

TƯỞNG NHỚ GIÁO SƯ NGÔ QUANG LÝ

Hoàng Đình Phùng (2002 năm Nhâm Ngọ)

Những môn học cần và đủ (nếu thêm thì càng dễ kiểm việc) khó khăn như bê-tông cốt sắt, sức chịu vật liệu, cầu, đường, chemin de fer vân vân..thật tốn rất nhiều thời giờ. Nào là thời gian ở trong lớp chăm chú nghe giáo sư thuyết trình, lại cộng thêm thời gian ở nhà để gao, để làm bài tập. Đâu còn thời giờ để ngao du sơn thủy?

Tuy nhiên ngoài những môn học dễ câu cơm, đặc biệt có môn "vệ sinh học", chỉ cần ngồi trong lớp nghe thầy Ngô Quang Lý thuyết trình là đủ. Thầy giảng vừa có duyên vừa hay, không cần gạo bài mà cứ dùng lý luận ra cũng đủ để đi thi, thật là hứng thú biết mấy.

Thầy Ngô Quang Lý, xuất thân từ trường Trung Học Bảo Hộ, Ecole Protectorat, tức là trường Bưởi, năm 1923-27 (thầy ra trường, trước Ông cụ thân sinh ra tôi 2 năm, nên tôi nhớ rõ), và tốt nghiệp bác sĩ ở Hà Nội. Thầy Lý, ngoài việc đi giảng dạy tại các trường đại học, chỉ đi làm công chức cho nhà thương, không hề mở bệnh viện tư, hy sinh cuộc đời mình cho dân mình nói riêng và cho nhân loại nói chung. Thầy Lý ăn mặc giản dị, đi chiếc xe Citroen rất ư là cộc cách, thời tây đánh thành Hà Nội để lại, mặc dù chức vụ là Đồng Lý Văn Phòng Bộ Y Tế.

Thầy ăn nói rất có duyên. Môn học vệ sinh được soạn một cách rất kỹ lưỡng. Khi nói đến việc phải nắn tẩm rửa thầy cho một thí dụ rất sống động: có nhiều cô gái ở sông Bờ, ngoài Bắc, thường ra sông Bờ tắm gội. Một thời gian bụng to ra, ổ cho là bị báng nước sông Bờ, chín

tháng mười ngày sau, lại sinh ra 1 em bé bụ bẫm nên mới có câu ca dao như sau:

*Chém cha cái nước sông Bờ
Tưởng rằng báng nước ai ngờ báng con.*

Thầy tiếp tục bài thuyết trình là phải nắn tẩm rửa, chứ đừng đổ hô là nước sông Bờ độc. Nước phải đun sôi, lọc trước khi uống. Thức ăn thì phải nấu chín, tuy nhiên, thầy nhắc đi nhắc lại là gan cháy phải nướng với mỡ chài nếu không thì rất thiếu sót. Không biết nếu thầy Lý còn giữ quan điểm của mình trong thời đại này ở Hoa Kỳ nữa không? Tuy nhiên dựa trên quan điểm "Et alors?" của Tây, món "paté" còn nguy hiểm hơn nhiều. Ngỗng được tổng thức ăn cho đến khi lá gan bị sưng lên rồi mới được mở bụng lấy gan ra làm. Paté có thể được mang lên hấp, có thể chỉ được khử bằng muối và rượu, để trong tủ lạnh 24 giờ, là mang ra ăn sống như sushi vậy. Để lấy độc trị độc, mấy ông Tây bèn uống thêm rượu vang đỏ (cho khoái khẩu) lấy cớ là để khử độc và khử cholesterol. Vậy gan nướng với mỡ chài không nên ăn suông, phần thì ăn suông mất thi vị của gan nướng mỡ chài, phải thêm tí gì dưa cay, đại đế như rượu đế, cognac/martel, vang đỏ, vang trắng, miễn là có chất dưa cay là được. Cách trừ khử này nói nghe không cũng thấy hấp dẫn, bụng réo ầm ầm (đi làm việc ở Hoa Kỳ, chưa đến bữa ăn mà bụng réo đến đồng nghiệp mà nghe thấy thì cũng kỳ kỳ). Trong văn chương Việt Nam có nhiều thơ ca tụng, những thức ăn mà thời đại bấy giờ ít ai dám tiêu thụ:

*Tứ thời, bát tiết, canh chung thủy
Ngạn liễu, đôi bồ, dục diễm trang*

Tiết canh (rất dễ co "e coli") còn nguy hại hơn sushi, bồ dục (chỉ trần sơ thôi không thì mất cái ngọt) thì không thua gì gan, paté cả. Nhưng

chúng ta là con Rồng cháu Tiên, sợ gì mấy cái thứ lè tè ấy.

*Một liều ba bẩy cũng liều
Cầm bằng con trẻ chơi diều đứt dây.*

Hãy ném một miếng gan cháy nướng với mõ chài để nhớ tới thầy Ngô Quang Lý. Không biết bấy giờ thầy ở đâu? ■

Nguồn Hạnh Phúc

*Dời hạnh phúc bởi em thường biết dù,
Đứng núi này, không ngóng núi bên kia
Hồn giản dị, sùng ân nguồn sinh thú
Lộc đất trời cùng nhân thế xé chia*

*Tim rộng mở. Thương yêu quên thù hận
Ngàn âu lo gác bỏ mái hiên ngoài,
Thanh thân sống, vô tư chi vương bận
Thế gian buồn chuyển hóa cõi thiên thai*

*Pha hài hước, nhẹ giọng dời trung trọng
Nụ cười vui thường mở đón nhân gian
Trái tim nhỏ, chứa khung trời cao rộng
Làm mưa xuân, tưới mát thấm muôn vạn ...*

*Vững đau thương chôn vùi, ướm hoa mộng.
Em khôn ngoan biết khóc ít cười nhiều
Tâm bình thản khi nỗi dời xao động
Mắt sáng ngời, từng bước vững tin yêu*

*Em chấp nhận, mỗi người pha tốt xấu
Tình cho đi, không tính toán lỗ lời
Hoa hạnh phúc, con chim vàng ẩn náu
Xuôi giọng dời, thuyền thanh thản rong chơi ...*

Tràm Cà Mau

Nếu Không Em

*Ta van cát bụi bên đường,
Dù nhơ dù sạch đừng vươn góp này.*

VHC

Thương gửi Hạnh, Nhơn, Tặng Thành và Kiệt

Nếu không em, trăng không nhìn ngắn nước,
Lá không vàng và thu đến không hay,
Thời gian qua mà không tưởng đêm ngày
Hoa không nở, chim về không tổ ấm.

Tuổi thơ trẻ chìm sâu trong giấc mộng,
Áo em xanh hay màu khói mây xanh
Nếu không em sương đâu đọng trên cành
Đâu lời hẹn đầu tiên trong như ngọc.

Giọt nước mắt hờn yêu khi nàng khóc
Ngập hồn ta, u uẩn nỗi riêng mình
Nếu không em còn đâu chén lưu linh
Đâu mong ước và đâu niềm cay đắng.

Mái tóc xõa bờ vai trên bến vắng,
Cùng con đò phận số chở sang ngang
Nếu không em, anh sẽ nhớ muôn vàng
Và mắt trăng đêm dài hoeo ngắn lệ.

Giọt chàu đó tìm đâu trong bốn bề
Lời âm vang thấm thiết mộng ban đầu
Nếu không em đâu có hẹn ngày sau
Và sau chót của cuộc đời tình ái

Anh sẽ ca một điệu buồn mãi mãi
Suốt trong hồn và suốt cả nghìn thu
Nếu không em trời chỉ có sương mù
Và bóng tối nhởn nhơ miền trần thế.

Tôn Thất Thiều