

Công Chánh người Pháp ngày trước. Không những lo việc sở, Thầy còn lo cho đời sống của nhân viên và gia đình họ, lập đội bóng tròn cho cơ quan và giúp họ có phương tiện dự các trận đấu thân hữu với những đội bóng tròn của các cơ quan bạn. Trong 10 năm điều khiển Nha Căn Cứ Hàng Không, Thầy đã làm việc với 5 vị Tổng hay Bộ Trưởng Công Chánh và Giao Thông (quý ông Trần Văn Bạch, Trần Văn Mẹo, Trần Lê Quang, Nguyễn Văn Dinh, và Trần Ngọc Oanh), và theo chở tôi biết, sự liên hệ giữa Thầy Tạ Huyền và các vị Tổng/Bộ Trưởng đó luôn luôn tốt đẹp. Những thành tích mà tôi nghĩ Thầy đã hanh diện nhất trong những năm điều khiển Nha Căn Cứ Hàng Không là đã hoàn thành được, trong những điều kiện khó khăn của đất nước vào những năm cuối thập niên '50 và đầu thập niên '60, chương trình thiết lập các phi trường hạng G tại vùng châu thổ sông Cửu Long và chương trình thiết lập đường bay hạng A tại phi trường Sài Gòn/Tân Sơn Nhất. Các công ty của Thầy cũng thực hiện được nhiều công tác đường sá quan trọng tại vùng Hậu Giang và đang trên đà phát triển thì phải giải tán vì miền Nam bị cưỡng chiếm.

oOo

Trên đây là những nhận xét của tôi về Thầy Tạ Huyền, căn cứ trên những điều tôi đã được biết về Thầy trong gần 50 năm qua. Những nhận xét này dĩ nhiên không thể đầy đủ, và có thể có phần chủ quan. Xin quý AH biết nhiều hơn về Thầy Tạ Huyền vui lòng bổ túc.

Riêng cá nhân tôi, tôi xin cảm ơn Thầy Tạ Huyền về những điều tôi đã học hỏi được ở Thầy, và về những cảm tình Thầy dành cho tôi, dưới mái Trường Công Chánh, trong gia đình Căn Cứ Hàng Không, cũng như ở ngoài đời. ■

THƯƠNG LÒNG MÂY TRẮNG BÊN TRỜI BƠ VƠ

Mùa Xuân chim hót trên cành
Ngắn ngợi áo đỏ, áo xanh nhớ người
Vắng Em đời vắng môi cười
Thương lòng mây trắng bên trời bơ vơ
Em đi tháng đợi năm chờ
Về đâu rồi cũng giấc mơ ngậm ngùi
Đọc đường dưới bóng trăng soi
Tiếng con dế gọi làm tôi bàng hoàng
Xa rồi Em mấy quan san,
Mấy trùng dương, mấy dặm ngàn trời xanh
Cõi ngoài gió tuyết mưa nhanh,
Thương bàn tay nhỏ, nghiêng vành nón che
Đâu là bến Giác, trời Mê
Thương EM từng bước đi về lạ quen
Đêm đêm dưới ánh sao hiền
Lòng nao nao một nỗi niềm tha hương
Ngại vương vào lối tơ vương
Đời xa hoa mộng bình thường khó khăn
Em cười như một vàng trăng
Phải đâu hạt cát sông Hằng mà yên
Còn đâu EM khoảng trời riêng
Để EM gởi những ưu phiền xuân xanh,
Mắt huyền ngắn lệ long lanh
Giọt sương mai tụ đầy cành trao ai?
Dặm nghìn non nước cồn dài
Niềm cô đơn rộng, bờ vai Em mềm
Đòng đời xuôi ngược bon chen,
Khi vui vui quá sợ quên lối về
Lúc buồn buồn quá tái tê
Mòn con mắt gởi trời quê ngàn trùng

o O o

Tháng ngày mùa lại sang Xuân
Nhớ ai con én bay gần bay xa
Đất nghèo hoa chẳng nở hoa
Gởi sang Em một quê nhà tối tăm
Lê Công Minh