

# BÍ QUYẾT SỐNG LÂU

## Giáo Sư NGUYỄN VĨ

**BPT:** Đây là bài đáp từ của Giáo Sư Nguyễn Vỹ nhân dịp Lễ Thượng Thọ 100 tuổi - một vị thầy của nhiều thế hệ học sinh - đã 70, 80 năm trước đây, trong đó có nhiều Ái Hữu Công Chánh đã có thời học Trung học tại các trường tại miền Trung. Bài phát biểu của GS có nhiều ý kiến rất đối với Ái Hữu cao niên.

### Kính thưa quý vị

Đã mấy lần khi tôi thọ 70 tuổi, 80 tuổi và 90 tuổi, con cháu trong gia đình xin phép tổ chức những lễ mừng thọ, vì cảm thấy đời mình không ích gì cho ai nữa và mình không xứng đáng được sống trên trái đất này...nên tôi không chấp nhận.

Bây giờ là lễ mừng thọ 100 tuổi! 100 tuổi, cái tuổi mà hiện nay vẫn còn là "cổ lai hy" ở trong nước ta cũng như ở các nước khác! 100 tuổi, cái tuổi mà cụ Tiên Đài Nguyễn Du coi như giới hạn cuối cùng của đời người ta: "Trăm năm trong cõi người ta"

100 tuổi, cái tuổi mà Tết đến người ta thường chúc tụng lẫn nhau như nhà thi Tú Xương đã viết:

"Lặng lặng mà nghe nó chúc nhau.  
Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu."

100 tuổi, cái tuổi mà thi sĩ Tân Đà cũng thừa nhận ít người sống đến được: "Nghìn xưa đã mấy ai đà trăm năm".

100 tuổi, cái tuổi quý như vậy, nên tôi vui vẻ đón mừng Lễ Thượng Thọ này. Lễ này lại do các anh chị cựu học sinh của các trường Quốc Học Huế, Quốc Học Quy Nhơn, Nữ Trung học Đồng Khánh, Trung Học Lê Khiết Quảng Ngãi, Trung Học Võ Tánh Nha Trang... đứng lên tổ chức với gia đình tôi. Lễ mừng tiêu biểu cho tình thân nghĩa trong giữa tôi và học sinh cũ của tôi...nên Lễ Mừng Thượng Thọ này tôi hân hạnh và vui mừng chấp nhận.

Đã sinh vào đời, ai cũng muốn sống lâu, sống đến đại thọ. Rủi mà bị bệnh tật nan y hay gặp cảnh đói nghèo cùng cực, có bữa trước, thieú bữa sau, CON NGƯỜI VẪN LUÔN LUÔN MUÔN SỐNG.

Gã tiêu phu của thi sĩ ngũ ngôn La Fontaine rên rỉ và khom người dưới gánh nặng của bó

Nha Trang, ngày 25/6/2000

củi và của năm tháng chồng chất, lê từng bước cố gắng trở về túp lều tranh. Đã kiệt sức vì đói và mệt, gã quăng bó củi xuống đất và ngẫm nghĩ về thân phận đau khổ của mình: "Từ khi sinh ra ở đời, có được hương vui thú gì đâu! Trong thiên hạ có ai nghèo khổ hơn mình? Nhiều khi chịu đói, bụng đau như cắt và chẳng bao giờ được nghỉ ngơi. Thôi không muốn sống nữa! Thần chết! Hãy đến cứu tôi!" Thần chết đến ngay và hỏi:

Anh muốn gì?

Tôi nhờ ông đặt bó củi này lên vai.

Và La Fontaine kết thúc câu chuyện ngũ ngôn này như sau: "Plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des hommes" (Thà chịu đau khổ còn hơn phải chết. Đó là phương châm của con người).

Bà văn sĩ Sévigné được con gái hỏi: "Mẹ, Mẹ có yêu đời không?" Bà trả lời: "La vie m'a réservé bien des déboires. Mai, s'il faut en sortir, cela m'assomme" (Đời dành cho mẹ bao cay đắng thất vọng, nhưng nếu phải từ giã cuộc đời thì đó làm mẹ vô cùng khổ sở).

Cụ Nguyễn Công Trứ lớn tiếng trách móc tao vật là bất nhân và muối sao cho con người sống đến trăm tuổi hoặc nhiều hơn nữa: "Ngẫm cho kỹ. Tôi bất nhân là Tạo vật. Đã sanh ra người lại hận lấy năm. Kể làm chi đưa lên bẩy, thắn lên năm, Dẫu ba vạn sáu ngàn ngày là mấy chở"

Thi sĩ Tân Đà, đang chén tạc, chén thù với bạn, cất giọng hỏi:

"Đời đáng chán? hay không đáng chán?  
Cắt chén quỳnh, riêng hỏi bạn tri âm."

Nếu nghĩ tới đời là đáng chán thì chẳng cứ gì những chị em trong xóm Yên Hoa, mà xem như nghìn xưa kia: nàng My Châu ở bể Nam

Hải, nàng Phan Thị Thuấn ở sông Thúy Ái, nàng Tây Thi ở khúc sông Tiên Đường, nàng Ngu Cơ ở bên sông Ô Giang, đó toàn những hạng người tài hoa, tiết liệt, đài trang, mà thân nào có ra gì đâu!

*"Ngẫm nghìn xưa, ai tài hoa,  
tiết liệt đài trang,*

*Cùng một giấc mơ màng trong  
vũ trụ."*

Vậy thì cái lẽ đời đang chán  
chỉ cứ biết qua như thế thôi là  
phải, còn như nêu chán hẳn hay  
không thì phải nghĩ lại kéo mà có  
chỗ sai lầm

*"Sự chán đời xin nhủ lại tri âm,  
Nên chẳng nghĩ lại kéo nhầm"*

(Tản Đà)

Riêng Tản Đà thì yêu đời da diết:

*"Cuộc đời tớ nghĩ chưa nên ngán*

*Nếu ngán thời xưa tớ đã thôi..."*

*Tớ muốn chơi cho thật mãn đời.*

*Đời chưa thật mãn tớ chưa thôi"*

Thi sĩ Xuân Diệu buồn phiền vì đời ngắn  
ngủi quá đã than:

*"Nói làm chi rằng Xuân vẫn hoàn  
Khi tuổi trẻ không hai lần thắm lại  
Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi  
Tôi bằng khuâng trách cả đất lẩn trời".*

Để thực tế hơn, chúng ta hãy ráng sống  
đến 100 tuổi như tôi đây. Chắc các bạn sẽ  
quay lại hỏi tôi: *"Bằng phương cách nào?"*.  
Thật là tôi sống không có chương trình, kế  
hoạch, sống được năm tháng nào thì cho là  
mệnh số như cha ông ta vậy.

Thật ra tôi vào đời với những sự việc không  
thuận cho sức khỏe. Tôi là con út trong gia  
đình 6 con và mô cõi cha khi mới 3 tuổi. Mẹ  
tôi thường dặn tôi *"Con phải giữ gìn sức khỏe.  
Khi sinh ra con, cha con đã yêu sức nhiều"*.

Tôi sinh trưởng ở vùng núi rừng Nghĩa  
Hành. Ông cho chúng tôi vào miền Nam hơi  
chậm, đất ở vùng bình nguyên hết, nên phải  
vỡ sườn núi lớn để xây dựng nhà. Chúng tôi  
sống chung với muỗi sốt rét và uống nước từ  
rừng chảy ra.

Cái may nhất của đời tôi là đã lựa nghề  
thầy giáo. Với đồng lương khiêm tốn, thầy



giáo phải có điều độ, không “*rượu sớm, trà trưa*”, không “*trà đình, tiều diếm*”. Nghề giáo tuy phải học hỏi, nghiên cứu để cập nhật khôi lạc hậu nhưng không nhọc thân, hại sức, không thúc khuya dậy sớm, tiếp xúc hàng ngày với thanh thiếu niên, giới dễ dạy, dễ bảo nên thầy giáo ít bị cái nạn chướng tai gai mắt, khỏi phải phung mang trọn mắt...tác hại cho sức khỏe.

Nghề thầy giáo không phải nghề “*võng lọng ngựa xe*”, không phải sử dụng “*tiền muôn bạc tỷ*”, nên mộng “*công hầu khanh tướng*”, mong “*nha lâu xe hơi*” ít đến vẩn vương. Trí óc và tâm thần thầy giáo nhờ đó mà thanh thản và lương tâm không bị cấn rút, giấc ngủ yên bình, sức khỏe nhờ đó mà tốt đẹp.

Hình như tôi tô điểm quá nhiều cho nghề dạy học. Người Pháp có câu tục ngữ: *"Tant vaut l'homme, tant vaut la terre"* (Người giá trị bao nhiêu, đất giá trị bấy nhiêu). Nếu người không có giá trị, nghề nghiệp khó mà đem giá trị đến cho con người. Tất cả do người mà ra. Và giá trị con người do những cố gắng bản thân của con người, vượt qua trở ngại vươn lên cố đạt tới những lý tưởng tốt đẹp như Chân-thiện-Mỹ. Mà phương cách hiệu quả nhất để cố gắng thành một con người có giá trị là tha thiết yêu những giá trị chân chính ấy. Hay nói cách khác như Baudelaire: *"Enivrez-vous de poésie ou de vertu"* (Hãy say sưa hay say mê những điều tốt đẹp)

Riêng thầy giáo, muốn thành thầy giáo tốt  
phải yêu nghề, yêu trẻ, yêu môn mình giảng  
dạy. Có yêu say mê mới hưởng được những tác  
dụng tốt của nghề giáo, giúp ta được sức khỏe  
sống lâu. Chẳng hạn như có được cuộc sống  
thanh bình, điều độ, tâm hồn thanh thản...

Xin thêm một vài bí quyết để sống 100 tuổi.  
Trước hết phải lo bổ dưỡng thể xác của mình,  
đồng thời đừng quên trí tuệ và tâm linh. Sáng  
dậy, tập thể dục thể thao ít nhất 30 phút. Tôi  
trước khi đi ngủ tập 10 phút. Khi tập, nhớ thở  
mạnh và thở sâu. Ngoài ra, có thể chơi thể

thao tùy theo sở thích và khả năng. Một môn thể thao rất tốt hợp với mọi người là đị bộ. Về phần tâm linh, tốt nhất là phương châm xú thế của các nhà nho: "Thiên Thuận- Địa lợi- Nhân Hòa". Ở miền Trung, bà con ta thường nói: "Chèo xuôi mát mái, chèo lại ngênh ngang" ý nghĩa gần gần như vậy; khi thì ta có thái độ CUỐNG, khi thì ta NHU.

Tôi xin dừng ở đây. Tôi có vẻ thầy giáo lên lớp quá. Dẫu sao tôi vẫn là thầy giáo. Và nếu tôi được phép chọn lại một nghề cho đời mình, thì tôi vẫn chọn nghề thầy giáo của tôi. Lý do là vì trong nghề thầy giáo, tôi luôn luôn sống trong tình thương đậm ấm của học sinh.

Cách đây 2 năm, tôi ra Hà nội, một cậu học trò cũ của tôi, cậu Nguyễn Tăng Hích, cũng có thể là một học trò khác nói với tôi: "Thưa thầy, cách đây 70 năm, con vào học năm đầu của ban trung học, ở trường Khải Định Huế. thầy là giáo sư chánh của lớp đó. Bây giờ gặp nhau, dẫu là gì, con vẫn là trò của thầy, và Thầy vẫn là Thầy của con".

CÁI NGHỀ ĐÃ GIÚP TA ĐÀO TẠO RA NHỮNG NGƯỜI TÌNH NGHĨA NHƯ VẬY, NGHỀ ĐÓ CHẲNG PHẢI LÀ ĐÁNG CHỌN HAY SAO?

### NGUYỄN VŨ

(Bài đáp từ này Thầy vì mệt đã không đọc được trước 150 tham dự viên đêm 25/6/2000 vào cuối buổi Lễ Mừng Thọ do gia đình cùng 5 trường tổ chức tại nhà hàng, khách sạn Sài Gòn- Nha Trang.

Nay Ban Tổ chức xin sao trang dâu (bút tích của Thầy), in vi tính toàn bài gửi đến các anh chị học sinh cũ College Quy Nhơn, Lycée Khải Định Huế, Collège Đồng Khánh Huế, Lê Khiết Quảng Ngãi và Võ Tánh Nha Trang, ở trong và ngoài nước.

Mỗi bạn nhân được hãy tự nguyện photo thêm ra một bản nữa gửi đến một bạn khác chưa có, làm thành một băng chuyên tải món quà kỷ niệm, tưởng nhớ, Thầy gửi tặng những học trò nhỏ năm xưa.)

### Ban Phối Hợp

Đại diện 5 trường ở Nha Trang

## CHÂN QUÊ



Hôm qua em đi tỉnh về,  
Đợi em ở mãi con đê đâu làng,  
Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng,  
Áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi!  
Nào đâu cái yếm lụa sồi,  
Cái dây lưng dải nhuộm hôi sang xuân?  
Nào đâu cái áo tú thân?  
Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen?  
Nói ra sợ mất lòng em,  
Van em em hãy giữ nguyên quê mùa,  
Như hôm em đi lễ chùa,  
Cú ăn mặc thế cho vừa lòng anh,  
Hoa chanh nở giữa vườn chanh,  
Thầy u minh với chúng mình chân quê.

Nguyễn Bính

## ĐÊM SAO SÁNG

Đêm hiện dần lên những chấm sao,  
Lòng trời đang thấp bỗng nhiên cao.  
Sông Ngân đá tảng bờ lạnh,  
Ai biết câu Ô ở chỗ nào?

Tìm mõi Thần Nông chẳng thấy đâu?  
Thấy con vịt lội giữa dòng sâu.  
Sao hôm như mắt em ngày ấy,  
Róm lệ nhìn tôi bước xuống tàu

Chòm sao Bắc Đầu sáng tinh khôi,  
Lặng lẫy uy nghi một góc trời,  
Em ở bên kia bờ vĩ tuyến,  
Nhìn sao thao thức mấy năm rồi...

Sao đặc trời cao, sáng suốt đêm,  
Sao đêm chung sáng chẳng chia miềng,  
Trời còn có bùa sao quên mọc,  
Tôi chẳng đêm nào chẳng nhớ em.

Nguyễn Bính