

PHAN BỘI CHÂU TOÀN TẬP



Cụ Phan Bội Châu (1867- 1940) không những là nhà Cách Mạng lớn tiêu biểu cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, đồng thời cũng là một nhà văn, nhà thơ lớn có tư tưởng Cách mạng trong lịch sử nước ta thời cận đại.

Bộ sách “**PHAN BỘI CHÂU TOÀN TẬP**” do nhà xuất bản Thuận Hóa phát hành năm 1990 gồm 10 tập, mỏng nhất 370 trang, dày nhất trên 680 trang, tổng cộng trên 4800 trang, là một tài liệu khá đầy đủ để chứng minh điều ấy. Xem qua bộ sách, chúng ta không khỏi ngạc nhiên về số lượng trên hàng nghìn trang thơ văn đủ thể loại viết bằng chữ Hán, chữ Nôm và chữ Quốc ngữ.

Theo nhà biên soạn cho biết, một số tác phẩm đã thất truyền, nhưng số sưu tầm được không phải là ít so với bất cứ nhà văn, nhà thơ Việt Nam nào từ xưa đến nay.

Để quý AH chưa có dịp xem qua bộ sách, không rõ 10 tập sách này được sắp xếp các loại văn, thơ của cụ Phan Bội Châu như thế nào, xin trích ghi phần mục lục sau đây:



PHAN BỘI CHÂU TOÀN TẬP (10 tập)

Tập 1 : Thơ văn sáng tác trước khi Phan Bội Châu xuất dương (1882 - 1905)

Tập 2 : Thơ văn thời kỳ Đông Du (1905 - 1909)

Tập 3 : Thơ văn thời kỳ hoạt động ở Xiêm, Trung Quốc (1910 - 1925)

Tập 4 : Thơ văn thời kỳ ở Huế (1925 -1940)
(Văn xuôi, Truyện ký, Tạp văn, Chính luân)

Tập 5 : Thơ văn thời kỳ ở Huế (1925 -1940)
(Văn văn, Thơ, Phú, Văn tế, Câu đối...)

Tập 6 : Chuyên tập về Tự truyện và Triết luận

Tập 7 : Chu dịch quốc âm diễn giải. Tập thượng.

Tập 8 : Chu dịch quốc âm diễn giải. Tập hạ.

Tập 9 : Khổng học đăng. Tập thượng.

Tập 10 : Khổng học đăng. Tập hạ.

Chúng tôi xin trích đăng một số thơ văn của cụ, mà hầu hết đều mang nỗi niềm người dân nô lệ và kêu gọi đứng lên chống thực dân, đỡ hộ để giải phóng quê hương.

Lê Khắc Thí.

Trang Thơ

PHAN BỘI CHÂU



NGHĨ XEM SỰ THẾ.

Nghĩ xem sự thế thế nào đây?
Ngoảnh lại giang sơn giọt lệ đầy.
Một lũ quan dân phuòng linh lê.
Vài câu kinh kệ giấc đêm khuây.
Đại chi xấu mặt cam lòng chịu.
Khôn cung tung lồng cất cánh bay.
Khúc ruột gan này ai chẳng có?
Có ai nghĩ đến cái văn này?

(Theo Trần Trung Viên : Văn Đàm
Bảo Giám. Q. 4 Nhà xuất bản
Mạc Lâm Sài gòn, 1968 - tr 29)

GỎI CHO CÔ PHƯƠNG DANH

Phàm vật hữu hình giai hữu hoại.
Một nắm xương nuôi môi có gì!

Chả bao lăm ba vạn sáu nghìn ngày,
Trăm tuổi cũng không hơn gì chốc phút.
Bất hủ chỉ phương danh là thọ tột,
Chẳng phương danh thì trầm một nay mai.

Kia núi có khi lở, biển có khi voi,
Có khi sụp đất, có khi đổ trời.
Duy danh ấy đời đời thường bất hủ,
Miếng bã vinh hoa đèn trước gió,
Lớp tuồng phú quý giác chiêm bao.
Oa dinh tông chất ngất bức tường cao.
Hoa Thịnh Đốn chẳng bao giờ chết dặng!
Dám mây nổi giữa tung bay thấp thoáng.

Mặc dầu đẹp, mặc dầu ngon,
Dầu lớn cửa nhà, dầu nhiều tiền lăm ruộng,
Chẳng thấy ai mang xuống tới tuyễn dài.
Ma cuộp người nào có chừa ai,
Dầu vương tướng công hâu dầu tránh khỏi?
Ai có óc thủ nghĩ đi ngẫm lại,
Đem hình hài mà đổi lấy phuong danh.
Sinh là tử mà tử cũng là sinh,
Toan bắt tử phải bắt sinh là trí tuyệt.
Xem vô số thánh hiền hào kiệt,
Trên sứ xanh chưa thấy chết là ai,
Trung Vũ Vương vẫn sống hoài hoài.
Trần Hưng Đạo vẫn như người hiện đại.
Non sông đổi mà phuong danh bất cải,
Mỹ miều thay cô gái phuong danh!
Bạo gan hãy cưới lấy cô mình,
Đã bắt tử lại trường sinh mãi mãi.
Mả Tân đế Lý sơn thành đất cái,
Vàng Thạch Sùng, Kim Cốc lại còn đâu?
Danh kia bất hủ ngàn thu!

(Tiếng Dân)
18/1/1936

TIỀN

Ác bac chi mi lăm hối tiền?
Mi làm nhân loại lăm khi diên!
Mi tó mặt nạ đen thay trắng,
Mi dẹp nhân tình thẳng hóa xiên,
Mi dập cương thường vào một xó,
Mi xô nhân nghĩa rẽ hai bên,
Mi xui thế giới đâm nhau mãi,
Ác bac chi mi lăm hối tiền?

RU EM



*Ru hời, ru hỡi, ru hời,
Nín đi em hỡi, chị ngồi chị ru,
Nước ta từ dựng cơ đồ,
Bốn ngàn năm lẻ, tượng đờ còn kia.
Rừng vàng, bể bạc thiếu chi,
Non sông đất nước cũng thì người ta,
Mà thử ngắm Xiêm La, Nhật Bản,
Một vút lên cùng bạn liệt cường,
Nước mình thua kém trăm đường,
Sông say, chết dở mơ màng điếc cảm,
Nghĩ lầm lúc âm thầm chị giận,
Không chủ quyền nên mất tự do,
Cơ đồ tiên tổ để cho,
Chỉ vì con cháu không lo giữ gìn!
Nay đến nỗi không quyền tự trị,
Mấy mươi năm si nhục em ơi!
Ru hời, ru hỡi, ru hời,
Mong em khôn lớn nên người,
Ôn nhà nợ nước em thời lo toan,
Lo toan đem lại giang san,
Dừng ham sống cái nhân tàn như ai!*

(Theo báo Tinh Thần ngày 5/7/1948)

VÀI CÂU ĐỐI CỦA CỤ PHAN BỘI CHÂU

TỰ VỊNH, Năm 1900

*Non nước chán chuồng vai Chúa Chồm,
Xiêm đai cũ kỹ lốt thằng Ngô.*

KHẨU KHÍ...

*Nhật nguyệt hai vùng treo trước mắt,
Giang sơn một gánh nặng trên vai.*

ĐỀ Ở RẠP HÁT TUỒNG CỦA RẠP NGUYỄN TUÂN Ở HUẾ

*Mang râu, đội mũ làm người lạ,
Vác giáo, phát cờ đánh kẻ quen!
(1903)*

KÍNH QUỐC NHÂN

*Nhất sự bất tri nho sở sĩ
Nông thương hay mà công cỏ (?) cũng hay
Trong cuộc đời nào ai dở ai hay?
Thả ra mới biết kẻ gây người béo
Nhà nho hủ tưởng mình là khôn khéo
Dem văn chương mà reo réo trong đời
Năm ba câu bát cổ tôi bài
Trừ cù nghiệp sự ngoài chí chẳng biết
Ai sinh tồn, ai cạnh tranh, ai thắng ai,
ai bại liệt?
Trong địa cầu nào biết những ai ai?
Chữ duy tân gác bỏ ngoài tai
Những tập tận đua tài nô lệ
Dán ngôn vũ trụ gai ngô sự
Mặc bá giang sơn thuộc bỉ cương
Nếu mà ai có chí cải lương
Thì phải tự cường áu mới được
Sá kể chi vài ba năm những trước
Nghĩa đồng bào xin hãy hợp quần chơi
Khi nên trời cũng chịu người.*

PHAN BỘI CHÂU

BÀI THƠ TUYỆT MẠNG

1.

*Sáu chục năm nay ở cõi đời
Trần duyên giờ hẳn giữ xong rồi
Bình sinh chí lớn là đâu tá?
Trăng rơi lòng sông, mây ngắt trời!*

2.

*Sông đã không trừ xong giặc nước
Chết đi há luy đến người sau
Phen này miệng cọp áu dành dạ
So với Di Tà có kém đâu?*

3.

*Thương khóc non sông với quốc dân
Tài hèn không vớt được trầm luân
Lòng này chưa hả thân đà chết
Thẹn xuống Hoàng tuyễn gấp cõi nhân.*

(Nguyên văn của Phan Bội Châu
do vô danh dịch)