

niên vừa qua, đặc biệt là sau quyết định 99/TTg ngày 9 tháng 2 năm 1996. Thật ra, nhận xét này không có gì mới mẻ vì những nhận xét tương tự đã được một số chuyên viên thủy lợi nêu ra từ cuối thập niên 1970, sau trận lũ lụt năm 1978. Rất tiếc, những nhận xét này đã không được giới chức có trách nhiệm trực tiếp trong việc quy hoạch và phát triển DBSCL để ý đến. Và cho đến hôm nay, họ vẫn đang tiếp tục “sự nghiệp làm thủy lợi” ở DBSCL được khởi đầu từ một phần tư thế kỷ trước mà họ cho là những “*thành tựu sáng tạo của Văn Minh Kênh Rạch Nam Bộ... được rút từ kinh nghiệm truyền thống ‘Sơn Tinh Thủỷ Tinh’ không chỉ ở việc ‘cần đắp núi cao, đê cao để ngăn mực nước dâng cao’ mà còn ở việc ‘tìm cách làm cho mực nước sút thấp xuống’...* Đặc trưng lớn nhất của ‘VMKRNBNB’ khác với ‘VMLN [Văn Minh Lúa Nước] sông Hồng’ chính là ở chỗ này: ‘đào nhiều kênh rạch để phân lũ, thoát lũ’ chứ không ‘đắp đê cao để chống lũ lụt’”” (37).

Họ không nhận ra rằng DBSCL là một đồng bằng thấp, bằng phẳng, và có nhiều vùng trũng chứ không cao và dốc như đồng bằng sông Hồng; do đó, kinh rạch phân lũ và thoát lũ cũng chính là những lòng lạch thuận lợi cho nước lũ tràn vào những vùng trũng, và những đê bao “thấp lè tè” so với đê sông Hồng cũng quá đủ để làm cho nước lụt dâng cao. Bài học “Sơn Tinh Thủỷ Tinh” ở DBSCL chính là: “đào nhiều bao nhiêu thì nước lũ tràn vô nhiêu bấy nhiêu, đắp cao bao nhiêu thì nước lụt dâng cao bấy nhiêu.”

Người dân vùng DBSCL đã oằn vai để “đầu tư” cho bài học Sơn Tinh Thủỷ Tinh này trong hơn hai thập niên qua. Họ tự hỏi đến bao giờ thì bài học mới “nằm lòng” để họ có thể rút “vốn lắn lời” hẫu lo tương lai cho... con cháu của họ!

NGUYỄN MINH QUANG

Tháng 10 năm 2000

- Ghi chú: Các con số trong ngoặc là những phần thuộc tài liệu tham khảo, ái hữu nào cần liên lạc tác giả, qua điện thoại (626) 967-6202 hoặc fax (626) 331-7065, hay e-mail: wc@stesonengineers.com.



## Lời Con Đường Quê

TẾ HẠNH

*Tôi, con đường nhỏ chạy lang thang  
kéo nỗi buồn khôn, đạo khắp làng  
đến cuối thôn kia hơi cỏ vương  
hương đồng quyến rũ hát lên vang.*

*Từ đây, mình tôi cỏ mọc đầy  
dọc lòng hoa dại ngát hương lây  
tôi ôm đám lúa, quanh nương săn  
bao cái ao rêu, nước đục lây.*

*Những buổi mai tươi, nắng chói xa  
hồn tôi lồng lánh ánh dương sa  
những chiều êm á, tôi thư thái  
như kẻ nông phu trở lại nhà.*

*Tôi đã từng đau với nắng hè  
da tôi rạn nứt bởi khô se  
đã từng điêu đứng khi mưa lụt  
tôi lở, thân tôi rã bốn bề.*

*San sẻ cùng người nỗi ấm no  
khi mùa màng được, nỗi buồn lo  
khi mùa màng mất, tôi ngây cả  
với những tình quê buồm hẹn hò.*

*Và thế, đời tôi hết cái buồn  
trong làng, cực khổ đắm say luôn  
tôi thâu tél tái trong da thịt  
hương đất, hương đồng chẳng ngớt tuôn.*