

TRẢ LỜI THƯ TÍN



* AH PHẠM LƯƠNG AN CALIFORNIA

Tôi đã nhận được số 73 Lá thư AHCC (Xuân Kỷ Mão - 1999).

Gửi Ban Phụ Trách kỳ này \$30.00 đóng góp cho Quỹ Lá thư.

Thăm các anh được mạnh khỏe và Lá Thư sắp đến được hoàn mỹ.

* **BPT:** - Ôi chào ! Sao có nhiều AH tiết kiệm chữ nghĩa quá. Trong các Lá thư trước AH đã viết nhiều bài duyên dáng thế, sao kỳ này không thấy chi cả. Lần sau, xin AH viết nhiều nhiều tin tức của chính mình cho anh em đọc xem. Để biết sức khỏe, đời sống tinh thần, đời sống vật chất, suy tư. v.v... mà cùng chia sẻ.

* AH HÀ QUỐC BẢO RICHLAND, WASHINGTON STATE.

LTCC số 73 có in Huy-hiệu do tôi gửi cho BPT/LTAH Nam Cali từ lâu.

Tôi đã gửi một bản tỷ lệ lớn có màu và một bản tỷ lệ hình đen trắng.

Mẫu in trên bìa lưng của LT 73 là "Rev. 1", tỷ lệ nhỏ đen trắng nên không thấy rõ. Nay tôi xin gửi tiếp "Rev. 2" cũng với hai tỷ lệ khác nhau và với combina-

tion màu khác nhau, tùy các AH khai thác:

* Mẫu 1 Primary background màu xám, secondary background màu xanh.

* Mẫu 2 Primary background màu vàng, secondary background màu xanh.

* Mẫu 3 Primary background màu trắng, secondary background màu xanh.

Mẫu Huy-hiệu này được designed bằng MSWord của Office 75, nên nếu cần xin cho biết E-mail address, tôi có thể gửi như attached files theo e-mail xuống, như vậy ai muốn edit, thay đổi màu sắc làm sao cũng được. Muốn in cho đẹp, yêu cầu nhà in chụp bản tỷ lệ lớn rồi thâu nhỏ thành tỷ lệ, như vậy sẽ sắc nét hơn.

Tiện đây xin gửi check \$50.00 ủng hộ Lá Thư AHCC.

Khi nào rảnh rỗi, xin mời trở lại Richland (Phong Châu) thăm "làng cũ" nhé.

Chúc BPT/LTAH thành công.

* **BPT:** Bao giờ thì đất "Phong Châu" nhận lãnh làm Lá thư AHCC đây ? Chỉ cần bàn tay tài hoa của bạn và ngòi bút dí dỏm của phu nhân, là đủ nhân lực để nhận lãnh trách nhiệm làm Lá Thư rồi. Nhớ lại các Lá thư số 22, 23, 24 do đất Phong Châu phụ trách cũng rất thành công, in đẹp, nội dung chan chứa tình cảm. Nhận Lá Thư làm luôn cho vui đi, cũng là một dịp để liên lạc với AHCC khắp năm châu. Bây giờ có Computer, có máy in tại nhà, có E-mail, có Internet, thì công việc cũng đỡ lắm. Lâu lắm rồi không được đọc những dòng văn chương dí dỏm của AH trên Lá Thư AHCC, AH làm chi trong cái làng Phong Châu đó cho hết thì giờ ?

Cám ơn AH đã yểm trợ rộng rãi cho LT và đã gửi mẫu Huy-hiệu cùng hình bìa LT 74. Ban PTLT giữ hình bìa lại cho LT 75.

*** AH NGUYỄN VĂN BẢNH
COLUMBIA, MARYLAND**

Lá thư 73 mừng Xuân Kỷ Mão 1999 là một thành quả phi thường về nội dung cùng trình bày. Bìa thư rất đẹp, sáng chói. Chúng tôi xin có lời tán thưởng ban phụ trách, tôi xin yểm trợ Lá Thư \$20.00 như thường lệ.

*** BPT:** Được anh em khen ngợi và khích lệ làm các Ban Phụ Trách lên tinh thần. Khi làm Lá Thư thì chúng tôi được nghe khen cũng nhiều, mà nghe chê cũng nhiều lắm, có nhiều AH còn buồn giận chúng tôi nữa, nhưng chúng tôi biết rằng, khó mà làm vui lòng tất cả anh em được. Bởi vậy cho nên được thương thì nhờ, bị ghét thì chịu. Nhưng may mắn thay, khi bị ghét thì không ghét lâu, ghét đó, chỉ trích đó, rồi cũng xí xóa huê cả làng.

*** AH TRƯƠNG NHƯ BÍCH
VILLIERS SUR MARNE, PHÁP.**

Tôi xin có lời thân chào tới quý AH vùng Sacramento đã xung phong phụ trách Lá thư tới.

Tôi nghỉ việc và đã về hưu từ 4 năm nay, đời sống thông thả, chỉ bận rộn chút ít về con cháu thôi.

*** BPT:** Như AH là sướng nhất. Hưu trí, thông thả, vui với cháu, đó là hình ảnh lý tưởng của mọi người, là phần thưởng của đời, sau bao năm góp công xây dựng xã hội.

Cám ơn Ái Hữu đã tích cực cộng tác với Lá thư AHCC, đã viết bài, gửi danh sách địa chỉ. Bao giờ thì làm lại cuộc Mỹ du đây? Rảnh rang đi chơi, thăm thú bạn bè, cũng là một cái thú trong tuổi về chiều.

*** AH TÔN THẤT CẢNH
SAN JOSE, CALIFORNIA**

Tại Đại Hội Công Chánh vừa qua, tôi được biết qua năm 99, anh nhận vắc ngà voi nên khi tôi nhận được Lá thư 73, có ghi rõ người nhận chi phiếu, nên tôi gửi ngay cho quý anh tám chi phiếu \$20.00 để nuôi dưỡng Lá thư và xin chúc các anh trong ban phụ trách được thật nhiều sức khoẻ để vắc ngà voi cho vững.

*** BPT:** Tuổi đã 70 mà phải vắc ngà voi đi đến 2 năm dài, từ 1999 cho đến 2000, nghĩa là đi từ thế kỷ thứ 20 qua thế kỷ thứ 21, chỉ mong anh em 5 châu thấy thương mà góp vào một tay cho tuổi già đỡ khổ. Thôi “Đường xa thì mặc đường xa”, ta cứ vững lòng bước tới. Đi được chừng nào hay chừng đó, khi nào hết sức thì quẳng cái ngà xuống, thế nào cũng có người tự nguyện kê vai vào vắc tiếp. Đó cũng là một niềm vui, cũng như AH tìm được niềm vui khi đem sức khoẻ đến cho anh chị em cao niên trong việc truyền thụ “Tài Chi” vậy. Những môn sinh Tài Chi của anh nay đã quá đông đảo trong vùng vịnh San Francisco, anh em Công Chánh cũng rất ngợi ca công đức của anh. Ngân sách Liên bang cũng nhờ anh mà giảm được một số lớn chi tiêu về bệnh tật của các cụ môn sinh ấy.

Chúc anh thêm nhiều môn đồ.

*** AH NGUYỄN CHƯỜNG
SAN DIEGO, CALIFORNIA**

Kính gửi Ban Phụ Trách Lá thư AHCC.

Đáp lời kêu gọi của Ban Phụ Trách về việc gửi bài cho Lá thư, AH Bùi Đức Hợp hiện đang làm công tác thiện nguyện tại Làng Việt Nam ở Philippines có nhờ

tôi chuyển giao bài viết đính kèm cho Ban Phụ Trách.

Quý vị xem có đăng được thì đăng.
Xin cảm ơn.

* **BPT:** Bài viết của AH Bùi Đức Hợp làm sáng tỏ nhiều vấn đề và rất có tính cách khoa học. Bài này nên dành đăng vào các báo của cộng đồng, để phổ biến rộng rãi, cho đồng bào tỵ nạn biết là vùng đất làng Việt Nam tại Phi Luật Tân cũng sống được, không đến nỗi nào. Thật tội cho dân VN mình, ở trong nước thì bị chế độ hà khắc kèm kẹp áp bức, trốn ra ngoại quốc thì bị xua đuổi, gửi trả về. Phi Luật Tân cho tạm ở đó cũng đã là quá quý. Dù sao cũng còn hơn sống với Cộng sản VN. Chúng ta đi ăn nhờ ở đậu, mà đòi ngồi chiếu vàng thì cũng khó nghe. Dân của họ còn ở đó, thì mình thất thế chạy đến xứ người ta, còn chê bai không chịu ở, thì e phụ lòng tốt của chủ chẳng. Mai đây xứ sở hết cộng sản, thì có lẽ những người tỵ nạn tạm thời đó cũng sẽ quay về xứ sở, chứ có sung sướng gì đâu. Người ta cũng nghèo, cũng rách, cũng chậm tiến, mà mở lòng ra đón nhận chúng ta, thì cũng là cử chỉ cao đẹp.

Phải sống những ngày vô vọng nơi trại tỵ nạn mới thấu hiểu được tâm sự.

* **AH NGUYỄN TĂNG CHƯỜNG** **UNION CITY, CALIFORNIA.**

Tôi xin gửi kèm một check \$20.00, để đóng góp cho Lá thư năm 1999.

Xin cảm ơn Ban Phụ Trách đã hy sinh thời gian và công sức để duy trì Lá thư.

* **BPT:** Thì cũng phải cố gắng hy sinh thời gian và công sức để giữ gìn cho cái

tình Công Chánh được lâu bền hơn. Ai mà không bận bịu cơm áo, gia đình. Nhưng cũng phải có người chịu gánh vác, chứ không thì chìm mất trong cuộc sống. Tình bằng hữu, có lẽ cũng là một thứ ý nghĩa, một thứ hạnh phúc của cuộc sống chúng ta.

Duy trì và nuôi dưỡng Lá thư, là công của toàn thể anh chị em AHCC chúng ta, chứ không riêng gì các ban phụ trách.

Chúc AH thành công và vui vẻ.

* **AH ĐÀO TRONG CƯỜNG** **OTTAWA, CANADA**

Ngoài ra, trong LT 73, Ban Phụ Trách mục Thư tín có nhắc về “cái vui” mà tôi đã ngại nói rõ ra trong năm Mậu Dần, để cũng tôi hoan hỷ, tôi rất cảm ơn. Tôi đã ngại nói ra, vì tôi sợ bị mang tiếng khoe khoang sau khi đã đại dột khoe bầy lần gặp may lớn mỗi khi năm Dần tới trong đời tôi. Đến cái năm Dần cuối cùng của đời tôi, lại sẽ được tự tôi nói ra, thì có bị mắng cũng đáng đời, cho nên tôi đã tránh !

* **BPT:** Trong tình bằng hữu, những may mắn tốt lành mà chúng ta tâm sự cùng nhau cũng chỉ là những chia xẻ san sẻ cho nhau, chứ không phải là khoe khoang. Những điều khổ đau bất hạnh, nói ra không phải là than thở mong ai thương xót. Khi lớn tuổi như AH, thì có quyền hãnh diện với những quá khứ huy hoàng, những may mắn trời cho trong quá khứ. Không ai trách mà cũng chẳng ai chỉ trích. Không những thế, những người trên 80 phải nói lên cho đám hậu sinh, con cháu mình những thành quả tốt đẹp mà mình đã làm được trong quá khứ, để con cháu thấy đó mà làm gương. Con cháu chúng ta ngày nay, có những điều hơn chúng ta, đó

là đáng mừng, nhưng chắc cũng có những điều thua xa chúng ta ngày xưa. Xin AH đừng ngại, cứ viết ra và nói lên những điều muốn nói, chẳng ngại gì cả. Toàn anh em trong nhà với nhau cả, chứ có ai xa lạ đâu.

*** AH BÙI TRỌNG CƯỜNG
AUSTRALIA.**

Tôi tên là Bùi Trọng Cường tốt nghiệp cán sự CDCC năm 1964. Sau đó đi làm ở DLVN. Năm 1967 tôi đi học lại và đã tốt nghiệp Luật và Y khoa. Tôi ra đi từ 75 và hiện đang ở Úc. Tôi có một số hình ảnh cũ cùng các thầy và các bạn cùng khóa 61-64, vậy bây giờ gửi về cho các anh in vào kỷ yếu có còn kịp không ? Nếu không xin để dành vào dịp khác vậy. Thân chúc các anh chị vui khoẻ để phục vụ tình thân hữu.

* **BPT:** Hoan nghênh các tấm hình của khóa 61-64 của anh. Chúng tôi rất mừng được liên lạc với anh. Thế gian này có 4 bề chữ mà anh chiếm hết 3 bề rồi. Học Công Chánh rồi Luật rồi Y khoa. Thật đáng ca ngợi tinh thần hiếu học của anh. Chúng tôi học được một thứ là đã ngắt ngư, anh học một lúc 3 thứ. Mong anh viết bài kể về sinh hoạt nước Úc trong hơn 20 năm qua. Xin chúc anh và gia đình được vạn sự như ý. Xin cảm ơn anh nhiều.

*** AH NGUYỄN VIỆT CƯỜNG
PALMDALE, CALIFORNIA.**

Gửi AH Hà Nhụ Tường: Tương thân, tôi gửi bạn chi phiếu \$40.00 gồm \$20.00 cho LT và \$20.00 cho “quỹ đảng”. Hiện tôi còn cuốn brochure in danh sách hồi mình ra trường 1969. Nếu bạn thấy cần thì tôi sẽ gửi bạn để làm tài liệu.

* **BPT:** Cảm ơn AH đã yểm trợ cho cả LT và Kỷ yếu Trường Công Chánh. Nghe

đến chữ “đảng” là anh em đã xanh mặt, ớn lạnh, như “đảng trị” của các chế độ độc tài, đảng giết người phát xít Đức.

Dân VN đã khổ quá nhiều vì bọn “các đảng”. Nghe đến quỹ đảng còn kinh hơn. Các hình ảnh về trường lớp rất hữu dụng cho cuốn Kỷ Yếu Công Chánh.

*** AH ĐÀO HỮU DINH
ANAHEIM, CALIFORNIA.**

Hoan nghinh tinh thần xung phong của anh và các anh em ở Sacramento.

Tiện đây xin gửi anh \$20.00 để ủng hộ Lá thư AHCC. Mong có ngày gặp các anh ở Nam Cali.

* **BPT:** Trước đây chúng tôi hoan nghinh tinh thần xung phong gánh vác Lá thư của các anh tại miền Nam California, nay các anh hoan nghinh lại, thế thì huê. Hoá ra chúng ta la hò hoan hô nhau, người ngoài nghe thấy thì cũng cười chết. Các anh làm mấy Lá thư bìa màu đẹp, dày, bài vở xúc tích, làm các BPT kế nhiệm phải theo cho kịp cũng hụt hơi. Tiêu chuẩn thì nâng lên quá cao, trong khi tài chánh thì teo tóp lại.

*** AH BÙI THÀNH DƯƠNG
RIVERDALE, MARYLAND.**

Tôi đã nhờ cô em dâu làm ở thư viện Cornell (New York) tìm hộ các tài liệu anh ghi trong thư. Thư viện này tương đối đầy đủ nhất về vấn đề Việt Nam, vì thư viện quốc hội cũng giới thiệu tôi đến thư viện này. Cô em dâu của tôi đã mất 1 ngày (9 tiếng) để tìm tài liệu mà thư viện chỉ có các năm 1941, 49, 50, không có 1951 và từ 1955 về sau. Cô nói có đầy đủ năm tháng nhưng không có các nghị định đó. Chỉ có 1 nghị định đính kèm về thành lập

Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật Phú Thọ mà thôi.

* **BPT:** Ban Phụ Trách chúng tôi rất cảm kích tấm lòng nồng nhiệt của AH đối với Tập Kỹ Yếu Công Chánh. Nếu Tập KYCC có được những tài liệu đầy đủ thì cũng nhờ những anh em có tấm lòng như AH. Bây giờ AH về hưu rồi, thì lãnh Lá thư AHCC phụ trách một năm cho vui, cũng là một thú vui trong đời hưu trí và liên lạc anh chị em cũ. Sắc lệnh của AH cung cấp là căn bản then chốt của việc thành lập TTQGKT Phú Thọ mà chúng tôi đang tìm kiếm. Xin chuyển lời cảm ơn của Ban Phụ Trách tới Cô Em Dâu của Ái Hữu.

* **AH NGUYỄN VĂN ĐỀ**
ONTARIO , CANADA

Tôi đã về hưu non vì bị bệnh từ 3 năm nay.

Anh, khi nào có đi Toronto được, tôi xin mời anh chị đến ở nhà tôi và xin làm guide thăm thành phố Toronto và phụ cận. Hôm trước anh Vinh có gửi cho tôi danh sách anh em học cùng khoá để tôi bổ túc, tôi đã hoàn lại. Anh đảm nhận lập cuốn Kỹ yếu chắc là bận rộn lắm, xin thành thật khâm phục. Tôi xin kèm theo thư này Money Order \$50.00 để phụ vào việc chi phí cho tập Kỹ yếu.

* **BPT:** Được về hưu như anh thì quá sướng, thông dong đi đây đó thăm thú bạn bè. Cảm ơn anh đã tích cực cộng tác gửi tài liệu cho tập Kỹ yếu.

Đóng góp tinh thần và vật chất của anh làm chúng tôi lên tinh thần, mệt thì có mệt thật, như cũng rất vui, vì mai đây các anh cầm tập Kỹ yếu trong tay, tìm được nguồn gốc và lịch sử của ngành Công

Chánh VN, thì cũng là một đóng góp đáng kể. Hè 1988 trong dịp qua Toronto dự trại Hướng Đạo Việt Nam trên thế giới lần thứ 2, AH Bửu Cơ vào trại đón chúng tôi ra thăm nhà, tôi có điện thoại cho anh Đề, nhưng không được gặp. Nay mai nghỉ hưu, khi qua thăm Canada ghé Toronto, thế nào tôi cũng tìm thăm anh chị và cùng nhau ôn lại những kỷ niệm lúc ở Bảo Lộc.

* **AH NGUYỄN QUỐC ĐỒNG**
AUSTIN , TEXAS.

Tôi đã dọn nhà sang địa chỉ mới từ tháng 9/98, tôi chỉ nhận được LTCC số 72. Nếu các anh có LT mới hơn, xin gửi thẳng lại địa chỉ mới của tôi.

Tiện đây xin gửi \$20.00 đóng góp yểm trợ Lá Thư cho năm 1999.

* **BPT:** Lá thư số 73 Xuân Kỷ Mão đã được gửi rồi, chắc AH đã nhận được. Khi nào thay đổi địa chỉ, nhớ thông báo cho anh em biết, để Thư khỏi thất lạc, uống lắm. AH lại mua nhà mới nữa ! nhà thì cứ lớn dần dất dần, mà gia đình thì cứ vắng dần thưa dần vì con cái lớn lên đi làm xa, chỉ còn hai vợ chồng thui thủi cùng nhau thôi. Lâu lắm không thấy bài viết của AH trên Lá thư .

Hôm họp mặt tại Nam Cali, mừng thấy AH vẫn trẻ, lanh lẹ, vui vẻ như hai mươi mấy năm trước, thời còn ở Saigon.

* **AH TRẦN SĨ ĐUA**
DANVILLE, CALIFORNIA.

Xin chúc mừng BPT/LTAHCC được thành công trong năm Kỷ Mẹo, và năm mới được khang an thịnh vượng.

* **BPT:** Các BPT có được thành công hay không cũng nhờ sự đóng góp của các AH khắp năm châu. Mỗi năm 20 đồng là chính, còn tin tức và bài vở thì cứ lai rai gửi về. Nhưng quan trọng nhất là tấm lòng tha thiết dành cho nhau. Khi nào chúng ta còn tấm lòng, thì khi đó các BPT thành công mãi.

Anh chị rời thủ phủ California đã lâu, nhưng anh em Công Chánh ở đây vẫn còn nhắc anh chị.

* **AH TRẦN CHẤN GIANG CALIFORNIA.**

Xin đóng góp để yểm trợ Lá thư.

* **BPT:** Cảm ơn AH đã nhớ mà đóng góp tài chánh. Mong AH đóng góp thêm bài viết cho Lá thư phong phú hơn. Sao AH tiết kiệm chữ nghĩa quá. BPT mong được thấy thư AH dài hơn.

* **AH BẠCH VĂN HÀ MADISON, WYOMING.**

Xin gửi đến Anh hai chi phiếu:

- Một chi phiếu yểm trợ Lá thư AHCC 1999, 20 đô.

- Một chi phiếu yểm trợ tập Kỷ Yếu Trường Công Chánh 1999, 20 đô.

Chúc Anh và BPT được nhiều sức khoẻ và hoàn tất xuất sắc công việc của AHCC, năm 1999.

* **BPT:** Kỷ Yếu cũng là một Lá thư AHCC đặc biệt, nhưng viết về lịch sử và kỷ niệm trường Công Chánh. Tập Kỷ Yếu tốn công

và tốn phí nhiều hơn. Đóng góp của Anh làm BPT chúng tôi lên tinh thần. Anh ở chi miền giá rét tuyết đông lâu quá vậy? Kể từ 1979 sau khi rời Pulau Bidong, Mã Lai, Anh về luôn Wyoming, e rằng ở lâu rồi thì sinh ra yêu thích cái lạnh, yêu thích tuyết đổ 6 tháng mỗi năm chẳng? Khi về hưu thì tìm về miền nắng ấm, có đông VN, đông anh chị em gia đình Công Chánh cho vui. Anh em Công Chánh ngày xưa cùng ở trại tỵ nạn Pulau Bidong vẫn thường nhắc đến Anh. Khi nào về qua Cali, thì ghé thăm anh em chơi. Nhớ lại đầu năm 1979, khi Anh vắng mặt ở sở đâu được ba bốn ngày, Cơ quan cử tôi lên nhà Anh để tìm, nhưng không có, tôi phải qua tận trại tỵ nạn Pulau Bidong mới gặp được anh.

* **AH NGUYỄN THÁI HAI MINNESOTA.**

Tôi vừa được thư AH Võ Hữu Hiền đồng khóa ở Pháp báo tin chị Hiền vừa mới mất ở Pháp. Anh Hiền có nhờ tôi chuyển đến các anh để báo tin cho các bạn bè biết tin trên. Xin anh cho đăng vào mục Phân Ưu trong Lá thư AHCC tới:

- Chị Nguyễn Thị Bạch Liên, hiền thê của anh Võ Hữu Hiền vừa từ trần tại Pháp, ngày 13-4-1999 tức 27-2 Kỷ Mão thọ 61 tuổi.

- Anh Hiền mong muốn được đăng lại hai bài thơ của chị Hiền để tưởng niệm vong linh chị, mặc dầu hai bài này đã đăng trên Lá Thư 38 vào năm 1987. Mong anh giúp cho. Đính kèm bản phóng ảnh 2 bài thơ của chị ấy.

Chắc anh cũng vừa nhận được thơ tôi và các bài viết cho tập Kỷ Yếu. Các anh em cùng khoá tôi ở VN, mong muốn được các anh gửi cho 1 cuốn Kỷ Yếu trường

CC theo địa chỉ của anh Sang.

* **BPT:** Các bài viết của AH trên các số trước thật đặc sắc. Nhất là bài vợ chồng trẻ buồn thúng bán rau nuôi nhau ăn học. Bà con trong Công Chánh cũng như ngoài Công Chánh xem bài này đều hết lời ngợi khen AH có phước được vợ hiền.

Việc gửi tập Kỷ Yếu về Việt Nam thì không có chi trở ngại đối với BPT chúng tôi, chỉ ngại là sợ Cộng sản hay nghi ngờ, cấm đoán và làm khổ bạn chúng ta bên nhà chẳng ?. BPT có thể gửi cho AH thêm một cuốn, để AH tùy nghi gửi về bên nhà cho các anh ấy. BPT không rõ tình hình anh em bên nhà, nên không muốn vô tình đem họa đến cho các bạn ấy.

* **AH VŨ QUÝ HẢO HOUSTON, TEXAS.**

Tôi xin kèm đây

Thư và chi phiếu của Vũ Hào. Có lẽ chàng chưa nhận được LTCC 73 nên mới gửi về Texas thay vì Cali. Xin anh gửi cho Vũ Hào một số 73.

Thư đổi địa chỉ của Nguyễn Phước Bửu Hạp.

Bài Đốt Lửa Nhân Quyền. Nếu phạm Chính trị thì xin chuyển cho Ban Phụ Trách đọc rồi bỏ.

* **BPT:** Đã hết nhiệm kỳ rồi mà vẫn không yên phải không anh Hảo ? Chưa yên đâu, ít ra cũng phải hai năm sau mới hết người hỏi thăm sức khỏe. Các anh làm Lá thư tội quá, chúng tôi chạy theo không kịp. Lá thư này cũng là một thứ cập nhật tin tức anh em, để chuẩn bị tập Kỷ yếu, với bài võ công phu hơn và chi tiêu tốn kém hơn.

Phần bài “Đốt Lửa Nhân Quyền” thì chưa đăng được vì giới hạn tiền bạc chứ không phải “phạm chính trị”. Chúng ta đi tỵ nạn nơi quê người vì không chấp nhận chế độ độc đoán vì phạm nhân quyền, thì đã là một thái độ chính trị quyết liệt và rõ ràng, chúng ta không né tránh chính trị.

* **AH TRƯỞNG ĐÌNH HUÂN TRABUCO, CALIFORNIA.**

Thế theo lời yêu cầu của bạn Trần Mộng Châu (hiện là Tỳ Kheo Thích Chân Văn, trụ trì chùa Hồng Hiên. 13, rue Henri Girand, 83620, Frejus, France) là bạn đồng khóa kỹ sư Công Chánh 1953 với cố AH Trần Như Diệu và với tôi, tôi xin chuyển tới anh bản tin buồn do Ái hữu Châu xin cập đăng trong tập san Công Chánh.

Tôi nghĩ là Ái hữu Châu không biết ai sẽ phụ trách LT Ái hữu số 74 nên nhờ tôi chuyển.

Anh đã nhận thư tôi về chuyện hình khóa Cán sự 47-50 do anh Hai (Nguyễn Văn) đề nghị chưa ?

Hình gửi qua Internet sẽ không rõ, tôi nghĩ nếu anh Hai cho mượn hình rồi mình cho chụp lại, và in ra thì đẹp hơn.

Tôi sẵn sàng làm chuyện này nếu anh Hai cho mượn hình, anh nghĩ sao ?

Hình chụp ở sở thú Saigòn khi đi làm Opération topo cũng đẹp, anh Tạ Huyền hướng dẫn lớp.

* **BPT:** Cám ơn anh đã lo lắng và đóng góp cho tập Kỷ yếu. Những bài viết, những hình ảnh và danh sách AH cùng khóa là những tài liệu rất quý cho tập Kỷ yếu. Các tấm hình AH Nguyễn Văn Hai gửi qua bằng e-mail cũng rõ ràng, chúng tôi đã e-mail trả lời AH Nguyễn Văn Hai rõ.

Bản tin buồn do Tỳ Kheo Thích Chân Văn, tức AH Trần Mộng Châu yêu cầu đăng, đã được đăng trong mục tin tức AH trong LT 74 này.

*** AH TRẦN ĐỨC HỢP
SAN DIEGO, CALIFORNIA.**

* **BPT:** Địa chỉ của AH đã được điều chỉnh trong bản danh sách mới. AH đã hăng hái viết bài trong các số trước, sao mấy kỳ nay thấy vắng bài ? Mong AH liên lạc mật thiết với BPT Lá Thư tương lai ở vùng San Diego để cho Lá Thư được khởi sắc thêm hương.

*** AH PHẠM NGUYỄN HANH
CERRITOS, CALIFORNIA.**

Mới nhận được tin quý Anh nhận phụ trách lại LTAHCC cho năm 1999-2000, chúng tôi rất mừng. Chúng tôi rất khâm phục lòng can đảm và tinh thần phục vụ cao quý của quý Anh. Lá Thư về lại trong những bàn tay quen nâng niu, chăm sóc nó, và có nhiều kinh nghiệm, chúng tôi rất tin tưởng. Thành thật chúc quý Anh nhiều thành công trong nhiệm kỳ mới.

Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi một chút tiền yểm trợ Lá thư.

* **BPT:** Cảm ơn lời khuyến khích của AH và đóng góp tài chánh. Chắc Anh cũng đã từng một người một ngựa gánh vác Lá thư và đã hoàn thành rất tốt đẹp trong nhiệm kỳ 1997-1998. Những Lá thư của BPT miền Nam California đã mở đầu cho một loạt những Lá thư dày, bìa màu, in đẹp như nhà nghề, và anh em đã vô cùng tán thưởng.

Lá thư AH kỳ này chú trọng nhiều tới thư tín và tin tức liên hệ đến gia đình Công Chánh, chỉ có một số bài viết, vì chúng tôi dồn nỗ lực và tài chánh để hoàn tất tập Kỷ Yếu Kỷ niệm 100 năm Trường Công Chánh.

Lá thư khi dày khi mỏng, với lối “liệu cơm gắp mắm”, nhưng không thiếu phần tin tức và thư tín cùng sinh hoạt Công Chánh. Hy vọng các bài vở của những AH gửi đến sẽ được đăng vào các số sau.

*** AH TRẦN SĨ HUÂN
EL CERRITO, CALIFORNIA.**

Tôi nhận thấy nhóm Ái Hữu Công Chánh chúng ta không phải là một Hội, chỉ đến với nhau vì tình đồng nghiệp cũ, Lá thư AHCC cũng không phải là một cơ quan ngôn luận mà chỉ là sợi dây liên lạc để chúng ta theo dõi tin tức quan hôn tang tế, ai còn ai mất. Vậy theo tôi, không nên làm phù hiệu làm gì.

* **BPT:** Cảm ơn AH đã góp ý trong việc thực hiện phù hiệu cho LTCC.

Xin nêu lên đây để quý Ái Hữu cho ý kiến.

*** AH LÊ HỮU KHÂM
SAN DIEGO, CALIFORNIA.**

Thành thật nhận lỗi vì đã đóng góp ủng hộ Lá thư trẻ là vì tôi lại phải dọn sang Tiểu bang California từ Ohio, nên lúc ban đầu còn quá bận rộn, nơi thành phố mới mẽ này. Hy vọng kỳ này là ổn định luôn.

Tôi xin ủng hộ Lá thư 20 USD.

* **BPT:** Chậm mà có gửi là được rồi, còn hơn người không chậm mà quên không đóng góp nuôi dưỡng Lá thư. Dọn nhà đi đã mệt, đời Tiểu bang còn mệt hơn. Nhưng từ xứ tuyết Ohio mà về đến miền nắng ấm quanh năm San Diego, California thì lên tiên rồi đó. Nhiều anh em CC mơ ước sau này về hưu sẽ về cắm trại tại San Diego, vừa ấm áp vừa có đồng đảo đồng hương thêm ấm lòng trong tuổi già, và nhất là đủ thứ, đủ thức ăn Á Đông. Chúc mừng AH đã tìm được đất tốt mà định cư. Mong đóng góp bài vở cho tập Kỷ Yếu Công Chánh, và Lá thư CC. Một hai năm nữa, Lá Thư AHCC sẽ được anh em San Diego đảm nhận, AH đừng quên chia phần gánh vác ngà voi nhé.

* AH HỒ KHẮC KÍNH MARSEILLE, PHÁP QUỐC.

Tôi đã nhận được LTAHCC số 73, đọc rất thích thú. Tôi xin cầu chúc các Anh và các Chị đã đóng góp nhiều công để cho LTAHCC được đẹp, đầy đủ. Xin các Anh tiến mạnh tiến nhanh. Về việc đóng góp để nuôi sống LTAHCC tôi đã góp tiền và gửi lên Paris để nhờ anh Xuân cùng với các AHCC Pháp mua Đôla Mỹ gửi sang cho BPT/AHCC Mỹ làm chi phí.

Xin nhờ BPT sửa lại địa chỉ của tôi cho đúng theo hiện trạng theo phiếu cập nhật danh sách.

* **BPT:** Đúng như lời AH chúc, Lá thư AHCC bắt đầu từ năm ba trang đánh máy, qua hơn hai mươi năm đã lên đến trăm trang in, có đủ danh sách, địa chỉ tin tức anh em, bài vở, văn nghệ, nghiên cứu, thơ văn đủ cả. Nhưng quan trọng nhất là cái tình thần bằng hữu, cái tình cảm bạn bè chan chứa dồi dào trong mỗi Lá thư. Cảm Lá thư trên tay là trong lòng cảm được tình bạn chan hòa dào dạt. Lá Thư sẽ

sống lâu, sống dài cho đến khi chúng ta rũ nhau đi về trời tất cả thì sẽ hết. Phải chết đi cho mầm mới có dịp mọc lên mạnh hơn, tươi hơn và đẹp hơn. Nhưng ngày nào chúng ta còn nhau, thì Lá thư còn phải sống để nối tấm thân tình của chúng ta.

* AH NGUYỄN ĐẮC KHOA GARLAND, TEXAS.

Tôi có đọc một bài thơ hay, rất truyền cảm, tựa đề “Ngôi nhà cũ” của nhà thơ Ngưu Lang ở Grandbury, Texas đăng trong Mục Vườn Thơ Công Chánh, LTAH số 72.

Ngưu Lang là ai mà tài hoa vậy ?
Bài thơ làm cho người đọc ngậm ngùi cảm xúc trước cảnh cũ vắng bóng người xưa.
Tôi đã dịch sang Pháp ngữ để tặng người đồng điệu ở Houston, TX; đó là AH Vũ Quý Hảo đã bình giảng bài thơ rất hay và David Vũ Quý Đức đã dịch bài thơ sang Anh ngữ rất chỉnh và đạt; đồng thời cũng xin gửi bạn bè có ngày nào trở về cố hương thăm ngôi nhà cũ, mảnh vườn xưa, ất cũng có lúc chạnh lòng trước bao kỷ niệm của một quãng đời những người thân thương đã từng sống qua đây.

* **BPT:** Xin chuyển lời ca ngợi bài thơ “Ngôi nhà cũ” đến nhà thơ “Ngưu Lang”, Ngưu Lang thì ở Texas, mà “Chức Nữ” thì ở nơi nào ? Thật không ngờ trong tập thể Công Chánh chúng ta, tưởng là những người mà đầu óc chứa đầy đất, đá, sắt, xi-măng, gỗ, gạch mà lại có tâm hồn thì si ướt át như vậy. Bài thơ dịch ra tiếng Pháp của AH rất hay, giống như thơ của Verlaine vậy.



*** AH HUỖNH LÂN
CALIFORNIA.**

Tôi xin cung cấp danh sách anh em tốt nghiệp khóa 1963, danh sách này được ghi theo trí nhớ. Kèm theo đây là một tấm check \$40.00 để ủng hộ Lá thư và tập Kỷ Yếu.

*** BPT:** Cám ơn Anh đã tích cực cộng tác để tập Kỷ yếu được hoàn thành tốt đẹp. Tất nhiên, chúng ta chỉ làm được theo trí nhớ, thế là quý lắm rồi. Ngay cả tại Việt Nam cũng không còn tài liệu, vì qua bao cuộc đổi thay can qua, thất lạc cũng có, mà vì lòng ngu dốt đố kỵ cũng có. Cám ơn AH đã ủng hộ dồi dào cho Lá thư. Nếu được một bài viết về kỷ niệm anh em trong khóa của AH thì quá quý. Nếu ai cũng sốt sắng cộng tác với Lá thư như Anh, thì tập Kỷ yếu Công Chánh sẽ là một hoàn hảo vô cùng.

*** AH NGUYỄN KHOA LONG
INDIANA.**

Tôi vừa mới nhận được LTAH số 73 ngày hôm qua. Tôi đã đọc liên tục Lá thư và ngừng lại ngay phần kêu gọi của tân Ban Phụ Trách để gửi đến Anh số tiền nhỏ gọi là đóng góp của tôi trong lá thư sắp tới. Sở dĩ phải ngừng đọc và viết ngay cho Anh vì sợ để qua ngày rồi lại quên, dạo này tôi cũng "lắm cảm" rồi !

Kính chúc Anh và tân BPT/LTCC được nhiều sức khỏe để "lo" cho tờ báo và tất cả được thân tâm an lạc. Anh cho tôi gửi lời ca ngợi tuyệt phẩm số 73, hình bì rất hấp dẫn và kỹ thuật cao, nội dung rất đậm tình ái hữu.

*** BPT:** Quý hóa thay việc dừng lại để gửi ngay tiền ủng hộ Lá thư kéo dài lâu rồi

quên mất. Mong các AH khác khi đọc đến đây thì cũng dừng lại, tìm tập chi phiếu. Nhiều AH đã quên đóng góp, và đôi khi không biết mình đã đóng góp hay chưa, cho nên các BPT phải viết thư nhắc khéo. Tuy nhắc khéo nhưng cũng rất ngại mất lòng. Đa số các AH quên đóng góp, khi nhận được thư nhắc, thì đóng ngay, và có người đóng rất nhiều tiền. Nhưng cũng không khỏi có vài AH hiểu lầm và nổi giận. Thú thật, khi trả lời thư tín đến đây, thì kẻ phụ trách này cũng phải tạm ngưng vài mươi phút, để tìm tập chi phiếu và thanh toán ngay 4 cái phiếu đòi tiền để quên cả tuần nay trên học tử : 1 cái tiền điện, 1 cái tiền điện thoại, 1 cái credit card, 1 cái tiền rác. Lá thư kỳ này, anh em rán hoàn tất trong vòng chi phí 2000 đồng US, nên chỉ chú trọng phần tin tức, thư tín và một ít bài thôi. Đồn nỗ lực cho tập Kỷ Yếu Công Chánh.

*** AH DƯƠNG CHÁNH MỸ
SAN DIEGO, CALIFORNIA.**

Xin gửi check \$20.00 để yểm trợ Lá thư đồng thời cũng xin cám ơn đã gửi số xuân Kỷ Mão để tiêu khiển trong mấy ngày xuân.

Xin bổ túc AH vào số tới.

- AH NGUYỄN VĂN NHÃN

số TT : 396.

Địa chỉ mới: 3958 Corte Mar De Brisa.

San Diego, CA 92130.

ĐT: (619) 350-7634

- AH NGUYỄN MINH TRIỀU

Địa chỉ : 2017 Junewood Ave.

San Jose, CA 95132.

ĐT: (408) 956-9459

Phục vụ từ 1960 - 1975.

Thủy cục, Saigon + LD 40 CB.

* **BPT:** Cảm ơn AH đã bỏ túc danh sách các AH còn thiếu sót. BPT đã ghi vào bản danh sách mới. Đáng ra các AH này phải yêu cầu ban phụ trách ghi tên vào. Cùng là gia đình Công Chánh với nhau cả, như anh em trong nhà, có chi mà ngại.

Mong các AH tích cực sinh hoạt và đóng góp bài vở.

* **AH NGUYỄN VĂN MINH
LA PUENTE, CALIFORNIA.**

Không biết lần này là lần thứ mấy, họ gửi cho tôi các địa chỉ để sửa sai, tôi đã ghi rõ là: Nguyễn Văn Minh 927 Conlon Ave. La Puente mà họ vẫn đề sai Colton Ave. làm cho nhà bưu điện đã phải nhắc nhở nên đề rõ Conlon Ave, vì nếu đề sai thì người phát thư họ không đưa nữa. Kèm theo đây là lá thư của AH Trương Đình Huân nói rõ là địa chỉ của tôi ngoài bì thư đề rõ Conlon không ghi tên City nên thư kèm của anh Huân lại bị hoàn lại khổ chủ. Anh ấy lại phải xin lỗi vì sự chậm trễ trả lời tôi ngoài ý muốn của anh ấy. Lần này phải nhờ chú ghi rõ địa chỉ 927 Conlon Ave. để cho người phát thư họ khỏi phải nhắc tôi là nên biểu người gửi thư nên ghi rõ là CONLON AVE. chứ không phải là Colton.

* **BPT:** Địa chỉ của anh đã được sửa lại trong danh sách mới. Thành thật thay mặt các BPT cũ xin thứ lỗi. Trong khi lập bảng danh sách, có nhiều địa chỉ đánh ngược số, có nhiều AH sót tên, những lỗi lầm không thể tránh được. Vì thường thường, những người xung phong làm việc thì chỉ âm thầm và cắm cúi làm. Không có ai phụ giúp dò lại, sửa lại cho chính xác. Khi nhận công việc thì có rất nhiều người hứa phụ giúp, nhưng sau một thời gian ngắn, thì dường như họ cố quên đi. Bởi vậy làm việc một mình không tránh được thiếu sót.

Bài thơ Khóc Bạn gửi đến rất hay, Ban PTLT chọn đăng vào LT 74 này. Mong Anh khoẻ mạnh và vui vẻ, và mong được cộng tác nhiều, đều hơn.

* **AH TRẦN QUÝ MINH
FLORIDA.**

Trân trọng kính gửi đến AH chi phiếu Bốn mươi (40) Mỹ kim để đóng góp \$20.00 vào Lá Thư và \$20.00 cho Kỷ Yếu.

Xin kính chúc quý Ái hữu và ban Phụ Trách cùng gia đình vạn sự tốt lành.

* **BPT:** Có phải AH đã hưu trí và tìm về miền nắng ấm 4 mùa Florida không? Ngày tháng nhàn nhã có gì vui thì xin viết bài cho các AH khác cùng tìm về lập luôn một làng "AHCC hưu trí" tại Florida. Ngày ngày rủ nhau đi tắm biển (trẻ phơi da, chúng ta già phơi rận vậy), chơi cờ, xoa mát chườm và hàn huyên trong tuổi xế chiều. Đời sống có đất đỏ lấm không? Nhà cửa bên đó ra sao? Nếu anh em AHCC kéo về lập luôn một làng thì có tiện không? Rất mong được AH cho biết tin tức nhiều hơn.

* **AH LÊ SĨ NGẠC - VIRGINIA**
(thư gửi cho AH Trình Hữu Dục)

Thầy nhớ như là trong bài viết về TSN, diện tích cơ xưởng của TSN đề là 6000 m²? quá lớn, 800m² hoặc 1200m² thì đúng hơn, nên check lại.

Về ông Bạch, ở đây có người nói như là ông có làm Bộ trưởng hồi đời chánh phủ Bửu Lộc, trước TT Ngô Đình Diệm, nghĩa là trước 1954.

Thầy cũng gửi đính kèm bài "Tình

cờ Tái ngộ” để các anh em “cho điểm” !
(nếu thiếu đề tài cho tờ AHCC)

* **BPT:** Cảm ơn AH đã cung cấp tài liệu, viết bài và sửa chữa các chi tiết trong tập “Kỷ yếu Công Chánh” sắp in nay mai. Bài của AH chứa đựng tình cảm đầy đặn, chan chứa, các AH trong BPT đọc, ai cũng thích thú. BPT chọn bài này ưu tiên đăng. Tình cảm quê hương, gia đình, bè bạn trong bài này làm người đọc xúc động và thích thú. BPT chúc AH khoẻ mạnh và trường thọ để anh chị em AHCC được thưởng thức những bài viết tương tự.

Cụ Trần Văn Bạch đúng là đã giữ chức Tổng trưởng Công chánh và Giao thông trong Nội các Ngô Đình Diệm. Năm 1954, cụ đang giữ chức Giám đốc Trường Cao Đẳng Công Chánh Sài Gòn và dạy một số môn học cho lớp Cao đẳng (khóa 1953-1954) thì được mời giữ chức Tổng trưởng Công chánh và Giao thông. Giáo sư (Kỹ sư) Trần Văn Sách được cử thay thế cụ. Nội các Ngô Đình Diệm đầu tiên ra mắt quốc dân vào ngày 7 tháng 7 năm 1954 với thành phần như sau:

- NGÔ ĐÌNH DIỆM: Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Nội vụ, kiêm Tổng trưởng Quốc phòng.
- TRẦN VĂN CHƯƠNG: Quốc vụ khanh.
- TRẦN VĂN ĐỔ: Tổng trưởng Ngoại giao.
- TRẦN VĂN CỬA: Tổng trưởng Tài chánh, Kinh tế.
- PHAN KHẮC SỬU: Tổng trưởng Canh nông.
- NGUYỄN TĂNG NGUYỄN: Tổng trưởng Lao động và Thanh niên.
- TRẦN VĂN BẠCH: Tổng trưởng Công chánh và Giao thông.
- NGUYỄN DƯƠNG ĐÔN: Tổng trưởng Giáo dục
- PHẠM HỮU CHƯƠNG: Tổng trưởng Y tế và Xã hội.

Và các Bộ Trưởng:

- TRẦN CHÁNH THÀNH: Phủ Thủ Tướng.

- LÊ QUANG LUẬT: Thông Tin.
- NGUYỄN NGỌC THƠ: Nội Vụ.
- LÊ NGỌC CHẤN: Quốc Phòng.
- BÙI VĂN THINH: Tư Pháp.
- NGUYỄN VĂN THOẠI: Kinh Tế.
- TRẦN HỮU PHƯƠNG:Tài Chánh.
- PHẠM HỮU KHIÊM: Phát Ngôn Viên Phủ Thủ Tướng.

* AH TRƯỞNG NHƯ NGUYỄN SAN DIEGO, CALIFORNIA.

Chúng tôi đã nhận được thư anh kèm theo tài liệu trường chúng mình + ảnh kỷ niệm “Bộ Ba” cách đây 40 năm! Mau quá nhỉ.

Mới đạp xe đạp đến trường đó mà nay chúng mình đã trên dưới 70 rồi, thời gian trôi qua nhanh quá.

Về gia đình thì tụi này có 4 cháu trai và 2 cháu gái. Chỉ còn cháu trai út (Mậu Thân) chưa có gia đình. Riêng về nội, ngoại thì có 5 nội (3 trai 2 gái) 4 ngoại (2 trai 2 gái). Chắc anh chị cũng xấp xỉ trên dưới số 9 ?

Các AH Houston,TX đã ra 2 số, xem đẹp quá. Nay thì chuyển qua cho các AH Sacramento,Ca. Mà anh là đầu đàn ! Hoan hô cái đã. Gánh một vai xem đã nặng rồi, nay anh lại “hoan hỷ” gánh cả hai: một bên lo cho Lá thư AHCC còn vai kia lo cho tập Kỷ yếu Công Chánh. Thật đáng phục anh.

Riêng về tập Kỷ Yếu anh đã có “bằng Kỹ sư Công chánh” chưa ? Nếu có rồi thì thôi, còn chưa thì anh vui lòng cho biết để tôi copy gửi lên anh tùy nghi.

Năm ngoái anh chị Ngọ có ghé San Diego và ở lại với tụi này vài ngày cũng vui.

Khi nào anh chị có dịp đi San Diego xin mời anh chị ghé lại với 2 ông bà già này một vài đêm để nói chuyện xưa cho đỡ buồn vì thiếu bạn thời niên thiếu.

* **BPT:** Tuổi già nhắc lại tình bạn xưa, thấy đẹp như mơ. Thoắt một cái mà đã 40 năm qua, biết bao nhiêu vật đổi sao dời, nhưng may mắn, chúng ta vẫn còn nhau, còn tâm sự, còn tấm chân tình. Thư anh cho biết tình trạng gia đình, chúng tôi chia xẻ những niềm vui là làm được chút gì để xây dựng cho tình AH thêm bền chặt, thêm đậm đà. Cám ơn anh và các AH khác đã đóng góp tài liệu bài vở cho tập Kỷ Yếu sắp phát hành kỳ tới.

Thật không có gì vui hơn gặp lại bạn cũ, sống lại với nhau đôi ba ngày, nhắc lại những kỷ niệm thời còn cắp sách đến trường, kỷ niệm vui buồn trong thời đi học, đi làm.

Tuổi già mà còn nhau là quá quý. Xin trân trọng giữ gìn cho nguyên vẹn.

*** AH TRẦN BÌNH NGUYỄN
SAN DIEGO, CALIFORNIA.**

Qua sự giới thiệu của anh Trần Đức Hợp, xin anh ghi danh tôi vào danh sách Ái Hữu và Thân Hữu Lá thư Công Chánh.

Tiện đây xin gửi anh Thủ quỹ Nguyễn Văn Độ 1 check \$30.00.

Nếu anh còn, xin anh gửi cho tôi những cuốn số 70, 71 và 72. Kính chúc anh và ban phụ trách Lá thư một năm mới an khang thịnh vượng. Nguyên.

* **BPT:** Gia đình Công Chánh hân hoan đón nhận anh. Những Lá thư cũ đã gửi đến, chắc AH đã nhận được rồi. Khi nào

Lá thư về San Diego thì mong AH tiếp tay tích cực yểm trợ công sức cho Lá thư được khởi sắc thêm hương. Gia đình AHCC rất cần những tấm lòng hăng hái như AH để xây dựng tình thân thiết được lâu bền.

Mong được AH cộng tác viết bài về vùng đất ấm San Diego.

*** Bà PHAN THANH NGUYỄN
CALIFORNIA.**

Lá thư Ái Hữu Công Chánh công phu và đẹp, bài vở hay. Xin cám ơn, kèm theo đây tôi xin gửi chi phiếu \$20.00 để ủng hộ Lá thư AHCC.

* **BPT:** Cám ơn chị đã đóng góp nuôi dưỡng Lá thư, để mỗi chân tình của gia đình Công Chánh chúng ta còn nối tiếp lâu dài hơn. Lá thư vẫn gửi đến các con cháu của một số AH mà cả hai đều quá cố, vì có yêu cầu của các cháu. Cũng là một chút kỷ niệm nối dài của cha mẹ trong gia đình Công Chánh. Biết đâu một ngày kia, khi các AHCC đã theo nhau về tiên cảnh theo luật trời, mà Lá thư vẫn còn nối tiếp nhờ con cháu chúng ta nhớ đến tình cũ.

*** AH ĐẶNG QUANG OÁNH
PFLUGERVILLE, TEXAS.**

Tôi dời chỗ ở đã nhiều lần, nên LTAHCC cũng đã thất lạc nhiều lần. Tới nay hy vọng địa chỉ này sẽ được ổn định lâu dài hơn. Nhờ anh điều chỉnh lại hộ.

* **BPT:** Ở Mỹ thì ai mà không phải di chuyển mãi. Nước Mỹ là xứ năng động, mà nghề Công Chánh lại năng động hơn.

Công trường xây cất hoàn tất thì phải dọn trại đi nơi khác chứ ở lì sao được. Cũng như công tác dự án hoàn tất, thì phải lo đi. Ngoại trừ làm cho Chính phủ Liên bang, Tiểu bang, Thành phố, Quận Hạt thì may ra ở yên một nơi lâu dài được.

Quan trọng nhất, khi đi đâu thì cho các BPT /LTAHCC biết địa chỉ mới kịp thời, để Lá thư khỏi bị thất lạc, ủng hộ công, ủng hộ của, tội ban phụ trách lắm.

Chúc anh ở lâu dài tại địa chỉ này, càng lâu càng tốt. Nếu không muốn di chuyển nữa, thì kiếm job làm cho chính phủ, thì cũng tạm bó chân lại một nơi.

*** AH ĐẶNG PHÁT PHƯỚC
MORENO VALLEY, CALI.**

Tôi rất vui và ngạc nhiên nhận được Lá thư Công Chánh 73. Hơn 30 năm trước đây (59-65). Tôi là họa viên Sở Nghiên Cứu Cầu Nha Kiều Lộ. Tôi còn nhớ các ông sau đây: Bùi Hữu Tuấn, Phan Đình Tăng, Bửu Đôn, Lê Thành Trinh và Nguyễn Văn Bánh. Cuối năm 65 tôi đi lính Công Binh ở Gò Vấp, Đại đội Địa hình và làm chung với AH Phạm Bội Hoàn. Sau này khi đến Mỹ tôi may mắn làm họa viên Precast Concrete, Architectural and Structural cho Contractors, những việc như Office Building, Hotel, Hospital, Parking Garage. Tôi được chuyển sang Auto Cad gần 3 năm. Tôi vẫn tiếp tục làm đến tuổi lãnh tiền hưu.

Tôi kính chúc Ban Phụ trách LTCC và gia đình được an vui.

* **BPT:** Đáng ra LTAHCC phải đến với AH từ khi mới đặt chân đến đất Mỹ. Tuy nhận trễ nhưng còn hơn không. Liên lạc được với gia đình Công Chánh chúng ta,

nổi lại cái tình đồng nghiệp xưa, thì cũng là một an ủi nơi quê người. Mừng AH đã phát huy được kiến thức và tài năng, theo kịp các kỹ thuật tân tiến. AH đã đóng góp từ bên VN, qua Mỹ vẫn tiếp tục đóng góp trong ngành Công Chánh. Khi nào rồi, AH viết bài cho Lá thư AHCC, về đời sống, sinh hoạt, suy tư để cùng nhau chia sẻ nỗi niềm. Đã bắt liên lạc lại được với gia đình Công Chánh thì nhớ đừng để mất liên lạc một lần nữa. Chúc AH và gia đình vui vẻ mãi.

*** AH PHAN VĂN PHONG
ARIZONA.**

Thành thật xin cảm ơn Ban Phụ Trách LTAHCC đã gửi Lá thư 73. Xin cảm ơn các anh chị đã bỏ nhiều công sức để thực hiện những nhịp cầu này. Tôi cảm thấy lòng ấm lại nơi đất khách quê người, tuy tôi chưa đóng góp được gì cho LTAHCC.

* **BPT:** AH đã đóng góp rất nhiều cho LTAHCC mà AH không biết đó thôi. Cái “cảm thấy lòng ấm lại” này là cái đóng góp quý giá và lớn lao nhất đó. Hơi ấm tình bằng hữu của chúng ta, mỗi người một chút, gom góp lại để giữ gìn cho ngọn lửa được lâu dài hơn, nồng nàn hơn, là mục tiêu chính yếu mà từng ban phụ trách mong ước và cố gắng.

Arizona có gì lạ không ? xin AH viết bài giới thiệu Arizona cùng các AH bốn phương.

*** AH DƯƠNG HỒNG QUỲ
TUSTIN, CALIFORNIA.**

Tôi mới dự Tân Niên AHCC tại Nam Cali, nhưng năm nay đã không còn

lệ thu tiền ủng hộ Lá thư như những năm trước. Vì vậy xin gửi kèm theo đây chi phiếu \$20.00 đề tên anh Hà Nhụ Tường để đóng góp vào chi phí của Lá thư.

Tôi đã về hưu từ 7/3/1998. Nhờ anh hai việc :

- Zip code địa chỉ của tôi là CA 92782 thay vì 92680.

- Quyền địa chỉ AHCC không có tên anh Bùi Đức Hợp.

Chúc anh và gia quyến mạnh giỏi, thành công về mọi mặt.

*** BPT:**

*“Đường mây rộng thênh thang ta cử bộ,
Nợ tang bỗng trang trắng vỗ tay reo”.*

Sung sướng thay những AH đã phải tay với việc đời sau bao năm phục vụ. Năm nào anh cũng có đi du lịch đây đó khắp thế giới, nay nhiều thì giờ, thì có lẽ đi mát mùa chẳng ? Có vài AH đã lớn tuổi, mà vẫn không dám về hưu. Vì về hưu thì mệt hơn đi làm; Dọn vườn, cắt cỏ, chùi nhà cửa và cái gì cũng “honey do”, cho nên đi làm việc thì nhàn nhã hơn, ít bị chỉ huy hơn.

Bỏ sót tên anh Bùi Đức Hợp trong danh sách AHCC là một lỗi lớn, chúng tôi xin thay mặt các BPT xin lỗi. Vì AH Bùi Đức Hợp cũng là một kiện tướng, một cây viết chính của Lá thư chúng ta, đã viết nhiều, đều đặn từ trước đến nay. Có lẽ vì có 2 AH “Đức Hợp”, một họ Bùi, một họ Trần, mà người phụ trách điều chỉnh địa chỉ có phần quên sót. Cảm ơn anh đã nhắc nhở.



*** AH TRẦN BÁ QUYÊN
CALIFORNIA.**

Anh Đồng Sĩ Khiêm có gửi tôi một check \$50.00 để góp quỹ LTCC. Để cho tiện tôi endorse check này đề tên anh Hà Nhụ Tường. Tôi thấy anh chắc là dạo này “mệt” lắm, vừa LTCC vừa tập san CC. Thôi thì đã leo lên lưng cọp thì phải đành vậy.

Chúc anh nhiều sức khỏe để phục vụ Caltrans, CC và gia đình. Cách đây 3 tuần tôi có dịp đi DC, anh Bảnh và anh Đôn gửi lời thăm anh em. Anh Đôn xem còn ngon lành lắm, mặc dù trước đó tôi nghe anh có bệnh.

*** BPT:** Cảm ơn AH đã chuyển tiền anh Khiêm và cho tin tức của các AH khác. AH ở vùng Bắc California gần gũi chúng tôi, mong được cộng tác tiếp tay tích cực hơn cho LTAHCC. Đúng là chúng tôi có “mệt”, nhưng vui. Làm được gì để xây dựng tình ái hữu thì thấy vui. Chúng tôi không tự xem là leo lên lưng cọp đâu, vì cọp thì có khi cắn cả người hát xiếc, còn anh em Công Chánh thì khi nào cũng đầy áp tình thân ái, nữ nào cắn xé ai. Dù sức khỏe chúng tôi không được dồi dào bằng AH, nhưng chúng tôi cũng rán làm hết mình mà thôi.

*** AH TÔ ĐĂNG QUẾ
NGUYỄN HẢI và chị THỤY DUNG.**

Tôi xin chuyển kèm theo đây e-mail của chị Thụy Dung, hiện nội của AHCC Nguyễn Hải, hiện đang làm việc tại Caltrans, khu 4, San Jose.

Chị Dung (Hải) đề nghị gây quỹ cho LTCC và tương trợ các AHCC còn ở lại VN bằng cách bán CD và tập Thơ do chính anh chị Hải sáng tác :

Trung tâm sẽ gửi CD/ tập Thơ Nhạc đến cho ái hữu đại diện và khi LTCC hoàn thành, có thể gửi kèm theo cho các AHCC.

1. Trung tâm băng nhạc Phố Ngàn không lấy tiền trước.

2. Ái hữu nào cảm thấy ủng hộ LTCC thì gửi check cho đại diện LTCC.

3. Trung tâm Phố Ngàn bỏ cho các đại lý băng nhạc là:

1 CD = 6 Dollar

1 cuốn Thơ Nhạc = 6 Dollar

4. Trung tâm Phố Ngàn chỉ nhận chi phiếu từ đại diện LTCC :

1 CD = 5 Dollar

1 cuốn Thơ Nhạc = 3 Dollar.

5. Tất cả AHCC ủng hộ cho LTCC là toàn quyền quyết định của LTCC (ít nhất 1 CD + 1 Thơ Nhạc = 15 Dollar)

6. Trung tâm chỉ nhận tiền khi nào có ái hữu nào gửi check đến LTCC, ngoài ra ái hữu nào không gửi đồng nào thì xem như là của trung tâm tặng, không tính vào LTCC.

* **BPT:** Xin cảm ơn nhã ý của anh chị Nguyễn Hải. Nhưng nếu gửi CD và tập Thơ Nhạc cùng lúc với LT 74, cước phí gửi sẽ tăng nhiều, trong lúc đó tài chánh không có nhiều. Tuy nhiên chúng tôi xin giới thiệu đến các AH để ủng hộ "gà nhà" và gây quỹ cho LT và quỹ tương trợ AHCC. Nếu AH nào muốn mua, Xin gửi về BPTLT để chuyển đến anh chị Hải.

Dưới đây là phần giới thiệu thực hiện bởi AH Hà Nhụ Tường:



GIỚI THIỆU TẬP THƠ NHẠC VÀ CD "GIÓ THU"

Tập Thơ Nhạc và CD "GIÓ THU" do AH Nguyễn Hải bút hiệu HẢI NGUYỄN sáng tác và phổ nhạc, được giới thiệu trong bữa tiệc AHCC đón Xuân tại Oakland, chị Thụy Dung (người bạn đời của AH Hải) đã trình bày một số bài hát có trong CD này và được các thính giả tán thưởng nồng nhiệt.

CD "GIÓ THU" gồm 10 bài tình ca do các ca sĩ Vũ Khanh, Ái Vân, Elvis Phương, La Sương Sương và Thụy Dung trình bày với phần hòa âm của nhạc sĩ Lê Huy. Phố Ngàn Productions phát hành (P.O.Box 32295 San Jose, CA 95152; Tel. (408)251-4246.

Theo nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương viết trong tuần báo Mẹ Việt Nam, Hải Nguyễn là một tên tuổi mới trong làng Thơ cũng như làng Nhạc. Thơ anh giàu âm điệu, giàu hình ảnh, không đéo gọt, không cầu kỳ. Thơ anh thường viết về những kỷ niệm êm đềm của quê hương, tình yêu và tuổi trẻ. Lời Thơ êm ái nhẹ nhàng và gợi cảm, đôi khi phảng phất hương vị ca dao khiến tôi chợt nhớ đến những nhà thơ đậm tình quê như Nguyễn Bình, Thanh Tịnh, Bằng Bá Lân...

*Hai mươi năm bây giờ em đã lớn
Nhớ không em hình bóng quê nhà
Nhớ không em câu ca dao mẹ hát
Nhớ không em bài học vỡ lòng xưa*

(Vấn cả một quê hương)

Mười bài Thơ đã được phổ Nhạc bằng những thể điệu khác nhau và Hải Nguyễn đã tìm nhạc hứng khác nhau cho mọi bài khiến người nghe không cảm thấy buồn chán. Phần hòa âm của nhạc sĩ Lê Huy rất phong phú, đầy đặn có chút âm hưởng cổ điển, không lạm dụng kỹ thuật của các nhạc khí điện tử nên nghe rất

thực, sống động và vẫn giữ được hồn Việt Nam trong lối soạn hòa âm.

CD "GIÓ THU" là một trong những CD có giá trị nghệ thuật, đáng được người yêu nhạc thưởng thức, đáng được có mặt trong tủ nhạc của gia đình.

* AH LÊ SÁU TORONTO, CANADA.

Năm nay chúng tôi tổ chức Vu quy cho 2 cháu gái cuối cùng mà năm ngoái đã tổ chức lễ Đính hôn. Chúng đều trên 30 và lập gia đình trễ vì phải trải qua Đại học xong. Về gia đình, chúng tôi còn kẹt một gia đình con trai thứ nhì ở Saigon, 2 vợ + 4 con, công việc làm ăn thì khi lên voi khi xuống chó, đời sống bất thường của XHCN, đứa trai đầu, lúc đang đi học Công chánh thì đã có nó, nay ở Florida, đã có nhà cửa và cháu nội rồi, đứa út năm nay gần 30 tuổi, có vợ + 2 con, hiện đang được tuyển dụng kỹ sư điện toán ở San Jose, sau khi ra trường 3 năm làm việc ở Canada.

Còn 5 cháu nữa 3 gái + 2 trai thì ở Toronto cùng với chúng tôi, nói là Big Family, nhưng gọn ghẹn lúc nào trong gia đình cũng vẫn 3 người, là vợ chồng tôi, và đứa con gái đầu bị bệnh tâm thần nhẹ (handicap) con cái khôn lớn đều ở riêng, chỉ cuối tuần về đi chợ một lần. Về nhà ở, chúng tôi vẫn ở nhà thuê (townhouse) như các người già khác để khỏi xúc tuyết trong mùa đông.

Về tuổi tác, nhà tôi gần 75, còn tôi gần 80, nói chung đi đứng có phần khó khăn, do đó không thể đi dự Đại hội Công Chánh ở Nam Cali vừa rồi. Rất tiếc là không dự được để gặp lại anh em. Chúng tôi cũng ít muốn đi xa vì sức khỏe không cho phép. Tết năm ngoái, chúng tôi có về thăm Việt Nam, có đi Huế, Nha Trang, Ban Mê Thuột, thăm cảnh cũ lại buồn

thêm, các bạn bè, bà con ở tuổi tôi đều phần nhiều nằm liệt giường, tê liệt bán thân, ngáp ngáp, hai mắt lơ lảo, không biết có nhận ra được bà con, bạn bè, thấy tình cảnh ấy, chúng tôi về đến Canada, phát bệnh suy tim đau dài dài.

Nghe tin AH TN Diệu đã ra đi ở Tây Ban Nha, Diệu sanh 1926, cỡ tuổi với anh NT Anh, còn tôi sanh 1921, hơn các anh ấy 5 tuổi. Hoàng Ngọc Ẩn ở New Orleans đã làm by pass, tim, nhưng vẫn còn đi làm việc, nhờ ăn uống kiêng khem.

Năm ngoái, tôi về Saigon, có ghé thăm gia đình chị Lê Văn Vinh, trong lúc anh ấy vừa mới mất vì bệnh prostate cancer.

Cuối cùng chúng tôi tin anh chị biết, ngày 5-6-1999, chúng tôi tổ chức lễ Vu quy cho thứ nữ Lê Thị Diệu Ái với cậu Lê Đình Triết con trai của Ông bà Lê Văn Chân ở Montreal.

Kính thư,
Lê Sáu

* **BPT:** Lá thư của AH đáng được xem là lá thư tiêu biểu nhất trong mấy chục số "LTAHCC". Đọc lá thư của AH, chúng tôi thấy và biết hết đời sống, gia đình, tình cảm, sức khỏe của AH. Đó là điều mà chúng ta muốn nghe, muốn biết về các bạn cũ. Chúc mừng hai cháu gái đã tốt nghiệp đại học và lập gia đình, các cháu đi ra ngoại quốc học lại tốt nghiệp mới đáng quý, đáng phục cái ý chí vươn lên. AH ở nhà thuê trong tuổi già là hợp với phong cách của "đời sống văn minh" đó. Tuổi già, tội chi mà phải lo vườn tược, quét tuyết, ống nước hư, dây điện đứt, để người ta lo cho mình thì có sướng hơn không ?

AH có viết ít muốn đi xa vì tuổi già không cho phép, thế mà năm ngoái về VN, đi Huế, Nha Trang, Ban Mê Thuột

thì là gần chăng ? Có lẽ nó gần trong tim thì xem như gần. Khi thấy bạn bè của AH nằm liệt giường, tê bại bán thân, ngáp ngáp, hai mắt lơ lác không nhận ra ai, thì AH phải mừng vì mình còn khoẻ mạnh, còn đi xa ngàn dặm về thăm quê hương, chứ sao lại xuống tinh thần mà suy tim ? Còn chuyện sinh, bệnh, già, chết thì là luật thiên nhiên, quay vòng, ai cũng phải trải qua, không có chi phải lo âu, sợ hãi. Chấp nhận nó như chuyện phải có với tinh thần vui tươi, ít bệnh cũng đã là được hạnh phúc, bệnh nhiều mà còn viết thư được cho bạn cũng còn là một hạnh phúc nữa. Một ngày đau yếu, còn lê thân được xuống phố uống ly cà phê thì chẳng phải là một hạnh phúc lớn lao của đời người chăng...

Những kẻ may mắn, ít bệnh và đã ra đi nhẹ nhàng để về với Phật, Chúa thì là đại phước.

Chép tặng AH bốn câu thơ :

*"Mỗi ngày qua, men hương đời uống cạn
Sống một giờ, vui hết một giờ vui
Trời đất, gió trăng, hoa hương, năm tháng
Rộn trong ta nghe tinh khiết ngọt bùi".*

Có phải đó là tinh thần của AH Lê Sáu không ?

* AH TỪ MINH TÂM TORRANCE, CALIFORNIA.

Tôi tên là Từ Minh Tâm, sau khi ra trường thì làm việc ở bên nhà, bộ môn Cầu Đường, khoa Xây Dựng, trường Đại học Bách khoa Phú Thọ.

Năm 1990 tôi tới Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình. Tháng 1/1992 tôi đậu vào làm việc ngành Công Chánh cho Engineering Dept., City of Torrance cho tới hôm nay.

Tôi có một bài thơ, muốn đăng vào Lá thư Công Chánh, nếu ông thấy được, xin gửi cho ban biên tập. Rất cảm ơn.

Kính chúc Lá thư Công Chánh ngày càng khởi sắc.

* **BPT:** Anh em AHCC hoan hỉ đón nhận anh vào gia đình. Qua Mỹ từ 1990 mà bây giờ mới tìm đến với anh em là hơi trễ đấy nhé. Nhưng thà trễ còn hơn không. AH làm cho City là yên chí lớn, ít lo mất việc. Ngành Công Chánh chúng ta, nếu làm tư thì cũng bấp bênh lắm, khi có nhiều việc thì làm đầu tắt mặt tối, khi công việc gần xong thì lo không có công tác mới và rồi lại phải đi tìm việc nơi khác.

Bài thơ của AH rất tình cảm, ngôn từ thanh thoát nhẹ nhàng, ý tứ cô đọng, không ngờ dân Công Chánh mà cũng làm thơ hay đến thế, tôi trích vài câu :

*"Hai mươi năm xa cách
Giờ gặp lại bạn hiền
Biết làm sao nói hết
Bao nhiêu nỗi niềm riêng.*

*Năm xưa ta chung lớp
Ganh đua dưới mái trường
Tưởng rằng mình mãi mãi
Sum họp đây mến thương"*

Toàn bài thơ sẽ đăng trong LT này.

* AH HOÀNG THAO HUNTINGTON PARK, CALI.

Cám ơn Ban Phụ Trách lá thư đã ra đúng thư đầu xuân. Bài vở soạn đẹp, mục nào cũng hay.

Xin đóng góp \$20.00 cho Lá thư sắp đến.

* **BPT:** Cám ơn Anh đã khen tặng, xin chuyển lời khen này đến BPT miền Cao

Bởi Texas. BPT miền Houston đã làm nên 2 Lá thư đặc sắc, được nhiều anh em khen ngợi, thế mà ban đầu cứ dùng dằng mãi “em chả”. Đáng ra, để cho miền Houston làm thêm một năm nữa, vì có nhiều kinh nghiệm, mà nhân số bên đó cũng đông đảo. Bao giờ thì miền Houston làm lại Lá thư nhỉ ?

*** AH NGUYỄN SĨ TÍN
SPRINGFIELD, VIRGINIA.**

Xin mọi AH tuân thủ luật lệ chung :

- Đóng \$20.00 cho tờ AHCC.
- Viết bài cho mỗi số báo.
- Tránh sự chống đối, khiêu khích nhau trên tờ báo AHCC.

*** BPT:** Tấm chân tình của AH đối với Lá thư AHCC thật đáng quý, khi nào cũng đóng góp bài vở kịp thời, ủng hộ tài chánh dồi dào và đưa ý kiến xây dựng. Lá thư AHCC là một nơi để nuôi dưỡng tình thân, tình bằng hữu, không phải là một diễn đàn tranh đấu, nên những chỉ trích, chống đối, khiêu khích đều được tránh bỏ. Ai cũng có ưu điểm, ai cũng có khuyết điểm và sai trái, ở tuổi chúng ta, nếu có khuyết điểm cũng đã trở thành cố tật, đừng ai mong chỉ sửa đổi được ai. Bởi vậy, cứ chấp nhận với nhau cái tốt và cái xấu lẫn lộn, để mà vui, mà sướng, không việc gì phải chỉ trích chống đối nhau.

Còn luật lệ chung thì ai tuân thủ được, chúng ta mừng, ai không tuân thủ thì cũng cười trừ mà thôi, chẳng có biện pháp chế tài nào, mà cũng không nên chế tài ai trong tình bạn bè. Đãi nhau bằng tấm lòng mà thôi. Tuy thế, nhưng đa số anh chị em đều thi hành đúng nghĩa vụ

của mình. Bởi vậy mà chúng ta còn Lá thư tồn tại đến 25 năm nay.

*** AH NGUYỄN VĂN THÁI
HIGHLAND, CALIFORNIA.**

Tôi vừa làm được một bài thơ vui, xin gửi đến quý ái hữu và ban phụ trách Lá thư Công Chánh để đóng góp vào phần văn nghệ trong Lá thư Công Chánh của chúng ta. Bài thơ được viết về một người bạn Mẹ rất thân thiết mà tôi được làm công việc chung trong nhiều năm qua. Và đây cũng nói lên được phần nào công việc mà đa số Ái hữu Công Chánh của chúng ta đang tham gia, đóng góp trong sinh hoạt của xã hội này.

Tôi xin được dùng bút và kính chúc Ái hữu cùng toàn ban phụ trách Lá thư, gia đình khoẻ mạnh và hoàn thành Lá thư Công Chánh thật tốt đẹp, mỹ mãn.

*** BPT:** Chúng tôi hân hoan đón nhận bài thơ của AH. Bài thơ vui, dí dỏm nói lên được cái hình dáng, tính tình, tâm sự của ông bạn Mẹ. Cũng như “*Mẽ nào Mẹ chẳng có râu*”. Mong AH cho thêm các sáng tác mới cho các số sau.

*** AH TRẦN ĐÌNH THĂNG
QUEBEC, CANADA.**

LTAH mừng Xuân Kỷ Mão trình bày rất đẹp và nội dung rất phong phú. Một số hình ảnh và bài vở về AHCC 97 đã mô tả được không khí tưng bừng của mấy ngày Đại hội. Gia đình chúng tôi rất vui mừng được gặp lại rất nhiều AHCC mà một số đông đảo mấy chục năm không có dịp tiếp xúc.

Trong LTAH này cũng ghi danh

sách các hình ảnh và tài liệu đã nhận được cho tập Kỷ Yếu trường CĐCC. Tuy nhiên, những hình ảnh tôi chụp năm 1997 tại Trung tâm Kỹ thuật và Trường CĐCC không thấy ghi trong danh sách này.

Ngày chủ nhật 25 tháng 4 năm 1999, AHCC vùng Montreal, Canada đã họp mặt mừng Xuân và góp được gần 500 đồng (Năm trăm) để ủng hộ LTAH và tập Kỷ yếu. Số tiền này đã do AH Phạm Hữu Vĩnh gửi tới Ban biên tập miền Bắc Cali.

Xin kính chúc AH và quý quyến cùng quý AHCC trong Ban Phụ Trách LTAHCC được mọi sự như ý.

* **BPT:** Mong AH sớm ghé về California chơi lần nữa. Ở Mỹ có câu “ Cali đi dễ khó về, trai đi có job gái về có trai”. Với AH thì bây giờ job cũng chẳng cần mà cái gì khác thì cũng chẳng thiết tha. Đã về hưu rồi thì nay đi đây mai đi đó thăm viếng bạn bè cho vui. Còn sức khoẻ thì còn đi, chứ để sau này rệu rồi thì uống lăm.

Nhiều AH hẹn về hưu rồi sẽ đi chơi nhiều, ghé thăm nhiều, nhưng khi đó thì đi lại mệt nhọc, nằm nhà thấy khoẻ hơn, nên không đi đâu nữa cả, và bạn bè mất dịp gặp nhau, thăm nhau. Ngày Đại hội Công chánh là dịp cho anh chị em gặp mặt, thăm nhau, hàn huyên, chuyện trò. Gặp nhau thăm nhau là chính yếu. Một lần được nhìn thấy mặt chừng đó bạn bè thì dù bay xa ngàn dặm về cũng xứng, có người cho rằng : đáng ra, nên thu ngắn các bài thuyết trình lại chừng 5, 10 phút, còn để dành thì giờ cho anh em hàn huyên chuyện trò. Nhưng cũng có người muốn Đại hội Công chánh phải “làm được một cái gì” cho các thế hệ sau. Tại sao phải “làm một cái gì” ? Làm ấm lòng nhau không đủ hay sao ? chỉ chừng đó thôi mà làm được thì đã là quá quý hoá. Chúng ta là nhóm ái hữu, mục tiêu của chúng ta là giữ gìn cho lâu dài, cho nồng ấm tấm chân

tình bằng hữu, thì đừng nên lẫn lộn mục tiêu này với mục tiêu khác. Câu viết của AH đã nói lên tất cả ý nghĩa của buổi hội: “Gia đình chúng tôi rất vui mừng được gặp lại rất nhiều AHCC mà một số đông đảo mấy chục năm không có dịp tiếp xúc”.

*** AH LÊ NGUYỄN THÔNG
MELBOURNE, ÚC CHÂU.**

Chắc Bác không nhớ cháu là Thông hồi lên Bidong cũng làm việc với Bác ở khối Xây Cát với Anh Nguyễn Thiệp, Lê Kim Thắng, Hồ Tấn Đức .v.v... nay cháu sang Úc từ đó đến giờ. Chưa có dịp sang Mỹ thăm AHCC khác bên đó. Cháu vẫn thấy Bác hoạt động mạnh mẽ và rất là tích cực, chúng cháu cũng cảm thấy xấu hổ vì không làm được tích cực như các Bác bên đó.

Xin nhờ Bác cho cháu yêu cầu LTCC điều chỉnh vài chi tiết trong LTCC:

Đại diện Victoria bây giờ là: Trần Văn Anh, Nguyễn Cư và Lê Nguyễn Thông.

Địa chỉ của

Trương Hoàng Vĩnh Phương
6 Golden Glen Road
Forrest Hill VIC 3131 Australia
Tel. (03) 9887 7650

Địa chỉ **Nguyễn Vinh Dung**
21 Essex Street
North Sunshine VIC 3020 Australia.

Tiện đây cũng xin Bác cho e-mail của cháu vào chung với danh sách e-mail của các AHCC khác đã có liên lạc được bằng e-mail để tiện liên lạc với nhau trong tương lai.

* **BPT:** Làm sao mà quên được hình ảnh của AH Lê Nguyên Thông đạo đó ! Khỏe mạnh, đẹp trai, hăng hái tham gia việc xã hội.

Những ngày hoạn nạn cùng chia sẻ nhau trong trại ty nạn còn nguyên vẹn như mới từ hôm qua. Khi nào rãnh rồi thì làm một chuyến Mỹ du, qua đây ở lại nhà các AHCC cũng tiện. Hai mươi năm qua cái vèo, mau quá. Chúng ta may mắn còn có nhau, cũng nhờ có Lá thư AHCC làm mối dây liên lạc.

Ở Úc đất rộng, người thưa, nên có muốn gánh vác Lá thư cũng khó, mỗi nơi có một hoàn cảnh khác nhau, miễn sao trong lòng chúng ta, mỗi người còn tha thiết đến nhau là quá quý báu.

Hẹn gặp lại AH một ngày không xa.

* AH NGUYỄN CÔNG THUẬN VESTAL, NEW YORK.

Tôi thấy có chút gì lẩn cẩn trong việc gom cả những đồng nghiệp cũ còn ở trong nước cũng như những người trẻ mới tốt nghiệp ở ngoài này vào chung một danh xưng AHCC. Xin đề nghị định nghĩa lại danh xưng AHCC, từ đó quy định lại các hình thức và cách thức sinh hoạt AHCC (Họp mặt, Lá thư, Bản tin, Đặc san). Theo tôi hiểu từ lâu thì "AHCC là tập hợp những người có liên hệ đến ngành CC từ trước 75 ở trong nước mà vì vận nước nên bây giờ trôi giạt ra nước ngoài". Nếu không đúng, xin cho định nghĩa lại, nếu đúng xin mình định lại cho rõ.

* **BPT:** Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với định nghĩa của AH nêu trên. Đúng là tập thể những người có liên hệ đến ngành Công Chánh VN trước 75, nay ly tán khắp năm châu. Đó là thành phần chính của

nhóm AHCC chúng ta. Tình thân và hơi ấm của chúng ta đã lan tỏa ra trong đại gia đình Công Chánh, trong bạn bè, trong bà con, cho nên nhiều người có liên hệ ít nhiều đến gia đình Công Chánh, đã tìm đến với chúng ta, tham gia sinh hoạt, đóng góp xây dựng tập thể Công Chánh. Chúng ta hãnh diện mở rộng vòng tay tiếp đón các thân hữu quý báu đó. Trong danh sách AHCC, chúng ta thấy nhiều bà góa phụ Công Chánh, con cháu các AHCC muốn nối dài tình thân thiết của gia đình, và cả vài ba vị nhạc phụ của AHCC (mà có vị có con gái đã chia tay với AHCC từ lâu). Thế mới đáng quý. Chúng ta đến với nhau bằng cái tình, lấy cái tình mà đãi nhau, thương nhau nơi đất khách quê người. Có một số anh em trẻ mới ra trường sau này, thấy sinh hoạt của các bậc cha anh có hơi ấm, có tình thân, họ muốn tham gia, thì tập thể AHCC chúng ta cũng hân hoan mở rộng vòng tay đón họ trong tình thân. Càng đông, càng vui, mà chúng ta không hề đi xa đi lạc cái mục tiêu của chúng ta là "giữ cho còn có nhau". Tuy nhiên, cũng có vài AH quá hăng hái, quá nhiệt thành, nghĩ là tập thể AHCC phải có "thiên chức", có "chức năng" nầy nọ, hoặc có trách nhiệm to tát khác, thì cũng là thiếu số và hiểu lầm thôi. Phần các đồng nghiệp cũ trong nước, thì họ cũng vẫn là bạn bè chúng ta xưa nay. Họ thiếu may mắn hơn chúng ta, không vượt thoát ra được xứ ngoài. Nếu chúng ta thiếu may mắn trong đường tơ kẻ tóc, thì cũng trở thành những kẻ cần răng chịu đựng chế độ. Họ vẫn là AHCC.

Nhưng vấn đề để tên các bạn cũ còn ở VN vào danh sách AHCC tại hải ngoại, là một câu hỏi lớn, mà nhiều AH đã và đang nêu ra. Chúng ta thương bạn bè mà để tên họ vào danh sách, nhưng chúng ta cũng thương họ, mà đừng để cho họ bị hàm oan. Mai đây hết cộng sản, chúng ta sẽ để hết tên tất cả bạn bè cũ vào một danh sách năm bảy ngàn người, và sinh hoạt tha hồ mà mở rộng và nối dài.

*** AH LÊ KHẮC THỊ
LAGUNAHILL, CALIFORNIA.**

Trong năm (30 Tết) tôi rủi bị té trặc mắt cá (không gãy) mà cũng phải nằm nhà cho đến nay mới bớt đau, nhức nhích được.

Hôm mồng 6 Tết, tôi có mời anh em Ái Hữu Công Chánh dự Tân Niên tôi phải ráng chống nạng đến dự. Anh em đến cũng đông. Cửu tuần có cụ Thiện, cụ Minh. Bát tuần có các AH Cừ, Tiến (Lê), Tiển, Thiệp. Thất tuần thì đông. Có múa lân, tặng quà Xuân. Tôi có nhờ anh Thọ kêu gọi Anh em ủng hộ LT, gửi về địa chỉ Sacramento. Tôi có nhận trước đây hai chi phiếu ủng hộ LT, tên tôi, nên tôi xin chuyển lại Anh (để lâu sợ thất lạc). Trong bữa tiệc, riêng tôi rất lấy làm khích lệ được Anh Cừ thay mặt anh em tặng quà cho chúng tôi (một bình hoa hồng) để tưởng thưởng công lao tôi đã đóng góp cho AH, 23 năm qua.

Buổi họp Tân Niên thân mật, vui vẻ, dịp này tôi có trưng bày ba bảng lớn gồm 72 tấm hình hoa Phong Lan tôi chụp trong kỳ triển lãm tại South California đầu năm 1999 để anh chị em xem, bạn nào thích Phong Lan (hình) tôi sẽ gửi biếu.

*** BPT:** Anh đang bệnh mà cũng cố gắng tổ chức họp mặt AHCC, những đóng góp không ngừng của anh làm anh em cảm động. Dù có một vài cá nhân hiểu lầm và phê phán nầy nọ, chúng ta không vì một vài cá nhân mà buồn lòng làm phụ lòng tập thể lớn. Đại hội vừa qua, tạo dịp cho anh em gặp nhau sau mấy mươi năm xa cách, cũng là một niềm vui lớn. Anh em chỉ mong gặp được nhau là mừng rồi, không cần nghe chuyện trên trời, dưới đất. Không cần đề tài nầy, đề tài nọ. Nói cho nhiều mà chẳng làm được gì, thì cũng tốn hơi tốn sức. Thiết thực nhất là tay bắt mặt

mừng, trong lòng vui vẻ, sáng khoái, được gặp lại bao nhiêu là bạn cũ, bao nhiêu là kỷ niệm của thời xa xưa.

Chúng tôi cảm ơn anh, khi nào cũng tích cực cộng tác, cho tin tức vui buồn, tin tức AHCC, viết thơ đều và góp ý kiến xây dựng.

*** AH TRẦN ĐỨC THUẬN
HAYWARD, CALIFORNIA.**

Xin gửi đến anh mấy tấm hình của anh em thuộc khóa 9 KSCC (1966 – 1970) để anh dùng trong tập Kỷ yếu.

*** BPT:** Cảm ơn AH cộng tác tích cực. BPT chúng tôi đang chờ đợi hình ảnh và bài viết của tất cả các khóa khác. Những tấm hình chụp từ hơn nhiều chục năm thật quý báu. Nhìn vào là thấy lại cả một thời son trẻ; tóc xanh, mắt sáng chứ không phải thứ đầu lưa thưa vài cọng tóc và mắt nhấp nhem, bụng ỏng, lưng còng.

*** AH LÂM ĐỐC THƯỢNG
ATLANTA, GA.**

Tôi có nhận được LTAHCC xuân Kỷ Mão do ban phụ trách LTAHCC ở Houston phát hành. Tôi gửi \$20.00 ủng hộ LT.

Kính chúc quý anh nhận được sự ủng hộ đầy đủ để phát hành LTAHCC kỳ tới.

*** BPT:**
*Chùa xưa ở lẫn cùng cây đá
"Kỷ sư" nằm chung với khói mây*

Nhớ tiếng mõ xưa vọng từ building Cửu Long Đường, Hai Bà Trưng. Như cánh hoa sen thanh sạch giữa vũng bùn ô ứ. Thiên sư đã lấy kinh kệ làm vui giữa tuổi đời thanh xuân, Tu lâu sao chưa thấy lên đến “Sư cụ” ? AH có biết tin Tỳ Kheo Châu (Trần Mộng Châu) không ? Sau một thời sinh hoạt, sống trọn vẹn với cuộc đời, rũ áo đi tu. Nhìn tấm hình của Tỳ Kheo thấy dường bề không thua gì Phật Di Lặc đó. Xin AH viết một bài về Phật cho anh em AH thưởng thức.

*** AH BÙI DUY TỬ
BUENA PARK, CALIFORNIA.**

Chúng tôi rất vui mừng được tin Lá thư AHCC của chúng ta đã được các AH vùng Bắc California xung phong đảm nhiệm chức vụ nhận lãnh Lá thư 74 và 75.

Chúng tôi rất mến phục quý Ái hữu đã dành thì giờ quý báu của mình để gồng vai “vác ngà voi AHCC” chuyên tay nhau liên tục, khiến Lá thư AHCC được trường tồn mãi mãi. Kèm đây chi phiếu 20 đồng ủng hộ Lá thư.

*** BPT:** Cám ơn AH đã khuyến khích và biết đến giọt mồ hôi của chúng tôi khi vác ngà voi. Tuy nặng nề và mệt, nhưng chúng tôi lại thấy vui khi tình thân ái bằng hữu của chúng ta thêm đậm đà, thêm bền chặt. Lá thư cứ luân chuyển từ vùng này qua vùng khác, mỗi vùng phải chịu khó trông một hai năm rồi sau đó có người khác kê vai vào thế chỗ. Ngẫm cho cùng, thì sau một đời người, hạnh phúc chân thật là tình gia đình, tình bạn bè, tình xóm giềng làng nước, còn những thứ khác như tiền tài, danh vọng rồi cũng sẽ bay đi như lá thổi.

Nơi quê người, anh em Công Chánh chúng ta còn nhau, đem đến cho nhau niềm an ủi, hương ấm bạn bè qua Lá thư AHCC mỗi năm đôi lần cũng đủ cho lòng bớt cô đơn.

*** AH NGUYỄN HỮU TUÂN
NEEDHAM, MASSACHUSETT.**

Tôi đang cố ngồi nhớ lại để sửa bài Trường Cao Đẳng Công Chánh thời 1943 – 1945 cho đầy đủ hơn.

Mấy Lá thư AHCC gần đây đã được anh em phụ trách ra công làm cho càng ngày càng hoàn hảo đáng phục.

*** BPT:** Nếu có chừng 20% AHCC tích cực như anh, gắng nhớ lại chuyện xưa mà viết lại thì tập Kỷ Yếu Công Chánh của chúng ta sẽ đầy đủ và hoàn hảo lắm. Tuổi thì cao mà ngồi nhớ chuyện năm sáu chục năm trước để viết lại, thì thật anh có trí nhớ đáng phục. Chúng tôi tin tưởng những tài liệu anh gửi cho và bài viết cho tập Kỷ Yếu của anh sẽ là một đóng góp quý giá.

Lá thư AHCC của chúng ta càng ngày càng khởi sắc thêm hương là nhờ các Ban Phụ Trách Lá thư làm việc hết lòng, và anh em bốn phương đóng góp bài vở cũng như yểm trợ tài chánh. Lá thư này thì thu nhỏ lại, để chuẩn bị cho tập Kỷ Yếu sắp tới, cũng như làm một bước lùi để tiến lên ba bước vậy.



*** AH TÔN THẤT TÙNG
FOUNTAIN VALLEY,
CALIFORNIA.**

Tôi xin gửi đến anh chi phiếu \$30.00 để đóng góp cho Lá thư CC và bài “THỬ TÌM HIỂU LUẬT LỆ TRIỀU NGUYỄN” để anh coi, nếu anh nhận thấy được thì đăng vào Lá thư, gọi là chút đóng góp để tìm hiểu lịch sử. Trong thời gian vừa qua báo Người Việt, Việt Báo Kinh Tế và báo Viễn Đông Thời Báo ở miền Nam California thường đăng các bài biên khảo của tôi về triều Nguyễn và tôi sẽ xuất bản trong năm nay.

Nhân tiện, tôi xin kính tặng anh cuốn sách tôi xuất bản năm ngoái. Sách này đã được đài VOA giới thiệu hồi tháng 9 năm 1998 và Thư viện Trung ương ở Washington mua cho các Thư viện Mỹ (chỉ nói riêng để anh biết chơi chứ không có mục đích nhờ anh giới thiệu trong LTCC).

Cháu Trần Như Lân, con trai anh Diệu vừa cho tôi biết đã gửi thư cảm ơn đến anh và có nhờ anh đăng thư cảm tạ của gia đình anh Diệu trên Lá thư, có lẽ anh cũng nhận được rồi.

Kính chúc anh chị và đại gia đình mọi điều như ý.

*** BPT:** Dù cho anh không muốn giới thiệu sách anh trên LTAHCC, chúng tôi cũng có bốn phần giới thiệu những cuốn sách của anh với các AHCC khác. Đây là một hãnh diện chung cho tập thể AHCC chúng ta, vì nghiên cứu của anh rất có giá trị, công phu. Khi đã hết âu lo sinh kế, hết gánh nặng gia đình, quay ra nghiên cứu lịch sử, văn học, thật quý hoá thay việc của anh làm.

*** AH TÔN THẤT TÙNG
ALEXANDRIA, VIRGINIA.**

Qua hai tờ Lá thư 72 và 73, các Ái Hữu vùng Texas đã đem lại sinh khí cho tờ Lá thư, giờ đây tờ Lá thư có đủ sinh lực để phát triển mạnh. Nhất là tập thể AHCC chúng ta tích cực ủng hộ cho tờ Lá thư này sống mãi. Nhân được biết sắp tới các anh vùng Sacramento, California sẽ đảm trách việc in ấn phát hành LTAH. Riêng tôi cầu chúc các anh có đủ sức khoẻ để tờ Lá thư AHCC có cơ phát triển hơn nữa.

Xa xôi, không biết gì hơn, tôi xin đóng góp chút ít để nuôi dưỡng Lá thư.

*** BPT:** Cảm ơn anh đã khen. Tập thể Công Chánh chúng ta thì khi nào cũng tràn trề sinh lực và sinh khí, không tràn sinh khí sao vẫn sống mạnh sống dai 25 năm nay và cả con đàn cháu đống nữa.

Tuy ở xa, nhưng anh vẫn có thể đóng góp cho Lá thư hữu hiệu hơn, bằng cách viết bài cho Lá thư, bài cho tập Kỷ Yếu sắp phát hành vào năm 2000. Anh mới qua mấy năm, mà đã ổn định đời sống, đóng góp thơ văn cho Lá thư, hoan hô tinh thần của AH.

*** AH LÊ THÀNH TRINH
BATON ROUGE, LOUISIANA.**

Được tin anh và các bạn ở Bắc Cali nhận phụ trách LTAH, tôi thật vui vì thấy tương lai của Lá thư vẫn còn tươi đẹp lắm. Ngoài ra anh lại còn đảm nhiệm luôn tập Kỷ Yếu Trường Công Chánh. Tôi ở xa nên tuy muốn giúp các anh chút ít trong hai công việc khó khăn này mà chẳng làm gì được.

Trong tập danh sách AHCC do các bạn ở Houston cập nhật ngày 15/1/99, số điện thoại của tôi in trật Area code: 225 chứ không phải 252. Vậy xin anh vui lòng sửa lại cho đúng. Số điện thoại của tôi là (225) 928-5013.

Tôi rất mong có dịp đến miền Bắc Cali để gặp lại các bạn ở đó. Không biết đến bao giờ mới thực hiện được điều này.

Kính chúc anh chị và các bạn phụ trách LTAHCC gặp mọi sự tốt lành trong năm mới.

* **BPT:** Điện thoại của anh đã được điều chỉnh lại trong bản danh sách mới. Tiếc anh ở xa, nếu không thì có anh giúp sức, cũng đỡ cho chúng tôi nhiều gánh nặng. Thôi thì chờ khi Lá thư qua vùng Louisiana, khi đó thì anh làm bù cũng được vậy. Tôi hy vọng Lá thư AHCC vẫn còn sống mạnh và lâu dài nhờ những tấm lòng tha thiết như anh.

* AH HÀ VĂN TRUNG LOS ANGELES, CALIFORNIA.

Tuần trước vừa mới gửi cho anh một thư để khoe sức nhớ dai của tôi bằng những trò bắt dò đồng nghiệp nầy nọ, thì hôm nay lại làm phiền anh một lần nữa để nhờ anh điều chỉnh bổ túc giùm những cái quên đầu quên đuôi của tôi như sau:

Hai tấm hình chụp trên Đà Lạt của khóa 1 Kỹ sư Địa chánh tui tôi là chụp vào dịp nghỉ hè vào tháng 6 năm 1961 khi tui nầy học xong năm thứ 3 của chương trình 4 năm. Không biết lúc viết thư cho anh, tôi lẫn thẩn sao đó (đúng là trí nhớ có vấn đề) mà phụ đề Hình 1 là Đà Lạt - 1966, Hình 2 là Đà Lạt - 1996 (!). Nếu anh không dùng hình này cho tập Kỷ Yếu thì thôi, còn nếu dùng thì vui lòng điều chỉnh

lại chỗ phụ đề là 1961 cho đúng. Rất cảm ơn.

1. Tôi còn khoe ấu là tôi nhớ anh là người thay thế cho anh Trần Đăng Khoa làm Trưởng Ty Kiến Thiết Khánh Hòa (Nhatrang). Khi gửi thư đi cho anh rồi, tôi lại nhớ tới tên của anh Nguyễn Đình Luận với dáng người cao cao, nước da đen ngăm, và có bít một hàm răng vàng, người này mới chính là người làm Trưởng Ty Kiến Thiết sau anh Khoa. Không hiểu tại sao tôi lại nhớ là anh. Có lẽ thấy sang bắt quàng làm bạn chẳng ? Bởi vì khi anh chịu đứng ra phụ trách thực hiện tập Kỷ Yếu thì tên tuổi của anh đã trở thành một tên tuổi lớn của lịch sử Công chánh rồi đó. Có cơ hội mà không bắt quàng làm bạn thì thiệt thòi quá ? Thời gian tôi về Nhatrang làm Trưởng Ty Điện Địa là từ đầu năm 1963 cho đến gần hết năm 1968.

2. Còn một việc phải làm phiền anh nữa, là trong bài viết về khóa 1 TTQGKT của tôi, có đoạn tôi nêu tên anh Cao Minh Lý để tỏ lòng biết ơn vụ dạy cấp tốc Géométrie Côtée cho tôi thi tuyển vào trường Công Chánh, nay nhớ cho thiệt kỹ lại thì người đã giúp tôi là anh Võ Quang Lý (chung khóa với Tạ Văn Hồng, Nguyễn Thái Hòa) chứ không phải anh Cao Minh Lý. Tập Kỷ Yếu của anh thực hiện là sản phẩm để đời, có tính cách lịch sử và văn hóa, nên phải làm với tất cả sự nghiêm túc và thận trọng, mà tính chất chính xác là yếu tố hàng đầu, không được sơ hở như làm báo, làm Lá thư. Bởi vậy, nếu có xử dụng bài viết nêu trên của tôi cho tập Kỷ Yếu thì rần chịu phiền giúp tôi chuyện linh tinh nầy. Rất cảm ơn.

* **BPT:** Trước hết cảm ơn AH đã tích cực tham gia vào tập Kỷ yếu Công Chánh, không có sự tham gia tích cực của các AH, thì tập Kỷ Yếu cũng khô khan, nghèo nàn và chỉ làm cho có mà thôi. Dù sao đi nữa,

chúng tôi cũng cố gắng với hết khả năng, hết thì giờ. Nhiều AH hứa tham gia, mà rồi bận việc nên quên đi.

Tập Kỷ Yếu được viết theo trí nhớ của các AH, mà trí nhớ của chúng ta thì không còn nguyên vẹn và nhạy bén như xưa nữa, vì qua bao cuộc đảo điên, dâu bể, bao lần hiểm nghèo, căng thẳng; nào mất nước, tù đầy, bị dọa xuống đáy địa ngục, xã hội xáo trộn đến tận gốc rễ, thì khó ai mà còn trí nhớ nguyên vẹn.

Những điều nhớ không đúng của anh, cũng là thường thôi, không ai có thể trách ai được. Tập Kỷ Yếu Công Chánh của chúng ta, cũng không tránh khỏi vài ba lỗi lầm vì nhớ sai. Vì chúng ta làm tập Kỷ Yếu trong điều kiện xa quê hương, tài liệu tham khảo không có đủ. Nhưng nếu vì ngại sai mà không làm, thì sau này, khi các AH cao tuổi đã về trời rồi thì lịch sử của trường Công Chánh sẽ đi vào bóng tối mịt mù, mà không ai tìm ra.

*** AH HOÀNG ĐÌNH TUYÊN VITRY SUR SEINE, PHÁP QUỐC.**

Qua 3 Lá thư AHCC chúng ta đã thấy nhiều phù hiệu được vẽ lên, nhưng theo riêng ý của tôi cái tên AHCC nó chưa đủ nói lên toàn thể các AHCC. Chúng ta có thể gọi: Tập thể AHCC, Hội AHCC... tôi xin đề nghị hãy gọi: Khối AHCC vì chữ KHỐI nói lên tất cả những gì tượng trưng cho gia đình Công Chánh. Nó đồng nhất, bền bỉ và thật cứng rắn...

Đối với phù hiệu, xin mọi người hãy lưu ý các khía cạnh khác nhau của 1 phù hiệu, thời xưa tất cả các lá cờ, phù hiệu hay băng hiệu điều to, từ cái kích thước to cho nên người sáng tác đã vẽ lên rất nhiều chi tiết trên đó, phù hiệu vì thâu lại quá nhỏ thì thời xưa chưa có kỹ thuật vẽ hoặc điêu khắc rất tinh vi như

thời buổi hiện đại này. Ngày nay các phù hiệu rất giản dị. Phù hiệu có thể vẽ thật lớn nhưng cũng phải được thâu nhỏ xíu bằng đầu đũa cũng được. Phù hiệu có thể ghim vào cà-vạt hay khuy áo cũng phải thấy hình thù của hình vẽ. Có nhiều phù hiệu chỉ bằng 1 thứ kim loại như đồng, bạc hay sắt và hình vẽ được khắc lên bằng kỹ thuật tối tân. Phù hiệu có thể chỉ một màu của vật liệu sử dụng, không cần phải thêm màu sắc lên đó, màu sắc thấy đẹp mắt nhưng chỉ là điều phụ thuộc mà thôi. Cứ nghĩ đến việc in 1 hay nhiều màu cũng có thể biết được phí tổn sẽ cách biệt nhau nhiều. Nếu lấy một phù hiệu nhiều màu thì làm sao in lên báo trắng đen được? Tất cả các màu sẽ biến thành màu đen, phù hiệu sẽ không còn như trước nữa. Những người có ý hay nhưng không vẽ được thì xin nêu ý đó lên bằng cách rút gọn tối đa ý chánh. Người vẽ giỏi nhưng kém về ý thì lấy ý của các AHCC khác để thực hiện phù hiệu cho AHCC.

Xin các anh đừng tô màu các phù hiệu của tôi gửi đến vì nó sai ý của người vẽ, vì cần nhất là cái ý và hình vẽ chứ không phải các màu sắc.

* **BPT:** Ý kiến của AH về phù hiệu rất xác đáng, chuyển đến để anh em đọc, thêm ý khi vẽ, thêm xét đoán khi chọn. Thật ra mỗi người mỗi ý, khó có cái phù hiệu mà tất cả mọi người đều bằng lòng. Người thì thích cái cầu, người khác thích cái máy nhắm, người khác nữa thì thích tam giác, vòng tròn, cục đá, cái bay, thôi thì đủ thứ, mỗi người quan niệm một vẻ đẹp khác nhau, bởi vậy nên tất cả con gái mới có được chồng. Dưới mắt ông A thì cô kia xấu xí quá, nhưng dưới mắt ông B thì đó là tiên nga giáng thế, vẻ đẹp nào nùng. Phù hiệu cũng là cho vui thêm thôi, chứ không quan trọng lắm, có cũng được mà không cũng được, nay ban phụ trách miền này dùng phù hiệu vẽ cái cầu, mai ban phụ trách miền khác dùng phù hiệu vẽ

con đường làng ngoằn ngoèo cũng chẳng ai nói gì. Tuy nhiên, nếu có được một cái nhiều ý nghĩa, đẹp, giản dị, có nhiều người đồng ý thì vẫn hơn.

Phần danh xưng: tập thể, hội, khối, nhóm, gia đình Công Chánh, thì quan trọng nhất là “anh chị em Công Chánh” là cái nòng cốt. Còn khối, cục, nhóm... chỉ là phụ từ, dù gọi thế nào đi nữa, chúng ta vẫn là chúng ta. Nhiều người đòi cho được “chính danh” mới chịu. Anh em Công Chánh chúng ta thì cứ phiên phiến, lấy cái tình ra mà đả nhau thì đời sống thấy dễ chịu và hạnh phúc hơn. Trên đời này, đã có khối trường hợp lịch sử, vì chỉ đòi cho được chính danh mà đánh nhau u đầu, vỡ trán, máu xương chất đống.

*** AH LÂM VIÊN CALIFORNIA.**

Địa chỉ tôi đã đổi từ lâu, xin nhắc lại. Xin đính kèm một mẫu huy hiệu để quý AH tùy nghi, vì không có màu nên chỉ ghi chú thôi. Proportion của hình vẽ rất cần, xin nhà in lưu ý dùm, vì không có dụng cụ nên hình vẽ lem luốc, cần thận về chiếc cầu, xin làm dài thêm thì tốt chứ đừng làm ngắn bớt.

Xin cảm ơn quý Ban Phụ Trách LT/AHCC từ các nhiệm kỳ trước đến Lá thư số 73 đã không quên gửi Lá thư cho tôi.

* **BPT:** Thường thường địa chỉ thay đổi thì các AH thông báo cho ban phụ trách để điều chỉnh ngay, cũng có vài trường hợp sai sót, chúng tôi xin lỗi AH. Cũng có nhiều AH than phiền là không nhận được Lá thư, khi hỏi ra mới biết là AH đó đã thay đổi địa chỉ nhiều lần mà không thông báo cho BPT biết, và Lá thư gửi về địa chỉ cũ đã thất lạc. Mẫu huy hiệu của AH vẽ

rất ý nghĩa và đẹp, chúng tôi đang gom lại, các BPT chúng tôi luôn luôn gửi Lá thư đến cho các AH có địa chỉ chắc chắn, chúng tôi chỉ ngưng gửi Lá thư khi không biết chắc địa chỉ, như trường hợp yêu cầu xác nhận địa chỉ, mà không nhận được thư trả lời. Trường hợp này, nhiều bạn diễn giải là AH kia ngầm bảo : “*tôi không trả lời thư, thì các anh phải đủ thông minh mà hiểu rằng tôi không muốn chơi với các anh nữa, xin các anh để tôi yên, đừng làm phiền tôi*”. Không biết đúng vậy không ?

*** AH PHẠM HỮU VĨNH MONTREAL, CANADA.**

Qua Lá thư AHCC số 73, được biết anh xung phong đảm nhiệm Lá thư cho năm đầu Thế kỷ tới, cùng với các AH vùng Sacramento, tôi rất mừng và yên trí rằng Lá thư sẽ được tiếp tục chu toàn nhiệm vụ gây thêm và thắt chặt tình ái hữu giữa anh em. Nhất là tập Kỷ Yếu do anh đảm trách, tôi tin rằng sẽ đầy đủ, với tính cẩn thận, kỹ lưỡng của anh, tài liệu này sẽ vô cùng quý giá.

* **BPT:** Được cộng tác và cung cấp tài liệu bởi những AH thế hệ trước, thế hệ sau thì tập Kỷ Yếu mới mong khá và đầy đủ được. Chúng tôi cố gắng với hết sức mình, kêu gọi, thư từ, điện thoại Có AH thì hăng hái trả lời, có AH thì hứa nhưng rồi quên luôn, cũng có 1 số lớn im lặng. Làm việc chung thì khi nào cũng có những niềm vui khi được đáp ứng, và có những nỗi buồn khi anh em thờ ơ. Chúng tôi ráng sức, và tập Kỷ Yếu sẽ ra mắt, tuy không hoàn hảo, nhưng chắc chắn cũng ghi lại được những gì đáng ghi nhận, kéo sau này không ai biết và không ai nhớ. Sự cộng tác và quan tâm của AH làm anh em chúng tôi lên tinh thần.

BAN ĐẠI DIỆN ÁI HỮU CÔNG CHÁNH TẠI PHÁP

Chúng tôi kính gửi lời thăm quý ái hữu và hữu quyến được bình an sức khỏe luôn.

Ở Paris có cụ kỹ sư hỏa xa Lê Trọng Minh đã từng phục vụ các Nha Sở thuộc Bộ Công Chánh và Giao Thông từ năm 1934 đến năm 1975, hiện ngụ tại 32 Rue du Borrego 75020 Paris.

Cụ sinh năm Canh Tuất (1910) sang năm Kỷ Mão là cụ được 90. Sức khỏe cụ khá tốt nhưng bị chân yếu nên không đi dẫu được.

Ban Đại diện Công Chánh Pháp viết thư này trình quý AH để kính nhờ quý AH nghĩ đến việc tặng “Tấm Bông Vàng” chúc thọ ngoài trăm tuổi cho cụ Lê Trọng Minh như quý AH đã từng chủ xướng và tổ chức cho các cụ : Hoàng Đạo Lương, Khúc Đản, Dương Minh, Phạm Huy Giang, Nguyễn Cao Khiêm.

Tấm bông vàng của quý AH được xem là bông chúc thọ của AHCC toàn thế giới tặng.

AHCC Pháp dự định là một phái đoàn sẽ đến viếng cụ Lê Trọng Minh tại nhà riêng để trao tấm bông vàng chúc thọ.

Ít hàng kính tin quý Ái hữu rõ, cầu chúc quý AH và hữu quyến được mọi sự bình an hạnh phúc và luôn luôn dồi dào sức khỏe để lo việc Cộng đồng Công Chánh toàn thế giới.

* **BPT:** Vấn đề này đã được AH Lê Khắc Thí giải quyết, bằng mừng Đại Thượng Thọ lão AH Lê Trọng Minh có đăng trong LT 74 này. Đây là một tiền lệ hay, có

nhiều AH đề nghị nên lập một quỹ riêng cho việc này, chứ tài chánh của LT vốn đã eo hẹp, mà phải chi tiêu thêm các việc ngoài LT nữa thì e chẳng còn gì.

BPTLT đề nghị lập một “Quỹ Xã Hội” để chi tiêu các việc như đăng báo chia buồn, tương trợ AH, nhất là AH còn kẹt bên quê nhà khi có ngặt nghèo, làm bằng mừng Đại Thượng Thọ các AH đạt Cửu tuần. v.v...

Xin nêu lên để AH năm châu cho ý kiến.

ĐÓN ĐỌC
tháng 1
năm 2000



KỶ YẾU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG CHÁNH
và
Lá Thư AHCC 75

