

# SINH HOẠT AHCC KHẮP NƠI

## AHCC HOUSTON, TEXAS

### Họp Mặt Tiếp Nhận LT Số 72



Có thực mới việc  
được đạo.  
Bao tử làm việc trước.  
Đầu óc nghĩ ngơi sau.  
Từ trái sang phải:  
Các chị Xá, Tường.  
Các AH: Độ, Huyền,  
Hội, Hào, Xá,  
Nam, Lộc

### Học Nghề Và Truyền Nghề



"From Sea to Shining Sea". Các AH đã "Nối Vòng Tay Lớn". Hình chụp nhân buổi họp tại Orange County, CA, giữa BPT LTCC tiền nhiệm Nam Cali và anh chị AH Vũ Quý Hào, thành viên của Tân BPT/LTAHCC Houston, TX.

(Hàng đứng, từ trái sang phải: AH Nguyễn Hải Bằng, Vũ Quý Hào, Đào Hữu Đình, Trần Khánh, Lý Bình, và Trần Đức Hợp.

Hàng ngồi, từ trái sang phải: AH Bùi Giao Đà, Phạm Nguyên Hạnh, Nguyễn Thị Nhỏ, Trần Thị Lệ Hà, Chị Vũ Quý Hào, và Chị Đào Hữu Đình. Rất tiếc hôm đó thiếu AH Nguyễn Phú Điền trong BPT cũ)

## Các Chị Họp Mặt Tiếp Nhận Lá Thư Số 72

Các chị AHCC Houston cũng góp công không nhỏ trong việc hoàn thành Lá Thư số 72.

Từ trái sang phải:  
Chị Độ, Chị Tường,  
Chị Quý, Chị  
Huyền, Chị Hào,  
Chị Xá và Chị Hội.



## Bữa Cơm Thân Mật Nhân Dịp AH Phạm Tất Đạt Về Hưu Trí.

Từ trái sang phải:  
AH Hội, Lộc, Nam,  
Chu, Độ, Đạt, Hào,  
Tường, Huyền, Quý.



## AHCC Họp Mặt Nhân Dịp AH Lê Khắc Thí Ghé Thăm Houston

Từ trái sang phải  
(Hàng ngồi): Chị  
Hào, Chị Thí, AH  
Thí, Độ, Huyền  
Hàng đứng:  
AH Lộc, Chu,  
Hào, Xuân



# BIÊN BẢN BUỔI HỌP CỦA AHCC VÙNG ĐÔNG BẮC HOA KỲ

Ngày 21 tháng 2 năm 1998 (Xuân Mậu Dần)

• **Địa điểm:** Tư dinh của AH Đại Diện Nguyễn Hữu Tuân, Massachusetts.

• **Hiện diện và đóng góp ủng hộ LTAHCC:**

AH Nguyễn Sĩ Tuất	\$20
Nguyễn Hữu Tuân	\$20
Quánh Văn Đức & Phan Thị Thời	\$20
Trần Khương	\$20
Trần Ngọc Thạch	\$20
Trần Cẩm Thành (CĐĐiền)	\$20
Võ Văn Tiềm	\$20
Nguyễn Hữu (vắng mặt)	\$20

*Tổng cộng:* \$160

• **Nội dung sinh hoạt:** Không ngoài mục đích chính là thắt chặt tình cảm giữa các anh em Công Chánh và gia đình, chúc lẫn nhau Mừng Xuân Mậu Dần 1998. AH Đại Diện kêu gọi anh em ủng hộ LTAH, món ăn tinh thần duy nhất còn sống sót của toàn thể Anh Em Công Chánh và gia đình.

Những mẫu chuyện vui buồn, hồi còn trẻ của AH Tuân và Tuất được kể lại cho các AHCC tham dự. Thời gian Tiểu Ngạo Giang Hồ của 2 AH Tuân và Tuất hồi đó ở Đại Hàn, Nhật Bản và Trung Hoa kể cũng là những kỷ niệm tuyệt vời trong đời của 2 chàng trai trẻ Kỹ Sư Công Chánh này.

Những món ăn độc đáo do các chị tự nấu mang đến làm buổi sinh hoạt chắc bụng. Độc thủ nhất vẫn là món ăn của chị Nguyễn Sĩ Tuất, nhìn vừa đẹp, ăn vừa ngon. Hai xố Mừng Xuân Hạp Mặt do AH Trần Khương tổ chức góp vui đã làm buổi sinh hoạt tăng phần tung bừng náo nhiệt.



AH: Tuất, Tiềm, Tuân, Thành, Đức, Khương



Quý Chị: Thạch, Thành, Tuất, Tuân, Tiềm, Thời, Khương

# TƯỜNG TRÌNH BUỔI HỌP MẶT TẤT NIÊN ĐỊNH SỬ CỦA AHCC SACRAMENTO VÀ BPT KỸ YẾU CĐCC

Vào trưa thứ bảy 13-12-1997, các AH vùng Sacramento và các AH trong BPT thực hiện tập Kỹ Yếu CĐCC đã họp mặt Tân Niên tại Sacramento để hàn huyên tâm sự. Đến từ vùng Vịnh có các anh chị Nguyễn Đình Duật, anh Tôn Thất Ngọ và anh Nguyễn Thiệp.

Tại Sacramento có các anh chị: Nguyễn Văn Chi, Trình Hữu Dục, Lê Chí Dự, Nguyễn Xuân Mộng, Nguyễn Hữu Tài, Trần Gia Tường, Nguyễn Văn Vinh, chị Lê Thị Lương và anh (Chị Lương lần đầu tiên đến họp mặt, trước đây chị là nhân viên Khu Công Chánh Đà Lạt).

Các anh Nguyễn Quang Bê, Nguyễn Cường, Bửu Hiệp và Lê Kim Thắng.

Các chị lâu ngày mới có dịp gặp mặt nên chuyện trò vui vẻ quên cả giờ ra về.

Các anh đã trò chuyện thân mật, từ chuyện nhà đến chuyện sở, công ăn việc làm rồi nhắc đến công việc của AHCC.

1. Mở đầu câu chuyện, AH Bửu Hiệp đã thân mật trình bày về kỳ Đại Hội AHCC sắp đến tại miền Nam Cali và đã phân phối đến các AH hiện diện

bản “Tường Trình Phiên Họp Ban Tổ Chức Đại Hội AHCC Hải Ngoại” vào ngày 3, 4, 5 tháng 7-1998, tại Nam Cali.

2. Các AH trong BPT Kỹ Yếu CĐCC đã lần lượt trình bày những công việc đã thực hiện, nêu các đề nghị để việc thực hiện tập Kỹ Yếu hoàn tất đúng như đã dự định tại bản tường trình số 3.

a. AH Tôn Thất Ngọ trong BPT tổng quát đưa ra cách trình bày và nội dung của tập Kỹ Yếu, và cho đây chỉ là một ví dụ và là cái sườn được đề nghị để BBT dùng làm tài liệu, và BBT sẽ thay đổi, sắp xếp, thêm bớt tùy theo bài vở và tài liệu nhận được. AH Ngọ đã chuyển đến các AH hiện diện tập dự thảo trình bày Kỹ Yếu CĐCC mà AH đã bỏ công soạn thảo. Các AH hiện diện đề nghị sau khi về sẽ xem lại tập dự thảo, và sẽ có những ý kiến đóng góp gửi đến ban biên tập. AH Ngọ còn đề nghị chúng ta cần phổ biến trên LTCC về ý kiến đóng góp cho hình bì của tập Kỹ Yếu. Các AH hiện diện đề nghị nên in hình của Trường Công Chánh (nếu có) vào tờ bì của tập Kỹ Yếu.

b. AH Trình Hữu Dục, phụ trách ban biên tập trình bày về tình hình bài viết và tài liệu mà BBT đã nhận được: bài viết bổ túc và văn bằng tốt nghiệp Trường Công Chánh của Cụ Khúc Đản, một số các bài viết khác và ước lượng số trang có thể đem in.



Từ trái qua mặt: AH Bửu Hiệp, Trần Gia Tường, Phu quân Thân Hữu Lương, Nguyễn Xuân Mộng, Nguyễn Đình Duật, Tôn Thất Ngọ

Ngoài ra AH Dục cũng đưa ra nhận xét là cho tới nay số bài viết về giai đoạn đầu (khi Trường còn ở Hà Nội) và giai đoạn sau (khi Trường đã dời về TTKT Phú Thọ) hãy còn rất ít hoặc chưa có, nhất là tài liệu và danh sách các khoá CSCC và Địa Chánh khi Trường trực thuộc TTKT Phú Thọ. Các AH đề nghị viết thư và phổ biến trên LT AHCC một lần nữa kêu gọi tất cả các AH đóng góp tài liệu. Bài viết và danh sách các bạn đồng khoá cho Tập Kỷ Yếu không phân biệt khoá Cán Sự hay Kỹ Sư để tập Kỷ Yếu có đầy đủ các lớp, các khoá và tránh được mọi ngộ nhận sau này.

c. AH Nguyễn Xuân Mộng trong BPT tổng quát tập Kỷ Yếu cho biết sẽ thi hành những điểm đã nêu trong Bản Tường Trình số 3 như đã viết thư mời vào BPT tổng quát gửi đến các AH Huân, Hạp, Thọ, Hanh và chị Nhỏ. Ngoài ra AH Mộng cũng đã viết thư gửi đến các AH ở Pháp (AH Đỗ Hữu Hứa), ở Úc (AH Lê Cảnh Túc) mời vào BPT Tổng Quát (PTTQ) KYCĐCC và thay mặt ban PTTQ ở Âu Châu và Úc Châu liên lạc các AHCC xin tài liệu, bài viết cho tập KYCĐCC. AH Mộng cũng đã gửi thư đến các AH đã gửi bài cho tập Kỷ Yếu trước đây xin bổ túc danh sách các bạn cùng khoá (cả khoá CSCC và KSCC), các giáo sư và môn dạy, vị giám đốc lúc đó, v.v. như các AH Trương Đình Huân, Bửu Hạp, Nguyễn Hữu Tuân, Trần Như Diệu, Nguyễn Ngọc Tiếp. AH Mộng còn cho biết AH Tôn Thất Ngọ đã gửi thư qua Pháp nhờ AH Phan Văn Lâm giúp đỡ bằng cách vào các văn khố Pháp để sưu tầm tài liệu về Trường Công Chánh lúc ở Hà Nội, và ở Saigon (nếu có). AH Mộng còn cho biết trong thư gửi AH Đỗ Hữu Hứa, AH Mộng cũng có nhờ AH Hứa vào thư viện, văn khố của Pháp để sưu tầm tài liệu về Trường Công Chánh.

d. Một số hình ảnh về Trường Công Chánh, các khoá học do các AH Ngọ, Tường đem đến và của AH Trần Sĩ Huân gửi lên cũng được phổ biến và giao lại cho AH Dục (BBT).

Từ trái qua mặt:  
AH Tôn Thất Ngọ, Nguyễn Thiệp,  
Nguyễn Quang Bê, Nguyễn Hữu Tài,  
Lê Kim Thắng



3. Thảo luận việc nhận LTCC vào năm 1999: AH Nguyễn Thiệp đưa ra đề nghị nên xúc tiến việc nhận LTCC vào năm 1999 như đã dự định trước đây để Tập KYCĐCC phát hành trong thời gian đó. Các AH hiện diện đều đồng ý với AH Thiệp và nhờ AH Thiệp lo việc liên lạc nhận LTCC vào năm 1999. Các AH hiện diện mời AH Bửu Hiệp nhận đảm trách LTCC năm 1999 vì lý do AH là niên trưởng đã từng đảm trách LT nhiều kỳ trước đây. AH Hiệp cho biết sẽ suy nghĩ lại và sẽ trả lời sau.

4. Yểm trợ tài chánh cho LTCC: AH Mộng trình bày, qua điện thoại nói chuyện với AH Phạm Nguyên Hanh đang phụ trách LTCC, đang lo về tài chánh cho LT sắp đến, sau khi kiểm soát lại, theo danh sách AHCC, đến nay chỉ có khoảng 1/10 AH đóng góp tiền yểm trợ cho LT, nay trở ngại về tài chánh cho LT sắp đến. AH Mộng đề nghị các AH hiện diện sẵn dịp họp hôm nay chúng ta cùng đóng góp tiền cho LTCC. AH Thiệp cho biết như đã qui định, mỗi AH chỉ đóng \$20/mỗi năm yểm trợ LTCC là đủ và đề nghị nếu AH nào chưa đóng góp cho năm 1997 thì xin đóng hôm nay, và các AH đã đóng góp cho năm 1997 nay nếu muốn đóng cho 1998 thì rất hoan nghênh. Dưới đây là danh sách đóng góp yểm trợ LTCC của các AH hiện diện trong buổi họp hôm nay:

AH Nguyễn Quang Bê	\$20.00
AH Nguyễn Văn Chi	\$20.00 (97)
AH Nguyễn Cường	\$20.00
AH Lê Chí Dự	\$50.00 (97+98)
AH Trình Hữu Dục	\$20.00
AH Nguyễn Đình Duật	\$20.00
AH Bửu Hiệp	\$20.00
AH Lê Thị Lương	\$20.00

AH Nguyễn Xuân Mộng	\$30.00
AH Nguyễn Hữu Tài	\$20.00
AH Lê Kim Thắng	\$20.00
AH Trần Gia Tường	\$20.00
AH Nguyễn Thiệp	\$30.00
AH Nguyễn Văn Vịnh	\$20.00

Số tiền đóng góp được tất cả \$330.00 do AH Nguyễn Quang Bê nhận và chuyển về cho AH Hanh BPT LTCC.

AH Tường cho biết số tiền quỹ vẫn còn nguyên là \$280.00

Buổi họp mặt được kết thúc vào hồi 3 giờ chiều.

*Nguyễn Xuân Mộng*  
(Ngày 7-1-1998)

## GHI CHÚ

Ngoài các công việc đã được tường trình trên đây, tôi xin trình bày thêm một số công việc như sau:

1. AH Mộng đã gửi về AH Lê Khắc Thi tất cả các bản Tường Trình diễn tiến việc thực hiện tập KYCĐCC và có nêu lên ý kiến tập Kỷ Yếu sẽ phát hành vào năm 1999, để kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Trường Công Chánh, nếu Đại Hội AHCC hải ngoại được dời qua năm 1999 thì rất có ý nghĩa, đồng thời mời AH Thi yểm trợ đóng góp vào việc thực hiện Tập Kỷ Yếu. AH Thi trả lời: Đại hội AHCC đã được dự trù tổ chức vào năm 1997, nhưng không thực hiện kịp và phải tổ chức vào năm 1998, nên không thể dời thêm một năm nữa được. AH sẵn lòng hợp tác với ban thực hiện tập Kỷ Yếu, AH sẽ gửi thơ về Việt Nam cho người bà con là bạn học Công Chánh trước đây ở Hà Nội để xin tài liệu và nhờ chụp hình ngôi trường Công Chánh ở Hà Nội trước đây, vì lúc về thăm Việt Nam trước đây AH Thi được anh bạn đó đưa đến thăm ngôi trường cũ, v.v.

2. Trong dịp điện đàm với AH Bửu Hiệp, AH Mộng có mời AH Bửu Hiệp góp tay vào việc thực hiện tập Kỷ Yếu, AH Hiệp trả lời vui lòng hợp tác với BPT thực hiện tập Kỷ Yếu, tôi liền gửi bản Tường Trình số 3 đến AH Bửu Hiệp và nhờ AH viết cho một bài về khoá học của AH (cả Khoá CSCC và KSCC).

3. Các AH sau đây đã phúc đáp thư AH Mộng:

- AH Lê Cảnh Túc ở Úc nhận lời tham gia BPT Tổng Quát và sẽ liên lạc với các AH ở Úc để xin tài liệu, bài viết. AH cũng gửi cho một bài viết về khoá học của AH và kèm theo 20 Úc kim yểm trợ giai đoạn đầu soạn thảo tài liệu tập Kỷ Yếu (số tiền này đã được gửi đến AH Thủ Quỹ Trần Gia Tường) và tôi đã có thư gửi cho AH Túc biết.
- AH Nguyễn Hữu Tuấn gửi thư cho biết đang cố gắng sưu tầm thêm tài liệu, bổ túc bài viết và sẽ gửi đến khi xong. AH còn gửi chi phiếu 30 Mỹ kim yểm trợ cho việc soạn thảo tập Kỷ Yếu, và chi phiếu đã được chuyển đến AH thủ quỹ, tôi sẽ gửi bản Tường Trình này đến AH tuân biết và cảm ơn AH.
- 4. AH Bửu Hiệp đã điện thoại trả lời không thể nhận phụ trách LTCC năm 1999.
- 5. AH Nguyễn Quang Cách đã gửi cho một bài viết khi thi vào trường Công Chánh và AH đang viết một bài nữa về khoá học của AH và sẽ gửi lên nay mai. AH cũng đã nhận lời vào Ban PTTQ tập Kỷ Yếu và sẽ xúc tiến việc liên lạc các AH vùng Nam Cali để xin tài liệu, bài vở.
- 6. AH Nguyễn Thái Hai gửi đến bài viết của AH ở LT số 60 tháng 7-93 về khoá học 1956-1959 để BBT có tài liệu về khoá học này.

Xin tóm tắt tường trình để các AH rõ.



Từ trái qua phải: AH Nguyễn Hữu Tài, Lê Kim Thắng, Nguyễn Văn Chi, Lê Chí Dự

# BUỔI HỌP MẶT XUÂN MẬU DẦN CỦA AHCC VÙNG VỊNH SAN FRANCISCO

TẠI SAN JOSE NGÀY 5 THÁNG 4 NĂM 1998

**A**i Hữu Công Chánh Vùng Vịnh đã tổ chức họp mặt Tân Niên Xuân Mậu Dần tại Nhà Hàng Phú Lâm, San Jose ngày 5 tháng 4 năm 1998.

Đặc biệt kỳ họp mặt này có các AH phương xa cũng đến tham dự, như AH Trần Lê Quang và phu nhân ở Pháp qua, AH Nguyễn Ngọc Tiếp và phu nhân cũng từ Pháp qua, AH Nguyễn Hữu Tuân và phu nhân ở Boston qua.

AHCC Vùng Vịnh cũng đã hân hoan đón mừng hai ái hữu từ hai mươi mấy năm qua không được gặp, đó là AH Trần Văn Trọng, tức là nhạc sĩ Anh Việt. AH Trọng vào học Trường Cao Đẳng Công Chánh năm 1950 tại Saigon thì bị động viên khoá 1 SQTĐ và đã theo nghiệp binh đao từ dạo ấy cho đến ngày mất nước. Người thứ hai có mặt hôm nay là AH Dương Kích Nhưỡng mà toàn thể anh chị em chúng ta đều biết trong thời kỳ chúng ta còn chung sức phục vụ tại Bộ Công Chánh trước 1975. Anh

em ái hữu Vùng Vịnh vui mừng vỗ tay chào mừng AH Nhưỡng đã nối lại “đường tơ AHCC.”

Về việc phát hành tập Kỷ Yếu Trường Công Chánh, hai AH Nguyễn Xuân Mộng và Trình Hữu Dục đã trình bày diễn tiến chi tiết để các AH khắp nơi biết rõ những khó khăn hiện nay mà vui lòng cung cấp tài liệu hoặc viết bài như đã yêu cầu để kịp thời ấn hành tập KYCC vào năm tới, 1999. AH Mộng đã tóm tắt như sau:

BPT tập KYTCC đã lo thu thập tài liệu liên quan đến Trường Công Chánh hơn một năm trời nay mà kết quả không mấy khả quan. Cho đến nay chỉ có trên dưới 10 AH viết bài hoặc gửi tài liệu về, và nếu gom góp đúc kết lại thì cũng chỉ in ra được 40 trang đánh máy mà thôi. Hiện nay BPT tập KYTCC không làm sao có được tài liệu thành lập trường vào năm 1909. AH đàn anh lớn tuổi nhất hiện nay là AH Khúc Đản cũng đã không tìm thấy.



Hàng ngồi từ trái: Các chị Phạm Đức Khoá, Hồ Đăng Lễ, Hà Thúc Giảng, Tô Đăng Quế, Lê Mộng Hùng, Tôn Thất Ngọ, Trần Sĩ Huân, Nguyễn Tu Tùng, Nguyễn Mạnh Hoàn, Nguyễn Ngọc Tiếp, Tạ Huyền, Nguyễn Hữu Tuân, Trần Lê Quang.

Hàng đứng từ trái: Các AH Tôn Thất Ngọ, Nguyễn Xuân Mộng, Phạm Đức Khoá, Nguyễn Đình Duật, Lê Phú Quyền, Lê Ngọc Diệp, Trần Văn Trọng, Nguyễn Tu Tùng, Ngô Trọng Anh, Nguyễn Ngọc Tiếp, Lê Mộng Hùng, Nguyễn Ngọc Du, Nguyễn Văn Ngân, Nguyễn Đức Suý, Nguyễn Mạnh Hoàn, Tô Đăng Quế, Mai Đức Phục, Nguyễn Hữu Tuân, Hà Thúc Giảng, Trương Quang Tịnh, Tạ Huyền, Nguyễn Đình Duật, Trần Lê Quang, Trần Bá Quyền, Hồ Đăng Lễ, Bửu Hiệp, Nguyễn Đăng Thịnh. Và đứng cao nhất bên trái là AH Trình Hữu Dục và bên mặt là AH Trần Sĩ Huân.

Được biết tất cả tài liệu thời Pháp thuộc đều đã dời về Văn Khố Aix En Provence nên BPT đã có thư nhờ AH Lê Trung Hiếu đến tại chỗ sưu tầm dùm.

Tiếp lời AH Nguyễn Xuân Mộng, AH Trình Hữu Dục trình bày bổ túc: Cho đến nay, danh sách các cựu sinh viên cùng khoá chưa được AH khắp nơi cung cấp đầy đủ. BPT chỉ mới nhận được lẻ tẻ danh sách các khoá từ năm 1949 đến năm 1958 mà thôi.

AH Dục cũng xin quý AH khắp nơi thuộc các khoá trước 1949 và các khoá sau 1958 vui lòng cung cấp danh sách càng sớm càng tốt để bản danh sách các khoá kịp đăng vào tập KYTCC năm tới.

**Các việc linh tinh liên quan đến buổi họp mặt:**

**Đề nghị mở “home page AHCC” cho tập thể Công Chánh chúng ta:** AH Trần Lê Quang góp ý với anh em trong buổi họp là hiện nay khoa học điện toán đã tiến rất nhanh, và để theo kịp đà tiến bộ đó chúng ta đã đến lúc cần mở một “home page” AHCC trong Internet để tất cả các AH khắp nơi có thể liên lạc trao đổi kiến thức và học hỏi với nhau qua hệ thống này.

AH Quang đề nghị AH nào có kinh nghiệm về việc mở “home page” này thì xin xúc tiến ngay.

**Họp mặt AHCC miền Bắc California kỳ tới:** Để các buổi họp mặt của các AH vùng Bắc California được tiếp nối đều đặn đúng với truyền thống Xuân Thu nhị kỳ, ban tổ chức buổi họp đề nghị AH Giảng và các AH ở Hayward nhận lời phụ trách tổ chức họp mặt vào mùa hè sắp tới. AH Giảng nhận lời và toàn thể anh em trong buổi họp vỗ tay hoan nghênh.

Trong buổi họp mặt này, một số ái hữu đã không quên đóng góp để nuôi dưỡng Lá Thư (Đính kèm tám ngàn phiếu \$540.00 và bản danh sách 25 AH đóng góp).

Đến đây vừa đúng 2 giờ chiều, bài ca “Tạm Biệt AHCC” do AH Vũ Quý Hảo soạn, lời ca năm 1984 đã được AH Trình Hữu

Hàng ngồi, từ trái:  
 AI I Trần Văn Trọng,  
 Lê Phú Quyền, Tô Đăng Quế,  
 Nguyễn Ngọc Du, Nguyễn Ngọc Tiếp,  
 Phạm Đức Khoá  
 Hàng đứng, từ trái: AH Trình Hữu Dục,  
 Bửu Hiệp, Nguyễn Xuân Mộng,  
 Trần Sĩ Huân, Nguyễn Văn Ngân, Trương  
 Quang Tĩnh

Tất hát lên rất đượm tình ái hữu.

Sau cùng, toàn thể ái hữu và phu nhân chụp chung một tấm hình lưu niệm trước khi ra về.

TTN & TSH

**AHCC Đóng Góp Nuôi Dưỡng Lá Thư**

(Trong buổi họp mặt tại San Jose ngày 5 tháng 4-1998)

1. Ngô Trọng Anh	\$10
2. Nguyễn Quang Bê	\$20
3. Lê Ngọc Diệp	\$20
4. Nguyễn Đình Duật	\$20
5. Nguyễn Văn Định	\$20
6. Hà Thúc Giảng	\$20
7. Nguyễn Thanh Hải	\$30
8. Bửu Hiệp	\$20
9. Nguyễn Mạnh Hoàn	\$20
10. Nguyễn Xuân Hoàn	\$20
11. Trần Sĩ Huân	\$20
12. Tạ Huyền	\$20
13. Lê Mộng Hùng	\$20
14. Phạm Đức Khoá	\$20
15. Hồ Đăng Lê	\$20
16. Nguyễn Văn Ngân	\$50
17. Tôn Thất Ngô	\$20
18. Trần Bất Nhượng	\$20
19. Trần Lê Quang	\$20
20. Tô Đăng Quế	\$20
21. Trần Bá Quyền	\$20
22. Nguyễn Đức Suý	\$30
23. Trần Hữu Tất	\$20
24. Trương Quang Tĩnh	\$20
25. Hà Nhụ Tường	\$20
<b>Tổng cộng:</b>	<b>\$540.00</b>



# LÁ THƯ MIỀN BẮC CALIFORNIA

**T**rong khi phụ giúp cho anh em trong BPT/LT/AHCC tại miền Bắc Cali, thì Gạch Bể tôi đã liệu mình đề nghị là mỗi vùng rón viết cho LT một bài tường trình sinh hoạt AH trong miền, và những liên hệ đến đời sống anh em. Đã đề nghị ra cho nên ket. Nay mỗi LT sắp phát hành, phải giong mình viết bài, bóp trán suy nghĩ, nhớ xem lâu nay đã có gì xảy ra cho anh em Công Chánh đáng thông báo. Mà cái trí nhớ thì càng ngày càng cùn lụt. Đến nỗi bà xã thường phàn nàn rằng: “Xem bộ anh xài hết một phần tư đời sống để tìm chùm chìa khoá.” Khi xét lại các biến cố, thì thấy không lẽ viết vắn tắt một câu “Mọi sự như cũ, xin xem bản báo cáo trước.” Không có việc quan trọng thì kể việc lật vạt vạt. Có còn hơn không. Tôi bèn đi một đường “đẩy cây”, nhờ vài AH khác viết bài “Lá Thư Miền Bắc Cali”, lấy lý do là tôi đã viết 3 lần rồi, viết hoài cùng một cách, cũng không có ý gì lạ, bài viết mới thì có sắc thái khác, anh em đọc đỡ nhàm chán. Nhưng anh em lại bảo: “Anh viết đã quen, thì viết luôn, chúng tôi không biết phải viết gì.”

Không đẩy cây được thì đành phải giong mình, cố nhớ sinh hoạt trong vùng khoảng 6 tháng qua.

## El Nino và Miền Bắc

Nếu tin tưởng như người Tàu đời xưa, thì mọi thiên tai là trừng phạt của trời đất vì do “Thiên Tử Vô Đạo”. Chắc không phải vì ông Tổng Thống chúng ta đào hoa, lảm tai tiếng, đàn bà năm bảy cô lao nhao tố cáo này nọ, mà trời đất phạt con dân Cali chịu mưa dầm mưa dề, còn hơn cả mưa Huế, làm đôi sụt, đất lở, nhà cửa ven đồi buồn tình di chuyển chơi, làm chủ nhà hú vía bỏ chạy lấy thân. Một số nhà ven biển, xây trên bờ vực phải bị cào bỏ, san bằng. Nhiều chủ nhà khóc ròng. Thế là người ta cứ buộc tội vào mấy ông Công Chánh, xây nhà làm móng

không an toàn. Mưa làm đường xá ngập lụt, xa lộ cũng đóng cửa, nhiều khoảng xa lộ thành một giang lộ, nước ngập mênh mông. Những ai mơ ước căn nhà bên sông, bên suối biển hồ, mà Mỹ gọi là water front, tha hồ mà đạt ước mộng, không những có nước ở mặt tiền, mà còn cả mặt hậu, mặt hông nữa. Cũng đổ tội cho mấy ông Công Chánh làm ăn không đàng hoàng, không tiên liệu những sự việc xảy ra. Mưa cả mấy tháng đầu năm, làm mấy ông quản trị nước sót vó lo đập vỡ, cuốn đi nhà của dân cư. Nước dư thừa đến thế, đổ đi không hết, nhưng mà dòm vào cái biên lai tiền tiêu thụ nước trong nhà, thì thấy vẫn bị phạt vào khoản xài hơn quy định của mấy năm hạn hán. Cho đến hôm nay, khi viết bài này vào giữa tháng Năm, mà mưa vẫn dầm dề, rả rích, trời vẫn âm u, làm mấy ông nhà giàu, thích mua nhà trên đồi, trên núi cao, tiếp tục pháp phòng lo sợ cái nhà buồn, cái nhà đi lang thang vài ba bước thì đổ nợ. Đùng tưởng bảo hiểm sẽ đền hết, rắc rối lắm. Mưa không thuận mà gió lại không hoà, miền Bắc Cali lần đầu tiên nhận một cơn lốc trốt xoáy, làm một số cây cối ngã, một số mái nhà vén lên cho thiên hạ dòm lưng. Thiệt hại nhẹ, nhưng có thể mới thông cảm cho những vùng Trung Nam Mỹ quốc.

## Tình Hình Kinh Tế Thị Trường

Dầu không mưa thuận gió hoà, nhưng công việc làm ăn phát đạt mạnh. Ngành cao kỹ lên vùn vụt. Anh em bà con VN kiếm việc dễ dàng. Đa số làm cho các công ty điện tử, computer. Kỹ sư về điện tử, computer mới ra trường vài năm, được trả 60 ngàn một năm là thường. Khắp nơi xây cất nhà mới ào ào. Nhà mới xây, tối thiểu là trên 300 ngàn, nhà trên triệu bạc cũng xây như điên. Nhà cửa lên giá vùn vụt. Đất như tôm tươi, đôi khi phải trả trên giá đòi hỏi mới đành mua được căn nhà. Không biết có phải cơn sốt vùng

Vịnh lại bắt đầu hay không, chứ cuối thập niên 80, cơn sốt địa ốc quật cho dân vùng này một đòn thấm thía. Nhà cửa lên giá, có khi hàng trăm gia đình phải cắm trại qua đêm trước văn phòng công trường xây cất nhà, để hôm sau nập đơn bốc thăm mua nhà. Giá nào cũng mua. Cứ bốc thăm được mua căn nhà, chưa sang tên, là có thể bán ngay, lời 20 hoặc 30 ngàn tức thì. Mỗi đợt bán 10 căn, 15 căn, đợt sau lên giá ngang xương chừng 20 ngàn, thế mà thiên hạ vẫn nhăm mắt nhảy vào. Gạch Bể tôi đi theo anh bạn cắm trại mua nhà. Nhà mua đã cao giá, thế mà chỉ tám tháng sau khi mua xong, anh tuyên bố ngon ơ là nhà anh lên giá, lời gần 100 ngàn. Rồi cơn sốt xẹp xuống thảm hại, cứ ôm cái nhà đất tiền mà trả nợ ngân hàng. Muốn bán thì không ai mua, mà chịu trận thì đau quá. Nhiều anh bạn làm nghề địa ốc, rần mua năm bảy căn nhà đầu tư, tưởng mình thành triệu phú rồi, thoáng chốc khai phá sản. Nhiều công ty địa ốc, phát triển kinh doanh xây cất hàng trăm căn nhà mới, cũng phải tay phá sản. Đó là chuyện đã qua. Nay thời đại mới, người ta quên đi chuyện cũ năm bảy năm trước. Hai tháng trước, Gạch Bể tôi ghé ngủ lại tại nhà một anh bạn, nhà mới mua trong khu núi, có cảnh sát tư tuần hành canh gác ngày đêm, nhà mua trên triệu bạc. Vợ tôi bảo rằng, sáng dậy muộn một chút, nằm thêm chút xíu kéo uống tiên, dù mình không trả, nhưng mỗi ngày gia chủ phải trả cho ngân hàng vài ba trăm tiền lời nợ. Thấy căn nhà nằm khuất trong núi như gia đình này chán đời muốn đi tu từ bỏ thế gian. Trang bị trong nhà đơn sơ, gọn gàng, tôi hỏi lý do, thì vợ bạn tôi cười đùa rằng, mua nhà hết tiền rồi, không còn tiền mà mua sắm đồ mới, mà trang cụ nhà cũ thì không xứng đáng cho giá trị căn nhà này. Nửa đêm, tôi ngủ được mùi bấp rang thơm lừng từ dưới lầu bốc lên, và nghe tiếng thì thầm của vợ chồng bạn, bà xã tôi ghé tai nói nhỏ, “Tội nghiệp, anh chị ấy nghèo quá, phải ăn bấp rang trừ cơn buổi tối.”

Nghề Công Chánh xách đèn đỏ chạy theo sau các ngành nghề khác. Các ngành khác đã lên vùn vụt suốt mấy năm nay, mà anh em công chánh ra trường ba bốn năm qua đều lêu bêu

không tìm ra việc làm, phải đi làm những việc khác chẳng có liên hệ chi đến ngành công chánh. Có người đi làm thợ điện, thợ mài, làm khách sạn, có người đi chia bài ở sòng bài. Thê thảm. Đầu năm nay, ngành công chánh bắt đầu ngóc dậy tại miền Bắc Cali. Công Chánh Khu 4 đã tuyển dụng 130 kỹ sư công chánh trong tháng Tư vừa qua, và sẽ tuyển thêm 100 kỹ sư nữa vào tháng Sáu, tháng Bảy. Trong tương lai gần sẽ tuyển thêm khoảng 300 kỹ sư nữa. Trong đợt đầu, tuyển được 130 người, thì Khu 4 Công Chánh đã vét sạch danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi qua Internet. Bài thi chỉ trả lời “có, không” mà thôi. Thế nhưng anh chị em rúng như sung. Có nhiều anh hơn 10 năm kinh nghiệm, đã làm cho nhiều công ty lớn, cũng tiêu tùng trong kỳ thi qua Internet. Còn các bạn mới ra trường thì cũng té đái nhiều lắm. Nhưng cũng có người đang đi học, và được tuyển dụng, sau khi có bằng thì được vào làm ngay. Mấy ông bạn Mỹ già sắp về hưu trong số, xem cái đề thi bằng Internet, các ông nói rằng, nếu bắt các ông điền đơn, thì e có đến hơn 80% bị rớt đài, ngoại trừ tên nào phang đại chữ “yes” cho thật nhiều vào thì trúng tuyển. Đại khái đề thi hỏi, anh đã có kinh nghiệm này chưa, đã có kinh nghiệm kia chưa. Không có câu hỏi kỹ thuật nào cả. Kể nào khiêm nhường hoặc thành thật quá thì không có cách chi đậu được, theo ý các ông.

Năm nay, tổng thống Mỹ xin ngân sách phát triển giao thông công chánh trên 200 tỉ đô la. Công việc lu bù, mà lại sợ không có đủ kỹ sư công chánh cho toàn nước Mỹ, nhất là vùng California. Bốn năm nay kỹ sư công chánh ra trường phơi rầu rề, con em không ai dám vào ngành công chánh nữa. Gương sờ sờ ra đó. Nhiều con em học xong công chánh, không có việc, quay qua học nghề khác, nay dù chưa tốt nghiệp ngành khác, cũng không muốn quay lại nghề công chánh nữa. Đã đi là đi luôn, không quay trở lại.

### **Sinh Hoạt Ái Hữu Trong Vùng**

Vài năm nay, anh em AHCC không họp mặt nhiều và đều đặn như mấy năm trước. Tuy nhiên, mỗi năm, ít nhất cũng có một hai lần. Vì nhiều lý do, có lẽ lý do chính là anh em bận rộn vì

hiều hội đoàn khác. Họp mặt nhóm, họp mặt Huế, họp mặt đông hương, và nhiều nhất là họp mặt gặp nhau trong các buổi đám cưới. Nếu có đám cưới con của một AHCC thì hầu như là một lần họp mặt công chánh, già có, trẻ có, cùng nhau chuyện trò hàn huyên, tẩy bất mặt mừng, vui vẻ, không chừng có đến năm bảy bàn công chánh, và có khi những AHCC từ xa về dự đám cưới. Đặc biệt nhất là đám cưới con gái AH Hồ Đăng Lễ, kết duyên cùng con trai kiến trúc sư Vũ Tông, có thể nói là cuộc họp mặt công chánh đầy đủ nhất. Họ gái công chánh, họ trai kiến trúc, thì anh em kiến trúc công chánh hầu như làm chủ tình hình đa số tuyệt đối. Tuy vậy, nhưng đầu tháng Tư 98, AHCC vẫn họp mặt đông đảo tiếp khách AH phương xa, gồm có vợ chồng AH Nguyễn Hữu Tuân, Nguyễn Ngọc Tiếp, Trần Lê Quang, và trong buổi họp mặt đặc biệt có AH Dương Kích Nhuộm, và AH nhạc sĩ Anh Việt, cựu sinh viên công chánh, nhạc sĩ tiên chiến nổi danh với những bài như “Thơ Ngây” (Khi ấy em còn thơ ngây, đôi mắt chưa vương lệ sầu...). Anh em họp mặt vui vẻ, và đóng góp yểm trợ Lá Thư được 540 đồng.

Ngoài ra, một số anh em có họp hạn chế mấy kỳ để bàn việc thu góp tài liệu và kêu gọi AH năm châu viết bài, cung cấp tài liệu cho tập Kỷ Yếu Công Chánh sẽ được phát hành trong năm 1999. Phải lo ngay, không thì không kịp. Anh em còn cất cử một số đi phỏng vấn thu băng các AH lão thành, vì các AH đã mệt nhọc vì tuổi tác, không tiện ngồi viết lâu, không tiện suy nghĩ nhiều. Nếu các AH lão thành mai một theo chân AH Hoàng Đạo Lương về tiên cảnh, thì những hiểu biết về Trường Công Chánh ngày xưa không biết tìm đâu ra. Anh em AHCC tại khu 4 Kiều Lộ Cali vẫn sinh hoạt đều đặn, ngày ngày vẫn thả bộ thể thao nhàn tản, vẫn chuyện trò cười vang khu phố, và có AH nói rằng, mai một về hưu thì làm sao có được những thời, mà ngày nào cũng vui vẻ dạo chơi cùng bạn bè, tiểu lâm cười đùa như hôm nay? Anh em AH trong sở vẫn họp mặt ăn chung hàng tháng đông đảo, từ 25 đến 30 mạng. Vừa rồi, anh em làm tiệc khoản đãi 7 anh em VN mới được khu 4 công chánh tuyển dụng. Anh em gọi là ma cũ

đãi ma mới. Những cuộc khoản đãi thế này, làm anh em mới rất cảm động, và thấy ấm áp tình đồng hương. Anh em mới khỏi ngỡ ngàng, và từ đó tạo niềm thân thiết. Tuy đã về hưu nhưng thường thường AH Tô Đăng Quế vẫn đi xe điện tốc hành đến tham dự các buổi ăn chung, các bữa ăn riêng năm bảy người. Theo AH Quế, mọi sự đều sung sướng, vui vẻ sau khi về hưu, tháng ngày nhàn nhã, làm bạn với Internet, làm bạn với vận động, thể thao. Trong tháng 4 vừa qua, 7 gia đình AHCC rủ nhau lên xe bus, chạy thẳng một mạch đến thành phố Reno, Nevada chơi trong hai hôm, được đón tiếp, được cho tiền đánh bài, được phiếu ăn giảm giá, được ngủ khách sạn sang với giá tương trưng và đi xem thiên hạ sát phạt nhau. Biết chắc là bị dụ, cũng có một số anh em lâm chiến, quần thảo tung búng, và kết cuộc hình như ai cũng mang đầu máu về, quân số chỉ có hao hụt... Chỉ có vài anh, chuyên nghề đánh du kích, dùng vũ khí của chúng nó mà đánh lại chúng nó (tiền sòng bài cho trước). Và du kích là đến nơi này kéo một cái, nơi kia kéo một cái, ăn năm ba đồng xu là triệt thoái ngay để bảo tồn lực lượng. Khi đi thì trên xe, anh em bàn đủ thứ chiến thuật, chiến lược làm sao để thủ thắng, làm sao để khỏi thua quân. Nhưng lúc về, anh em đồng ý rằng, hiểu biết là một chuyện, chứ khi lâm trận, thì đánh tước, đánh càn, chẳng có binh pháp chiến thuật gì cả.

Tóm lại, trong thời gian từ Lá Thư 71 đến Lá Thư 72, anh em AHCC miền Bắc Cali tương đối bình an, không bị nhiều xui xẻo, không có điều chi quan trọng xảy ra. Được an bình là quý nhất, những đau yếu thường ngày, những yếu đau lai rai của tuổi tác thì ai mà không có? Cứ xem như là chuyện đương nhiên, thì đỡ khổ và cảm thấy yêu đời hơn. Mỗi ngày, có thể nói là anh em AHCC làm việc tại khu 4 Kiều Lộ đều có cuộc họp mặt bỏ túi năm bảy người, bàn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chuyện từ ông bành tổ đến ngày nay, chuyện mình, chuyện người, cả chuyện của cô bé Lewinsky làm cho ông thiên tử nhức đầu, cả chuyện nhức đầu bên VN, khi mà ma đang còn ngự trị đất nước./.

*Gạch Bể tường trình.*

# HỌP MẶT MÙA XUÂN 1998 CỦA ÁI HỮU CÔNG CHÁNH TẠI PHÁP

**B**uổi họp mặt mùa xuân 1998 của Ái Hữu Công Chánh tại Pháp đã được sự tham dự vui vẻ của 20 chị và AH, vào buổi trưa ngày chủ nhật 08 tháng 03, tại tiệm Thủ Đồ, 201 Avenue de Choisy, Paris 13<sup>ème</sup>.

Đề tài được đặc biệt tham luận dĩ nhiên là Đại Hội Ái Hữu Công Chánh năm châu đã được tổ chức vào tháng 07/1998 tại Hoa Kỳ (Nam Cali). Các AH có mặt đều cho biết là không có ý định và phương tiện đến dự ĐH. Riêng AH Lê Văn Lắm không họp mặt đêm nay vì bận rộn gia đình, nhưng trước đây mấy ngày có thông báo cho AH Đỗ Hữu Hứa là AH Lắm sẽ đến tham dự ĐHAHCC; do đó, các AH tại Pháp đồng ý yêu cầu AH Lắm sẽ đại diện cho anh chị em ở Pháp. Sau đó, bữa cơm thân mật đã kéo dài đến 15.00 giờ, rồi mọi người hẹn sẽ gặp lại vào mùa thu, trước khi chia tay.

Thay mặt Ban Đại Diện

Tường thuật: Trương Như Bích

(08-03-1998)

---

## TIN TỨC ÁI HỮU CÔNG CHÁNH VÙNG MONTRÉAL CANADA

**T**rua ngày 8-3-98, hơn 50 AHCC và gia đình đã họp mặt mừng Xuân Mậu Dần tại nhà hàng Kirin, thành phố Brossard. Trong dịp này, 3 thế hệ của các gia đình AH Nguyễn Quang Di và Trần Đình Thăng cũng tham dự.

Sau trận bão đá băng vào dịp Tết Nguyên Đán tại vùng Montréal làm hơn 3 triệu người mất điện, có nơi tới 1 tháng, nay các AH mới gặp nhau. AH lão thành Phạm Hữu Vinh ngỏ lời chúc mừng toàn thể các anh chị em và các cháu hiện diện và rất vui mừng thấy các AH và gia đình được an khang và thành công. Sau đó AH Vinh thông báo cho anh em việc Công Chánh sẽ tổ chức đại hội toàn thế giới tại California. Tiếp theo, AH Trần Đình Thăng phát tài liệu về đại hội Công Chánh cho mọi người.

Các AH chuyện trò rất vui vẻ và rủ nhau đi dự đại hội cho đông. Trong buổi tiệc, các AH đã đóng góp được \$505 CAN để ủng hộ LT/AHCC. Số tiền này đã được AH Phạm Hữu Vinh gửi cho ban phụ trách LTCC ở California.

*Trần Đình Thăng ghi chép*