

THƯ TÍN AHCC KHẮP NƠI

☒ AH. HOÀNG NGỌC ẪN - NEW ORLEANS - LOUISIANA.

Tôi đã nhận được Lá Thư AHCC số 68 trước khi nhận bảng danh sách AH và TH mới nhất chỉ có vài ngày.

Rất hoan nghênh các anh trong BPT đã chịu khó đọc thư và viết thêm những lời bàn xác đáng và rất hấp dẫn. Tôi thích nhất là đoạn viết về "Giấc Mơ Hồi Hương với Ngọn Đuốc AHCC" nơi trang 22, với mấy câu cuối "You never know, men!"

Có rất nhiều bài hay, tuy hơi dài dòng, nhưng đọc xong vẫn thích đọc lại nhiều lần như bài "Phông Vấn Các Chị Công Chánh" và đoạn trả lời của chị Mai nơi trang 82, rất đúng tâm trạng của đa số người Việt đang được Mỹ hóa về cuộc sống hiện tại trong cách đi shopping, nội trợ, dạy con...

Bài "Nước Mỹ Lạnh Lùng" đã nói rõ hơn câu mà tôi thường nghe "Qua Mỹ đi cày trả nợ". Nó thật sự hoàn toàn đúng với mọi người, dưới 65 tuổi và còn phải làm việc lao động trí thức hoặc chân tay.

Lá thư kỳ này dày cộm (186 trang) chiếm kỷ lục về số trang từ trước đến nay. Trong năm qua, BPT đã ra hai cuốn 67+68 và hai tập danh sách AH và TH với chi phí có thể vượt xa số dự thầu 20 đồng mỗi người. Tôi thiết nghĩ BPT nên làm chiết tính cho thấy giá thành một cuốn (số 68 chẳng hạn) cộng tiền gửi đến mỗi nơi để cho các AH thông cảm và tùy nghi đóng góp thêm.

Riêng tôi lần này xin gửi thêm 20 đồng như thường lệ để ủng hộ cho sự sống dài lâu của lá thư.

Xin chúc anh chị và gia đình cộng các AH quanh vùng vạn sự an lành.

BPT: Vấn đề tài chánh là yếu tố quan trọng nhất cho việc phát hành lá thư, cũng không kém tin tức, thư tín, bài vở. Cũng nhờ anh em khắp nơi hết lòng yểm trợ, đóng góp nên cũng bớt lo lắng. Bởi vậy BPT khi thì lo không có bài, không có tin tức, mà có rồi thì lo không có tiền để in ấn. Tuy nhiên, nguyên tắc chính là "liệu cơm mà gắp mắm". Khi cơm nhiều thì húp cả chén mắm, khi cơm còn vài miếng thì gắp một sợi mắm thôi. BPT khi nào cũng rán chỉ tiêu sao cho hợp với khả năng tài chánh đang có và tránh phí phạm.

Cám ơn AH đã đóng góp thêm nếu được chừng 30% các AH theo dấu chân anh, thì lá thư số 70 sẽ vô cùng tốt đẹp.

☒ AH. CHÂU MINH BA - WINNEKA chớ không phải là CANOGA PARK như đã ghi. Cám ơn.

BPT: Chúng tôi đã điều chỉnh lại địa chỉ của AH. Không biết thành phố WINNEKA của AH ở có cái nhà nghỉ mát nào không? Có biển nào không? Để mỗi thứ Bảy, Chủ Nhật AH khỏi phải lo anh em điện thoại rêu gọi mượn nhà nghỉ mát như thời còn ở Vũng Tàu. Một AH kể rằng, ngày trước có lần anh em rủ nhau đi Vũng Tàu, thuê không ra phòng ngủ, ban đêm đến ty Công Chánh, xưng là sinh viên Công Chánh mới ra trường. AH cho mượn cái nhà khách của Tổng Trưởng, bốn anh em CC ngủ lại, giường nệm còn ngon lành hơn cả khách sạn sang. Tủ lạnh lại đầy cả Coca Cola, tha hồ mà uống. Sáng hôm sau qua Ty Công Chánh trả lại chìa khóa, đi chơi tiếp. Những tình cảm êm đẹp như vậy tuy không là gì cả nhưng khó quên trong đời và gây dựng nổi dài thêm cho những lớp đi sau.

☒ AH. NGUYỄN MINH BẠCH - MARYLAND.

Khoảng trung tuần tháng 11.96 tôi có gửi đến BPT-LTAHCC phiếu cập nhật địa chỉ và 40 đồng bằng money order (có bản sao đính kèm) không rõ BPT có nhận được không, xin cho biết. Thành thật cám ơn.

BPT: Đã trả lời thư riêng cho AH. Tiền đến sau khi khóa sổ báo cáo tài chánh để đưa cho nhà in nên không có tên trong danh sách đóng góp ghi ở lá thư 68. Cám ơn AH nhắc nhở. Những AH nào có đóng góp mà không thấy tên trên danh sách thì xin nhắc BPT, để kiểm soát lại, kẻo mất tiền uống lăm. Đôi khi thư lạc hoặc để ngân phiếu thất lạc đâu đó.

☒ AH. LÊ TRỌNG BỬU - SAN DIEGO, CALIFORNIA.

Đính kèm một check 20 đồng ủng hộ LTCC.

Cám ơn các anh ban biên tập đã hy sinh công sức duy trì sự hiện hữu lá thư. Lá thư 68 phong phú, trang nhã, có chất lượng, bản danh sách trình bày gọn, rõ ràng, rất công phu.

BPT: *Bỏ công sức duy trì lá thư là việc "chuyên quanh". Năm 1999-2000 thì lá thư AHCC về San Diego. Khi đó nếu còn có chút thì giờ thì anh cũng sẽ có dịp bỏ công sức duy trì tình ái hữu của chúng ta.*

LT 68 có chất lượng là nhờ sự đóng góp tích cực của các chị Công Chánh. Một AH trong ban phụ trách phán rằng: "Không bà đổ mây làm nên." Trong buổi họp AHCC tại miền Bắc Cali, một ái hữu phát biểu: "Khi các bà đã viết, thì chắc chắn là hay. Không khen hay thì chết cả đám." Ban PT chia lời "cám ơn" của AH đến các chị đã bỏ công sức viết bài cho lá thư AHCC số 68 vừa qua.

☒ AH. TRƯƠNG NHƯ BÍCH - PHÁP QUỐC

Xin thân gửi đến anh bài tường thuật về buổi họp mặt ngày 29.9.1996 vừa qua của các AH tại Pháp. Đồng thời cũng xin đính kèm dự thảo về lời phân ưu của cộng đồng AHCC với gia đình anh chị Nguyễn Phan Anh vì cụ bà thân sinh chị Anh mới quy tiên.

Tôi về hưu đã từ hơn 1 năm nay, có thời giờ rảnh rỗi, ước mong có dịp qua Hoa Kỳ thăm các bạn cũ, nhưng không biết có thực hiện được không.

BPT: *Cám ơn AH đã cung cấp đầy đủ tin tức sinh hoạt AHCC tại Pháp quốc. Năm tới làm thêm một cuộc Mỹ du cho vui. Anh nhận phân phối lá thư AHCC cho địa phương Pháp thì rất tiện lợi. Xin anh dò xem bưu phí chừng 0.5 kg là bao nhiêu? Nếu cộng bưu phí gửi theo thùng thêm vào thì có đắt hơn gửi thẳng từ Mỹ không (2 lần chi phí). Nếu không rẻ hơn bao nhiêu thì gửi thẳng từ Mỹ cho tiện.*

☒ AH. NGUYỄN QUANG BÁ - TÂY ÚC.

Thân gửi ban biên tập AHCC. Nhân có dịp họp mặt được đủ 4 anh em AHCC ở Perth, tiểu bang Tây Úc, cùng với các bà xã, tôi chụp ảnh gửi quý anh để cho vào lá thư kỳ tới.

Gia đình công chánh ở đây chỉ có vậy thôi.

Mến chúc Hùng, các bạn và gia đình được mọi sự may mắn hạnh phúc.

BPT: *Các AH ở bên đó quanh hui mà ấm cúng quá. Khi nào cũng có thể họp "đại hội" có 100% thành viên tham dự. Tấm hình của anh chị trên lá thư số 68 trông trẻ trung quá. Tại California chúng tôi, mỗi buổi trưa đi ăn, thì ít nhất cũng có 5 ái hữu công chánh. Xem như họp mặt bỏ túi. Gặp nhau nhiều cũng vui. Đôi khi buổi trưa tản bộ cũng 5, 6 mạng cùng đi. Nói thế thôi chứ chúng tôi cũng ước mơ cái cuộc sống ấm cúng, êm đềm thanh thản của các anh bên miền*

Tây Úc. Hay là chúng tôi chỉ là kẻ "đứng núi này trông núi nọ" mà thôi.

☒ AH. VŨ ĐÌNH BÓN - SACRAMENTO, CALIFORNIA.

Hôm sinh hoạt tất niên của AHCC tại Oakland tôi có thưa chuyện với thầy Tạ Huyền việc xin lá thư AHCC loan báo về Học Bổng Phú Thọ đến các ái hữu năm châu. Xét ra, chỉ tiêu hoạt động của Nhóm phù hợp với đường lối của hội AHCC chúng ta, là cùng chung tay giúp đỡ các ái hữu và bạn bè của mình chẳng may gặp hoàn cảnh khó khăn.

Vậy tôi xin gửi theo đây bài viết về Học Bổng Phú Thọ, tấm hình chụp buổi lễ trao học bổng, và thư cảm ơn của sinh viên nhận học bổng để xin quý Anh đăng trong Lá thư sắp phát hành.

Hy vọng việc trồng người của chúng ta sớm sinh hoa kết trái cho một nước Việt tự do và phú cường.

HỌC BỔNG PHÚ THỌ

Nhóm Chuyên Viên Việt Nam

Để tiếp nối truyền thống cao đẹp của Ái Hữu Công Chánh là giúp các bạn cùng trường mới định cư tìm công ăn việc làm và ổn định cuộc sống, cũng như giúp đỡ bạn đồng khóa gặp khó khăn trong cuộc sống tại quốc nội, nhiều vị ân nhân đã hưởng ứng lời mời gọi của anh chị em trong Nhóm Chuyên Viên Việt Nam (CVVN), cùng chung tay gieo những hạt giống tốt cho quê hương qua việc cấp phát học bổng giúp các sinh viên nghèo nhưng hiếu học hiện đang theo đuổi các ngành kỹ thuật nơi quê nhà.

Nhóm CVVN là kết hợp của một nhóm chuyên viên kỹ thuật trẻ hải ngoại, mà phần đông nhóm viên ái hữu Công Chánh, vì bản khoán đến thế hệ trẻ tại quê nhà, hiện đang tiến hành thủ tục cấp phát học bổng (niên học 1996-97) cho các sinh viên đang theo học năm thứ nhất thuộc trường Kỹ thuật Phú Thọ, Saigon. Đợt đầu: 16 học bổng, gồm 4 toàn phần (VN \$1.000.000/mỗi phần, tương đương với US \$100) và 12 bán phần (VN \$500.000). Đợt hai: 10 học bổng. Hồ sơ xin học bổng gồm 270 đơn, đã được chuyển tới ban cấp phát học bổng của Nhóm tại Sacramento để cứu xét.

Trong niên học 1997-98, Nhóm dự định cấp phát 20 học bổng cho sinh viên năm thứ nhất, và tái cứu xét đơn của các sinh viên đã nhận học bổng năm vừa qua (sẽ là sinh viên năm thứ hai của trường). Tiền thu được cho chương trình Học Bổng Phú Thọ tính đến 2-2-97, là \$1930. Chi tiết chi thu và danh sách các sinh

viên được cấp Học bổng sẽ được gửi tới quý ân nhân sau khi thủ tục cấp phát học bổng cho niên khóa 1996-97 hoàn tất. Đính kèm theo đây là hình chụp buổi lễ cấp phát học bổng và bài phát biểu của sinh viên, được tổ chức vào ngày 25 tháng giêng năm 1997 vừa qua.

Đa số các em sinh viên xin học bổng đều có học lực khá và gia cảnh nghèo, và đều đáng được giúp đỡ, mà số tiền đóng góp còn quá khiêm tốn. Nhóm do đó, tha thiết kêu gọi sự giúp đỡ của quý vị hảo tâm, của các bậc đàn anh, và của các bạn cựu sinh viên Phú Thọ.

Nghĩa cử cao đẹp của quý ân nhân trong việc cấp phát học bổng là để giúp thế hệ đàn em có cơ hội trở thành người hữu ích cho quê hương. Hơn nữa, phần đông ái hữu chúng ta xuất thân từ ngôi trường thân yêu này, và chính nhờ vào sự đào tạo của ngôi trường xưa, chúng ta mới có ngày nay tươi đẹp, thì vấn đề lưu luyến cảnh cũ trường xưa và dẫn dắt đàn em của mình là việc làm chính đáng vậy.

Nhóm Chuyên Viên trông đợi sự yểm trợ tinh thần lẫn vật chất quý báu của quý ái hữu, và thay mặt anh em sinh viên, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý vị ân nhân.

*Chi phiếu xin đề: Ái hữu Vũ Đình Bon,
Vietnamese Professional Employees Association
P.O. Box 293082, Sacramento, CA 95829-3082*

BPT: *Quý hóa thay nghĩa cử của AH, những học bổng đó phụ giúp cho các sinh viên nghèo có thêm chút phương tiện mà theo đuổi học hành. Ngoại trừ một số nhỏ, thì đa số sinh viên đều đáp ứng qua ngày để hoàn tất việc học trong muôn vàn khó khăn. Chúc nhóm chuyên viên của AH thành công mỹ mãn. Có vài AH đặt vấn đề là, cho học bổng như thế này có ảnh hưởng gì đến an nguy của sinh viên nhận và đại diện đem cho hay không, vì theo luật của CSVN, thì mọi vấn đề trợ cấp xã hội đều phải thông qua chính quyền, còn không thì bị bắt tù, lời thôi như các cơ quan tôn giáo đi cứu trợ bảo lụt trong các năm qua. Chắc quý AH cũng có một phương thức nào đó để hóa giải các lời thôi cho các đương sự. Chúng tôi nhớ năm 1965, khi trận lụt khủng khiếp tại Quảng Nam, phái đoàn cứu trợ bảo lụt của sinh viên học sinh và của chính phủ VNCH đi đến đâu, thì trước đó một hôm, cán bộ cộng sản họp dân chúng lại bảo rằng: "Ngày mai có phái đoàn đem lúa gạo, áo quần cứu trợ của bác Hồ gửi đến cho nhân dân bị thiên tai". Quả thật hôm sau dân chúng thấy phái đoàn cứu trợ đến, xúm xít nhau là "quà tặng của bác Hồ".*

Việc cứu trợ bên nhà, nhiều AH cũng đóng góp qua nhiều chương trình giúp thương phế binh, người cùi, trẻ em mồ côi, người già không nơi nương tựa, học sinh nghèo. Giúp được chừng nào hay chừng đó. Nhưng cũng có nhiều ý kiến, là nhà nước cộng sản bỏ thí các vấn đề xã hội, làm ngơ, ai đói ai khổ ai chết mặc ai. Để cho thế giới bên ngoài động lòng, đem tiền ra giúp đỡ, các "Ngài" CS cứ muối mặt làm ngơ. Sự giúp đỡ của chúng ta chẳng khác nào thấy con cái hàng xóm đói khổ quá, đem cơm gạo ra giúp đỡ các cháu, trong khi bố mẹ thì dùng tiền để rượu chè, cờ bạc. Thôi, thì cứ làm điều gì mà đúng với lương tâm là được.

✉ AH. BÙI VĂN CĂN - LOUISIANA

Vừa nhận được thư Ô. Mộng thì vài bữa sau có thư bà xã anh Nguyễn báo tin buồn. Thật là tin sét đánh! Tôi vừa gửi thư cho Nguyễn mấy bữa trước. Có một đoạn thư của Nguyễn trong lá thư AH vừa qua, nghe rất bình thường và đáng mừng là Nguyễn đã bỏ được thuốc lá! Thế mà nay...! Thực sự tôi nghĩ Nguyễn đã bị tumor từ lâu, bây giờ mới bộc phát vào thời kỳ chót, thành ra kéo dài chỉ chừng 2 tháng. Nguyễn rất tội nghiệp, đang hoàng đung đảnh, chơi với bạn bè rất thẳng thắn, không vụ lợi. Tôi có gặp vợ chồng Nguyễn nhiều cách đây 22 tháng trong dịp về thăm Việt Nam. Về Saigon là kể như ngày nào tôi cũng gặp và đi với Nguyễn.

Kèm đây xin gửi anh chi phiếu \$200 giúp đỡ gia đình Nguyễn. Bà xã Nguyễn có 2 cháu riêng rất tội nghiệp cần giúp đỡ. Theo tôi thấy 2 cháu rất thương Nguyễn và Nguyễn cũng rất thương 2 cháu.

Tội nghiệp cho Nguyễn là suốt đời chắc chưa có thời gian hoàn toàn thoải mái về tinh thần cũng như vật chất.

Anh cho gửi lời thăm chị và các cháu. Chắc các cháu lớn cả rồi.

BPT: *Chúng tôi đăng thư Anh lên đây để các bạn bè Nguyễn biết. Đúng như anh nói, đời sống của Nguyễn là một chuỗi dài xui xẻo. Nguyễn đã sống rất thanh sạch và hết lòng hết dạ với bạn bè chung quanh.*

✉ AH. ĐÀO TRỌNG CƯỜNG - CANADA

Về nhà, dưỡng sức 2 tuần lễ, nhớ lại mấy tuần vui tại Cali Nam và Bắc, lòng còn tràn đầy kỷ niệm, thấy rằng các bạn cố thụ của tôi đều mạnh vui, và hai ngày dành riêng cho tình ái hữu CC được anh và anh Ngọ sắp xếp thật như ý, tôi rất cảm ơn.

Nay tôi nhờ anh, với ban phụ trách, đặc biệt gửi một số lá thư "sắp được ra lò" tới cặp bạn tôi sau đây để đọc cho vui vì có bài viết của tôi:

Mr & Mme Nguyễn Cao Các
2 Allée de la Boetie - App #103
SEVRAN
93270 - FRANCE

Với ghi thêm ở bì lá thư: Ông bà Đào Trọng Cương gửi tặng. Mấy lời cảm ơn các ái hữu đã vui vẻ đón tiếp tôi hai hôm sẽ được gửi đăng vào số sẽ tới, vì không còn kịp cho số sắp in xong. Chúc anh chị mạnh vui, mọi việc đều được như ý. Mong có dịp đón tiếp các anh tại Canada.

Thư 24/10/96

Rất cảm ơn anh đã gửi cho tôi 2 tấm hình chụp kỷ niệm hai ngày vui của dịp tái ngộ mới qua. Quý thêm là anh đã chú ý ghi danh các bạn trong tấm hình.

Thật là thiếu may mắn cho tôi, vì hình tôi chụp khi in ra bị phim hư, một nửa đen thui, hình người không rõ mà chỉ có ánh cái đèn tường! Phim bị hư một loạt liên tiếp đếm ra những được 12 tấm hình không còn giá trị gì!

Tôi rất vui lòng được các anh yêu quý dành cho 2 buổi hội ngộ đầy tình bạn. Đó là điều tôi rất cảm ơn, và mỗi lúc nhớ tới, lòng thấy cảm động vô cùng. Trong số 18 người trong tấm hình, có tới 10 bạn mà tới hôm đó mới được cái duyên may gặp mặt, chuyện trò dầm thắm. Chắc chắn đó chỉ vì thấy tôi đã mến yêu cộng tác với lá thư từ lúc khai sanh một cách nhiệt tình hơn là vì giá trị của những bài đó, nếu có chẳng, thì là những kỷ niệm riêng tư của một quá khứ quá cũ càng, mà ai chưa qua đọc chắc là thấy thích thú? Cảm nghĩ này lại nhắc tôi phải tiếp tục có bài trong những lá thư tiếp theo, cũng theo những kỷ niệm đã qua để viết lại hầu các ái hữu đọc cho vui!

Tôi sắp bước sang tuổi ta 87, chưa biết liệu có thể đi chơi xa nữa được không, nhưng dù sao tôi cũng ước mong gặp lại các bạn hoặc tại Cali hoặc tại Canada này.

BPT: *Chúng tôi đã gửi cho ông Nguyễn Cao Các rồi, y như lời yêu cầu của AH. Qua lần tiếp đón AH tại miền Bắc California, chúng tôi lên tinh thần lắm vì thấy gương của AH, tuổi đã 86 mà khăn gói đi chu du Cali quốc, thăm viếng bạn bè. Hình ảnh của một lão niên, đầu đội nón kết da, mang áo bành tô, kéo xe hành lý đi phiêu bạt giang hồ, hình ảnh đẹp, dễ thương và lãng mạn như tiểu thuyết. Đi từ miền Đông*

Canada qua miền Tây nam nước Mỹ, đi từ Los Angeles lên vùng vịnh San Francisco. Đúng tinh thần hướng đạo "Đường xa thì mặc đường xa. Vì tình bằng hữu, mà ta lên đường". Ái hữu làm chúng tôi nhớ đến một nhà văn Việt Nam tha thiết với những cuộc phiêu lưu, đã muốn hóa thân thành chiếc va ly da, để được mang đi viễn du. Cái quý của AH là tinh thần phóng khoáng, đến ở chơi với bạn bè, chuyện trò, tâm sự thân thiết. Chúng tôi cũng mong có dịp đi Ottawa, Canada ghé thăm AH, cùng vui nơi "Đất Lạnh Tình Nồng"

✉ AH. NGUYỄN KHẮC CẦN - FLORIDA, USA

Nhân mùa Giáng Sinh và Năm mới, tôi và gia đình ở các tiểu bang tận cùng nước Mỹ này xin gửi đến anh và gia đình lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Tôi đã nhận được tập san "Lá Thư Công Chánh" và danh sách "Ái Hữu" cùng thư riêng của Anh gợi ý viết một cái gì đó về mấy mươi năm sống dưới chế độ cộng sản về nghề Công Chánh, tôi định viết một cái gì đó về cái dỏm đời, về cái cười ra nước mắt, về cái ngu dốt của cán bộ cộng sản. (Tôi không nói anh em ở Bắc về, vì có một số anh em cũng có sự hiểu biết và khả năng, nhất là các anh ở cái tuổi trên 50 tức là năm 1954 đã kinh qua một số trường Tây ở Hà Nội) để có lẽ một số anh em mình khi về làm ăn với cộng sản biết đề phòng, vì trước khi qua Mỹ tôi có làm một thời gian ở đội xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, 60 Đoàn Thị Điểm cũ (Gia Cư Liêm Giá Cuộc cũ) nên có đọc qua một số tài liệu của các anh kỹ sư hình như ở Texas thì phải về đầu tư một số công tác làm đường, nhưng khi qua đây năm sau tôi đọc báo Việt Nam ở Mỹ được biết các anh này bị làm khó, bỏ của chạy lấy người về Mỹ có lẽ đi không đúng cửa và đúng người vậy mà ở Mỹ này coi thì bận rộn suốt ngày, đi làm đi học, thành ra ngó lại đã hết năm. Đành hẹn lại sau khi thi Fall 97 này sẽ ngồi viết. Tôi ở cái thành phố Gainesville này chỉ độ 85 ngàn dân mà có đến 55 ngàn sinh viên, ra đường gặp người cưỡi xe đạp thì y như 100% là con cháu anh Ba không mainland thì cũng Taiwan qua đây học, vì học được mang theo vợ con nên con cháu các chú qua đông lắm nên công việc đã khó lại khó thêm.

Nhân tiện đây tôi xin góp một số tiền nhỏ cùng các anh. Cảm ơn anh nhiều lắm. Nhờ danh sách tôi đã liên lạc được một số bạn bè, đàn anh và thầy dạy cũ mà cả khi ở Việt Nam cũng không biết địa chỉ. Thật ở Mỹ xa mà gần còn ở Việt Nam vậy mà hóa xa.

Nếu có số mới anh nhớ gửi thêm cho tôi, xin cảm ơn anh trước.

BPT: Anh cứ thông thả viết, khi nào viết xong cũng được, thành phố anh ở toàn là sinh viên (65% dân số) nếu có ai nghĩ đến một ngành thương mại nào đó mà moi tiền sinh viên thì e rằng giàu bộn. Bên California này có người chỉ nấu cơm tháng thôi mà thu nhập của bà vợ gấp bốn lần lương của chồng đang làm kỹ sư cho một hãng lớn. Cơm tháng tại California vừa ngon, rẻ, nhiều mà còn được thể! Bên đó nếu chưa ai làm thì mách cho các anh em H.O. khác đến làm ăn. Còn việc làm ăn với CSVN thì cũng chẳng khác nào chơi với ma quỷ. Chỉ có những người chưa thật sự nếm mùi "Bác Đảng" mới xam mình làm ăn với họ, hoặc đã nếm mùi chúng nó rồi mà còn quay trở lại làm ăn với cộng sản thì thật không còn nước để nói. Họ có lãnh cái búa, thì cũng chẳng ai thương.

☒ **AH. NGUYỄN KHẮC CẦN - TORONTO, CANADA**

Tôi bị lọt sổ không có tên trong danh sách.

BPT: Nhóm cập nhật danh sách AHCC thành thật cáo lỗi đã bỏ sót tên AH trong số 67 và 68 vừa qua. Cũng vì có nhiều AH là một người thôi lại có 2, 3 địa chỉ khác nhau, BPT tưởng là 2, 3 người khác nhau. Trường hợp AH Đào Hữu Đình là một. Cũng như 2 AH Nguyễn Minh Trì và Nguyễn Minh Trí, có khi anh em cũng tưởng là một người. BPT đã gửi 2 lá thư 67 và 68 đến AH cùng một lúc. Cám ơn AH Lê Sáu đã nhắc nhở.

Trong sổ chúng tôi, có ông Chen người Trung Hoa về hưu được 2 năm. Có người nghe tin ông Chen mất vì bệnh ung thư. Cả sở đóng tiền mua thiệp chuyền quanh, viết những lời phân ưu tiếc thương đau đớn. Điện thoại đến nhà gặp bà Chen, xin cho anh em đồng nghiệp cũ của ông Chen được đến nhà trưa hôm sau. Bà Chen đồng ý. Trưa hôm sau, 2 chiếc xe chở 9 người đến nhà, cả 9 người đều sửa soạn sẵn những bộ mặt râu rì tang chế, hai tay chấp sẵn, đầu cúi, gõ nhẹ cửa nhà. Cửa mở, ông Chen hiện ra với sự sung sướng cười ha hả. Các bạn ông hết hồn, tên tò, thu tám thiệp chia buồn chạy vội ra xe cất bó hoa. Vào nhà ngồi uống nước mà chưa hết ngỡ ngàng, không dám nói thật vì sợ gia đình ông Chen tin là điếm gỡ. Sau khi về sở, hỏi kỹ lại, thì ông Chin qua đời chứ không phải ông Chen.

☒ **AH. BÙI MẠNH CẦN - STANFORD, CONNECTICUTT**

Xin hoan nghênh các AH đã đóng góp gánh vác lá thư. Xin gửi check 30 đồng gọi là đóng góp chút đỉnh cho chi phí lá thư.

BPT: Cám ơn AH đã đóng góp và khích lệ. Mong được bài viết của AH về kinh nghiệm làm ở cảng New York. Cảng New York có gì kỳ bí không? Bây giờ thì trong "Ngũ Đại Gia Đình" ai là kẻ hùng cứ thu thuế tại cảng này? Hay là các ngài đã đi ép rệp hết rồi?

☒ **AH. NGUYỄN ÍCH CHỨC - STANTON, CALIFORNIA**

Vừa nhận được danh sách cập nhật địa chỉ ái hữu khắp nơi. Xin cám ơn các Anh nhiều lắm. Đó là một món quà rất quý và hiếm đòi hỏi một công trình nhiều công sức và tâm huyết. Để góp một phần nhỏ trong công việc nối sợi dây liên lạc giữa những người công chánh với nhau, xin gửi BPT một bài thơ của bà xã cho lá thư CC số xuân.

Một lần nữa, cám ơn các Anh nhiều lắm, chúc các Anh vạn sự lành để còn tiếp tục công việc vác ngà voi.

BPT: Bài thơ của chị rất hợp với số xuân này. Cám ơn Anh chị đã đóng góp bài vở. Mong chị viết đều cho lá thư AHCC. Có thơ văn của các chị góp vào thì lá thư bớt khô khan, bớt nhàm chán. Chúng tôi cũng đang cố động các chị Công Chánh đứng ra gánh vác lá thư, làm được một số, chỉ toàn bài vở của các chị mà thôi, thì quý lắm. Các Chị Công Chánh nổi tiếng đảm đang việc trong việc ngoài và thơ văn cũng còn trội hơn các đồng phu quân. Viết thể này thì e có người cho rằng BPT nâng bi các bà chăng?

☒ **AH PHAN NGỌC CƠ - FREMONT, CALIFORNIA**

Buổi họp CC tất niên vừa rồi tôi không tham dự được vì bận đi công việc bên South Carolina đến thứ Hai mới về.

Vì vậy tôi xin gửi kèm theo đây chi phiếu 50 đồng phụ thêm vào lá thư CC kỳ này. Bữa nào có dịp, mình nên gặp nhau để nói chuyện một chuyến cho vui.

BPT: Nếu là thầy bói, thì không hỏi tuổi, thầy cũng đoán AH tuổi Ngọ, có cung thiên di cho nên đi đó, đi đây, đi mãi không ngưng nghỉ. Bao giờ mới mời gói chôn chân đây? Đi một ngày đường học được một sàng khôn. AH đã đi đến mấy ngàn ngày đường, thì học hết cả cái khôn của thiên hạ. Thế mà không viết cho anh em đọc, để mãi đây áp không nơi chứa, thất thoát đi uống lắm. Anh em nhắc nhiều đến AH trong buổi họp mặt. Thành thoảng thu xếp họp mặt cùng anh em chứ càng ngày tuổi càng cao, dung nhan càng biến đổi mau, lâu không gặp nhau thì sợ không nhìn ra nhau đó.

☒ AH. LÊ VĂN CHƠN - CANADA

Xin gửi \$20 US đóng góp vào lá thư. Địa chỉ và điện thoại đúng, không thay đổi.

BPT: Cám ơn AH đã cập nhật địa chỉ, đóng góp nuôi dưỡng lá thư, xin viết bài về miền "Đất lạnh tình nồng" cho anh em đọc với.

☒ AH. LƯƠNG VĂN CUỐI - OAKLAND, CALIFORNIA

Trở về từ Cypress Replacement Project, tôi cảm nghe bơ vơ ngỡ ngàng với đơn vị này cho dù tôi đã phục vụ tại đây hơn 7 năm rồi. Bạn đồng nghiệp ngày xưa cũng như trên đất nước người là một đề tài chiếm lĩnh tâm hồn tôi lúc bây giờ. Bỗng nhiên vào một buổi sáng của ngày về đơn vị cũ, AH NX Hoàn vóc dáng vẫn không khác ngày xưa, đạo mạo, nghiêm trang nhưng không kém tình người được tiềm ẩn ở anh trao cho tôi một bì thư lớn màu trắng với địa chỉ chạy bằng computer AH Lương Văn Cuối...

Vấn biết lá thư AHCC được gửi đến mình, nhưng không sao tránh được bồi hồi lo lắng vì sự tha thiết, ước ao của mình từ lâu!!!

Tôi vội vàng dùng năm mươi phút trong giờ làm việc đọc thoáng qua Lá Thư số 68 với Ban Biên Tập vùng Vịnh San Francisco.

Có phải "nịnh đầm" hay không? Tôi chưa xác định được ý tưởng của mình. Một cách tổng quát, Lá Thư AHCC số 68 rất súc tích, hấp dẫn người đọc mà 8 AH trong BBT đã dày công biến đổi làm say mê các AH trẻ của tôi. Bài vở trong Lá Thư ngoại trừ Bài Thơ Khóc Bạn vì thời gian tính đã lôi kéo tôi vào những ngày "Mừng Năm Mới" (Happy New Year) bằng những buổi "trà dư tửu hậu" với các AH trẻ từ Sacramento, District 5... kéo về vùng Vịnh chia nhau đọc Lá Thư CC số 68.

Những lời cảm ơn chân thành được trao gửi đến BBT và rất mong đón nhận lá thư tới với nhiều đặc thù hấp dẫn hơn.

BPT: Lá Thư hay hay không là nhờ đóng góp của toàn thể anh em CC chúng ta. Khi các AH hứng khởi, cho tin, viết bài nhiều thì lá thư thêm sắc thêm hương. Khi các AH bận rộn việc khác thì lá thư khô khan. Đóng góp của các chị AH cũng là một yếu tố quan trọng. Nhiều AH cho biết khi lá thư đến nhà thì các chị dành đọc trước, đọc kỹ, đọc xong mới đến phần các anh. Xin quý chị vẩy bút đóng góp bài nhiều hơn cho các số tới.

☒ AH. QUÁCH VĂN ĐỨC - MASSACHUSETTS

Xin gửi đến AH vài dòng và hình ảnh của Anh Em chúng tôi tại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ họp mặt tất niên và đóng góp 180 đồng cho LTCC.

Xin quý AH tùy nghi sắp xếp trong số tới của tờ báo.

BPT: Họp AHCC như quý anh, họp tại nhà thì vui, gọn, nhẹ nhàng, thân mật hơn chúng tôi nhiều. Họp đông đảo cả trăm người, mất tính cách gia đình và phải tổ chức, mời mọc, sắp xếp mệt lắm nên mấy năm qua AHCC vùng Vịnh không còn họp bốn mùa xuân, hạ, thu, đông nữa, mà chỉ còn vài lần một năm thôi. Anh Em AHCC tại khu bốn Công Chánh California mỗi tháng có đi ăn chung một lần, có từ 20 đến 30 AH cùng ăn trưa, nó đùa vui về lắm.

☒ AH. TRINH HỮU DỤC - SACRAMENTO, CALIFORNIA

Hôm nay thứ Tư, mình nghỉ ở nhà để tiêu bớt số giờ vacation ối đọng từ nhiều tháng trước, do yêu cầu của cơ quan không muốn mình có dư quá nhiều giờ trên 400 giờ, tối đa mình có thể có được về vacation time. Do đó mỗi tuần mình sẽ nghỉ ngày thứ Tư giữa tuần để tiêu bớt đi những giờ dư giả đó.

Về vụ gửi quà cho các bạn đồng khóa ở Việt Nam, chắc các bạn đã làm rồi. Cho mình góp vào tổng số đó, như mình đã nói chuyện hôm trước bằng điện thoại.

Hôm họp tất niên ngày 2.2.97 chắc mình cũng sẽ đi cùng các anh Tân, Vinh, Mộng... để tới Oakland họp mặt với các anh em đồng thời để cảm ơn, ca ngợi và ủng hộ các anh trong Ban Phụ Trách Lá Thư và Danh Sách Địa chỉ vừa rồi đã làm rất công phu và có nhiều ý nghĩa.

BPT: Đăng lá thư AH lên đây để anh em biết chút chút về sinh hoạt dạo này của AH. Nghĩa là "nhân nhã", khỏe mạnh và khi nào cũng chí tình với bạn bè. Cám ơn nhóm AHCC Sacramento, khi nào cũng hết lòng yểm trợ BPT vùng Vịnh, nhất là đoạn đầu khi mới chuyển trách nhiệm lá thư từ Sacramento về vùng Vịnh. Chơi chơi thể, nhưng vác cái ngà voi, xem ra cũng mất bộn thì giờ. Nhưng cũng được niềm vui là liên lạc đều với các AHCC bốn phương. Đọc thơ thì như thấy bạn bè vậy, cũng an ủi.

☒ CHỊ VĨ DẠ - EL CERRITOS, CALIFORNIA.

Tôi thấy hình của các anh AH cao niên đăng đi đăng lại quá nhiều mà không thấy hình của các AH

trẻ đâu hết. Đề nghị kỳ này đăng hình của các AH trẻ, bớt hình của các ông đã đăng nhiều trong các kỳ trước.

BPT: *Cám ơn ý kiến đóng góp xác đáng của AH. Một số AH khác cũng có cùng nhận xét của chị. BPT lá thư cũng muốn tìm hình của các AH trẻ mà không có. Bởi vì hình gửi đến thì toàn hình của các AH lớn tuổi và đi lại cũng chỉ chừng đó người chịu gửi hình. Đa số, có nhiều lý do mà họ không muốn đăng hình lên lá thư, vì hình nào cũng thuộc loại đen trắng, miệng mồm đen điu, mặt mày lấm lức, như người Việt gốc Phi Châu. Có nhiều AH phu nhân, cũng mang tiếng "nổi danh nhan sắc một thì" mà đăng hình lên thì thấy mặt mày méo mó rần rện, tội nghiệp lắm. Đó cũng là một xúc phạm không nhỏ đến tự ái của AH bị đăng hình. Hình nào đăng lên cũng già khú để, già hơn ngoài cả chục tuổi. Theo tâm lý thì ở tuổi 18, 20 cũng muốn sứt lùi vài tuổi, mà 60, 70 cũng muốn sứt lùi chục tuổi. Do đó, ít ai muốn đăng hình mình là phải. Đăng ra, thì các AH phải hiểu là BPT ghét ai, thì đăng hình họ lên cho thiên hạ thấy rõ cái dung nhan không mấy đẹp đẽ trong hình. Mấy năm trước, có một AH nọ nghe trên đặc san cựu học sinh TV có đăng hình của một giai nhân mà ngày xưa anh mến mộ. Khi thấy hình, anh thở dài: "Thời gian ác độc, tàn phá đến thế này thì thôi". AH đó kết luận: "Đăng ra đừng nhìn tấm hình thì hay hơn."*

☒ AH. PDM - SÀI GÒN

Anh Lê thân mến,

Tôi mới vừa nhận được thư anh gửi hôm 10 tháng 9. Biết được cô con thứ của anh nay đã có gia đình, có nghề nghiệp vững vàng, tôi rất là vui. Anh nhắc tới ông Breton, làm tôi nhớ lại hồi bọn mình còn học năm dự bị ở trường cũ của ông Bạch ngõ ra đường Hồng Thập Tự, sáng thứ Hai nào cũng xuống góc đường Mạc Đĩnh Chi - Richaud nhắm máy, thăm thoát thế mà đã 40 năm. Tôi cũng không sao hình dung anh nay lại giống được Breton ngày ấy! Hôm nào gửi cho tôi một cái hình xem với. Và chắc anh cũng không sao hình dung nổi tôi bây giờ là một bà già 36 ký đầu bạc trắng, không có răng, có ba thằng cháu nội, một đứa 9 tuổi, một đứa 6 và một đứa mới 5 tháng. Tôi cũng bận rộn tối mặt mày suốt cả tuần đến Chủ Nhật mới được tự do đi chùa học Phật pháp. Anh Lê ơi, tôi vẫn còn nhớ năm 75 ngày 25-27 tháng Tư anh đã đến nhà tôi kêu tôi cùng đi. Lúc đó tôi không sao quyết định được vì ông xã tôi chẳng chịu đi, tôi rất muốn đem con tôi đi mà không dám liều. Tôi vẫn luôn nhớ những ngày

khói lửa mà anh lại nghĩ đến tôi, chạy đến khuyên tôi nên đi, anh còn nói "nếu chị không đi, sau này ân hận không kịp đâu". Quả thật tôi phải chịu đựng, làm việc cho "đường sắt" ròng rã 32 năm trời, nhất là 14 năm sau này khó khăn cực nhọc, chỉ có lấy công việc làm niềm vui mà vượt qua mọi thử thách, để rồi về hưu với 14 tháng lương trợ cấp đủ sống 4 tháng trời lúc đó. Thế là chấm hết không còn dính dáng gì chế độ nhà nước này nữa. Tôi đã hết mình với đất nước là được rồi.

Mới hôm qua, hai đứa tôi được anh chị Thọ mời ăn cơm tối với anh Khiêm, vui quá. Anh Khiêm về làm việc ở Hà Nội, lâu lâu xet vô Saigon một vài hôm, kỳ này tôi mới gặp anh, anh Khiêm chẳng có thay đổi gì so với thời 75. Ảnh bảo tôi có ba thằng cháu nội là ngon lành rồi, chớ còn ảnh bôn ba khắp nơi, muốn có cháu ằm bông để vui tuổi già mà chưa có cháu nào. Thế mới biết mỗi con người chúng ta mỗi người một cảnh ngộ, chỉ cần biết vui với cái mình có là được rồi.

Cảm ơn anh đã gửi cho tôi lá thư ái hữu nhưng mà tôi làm gì mà viết được bài gì dù là lão bối... Vì lão đã gác kiếm từ lâu rồi. Trong những câu hỏi, tôi chỉ thấy có câu đi chùa có tìm được an ủi nào không? Câu đó thì thật sự tôi đã tìm được một cái gì hay hay không hẳn là an ủi. Như anh đã biết đó, cũng do đi chùa hồi năm Giáp Tuất, chỉ còn 15 ngày nữa là hết năm 61 tuổi, tôi đạp xe tà tà về, thì bị một cậu thanh niên khoảng 20 tuổi chạy xe Honda, đâm vào, tôi bị té xuống đường, bị gãy tay, phải mất một năm sau tôi mới đi xe đạp lại được. Mỗi lần nhìn thấy mấy thằng cháu chạy chơi vấp té, trầy đầu gối nằm thẳng cẳng, nhăn nhó khóc la, tôi bảo: "Ráng đứng dậy đi con, phải bụi, lấy muối đắp chỗ u, rửa sạch vết thương bằng lại rồi đi chơi tiếp". À thế là tới phiên mình té, dù phải băng bột thì cũng phải lồm cồm bò dậy chờ lành vết thương rồi đi tiếp chứ chẳng lẽ bỏ cuộc hay chờ ai đỡ, ai đỡ cho bây giờ. Việc đơn giản như vậy mà không hiểu được thì sẽ bị u đầu, đi chùa mà còn té lỵ là đi chơi. Và trên đường đời lỡ vấp té kiểu gì cố gắng mà tự đứng lên thôi. Rồi mới đây hôm Chủ Nhật vừa qua tôi đi chùa khóa xe đạp cẩn thận vì tiếc tiền gửi xe lên giá mắc quá. Lúc xong buổi học ra chẳng còn thấy xe đạp nữa, choáng váng mặt mày, gia tài mượn xe đạp của con dâu để đi chùa mà bị mất thì hết đường! Thế là có mấy ông cũng đi chùa mà chẳng quen biết, họ chạy tứ tung đi tìm giúp, còn mấy bà thì đề nghị góp tiền mỗi người một ít để giúp tôi mua chiếc xe khác để mà đi chùa! Đi chùa cũng có kẻ chôm xe đạp, người động lòng

trắc ẩn - rồi một bà chở tôi đi về nhà. Tôi lo ngay ngáy trong lòng, sợ con dâu nó buồn mình, nào ngờ nó lại nói: "Thôi mẹ đừng tiếc nữa, để con mua xe khác" - mà thấy nó vui vẻ, tôi thấy buồn vui nhẹ nhõm. Buồn đó rồi vui đó, mất đó, rồi lại có đó- ai mà ngờ được. Đó là những việc buồn vui quanh việc đi chùa- mà không được bỏ cuộc, không được ngã lòng; sợ mất xe thì cuộc bộ. Thôi tôi ngưng đây, anh cho tôi gửi lời thăm tất cả gia đình anh và tất cả các bạn. Thân.

☒ AH. HUỖNH VĂN ĐỨC - FREMONT, CALIFORNIA.

Check 20 dollars ủng hộ LT 68.

Tôi chân thành kính chúc các AH cùng bửu quyến Khang An và Hạnh Phúc.

BPT: Tài chánh đóng góp đều, tin tức anh em gửi về đều thì Lá Thư AHCC tiếp tục sống mạnh, sống hùng.

☒ AH. TRẦN NHƯ DIỆU - Y-PHA-NHO

Tôi đã nhận được phong thư của anh, gồm một bức thư viết tay của cá nhân anh gửi cá nhân tôi, và một bức thư in của ban PT lá thư gửi cho tôi.

Trước hết, xin chân thành cảm ơn anh về bức thư riêng... Phần tôi thì cả 10 cháu, cả gái lẫn trai đều đã thành thân. 3 cháu ở Thụy Sĩ, 1 cháu ở Canada, 1 cháu ở Anh, 1 cháu ở Việt Nam và một cháu ở đây lấy chồng Tây Ban Nha! Tôi ở một mình tại đây, không bạn bè, không đồng nghiệp, hầu như không đồng hương nữa. Mạnh thì không được mấy vì 2 lần Infaretus, một lần giải phẫu (đầu năm nay) cắt bớt 1 đoạn aorta thay bằng một prothesis, còn sống đến 70 tuổi cũng là quá may mắn! Số Đỉnh Mão sao mà quá cực (nam Đinh, Nhâm; nữ Giáp, Quý) Anh Canh Ngọ cùng tuổi với nhà tôi, song nhà tôi không chạy nhông nhông mà lại biết bay nên đã bay về Tiên Cảnh (?) mất từ năm 1991! Tôi ở TBN một mình như vậy, mà chẳng hiểu húng tình ra sao mà mẹ Bửu Hiệp phong cho tôi là Đại diện tại Y Pha Nho!! Đại diện cho ai? Cũng như khi không mẹ ấy vén áo tôi ra khi đăng bài của tôi với tên Nhân Trừ, lại thêm vào ba chữ Y Pha Nho! Tôi có thư cho anh L.M. Hùng nhờ dẹp mấy chữ đại diện giùm cho. Cho nên lần viết bài vừa rồi gửi cho anh Hùng (không thấy anh nói trong thư, cũng như không rõ được chọn đăng trong số 68 này không) tôi đã để tên thật.

Trong bức thư của ban Phụ trách các anh đã kêu gọi tôi viết bài cho số 69. Xin dẹp bỏ cho 3 chữ "có vấn

tài", chẳng qua rãnh rang thì viết lếu láo cho vui, vậy thôi. Trong thư gửi cho anh L.M. Hùng kèm với bài để xin đăng vào số 68, tôi có hứa sẽ viết tiếp bài, song có đặt điều kiện là nếu BPT tiếp tục đảm nhận cho năm 97. Nay các anh chuyển giao cho ban phụ trách mới, thì đương nhiên là lời hứa này không còn giá trị nữa. Vì vậy, và cũng vì thấy chưa có hứng thú, chứ không phải vì bận việc, cho nên tôi không chắc đã viết được, xin các anh vui lòng vận động anh em khác. Nếu có cảm hứng mà viết được, tôi sẽ xin gửi nhưng không bảo đảm là sẽ có.

BPT: Thấy nét chữ của anh còn bay bướm nên chắc nay anh đã bình phục hẳn sau lần giải phẫu đầu năm ngoái. Nghe anh bảo các cháu đã ra riêng cả, một mình lẻ loi, bạn bè thân thuộc lại không có ai, cũng buồn. Thành thoảng rãnh anh biên thư cho LT để có thư đi thu lại, biết tin tức của nhau. Thật tình mà nói, để tên anh trên LT, bạn bè quen biết anh sẽ biên thư thăm hỏi anh, anh sẽ thấy bớt cô đơn. Xin chúc anh gặp mọi điều lành.

☒ AH. PHAN KIỀU DƯƠNG - PHÁP QUỐC.

Kính thăm các anh, chị,

Nhân dịp qua năm mới tôi xin chúc các Anh, Chị trong ban phụ trách LT AHCC được nhiều sức khỏe, phát tài và nhiều thành công, để cho Lá Thư ra đều. Theo đây tôi xin gửi 100 đồng để ủng hộ Lá Thư, kể như tiền đóng góp từ năm này cho đến 1999.

Tôi được biết LT AHCC là do anh Bùi Như Tiếp giới thiệu.

Cha tôi khi xưa có tốt nghiệp trường Cao Đẳng Công Chánh Hà Nội (vào đầu thập kỷ 1920), chứ tôi thật ra không phải là người trong ngành Công Chánh, và cũng không có hành nghề ở Việt Nam. Nguyên là kỹ sư tốt nghiệp trường mỏ Paris, tôi có làm phụ giáo (Maitre de Conférences) về địa chất ở trường Kiêu-Lộ Paris trong khoảng năm 1960-1971, vì vậy cũng có quan hệ ít nhiều với một vài Anh Em trong ngành Công Chánh. Sau tôi làm giáo sư trường Mỏ Paris (tinh thể và khoáng vật, cristallographie et minéralogie) cho tới khi về hưu năm 1991.

Nhờ LTAHCC mà tôi được tin tức của vài bạn quen và biết ít nhiều về việc sinh sống của các Anh, Chị, Em định cư ở Mỹ và ở các nước khác. Nhờ đọc LT số 68 từ Mỹ gửi sang, tôi mới hay bệnh tình của anh Nguyễn Văn Đạt là một bạn ở Pháp như tôi! Có một điều rất tiếc là báo tới không đều, số thì được, số thì không.

Tái bút: Cùng một lượt với thư này, tôi có gửi phiếu cập nhật qua Oakland. Kèm theo Travellers Cheque.

BPT: *Cụ thân sinh là Công Chánh mà AH cũng dạy trường Công Chánh tại Pháp, thì đúng là " cùng người một hội một thuyền dâu xa". Cùng chung gia đình Công Chánh cả. Lá Thư AHCC là sợi dây cho anh em chúng ta lần tìm bạn bè, thông báo tin tức cho nhau. Khi nào AH không nhận được lá thư thì xin nhắc nhở. Bưu điện đôi khi làm mất lá thư hoặc không chịu chuyển khi có địa chỉ thay đổi. Vậy khi thay đổi địa chỉ mong AH thông báo ngay để tránh mất mát. Quê người, anh em còn tin tức nhau cũng là niềm an ủi ấm áp.*

☒ **AH. TÔN THẮT DUY - SAN DIEGO, CALIFORNIA.**

Cám ơn BBT đã đều đặn gửi những Lá Thư Ái Hữu Công Chánh đến tôi. Tôi thích nghiên ngẫm những trang thư này như đang nghe những lời tâm sự thân mật. Bố mẹ của vợ tôi rất khoái đọc các bài về Phật giáo và chuyện về hưu của các anh. Tôi chưa tới tuổi về hưu, song đọc thấy cũng ham. Lá thư kỳ này số 68, được các chị đóng góp thấy lá thư tươi mát hẳn ra. Hy vọng tờ thư được sự đóng góp đều đặn của các chị.

BPT: *Chúng tôi cũng hy vọng các chị theo đà này mà đóng góp nhiều hơn cho lá thư. Anh khuyến khích chị viết một bài cho lá thư đi! Có thể nói lá thư AHCC chúng ta được các " nội tướng" đọc nhiều và đọc kỹ hơn các anh. Phải đọc để xem các " ông này" mưu mô chi đây, mà tìm cách để phòng và đối phó. Lá thư là chung cho cả gia đình Công Chánh chúng ta, nhiều ông cụ bà cụ thân sinh, nhạc gia, đều thích thú đọc lá thư. Cả bạn bè thân hữu cũng đọc nữa. Họ cũng tìm được tin tức của bạn bè họ trong lá thư. Mong anh đóng góp bài đều cho lá thư. Năm 1999-2000 thì lá thư về San Diego, có anh thì đóng góp một tay đắc lực vậy.*

☒ **AH. PHẠM BÁ ĐƯỜNG - COSTAMESA, CALIFORNIA.**

Xin gửi đến quý Anh bản chụp thư của anh Phong để thay thế cho lời cảm ơn của riêng tôi đối với quý Anh.

Thư của anh Phong có phần hơi trễ, rất mong quý anh thông cảm vì sự lộn độn của anh Phong vẫn còn cho tới giờ.

Saigon, ngày 28-10-1996

Thân gửi quý anh Đại, anh Sâm, anh Thọ, anh Trung, anh Tân, anh Bê, anh Vinh, anh Dục, anh Hiệp, anh Hà, anh Mộng, anh Phương, anh Hùng,

Đáng lẽ tôi phải viết thư từ lâu nhưng không biết địa chỉ riêng của quý Anh để xin cảm ơn quý anh đã giúp đỡ cho tôi cùng gia đình.

Nay tôi xin nhờ Anh Phạm Bá Đường chuyển lá thư này đến quý Anh với tất cả tấm lòng của kẻ còn ở lại này.

Sự giúp đỡ của quý Anh đã được anh Đường chuyển về cho tôi từ đầu năm 1996 và tôi đã nhận được đầy đủ.

Tôi cứ định bụng là khoảng giữa năm 1996 là tôi được đi và khi đến Mỹ sẽ có dịp thuận tiện liên lạc quý Anh để đa tạ. Nhưng mãi đến nay vẫn chưa đi được.

Mong quý Anh sẽ thông cảm cho tôi sau này.

Câu chúc quý Anh cùng gia quyến được an khang.

Thân,

Phan Văn Phong

BPT: *Chúng tôi chuyển thơ anh Phan Văn Phong đến các AH. Trợ giúp bạn bè gặp cơn khó khăn là điều quý hóa mà anh em Công Chánh chúng ta vẫn thường làm trong hai mươi năm qua. Chúng tôi biết, nhiều khóa anh em vẫn đều đặn gửi về bên nhà trợ giúp các bạn gặp khó khăn và thiếu may mắn đang sống bên nhà. Mong sao cho anh Phong sớm qua, tìm được đời sống mới, có tự do. Hai mươi hai năm chịu đựng cũng đã quá đủ cay đắng, tủi nhục. Mỗi khi nghĩ lại đời sống cũ dưới chế độ cộng sản mà còn ớn lạnh.*

☒ **AH. VÕ QUANG ĐẰM - TRẦN THỊ THANH VÂN - CYPRESS, CALIFORNIA.**

Xin cảm ơn BPT đã gửi lá thư AHCC cho chúng tôi và xin gửi kèm đây ngân phiếu ủng hộ lá thư.

BPT: *Cám ơn AH đã gửi ngân phiếu ủng hộ lá thư dù mới qua và đời sống chưa được ổn định lắm. Hai AH cứ cố gắng theo đuổi các cuộc thi, các thông cáo tuyển dụng để có cơ hội thi nắm lấy việc làm, trở lại nghề. Cứ tin tưởng thì thế nào cũng đạt được. Đừng bỏ cuộc nghe, cứ kiên trì tìm kiếm. Trong mấy năm qua, ngành Công Chánh xuống, công việc có phần khó khăn. Nhưng hãy ghi nhận là khi xuống đến cực âm rồi thì nó sẽ lên. Khi nó lên lại, mình không nắm lấy cơ hội thì ổng lắm. Không ai là sớm, mà cũng chẳng ai là chậm cả. Vấn đề là cơ may, khi nắm được cơ may thì có việc tốt. Đa số anh em Công Chánh chúng ta đều trở lại nghề vì biết kiên trì nắm cái cơ may. Chúc hai AH may mắn.*

☒ AH. NGUYỄN CỬU ĐẠT - GREENVILLE, SC

Tôi không nhận được lá thư số 67 nên việc hồi âm bị chậm trễ. Mong các anh thứ lỗi. Nếu các anh có dư thì gửi cho tôi số 67 với phiếu cập nhật địa chỉ. Xin cảm ơn các Anh.

BPT: Đã gửi số 67 như các anh yêu cầu. Chậm hồi âm cũng đã quý, kẹt nhất là quên hồi âm hoặc thay đổi địa chỉ mà không thông báo, chúng tôi tưởng là đã thất lạc nhau, và không gửi lá thư, rồi để tên vào danh sách thất lạc địa chỉ. Từ đó mất liên lạc với anh em, uống lảm. Tế nhị nhất là những AH không còn muốn liên lạc với anh em Công Chánh nữa, họ im lặng, không hồi âm, không liên lạc, để BPT ngấm hiểu là họ không muốn để tên vào danh sách AHCC nữa, nhưng chính họ không tiện nói ra. Mà ban phụ trách nào cũng vì cái tình mà không muốn bỏ tên ai ra khỏi danh sách khi chưa nghe chính đương sự yêu cầu. Thành ra một cái vòng luẩn quẩn. BPT vùng Vịnh quyết định xem như đã thất lạc, và để tên vào danh sách thất lạc. Sau này muốn trở lại cũng dễ dàng.

☒ AH. NGUYỄN VĂN ĐỀ - TORONTO, CANADA.

Theo thư Anh viết ngày 5/11, tôi xin gửi floppy disk của computer. Tôi dùng Windows 95 Word Pro, chữ VNI-Times, VNI Ansi (Windows) không biết có cùng Program của các anh hay không? Xin Anh cho biết Program của Anh thuộc loại nào để trong tương lai, tôi sẽ chuyển qua cho tiện. Kèm theo đây là đôi hàng về đời sống hiện tại của gia đình tôi tại Toronto để đóng góp mục "Ái Hữu Bốn Phương" do các anh có nhã ý góp nhặt. Xin cảm ơn Anh đã cho đăng hai bài của tôi trong hai số báo của Công Chánh. Bây giờ không còn bận rộn với công việc của sở nên tôi được rảnh rỗi ngồi ôn lại chuyện vui buồn của dĩ vãng, có nhiều kỷ niệm tưởng chừng như đã quên từ lâu nhưng giờ đột nhiên xuất hiện khiến mình thấy bàng hoàng thương nhớ.

Nhờ Anh chuyển lời thăm hỏi của tôi đến các Anh trong Ban Phụ Trách. Tôi rất khâm phục tinh thần làm việc đặc lực của các Anh.

Những lá thư AHCC về sau này, mỗi ngày mỗi khởi sắc về mặt nội dung cũng như hình thức, xin có lời mừng và khen tặng.

Nếu được các anh AHCC năm châu hưởng ứng nồng nhiệt về tinh thần cũng như về vật chất, xin BPT có vài ý kiến xây dựng và hạn chế tối đa và tối thiểu của Lá Thư để các BPT sau này khỏi bận tâm.

Sau 1988 bị tê liệt bán thân bất toại. Bị nghẽn mạch máu não, mất thăng bằng và chính xác.

BPT: Đóng góp bài vở đều đặn của anh cho Lá thư AHCC làm chúng tôi vô cùng cảm kích. Những bài viết của Anh, được anh em thường thức và khen ngợi lảm. Lối viết đọc rất thích thú, và truyền cảm. Nhận xét tinh tế. Có những bài anh viết, lá thư thêm sắc thêm hương. Những đĩa computer giúp cho BPT tiết kiệm được thì giờ, tiền bạc đánh máy.

Mong anh tiếp tục cung cấp bài vở đến ban phụ trách mới.

Anh bị bệnh mà ít ai biết. Chúc anh sớm bình phục. Nhiều AH cũng bị nghẽn mạch máu não, tập tành rồi từ từ hồi phục khá. Anh rán giữ gìn sức khỏe và tập siêng năng.

Cảm ơn lời góp ý của Anh. Thật ra thì mỗi ban phụ trách có một chủ trương riêng, tự do làm. Với ý hướng "Liệu cơm gắp mắm". Khi cơm nhiều thì gắp cả vờ mắm to tướng. Khi cơm ít còn vài miếng, thì chấm đĩa vào mắm mà mút thôi. Lá thư số 69 là khi cơm ít, nên khuôn khổ hạn chế lại. Lý do là BPT vùng Vịnh rán để dành \$3000 cho ban phụ trách kế tiếp "làm vốn kinh doanh" Chứ nhận lá thư với cái túi rỗng không thì ai mà đủ can đảm nhận. Xem như con gái về nhà chồng mang theo chút của hồi môn vậy. Ngoài tiền ra, chúng tôi cũng phải để dành 1 số bài cho ban phụ trách mới nữa. Phải có hậu một chút, anh em mới làm ăn được.

☒ AH. NGUYỄN VĂN ĐỀ - CANADA

Tôi định cư tại Canada hơn hai mươi năm. Toronto là thành phố lớn của xứ nước đá này với đủ sắc tộc, đủ màu da. Nơi xóm tôi ở đã có 8 sắc dân, Ý, Phi Luật Tân, Nga, Ấn Độ, Tàu, Hy Lạp, Á Rập, VN, chung sống hòa bình, vui vẻ.

Sau 18 năm làm việc vất vả, tôi về hưu non vì vài bộ phận trong người trục trục phải vô "garage" "tune up" lại. Giải phẫu mấy lần từ đầu đến chân nhưng không có gì trầm trọng. Tôi đang rà máy chạy "rodage" lại. Sáng tập dịch cân kinh, trưa làm "house husband" cho vợ con nhờ, tối nghe kinh kệ để tinh thần yên tĩnh. Bây giờ tôi ở nhà chăm đứa con gái nhỏ đang học lớp mười hai. Hai thằng lớn tạm xong, đã ra trường, một kỹ sư điện, một theo gót mẹ "hốt thuốc tây". Mấy đứa nhỏ bên đây so với mình thuở xưa đỡ hơn nhiều. Gắn thành nhân rồi vẫn "ăn chưa no, lo chưa tới" nên ông già nó phải lo dài dài mọi chuyện.

Nhà tôi ở ngoại ô thành phố, mùa đông xúc tuyết bá thổ, thu quét lá vàng, hè xới đất trồng đủ loại rau miền nhiệt đới cho đỡ nhớ nhà. Chỉ thiếu tiếng gáy

của bầy gà trong chuồng là giống nhà quê của mình. Cuối tuần vác cần câu ra sông hồ câu cá, hóng gió mát của miền quê Canada. Nhìn đàn bò, ngựa lang thang gặm cỏ lòng mình chợt bay về VN, buồn man mác!

Mỗi tháng một lần tôi và các bạn sinh hoạt thiên tập, vui sống và an trú trong hiện tại. Cũng nhờ thế mà tôi quên đi những bất như ý của cuộc đời!

Các ái hữu Công Chánh Toronto rất ít so với các anh bên Mỹ, mùa đông hội họp một lần để ăn Tết. Đây là dịp để bạn bè gặp mặt "ôn cố tri tân". Mùa hè nào các anh có rảnh xin ghé qua "xứ lạnh mà tình nồng" như ái hữu Lê Sáu thường nói.

Cuối thư, tôi xin chúc Ban Phụ Trách mạnh tiến, LTCC trường tồn, các bạn ái hữu bốn phương được nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc.

☒ AH. KHỨC ĐẢN - PHÁP QUỐC

Tôi có bài đính kèm đây xin AH cho đăng lên Lá Thư AHCC sắp ra.

Tôi kể câu chuyện anh chị Phạm Ngọc Xuyên sang Pháp mục đích chỉ có thăm một mình tôi. Anh chị Xuyên thấy bài tường thuật của tôi được đăng lên Lá Thư CC thì vui lòng.

Nhờ AH cố đăng lên Lá Thư bài này.

Đầu tháng 9/96 tôi được quý khách AHCC tự viễn phương đến thăm mà chỉ đòi đến thăm một AHCC mà thôi vì qua Paris có một vài ngày. Tưởng là ai xa lạ mà là hai anh chị Phạm Ngọc Xuyên từ Québec, Canada. Khi điện thoại reo tôi nghe biết ngay là chị Xuyên nói: "Tôi mới đến Paris bây giờ đây điện thoại để mời anh 12 giờ mai đi với chúng tôi đến nhà hàng Village Tao Tao vừa ăn vừa hàn huyên. Đã năm sáu năm xa cách, hồi chúng tôi ở Paris thỉnh thoảng mới đến thăm anh". Tôi trả lời luôn là anh chị không mời được tôi vì thường lệ có khách đến nhà, chủ phải tiếp. Tôi theo nghi lễ cổ truyền mỗi khi có ái hữu ở xa đến Paris, tôi hồ hào ái hữu ở đây tổ chức đón tiếp, ái hữu bốn phương đều biết; Lá Thư AHCC số 67 nhắc lại ở trang số 71. Nói đi nói lại mãi, tôi phải nói là "ngoại lệ", tôi nhận lời mời của anh chị Xuyên.

Đúng 12 giờ trưa hôm sau, một chiếc ô tô đỏ bóng nhoáng đến nhà tôi đón tôi lại nhà hàng Village Tao Tao có thêm em trai chị Xuyên cùng đi từ Canada và thêm một bà từ California bạn chị Xuyên đến dự. Anh chị Xuyên chọn một thực đơn thật là hảo hạng. Anh Xuyên hỏi tôi uống rượu gì. Tôi nói thường tôi hay uống rượu Mai quế lộ. Anh Xuyên gọi ngay 2 cốc Mai quế lộ.

Truyện trò không ngớt lời, chị Xuyên lanh lợi và thạo hơn trước nhiều. Sau hai tiếng rưỡi đồng hồ, ăn uống xong ra về, đến nhà tôi, anh Xuyên cùng tôi chụp một tấm hình lưu niệm. Rồi anh chị và em trai cáo từ tôi để tiếp tục đi du ngoạn ba bốn hôm, và phải đáp chuyến bay charteur về Canada.

BPT: *Sung sướng hạnh phúc thay là khi "Tha Hương Ngộ Cổ Tri". Những thăm viếng đón tiếp giữa các AHCC làm cho tình AH thêm đậm đà, bền chặt. Chúng tôi cũng mong có dịp đi qua Pháp Quốc ghé thăm các AHCC mà từ nhiều năm qua chưa gặp lại. Khi nào rảnh và khỏe mạnh xin AH viết bài cho Lá Thư AHCC. Cách đây nhiều năm, AH có muốn biết tin tức của AH Trần Đình Vượng tại Việt Nam. Bây giờ AH Vượng có một cháu trai tốt nghiệp kiến trúc sư, cháu gái kỹ sư công chánh. Ba bố con mở một công ty "Kỹ sư Cổ vấn" làm ăn rất phát đạt, nhờ kỹ thuật cao. AH Vượng dùng computer để tính toán, y như các công ty của các nước tân tiến, chứ không còn dùng tay như xưa nữa.*

☒ AH. HUỖNH VĂN ĐỨC - PENNSYLVANIA.

Quá đầy đủ, lá thư 68 có mấy bài của mấy chị AH viết hay quá, cười ra nước mắt. Ước gì, có bài viết của các chị tiếp theo các lá thư sau dài dài thì quá hay.

BPT: *Xin chuyển lời khen ngợi của AH Đức đến các chị đã viết bài cho AHCC số 68. Cái gì có các bà dụng tay vào thì cũng thành ngon lành, tốt đẹp. Xin các chị tiếp tục viết nhiều cho lá thư, đừng có e thẹn chi cả. Cứ viết tươi, không cần văn chương chải chuốt. Bài viết càng tự nhiên thì càng quý. Nếu có câu nào, đoạn nào khó hiểu thì BPT sẽ sửa lại chút chút cho sáng ý hơn.*

Sau khi gửi lá thư AHCC số 68 đi, BPT nhận được rất nhiều điện thoại, thư khen ngợi các chị đã đóng góp trên lá thư số 68. Những lời khen ngợi các chị, làm BPT cũng vui lây.

☒ AH. HOÀNG ĐỒNG - CALIFORNIA.

Nhận xét rằng:

1. Tâm trạng chung đối với lá thư là "bỏ thì thương, vương thì tội".

2. Lá thư là sự dằng co giữa già trẻ, cũ mới, chính trị, kỹ thuật?

3. Chắc chắn tình trạng của lá thư đã nói lên sự thất bại hoàn toàn của chúng ta trong nỗ lực kết hợp lớp chuyên viên trẻ tốt nghiệp sau 75 ở hải ngoại.

4. Hơn 20 năm qua, chúng ta đã trưởng thành chưa? Chưa! Vì chúng ta chưa có một tổ chức cho đúng nghĩa.

5. Sứ mạng của tập thể chúng ta là tạo một môi trường thích hợp để mọi người cùng ngồi lại hợp sức khai triển một triết lý hành động lấy sự xây dựng Việt Nam làm mục đích.

BPT: Ý kiến của AH được BPT gửi đến nhiều AH khác xin góp ý trả lời. Vì khuôn khổ lá thư số 69, không tiện đăng hết nên sau đây là tóm tắt ý của 7 AH khác:

1. Tâm trạng chung chẳng hề có cái "bỏ thì thương, vương thì tội" như AH nghĩ. Đa số AHCC rất hân hoan khi nhận được bản danh sách địa chỉ của anh em, và rất vui khi đọc tin tức của anh em bạn bè trên lá thư. Tin tức bạn bè thì có chi mà "Bỏ thương vương tội".

2. Không hề có dằn co nào giữa già trẻ, cũ mới, chính trị, kỹ thuật cả. Đã là Ai Hữu, thân hữu, đem cái tình ra mà dãi nhau, thì làm chi có phân biệt, trẻ già, cũ mới? Làm chi có chính trị, kỹ thuật xen vào?

3. Lá thư đâu có mục tiêu kết hợp chuyên viên trẻ sau 75 mà gọi là thất bại với thành công? Ai đặt ra mục tiêu này thế? Nếu trong tập thể AHCC có chừng vài chục AH đặt ra mục tiêu này thì hãy họp nhau lại mà làm riêng. Chứ quàng vào tất cả anh em thì tội nghiệp quá! (Một AH nói: Có người bảo tôi hoàn toàn thất bại trong việc cưới cô hàng xóm xinh đẹp làm vợ, tôi có nhầm nhớ, có tư tưởng đến cô ta đâu mà kêu là thành công hay thất bại?)

4. Chơi với bạn, giữ gìn tình nghĩa với bạn, mà cứ gán cho bạn mình những trách nhiệm trên trời rơi xuống, rồi nỡ nào bảo bạn mình là chưa trưởng thành. Tại sao cứ ép uống cái nhóm tình cảm bạn bè thành một tổ chức? Ai muốn tham gia các tổ chức thì có vô số các tổ chức khác có mục tiêu rõ ràng, có đường hướng hành động hẳn hoi. Việc chi phải ép uống anh em AHCC mà thêm tội. Đa số AHCC chúng ta cũng là thành phần nòng cốt của các tổ chức kia, nhưng không nhân danh là AHCC.

5. Tại sao lại phải "ghè" lên tập thể AHCC sứ mạng này, sứ mạng kia? Tập thể AHCC chẳng có sứ mạng gì cả. Chúng ta lưu lạc khắp năm châu, làm sao để có địa chỉ nhau, có tin tức nhau, chia sẻ niềm vui nỗi buồn, được thế là đã quý hóa. Mong thế thôi mà lo chưa xuể. Sức lực chúng ta thì bé như con ếch ương, không nên mơ mộng to như con bò, phải lượng sức, để biết việc gì làm được, việc gì không nên làm.

Nếu như có chừng 5% AHCC đồng ý với AH thì hãy quy tụ lại mà thành lập một hội riêng, hoạt động cho hữu hiệu. Đừng để hơn 600 anh em AHCC còn lại phải khó chịu vì miễn cưỡng. Xin chấm dứt tranh luận.

☒ AH. NGUYỄN TRANH ĐIẾP - WASHINGTON DC.

Như thường lệ, gửi cái check 20 đồng để đóng cho AHCC, thường lệ đóng cho nhóm Washington, nhưng năm nay quên đi họp, lại thấy tên toa trong ban phụ trách LTAHCC kỳ xuân, nên gửi toa để tiện sổ sách. Mùa đông này chưa biết đi ski đâu. Có thể lại gặp nhau.

BPT: Thấy nét chữ nghịch ngoặc của AH cũng biết AH đang bận rộn nhiều việc nên mới quên liên lạc với LT. AH cũng quên đi họp nhóm thì quên đóng góp là phải, không biết đóng cho ai. Cái quên này kéo theo cái quên khác... Lần sau nếu lỡ quên đi họp thì AH cứ gửi cho BPT đương nhiệm cũng được; trừ khi AH lại quên địa chỉ của BPT thì hết chỗ nói tiếp. Coi chừng AH bị Alzheimer đấy. Nếu có dịp đi ski vùng Lake Tahoe, AH nhớ ghé vùng Vịnh gặp lại anh em CC để hàn huyên. Cảm ơn AH đã gửi 20 đồng để nuôi dưỡng LT. Video thâu hình của AH trong nhóm "Hò già gạo" tại buổi lễ kỷ niệm 100 năm Quốc Học - Đồng Khánh trông ra vẻ nông dân lắm. Cũng áo nâu vá vai, quần ống cao, ống thấp, dáng điệu mộc mạc... AH qua Mỹ có theo học lại trường "kịch nghệ" không mà đóng vai nông dân ngon lành thế! Máy ông lãnh đạo cộng sản mà thấy cuốn video này thì mừng hóm, tưởng là đã tìm được một đồng chí tam đại bản cố để kết nạp.

☒ AH. NGUYỄN QUÝ HẢO - HOUSTON, TEXAS

Cảm ơn quý anh đã gửi cho LTCC số 68. Đa số các bài có phẩm chất rất cao, đặc biệt là thư trả lời AH Nguyễn Từ Thiện. BBT đã gián tiếp nói với anh Nguyễn Từ Thiện rằng: "Giấc Mơ Hồi Hương" của anh cũng có thể thành sự thực lắm. Cái hay là nói gián tiếp bằng cách "nặng" ra một hăng tạp chủng tại San Francisco và dựa vào lịch sử cận đại để minh chứng rằng "chuyện đó rất có thể xảy ra". Tôi xin mạn phép dịch "You never know, men". là "Biết đâu đấy". Hoan hô BBT. Tiện đây tôi xin góp bài phúc trình buổi họp AHCC kỳ Noel 1996.

BPT: Cái hăng "tạp chủng" này là một hăng có thật ở San Francisco chứ không phải "nặng" ra đâu. Có thời Tổng Giám Đốc hăng "kỹ sư cơ vắn" này được tổng thống Mỹ bổ nhiệm làm Ngoại Trưởng đó.

Chuyện cộng sản Việt Nam tiêu tòng là một "tất yếu của lịch sử" (nói theo giọng điệu họ) có ai ngược dòng lịch sử được. Cái nói cộng sản thế giới là "Liên Xô vĩ đại" cũng đã "banh-ta-lông" từ khuya, nhằm nhò chỉ các thứ như cộng sản Việt Nam, Cu Ba, Triều Tiên? Cũng chỉ là "ngáp cá" chờ ngày mai táng thôi. Phúc trình buổi họp mặt rất hay, đầy đủ, vui vẻ.

☒ AH. NGUYỄN VĂN HAI - KENTUCKY.

Tôi không nhận được số 67 Lá thư AHCC, bởi thế không hồi âm như lời yêu cầu. Nay vừa nhận được cả số 68 Lá thư AHCC và danh sách AHCC cùng TH khắp nơi cập nhật.

Vì vội vàng lo hồi âm nên chỉ mới đọc sơ qua mấy bài của những AH Trương Đình Huân, Ngô Trọng Anh là những bạn học ở CC Sài Gòn và Quốc Học, Huế. Tôi tìm thấy trong bài Hiểu Phật của Văn Phố những tâm ý suy tư của tôi bấy lâu và những ý kiến mới trình bày trong quyển The Web of Life của Fritjof Capra do Anchor Books / Doubleday xuất bản 1996. Bài viết thực là hay.

Lá thư quả đã chuyển sang một giai đoạn mới với một Ban Phụ Trách mới giúp cho những người như tôi vẫn có thể tiếp tục sống như ở hồi trường CDCC góc đường Đỗ Hữu Vị, chuyển sang trụ sở trong sân trường Petrus Ký, và lại di chuyển đến tạm trú trong một trường kỹ thuật ở đường Hồng Thập Tự.

Đọc danh sách cập nhật, tôi vui mừng thấy lại tên những bạn đồng lớp hồi 1947-1949, 50. Xin cảm ơn Lá thư vô cùng. Đính kèm 20 đồng đóng góp gọi là.

BPT: Đã gửi Lá thư số 67 đến AH rồi, tìm được bạn bè cũ, khơi được niềm êm đềm ấm cúng trong lòng là quý. Đời sống là những chuỗi dài kỷ niệm, có lúc vui lúc buồn, nhưng có lẽ kỷ niệm của thời còn đi học là trân trọng quý báu, dễ thương nhất. Bởi khi đó, chưa bị danh lợi ảo ảnh và cay đắng của cuộc đời nó dần vệt.

Chúc mừng AH đã tìm thấy lẽ vô thường của nhân sinh và tìm được những hạnh phúc gần gũi đích thực trong tâm tay. Phật nằm trong mỗi ta, rất gần. Bất cứ ai cũng chỉ cần một phút "ngộ" là thành Phật.

☒ AH. ĐỖ HỮU HỨA - PHÁP QUỐC.

Trân trọng gửi đến anh bài tường thuật chúc Đại Thượng Thọ AH kỹ sư Nguyễn Cao Khoan đạt cửu tuần và mấy tấm ảnh để kính nhờ anh vui lòng cho đăng lên lá thư AHCC số 69. Chúng tôi mong là bản tin tức này đến tay anh kịp trước ngày 14.2.1997.

Xin cảm ơn anh nhiều. Thân ái chào anh và chúc anh cùng các anh trong Ban Phụ Trách Lá Thư được nhiều phúc, lộc, thọ trong năm Đinh Sửu, 1997.

BPT: Nhóm AHCC bên Tây thật chu đáo. BPT cảm ơn nhiều. Kỳ lá thư số 68 này, bưu điện chuyển đi rất mau. Nhiều AH tại Pháp đã nhận được lá thư trước các AH ở Mỹ. E gặp đúng chuyến tàu chăng?

Nhìn hình AH Nguyễn Cao Khoan còn khỏe mạnh mà thấy mừng, một AH nói "cách đây 30 năm, AH Khoan trông cũng như vậy mà thôi". Lạ quá nhỉ, sao mà 90 tuổi lại giống thời 60? Vậy thì thời 60 là "già trước tuổi" hay thời 90 là "trẻ mãi không già". Cầu chúc cho AH Khoan được trăm tuổi, khỏe mạnh và vui vẻ như thời "Lật Sách" ở khu kỹ nghệ An Hòa Nông Sơn tại 31 Hàn Thuyên, Sài Gòn.

☒ AH. NGUYỄN MẠNH HOÀN - MILPITAS, CALIFORNIA.

Năm 1954 đất nước phân chia, gia đình tôi rời Hà Nội vào Sài Gòn rồi được thuyền chuyển ra Nha Trang vào năm 1956, nơi đây chúng tôi được cấp nhà ở sát vách tường với anh chị Bửu Hiệp, thường ngày qua lại, quen nhau, chuyện trò thân mật. Qua Hoa Kỳ năm 1975, tôi có dịp đến thăm anh chị Bửu Hiệp ở đường Routier, Sacramento. Nay anh lại qua ở tân gia nơi đường Gualala và lên thượng thọ bảy mươi cao quý.

BPT: Kỷ niệm tình thân 45 năm cũ đẹp như thơ, cả hai AH vẫn thơ qua lại chúc tụng nhau, như chuyện tiểu thuyết lãng mạn. Tuổi gần 90 mà tiếng nói của AH vẫn còn sang sảng, khí lực thâm hậu, và tinh thần vẫn minh mẫn. Lời nói không vơi đi cái tiểu lâm của thuở nào, mỗi câu nói là kéo theo một tràng cười của người nghe. Ngày xưa bên Tàu, sống được 70 tuổi, là "cổ lai hy". Ngày nay AHCC trên 80 đông đảo, và còn có nhiều AH tròn tròn 100 cũng còn khỏe mạnh, vui vẻ, viết bài cho Lá thư đều đều. Bên Việt Nam mới 55 tuổi đã về hưu, mặt mày nhăn nhó, kêu đau lưng, nhức mỏi, bên Mỹ thì trên 70 vẫn xông xáo đi làm, ra sân vận động tập. Nhiều người mới trên 50 tuổi thôi mà đã kêu than rằng "nay đã già rồi, không còn lao động được nữa". Nhưng khi có nhảy nhót vui chơi, thì Rumba, Chachacha, Valse, Tango suốt đêm thì không thua một ông Tây say nào cả.

☒ AH. VĂN MINH HỒNG - HIGHLAND, CALIFORNIA

Kính chúc quý anh Phụ Trách LT AHCC năm mới Khang An - Thịnh Vượng, mọi sự Như Ý.

BPT: Chờ mãi bài viết của AH mà không có, chỉ nhận được vài câu ngắn ngủi thôi. Cái vùng "đất cao" (highland) có chi vui không? Viết cho anh em AHCC thường thức với.

☒ AH. PHẠM BỘI HOÀN - SPOKANE, WASHINGTON

Tôi đã nhận được cuốn địa chỉ Ái Hữu CC từ lâu, nhưng không nhận được Lá thư. Sau khi nói chuyện với các anh bằng điện thoại, tôi có nhận được Lá thư AHCC Bulk Rate độ 1 tuần sau. Tôi tưởng là các anh gửi cho sau khi tôi xin.

Hôm qua lại nhận thêm một tờ nữa. Bài báo các anh dịch nói về tôi hay quá "word by word" mà vẫn đầy đủ tinh anh của tiếng Việt. Lại phụ đề lời bàn của "Mao Tôn Cương" ở sau. Bài báo nói lên cái giá của chúng ta khi đi tìm tự do. Ai cũng đồng ý với tôi là chúng ta qua đây không phải vì để ăn hamburgur hay sausage!

Phản ứng của những người bạn Mỹ của tôi ở đây rất cảm động, có người cho hoa, cards, hug (như anh chứng kiến). Có một bà Mỹ khách hàng đã lâu nói rằng "Tôi biết các bạn đã chịu khổ sở nhiều khi đi tìm tự do, nhưng tôi không ngờ gia đình bạn đã chịu đau khổ, nguy hiểm như bài báo, tôi sẽ không bao giờ bỏ bạn".

Tôi mới mua một cái mobile home ngủ được 6 người. Nghỉ hè 2 bạn lên chơi tôi sẽ chở vợ chồng Hà Quốc Bảo đi vào rừng ngủ. Bây giờ mỗi weekend chở vợ đi chơi, nằm cạnh vợ nghe "rain on the roof" cũng thú vị lắm. Gửi lời thăm AH T.Đ. Hẹn em chị Hạnh.

BPT: Tội nghiệp mấy ông bà Mỹ hiền hòa nơi xứ AH ở. Chuyện di tản năm 1975 đã mũi lòng đến thế! Chuyện đi vượt biển thì thâm hơn mấy chục lần. Bị công an bắn, bắt, bả tố, cướp biển, bắt cóc, dìm tàu, đói khát, ăn thịt người... thì chắc là ngoài cái trí tưởng tượng của họ. Có kể chắc họ cũng không tin. Tất cả khổ đau đó, cũng vì một nhóm người ngu xuẩn, tham quyền, làm tay sai cho đế quốc cộng sản, đem cái chủ thuyết tội bại đó ra gạt gẫm dân tộc Việt Nam chúng ta.

AH chuẩn bị về hưu đi lang thang khắp Mỹ quốc hay sao mà mua cái "xe nhà"? Dem nhau ra rừng ngủ coi chừng gấu nó rình nghe chuyện kín của hai ông bà đó. Hẹn khi nào AH về hưu rồi, dọn về Florida, thì chúng tôi sẽ ghé lại ở vài tuần cho vui.

☒ AH. TRẦN SĨ HUÂN - EL CERRITOS, CALIFORNIA

1. Theo định nghĩa của Ban Phụ Trách về Lá Thư AHCC đăng ở bìa sau của LT số 68 thì có một số bài trong số 68 đó phải bị gạt ra vì dù Tùy bút, chuyện tào lao, hay nghiên cứu Tôn giáo v.v.. cũng phải dính dáng đến Công Chánh, nếu không thì xin ghi vô mục "giới thiệu sách... và bài vở" để ai thích thì tìm đọc riêng.

2. Đề nghị chỉnh đốn trang bìa; thống nhất danh từ Lá Thư, Lá Thơ; bỏ bớt dòng chữ "Bản Tin AHCC" vì ở trên đã có tiêu đề Lá Thư AHCC rồi. Sửa câu "Ban Phụ Trách Lá Thư AHCC 1996 Nhóm Ái Hữu Vùng Vịnh San Francisco" thành câu "Do Nhóm Ái Hữu Vùng Vịnh San Francisco phụ trách".

3. Hoan hô Ban Phụ Trách LT/AHCC và xin cảm ơn.

BPT: Xin ghi nhận ý kiến của AH. BPT sẽ điều chỉnh các sai sót. Phần bài vở, thì có 4 AH đọc và lựa chọn, theo ưu tiên thứ tự đồng ý đăng hay không. Có một số nhỏ các bài ít liên hệ đến cái tình AHCC cũng đã được chọn đăng, để cho lá thư thêm chút màu sắc, chút đổi thay và bớt nhàm chán, đều đều. Như thêm một chút ớt, chút hành vào tô phở cho đậm đà (ý AH Bữu Hiệp). Mà thật ra các bài đó hoặc "mua vui cũng được một vài phút giây" hoặc cũng "chuyên chở kinh nghiệm sống" đáng đọc và học hỏi.

☒ AH. NGUYỄN VĂN HIỂN - GARDEN GROVE, CALIFORNIA.

Đầu thư tôi xin chúc các anh trong Ban Phụ Trách AHCC một mùa xuân nhiều thắng lợi, hạnh phúc.

Tôi mới nhận được thư ngày 6.12.96 của Ban Phụ Trách, tôi thành thật cảm ơn các bạn dù bận rộn công việc mà vẫn tích cực phụ trách công việc nổi tình bằng hữu của chúng ta.

Gia đình chúng tôi định cư tại Mỹ theo diện HO đầu năm 1995, nên cũng nhiều bận rộn công việc, mong quý bạn thông cảm. Tôi có ý định đóng góp yểm trợ cho Lá Thư AH xong xin quý AH phụ trách cho biết tôi để tên check cho ai và địa chỉ của Ban Phụ Trách. Thành thật cảm ơn Ban Phụ Trách AH.

Tôi xin chúc mừng toàn ban phụ trách AH cùng toàn thể AH.

BPT: Mừng AH đã tìm thấy ánh sáng tự do sau 20 năm khao khát đêm ngày. Mới định cư, còn trăm việc phải lo, khoan đóng góp đã, có nhận được tiền đóng góp của AH, ban phụ trách cũng áy náy lắm. Bởi vì ai cũng đã "một thời" như thế. Cái thu nhắc đóng góp

đó là để gởi cho các AH đã định cư lâu, mà vì bận rộn nên quên. Đối với các AH vô tình quên thì BPT mới nhắc nhở. Còn đối với các AH cố tình quên thì BPT cũng không muốn nhắc nhở làm chi, chỉ thêm tốn tiền bưu phí. Xin lỗi đã gởi lảm. Hai mươi năm bầm dầm với "Bác Đảng". AH viết một bài cho anh em đọc chơi, để cho các AH "còn nhiều ảo tưởng" thấy thêm một chút. Ôi! "Đoạn trường ai có qua cầu mới hay". Cái ông cụ Hồ ly tình đó nói gì cũng toàn đóc lác, thế mà câu "Phải kinh qua mới biết được" lại đúng mới lạ chút.

☒ AH. BỬU HẠP - TORRANCE, CALIFORNIA.

Tôi có được thư của các anh gọi bài.

Tôi xin gởi anh 2 bài, tùy anh chọn cho số tới.

Bài 1: Bên lề lịch sử: nói về trường CC và những kỷ niệm vui buồn của tôi với thời cuộc lúc mới ra trường và với gia đình cụ Ngô.

Bài 2: Tùy bút Ba Cái Hồ và Một Giòng Sông. Nói nhiều về Huế.

Vì là tùy bút cho nên nói nhiều, nhiều chuyện mà nội dung là nói đến con sông Hương và nỗi nhớ tình thương đến quê nhà, đến giòng sông Hương của xứ Huế.

BPT: Thật quý hóa, khi nào cũng được AH đáp lời kêu gọi một cách nồng nhiệt. Hai bài viết đều rất hay. Bài Bên Lề Lịch Sử để dành dành vào Kỷ Yếu Công Chánh. Bài "Ba Cái Hồ Một Dòng Sông" đã chuyển cho 4 AH phụ trách đọc và chọn bài. Kỳ này BPT đang lo không đủ tài chánh để thực hiện lá thư số 69, vì đã hứa để dành \$3,000 cho Ban phụ trách lá thư năm 97-98 tại miền Nam California. Phải có chút "vốn ban đầu" mới yên bụng làm ăn. Chứ giao lại một "gia tài rỗng không" thì ai mà dám nhận. Lá thư 68 là hành động "thấy quá nhiều com nên gấp mồm cả vờ to tướng". Kỳ này thì com ít nên mong sao ra một lá thư từ 60 đến 80 trang là vừa. Bởi vậy, khi thấy những bài dài 9, 10 trang thì mừng nhưng lo. Bài hay không đăng thì tiếc, đăng thì hết mất trang không còn chỗ để đăng tin tức AHCC. Các AH chọn bài, thấy bài hay thì chừng 2, 3 trang đánh máy là mừng quá, vì thấy "xìng đôi vừa lứa".

☒ AH. TRẦN ĐỨC HỢP - ANAHEIM, CALIFORNIA.

Tuần qua anh em CC ở Los Angeles và Orange County có tổ chức buổi tiệc hàn huyên trò chuyện cùng các anh chị Nguyễn Thiệp và anh chị Trình Hữu Dục ở Sacramento, tiệc tẩy trần cuối năm. Các anh Hạnh,

Dinh, Duyên ở LA và các anh Bằng, Dã, Lý Bình và Hợp kính chúc các anh một năm mới An Khang - Thịnh Vượng.

LTCC số 68 được anh Thiệp lấy từ nhà in còn nóng hổi mang xuống được anh em CC Caltrans khu 7 ở LA và khu 12 Orange County chuyên tay đọc không sót một chữ. Rất thông cảm và bái phục các ái hữu vùng Vịnh San Francisco.

Xin anh ghi tên chị Trần Thị Thanh Hồng: 11942 Elmcroft Ave. Norwalk, CA 90650. (310) 864-6715 vào danh sách ái hữu, thân hữu lá thư. Chị Hồng đã tốt nghiệp Civil Engineer và đang làm việc part time cho Kiều Lộ Công Chánh District 12, Caltrans. Vài dòng thăm các anh chị phụ trách lá thư.

TB. Hợp gởi check \$40 cho Hợp và chị Hồng yểm trợ.

BPT: Cảm ơn AH đã chiêu nạp thêm được "lính mới" và hân hoan đón nhận chị Thanh Hồng vào gia đình Công Chánh. Mong chị Thanh Hồng sinh hoạt và tìm được nhiều tình cảm gắn bó trong nghề nghiệp. Nhập gia đình AHCC là một tự nguyện và chỉ có lợi ích tinh thần chứ ít có lợi ích vật chất. Anh em AHCC ở khu 4 Kiều Lộ California cũng thường tiếp đón các AHCC từ xa về thăm. Rất thuận tiện vì bên cạnh khu 4 Kiều Lộ, có quán Võ, quán ăn Việt Nam, mà anh em chủ quán thì rất vốn và tử tế. Khi nào cũng dành riêng một phòng cho anh em tha hồ ăn nói vung vít, tha hồ ôn ào mà không làm rộn thực khách khác.

Chúc AH chân cứng, xe tốt, để công tác cho Lá thư AHCC năm 97-98.

☒ AH. NGUYỄN THÁI HAI - MINNESOTA

Lá thư 68 quả thật có sắc thái mới với sự tham gia của các chị. Lá thư mềm mại ướt át vui tươi hẳn lên không còn khô cứng sỏi đá như trước nữa. Các chị đã không ngần ngại nói lên những điều thầm kín âm áp từ lâu tự đáy lòng đã mở lớn ra một chân trời mới cho Lá Thư. Tôi nghĩ trong thời gian tới không có nạn thiếu bài. Trong các lần họp mặt của các AH từng vùng khi nào cũng có bàn tay của quý chị lo ăn uống nên buổi họp mới vui tươi nhộn nhịp lên thì những đặc điểm mới của lá thư đã làm cho chúng ta xích lại gần nhau hơn, tạo cho ta những nụ cười dòn vang lên mặt dầu chưa hề biết mặt tác giả. Chúng tôi không được diện kiến trong buổi họp mặt nên chỉ mong được gặp nhau trên Lá Thư vậy.

Ước mong các chị tham gia mạnh dạn thêm. Cũng vì những điều nói trên đây làm tôi càng ngại ngại

gửi bài cho anh, mặc dầu anh đã trấn an. Trót hứa đành phải giữ lời thôi và xin thông cảm về nét chữ viết hơi cầu thả khó đọc.

BPT: *Đúng như AH nhận xét, có "âm dương hòa hợp" thì sự vật mới được nảy nở thăng hoa, tươi vui và mát mẻ. Có cây bút của các chị nhúng vào lá thư, thì anh em lên tinh thần lắm. BPT hy vọng các số tới, các chị sẽ có đà, thừa thắng xông lên. Biết đâu vài ba năm nữa, thì các lá thư AHCC sẽ do các bà nội tướng phụ trách. Cũng là "của chồng công vợ" đó mà. BPT biết chị nhà là một cây bút cừ khôi, sao mà chưa thấy động thủ, nhờ AH nhắc nhở.*

☒ **AH PHẠM NGUYỄN HANH - CERRITOS, CALIFORNIA.**

Như đã nói chuyện với anh tuần trước, tôi thấy đã viết vài điểm sai lầm trong bài đăng trong LTAHCC số 68. Tôi xin gửi bài kèm theo để đính chính.

Chúng tôi mới được tin bà cụ anh Lý Bình mới mất ngày 5.1.97. Chúng tôi có góp phúng điếu. Hôm nay một số anh em ở District 7 và 12 có đi đưa đám.

BPT: *Đúng về mặt chuyện "Trà dư tửu hậu" thì những điều AH viết về ông Đào Duy Từ cũng chẳng có gì sai. Và lại, câu chuyện trong tù, ai nhớ gì thì nói, họ nói sao mình nghe vậy. Nhưng dù sao nữa, BPT cũng cho đăng tóm tắt đính chính của AH. Nếu AH thích biết thêm về ông Đào Duy Từ, thì ở thư viện có cuốn tiểu thuyết giả sử "Đào Duy Từ" đọc hay lắm. Sau lá thư AHCC số 69 này, thì quý AH phụ trách, ôm cái ngà voi này. Mong AH được sức mạnh, vui vẻ, để lá thư thêm sắc thêm hương, và tình AHCC càng thêm bền chặt, ấm cúng.*

☒ **AH BỬU HIỆP - SACRAMENTO, CALIFORNIA.**

Thân gửi quý Anh Chị Lê Mộng Hùng, Phan Ngọc Cơ, Đỗ Kỳ Long, Minh Giám, Nguyễn Huỳnh Anh, Đoàn Văn Đệ, Nguyễn Tú, Tôn Thất Ngọ, Trần Sĩ Huân, Nguyễn Văn Định, Nguyễn Xuân Mộng, Nguyễn Quang Bê, Lê Văn Phương, Hà Như Tường, Phan Xuân Hùng, Nguyễn Văn Vinh, Trình Hữu Dục, Lê Chí Dự, Lê Kim Thắng, Hồ Văn Chương, Nguyễn Hữu Tài, Nguyễn Văn Chi, Phạm Văn Ân, Nguyễn Phú Điền, Hồ Nhựt Tân, Nguyễn Xuân Lâm

Chúng tôi xin vô cùng cảm ơn Quý Anh Chị đã thăm viếng, điện thoại, gửi thiệp phân ưu, đăng báo chia buồn với chúng tôi trong dịp Nhạc Mầu và Thân Mầu chúng tôi là Cụ Bà Đoàn Tư Thành, nhũ danh

Tôn Nữ Thị Diễm, Pháp Danh Nhựt Tư tạ thế ngày 5 tháng 1 năm 1997 tại Huế, hưởng thọ 93 tuổi.

BPT: *Xin chia buồn cùng gia đình AH.*

Chúc AH nhiều sức khỏe hơn, để phụ trách lá thư AHCC khi nó đi giúp vòng trở về California. Thơ của AH càng ngày càng là lướt, uyển chuyển, tình tứ. Đúng là "càng già càng dẻo càng dai".

☒ **AH. NGUYỄN QUÝ HỘI - HOUSTON, TEXAS**

Nhận được báo hôm tuần rồi, trước hết cảm ơn các anh đã ăn cơm vác ngà voi thật là chu đáo. Phải nói rằng nội dung rất phong phú. Không thua gì những tạp chí thương mại, theo tôi nhận xét có phần trội hơn. Lá thư dày gần 200 trang, xin thành thật kính phục các anh và mong các anh giữ lá thư luôn đảm ba nhiệm kỳ, cá nhân tôi ủng hộ hết mình.

Để góp vui cho Lá Thư, tôi xin kể vài chuyện vui từ Texas cho các Ái Hữu Năm Châu cười chơi đỡ buồn. Người kể không chịu trách nhiệm về nội dung đạo đức của câu chuyện. Xin thú thực với quý ái hữu anh em đảng cộng huê đạo đức cùng mình.

BPT: *Xin AH tiếp tục đóng góp bài vở và tin tức. Tạp chí thương mại không thể so sánh với lá thư được. Một bên thì làm thương mại, một bên thì chuyên chở tình cảm anh em, xây dựng và thắt chặt tình bạn bè. Nếu có những bài văn nghệ, tùy bút, thơ, truyện, thì đó là phần phụ (thêm mắm thêm muối) cho đậm đà, cho lá thư bớt khô khan.*

☒ **AH LÊ XUÂN KHẾ - WESTMINSTER, CALIFORNIA.**

Có lẽ không có tập thể đồng hương VN nào hoặc ngành nghề nào ở ngoài nước Việt Nam duy trì được nếp sinh hoạt tinh thần như ngành Công Chánh VN ở hải ngoại. Lá thư AHCC đã thể hiện được tình liên đới giữa các đồng nghiệp nhiều thế hệ. Các bản danh sách ái hữu, thân hữu cập nhật đã giúp cho mỗi thành viên liên lạc được với nhau, dù ở cách xa ngàn vạn dặm. Xin cảm ơn tất cả quý vị trong ban phụ trách lá thư AHCC từ vài chục năm qua. Lê Xuân Khế, 80 tuổi.

BPT: *Đã 80 cái xuân xanh mà nét chữ AH còn sắc sảo, thì biết sức khỏe của AH như thế nào rồi. Chúng ta mất nước, mất nhà, gia đình tan tác, đi khắp năm châu, thì quý nhất là chút tình còn lại, rán mà gìn giữ cho lâu bền, chờ một ngày tươi sáng nơi quê nhà, về lại, hội ngộ, mừng đất nước thôi đau thương, mừng thân thể thôi trôi nổi. Chúng ta chia nhau phụ trách lá*

thu, nhóm này đã mệt mỏi, khô cạn, thì có nhóm khác thế vào, làm chút đổi thay, cho thêm sắc thêm hương. Có lẽ cũng nhờ luân chuyển trách nhiệm mà lá thư còn sống qua 21 năm và chắc chắn sống qua thế kỷ 21. Biết đâu năm ba năm nữa, thì lá thư AHCC thu gồm được tất cả AH còn đang sống tại Việt Nam, vì khi đó, cộng sản đã tàn lụi. Cứ tin tưởng và hy vọng thì thành.

☒ AH. ĐOÀN VĂN KIỆU - READING, PENNSYLVANIA.

1. Xin xác nhận lần nữa, tất cả chi tiết địa chỉ đều đúng. Tuy nhiên nếu bưu cục (Zip code) thêm 4 số thì càng hay. Để cho bưu điện thăm dò bằng máy.

2. Ý kiến thì rất nhiều. Nhưng cần thảo luận rộng rãi. Chỉ một việc, điều mà quần hữu phụ trách lá thư gọi là "ngành/nghề", chúng ta đã đi quá sâu, khỏi đơn vị phục vụ mà đến cả ngạch trật và tình trạng công vụ. Nhưng quần hữu phóng lao rồi, và còn nhiều điều cần xem lại.

BPT:

1. Quả vậy, nếu có thêm 4 số Zip code nữa thì quá quý. Đa số 98% đều không cho 4 số sau của Zip code.

2. Đúng như đa số AHCC quan niệm, đã là AHCC thì bất kể ngành, nghề, cấp bậc, ngạch trật, ai cũng như ai cả, ngang nhau cả. Từ lao công đến bộ trưởng, từ ngành công chánh đến các ngành khác như hành chánh, luật pháp, văn văn. Thế thì ghi ngành/nghề làm chi cho có kẻ hiểu lầm? Tưởng có hậu ý bên trong? Nhưng AH phụ trách cập nhật danh sách thấy rằng nếu thêm ngành nghề nữa, thì bớt lẫn lộn AH này với AH kia, mà đôi khi còn nhận ra người quen cũ nữa. Bởi vậy, AH này thêm mục ngành nghề (mà tùy ý) có cũng được, mà không cũng được. Đây là trường hợp điển hình, AH Nguyễn Khắc Cán ở Canada (trước làm ở Cấp Thủy) bị lẫn với AH Nguyễn Khắc Cán ở Florida (trước làm ở Điện Lực) nên bôi địa chỉ ở Canada, vô tình xóa tên AH Cán ở Canada cả 2 năm nay. Cho nên ghi cơ quan cũ để như cho một "tọa độ" mà sau này dễ nhận ra. Và anh em nhìn vào thì biết ai là ai khi có sự trùng tên. Cũng có 1 AH mà có đến 2 hay 3 địa chỉ khác nhau, mà BPT không dám bỏ bớt địa chỉ nào, vì không biết đó là 3 người hay chỉ một mà thôi.

Nhiều AH cũng phân nản là ghi không đúng cơ quan cũ, vì AH đó đã phục vụ đến ba bốn cơ quan khác nhau, mà chỉ ghi 1 cơ quan, nơi mà AH đó ít cảm tình nhất, và chán nhất và có nhiều kỷ niệm ít đẹp để

nhất. Nên BPT để mục ngành/nghề tùy nghi cho mỗi AH ghi. Ai muốn không ghi cũng được, không ảnh hưởng gì.

☒ AH. ĐÀO XUÂN KHÔI - HOUSTON, TEXAS

1. Đề nghị sát nhập Công Chánh và Công Binh là một.

2. Nên tổ chức một đại hội thế giới cho Công Binh và Công Chánh để các anh em gặp lại nhau sau 21 năm xa cách. Đồng thời soạn thảo một chương trình kiến thiết quê hương khi đất nước được hoàn toàn tự do và dân chủ.

BPT:

1. Bởi vì AHCC là một nhóm tình cảm, không phải là một hội đoàn, cho nên sát nhập với bất cứ một tổ chức nào cũng không phải dễ, vì những cá nhân trong hội đoàn đó, có mang cùng tình cảm hay không? Và nếu muốn sát nhập đi nữa thì ai có quyền làm sự sát nhập này, nếu không phải là mỗi cá nhân tự làm lấy cho mình. Không có một trở ngại nào cho một AH Công Binh muốn gia nhập AHCC. Chỉ "ói" một tiếng thì xong. Nếu không là ái hữu cũng là thân hữu. Vì đa số anh em Công Binh hoặc trước có học Công Chánh, hoặc làm việc cho các cơ quan thuộc Bộ Công Chánh một thời gian. Cùng một nhà cả mà.

Nhóm AHCC bao gồm tất cả các AH đã từng làm việc cho các cơ sở thuộc Bộ Công Chánh như Kiều Lộ, Kiến Thiết, Điện Lực, Hàng Không, Thủy Vận, Địa Dư, Điện Địa, Bưu Điện, Thủy Lục, Thương Cảng, Hỏa Xa... Bao gồm các cấp từ lao công, nhân viên hành chánh, tài chánh, đến giám đốc, bộ trưởng (chứ không phải chỉ dành riêng cho những cán sự, kỹ sư công chánh như có người hiểu lầm) và gồm cả những AH có học Công Chánh một thời gian ngắn, dù sau này không làm việc cho các cơ quan thuộc Bộ Công Chánh. Nhóm AHCC còn có các thân hữu, gia đình quen biết với các AHCC, mà họ thấy có tình cảm, liên hệ với các AHCC.

2. AH Lê Khắc Thi đang tổ chức họp mặt AHCC hải ngoại tại Nam California, mời AH và gia đình tham dự đông đảo. Còn việc "soạn thảo chương trình kiến thiết quê hương" thì không phải mục tiêu của nhóm AHCC. Mục tiêu của nhóm AHCC khiêm tốn hơn là "giữ cho còn có nhau", cũng là quá quý rồi. Việc trên nên để cho các tổ chức, các hội đoàn chuyên môn làm, đừng dẫm chân, đừng phân tán lực lượng, mà phải hỗ trợ các hội đoàn đó. Cá nhân của mỗi AHCC cũng là thành viên của các hội đoàn chuyên

môn, và hoạt động tích cực. Đâu có cái gì ngăn cản một AHCC tham gia các sinh hoạt khác. Nhóm AHCC chỉ gắng duy trì mối tình cảm giữa những người muốn liên lạc nhau, ôm đồm quá thì sẽ gục và không đi đến đâu.

☒ **AH. MAI VĂN KÝ - NORWAY**

Kính gửi ban biên tập lá thư AHCC

Tôi vừa nhận được lá thư số 68, xin thành thực cảm ơn. Tôi đã đọc và biết được nhiều tin mới các AHCC khắp nơi. Kỳ này ban biên tập đã bỏ tít trong lá thư nhiều ý kiến hay làm cho lá thư dồi dào nội dung lẫn hình thức. Phần kỹ thuật, y tế, văn nghệ và tin tức nhất là được đóng góp ý kiến và bài vở của quý bà trong ngành, làm cho lá thư có phần hấp dẫn cùng tăng lên so với các lá thư trước. Mong lá thư còn tiếp tục phát hành lâu dài.

Ban biên tập có ý gọi lại cho tôi tìm các ông bạn cũ trước làm chung cơ quan. Về phần tôi chỉ nghe tin qua gia đình các ông bạn tôi đã vượt biên, bị tàu chìm, ghe lật nên chết cả ngoài khơi. Còn thực tế tình trạng ra sao tôi chưa rõ.

Tôi xin ghi lại đây vài chi tiết:

1. Anh Nguyễn Xuân Phương: Trưởng Ty Công Chánh Bình Định, Trưởng Phòng Kỹ Thuật khu Nha Trang.

2. Anh Mai Đức Phổ: Quản đốc CT trên QL21 khu KL Nha Trang ban KT Đô Thành Sài Gòn. Ban KT thành phố Hồ Chí Minh 75.

3. Anh Trần Như Thông: Trưởng Ty CC Cần Thơ - khu Nam Cần Thơ. Ban KT/Thành phố HCM 1975.

4. Anh Lê Viết Tuyền: Trưởng Ty CC Kontum, Trưởng Ty CC Quy Nhơn 1973.

5. Anh Nguyễn Hữu Hồng: CĐCC Phú Thọ khóa 1974.

6. Anh Nguyễn Văn Toàn: Ban Thiết Kế ĐA/1975 TPHCM.

Tôi hy vọng ban biên tập là nơi tổng hợp được nhiều tin tức của các AH trong ngành. Mong rằng nếu biết tin gì mới xin cho tôi hay biết thêm. Xin đa tạ. Phải chăng nếu các bạn tôi ghi trên đã ra đi vĩnh viễn trên con đường tìm tự do. Thật cũng là niềm xúc động cho tôi mỗi lần nhắc đến, dù thời gian qua lâu. Vì bằng ngược lại, các bạn tôi vẫn còn sống may mắn bình yên, ở các trại cấm tị nạn Đông Nam Á hoặc hoang đảo nào, hay còn bình yên ở quê nhà hoặc đã định cư ở một quốc gia nào trên thế giới. Nếu vậy tôi xin kính cáo lỗi đến quý thân nhân, thân bằng quyến

thuộc với sự nghe tin không chính xác sự việc của tôi. Như thân quyến của tôi - cháu (con) đã vượt biên cùng họ hàng ra đi tháng 6.1985 đến nay vẫn biệt tăm vô âm tín.

☒ **AH. PHẠM NGỌC LÂN, CALIFORNIA.**

Xin ghi tên anh Nguyễn Văn Quý vào danh sách + gửi lá thư + xin đóng góp. Địa chỉ 11271 Bluebell Ave. Fountain Valley, CA 92708. Điện thoại: (714) 775-4689.

Anh Quý: Tốt nghiệp kỹ sư khóa 8 (1970) Phú Thọ. Trước 1975 làm chánh sự vụ Quốc Gia Thủy Cục Bộ Công Chánh (Võ Đình Hạnh là Giám đốc)

AHCC Nam Cali sẽ tổ chức Tất Niên vào lúc 11 giờ trưa ngày Chủ Nhật 12.1.1997, sẽ giới thiệu BPT Lá Thư AHCC năm 1997-98 và bàn về việc tổ chức Đại Hội AHCC mùa hè 97.

Rất thán phục các anh trong BPT đã cải biến LT đẹp đẽ hơn về hình thức lẫn nội dung và dày hơn xưa. Trong những năm gần đây vì bận sinh hoạt trong cộng đồng địa phương Nam Cali (đặc cử vào Hội Đồng Giám Sát với số phiếu cao nhất) và có thành lập 2 cơ quan Non-Profit xin funding làm việc giúp đồng hương + hoạt động trong Đảng Cộng Hòa (ứng cử vào Central Committee ở Orange County) và vận động khuyến khích đồng hương đi bầu do đó không giúp LT được, nhưng vẫn giúp anh LK Thí và anh Lý Đãi. Nếu các anh còn nhớ thì tôi cũng đã gồng mình phụ trách LT trong khoảng năm 1978, hình như các số 10 và 11 (ở thời điểm đó kỹ thuật còn kém, bài vở ái hữu cũng còn ít nhưng nhờ trời LT cũng rất dày).

Sẽ giúp anh Thí gửi bảng tường trình họp mặt AHCC Nam Cali. Tất niên (ảnh chụp AH Thí + Quý + Cụ BX Thông là do tôi chụp

BPT: Hoan nghênh những hoạt động của AH trong các lãnh vực cộng đồng địa phương. Dù có vì vậy mà không có thì giờ sinh hoạt nhiều với nhóm AHCC, chúng tôi vẫn hoan nghênh. Nhóm AHCC chúng ta như cái tổ ấm, để quay về tìm nhau khi cần. Mỗi thành phần của AHCC còn có nhiều sinh hoạt khác, nhiều trách vụ khác với các hội đoàn, đảng phái, phong trào, hoặc trách vụ với gia đình cá nhân. Nhưng tình cảm AHCC vẫn luôn luôn gắn bó. Nếu làm được một việc gì đó, ích lợi hơn, thì nên đem năng lực vào đó. Còn cái phần AHCC thì để cho anh em khác lo cũng được. BPT đã ghi tên anh Quý vào danh sách, thế thì lâu nay anh Quý lận đận đâu mà kỹ thế, lá thư AHCC đã 21 năm rồi mà nay mới tìm đến. Hân hoan

đón anh Quý trong vòng tay ấm áp của bạn đồng nghiệp.

☒ AH. HÀ MINH LÝ - PHÁP QUỐC

BPT không nhận thấy là phiếu này thiếu tên họ của người cập nhật sao. Nếu tôi chỉ điền theo các câu hỏi thì làm sao BPT biết đó là ai?

BPT: Thế thì AH định gửi thư đi mà không ghi tên họ và địa chỉ người gửi sao? (Return Address). Nhận xét của AH cũng có phần đúng mà cũng có phần "hỏi khó" anh em đó chẳng? Thật ra thì cũng có AH quên không ghi địa chỉ người gửi làm chúng tôi không biết là ai. Một số AH cũng đã lớn tuổi, quên là chuyện thường.

☒ AH. CAO MINH LÝ - MASSACHUSETTES

Đã hai kỳ rồi không nhận được vì tôi đổi địa chỉ, như mất mát một cái gì... Sống nơi xứ người không gì hơn là "nhất thư Việt Nam (tin tức thôi), nhì lá thư Công Chánh". Thân mến gửi đến các AH lời chúc tốt đẹp nhất trong năm 1997 này.

BPT: Nghe AH nói mà mát ruột. Ngồi đây mà chúng tôi cũng biết từ vi của AH có cung Hồng Loan, Đào Hoa. Nói ngọt như thế thì các bà có chết cũng "hang rần, hang rông cũng theo". AH mà không viết bài cho LT AHCC thì cũng là một mất mát của lá thư. BPT đã gửi lá thư số 67 cho AH rồi. Lần sau có thay đổi địa chỉ thì xin cho BPT biết sớm để lá thư khỏi phải thất lạc, uống lăm. Chúc AH ở luôn một nơi cho lâu dài hơn.

☒ AH. NGUYỄN XUÂN MỘNG - SACRAMENTO, CALIFORNIA

Nhận được thư Anh và Ban Phụ Trách Lá Thư, tôi tìm tài liệu viết bài cho Lá Thư Xuân Đinh Sửu. Hôm nay xin gửi về Anh và Ban Phụ Trách Lá Thư để tùy nghi. Riêng về thư các bạn gửi đến, tôi đang tìm lại thư các bạn ở VN gửi qua, và sẽ gửi đến Anh sau.

Tôi cũng có gửi cho anh đọc một bản sao thư của anh để nhờ anh Dục phổ biến như trong thư có yêu cầu, và kêu gọi anh em viết bài.

Nhân dịp năm mới sắp đến, thân ái chúc Anh Chị, Quý Anh trong Ban Phụ Trách Lá Thư, gia đình và tất cả Quý Ái Hữu vùng Vịnh được VẠN SỰ AN LÀNH trong năm mới.

TB. Chiều hôm qua, trên đường đi làm về, tôi ghé hộp thư và nhận được Lá Thư AHCC số 68, tôi chỉ mới

đọc qua một vài bài, mãi đến hơn 11 giờ đêm mới đi ngủ. Trước hết xin tán thưởng công sức của các anh đã dành cho Lá Thư, ra kịp trước Tết năm nay. Và trong dịp Tết trong cảnh tha hương các Ái Hữu tha hồ mà đọc. Tôi chắc ai cũng mừng và cảm ơn các anh trong ban phụ trách lá thư.

Trong bài trả lời cho tôi, ban phụ trách xác nhận để các Ái Hữu Sacramento đảm trách ban phụ trách Kỷ Yếu Trường Cao Đẳng Công Chánh và các anh trong ban phụ trách sẽ đóng góp với ban phụ trách Sacramento hết mình. Để tiếp tục cho việc làm của các Anh dành cho Tập Kỷ Yếu, xin đề nghị Anh:

1. Cho chúng tôi được biết những gì mà Ban Phụ Trách Lá Thư đã làm cho Tập Kỷ Yếu, như:

- Các thư gửi các Ái Hữu kêu gọi viết bài về Trường Xưa, Khóa Học... để chúng tôi biết mà tiếp tục công việc.

2. Những bài vở của Tập Kỷ Yếu do các Ái Hữu viết và gửi đến, xin Anh gửi cho Ban Phụ Trách Tập Kỷ Yếu.

3. Xin mời Anh tham gia Ban Phụ Trách Tập Kỷ Yếu Công Chánh ở Sacramento, và đại diện cho Ban Phụ Trách tại vùng Vịnh, và nhờ Anh mời các AH vùng Vịnh vào Ban Phụ Trách theo nhận xét của Anh.

Tôi và một số AH Sacramento, dự định mời các AH Sacramento, tham dự một buổi họp mặt trước Tết này (hoặc sau Tết) coi như họp mặt Tất Niên Bính Tý (hay Tân Xuân Đinh Sửu), và luôn dịp đó thành lập Ban Phụ Trách Tập Kỷ Yếu trường Công Chánh. Khi có ngày giờ, xin mời Anh Chị lên tham dự cho vui và cho trên này những ý kiến về Tập Kỷ Yếu.

Xin gửi Anh bức thư của cụ Bà Thu Nga (phu nhân cố AH Lương Sĩ Phu) vừa gửi cho tôi trong đó Cụ có nói đã gửi Bài Xuân Đinh Sửu và bài "Cuộc đời dang dở của các nhà C.M. xưa". Nếu các anh có nhận được xin tin cho Cụ rõ. Cũng trong thư Cụ có nói đến tình Ái Hữu giữa các anh chị em AHCC trong những ngày Cụ còn ở Sacramento. Cụ còn đề cập đến tuổi già, không còn làm gì được để giúp đời nên đã buồn chán thêm. Thành thử, tôi thiết nghĩ khi mình còn sức khỏe gắng làm được gì giúp đời thì làm vậy. Tôi xin trích bài thơ dưới đây trong Bản Tin Sắp Sẵn số 18 của Hướng Đạo Sacramento như sau:

"Giúp Ích" Lời Thề Hướng Đạo

Đời người như bóng câu qua cửa sổ!

Mới ngày nào đó còn bé tí ti,

Giật mình thấy da nhăn, tóc đã bạc!

*Ngoảnh lại xem đã làm được những gì?
 "GIÚP ÍCH" lời thề Hường Đạo còn đó,
 Hãy cố làm đừng để ngày qua đi,
 Đến gần từ biệt rồi tiếc nuối mãi
 Bỏ phí một đời không làm được gì:
 Để giúp nhân loại, quốc gia, dân tộc...
 Tiếc thay! Đời như vậy, đời bỏ đi!...*

GTT

Xin gửi Anh thư của Cụ Thu Nga để Anh và ban biên tập tùy nghi xem như thư AHCC gửi cho nhau, để đăng lá thư như anh yêu cầu. Tôi cũng đã viết thư trả lời cho Cụ Thu Nga, xin gửi kèm theo để anh biết. Tôi cũng có đề nghị Nhóm Tương Trợ AHCC Sacramento, gửi carte thăm và chúc cụ Thu Nga chóng bình phục.

TB. Chắc Anh đã nhận được thư và bài viết cho lá thư Tết Đình Sầu của tôi về bài viết cho Lá Thư Tết Đình Sầu. Tôi thấy hơi dài, nên đã viết lại chia bài đó làm hai bài khác nhau. Hôm dự ngày họp mặt tôi sẽ mang cho anh luôn thể.

BPT: *Xin các AH khắp nơi viết bài cho Tập Kỳ Yếu Công Chánh. "Anh em vùng Vịnh sẵn sàng yểm trợ tôi đa công việc của AH để hoàn tất tập kỳ yếu. Quý hóa thay tinh thần phục vụ của AH, trên vai đã gánh nhiều gánh nặng: Hường Đạo, Cộng Đồng, còn gánh thêm cái kỹ yếu nữa, thì đúng là càng già, càng dẻo, càng dai. Nhớ lại cái thời ở trại tị nạn, anh em trẻ thấy lòng hăng hái của AH, cho nên dù có làm biếng, cũng phải ráng làm việc không kể ngày đêm để giúp đỡ đồng bào trong buổi khó khăn. Tập kỳ yếu mà có AH đứng mũi chịu sào, thì thế nào cũng thành công mỹ mãn. Yêu cầu anh em AH khắp nơi, có hình ảnh, tài liệu, bài vở viết về khóa mình, thì gửi cho AH Nguyễn Xuân Mộng.*

✉ **Thư AH Nguyễn Xuân Mộng - Sacramento, California** gửi AH Thu Nga, Fountain Valley California.

Kính gửi Bác Thu Nga,

Chúng tôi vừa nhận được thư Bác, mới biết Bác vừa qua cuộc giải phẫu, chúng tôi kính chúc Bác chóng bình phục, sức khỏe trở lại như sau.

Chúng tôi cũng sao thư này gửi về cho các anh Thiệp, Lê Mộng Hùng, phụ trách Lá Thư AHCC để biết về các bài viết cho xuân Đình Sầu bác đã gửi cho các anh và đề nghị các anh đăng thư này lên Lá Thư số 68 sắp tới để các AH biết tin tức Bác, và nhất là để

khuyến khích các AH đang còn trẻ, khỏe mạnh cố gắng làm được gì cho xã hội, chớ để khi tuổi già đến không còn làm được nữa, lúc đó mình sẽ tiếc, như Bác nêu trong thư. Những lời Bác nêu trong thư thật là những kinh nghiệm mà Bác đã trải qua, và coi như nhắn nhủ lớp trẻ hãy làm được gì cho xã hội khi còn sức khỏe cho phép.

Chúng tôi cũng sao thư này cho các Anh trên này như các anh Dục, Dự, Vinh... mà Bác có nhắc trong thư.

Chúng tôi ở trên này vẫn thường, nhưng tuổi lớn cũng thường hay bị đau lật vật khi trái gió trở trời. Các anh chị trong gia đình Công Chánh trên này đều thường cả. Xin tin Bác biết là cụ thân mẫu chị Bửu Hiệp là bà Đoàn Tư Thành vừa qua đời ở Huế, thọ 94 tuổi, chúng tôi có đăng báo chia buồn. Nếu hôm nào lễ 49 ngày nếu anh chị Hiệp cho biết, chúng tôi và tất cả các anh chị trong gia đình Công Chánh sẽ đến dự.

Các con chúng tôi đều thường, cháu trai út làm việc tại Sacramento và vừa mua nhà gần chỗ chúng tôi đang ở, nên cháu thường lui tới, nhất là hai cháu nội thường về ở chơi với chúng tôi. Nhà tôi dọn riêng cho hai cháu nội (một cháu lên 4, một cháu gần 2 tuổi rưỡi) một phòng học và khi rảnh thì dạy các cháu vẽ, làm craft, nên các cháu thích về nội lắm. Cháu trai đầu vẫn còn làm ở San Jose, còn cháu gái vẫn tu học bên Pháp. Hè năm 1995 cháu có theo phái đoàn Thầy Nhất Hạnh qua thuyết giảng ở Mỹ, cháu có về thăm nhà được nửa tháng, đến hôm trước Tết Bính Tý, khi nghe tin thầy Thiện Trì bị "stroke", thầy Nhất Hạnh cho cháu về thăm được tuần lễ cháu phải qua lại để kịp khóa tu trong dịp Tết. Hôm tháng 11, là lễ giới đàn, cháu được gần 4 năm tu học, nhà tôi có qua Pháp dự lễ của cháu và về lại vào hôm 10 tháng 12 vừa qua. Vào hè năm nay 1996, cháu cùng phái đoàn qua Đài Loan vừa dự các lễ giảng, vừa tu tập được hai tháng. Không biết năm 97 này cháu có qua Mỹ không. Ở vùng Los Angeles, Orange County có "NHÓM NỤ HỒNG" hằng năm có mở khóa tu và mời các Thầy bên làng Hồng về hướng dẫn. Nếu khi có khóa tu đó, Bác đến dự cho biết. Năm ngoái 1995, nhà tôi có về dự khóa đó trong bảy hôm, có gặp các chị trong Công Chánh như anh chị Tiệp, anh chị Răng, anh Thọ. Kính tin Bác rõ những điều mà bác hỏi trong thư.

Năm mới sắp đến, chúng tôi kính chúc Bác Phước Lạc vẹn toàn, vạn sự cát hồng.

☒ AH. NGUYỄN THỨC MINH - HIGHLAND, CALIFORNIA.

Tôi đã gửi phiếu cập nhật hóa kỳ trước rồi, nhưng thấy trên bản danh sách ghi dấu X ở tên tôi, nên tôi phải gửi thêm phiếu này nữa.

Xin hoan nghênh BPT đã bỏ nhiều công sức vào bản danh sách AHCC. Nó rất có ích cho mọi người.

BPT: *Cám ơn AH đã làm thêm một "bi" cập nhật nữa cho chắc ăn, cẩn thận vốn là đức tính của dân làm kỹ thuật. Có thể phiếu cập nhật cũ của AH đã đi phiêu du đâu đó không đến tay BPT, mà cũng có thể BPT quên cập nhật. Thôi thì xí xóa hết, trong tình AH thì sáu bảy bỏ làm mười, có khi hai ba cũng bỏ làm mười luôn cho tiện. Thế mà cũng có một vài AH đòi cho được vàng mười, non một chút cũng không chịu và bảo "các anh làm không được sứ mạng này, sứ mạng kia, tôi không thèm chơi với các anh nữa..." AH đó quá kỳ vọng ở BPT mà giận chúng tôi, chúng tôi phụ trách lá thư cũng đã lè lưỡi ra rồi, có ba đầu sáu tay đâu. Cũng lo cơm áo, cũng lo gia đình, con cái, cũng trăm mối tơ vò, lại thêm bạn bè giận dỗi, "ghè" lên lưng cái "sứ mạng" chi chi đó nữa... nghĩ cũng thương cho các ông bạn nhiều kỳ vọng ở người khác.*

☒ AH. TRẦN QUÝ MINH - LEXINGTON, KENTUCKY.

Trân trọng kính chúc quý ái hữu trong ban biên tập LTCC được an khang thịnh vượng trong toàn năm Đinh Sửu.

Xin kèm theo đây chỉ phiếu 20 mỹ kim ủng hộ Lá Thư CC và xin sửa tên tôi là Trần Quý Minh thay vì Trần Quang Minh.

BPT: *Lâu lắm mới được mấy giòng chữ của Anh. Vì ghi lộn chữ lót, nên nhiều AH hỏi hỏi này anh biến mất nơi nào? Mong anh viết cho lá thư bài viết về vùng anh ở, hoặc những kinh nghiệm vui buồn, để cùng chia sẻ, công việc của Anh bên đó xem bộ "bên" quá, gần 20 năm nay vẫn trụ trì bên miền Đông, không phải chạy đi đâu cả.*

Chữ lót anh ghi lộn là vì danh sách trước ghi tắt là Q. nên tưởng là Quang. Như AH Tô Đăng Quế, viết theo tên Mỹ là Q To. Trước phòng của AH treo cái bảng ghi Q. To làm các cô VN đi ngang qua, giết mình đỏ mặt.

☒ AH. MÃ MINH - PLANO, TEXAS

Tôi di chuyển từ Richardson đến Plano ngày 1.5.96 và tôi có báo tin cho LT AHCC vào cuối tháng 4. Tôi không có nhận được LT 67 nên không biết gì về phiếu cập nhật. Nhưng tôi vừa nhận được LT 68 với địa chỉ mới rất đúng. Tuy nhiên tôi cũng gửi phiếu cập nhật kỳ II để xác nhận lại và thêm số điện thoại mới. Tôi không có bản danh sách ngày 12.10.96.

BPT: *Có lẽ thư thông báo địa chỉ của AH đến sau khi lá thư số 67 gửi đi. Chúng tôi đã gửi riêng lá thư 67. Bản danh sách cũng đã gửi đi, chắc AH bây giờ đã có. Nếu chưa có thì cho biết, chúng tôi sẽ gửi. Nếu rảnh xin anh viết bài cho lá thư số 70.*

☒ AH. DƯƠNG CHÁNH MỸ - SAN DIEGO, CALIFORNIA

Tôi có 17 năm thâm niên công vụ trong ngành Công Chánh (Kiều Lộ) và Công binh từ 1958 đến 1975. Sĩ quan Công Binh. Tôi muốn nhận lá thư AHCC với tư cách thân hữu hay ái hữu.

BPT: *Dù chỉ một ngày phục vụ trong một cơ quan thuộc bộ Công Chánh thì cũng là Ái Hữu Công Chánh rồi, hưởng chi AH đã phục vụ lâu dài. AHCC bao gồm các cấp từ lao công, thợ kỹ, đến tổng giám đốc, bộ trưởng, tất cả đều đồng đều là AHCC cả. AHCC bao gồm các ngành, từ ngành chuyên môn như Công Chánh, địa chánh, kiến trúc, điện lực, hàng không, bưu điện, cho đến hành chánh, tài chánh, luật... và cả những AH đã bước chân đến trường Công Chánh vài ba tuần. Quan trọng nhất là mối cảm tình dành cho nhau, tìm được thân tình bạn bè trong AHCC, chứ không phải ngành nghề hay cơ quan.*

☒ AH. PHAN QUANG NAM - HOUSTON, TEXAS

Xin thành thật cảm ơn quý AH đã bỏ công thành lập bản danh sách AH và thân hữu ở hải ngoại. Đây là món quà quý hóa nhất mà tất cả các gia đình đều ao ước.

BPT: *Trọng tâm của lá thư AHCC kỳ này là lập lại danh sách AHCC cho đúng, vì có quá nhiều AH thay đổi địa chỉ trong các năm qua, mà không thông báo, hoặc có nhiều địa chỉ sai, cũ đến 10 năm nay, mà vẫn còn trong danh sách. Thêm vào đó, có vài ba đồng nghiệp "bị" bạn bè thương ghi tên vào danh sách AHCC, mà các đồng nghiệp đó không muốn. Thật tội nghiệp. BPT đã rút tên các AH đó ra khỏi danh sách.*

Không nên cưỡng ép tình cảm. Cảm ơn AH đã biết đến công khó của BPT khi cập nhật bản danh sách này.

☒ AH. TẠ THỊ NINH - PHOENIX, ARIZONA.

Cảm ơn quý bạn LTCC, tôi đã nhận được số 68. Xin đính kèm chi phiếu nuôi dưỡng lá thư AHCC. Thành thật cảm ơn BPT.

BPT: Cảm ơn AH đã liên lạc đến với Lá Thư AHCC để cập nhật địa chỉ đúng lúc. Khi đọc lá thư số 68, AH thấy đã có nhiều nữ AH viết bài, tin tức cho lá thư. Xin AH viết bài cho lá thư, để lá thư thêm sắc thêm hương.

☒ AH. NGÔ NĂM - MARYLAND.

Tôi xin gửi Lá Thư đăng bài "Du Lịch vùng Thủ Đô". Nhận thấy thời gian gần đây có nhiều AH đi du lịch đó đây, nên tôi viết giới thiệu danh lam thắng cảnh vùng chúng tôi đã cư ngụ lâu năm, quen thuộc; để anh em đọc cho vui và có khái niệm... trước khi viếng Washington D.C.

Gọi là "vùng" H.T.Đ vì bao gồm cả Nam Maryland và Bắc Virginia - ở hai bên bờ sông Potomac, nhìn thâu nhỏ như quận Hữu ngạn và Tả ngạn với sông Hương giang vậy! Anh em CC cư ngụ chia đều ở hai bên MD và VA, chỉ một AH ở trong Wash. DC. là anh Hà Ngọc Thạch mà thôi.

BPT: Đa số AHCC chúng ta ít ra cũng có một đôi lần viếng thăm để đô Washington DC, nhưng mấy ai được biết rõ Washington DC. Bài viết của AH sẽ giúp anh em đỡ tìm kiếm lang bang thắng cảnh, mà không tìm được đúng nơi phải đi. Vừa mát thì giờ, vừa tốn công, tốn của. Nhiều AH đi thăm Âu Châu, Á Châu, Phi Châu, Úc Châu, đi về nói rằng đẹp lắm, vui lắm, đáng đi lắm. Thế mà yêu cầu viết bài thì không viết. Nếu đọc các hướng dẫn của những sách du lịch thì khô khan, mô tả khơi khơi, không có hồn, không tình cảm, chẳng khác gì ăn món cá hấp của tiệm Mỹ, nhạt và khô như nhai giấy bồi.

☒ AH. THƯ NGA - FOUNTAIN VALLEY, CALIFORNIA

Thưa quý vị trong ban biên tập AHCC. Trước hết tôi xin lỗi quý vị: năm rồi tôi bị xui té làm nứt xương đùi. Phải vào bệnh viện giải phẫu. Sau đó cần dưỡng sức nằm rui một thời gian nên không có thơ văn gì gửi đến cả.

Mặc dù AH Thiệp đã có gọi gửi bài. Nay xin có 8 câu Thơ Xuân và một bài nói về các vị tiền bối đời C.M. dang dở. Nếu thấy đăng được, đây cũng là chuyện của phụ thân tôi, cũng vì nghe đâu có tờ báo nào đăng không đúng sự thật mấy nên tôi viết chỉ sợ hơi dài chiếm nhiều trang giấy. Nếu thấy không tiện thì tôi không phiền anh em gượng đăng. Nhân dịp Xuân về, xin gửi mấy lời chúc tốt đến tất cả quý vị AHCC một năm mới 1997 và xuân Đinh Sửu được hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc thân tâm thường lạc.

Xin gửi theo đây 20 mỹ kim ủng hộ lá thư kỳ tới. Kỳ này Lá Thư thấy xôm tụ và đầy đủ bài vở và tình thân mật giữa 600 gia đình AHCC Thu Nga tôi lấy làm cảm kích vô cùng.

BPT: Chia xẻ tai nạn của AH, chúc AH chóng bình phục. Cảm ơn AH đã nhiệt tình đóng góp tin tức, bài vở cho lá thư AHCC. Chúng tôi đăng lá thư của AH gửi cho các AH tại Sacramento, để anh em biết thêm tin tức của AH. Bài Đòi Cách Mạng Dang Dở là một tài liệu quý báu. Bài thơ xuân đăng trong số này. Bài viết sẽ được đăng vào các số sau. Bài "Nhớ Con" của AH số 68 rất được anh em khen ngợi thưởng thức.

☒ AH THƯ NGA - FOUNTAIN VALLEY, CALIFORNIA

Thư gửi AH Nguyễn Xuân Mộng, Sacramento.

Thưa anh chị Mộng

Vừa rồi được lá thư AHCC số 68, tôi đã theo trong đó dặn hễ có bài vở thơ văn gì thì cứ gửi cho AH Lê Mộng Hùng. Vậy tôi đã gửi thơ Xuân Đinh Sửu và một bài "Cuộc Đời Dang Dở của các nhà CM xưa" theo địa chỉ của AH Lê Mộng Hùng rồi. Bấy nay tôi lặn lội về sức khỏe lắm anh chị ạ. Bệnh đau lưng chán, đến bị té nứt xương đùi phải vào bệnh viện giải phẫu. Sau đó nằm rui tịnh dưỡng. Anh chị thừa hiểu cho tôi không một ai giúp đỡ về việc văn phòng. Nên thiếu sót rất nhiều anh chị ạ. Ở Sacramento tôi liên lạc với các anh chị thường xuyên. Các anh bạn thì có các chị. Chị Mộng cũng bận lắm! Chị B. Hiệp thì tôi nói chuyện trong phone hằng ngày. Các anh chị Bê L.C. Dự, Dự gặp gỡ thường xuyên trong phone vui vẻ, hội họp xiết chặt tình thân AH biết bao. Từ ngày xuống đây cảm thấy rất đáng tiếc những kỷ niệm qua rồi. Hình như tôi cũng có liên lạc bằng thơ với AH B. Hiệp năm rồi nhưng rồi không được hồi âm. Lại còn anh chị Vinh tôi cũng không được rõ bà cụ thân mẫu của AH Vinh có được mạnh khỏe không? Ôi chao cảnh già ốm đau chán vô kể anh chị ạ. Anh chị còn trẻ còn khỏe mạnh còn

giúp được nhiều việc cho xã hội tuy quá bận hàng ngày nhưng lấy đó làm vui cho cuộc sống đầy ý nghĩa. Cảnh già tàn tật yếu đau như tôi thật chán vô cùng, không biết nói gì hơn. Các anh chị em cũng thứ lỗi cho phần thiếu sót nhiều. Nay chỉ còn 3 tuần lễ nữa là Tết Nguyên Đán mà còn nằm dài trên giường, ngoài trời mưa gió ảm đạm buồn tênh. Nghĩ đến chùa Kim Quang thầy Thiện Trì nghe nói thầy cũng bệnh "bán thân bất toại" và chùa cũng lộn xộn thế nào không rõ lắm. Lúc này không biết thầy ở đâu. Anh chị có thường lên chùa thường nữa không. Cháu gái của anh chị học giáo lý của Làng Hồng Sư Nhất Hạnh sự tu học của cháu quý hóa vô cùng. Cháu có năng về thăm anh chị không? Nay xin chúc anh chị cùng tất cả các cháu được hưởng một mùa xuân năm Đinh Sửu đầy đủ hạnh phúc đầm ấm vui tươi dưới mái gia đình thân tâm thường an lạc.

Thân ái, Thu Nga.

☒ AH. HUỲNH KIỀU ANH - HONOLULU.

Tôi đã nhận được LTCC và cả danh sách và địa chỉ các AHCC cập nhật đến 12.10.96.

Thật là dịp may khi tình cờ gặp lại anh chị ở Honolulu này. Buổi picnic tại bãi biển Ala Moana vẫn hầy còn trong tâm trí tôi. Mong rằng sẽ có dịp gặp lại nhau.

Nhân tiện tôi xin báo để anh chị hay: cụ Phòng Thị Tuyết, thân mẫu của chị Trần Tiễn Chuân vừa tạ thế tại Honolulu, hưởng thọ được 86 tuổi.

Tang lễ đã được cử hành ngày 19.1.97 vừa qua. Chúng tôi, các bạn bè và thân quyến của anh chị Chuân đều thương tiếc và thành tâm cầu chúc cho Cụ được siêu thăng cực lạc.

Tôi cũng xin riêng cảm ơn anh đã giúp tôi có phương tiện liên lạc lại với các bạn cũ ở mọi phương trời nhờ LTCC.

Xin thân mến chúc anh chị và gia đình sang năm mới được nhiều sức khỏe và mọi sự như ý. Nhờ anh chuyển giùm chi phiếu đóng niên liêm cho LTCC. Thân mến.

BPT: *Rất đổi vui mừng khi được biết địa chỉ mới của chị. Bẵng đi một thời gian không thấy tên chị trong bảng danh sách AHCC nên cũng tưởng chị còn ở miền Đông. Không ngờ nay chị lại di cư qua Hawaii ấm áp hơn. Mong chị liên lạc thường xuyên với BPT để biết tin tức của nhau. Rãnh xin chị viết một bài viết về cuộc sống ở Honolulu, của ngõ của xứ tự do để anh em đọc cho vui. Nếu có dịp ghé vào đất liền, chị tin*

cho biết để được tiếp chị, anh em kiến trúc bên này cũng đông. Cảm ơn chị đã gửi 20 đồng để nuôi dưỡng LT.

☒ AH. ĐẶNG QUANG OANH - HOUSTON, TEXAS.

Tôi sẽ đổi địa chỉ khác vào đầu năm 1977. Vậy xin các Anh Chị đừng gửi LTAH tới địa chỉ nêu trên cho tới khi nào tôi thông báo địa chỉ mới tới quý vị. Cảm ơn. Tôi mới tới Mỹ được hơn 1 năm, nhờ tình cờ gặp anh Tô Tiến Tùng nên mới biết và gặp một số anh em trong ngành Công Chánh ở Houston và mới biết tới LT AHCC. Cảm ơn các anh chị đã gửi LT AHCC và thư cho tôi.

BPT: *Chúc mừng AH đã thấy được ánh sáng tự do sau 20 năm. Dù sao cũng đã thoát. Hay là số sang, phải đi bằng máy bay mới đi, chứ không chịu đi thuyền, đi bộ, cực khổ gian truân và mất mạng như chơi. AH nhớ liên lạc với ban phụ trách, để còn liên lạc nhiều anh em khác. Không là gì cả, nhưng cũng tìm được chút ấm áp nơi quê người của đồng nghiệp.*

☒ AH NGUYỄN THÀNH NHƠN - OHIO

Rất cảm ơn nhiệt tình của các Anh đã hướng dẫn cho tôi về kinh nghiệm tìm việc làm trên đất Mỹ, cùng lúc đã gửi đến cho tôi tập Danh Sách các AHCC và Lá Thư AHCC số 67.

Lúc đầu, đã dự định biên thư cảm ơn các Anh ngay, nhưng sau tôi tự nghĩ, chờ tạm ổn định đời sống đã, để báo tin luôn. Nhưng thú thật với các Anh, sau 3 tháng tạm sống ở New York, tôi đã nhận làm mấy việc linh tinh cho qua ngày, nhưng không thấy thích hợp, nên đã tạm lui về sống ở vùng Fairborn của Dayton, thuộc tiểu bang Ohio.

Vậy từ nay, nếu có liên lạc, xin các Anh vui lòng theo địa chỉ dưới đây:

Nguyễn Thành Nhơn: 228 C Landmark Ct.; Fairborn, OH 45324. Phone: (513) 754-1712

Ở vùng này dường như không có AHCC nào của chúng ta cả. Một lần nữa, xin hết sức cảm ơn nhiệt tình của các anh. Chúc các anh an khang, thịnh vượng trong năm mới.

BPT: *Xin anh hãy kiên nhẫn. Mới đến Mỹ thì ai cũng gặp khó khăn cả, nhất là trong thời kỳ kinh tế không được sáng sủa lắm. Vài ba năm sau thì đâu vào đấy. Khó khăn bớt đi. Kiên nhẫn tìm kiếm công việc trong nghề thì thế nào cũng có. Vấn đề là làm sao cho họ nhận mình vào làm, còn công việc thì ở đâu cũng*

chẳng có gì khó khăn cả. Anh cứ đi, đi chuyển đến bất cứ đâu mà có công việc làm vừa ý. Với quan niệm đâu cũng là nhà thì rất dễ. Đừng đến những nơi xa xôi vắng vẻ quá, thì cũng khó kiếm được việc.

☒ **AH. LÂM VĂN NĂM - CANADA.**

Tôi đã nhận được LT. AHCC số 68. Thành thật cảm ơn anh.

Sau đây, tôi xin gửi bưu phiếu 20 đồng để ủng hộ lá thư với hy vọng nó sẽ sống mãi theo thời gian.

Chúc anh và gia đình trong một năm mới An Lành và Hạnh Phúc.

Riêng phiếu cập nhật hóa AHCC tôi đã gửi riêng cho BPT/LT.

BPT: Với lời chúc của AH, thì lá thư sẽ sống lâu dài, sống lâu chứ khó mà sống mãi được. Một ngày kia, chúng ta "đi" hết, thì lá thư cũng chẳng nên tồn tại làm chi. Hoặc nếu còn thì cũng phải biến đổi để thích hợp với thời gian, hoàn cảnh. Một số nhỏ AH có ý nghĩ chuyển lá thư này qua các thế hệ con cháu và hy vọng nó sống đời đời. Ý nghĩ thì hay, nhưng không hợp với lẽ sinh hóa của trời đất. Có sinh thì có diệt. Chúng ta còn "niềm đau nhức" chung khi bỏ nước ra đi, cần chút tình cảm bạn bè, liên lạc, để sưởi ấm nhau nơi quê người, nên còn lá thư AHCC. Mai đây, hết công sản, rầm rập về lại quê hương, thì có lẽ lá thư AHCC cũng còn cần để anh em biết nhau, ai ở đâu, ai còn, ai mất.

☒ **AH. ĐINH KÝ NGỌ - HOUSTON, TEXAS**

Có hai tin buồn mà tôi vừa được biết qua lá thư AHCC số 68:

1. Cụ Trịnh Ngọc Sanh thất lạc ngày 27.2.1996 (Năm 195... tôi vào làm việc tại VP Bộ Công Chánh, tôi có giúp Cụ Sanh làm việc xã hội giúp cho nhân viên Bộ gặp khó khăn. Cụ Sanh rất mến tôi lắm.

2. Cụ Hoa Văn Mùi, thất lạc ngày 12.5.96. Cụ Mùi trước làm Giám Đốc Cảnh Sát Đô Thành và Chủ Tịch Đội Bóng Tròn Việt Nam mà tôi là trọng tài từ năm 1951 đến mất nước. Tôi xin có lời thành kính phân ưu với gia đình hai Cụ.

Tôi cũng có một tin buồn nữa là: Cụ Trần Văn Châu, nhạc phụ của AH. Nguyễn Kim Khoát (số TT 333) thất lạc ngày 15.7.96 tại Oklahoma. Hưởng Thọ 91 tuổi.

Và sau đây cũng một tin buồn trong gia đình Công Chánh:

Cụ Phạm Huy Giang, Kỹ Sư Công Chánh hồi hưu tạ thế ngày 17.12.1996 tại Arlington (Virginia). Hưởng thọ 94 tuổi. Tôi cũng được may mắn gặp cụ Phạm Huy Giang hồi năm 1950 - 1951 gì đó, lúc bấy giờ Bộ Công Chánh do Ô. Lê Quang Huy làm Tổng Trưởng và Cụ Trần Văn Mẹo Đồng Lý Văn Phòng, hai Cụ đi dự hội nghị Fontainebleau ở Pháp, Bộ mời Cụ Nguyễn Dân Trưởng Khu Công Chánh Hà Nội vào Saigon xử lý thường vụ, cụ Nguyễn Dân có mời cụ Phạm Huy Giang cùng vào... chính cụ Nguyễn Dân cấp cho tôi Chứng Minh Thư (có cờ vàng 3 sọc đỏ) tôi giữ đến ngày CS chiếm miền Nam, tôi đã thủ tiêu hết.

Cụ Phạm Huy Giang cũng là Nhạc Phụ của Ô. Nguyễn Ngọc Linh, chủ nhiệm báo Ngày Nay ở tại Houston, nên Ô. Linh có đăng trong báo đó tôi mới biết.

BPT: Nhờ lá thư của AH, anh em biết thêm nhiều tin tức, mong các AH khác, khi có tin tức liên hệ thì thông báo kịp thời cho BPT. Rất nhiều tin tức liên hệ đến từ thân phụ mẫu của các AH đã bị bỏ sót, vì không ai thông báo. Tiện đây BPT cũng xin tạ lỗi và mong các AH đừng buồn.

AH Phạm Huy Giang có nói là đặt chỉ tiêu 100 tuổi, chỉ còn 6 năm nữa thôi, mà AH đành bỏ cuộc, không chùng bây giờ AH Giang được bay bổng, thanh thoát, không phải cần người bông bế nữa, lại khỏe hơn.

☒ **AH. LÊ SÁU - TORONTO, CANADA.**

Rất cảm ơn anh đã gửi lại cho tôi bài Đại hội 8. Sau đây, tôi gửi tiếp bài này để BPT tùy nghi đăng vào LT. vì đây là một tài liệu siêu hình mới mà khoa học mới đang theo dõi.

Cung chúc Tân Xuân toàn Ban Phụ Trách, đặc biệt thăm Ngọ, Cảnh, đồng xã với tôi.

BPT: Thấy nét chữ rắn rỏi và chân phương của Anh thì chúng tôi biết anh còn khỏe lắm. Tuổi đó mà được khỏe mạnh là mừng rồi. Cảm ơn Anh đã rất nhiệt tình thông báo tin tức, đóng góp bài viết cho Lá Thư AHCC. Còn có những AH như Anh thì chúng tôi cũng đỡ lo thiếu bài vở. Bài bệnh suy não của anh viết, được nhiều anh em nhắc nhở, và rất ích lợi cho những AH tuổi xế chiều. Mong AH viết thêm bài cho số 70 do các AH miền Nam California phụ trách.

Thư ngày 5 tháng 3, 1997

Do AH Nguyễn Xuân Mộng báo tin và yêu cầu, nhóm AHCC Toronto (Canada) quyên góp phúng điếu AH. Phạm Thái Nguyên (Việt Nam) số tiền \$250 Canada. (Đính theo money order \$250 Canada) để nhờ

AH chuyển về Việt Nam cho gia đình AH quá cố với lời chia buồn thành thật.

Danh sách AHCC Toronto đóng góp:

AH. Dương Minh	\$40.00
AH. Bửu Cơ	\$25.00
AH. Lê Sáu	\$25.00
AH. Nguyễn Văn Đề	\$25.00
AH. Lâm Thao	\$25.00
AH. Hoàng Như Giao	\$25.00
AH. Đoàn Chí Trung	\$25.00
AH. Lê Văn Chậu	\$20.00
AH. Nguyễn Khắc Cần	\$20.00
AH. Nguyễn Mạnh Quyền	\$20.00

Tổng Cộng: \$250.00 (Canada)

BPT: Xin cảm ơn quý anh đã dành cảm tình nồng ấm cho một người bạn cũ. Chúng tôi cũng đang quyết tâm góp để chuyển về phụ giúp chị Nguyễn bên nhà.

☒ **AH. TÔ NGỌC SỬ - CANADA**

Chúng tôi nhận được thư báo tin buồn về anh Nguyễn, xin cảm ơn hai Anh đã thông báo kịp thời. Nay cũng xin nhờ hai Anh chuyển dùm một chút đóng góp cùng các Anh và các Anh bạn cùng khóa để gửi về gia đình anh Nguyễn cùng sự chia buồn của toàn thể Anh Em bên này. Anh Sử rất buồn vì mất một người bạn lại cũng là người cùng khóa đầu tiên vĩnh viễn ra đi.

Lại một lần nữa xin cảm ơn hai Anh và xin cầu chúc toàn thể gia đình cùng anh Anh an khang, hạnh phúc trong năm Đinh Sửu 1997.

☒ **AH. CHỊ HOÀNG ĐỨC TÀI - PENNSYLVANIA**

Tôi nhận được lá thư công chánh do anh Ngọ gửi cho, mừng quá đọc mở cả mắt nhìn đồng hồ đã gần 2 giờ sáng. Đọc LTCC làm tôi nhớ lại bao nhiêu kỷ niệm xưa khi các anh còn hàn vi sống chung với nhau ở xóm nhà lá thế mà thấm thoát đã mấy chục năm qua. Nếu nhà tôi còn, chắc mừng lắm khi gặp lại các bạn.

Nhà tôi khi đi học tập cải tạo về thì chỉ chuyên tâm vào nghiên cứu kinh sách Phật Pháp, nhà tôi thường nói cuộc đời đúng là vô thường, còn đấy rồi mất đấy, nhà tôi chỉ cầu xin mang được 3 cháu sang Mỹ để các cháu được học hành cho có tương lai, rồi nhà tôi đi tu. Nên khi 3 cháu ra trường, lúc tôi ngồi ở hội trường tôi có khẩn nhà tôi có linh thiêng về chứng giám các con học hành như ý bố các cháu muốn. Cháu Quyền được ông Governor trao phần thưởng danh dự, cháu Thủy được ông Viện Trưởng trao bằng danh dự và được

ghi tên vào sổ vàng. Tôi vừa mừng vừa chảy nước mắt, nghĩ giờ phút danh dự này mà không có nhà tôi để cùng vui.

Sang năm anh Quế về hưu rồi, tôi mời hai ông bà qua thăm miền Đông nước Mỹ, nếu ông bà muốn biết cái lạnh của miền Đông thì xin mời ông bà qua vào mùa Đông cho biết.

Cho tôi gửi lời thăm anh Ngọ và tôi gửi kèm đây 20\$ góp vào LTCC. Cảm ơn anh chị rất nhiều, khi nào tôi qua Cali thế nào cũng phải cố gắng thăm anh chị và các cháu.

BPT: Nhận được thư chị, chúng tôi rất mừng, vì tưởng đã mất liên lạc vì chị dọn nhà đi nơi khác. BPT lá thư vẫn cố gắng thắt chặt mối thân tình với gia đình các AH đã quá cố. Có lẽ nơi tiên cảnh, các AH cũng thấy vui khi biết gia đình công chánh còn mật thiết liên hệ, cho nhau tin tức gia đình. Khi nào đi chuyển, xin chị báo tin cho các ban phụ trách, để tiếp tục gửi lá thư, để biết thêm tin tức bạn bè cũ. Chúng tôi cũng rất mừng biết các cháu học giỏi, xuất sắc. Đó cũng là niềm hãnh diện chung cho gia đình Công Chánh, khi thấy con cháu có tương lai. Nếu rảnh, xin chị viết một bài kỷ niệm về đời sống của Anh, để bạn bè đọc cùng hồi tưởng lại những kỷ niệm thời xa xưa.

☒ **AH. HOÀNG THAO - HUNTINGTON PARK, CALIFORNIA.**

Cảm ơn có báo ba ngày Tết. Dày quá, nhiều bài vở, nên chọn ưu tiên để đọc, rồi quên trả lời phiếu cập nhật, cũng quên luôn đóng góp. May mà có thư anh Mộng báo tin buồn anh Nguyễn (Việt Nam) qua đời, mới sực nhớ việc đóng góp. Nên đã chu toàn 2 việc. Già rồi hay lẫn, xin gửi chi phiếu 20 đô (Lá thư Ái hữu). Thăm anh và hẹn gặp một ngày nào ở trên đó. Gửi lời hộ tôi thăm anh Định.

BPT: Cũng vui vì được liên lạc với nhiều bạn cũ. Lá thư mùa Đông thì đọc mùa Xuân cũng không muộn, lá thư Xuân thì đọc vào mùa Hè cũng vẫn được như thường. Quên cập nhật địa chỉ thì thư đi lạc và mất tin tức anh em, uống lắm. Còn đóng góp nuôi dưỡng lá thư thì mỗi năm nhớ làm một lần để các BPT có bột mà nấu hồ. Anh đã hưu trí, rảnh rồi, xin tiếp tay với các AH khu 7 và khu 12 Công Chánh trong việc phụ trách lá thư AHCC 1997-1998

☒ **AH. NGUYỄN HỮU TUÂN - MASSACHUSETTS.**

Ngày 12.12.96 tôi có gửi mấy bài cho LTAHCC cùng với chi phiếu \$180.00.

BPT: *Cám ơn AH đã đóng góp tích cực và liên lạc đều đặn để lá thư còn sống mãi với thời gian.*

☒ **AH. TÔN THẤT QUỲNH TIÊU - RICHARDSON, TEXAS.**

Xin vui lòng gửi cho 1 copy danh sách "Gia đình Kiến Trúc" của anh Lê Văn Cấu.

BPT: *Bản danh sách Kiến Trúc mà BPT lá thư đang có là chụp lại do AH Lê Văn Cấu gửi, bản này "mịt mờ sương khói" quá, chụp lại không đọc ra chữ. Xin AH vui lòng liên lạc với AH Lê Văn Cấu may ra bản chính rõ ràng hơn.*

☒ **AH. LÊ VĂN THIÊN**

Về việc yểm trợ tài chánh nuôi dưỡng lá thư, xin tiếp tục gửi phiếu điền này cho các AHCC tối thiểu mỗi năm một lần.

BPT: *Đa tạ ý kiến của AH. BPT đã và đang làm và chuyển ý kiến đến các ban phụ trách kế tiếp. BPT có danh sách của các AH vì quá bận việc mà quên đóng góp. Đã viết thư nhắc nhở. Cũng có một vài AH buồn lòng khi nhận thư nhắc nhở đóng góp nuôi dưỡng lá thư, nhưng đa số thì vui vẻ gửi ngân phiếu đóng góp ngay. Đối với những AH mới qua, những AH bệnh hoạn, những AH gặp kinh tế khó khăn, những quả phụ công chánh, thì BPT không yêu cầu đóng góp yểm trợ lá thư. Khi nhận được yểm trợ của các AH trên, thì cũng rất áy náy. Trong tinh thần có nhiều thì làm lá thư dày, đầy đủ hơn, có ít thì teo lại cho vừa túi tiền. BPT tin chắc chẳng có AH nào không muốn đóng góp mà vẫn muốn có danh sách AHCC và lá thư AHCC trong khi có đủ khả năng đóng góp 20 đồng/năm.*

☒ **AH. NGÔ KHẮC TRÂM - THOUSAND OAKS, CALIFORNIA.**

Xin cám ơn quý anh vẫn gửi lá thư cho chúng tôi đều đều mặc dù đã hơn 10 năm nay nhà tôi không đến dự một buổi họp nào của các ái hữu Công Chánh. Từ năm 1981 nhà tôi bị đứt mạch máu não. Ở bệnh viện về tuy đã đi lại được nhưng sức khỏe và trí nhớ kém hẳn nên chỉ quanh quẩn ở trong nhà. Cách đây ba năm lại bị thêm một trận nữa. Lần này thì hai chân bị liệt hẳn. Ăn uống cũng phải có người đút nên phải đưa vào bệnh viện Phục Hồi (Rehab. Center) để có người săn sóc và mỗi ngày họ tập cho. Hiện nay thì có thể tự ăn lấy một mình nhưng vẫn ngồi xe lăn và vấn đề vệ sinh không thể làm một mình được và trí nhớ

thì gần như mất hẳn, chỉ có thể nhận ra tôi và các cháu ở gần vì gặp thường xuyên chớ các cháu ở xa đến thăm cũng không biết là ai. Mấy năm về trước mỗi lần nhận được lá thư AHCC nhà tôi cũng mừng lắm, nhưng về sau này không đọc được nữa. Tuy vậy chúng tôi và các cháu vẫn mong có được lá thư mỗi kỳ để được biết tin tức gia đình CC và để đem vào đọc cho nhà tôi nghe. Một lần nữa xin cám ơn quý anh chị CC và xin chúc quý quyền được vạn sự tốt lành trong năm mới.

Gia đình Ngô Khắc Trâm

TB. Chúng tôi xin gửi theo 20 đồng để yểm trợ lá thư.

BPT: *Xin cám ơn chị đã cho biết đầy đủ tin tức AH Ngô Khắc Trâm. Chúng tôi chúc an lành cho AH và gia đình. Dù AH không hội họp, sinh hoạt, nhưng có liên lạc để chúng tôi biết chắc chắn địa chỉ, thì chúng tôi tiếp tục gửi lá thư đến, để AH và gia đình biết tin tức anh em bạn bè cũ. Chúng tôi đăng thư của chị lên đây để thông báo tin cho bạn bè cũ của AH biết. Dù bệnh hoạn mà AH cũng mong được biết tin tức anh em CC, làm chúng tôi phấn khởi trong tình đồng nghiệp. Lá thư AHCC vẫn đều đặn gửi đến AH và gia đình để còn nối dài cái tình gia đình Công Chánh, an ủi nhau nơi đất khách quê người. Lần sau xin chị để tiền mà thuốc thang, khỏi yểm trợ. Những thành viên công chánh còn khỏe mạnh cũng đủ sức tiếp tục lá thư. Xin cho biết tin tức đều của AH Trâm.*

☒ **AH LÊ THÀNH TRINH - BATON ROUGE, LOUISIANA.**

Tôi đã nhận được thư của các anh yêu cầu viết bài cho Lá Thư số 69 xuân 97. Tôi thông cảm được nỗi khó khăn của các anh trong việc kiếm bài cho lá thư cũng như về những lúc các anh không vui khi nhận được chỉ trích của những bạn đọc khó tánh. Tôi xin gửi kèm đây bài "Tiếp tục chuyện tâm phào." Bài viết hơi gập nên không được chải chuốt lắm, vậy xin các anh vui lòng sửa chữa cho.

Từ mấy năm qua, các anh ở Bắc Cali đã ra được những Lá thư tuyệt vời. Có lẽ khí thiêng sông núi Cali đã giúp các anh làm được việc này. Louisiana của chúng tôi chỉ có sông chứ không có núi, nên chắc không đủ khí thiêng để thực hiện được những tác phẩm như vậy. Rất mong các anh ở Nam Cali qua năm tới lại tiếp tục phụ trách lần nữa lá thư để nó sống vui sống mạnh thêm một thời gian nữa. Nhân tiện xin các anh sửa chữa cho một chi tiết đã in sai ở

bài tôi viết về "Thành phố Ngọc Lân tại Louisiana". Ngày hội Mardi Gras năm 2000 là ngày 7 tháng March, chứ không phải là 7 tháng February.

Nhân dịp lễ Giáng sinh, Tết tây và Tết ta xin chúc các anh và gia đình được mạnh khỏe và luôn luôn gặp những sự may mắn.

BPT: *Đóng góp tin tức bài vở liên tục của anh làm chúng tôi thêm háng hái trong việc gánh vác lá thư AHCC. Làm được những lá thư có chút chất lượng là nhờ tấm chân tình của tất cả anh em AHCC chúng ta, chứ đâu phải vì cái khí thiêng sông núi California. Nhờ anh em viết thư liên lạc, cho tin tức, viết bài, và đóng góp tài chánh đầy đủ, thì dù ở cái xứ chẳng có chút "khí" nào cả thì lá thư cũng ngon lành không thua ai. Ngày nào anh em AHCC còn muốn liên lạc nhau, còn muốn có bảng danh sách địa chỉ, còn muốn biết tin tức nhau, thì lá thư còn sống, và dù ban phụ trách có ở xứ xanh rừng thiêng nào, cũng sẽ đầy màu sắc, đầy tình cảm. Louisiana của các anh nhân tài đông đảo, nhiệt tình cao, đã bao lần phụ trách lá thư trong quá khứ, thì chắc chắn, khi nào lá thư về lại các anh, lá thư cũng khởi sắc thêm hương, còn hơn cả những lá thư ở tại California. Xin anh tiếp tục viết bài cho lá thư số 70.*

☒ AH. NGUYỄN SĨ TUẤT - MASSACHUSETTES.

Hôm gặp nhau tại Oakland là ngày 24.12 cận ngày nghỉ Noel mà anh chị cũng ráng cho chúng tôi có cơ hội gặp anh chị và các anh Ngô, Thuần, làm chúng tôi rất cảm động. Xin cảm ơn anh chị rất nhiều. Sau đó chúng tôi lại gặp anh chị Quế và anh chị Súly, rất vui vẻ sau nhiều năm xa cách. Sau đó chúng tôi còn được hơn chục bạn khác, có 2 anh trong Hội Đồng Quản Trị của của Vecco, và một số luật sư cũ, kéo về nhà để thăm đông đủ các cụ thân sinh và các con cháu trong gia đình. Tấm thịnh tình này chúng tôi xin ghi nhớ và mong được tiếp đón anh chị tại Massachusetts.

Vùng Bắc Cali có khí hậu ôn hòa hơn miền Đông Bắc nơi chúng tôi ở, và có nhiều cửa hàng và tiệm ăn Việt Nam hơn. Thức ăn thì không có chỗ nào chê được, chúng tôi đã nếm thử noodle soup #1 Minh's (Chả cá Thăng Long), Vùng Tàu 2, Fun Seng Palace, Fumiyoshi Japanese Restaurant, bánh mì "tay cầm"... ngon và rẻ, là 2 điểm đặc biệt của các tiệm ăn Việt Nam tại Bắc Cali.

Chỉ có một điều là chúng tôi gặp mùa mưa trong những ngày đó, nên cảm thấy hơi lạnh, nhất là đối với bà xã tôi. Tôi nghĩ hình như do tâm lý, vì mình cứ

nghe Cali là ấm, nên khi hơi lạnh đã cho là lạnh. Còn Boston đương nhiên là lạnh, nhưng tinh thần chuẩn bị sẵn, nên khi về tới phi trường Boston, bước ra khỏi cửa lúc đêm đông lạnh 15 độ F mà sao cũng không thấy lạnh hơn Cali! (vẫn mặc quần áo như khi thăm Cali.)

BPT: *Tổ chức đón anh chị vào một ngày xui, cận ngày Giáng Sinh nên đa số anh em AHCC đã nghỉ phép và đi chơi xa (như anh chị từ Boston qua California). Nếu vào thời gian khác thì ít nhất cũng trên 10 gia đình AHCC tham dự, đông như họp mặt mùa xuân, mùa thu của các vùng khác. Rất mừng gặp lại anh chị sau hơn 20 năm xa cách. Thế mà trông anh chẳng khác gì ngày xưa lắm, vẫn thon thả, vui vẻ, và háng hái nhiệt tình, yêu nghề, thích hỏi hỏi, thích công việc. Cũng không ngạc nhiên chi khi thấy anh thăng tiến đều đều trong nghề nghiệp. Bên này, một số lớn chúng tôi, tuổi tác còn kém anh mà đã thấy mỗi một rã rời, khi nào cũng nhắm tính ngày về hưu trí. Đúng như anh nhận xét, các tiệm ăn Việt Nam quanh vùng Vịnh đạo này rất khá, cả phẩm lẫn lượng. Người Mỹ quanh vùng Vịnh đã biết thưởng thức món ăn Việt Nam đông đảo hơn. Theo nhận xét của nhiều người đi Việt Nam về, thì phở và nhiều món Việt Nam khác nấu tại Saigon, Hà Nội không ngon bằng nấu tại California. Có lẽ điều đó đúng vì những món ngon vật lạ có phẩm chất cao đều đem "xuất khẩu" kiếm tiền. Nhiều bà con đi Mỹ theo diện HO, đem hạt sen, mít, bánh kẹo từ Việt Nam qua, thấy phẩm chất kém, ăn dở, thật uổng công. Có lẽ tại Việt Nam hiện nay thì chỉ còn cái giàu "lãnh đạo ngu, u lì" mà thôi.*

☒ AH. NGUYỄN SỸ TÍN - VIRGINIA.

Tôi xin chân thành kính chúc BPT LT/AHCC và quý quyến hưởng mùa Giáng Sinh vui tươi và năm mới an khang, hạnh phúc.

Tôi đã về hưu nên cố gắng viết bài và đóng tiền in LT AHCC đều đặn. Khi có BPT LT/AHCC mới, tôi đã gửi:

1. Tôi về hưu làm gì (Đã đăng trong số 67)
2. Những nhà sư hóa (Nhiệm màu của kim cương Pháp trong Phật giáo) để tùy nghi.
3. Nay tôi gửi kèm theo bài "Giới thiệu... thơ hay" để đăng trong số Tết Đinh Sửu 1997.

Tôi đã soạn xong bài "Tam Giáo Đồng Nguyên" (Nho, Lão, Phật cùng chung một gốc) sẽ gửi tới sau số Tết.

Mong quý bạn thăm thủ đô để chúng tôi khu Washington DC được đón tiếp quý bạn như bạn Lê Thiện Ngộ.

Tiếp theo thư ngày 25.11.96,

Tôi hân hạnh gửi tới quý ban:

1. Tam Giáo Đồng Nguyên.

2. Các thư của các AHCC gửi cho tôi cho ý kiến về cuốn Hồi Ký "Để Thương Để Nhớ" của tôi đã xuất bản để tùy nghi đăng vào số xuân 96. Cám ơn quý ái hữu đã lãnh nuôi đứa con tinh thần LT AHCC trong một thời gian cần thiết.

Xin đóng góp 20 đồng US (10 đồng in thư AHCC và 10 đồng tặng bạn nghèo ở Việt Nam)

TB. Riêng về phần tôi luôn luôn cố gắng viết bài.

BPT: Cám ơn AH đã liên tục đóng góp tin tức, bài vở và tài chánh cho lá thư. Lá thư số 67 và 68 đều có bài của AH viết. Các bài viết đều được bốn người cùng đọc, chọn lựa và đăng theo ý kiến chung của đa số. Các lời khen cuốn "Để Thương Để Nhớ" của anh do độc giả bốn phương gửi về như "Tác phẩm để đời, Nhân chứng thời cuộc..." thì có lẽ nên để ra trang bìa sau của sách khi tái bản, chứ không biết đăng lên mục nào trong lá thư AHCC

✉ AH. HỒ ĐẮC TỊNH - MONTREAL, CANADA

Nhận được thư anh đề ngày 6 Dec. 96 nhắc nhở yểm trợ lá thư nhưng cuối năm bận bịu nhiều chuyện nên trả lời anh trễ. Xin anh thứ lỗi. Nhân dịp đầu năm xin kính chúc anh cùng bửu quyến một năm mới nhiều an khang & thịnh vượng và cho tôi gửi lời kính chúc quý anh trong ban phụ trách lá thư luôn. Cám ơn các anh trong công việc ăn cơm nhà vác ngã voi cho thiên hạ. Tôi vừa nhận lá thư số 68 vào tuần trước, còn trong dịp Holidays nên nằm nhà đọc đã đời, mục trả lời thư tin thật dí dỏm. Tôi tốt nghiệp khóa 13 năm 1974 nên ít quen ai, thế mà tôi đọc hết mục thư tín của từng người, không sót ai, vui nhất là của ngài Quan Công. Tôi có một số hình ảnh chụp hôm tốt nghiệp của khóa 13 KSCC (khoảng hè 74) và ảnh chụp toàn khóa KSCC 13 không nhớ năm. Nếu bác Nguyễn Xuân Mộng thấy cần, tôi sẽ sang hoặc copy (vì có hình nhưng không có phim) rồi gửi cho bác để đăng trong kỷ yếu của trường Công Chánh. Tôi cũng có luôn danh sách toàn khóa 13 nhưng anh Lâm đã gửi cho anh rồi nên thôi.

Kèm đây là ngân phiếu 50 đồng US gửi với tên anh để ủng hộ cho lá thư và cầu chúc cho lá thư sống lâu trăm tuổi.

BPT: Cám ơn AH đã hậu hỉ đóng góp nuôi dưỡng lá thư. Chậm trả lời thư không thành vấn đề, có là được. Ai cũng biết ngoài cái AHCC này, mỗi chúng ta

còn cả trăm việc khác chưa làm xong mà cứ lần lữa hẹn lui hẹn tới mãi. Có AH kể rằng, hai năm trước, hăm hở mua 1 cái máy vi tính (computer) loại tân tiến nhất, đem về để đó, hẹn khi rãnh rồi thì bắt dây, vào các chương trình cần thiết. Thế mà cứ lần lữa mãi, cho nên đến nay vẫn chưa cắm dây vào ổ điện, và khi Window 95 ra, thì các chương trình đã mua về xem như lỗi thời. Có AH làm việc sát bên cạnh thủ quỹ Lá thư Công chánh, chỉ cách bức màn ngăn, mỗi lần thấy anh thủ quỹ là tự bảo ngày mai nhớ đem ngân phiếu đi để đóng góp nuôi dưỡng lá thư. Thế mà suốt cả năm 1995 vẫn cứ quên mãi, chưa làm được.

Cám ơn AH đã thích thú thưởng thức lá thư số 68, thế mà có AH nói lá thư số 68 nhiều quá, dày quá, biết mình không thể đọc hết được cho nên không đọc.

Hình ảnh tốt nghiệp của AH rất quý, xin gửi ngay cho AH Nguyễn Xuân Mộng, gửi luôn cả danh sách toàn khóa. Nhờ AH tìm xem trong khóa có ai sẵn sàng viết về khóa của AH. Viết về thời đi học, các kỷ niệm, những biến cố đổi thay sau khi ra trường và làm ở đâu, ra sao, vợ con ra sao. Ai còn ai mất cho đến bây giờ. Nếu không có ai viết thì AH rán viết giúp. Khi nào đi California kêu anh em họp mặt một bữa hàn huyên.

✉ AH. NGUYỄN HỮU THOẠI - CANADA.

Xin đính kèm chi phiếu \$10US gửi đến quý anh để ủng hộ lá thư của chúng ta. Cũng trong dịp này xin kính chúc quý anh và gia đình một năm mới nhiều may mắn và thịnh vượng. Cám ơn sự đóng góp công và sức của quý anh để lá thư của chúng ta được trường tồn.

BPT: Ái hữu ở miền Tây nước Lá Đa (Cờ lá đa) có nhiều cảnh đẹp, nhiều chuyện vui, hay, xin cho một bài về đời sống bên đó, cho anh em AHCC thưởng thức với. Hồi này thời tập luyện "cầm nã thủ" chắc cũng dư nhiều thì giờ, xin anh viết bài cho lá thư AHCC. Thành phố anh ở có gần Vancouver không? để khi nào có dịp đi Canada, chúng tôi ghé thăm.

✉ AH. TRẦN GIA TƯỜNG - ANTELOPE, CALIFORNIA.

Xin chân thành cám ơn sự chăm sóc và hoạt động tích cực của ban phụ trách.

BPT: Mong bài viết của AH cho lá thư số 70. Mỗi người đóng góp một ít tin tức, ý kiến, tư tưởng, văn thơ, thì lá thư được thay đổi, được phong phú và đổi dào hơn. Việc chuyển quanh lá thư cũng đem lại lợi

điểm là mỗi nơi mới đem lại sinh khí mới, ý kiến mới, đường hướng mới. Có thay đổi mới tiến bộ được.

☒ AH. DỨ THÍCH - MARYLAND.

Rất tiếc tôi không nhận được lá thư số 67 nên không có gửi địa chỉ cập nhật kịp thời. Tuy rằng địa chỉ không đổi. Nếu còn dư lá thư AHCC số 67 xin gửi cho tôi xin một bản. Xin cảm ơn các anh nhiều. Cảm ơn các AH ban biên tập đã bỏ nhiều thời giờ cho lá thư AHCC.

BPT: Chúng tôi đã gửi lá thư số 67 đến AH rồi. Không biết cái ông Bưu điện làm ăn ra sao mà rất nhiều AH không nhận được lá thư số 67. Vì gửi theo Bulk Rate cho nên thư không phát hoàn khi người nhận thay đổi địa chỉ, do đó BPT không biết ai đã nhận được lá thư, ai chưa nhận được, nếu không điền phiếu xác nhận địa chỉ.

☒ AH. LỮU NGỌC THUẬN - CANADA

Thấm thoát đã 35 năm không gặp anh, dân CCHK mà, thời gian trôi quá là quá mau. Tôi vẫn nhớ và rất nhiều cảm tình với quý vị và bạn bè tại CCHK, vậy tiện đây cũng xin thăm anh chị cùng quý quyến van an. Chắc giờ đây anh chị cũng đã con cháu đầy đàn, dâu, rể, các cháu nội, ngoại...

Điều chính yếu là còn mạnh khỏe lại đảm trách BBT lá thư AHCC nữa, vậy tôi cũng xin gửi lời mừng anh. Cũng được biết anh chị cùng quý quyến đã đi được từ 1975, không bị đi học tập, vậy là tốt phước lắm, và tất nhiên tới nay cũng đã có đời sống thoải mái lắm rồi, chứ đừng nói là vững chắc nữa như tất cả những ai đã tái lập nghiệp tại Mỹ châu từ 22 năm qua. Cũng vì biết là anh Hùng và cũng là chỗ thân tình nên có ít lời thưa với anh như sau:

Xin anh cho rút tên tôi ra khỏi danh sách lá thư AHCC cũng như ngưng gửi các lá thư AHCC tiếp nối. Đồng thời trong danh sách phụ cũng xin anh nói với ban biên tập bỏ tên anh Nguyễn Văn Giới ở Montreal vì anh đã mất từ ngót 5 năm nay rồi. Anh Giới cũng là một người bạn của tôi từ thuở xa xưa.

Anh Hùng ạ, vì có danh sách, địa chỉ và cả số điện thoại của những bạn thân tình thời xa xưa nên tôi thiếu nghĩ nếu cần vẫn có thể liên lạc với nhau dễ dàng, cả quý vị bề trên có ân tình nữa (riêng đối với tôi chẳng hạn như các cụ Trần Lê Quang, Tạ Huyền, Lê Sĩ Ngạc...) Hà tất phải gửi tôi lá thư AHCC chỉ thêm tốn kém, tuy là không đáng gì (tốn kém thời giờ, nhân lực)

Xứ tự do ở tuổi thất thập cổ lai hy, mỗi người quan niệm sống những tháng năm còn lại một cách khác nhau. Phần tôi muốn hoàn toàn thoải mái thể xác lẫn tâm hồn, tùy hứng, không còn phải ràng buộc với bất cứ một hội đoàn nào nữa. Vậy xin anh thông cảm và tha thứ cho nếu không đồng quan điểm (khi ở tuổi này). Với tính cách cá nhân, dĩ nhiên mình không bao giờ quên nhau, thời gian ngắn ngủi ở CCHK với các bạn thấy quý mến lắm.

Nếu có dịp qua thăm gia đình tại Cali, tôi sẽ cố gắng thăm anh và gia đình anh. Hồi ở trong trại Fort Chaffee tôi có gặp các anh Tạ Hùng, Diệp. Còn Nguyễn Kim Chương coi tôi như ruột thịt, vẫn liên lạc thường với nhau, cũng đã có dịp gặp nhau rồi. Chương ít tuổi hơn nên quý mến tôi như anh ruột và ngược lại cũng thế. Gặp nhau vẫn nhắc tới anh luôn. Vậy tóm tắt xin anh Hùng thỏa mãn cho tôi nhé, vì là anh trong BBT nên mới dám viết mấy dòng này và chắc chắn anh sẽ giúp cho một cách thật tế nhị.

Thân chúc anh chị mạnh khỏe, vui tươi, các cháu thành công và lá thư AHCC trường tồn. Thân mến.

TB. Các cháu đã trưởng thành, tôi đã có 4 cháu ngoại, 4 rể, 1 dâu.

BPT: Đăng lá thư của anh Lưu Ngọc Thuận để các AH chia xẻ cái tế nhị mà mỗi ban phụ trách lá thư phải dè dặt. Nhiều đồng nghiệp không muốn có tên trong danh sách AHCC vì nhiều lý do khác nhau, thế mà bạn bè vì thương mến, yêu cầu BPT ghi tên họ vào danh sách AHCC. Thế là tạo ra một sự miễn cưỡng. Đã không vui mà lại bực. Đôi khi cũng ngần ngại, không biết làm sao mà yêu cầu ban phụ trách lá thư bôi tên mình khỏi danh sách. BPT chúng tôi rất biết ơn đồng nghiệp Thuận đã nói thẳng để chúng tôi xóa tên trong danh sách. Nhiều người khác, lặng lẽ không liên lạc, không hỏi âm thư tín, để các ban phụ trách ngấm hiểu ý mà bỏ tên ra. Nhưng ban phụ trách thì vì tình cảm, vì ngần ngại, nên không bôi tên, cho nên có nhiều AH đã dọn nhà đi nơi khác 15 năm mà địa chỉ vẫn ghi như cũ. Kỳ này BPT vùng Vịnh San Francisco đã gửi thư riêng đến từng người và gửi cả thư thứ 2, thứ 3 đến các người không hỏi âm, sau đó mới để vào danh sách các AH mất liên lạc.

Đọc thư của đồng nghiệp Lưu Ngọc Thuận BPT mừng cho đồng nghiệp tìm được những nguồn vui khác, nguồn ấm áp khác nơi đất lạnh kia, để khỏi cần phải liên lạc tin tức với bạn bè Công Chánh cũ. Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một sở thích, làm sao cho mình cảm thấy vui là được.

Nhân đây xin nhắn với các AH không còn muốn có tên trong danh sách AHCC nữa thì xin cho các ban BPT biết, nên nói thẳng, không cần vòng vo. Và cũng nhắc các AH muốn "đừng bỏ ai ra khỏi danh sách" rằng không nên ép uống ai phải chơi với mình.

☒ AH. TRỊNH HẢO TÂM - MONTANA, CALIFORNIA.

Đáp lại lá thư riêng của các ái hữu vùng Vịnh phụ trách lá thư AHCC, tôi cố gắng gửi đến AH bài "Một Chuyến Trở Lại Quê Nhà" kể lại Saigon tháng 12.96. Tôi có vào đi một vòng trong bộ Công Chánh rồi trở ra. Kỳ này ngoài một tuần về quê Trà Vinh, tôi có đi Vũng Tàu, Nha Trang và Đà Lạt. Có ghé thăm AH Lương Khắc Đức (Ty Thủy Cơ - Nha Thủy Vận). Mừng cho AH Đức vừa mới cho hãng bia ngoại quốc mượn căn nhà của thân sinh để lại trên hồ tắm Chi Lăng nên đã qua cơ "bỉ cực" và tới hồi "thối lai". Tôi có vào thăm hai anh Nguyễn Văn Mai và Nguyễn Văn Y (họa viên Ty Thủy Đạo - Sở Hàng Hà). Chúng tôi có nhắc đến AH Võ Ngọc Diệp (Canada) và anh Ngô Hữu Bền. Hai anh Mai và Y vẫn còn làm ở Sở Hàng Hà và lương cũng được trên 100 đô la mỗi tháng. Hai anh cho biết AH Trương Minh An đã qua đời ở hải ngoại sau khi về Việt Nam thăm nhà một lần. AH An, người trực tánh nhưng rất tốt bụng với anh em. Tôi vẫn làm cho City Ontario, California được 11 năm rồi. Thân ái.

BPT: Những tin tức trong thư của AH rất trân quý mà các ban phụ trách lá thư đều kiếm tìm. Có chừng 20 lá thư như thế này, thì anh em AHCC biết hết tin tức của nhau. Bài "Một Chuyến Trở Lại Quê Nhà" của AH đăng trong số này, bài viết rất hấp dẫn, đầy đủ. Nhiều AH đi về Việt Nam trở lại BPT yêu cầu viết bài nói về chuyến đi, các AH đó cảm thấy "không biết viết về cái gì" và làm sao để viết cho anh em thông cảm khi đọc.

☒ AH. NGUYỄN TƯ TÙNG - SAN JOSE, CALIFORNIA.

Theo lời yêu cầu của quý anh, tôi xin gửi hai bài:

1 bài về mối tình giữa Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương

1 bài thơ tếu và bài họa.

để quý anh tùy nghi (nghĩa là đăng được thì đăng, không đăng được thì rục).

Tôi đã nhận được cuốn danh sách AHCC và thân hữu khắp nơi, mới cập nhật hóa. Cuốn này rất có ích. Lập được cuốn này rất tỉ mỉ và công phu. Xin cảm ơn quý anh phụ trách và xin để lời khen hết mình."

Chúc LTAHCC năm nay tiến bộ và phong phú hơn năm ngoái, năm kia...

BPT: Cảm ơn AH đã không ngại tuổi tác, đóng góp bài viết cho lá thư AHCC. Hai số 67, 68 không thấy bài của AH, anh em hỏi thăm tại sao không có, BPT không biết trả lời làm sao. Xin AH cứ đều đều viết bài cho lá thư, dù có được ban phụ trách yêu cầu hay không. Những kỷ niệm trong nghề Công Chánh của AH là cả kho tàng đáng được ghi lại, cho các thế hệ sau thu nhận và lấy làm kinh nghiệm. Xin AH viết lại hoặc nói lại cho anh em đọc.

☒ AH. TÔN THẤT TÙNG - FOUNTAIN VALLEY, CALIFORNIA

Trong lá thư số 67, có bài Tập Thể Công Chánh Việt Nam Hải Ngoại Có Thể Làm Gì Được Cho Quê Hương" do tôi viết. Trong bài này có đoạn tôi nhắc đến việc anh Đoàn Trịnh Giác và tôi, Tôn Thất An Cựu ghé thăm Tổng Cục Kiều Lộ cũ nhưng vì tôi vô ý, tôi đã đề rõ tên anh. Nay anh Giác sợ sẽ gặp phiền phức trong tương lai nếu có công việc phải đi Việt Nam, vì vậy anh yêu cầu tôi đính chính trên Lá Thư.

Vậy xin anh vui lòng cho đăng bản đính chính tôi kèm theo đây trong Lá Thư số 69 sẽ ấn hành vào đầu năm nay để anh Giác có bằng chứng để phòng hờ gặp sự phiền phức. Tôi xin cảm ơn anh nhiều.

BPT: Đã đính lời đính chính của anh trên lá thư này. Viết tên thật của các AH khác ra, nhiều khi cũng kẹt cho các AH đó, nếu còn có liên hệ đến Việt Nam hiện tại. Ai cũng biết cộng sản là chúa nghi ngờ, cái gì cũng nghi được cả, cái gì cũng là CIA, cũng là tay sai đế quốc, cũng là phản cách mạng. Bọn họ là chúa trùm trong việc gắp lửa bỏ tay người. Có lẽ điều đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Bọn ngu dốt, trí óc chứa đầy lá mít thì hay nghi ngờ là phải. Ai đã từng sống với CS mới biết cái vô lý, cái ngang phè của chúng, nhiều khi tức sôi gan lên mà vẫn phải im lặng. Tội gì mà cắn nhau với chó để bị thương tích?

☒ AH. TRẦN ĐÌNH THẮNG - CANADA.

Tôi xin cảm ơn ban phụ trách đã gửi cho tôi LTAHCC số 68 ngay khi tôi vừa qua California về lần thứ 5 kể cả 1 lần tới Cali trước khi tị nạn tại Canada vào năm 1975.

Xin thành thật hoan nghênh các Anh đã phát hành liên tiếp nhiều số báo tất cả đều rất đẹp về hình thức cũng như rất hay về nội dung. Lần này nhờ anh Quyên tôi được gặp một số đồng các AHCC làm việc tại

Caltrans Oakland. Tôi rất cảm ơn các AHCC đã có rất nhiều cảm tình với tôi trong buổi họp mặt tại nhà hàng Võ tại Oakland. Sau đó khi về Los Angeles tôi lại được AH Hà Công Hòe chở đi San Diego thăm các anh Chương, Thọ và Bửu. Bất cứ tại đâu các AHCC cũng tiếp đón rất nồng hậu AHCC từ phương xa tới thăm.

Tháng 10/1996 các AHCC Phạm Ngọc Xuyên, Tôn Thất Đồng và tôi có tới Washington DC để thăm các AHCC tại đây. AH Nguyễn Văn Bánh và phu nhân đã rất sốt sắng tiếp đón chúng tôi bốn ngày và đã tổ chức một buổi họp mặt với các AHCC trong vùng rất là vui vẻ và thân mật. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn anh chị Bánh và tất cả AHCC vùng Washington DC.

Hiện nay ở Montreal đang rất lạnh, sau Tết độ hai hay ba tuần chúng tôi sẽ tổ chức một buổi họp mặt mừng Xuân Đinh Sửu và sẽ quyên tiền để ủng hộ LT AHCC.

Nhân dịp đọc LT AHCC trước đây, AH Lê Thành Trinh có thắc mắc tại sao thủ đô của Louisiana lại có tên tây là Baton Rouge. Tôi nghĩ AH Trinh đã kiểm ra giải đáp rồi. Tôi cũng xin góp ý thêm như sau: Trước năm 1975 tôi có dịp được đi tu nghiệp tại Kiểu Lộ Louisiana tại Baton Rouge, nhân dịp đó tôi có được đọc một tài liệu cho biết các người Mỹ gốc Pháp ở Louisiana cách đây hơn hai thế kỷ bị người Anh khi chiếm được Canada thì dày một số người Pháp qua Louisiana trong vùng Baton Rouge bấy giờ có nhiều giếng dầu lửa, có các ngọn lửa cháy nên người Pháp gọi là Baton Rouge (gậy đỏ). Đó là theo tài liệu tôi đã đọc.

BPT: Những cuộc viễn du của AH thật là thích thú. Đi đến đâu cũng có bạn bè tiếp đón ân cần, đưa đi đây đi đó thăm thú cảnh vật. Mong sao những cuộc thăm viếng này, mở đầu cho những đợt đi thăm nhau khắp năm châu của AHCC chúng ta. Chỉ cần vài bộ áo quần, xách túi đi thăm bè bạn đây đó, đến ở nhà bạn này vài hôm, bạn khác vài hôm, hàn huyên tâm sự rồi ra đi.

Tại vùng Vịnh San Francisco, cũng có nhiều AH sẵn sàng tiếp đón những AH khác muốn đến chơi vài tuần. Có nhà ở, cơm ăn, chỉ tốn tiền đi máy bay đi xe mà thôi. Đương nhiên là ở nhà thì tiện nghi hơn khách sạn, vì có đủ thứ lnh klnh như khi ở nhà mình. Nếu AHCC khắp nơi, tham dự một chương trình "trao đổi du lịch" thì chúng ta có thể đi chơi khắp các lục địa mà chi phí thành tối thiểu, chỉ tốn chi phí đi chuyển mà thôi, bớt được chi phí ăn, ở cũng là nhiều lắm.

☒ AH. LÝ DIỆP TÙNG - FULLETON, CALIFORNIA.

Tôi đã nhận được lá thư số 68, cảm ơn ban phụ trách lá thư. Tôi xin ghi điện thoại và địa chỉ mới. Tôi xin yểm trợ 20 đồng. Chúc ban phụ trách kiên tâm trường kỳ phấn đấu phát hành lá thư số xuân.

BPT: Đã điều chỉnh địa chỉ của AH. AH đã chuyển về miền Nam Cali mấy năm rồi mà địa chỉ cũ vẫn còn ghi. May mà còn gia đình ở đó, không thì thất lạc lá thư ổng lắm. Anh em AHCC ở khu 4 thường nhắc nhở đến AH. Khi nào tiện dịp thì ghé lại chơi. Kỳ này lá thư AHCC về Nam California, AH nhớ liên lạc với ban phụ trách mới, đóng góp một tay, có AH đóng góp thì chắc chắn lá thư sẽ khá hơn nhiều. Nhớ liên lạc các AH Quý, Bình, Bằng, Hợp... để phân chia công tác nghe. Cũng vui lắm chứ không nặng nhọc gì đâu.

☒ AH. NGUYỄN VĂN TRỤ - SACRAMENTO, CALIFORNIA.

Trong phần địa chỉ của các ái hữu, xin thêm cột Email address. Càng ngày nó càng phổ thông, dễ liên lạc và lại rất rẻ tiền. Hơn thế các AH thường ít "làm biếng" liên lạc với nhau hơn vì hay ngồi trước computer. Đánh một Email dễ hơn là ngồi lấy giấy viết một lá thư nhiều. (Nghe đến thư là nhiều người nổi cơn làm biếng liền). Mong lắm thay!

BPT: Ý kiến của AH rất hay. Nhưng hình như AH quên cho Email address của chính AH. Lấy gì để ghi lên cột Email đây? Nhắc lại, trong lá thư trước, nhiều AH đề nghị lên Internet, và có ý kiến khác là đa số anh em AHCC đều đang ở tình trạng "thấp kỹ" (lowtech) và chỉ có một số nhỏ là theo kịp "cao kỹ" (hightech). Nhưng dù sao đi nữa, thì "nhập gia tùy tục, nhập thời tùy kỹ". Đã sống trong thời đại này thì phải gắng theo cho kịp kỹ thuật mới. Nhưng tội nghiệp các lão AH, cả đời chưa mở cái computer 1 lần, thì làm sao đây. AH nói rất đúng, nghe đến thư là nhiều người đã nổi cơn làm biếng. Thời trước, có 1 AHCC mỗi tháng phải viết 1 lá thư về cho gia đình. AH đó chỉ viết một lá thư thôi, còn sau đó thì thư nào cũng chỉ ghi "Xin ba mẹ xem lại thư trước". Chừng đó thôi.

☒ AH. NGUYỄN CÔNG THUẬN - VESTAL, NEW YORK

Rải rác trong nhiều Lá thư của các năm qua, tôi đã góp ý về AHCC, về cái nhóm và tinh thần sinh hoạt này. Hình như lâu ngày không nhắc lại, nhiều người

đã quên bẵng, hay là không muốn nhớ, hay là nhóm của những bạn bè xưa cũ có liên hệ với ngành công chánh, bạn học, bạn làm việc, bạn cùng có với nhau những tình nghĩa và kỷ niệm từ trước năm 1975 ở trong nước. Sau 1975, chạy ra các nước ngoài này làm thân phận lưu vong, mỗi người chúng ta đều có hoàn cảnh gia đình và công ăn việc làm khác nhau. Rất nhiều người đã không còn làm công việc gì liên hệ tới ngành Công Chánh nữa. Cái liên hệ mà chúng ta còn có với nhau bây giờ hoàn toàn là cái tình bạn, tình đồng nghiệp xưa cũ. Chúng ta muốn giữ gìn cái tình bằng hữu xưa cũ đó bằng cách thỉnh thoảng đi thăm nhau, đến gặp mặt hoặc viết cho nhau để thăm hỏi, và để cùng nhắc lại những kỷ niệm, những tình nghĩa. Do hoàn cảnh các ái hữu chúng ta ở rải rác khắp năm châu, đi thăm từng người thì chắc là không ai có thể đi nổi. Viết thư cho từng người thì cũng nhất định là không thể nào viết hết. Đó là cái "mẫu số chung" duy nhất đã giúp tạo thành và phát triển AHCC. Vậy thì mục đích sinh hoạt của AHCC hoàn toàn là lý do tình cảm. Do nhu cầu tình cảm đó mà một số ái hữu ngay từ sau cuộc đổi đời và chạy ra ngoài này, đã tình nguyện đứng ra làm công việc liên lạc và phối hợp để tạo ra các sinh hoạt AHCC mà chủ yếu là Lá thư AHCC, và các cuộc họp mặt lớn nhỏ hàng năm ở từng địa phương. Họp mặt là để đi một lần, tới một chỗ, mà gặp được nhiều người. Lá thư là để một người có thể viết được thư cho nhiều người và đọc được thư của nhiều người.

AHCC là của mọi người cùng có cái mẫu số chung nói trên. Ái hữu nào thích và đồng ý các sinh hoạt này thì cùng nhau tham gia và cùng nhau đưa lưng ra chia nhau gánh vác mọi chuyện để duy trì và phát triển sinh hoạt. AHCC không phải của riêng của một người hay một nhóm người thuộc một cấp bậc nào hay địa phương nào hết. Hay, tất cả cùng hưởng, đỡ, tất cả cùng chịu. Mà nói cho cùng, nếu hiểu đúng là tình nghĩa và kỷ niệm thì làm gì có chuyện hay hay dở. Làm gì có chuyện người tới sau mặc cảm đối với người tới trước nếu người tới trước chỉ nhắc toàn tình nghĩa và kỷ niệm, thay vì viết thư viết bài khoe khoang loan xạ về công ăn việc làm, về nhà cửa, xe cộ, con cái,...

AHCC không phải là một hội đoàn hay đoàn thể hay công ty có tính cách chính trị hay xã hội hay kỹ thuật hay thương mại hay gì gì hết. AHCC cũng không là một cơ quan chuyên môn kỹ thuật, không có mục đích nghiên cứu, báo cáo, thảo luận về kỹ thuật các công trình xây cất, ... AHCC chỉ là một nhóm bạn cũ,

sinh hoạt hoàn toàn có tính cách tình cảm để nuôi dưỡng những tình nghĩa và kỷ niệm. Chính trị, xã hội, kỹ thuật, thương mại... là chuyện riêng của mỗi người, mọi người tôn trọng cái quyền cá nhân đó của mỗi người. Trừ phi một ái hữu nào đó có một hành động lợi dụng hay làm hại đến một ái hữu khác, làm xúc phạm đến tình AHCC, lúc đó chúng ta sẽ phải có biện pháp đối phó với cái người mà chúng ta không còn coi là ái hữu đó nữa. Mỗi ngày qua, nhóm có thể mở rộng bằng cách tìm kiếm liên lạc và kết hợp càng ngày càng nhiều những người bạn cũ.

Nhóm cũng có thể mở rộng bằng cách đón nhận những người mới gia nhập nhóm, thích sinh hoạt với nhóm... Những người mới này có thể không ai có cái mẫu số chung trên kia một cách trực tiếp, nhưng họ tìm được nhiều hay ít một phần cái mẫu số chung đó qua những người bạn mới, qua gia đình các ái hữu. Thế hệ những người ở lứa tuổi con em của thế hệ thứ nhất - tạm gọi là thế hệ "trẻ" - có thể có nhiều người đang có nhiều liên hệ với ngành công chánh. Một số các con em này có thể cùng chia sẻ cái tình AHCC với thế hệ cha anh qua cái tình AHCC của thế hệ cha anh. Nhưng tôi ngờ rằng con số này rất ít. Tôi không tin rằng có những người hoàn toàn không có mẫu số chung đó mà lại thích vào sinh hoạt với nhóm AHCC. Nếu những người này không chia sẻ cái tình AHCC thì tôi không thấy có lý do gì để họ tham gia vào các sinh hoạt AHCC. Và mười hay hai mươi năm nữa, khi thế hệ chúng ta còn lại dăm ba người, sinh hoạt và Lá Thư AHCC chắc chắn sẽ phải chấm dứt. Tôi thấy đó là điều tất yếu. Không có gì phải nuối tiếc. Lớp người gọi là trẻ, những người mới tốt nghiệp sau 75 ở hải ngoại, nếu họ muốn sinh hoạt về chuyên môn kỹ thuật thì họ tìm đến các cơ quan, các công ty, các hội đoàn, các tạp chí chuyên môn kỹ thuật (có hàng hà sa số), họ đâu có tìm đến AHCC làm gì. Tìm đến đúng chỗ, họ đâu có bơ vơ lạc lõng. Những người bạn mới, nhất là những người bạn trẻ, nếu họ thích thú và tìm đến gia nhập vào nhóm AHCC thì dĩ nhiên là chúng ta hân hoan chào đón họ. Chắc chắn là họ nhắm vào cái tình cảm mà chúng ta cư xử với nhau, chứ không phải vì các công trình kỹ thuật này nọ. Chắc chắn là họ đến với chúng ta qua cái tình cảm riêng tư của họ với một cá nhân hay một gia đình AHCC nào đó.

Lá thư AHCC đã sống qua 21 năm, tuy có thăng trầm sôi sục, nhưng vẫn còn "sống mạnh sống hùng". Danh sách AHCC liên lạc được vẫn được tăng dần theo năm tháng (hiện giờ hình như cỡ trên 700 người). Tôi

nghĩ rằng hai sự kiện đó đã chứng minh hùng hồn rằng một số rất đông các ái hữu đã đồng ý với các sinh hoạt AHCC, nhất là Lá Thư. Điều đó cũng chứng tỏ là các sinh hoạt AHCC nhất là Lá thư đã trở thành một nhu cầu trong đời sống hàng ngày của tất cả ái hữu và gia đình. Và nhất định là một số rất đông các ái hữu, trong đó có tôi, lúc nào cũng nôn nóng nhận được Lá thư để đọc. Nhiều người chờ đợi có dịp để đi họp mặt, đi cắm trại, đi dự các đám tiệc của gia đình các ái hữu... Nhiều khi đi dự không phải vì tình cảm riêng tư đối với gia đình người mời, mà là vì lòng mong muốn được gặp các ái hữu khác để thăm hỏi, chuyện trò, đùa giỡn... Nếu hiểu đúng cái mục đích và tinh thần sinh hoạt của AHCC nằm trong cái mẫu số chung nói trên, thì chúng ta không cần phải thắc mắc hay phân biệt chuyện già với trẻ, chuyện thế hệ thứ hai thứ ba, chuyện người đi trước người đi sau, chuyện cấp bậc, chức vụ...

BPT: *Cám ơn Anh đã cho những ý kiến sâu sắc, xác đáng, đầy đủ. Nói lên được cái suy tư của đa số AHCC. Ban Phụ Trách chúng tôi định viết những điều trên, nhưng còn lúng túng, chưa biết phải viết bằng cách nào, thì được những giòng chữ quý báu của Anh, chúng tôi mừng như "bất được tử". Quá mạch lạc, khúc chiết, rõ ràng.*

Phân góp ý về bài viết của VP-HĐ thì chúng tôi có nhận được 7 bài đều không đồng ý với anh HĐ, nếu phải đăng thì đăng cả 7, ít nhất cũng mất 1/3 lá thư, rồi sau đó, gây thêm tranh luận dài dòng, vô bổ, có thể làm tổn thương đến tình cảm quý báu giữa anh em AHCC.

Giả như có 5% AHCC đồng ý với VP-HĐ thì cũng chỉ có 30 người thôi, có lẽ đừng bắt 600 người còn lại phải lắng nghe những điều tranh luận mà họ không muốn nghe. Nếu 30 người đó, họ đồng ý với nhau, thì họ có thể đứng ra lập thêm một hội "gì gì đó" mà hoạt động cho kết quả. Nếu anh đồng ý, thì BPT sẽ gửi bài góp ý của anh đến VP-HĐ, vì bài viết của anh cũng là quan điểm của đa số.

☒ AH. HOÀNG ĐÌNH TUYẾN (THÀNH LỄ) - PHÁP QUỐC

Xin mọi người một tràng pháo tay cho Ban Phụ Trách AHCC vùng Vịnh San Francisco! Đó là lời mà tôi muốn nói khi nhận được bản danh sách AHCC mới. Đó là một món quà mà độc nhất CC có mà thôi...

Luôn tiện đây tôi cũng xin thông báo đến quý AH biết rằng chúng tôi sẽ đến San Jose để trình diễn thời trang vào hôm 3-11-96. Chuyến này tôi đi cùng với người đẹp nhất nước Pháp, đó là cô Miss France 96. Lẽ tự nhiên là cô ta sẽ mặc áo dài Việt Nam. Từ một KTS, tôi đã qua họa sĩ - designer thời trang thì nay tôi lại được vào ủy Ban Giám Khảo cho cuộc thi Miss Paris của Pháp Quốc.

Thơ 25/10/96

Từ 75 đến nay tôi chỉ thấy anh qua LTCC mà thôi, nay được biết Anh và các bạn khác phụ trách LTCC thì thật là hay. Xin hoan hô ủng hộ. Đã có lần tôi đề nghị làm Fashion show để gây quỹ cho LTCC nhưng không thành. Đối với tôi thì quá dễ vì ở trong nghề từ hơn 20 năm rồi. Kỳ này để cho các Anh Chị thấy rõ mọi việc thì chỉ có việc đi xem Fashion T.L. hôm 3/11/96 tại San Jose thì rõ ngay. Có lẽ các quảng cáo báo chí và truyền thanh truyền hình cũng đang hoạt động... Đã từ lâu tôi làm việc cho Ủy Ban Chấm Thi Miss France cho nên tôi có mời đi theo cô Miss France cho thêm phần long trọng. Phái đoàn có thêm bà xã và con gái đi theo. Tôi sẽ ở San José tại nhà bà chị ruột từ 1-11 đến 7 hoặc 11.11.96. Tôi mong Anh đi xem để viết một bài phóng sự cho vui, hoặc phỏng vấn người đẹp nhất nước Pháp (lẽ tự nhiên là 1 cô đảm chứ không phải Miss Vietnam đâu!)

Em tôi tôi ở Fremont và hồi xưa ông bà cụ tôi ở chung với nó.

Thơ 22/1/97

Tôi rất phục công lao và ý chí của các Anh khi đã thực hiện vừa LTCC vừa bảng danh sách. Xin hoan hô và xin đóng góp thêm 20US ngoài niềm liêm hàng năm. Không có tiền thì không làm gì được, mình phải thực tế. Tại Pháp, tất cả anh em đều ý thức được sự quan trọng của LTCC trong việc tin tức và sinh hoạt của khối CC cho nên từ lâu đầu đến nay, mọi người đều đóng 200F tương đương với 40USD. Cũng nên biết rằng đời sống tại Pháp thấp kém hơn bên Hoa Kỳ.

Các Anh ở Mỹ đông hơn đâu hết, nếu các Anh đóng mạnh hơn một tí nữa thì LTCC sẽ sống lâu dài hơn và vững mạnh hơn.

Theo đây tôi xin gửi vài hình vẽ để các Anh trang điểm LTCC. Xin cầu chúc các Anh vạn sự an lành và thắng thịnh. Kính chào.

BPT: *Từ một kiến trúc sư rồi thành họa sĩ nay thành nhà vẽ kiểu mẫu và là giám khảo các cuộc thi Hoa Hậu Paris tại Pháp Quốc, và đi đến đâu cũng*

mang theo người đẹp nhất nước Pháp. Anh em AHCC phục tài anh nhiều, mà phục hơn là cái "gan cùng mình". Dám đi đâu cũng có rần rần người đẹp bao quanh, mà không phải đội nón sắt mang áo giáp, thì anh là số một. Chúng tôi không đủ cái can đảm đó. Máy cái ghè tương mà đổ ra lênh láng thì mệt lắm, khổ lắm. Phần tổ chức "Biểu Diễn Trang Phục" để gây quỹ cho AHCC là ý hay nhưng chúng tôi không đủ thì giờ và tài năng để tổ chức. Nếu lời và huê vốn thì không nói chi, nhờ lỗ vốn thì ai đưa lưng ra gánh vác giúp đây?

Phần đóng nhiều, đóng ít cho lá thư là tùy tâm. Hoan nghênh các AH tại Pháp quốc nhiệt thành đóng góp đều đặn. Tại Mỹ, có nơi còn dùng tiền đóng góp cho lá thư để chi tiêu cho các vấn đề khác nữa, cho nên tính trung bình mỗi năm mỗi AH vùng đó chỉ đóng chưa được 6 dollars cho lá thư mà thôi. Nếu tất cả các nơi khác đều làm vậy, thì lá thư ắt chết sớm.

✉ AH. PHẠM THỊ BẠCH VÂN - SAN JOSE, CALIFORNIA.

Tôi xin tự giới thiệu là con gái của ông Phạm Nghi, Kỹ Sư Công Chánh, đã quá cố, và là vợ của anh Bùi H. Tiễn trong Hội AHCC.

Nhân ngày giỗ lần thứ 2 Thầy tôi sắp tới, tháng 2-1995 - tháng 2-1997, tôi lần giỡ tập hồi ký Thầy tôi viết vào những năm 60, khi thầy tôi bị bán thân bất toại phải nghỉ việc (1957). Với nhiều nghị lực, Thầy tôi đã kiên trì luyện tập không hề xao lãng, điều độ đến mức tuyệt đối trong đời sống, luôn luôn tỏ ra yêu đời và kiên nhẫn trong suốt 38 năm bệnh tật (1957-1995). Trong thời gian đó, Thầy tôi đã tập viết từ những nét đơn giản, dần dần viết được để luyện cánh tay mặt đã bị liệt. Thầy tôi luyện trí nhớ bằng cách viết hồi ký, chỗ nào quên thì mẹ tôi giúp. Hồi ký của Thầy tôi viết rất công phu, mỗi ngày chỉ vài câu và suốt trong mấy năm đã ghi lại được rất nhiều điều lý thú. Nay tôi xin trích một đoạn có liên quan đến nghề Công Chánh từ thuở mở Quốc Lộ 14 để quý Anh xem nếu có thể đăng vào LTCC 97 cho vui. Tôi cũng mong đoạn văn này góp được phần nào những vui buồn của nghề trong thời gian trước. Trong hồi ký Thầy tôi dùng danh xưng "Thầy" vì chỉ viết để lại chuyện xưa cho con cái biết. Nay tôi xin sửa thành "Tôi" trong đoạn văn này để gửi đến các anh xem.

Xin chúc quý anh vui mạnh để tiếp tục công tác LTCC.

TB. Chúng tôi xin gửi chi phiếu 20 đồng để ủng hộ LTCC năm 97.

BPT: Bài trích từ hồi ký của cố AH Phạm Nghi rất sống động, chúng tôi đăng vào kỳ này, để các thế hệ đi sau biết cái khó khăn của các bậc tiền bối ngày trước. Cảm ơn AH đã lưu tâm và đóng góp bài vở cũng như tài chánh để nuôi dưỡng lá thư. Những bài hồi ký nghề nghiệp này, BPT chúng tôi để ý kiếm tìm và thường thúc dục anh chị em viết, ghi lại và phổ biến cho gia đình AHCC chia sẻ. Hy vọng gia đình và con cháu của các AH đã quy tiên, tìm được những bút tích của các cố AH, sao gửi lại cho lá thư, lần lượt đăng lên những lá thư kế tiếp.

THƯ TÍN TỪ NAM CALIFORNIA

AH Lê Khắc Thí phụ trách

AH BÙI NHƯ TIẾP: Thân chúc LT. Công Chánh năm 1997 về lại Nam Cali nắng ấm, đậm chồi nảy lộc với nhiều bài đóng góp hay, sâu sắc hướng về tương lai (quốc nội và hải ngoại) không những của AHCC "thế hệ bản lề mà còn có bài của thế hệ thứ hai... nhất là của AHCC... quốc nội nữa. Tiếc không dự tất niên với Anh Chị Em AH được, xin gửi lời chúc năm mới đến tất cả các bạn. Tôi sẽ đóng góp ý về Đại Hội AHCC. Tôi nghĩ hè năm 1998 tổ chức Đại Hội sẽ có sự tham dự năm châu đông đúc, có chất lượng hơn.

* *Rất tiếc AH không xuống dự tất niên để gặp đông đảo Anh Chị Em, ở lưng chừng giữa miền Bắc và miền Nam Cali đi hướng nào cũng xa cả 4-5 giờ xe, nên anh em cũng thông cảm sự vắng mặt của AH trong 2 kỳ họp mặt năm vừa qua. Ý kiến AH về Đại Hội dự định tổ chức vào mùa hè 1998 tại Nam Cali, chúng tôi sẽ đưa ra thảo luận trong kỳ họp của Ban Tổ Chức sắp tới. Anh chị em cũng ngại là tổ chức vào năm 97 không đủ thì giờ để chuẩn bị cũng như AH khắp nơi khắp đặt để về tham dự. Chúng tôi sẽ xin thông báo ý kiến của ban tổ chức về ngày Đại Hội (LKT)*

AH. TRẦN SĨ HUÂN: Tôi đã nhận được thư anh yêu cầu đưa 3 vấn đề AHCC ra thảo luận trong buổi họp mặt sắp tới ngày 2/2/97 tại Oakland. Tôi đã sao máy bản gửi cho một vài anh để chuẩn bị ý kiến, đến hôm đó thảo luận cho sẵn sàng.

Riêng tôi thì có ý kiến như sau:

1. Tổ chức Đại Hội AHCC Hải Ngoại năm 1997.

a) Xin đồng ý, và xin phép đề nghị dùng chữ "Hải Ngoại" thay vì "Thế Giới" hay "Quốc Tế" như một vài đoàn thể đã lạm dụng danh từ.

b) Về địa điểm, Santa Ana là nơi thích hợp hơn cả vì có đông ái hữu, gần các địa danh du lịch v.v..

c) Thành phần ban tổ chức nên gồm có phần chủ lực ở Santa Ana và phần đại diện tại khắp nơi để vận động ái hữu tham gia đông đủ (đóng góp công, của v.v..)

2. Việc tặng "Bảng Lưu Niệm" và việc "Phân Ưu, Phúng Điếu" xin đề nghị để địa phương nào lo địa phương nấy vì chi phí vào khoảng \$100.00 cho mỗi trường hợp thì thiết tưởng địa phương nào cũng có thể làm được cả, rồi thông báo cho các nơi biết để tùy nghi, tùy theo sự quen biết của từng cá nhân. Do đó không cần phải lập thêm quỹ gì cả.

* Chúng tôi rất đồng ý kiến về những điểm anh nêu trong thư. Riêng về phần Đại Hội AHCC sẽ được đưa ra thảo luận chi tiết trong buổi họp của ban tổ chức vừa được đề cử trong dịp Tất Niên tại Nam Cali và sẽ xin thông báo các địa phương kết quả. (LKT)

- CHỊ AH ĐỒNG SĨ KHIÊM: Rất hoan nghênh tổ chức Đại Hội và kính chúc Đại Hội thành công, đạt sở nguyện. Riêng về việc phụ trách Lá Thư, nếu quý vị ở Bắc Cali mỗi một, kính mong chư quý vị miền Nam Cali chung vai gánh vác lo cho Lá Thư sống mãi, trẻ hoài như mùa Xuân bất diệt.

- AH BÙI CHIÊN (CA): Tán thành việc tổ chức Đại Hội AHCC vào mùa hè 97. Tôi xin sẵn sàng phụ lực cùng ban tổ chức trong phạm vi khả năng của tôi. Tiện đây xin gửi ủng hộ Lá Thư \$20, quỹ Phân Ưu \$20.

* Đã ngoài 70 mà AH rất tích cực trong mọi sinh hoạt của AHCC, thật là đáng quý. Thiết tưởng ngoài niềm vui với con cháu trong gia đình, liên lạc, tiếp xúc với bạn bè đồng nghiệp trong gia đình Công Chánh cũng là một niềm an ủi trong sinh hoạt hằng ngày. (LKT)

- AH LÂM MỸ BẠCH TUYẾT: Tôi vừa nhận được thư của Anh, xin cảm ơn Anh nhiều, tôi đã lớn tuổi và tự nhận thấy yếu kém nên không có ý kiến về các vấn đề anh đặt ra. Xin gửi \$20 để ủng hộ Lá Thư và \$10 gây quỹ Phân Ưu.

* Đồng khóa với anh Nguyễn Hữu Tuấn, các Anh đã vào bát tuần mà tham gia ủng hộ những sinh hoạt của AHCC như thế là quý lắm rồi. Chúng tôi cũng

mong có một dịp Đại Hội để các Anh gặp lại nhau. (LKT)

- AH TRÂM KIM NGÂN: Rất cần có Đại Hội, 3 hoặc 5 năm một lần.

* Năm ba năm mà tổ chức được một Đại Hội thì thật là lý tưởng.

Nhưng thực tế làm sao tổ chức đây và AH khắp nơi có sốt sáng tham gia hay không là điều quan trọng. Mong Đại Hội chúng ta đề ra kỳ này thành tựu và có kết quả tốt đẹp. (LKT)

- AH NGUYỄN THẾ DIỄN (VN): Tôi rất vui mừng nhận được thư anh (đề ngày 5-11-96) với nhiều tin tức về các bạn, đặc biệt là tin tức về các Cụ đã đạt cửu tuần.

Thật là một hạnh phúc lớn lao khi các Cụ đạt tuổi đại thượng thọ. Tôi nghĩ Bảng Mừng các Cụ của Hội Ái Hữu Công Chánh, là một khích lệ tinh thần rất quý giá đối với các Cụ. Các Anh đã có sáng kiến rất hay đó.

Trong năm 1996, về thăm quê hương, có các anh Ngôn, Lễ, Trí... thật là vui được gặp lại các bạn sau bao nhiêu năm xa cách. Mong rằng những năm sắp đến sẽ gặp được thêm nhiều bạn nữa về thăm quê hương.

Tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới đến quý AHCC và tất cả các bạn hữu.

* Được biết Anh và anh em bên nhà bình yên sức khỏe, chúng tôi rất mừng. Không biết còn có Cụ nào trong số AH ở Việt Nam đạt cửu tuần như một số quý Cụ ở hải ngoại không, nếu có xin Anh cho biết để đề nghị tặng bản mừng đại thượng thọ như đã làm đối với quý Cụ ở đây. (LKT)

- AH KHÚC ĐẢN (Paris):... Năm mới sắp đến, tôi có lời chúc mừng các AH an khang, thịnh vượng, mọi sự như ý. Mong các anh giúp BPT Lá Thư AHCC ra đúng kỳ hạn và nhiều tin tức AHCC cho các anh em mọi nơi nhớ đến nhau luôn luôn.

* Được biết AH sức khỏe tốt, qua các anh Trương Như Bích (đang thăm Cali), Nguyễn Ngọc Tiếp (đến Mỹ năm 96)... và AH còn sưu tầm ghi chép và viết bài cho LT cũng như các đặc san ở địa phương. Còn không đây 5 năm là AH. đạt tuổi "Bách Niên Trường Thọ", mong rằng gia đình công chánh có được cái vinh dự ấy. (LKT)

- AH NGUYỄN NGỌC TIẾP (Paris): Được các anh cho biết có thể tháng 7/97 này có cuộc gặp AHCC tại Cali, tôi hy vọng vào dịp ấy sẽ cố gắng về họp mặt với nhau một lần cho vui. Cũng thừa dịp sức khỏe còn tương đối khả quan nên đi Mỹ chơi một lần nữa để thăm bạn bè cũ và bà con còn nhiều người chưa gặp lại từ lâu.

Hôm qua các AH ở Paris, đã đến thăm AH Nguyễn Cao Khoan và trao tặng Bảng Mừng Đại Thượng Thọ do các Anh gửi qua, có chụp hình vui vẻ. Minh chưa nhận được Lá Thư 68, nhờ nói hộ Ban Phụ Trách gửi cho Tiếp một bản.

* Tôi sẽ tin anh về dự định tổ chức Đại Hội AHCC để anh chuẩn bị tham dự. Dù sao anh chị cũng ráng qua Mỹ một chuyến nữa để gặp anh em cho vui, mấy chuyến trước hình như anh đều được vé máy bay qua free - Nghe TT.T. nói vậy.

Vừa nhận thêm một thư của Anh cho biết là ban biên tập đã gửi LT 68, anh vừa nhận được sáng nay (19/2) do AH Hà Thúc Giảng gửi đến. Anh Tiếp viết: " Chung mình sẽ đến Sacramento vào ngày 27/4/97 và liên lạc với các Anh Bửu Hiệp, hy vọng xuống vùng L.A. để gặp các bạn vào tháng 7 sắp đến. LT kỳ này thấy dày, chắc nhiều bài vở vui lắm. Xin Anh chuyển đến các bạn BPT là tôi xin cảm ơn và ca tụng việc làm của các Anh lắm. Hy vọng LT. tồn tại mãi.(LKT)

- AH PHI NGỌC HUYẾN (Houston): Nhận được thư các anh ngày 4/1/97, rất tiếc chúng tôi đã họp cuối năm vào 14/12/96 nên các vấn đề các anh đưa ra không được thảo luận sâu rộng tại buổi họp, tuy nhiên chúng tôi có tham khảo ý kiến một số anh em thì ý kiến chung đại khái như sau:

- AHCC Houston có 1 Quỹ Niêm Liễm nho nhỏ do anh em đóng góp. Quỹ này được dùng để lo việc "chia vui sẻ buồn" trong gia đình Công Chánh địa phương; vì vậy chúng tôi thấy:

1. Việc phân ưu, phúng điếu v.v.. nên để địa phương nào lo địa phương ấy, thì vấn đề không bị mất thời gian tính.

2. Bảng Mừng Tuổi Thọ từ Cửu Tuần chúng tôi sẵn sàng đóng góp (chia sẻ với các địa phương khác) về chi phí liên quan đến mục này.

3. Đại Hội AHCC hè 1997. Vấn đề đại hội cũng đặt ra nhiều vấn đề phức tạp cho các vùng xa Cali. Chúng tôi thấy cũng không thuận tiện lắm.

* Mặc dù những vấn đề nêu trên không kịp đưa ra xin ý kiến anh em ở Houston trong dịp họp mặt vừa qua, nhưng ý kiến một anh em được anh tham khảo sẽ giúp cho AH Nam Cali có những quyết định đúng theo nguyện vọng của đa số AH. Chúng tôi phải cân nhắc, hội ý kiến anh em khắp nơi, mỗi khi có vấn đề liên hệ đến tất cả AH. Việc tổ chức Đại Hội năm 1997, chúng tôi đợi có ý kiến các địa phương rồi quyết định có nên tổ chức năm 1997 không.

Ngoài ra, liên lạc với BTC ở Bắc Cali vừa qua, chúng tôi thấy lịch trình phụ trách Lá Thư cho 7 năm tới là một đề nghị rất hay để cho Lá Thư được liên tục có người phụ trách. Theo lịch trình ấy thì anh em Houston (TX) sẽ lo cho Lá Thư năm 1999 (Hè 98-Hè 99). Anh Huyền bàn với các anh chị em ở Houston, cố gắng nhận lãnh Lá Thư theo đề nghị của BPT Bắc Cali, và tin cho Bắc Cali biết để kịp thông báo trên Lá Thư sắp tới cho anh em vui mừng, yên tâm là Lá Thư sẽ được tiếp tục lâu dài.(LKT)

- AH. TRẦN NHƯ ĐIỀU (Spain): ... Đã lâu không có tin, và cũng khá lâu rồi tôi không viết cho ai trong đại gia đình Công Chánh vì cũng chẳng ai viết cho tôi! Sau khi nhập bệnh viện để giải phẫu về tim mạch, nằm bệnh viện để kiểm tra này nọ mất vài tháng... Anh hỏi tôi sức khỏe ra sao, có khá hơn, có thoải mái tuổi già không? Xin thưa hoàn toàn không! Anh bảo tôi cố gắng sống đến 90 tuổi rồi AHCC sẽ trao tặng bảng mừng Cửu Tuần. Khó quá! Thứ nhất là tình trạng sức khỏe của tôi không cho phép sống lâu như vậy. Bệnh tim của tôi là bệnh "phút trước, phút sau"! Thứ hai là nếu còn mang nặng nợ đời nếu sống đến 2016 thì không hiểu cái tập thể AHCC của chúng mình có còn tồn tại không, như anh đã nói trong thư sự phai lạt càng ngày càng sâu rộng trong anh em khi... đêm sắp tàn trên bến Ngự. Dầu sao tôi hy vọng nó vẫn còn tồn tại, tuy thấy có vẻ "bi" nhưng chúng ta nên thỏa mãn với những gì chúng ta đã làm được trong hai mươi năm qua... Tôi có nhận thư BPT Bắc Cali kêu gọi viết bài gửi về trước tháng 10 để kịp in tháng 11/96. Tôi có viết bài "Hoài niệm về ngôi trường cũ và động viên ban phụ trách nên cố gắng tiếp tục thêm năm 97 nữa với lời hứa sẽ cố gắng viết bài thêm, không biết Lá Thư đã in chưa và đến bao giờ tôi mới nhận được Lá Thư 68. Kỳ rồi số 67 được gửi theo đường thủy nên tôi chỉ nhận được sau đúng 2 tháng. Cảm ơn Anh đã cho biết tin về một số anh em, kể cả

Anh Ngô Kệ (ở Hà Nội) mà tôi rất mến hồi ở chung một năm tại trường Công Chánh (48-49). Kệ học 2è sec, tôi học Preparation. Ngày kệ ra đi có đến gặp tôi ở Huế.

** Thu anh, các bạn thân của Anh như Thao, Huy, Tùng, Tiễn... có đọc và rất cảm động thấy anh bệnh, giải phẫu, sống xa bạn bè. Có lẽ các Anh ấy cũng đã có thư thăm Anh, chúc Anh mau bình phục; Lá Thư nay vẫn ở Bắc Cali cho đến mùa Hè 97, sau khi ra số 69 mới trở về Nam Cali do một nhóm làm Kiều Lộ ở đây nhận lãnh phụ trách năm 97-98. Anh đã đóng góp cho Lá Thư nhiều bài vở và mong anh tiếp tục viết về cho Lá Thư để duy trì Lá Thư thêm một thời gian lâu dài như anh em mong muốn.(LKT)*

- AH. LÊ MINH CHÁNH (Long Beach): Được thư cho hay tiệc tất niên vào ngày 12/1/97, để AH gặp nhau trước Tết Đinh Sửu, cùng nhau chúc mừng năm mới với Ban Phụ Trách Lá Thư 97/98 xung phong vác ngà voi và bàn việc tổ chức Đại Hội. Nhưng rồi bị cảm nặng nên đành phải nằm nhà, rất tiếc! Xin Anh chuyển lời thăm hỏi anh em AHCC từ xa về và chúc mừng tất cả thân tâm an lạc suốt năm Đinh Sửu.

- AH LỮU THÀNH TRUNG: Chúng tôi ủng hộ ý kiến tổ chức Đại Hội AHCC năm 97 tại Little Saigon. Chúng tôi có thể tiếp tay với Ban tổ chức. Về việc phụ trách Lá Thư, tôi thấy có anh Trịnh Hảo Tâm có khả năng viết lách và có kinh nghiệm trong lãnh vực viết báo, Anh liên lạc hỏi anh Trịnh Hảo Tâm. Còn tôi có thể phụ trách cập nhật AH nếu cần...

** Anh sốt sắng ủng hộ Lá Thư và sẵn sàng tiếp tay với anh em trong việc tổ chức Đại Hội cũng như phụ trách Lá Thư là rất quý. Anh em sẽ liên lạc với anh sau.(LKT)*

- AH LÊ MINH TRÍ: Tán thành và đề nghị tổ chức Đại Hội AHCC ở Nam Cali. Đề nghị anh em Bắc Cali ráng phụ trách Lá Thư thêm 1 năm nữa.

- AH TRÁT QUAN TIÊN: Nếu tổ chức Đại Hội AHCC năm 1997 tại Nam Cali, các AH sẽ hưởng ứng đồng đúc... Tôi rất hoan nghênh và thán phục tài năng và thiện chí các AH đã và đang phụ trách Lá Thư.

** Tuy không trực tiếp phụ trách Lá Thư nhưng Anh ủng hộ mạnh mẽ và thường xuyên Lá Thư là quý hóa. Nay anh đã hưu trí có nhiều thì giờ tham gia sinh hoạt (hội họp) với anh em cho vui.(LKT)*

- AH TRƯƠNG ĐÌNH HUÂN: Tôi nghĩ nên chuẩn bị Đại Hội AHCC cho cuối năm 1997 hoặc hè 1988 vì cần nhiều thì giờ mới chuẩn bị chu đáo được. Về Lá Thư đề nghị anh em Bắc Cali phụ trách thêm năm 1997. Anh em đã làm bản danh sách cập nhật thật đúng với sự mong muốn của đa số AH. Lá Thư 67 rất hay và sẽ đặt một số tiêu chuẩn để bảo tồn tính cách riêng của Lá Thư AHCC.

... Tôi nghĩ anh Hoàng Đống có nhiều sáng kiến về hình thức tổ chức các buổi họp mặt, chúng ta cần khai thác thêm, tổ chức 1 buổi họp thu hẹp giữa một số anh em ưa thích hoạt động hội để bàn về vấn đề này...

** Chúng tôi đã có mời anh Hoàng Đống họp để bàn về Đại Hội ngày 9-3 sắp tới. Mong các Anh đứng ra tổ chức để có được kết quả tốt, anh em đều muốn có dịp gặp gỡ, thăm nhau, Đại Hội là cơ hội anh em anh em xa đến Little Saigon thăm bà con bạn bè.(LKT)*

- AH. TRƯƠNG NHƯ NGUYỄN: Ý kiến tổ chức Đại Hội rất hay, anh em cùng nhau đứng ra tổ chức sẽ được hưởng ứng đồng đảo...

** Nay các Anh (Anh và Anh Hoàng Đống) đã về hưu và dời về Nam Cali, có nhiều thì giờ, xin mời tham gia vào công việc AH. Hai mươi năm qua các anh ở Oregon, Was. một mình không sinh hoạt AH với anh em, nay có điều kiện, hoàn cảnh tốt, nên đứng ra lãnh một phần như tổ chức Đại Hội, phụ trách Lá Thư... là đúng lúc lắm và sẽ được hoan nghênh vô cùng.(LKT)*

- AH. TRỊNH HẢO TÂM: Nếu tổ chức Đại hội ở Nam Cali thì hoan nghênh hết mình và sẽ tích cực tham gia. Đại hội 1 ngày, sau đó tiệc tùng, văn nghệ, du ngoạn... thì chắc là vui vẻ lắm.

