

# Lá Thơ Sydney

HAI BẦU



**Kính** thưa quý Bạn,

Trong buổi họp mặt AHCC kỳ rồi, Anh Đại diện có kêu gọi anh em cố gắng viết bài đóng góp vào LLCC. Hai Bầu không quen viết, cũng muốn thử đóng góp phần mình, nhưng không biết chọn đề tài nào. Thiền nghĩ nước Úc xa xôi, có lẽ một số bạn tò mò muốn biết chuyện gì xảy ra ở cái xứ tận cùng của thế giới ấy, nên Hai Bầu xin viết một Lá Thư kể chuyện dong dài ở đây về sinh hoạt AHCC, sinh hoạt cộng đồng và một ít thời sự nước Úc.

## I. SINH HOẠT ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

□ Chiều thứ Bảy 16-3-96 anh em CC họp mặt tại nhà anh Nguyễn Văn Ưu, vị luật sư gốc CC có bằng Tiến Sĩ. Vừa anh vừa chị khoảng 20 người nhưng đồ ăn thức uống quá dư thừa. Chuyện bên lề nổ ra như pháo Tết. Chuyện làm ăn, chuyện học hành, chuyện con cái, chuyện Tennis, và cả chuyện một vài AH được công ty cử về làm việc tại Việt Nam với đồng lương rất khai. Hai Bầu có để ý nhưng không thấy đề cập đến chuyện Nên hay Không Nên về Việt Nam làm ăn trong giai đoạn này.

Ăn xong, vào chương trình chánh thức, Anh Đại Diện ngồi lời cảm ơn Anh Chị chủ nhà, cảm ơn anh em hiện diện, chúc mừng một Anh có cháu nội đầu tiên, chúc mừng 2 anh Tôn Thất Tú và Ngô Công Cẩm vừa xong bằng tiến sĩ. Anh đề cập đến chương trình họp mặt lần sau và việc đóng góp vào LTCC. Giọng Anh thanh tao, chậm rãi, nhở nhẹ như giọng cô dâu mới về nhà chồng nhưng có sức thuyết phục. Nhiều Anh Em vội vàng móc hò bao (Danh sách đính kèm).

□ Trước đây Anh Em được phổ biến một tài liệu về việc viết bài đóng góp cho LTCC. Đó là một

khuôn mẫu chi tiết về sự thành công trong việc trở lại nghề cũ, kèm theo thí dụ điển hình. Quả thật nếu đi theo từng bước hướng dẫn của tài liệu, anh em sẽ dễ dàng hoàn tất bài viết của mình. Nghe nói bên Tây Úc có hai anh gửi bài đóng góp, còn tại Sydney thì chưa. Không biết có phải vì bản tính khiêm nhường, thái độ đè dặt nên một số AH ngại phô bày thành thật cái tôi của mình không? Ngoài ra tại Sydney có nhiều Anh Em (phần lớn khá trọng tuổi) vì nhiều lý do khác nhau, không được trở lại nghề cũ và do đó họ ngăn ngại không muốn viết bài?

□ Trong vài tháng qua, Anh Em Sydney được hân hạnh đón tiếp một số AHCC từ Hoa Kỳ sang chơi. Đó là quý Anh Hà Công Hoè, Chị Trần Thị Hòa và gia đình, và Anh Chị Bùi Hữu Tiên.

## II. SINH HOẠT CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI NSW

Có khoảng 160,000 người tỵ nạn Việt Nam định cư tại Úc Châu. Phân lớn tập trung tại Tiểu Bang New South Wales, thủ phủ là Sydney, và Tiểu Bang Victoria, thủ phủ là Melbourne. Mỗi Tiểu Bang được đại diện bởi một Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do (BCH/CĐNVTD). Các Ban Chấp Hành này bầu lên một BCH/CĐNVTD cấp Liên Bang nhiệm kỳ 2 năm. Có thật nhiều tổ chức, hội đoàn hỗ trợ đặc lực cho các BCH/CĐNVTD nói trên. Tại Tiểu Bang NSW có khoảng 70 hội đoàn.

Bước qua năm 1996 sinh hoạt của Cộng Đồng người Việt ở đây trở nên rộn rịp. Tháng Giêng có dạ tiệc gây quỹ để hoàn tất Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng (TTSHCD). Đây là một dự án thai nghén từ 10 năm trước, nay mới thực hiện được dù rằng mọi kích thước của nó đều bị teo nhỏ lại so với dự tính ban đầu.

Tháng Hai có chiến dịch vận động mọi người, mọi giới giúp đỡ người tỵ nạn Việt Nam còn kẹt lại tại Hồng Kông và các nước Đông Nam Á. Bà luật sư Pam Baker trong tổ chức Refugee Concern từ Hồng Kông đến được hoan nghênh nhiệt liệt trong một dạ tiệc gây quỹ có ông Chánh Án Tối Cao Pháp Viện Úc Châu hiện diện cùng 400 quan khách. Dạ tiệc thành công lớn với số tiền thu được trên 31,000 Úc kim. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, luật sư Nguyễn Mạnh Thắng, luật sư Trịnh Hội, ông Đoàn Việt Trung... là những người rất tích cực trong việc cứu giúp thuyền nhân tỵ nạn qua tổ chức Hội Đồng Yểm Trợ Ty Nạn Úc Châu.

Chợ Tết Mừng Xuân Bính Tý khai diễn 3 ngày 16, 17, 18 tháng 2/96 cũng rất thành công. Cuối tháng Ba Hội Phụ Nữ tổ chức lễ kỷ niệm Hai Bà Trưng, đầu tháng Tư có Đại Hội Chuyên Gia Việt Nam Úc Châu kỳ III (Anh Đại Diện LTCC là thành viên quan trọng trong Ban Tổ Chức Đại Hội), 25 tháng Tư hội Cựu Quân Nhân tham gia diễn hành ngày ANZAC Day của Úc, cuối tháng Tư sẽ có Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và cuộc biểu tình được tổ chức hàng năm nhân ngày Quốc Hận 30/4 trước Quốc Hội Úc và Tòa Đại Sứ Việt Cộng tại thủ đô Canberra.

Những sinh hoạt gay go nhất của BCHCDVNTD/NSW là việc huy động đồng hương chống đỡ việc xâm nhập vào Cộng Đồng VN tại Úc Châu của Việt Cộng qua chiến dịch "Hoa Tình Thương". Một năm đôi lần, các nghệ sĩ tài danh bộ môn cải lương tại Sài Gòn hiện nay như Bảo Quốc, Vũ Linh, Tài Linh v.v... được đưa đến trình diễn ở Sydney và Melbourne. Bên ngoài là văn nghệ giúp vui, bên trong có cán bộ cộng sản giụt dây. CDVNTD có tổ chức biểu tình chống đối và kêu gọi tẩy chay, nhưng càng ngày họ càng lân

tới. Trong dịp lễ Phục Sinh này có 4 xuất diễn, 2 ở Melbourne, 2 ở Sydney do Cục Thông Tin Văn Hóa thành phố Hồ Chí Minh đứng mời. Truyền đơn quảng cáo cẩn thận in hàng chữ "Hồ Chí Minh" thật to và tô đậm con dấu có hình Quốc Huy Cộng Hòa XHCN VN. Rõ ràng Cộng Đồng chúng ta đang đối đầu với một vấn nạn thật đáng sợ. Không khéo, ít năm nữa, mọi sinh hoạt ở đây đều do cán bộ cộng sản tổ chức, và các hình thức o ép mà chúng ta từng hoảng sợ, sẽ lẩn lẩn theo ta đến tận đất nước tạm dừng này vì Đảng rất thèm quản lý "khúc ruột ngàn dặm".

### III. MỘT CHÚT THỜI SỰ NUỐC ÚC

Liên Bang Úc Châu gồm 6 Tiểu Bang và 2 Lãnh Thổ, diện tích 7.6 triệu km vuông, dân số 18 triệu người gồm trên 200 sắc tộc. Có nhiều đảng phái chính trị, nhưng 3 đảng lớn nhất hợp thành hai phe luân phiên cầm quyền: Đảng Lao Động có khuynh hướng dân chủ xã hội và Liên Đảng Tự Do & Quốc Gia có khuynh hướng bảo thủ. Trong hai tháng Hai và Ba thời sự Úc trở nên sôi động với 4 cuộc bầu cử quan trọng: cuộc bầu cử bổ túc Nghị viện Tiểu Bang Queensland, 2 cuộc bầu cử Nghị viện tại hai Tiểu Bang Tasmania và Victoria, và quan trọng nhứt là cuộc Tổng Tuyển Cử Quốc Hội Liên Bang vào ngày 2/3/96. Đảng Lao Động do Thủ tướng Paul Keating lãnh đạo, cầm quyền được 13 năm, đã bị thất cử và Liên Minh 2 Đảng Tự Do & Quốc Gia do ông John Howard làm thủ lãnh đã nắm chính quyền. Việc thay đổi nhà cầm quyền chắc chắn có ảnh hưởng rất lớn đối với đời sống người dân trong nước và thế ngoại giao của Úc trên chính trường thế giới, nhưng trong các nước tự do dân chủ việc này xảy ra cũng bình thường. Vì vậy Hai Bầu

xin kể cho quý bạn nghe cuộc đời hơi... vượt hơn mức bình thường của người vừa ngã ngựa Paul Keating, dĩ nhiên theo kiến thức hạn hẹp và trí nhớ cùm cõi của mình.

Năm 15 tuổi, ông đã bỏ học để đi... làm chính trị, năm 25 tuổi đắc cử vào Quốc Hội Liên Bang. Năm 1975, ông 31 tuổi, làm Tổng Trưởng trong nội các Lao Động, nhưng chỉ được ít tháng thì nội các đổ, Liên Đảng lên nắm quyền. Năm 1983 Lao Động lại thắng cử, ông giữ chức Tổng Trưởng Kinh Tế (Treasurer). Từ đó ông và Thủ Tướng Bob Hawke trở thành cặp bài trùng vô địch về ăn nói và uy tín nên họ liên tiếp thắng luôn 4 lần bầu cử nữa. Năm 1985 (?) ông được bầu làm Tổng Kinh Tế tài giỏi nhất thế giới. Năm 1992 (?) ông đá văng đàn anh Bob Hawke để lên làm Thủ Tướng. Năm sau, 1993, ông đạt được chiến thắng ngọt ngào trong một cuộc bầu cử mà các nhà bình luận cho là "không thể thắng được". Sau 4 lần bại trận, Liên Đảng đã chọn được ông John Hewson, một tiến sĩ kinh tế xuất sắc xuất thân từ Đại Học Harvard, làm lãnh tụ. Ông này đưa ra chính sách "đánh trả" (Fight back) lấy sắc thuế "hàng hóa và dịch vụ" (GST) làm nồng cốt, được công luận cho là rất đặc dụng để cứu nguy nền kinh tế Úc đang bị suy thoái trầm trọng. Liên Đảng tự tin đến dám công bố con bài tẩy của mình trước cả năm trời và thách thức đối phương tìm kẽ hở. Thủ Tướng đương quyền Bob Hawke tỏ ra lúng túng. Nhân cơ hội đó Paul mới kéo Bob xuống và lên làm Thủ Tướng. Với cái lưỡi không đối thủ, ông bối móc, xiên xõ, chế diều đối thủ và hù dọa cử tri. Kết quả, ông đã thắng cử, đẩy vị tiến sĩ tài ba John Hewson về đuôi gà cho vợ.

Kỳ bầu cử năm nay cái lưỡi của ông hết linh. Rút kinh nghiệm lần

trước, đối thủ John Howard nhút nhát định giữ kín chính sách của Liên Đảng. May mắn Keating cạy miệng nhưng Howard vẫn không hé môi. Khi gần tới ngày bầu cử Liên đảng chỉ hé ra một ít và cho biết sẽ giữ nguyên các chính sách của Lao Động nhưng làm tốt hơn. Khẩu hiệu tranh cử là Lao Động cầm quyền quá lâu, dù rồi, Lao Động làm Úc thiếu nợ 180 tỉ đô la, Lao Động làm suy thoái kinh tế, và Paul Keating quá kiêu căng. Lần này ông cam đành thất bại, rồi bỏ luôn chức Dân Biểu, kết thúc 27 năm có mặt trên chính trường.

Tuy vậy, như khẩu hiệu Đảng Lao Động đưa ra lúc tranh cử, "Dù Không Thích Cũng Phải Kính Phục Ông", sau khi từ giã chính trường, nhiều bài báo đã ca tụng ông, đánh giá ông là một Thủ Tướng nhìn xa trông rộng, vạch được một hướng đi rõ ràng cho tương lai nước Úc. Đối ngoại, ông nỗ lực đưa nước Úc hướng về Á Châu, nâng cao vai trò của Úc trong khu vực này qua việc vận động tái lập hòa bình tại Campuchia, đóng vai trò chính yếu trong việc hình thành Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu Thái Bình Dương (APEC), ký Hiệp Ước An Ninh với Nam Dương, gia tăng viện trợ cho 3 nước Đông Dương, đầu tư vào Việt Nam, v.v.... Trong nước, ông tha thiết muốn Úc trở thành một nước Cộng Hòa, cam kết thực hiện công bằng xã hội, hòa giải với nghiệp đoàn lao động, công nhận quyền sở hữu đất đai của Thổ dân, thúc đẩy thi hành chính sách đa văn hóa v.v... Nếu hoài bảo của ông thực hiện trọn vẹn, Úc Châu rất có hy vọng trở nên hùng cường, thịnh vượng và an bình vượt xa mức hiện tại.

Ông cũng làm nhiều chuyện nổi đình, nổi đám, như dám đưa tay... đỡ lưng Nữ Hoàng Anh Quốc, gọi ông

Mohamad Mahatir, Thủ Tướng Mã Lai là cứng đầu, làm tài xế lái xe cho ông Đỗ Mười di tham quan đây đó, bị tố cáo là đã gọi nước Úc là... "cái hậu môn của thế giới" v.v.... Ông cao ráo, đẹp trai, hào hoa phong nhã, lúc trẻ đem lòng yêu một cô chiêu đãi viên hàng không, đến tận nước Hòa Lan rước nàng về làm vợ, sống êm đềm hạnh phúc đến ngày nay. Khác với ông Bill Clinton, ông không bao giờ bị mang tai tiếng về chuyện lăng nhăng tình ái hay tiền bạc. Năm nay tuổi đời mới có 52, vừa rời bỏ chính trường, đã được nhiều nơi đề nghị những cái jobs rất thơm, đồng lương cao gấp bội lương Thủ Tướng. Cho hay, sự thành công trong xã hội không chỉ dành riêng cho nhà khoa bảng; những người bỏ học từ nhỏ, chịu dấn thân, dám phấn đấu hết mình để thực hiện lý tưởng của mình, vẫn thành công, vẫn chiếm được một chỗ trang trọng trong lịch sử. Cộng đồng người Việt chúng ta, trong nước bị cộng sản khống chế, ngoài nước mang tiếng vì tê nạn xã hội, phải có nhiều người dám dấn thân vì dân tộc, thay vì chỉ biết lợi ích riêng mình, mới mong có ngày dân cường, nước mạnh, mới hy vọng tên Việt Nam không còn ghi trong danh sách các dân tộc chậm tiến. Dù xa cách quê hương, ta muốn thoát ra khỏi lòng dân tộc để biến thành ốc đảo, thì ốc đảo tuy có xanh tươi, nhưng nằm trong sa mạc, người ta vẫn gọi toàn cảnh là sa mạc.

#### IV. VÀI TIN VĂN ÚC CHÂU

□ Theo cuộc khảo cứu mới đây, thanh niên trong lứa tuổi từ 18 đến 27, thuộc sắc tộc không nói tiếng Anh trong gia đình như Đại Hàn, có 32.6% vào đại học, Trung Hoa có 26.4%, Việt Nam 24.9%, Ba Lan 22.7%, Nga 19.4%...9 Thanh niên trong gia đình nói tiếng Anh như Úc, Tân Tây Lan, chỉ có 12.7% vào đại

học.

□ Khi Crown Casino Melbourne và Harbour Casino Sydney mở cửa hơn một năm nay, Úc hân hạnh được đưa lên đứng đầu bảng danh sách dân các nước ham thích đánh bạc, qua mặt đàn anh là Hoa Kỳ và Hồng Kông. Người tóc đen (Tàu, Việt, ...) có tỷ lệ dân số chưa đầy 2% ở Úc, nhưng thường được ghi nhận chiếm tỷ số rất cao trong sòng bạc.

□ Người dân Tiểu Bang Victoria vừa xong cuộc bầu cử Quốc Hội, gồm Thượng Nghị Viện (Legislative Council), nhiệm kỳ 6 năm và Hạ Nghị Viện (Legislative Assembly), nhiệm kỳ 4 năm. Kỳ này Liên Đảng Tự Do & Quốc Gia cũng đại thắng, nhưng bên Lao Động có hai người Á Châu trúng tuyển. Ông Nguyễn Sang, 36 tuổi, người tỵ nạn Việt Nam đầu tiên được bầu làm Thượng Nghị Sĩ. Ông Hong Lim, người Cam Bốt du học trước năm 1975, được bầu làm Dân Biểu.

□ Cabramatta thường được "phong tặng là thủ đô" của dân tỵ nạn Việt Nam. Theo một tờ báo Việt ngữ, hai tuần qua xe cứu thương đã cấp cứu 50 người "phi xì ke" quá liều. Bạch phiến ở đây có tinh chất cao, lại rẻ, dân ghiền các nơi đổ về mua. Vì hít theo liều quen thuộc nên bị phản ứng, nằm đầy ngoài đường. Hai năm trước có tin 19 thiếu niên Việt Nam chết vì ma túy, trong đó có 14 em gái dưới 15 tuổi.

Lá thư Sydney đến đây khá dài, hy vọng bạn đọc không chán, cũng hy vọng Hai Bàu có đủ tinh thần viết tiếp vài lá thư khác, với cảm nghĩ "có còn hơn không".

Thân Mến  
4/1996