

Thư Tín Ái Hữu Công Chánh khắp nơi

□ AH NGUYỄN VĂN BÀNH - COLUMBIA, MARY-LAND

Tôi cảm ơn Anh đã gửi ưu tiên cho tôi Lá Thư Ái Hữu số 67 và một bản phụ để chuyển cho AH Trương Đôn. Trong những Ái Hữu không đến tham dự hoạt động của Vùng này, AH Trương Đôn là một, và thú thật với Anh, từ năm tôi chuyển về đây tính đến nay, tôi không có dịp nào gặp mặt AH Trương Đôn. Mỗi lần có hội họp, thơ mòi có gửi đi, nhưng AH Đôn không đến và không đáp ứng. Tôi điện thoại hỏi vài Anh, và bàn với anh Nguyễn Thạc Việt Toàn phụ trách đại diện Vùng Thủ Đô năm nay, thì Anh Toàn đồng ý gạch bỏ tên AH Trương Đôn ra khỏi danh sách. Ban Phụ Trách các Anh sẽ nhận báo cáo chung của Vùng này, Ái Hữu Nguyễn Thạc Việt Toàn sẽ gửi đến quý Anh đề nghị một số AH từ lâu không sinh hoạt, ra khỏi danh sách để bớt chi phí cho Ban Phụ Trách.

LTAH 67 kỳ này rất đáng khen về phần sắp xếp, đặc biệt trong phần Mục Lục, ngó qua thật rõ ràng, chia riêng rõ từng mục.

Một điểm nhỏ xin nhắc anh, và Ban Phụ Trách, AH Trương Minh Viễn, hiện cư ngụ tại Maryland và không còn ở New York nữa, nên đề nghị lấy tên Trương Minh Viễn ra địa phương New York (trang bìa).

BPT: Nhiều AH ở các vùng khác cũng nêu lên cùng một ý kiến với các Anh: *Những anh em không còn chút tha thiết nào với nhóm AHCC nữa thì cũng đừng nên ép uống, để tên người ta vào danh sách chúng mình. Khi nào họ thấy tha thiết lại, thì yêu cầu, chúng ta sẽ ghi tên lại vào danh sách. Nói cho cùng, thì nhóm AHCC chúng ta chỉ đến với nhau bằng tấm lòng, bằng cái tình cảm ấm áp, chia sẻ tin tức vui buồn khi tha hương. Chúng ta không đến với nhau vì lợi lộc vật chất, danh vọng, tiền bạc. Giữ gìn cái tình này lâu dài được chừng nào hay chừng đó. Không có Lá Thư AHCC cũng chẳng chê ai, mà có Lá Thư AHCC thì đời sống tình cảm chúng ta phong phú hơn. Một chiều rảnh rang, giờ Lá Thư, đọc thấy tin tức của bạn bè, cũng là một trong những hạnh phúc rất êm đềm của cuộc sống. Đôi khi cái hạnh phúc đó, nó còn giá trị hơn kiếm được tiền bạc.*

□ AH NGUYỄN HẢI BẰNG - CALIFORNIA

Nên có bài viết của các em sinh viên hiện đang học về Civil Engineering ở các trường đại học trong cũng như ngoài nước Mỹ.

BPT: Có được bài viết của mọi thành phần là mong ước chung của bất cứ Ban Phụ Trách nào. Ý kiến của AH rất hay. AH có đề nghị phương thức nào để vận động không? Nếu được nhờ AH vận động giúp. Ban Phụ Trách mở rộng cửa đón chào những bài viết của toàn các AH năm châu. Có AH đặt câu hỏi làm sao để các AH "trẻ" tham gia tích cực hơn? Đặt giả thiết dưới 40 tuổi cho là "trẻ" đi thì tỷ lệ của các AHCC "trẻ" đó tham gia đông đảo hơn các AH "lão" (trên 40), cứ xem lại các Lá Thư số 65, 66, 67 thì biết. Ban Phụ Trách Lá Thư vớ được tin tức nào thì mừng tin tức đó, và được bài nào mừng bài đó. Không có sự chọn lựa khó khăn nào cả. Ngoại trừ những bài quá dài, quá chuyên môn, quá khó hiểu và xa cái tiêu chuẩn "ái hữu" quá đáng. Việc tham gia nhóm AHCC có nhiều mức độ khác nhau. Có AH thì tích cực, kêu gọi, đóng góp, bỏ thì giờ viết tin tức, có AH thì chỉ đóng góp tài chính thôi, có AH thì chỉ thích có tập danh sách chỉ là đủ, có AH đóng góp ý kiến. Thành phần tham gia thì trải dài từ trẻ đến già, và tỷ lệ sinh hoạt cũng tương đối đồng đều theo lứa tuổi. Có nhiều AH "lão" rất tha thiết với Lá Thư AHCC, nhưng viết bài, đóng góp công, thì họ không làm được, hoặc vì sức khỏe, hoặc vì tay run, hoặc vì tuổi già không còn suy nghĩ sắc bén như thời trước. Cũng có nhiều AH trẻ, thích nhận Lá Thư, nhưng khi kêu gọi viết bài, thì họ cũng đặt câu hỏi: "Viết gì? Cả đời có viết đâu mà viết". Đâu sao đi nữa, những ý kiến đóng góp từ khắp nơi, vẫn quý. Để từ đó, mà phát triển ra. Nhiều lần, các AH đã cố gắng chuyển Lá Thư lại cho các thế hệ tỵ nạn thứ hai, với ý nghĩ "tre già thì măng mọc" nhưng không thành công. Vì mẫu số chung quá thấp. Nhìn thành quả 21 tuổi thọ của Lá Thư AHCC, thì chúng ta hãy bằng lòng với cái tương đối hiện tại, dù không xuất sắc, nhưng cũng đã thuộc loại vô địch sống dai, và chấp nhận được. Không khéo kéo dài được 21 năm qua.

□ AH TRẦN VI BẰNG - SYDNEY, ÚC CHÂU

Nhận được bản sao Lá Thư Công Chánh từ Hoa Kỳ mà quý ái hữu đã gửi đến tôi, có đề nghị viết bài và thơ. Xin cảm ơn.

Tôi đã nhận được quyển “ít bài thơ cổ...” của cụ Hoàng Đạo Lượng. Cảm hứng, có mấy vần thơ để kính tặng Cụ. Xin gửi tới AH để tùy nghi.

BPT: Thơ Anh đến thì AH lão thành Hoàng Đạo Lượng đã vui chơi nơi tiên cảnh. Dù sao nữa cũng đăng lá thư lên tờ AHCC này để các AH khác thưởng thức. Biết đâu nơi chín suối, AH Hoàng Đạo Lượng cũng đang ngâm nga thưởng thức bài thơ Anh tặng.

□ AH NGUYỄN QUANG BÁ - TÂY ÚC

Tôi ở Tây Úc. Trước nhất là phải hoan nghinh các Ái Hữu trong ban biên tập và các đại diện địa phương săn sóc Lá Thư cẩn thận.

Năm ngoái, tôi có dịp đến Sydney, có gặp Anh Lê Cảnh Túc và anh Huỳnh Thành Quân. Anh Túc nói Ái Hữu Tây Úc không có ai mà sao im hơi lặng tiếng mãi? Sau đó anh Lê Trung Thu và tôi có viết mỗi người một bài ngắn nói về tiểu bang Tây Úc, gửi qua anh Túc với ít tiền nuôi dưỡng Lá Thư. Có lẽ thư từ thất lạc sao đó nên các địa chỉ AH Tây Úc đều chưa được cập nhật trong bảng danh sách ngày 14-5-96, nên tôi ghi lại địa chỉ của bốn anh em AHCC để Anh cập nhật hóa lần sau.

Cho tới hôm nay thấy định cư ở tiểu bang xa xôi này có 4 AH mà thôi.

Hồi tháng 6/96 tôi có qua Canada, ghé thăm chớp nhoáng anh Võ Ngọc Diệp ở Montreal, chụp ảnh sau nhà, gửi kèm theo đây. Tiếc vì không ở lại được một vài ngày để gặp thêm bạn bè và các AH khác.

Sau cùng tôi gửi kèm theo đây US\$30.00 đóng góp nuôi dưỡng Lá Thư năm 1996 và cầu chúc Lá Thư sống mạnh mẽ.

BPT: Ngẫm lại đã 40 năm rồi. Xem hình vẫn còn nét “xì-po” như thuở nào. Khi xưa mặt đỏ, mập, mặc quần ngắn. Giờ đây mặt trắng, người thon, vẫn còn quần ngắn giày Tennis thì... nhút anh rồi.

Cám ơn ủng hộ Lá Thư và địa chỉ mới của các AH Ánh, Thu, Vĩ.

□ AH NGUYỄN QUANG BÁ - TÂY ÚC

Tôi ở thành phố Perth, thủ phủ tiểu bang Tây Úc, muốn nhờ anh hai việc:

1. Cho đến nay AH Tây Úc chỉ nhận được một Lá Thư số 67 và không có Lá Thư 66 nào cả, nên muốn xin Anh vài Lá Thư số 66 và 67 (nếu còn) cho 4 AH ở

đây.

2. Có lẽ cũng vì thư từ thất lạc sao đó nên cả 4 anh em ở đây chỉ có tên trong danh sách cập nhật ngày 14/5/96 mà không có địa chỉ, hoặc có mà số điện thoại cũ, cần điều chỉnh, nên xin Anh lưu ý, cập nhật kỳ sau. Cảm ơn lắm.

Danh sách 4 tên cùng địa chỉ điện thoại tôi đã gửi về ban biên tập trong thư trước cách nay lối một tháng cùng với vợ chồng anh Võ Ngọc Diệp, và tiền nuôi dưỡng Lá Thư của tôi.

Xa xôi biết nói gì đây, thôi thì xin cầu chúc gia đình các AH được mọi sự may mắn hạnh phúc, thêm sức khỏe để kê vai gánh vác ngà voi.

BPT: Khi cập nhật danh sách, Ban Phụ Trách chỉ thấy có tên mà không có địa chỉ. Chúng tôi đã cập nhật địa chỉ, và có gửi Lá Thư số 67 đến 4 AH ở miền Tây Úc rồi. Chắc anh đã nhận được. Bài anh viết về Tây Úc rất hấp dẫn. Mong 4 anh em bên đó, cho 2 bài đăng vào số 69 mùa xuân 1997 sắp tới. Đọc bài anh viết về Tây Úc mà mê mẩn, muốn dọn nhà qua Úc để cõi Kanguru. LT 66 thì xin anh Biểu Hiệp.

□ AH NGUYỄN VĂN BON - AUSTRALIA

BPT: Mừng AH đã đến miền đất tự do. Rồi cuối cùng ai cũng thoát được CS. Vùng Bắc Cali này có rất đông anh em làm TCPTGC cũ. Như Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Cầu, Nguyễn Văn Hiệp. Có cả một số bạn tù cũ nữa. Chúc AH tái lập đời sống mới tại vùng đất tự do. Thỉnh thoảng gặp nhau, anh em cũng có nhắc đến AH. Nhờ AH ghi thêm ngành nghề, anh em mới nhận ra là Nguyễn Văn Bon, Tổng Cuộc Gia Cư, Thanh Đa cũ. AH viết cho Lá Thư một bài về Thanh Đa sau 75.

□ BÀ TRƯƠNG ĐỨC NGUYÊN - CONNECTICUT

Xin chân thành cảm tạ anh Hợp và tất cả các anh chị trong Ái Hữu Công Chánh đã phúng điếu và phân ưu cùng gia đình chúng tôi. Trong hoàn cảnh bối rối, nếu có gì sơ xuất xin các anh niệm tình tha thứ.

BPT: Cầu chúc hương hồn AH sớm rong chơi miền tiên cảnh. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục gửi Lá Thư AHCC đến chị để nối dài tình gia đình Công Chánh. Chúc chị nguời ngoại thương tiếc.

□ AH BÙI ĐỨC HỢP - NEW ORLEANS, LA

Nghe nói số báo tôi có rất nhiều bài vở đã gửi về, như vậy tôi khỏi viết bài kỳ này.

BPT: Cho đến ngày 17 tháng 8 năm 1996, khi AH viết thơ này, thì Ban Phụ Trách mới có rất ít bài, đánh

máy ra thì chưa được 10 trang. AH nghe ai nói mà ngon lành quá vậy? Kỳ này thì AH khỏi viết, nhưng kỳ Xuân 97 thì BPT cứ xem như AH đã có một bài rồi. Những người bút chủ lực của Lá Thư mà ngưng vài kỳ thì Lá Thư xep lại, Ban Phụ Trách quýnh quáng gửi thư, điện thoại, nhắn tùng lum.

□ AH HÀ QUỐC BẢO - RICHLAND, WA

Đọc Lá Thư 67 thấy điểm “hữu trí” của Lá Thư đã đến. È rằng năm tới Lá Thư “hữu trí” luôn đó. Lá Thư “già” quá, các AH trẻ mới lớn không tham gia là phải.

Tôi đề nghị mỗi AH mua một computer rồi nối vào hệ thống Internet, khi mở computer ra, có thể đọc được tin tức các AH khác. Mau, khỏi mất thời gian tính, đòi hỏi lại rẻ tiền hơn làm Lá Thư. AH nào muốn viết gì, thì đánh máy vào Internet. Tôi đang mở một “đường dây” thương mại, gia nhập vào hệ thống đường dây này vừa rẻ tiền, xài vô giới hạn. Rất tiện lợi cho đời sống hàng ngày, có thể khảo giá, mua bán qua hệ thống đường dây mà khỏi đi chợ, tìm tòi mệt công.

BPT: Đa số anh em chúng ta cũng đã hoặc chuẩn bị hữu trí cả. Chỉ còn một số rất ít AH trẻ, đường còn xa chưa nghĩ đến. Lá Thư còn sống được năm nào thì tốt năm đó. Chắc cũng không ai mong nó thiên thu trường thọ. Mỗi giai đoạn Lá Thư làm tròn nhiệm vụ đặc biệt của nó. Nếu có một AH đã hữu trí, còn mạnh khỏe, phụ trách Lá Thư thì chắc chắn Lá Thư hồi xuân lại và sống mạnh sống hùng. Nhiều năm trước, các AH đã cố gắng chuyển Lá Thư cho thế hệ thứ hai, cố gắng rất nhiều nhưng không thành công. Vì thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai có tầm nhìn, có mục tiêu khác nhau. Chuyển Lá Thư cho thế hệ thứ hai cũng chẳng khác nào dùng quyền cha mẹ mà ép duyên một cách tội nghiệp.

Ý kiến của AH về Internet rất hay. Nhiều AH nghe đề nghị chuyển Lá Thư AHCC lên hệ thống Internet, các AH đó khen AH Bảo có ý kiến hay và độc đáo. Đề nghị các AH đang có Internet mở một hồ sơ và địa chỉ “LTAHCC” trên hệ thống. Hàng tuần phóng lên vài tin tức. Như thế các AH khắp năm châu nhận được tin tức sớm nhất, ngay cả tại Việt Nam cũng bắt được tin, chia sẻ tin tức và hình ảnh của AHCC khắp năm châu. Biết đâu chừng 10 năm nữa thì nhà nào cũng có Internet, các đám trẻ không chừng tham gia đông đảo.

Chỉ có một Ái Hữu xòn xòn nghe đến thì xưa tay: “Thôi ông ơi, mắt tôi đã già lèm nhèm, đọc computer chừng năm phút là ghèn ra cả cục tổ bố. Tôi vẫn thích cầm tờ báo nằm ngủ sau vườn mà đọc hơn là khom lưng ngồi trước computer”. Nhưng biết đâu khi có Lá Thư trên Internet thì AH đó ngày nào cũng lục tìm tin tức?

Chúc hệ thống đường dây thương mại của AH làm ăn phát đạt mạnh.

□ AH LÊ VĂN CẤU - FREMONT, CA

Gửi Anh một bản danh sách “Gia Đình Kiến Trúc Việt Nam Hải Ngoại” mà tôi đã cập nhật được đến hôm nay.

Nhìn vào 2 bản danh sách “Ái Hữu Công Chánh” (698 Ái Hữu) và “Gia Đình Kiến Trúc” (451 hội viên), tổng cộng trên 1000 người đã từng hoạt động Công Chánh đầy thành tích để đời, tôi mong ước được thấy một số chuyên viên hiện đang còn hành nghề Xây Dựng để có được một Tổ Hợp Ngành Nghề để làm ăn có lợi tức, đóng góp cho các hoạt động của Ái Hữu và Hội Viên (đặc biệt đẩy mạnh Lá Thư Công Chánh và Bản Tin Kiến Trúc của hai hội chúng ta). Nghề Xây Cát luôn luôn được lợi nhuận nhiều bất cứ ở nước nào! (Xem trích báo nói về một Cán Bộ Công Chánh huy hoàng).

BPT: AH nào muốn có danh sách “Gia Đình Kiến Trúc” xin liên lạc với AH Lê Văn Cấu, hoặc Ban Phụ Trách LTAHCC.

Điều mong ước của AH cũng rất hay, nếu có được một “tổ hợp” như vậy. Biết đâu từ đó mà bung ra lớn, làm được chuyện to tát. Hiện nay anh em AHCC chúng ta đa số đều “tay làm hàm nhai” và tuổi tác trung bình cũng đã khá cao, chưa kể đến hơn 30% đang hữu trí, và đa số là tuổi tác trên dưới 50. Đến 21 năm xa quê hương, ra xít người, thì có được công việc làm ăn, nuôi sống được gia đình thì đã quá quý. Nhiều AH so sánh với cái thời sống với CS, thì thấy được đi làm công ngày 2 buổi, sống có tự do, đã quá thản nhiên, không muôn mơ mộng, ao ước gì hơn. “Xin cho chúng con hàng ngày đủ dùng” đó là một đoạn trong kinh cầu nguyện đức Chúa Cha. Ai thấy được điều đó, thì là kẻ có hạnh phúc chân thực ở đời. Nhưng nếu ai cũng như vậy thì làm chi có tiến hóa. Hoan nghênh ý tưởng của... Ái Hữu, tuổi đời cao, nhưng lòng thì còn trẻ. Đáng cầm cờ đi đầu cho dám xòn xòn theo sau.

□ AH NGUYỄN THÀNH NHƠN - NEW YORK

New York, 12/10/1996

Tôi và gia đình đã sang định cư tại Mỹ ngót 6 tháng, hiện gia đình vẫn còn ở tiểu bang Ohio. Riêng mình tôi đã chạy sang Cali (ở San Jose) ngót hai tháng, để tìm việc làm, nhưng vì tuổi đã cao (61 rồi lại kém sức khỏe, nên chẳng tìm được việc gì thích hợp. Sau đó, tôi lại về New York nương náu với bà chị để nhờ chỉ dẫn, vì bà sang đây cũng khá lâu (từ 1984), mong với kinh nghiệm, bà sẽ hướng dẫn cho mình cuộc sống dễ thở hơn. Nhưng

tôi lại cũng gặp trường hợp như ở Cali, cảm thấy thật khó sống.

Qua đây, tôi được biết anh có danh sách Ái Hữu Công Chánh đầy đủ, vậy mong anh, nếu có thể được, vui lòng cho tôi xin một bảng, để tiện liên lạc với các bạn cũ. Rất cảm ơn anh. Riêng tôi, tốt nghiệp năm 1958, nhiệm sở sau cùng: Trưởng Ty Điện Địa Ba Xuyên.

Mong được thơ phúc đáp của anh.

BPT: Mừng anh đã đến bến bờ tự do. Tuy chậm nhưng còn hơn không. Xin thông báo AHCC khắp năm châu, nơi nào có tuyển dụng, xin thông báo cho AH Nhơn biết để nộp đơn. Mong anh kiên nhẫn, bước đầu lúc nào cũng khó khăn và vất vả. Nhưng rồi đâu ra đó, ai cũng vậy. Nước Mỹ là nơi mà mọi người đều có cơ hội để tìm một cuộc sống khác hơn. Tin tưởng và thời cơ sẽ đến, đừng nản lòng. Ở Mỹ thì quan trọng nhất là may mắn, yếu tố may mắn là số một. Tai giỏi là chót. Cần nhất là đừng nản lòng. Cứ tìm việc mãi rồi sẽ có. Gõ thì cửa sẽ mở. Chúc AH sớm ổn định và gặp may mắn.

□ AH NGUYỄN VĂN ĐỀ (CANADA)

Tôi xin gửi một bài để góp mặt cùng Ái Hữu Công Chánh.

BPT: Bài của anh viết rất phù hợp với nội dung Lá Thư Ái Hữu Công Chánh. Mong anh viết bài cho số tôi.

□ AH ĐÀO TRỌNG CƯỜNG - CANADA

24-4-96: Tôi mới nhận được thơ quý bạn yêu cầu viết bài cho số tôi. Trên nguyên tắc, tôi vui lòng nhận lời, nhưng còn tùy ở cái đầu đê của bài viết khả dĩ đem cái hứng tới. Từ nay đến ngày đó khá xa, hy vọng cái hứng sẽ đến kịp thời. Vậy yêu cầu cho biết ngày cuối cùng là ngày nào phải gửi bài. Về bài tôi đã viết cho Lá Thư số 67, các anh có ý gì để nêu lên cho thêm rõ không? Xin cho biết.

14-5-96: Tôi mới được thư của quý bạn, rất vui lòng được hứa đón tiếp một cách thân tình như vậy nếu chúng tôi tính tới thăm. Nay giờ chưa dám hứa mặc dầu nay bắt đầu bước vào khung cảnh vạn vật nơi đây tung bừng sau bốn tháng băng giá, mà con người cổ thụ như tôi lại rất ngại làm cái thân già. Chỉ là “ngại” mà thôi, cho nên nếu cao hứng, thì cũng chưa biết sao! Cuộc sống trong hai chữ Nghĩa Tình bao giờ cũng rất phong phú.

Tôi vẫn đợi đọc Lá Thư số 67, trong đó có mấy bài của mấy Ái Hữu đã hưu trí đồng cảnh với tôi (và nếu có AH xấp xỉ đồng tuế thì càng hay) như Ái Hữu mới cho biết, vì hy vọng sau đó nảy ra cho tôi được đầu đê mới hay hay!? Chứ cứ như bây giờ, viết về số mạng, nhân

quả, vào loại như tôi đã viết - mà được quý Ban cho là “rất hay” - thì đời của tôi có thể có nhiều mục đích được viết ra, mà quý Ban phải cho là lạ, rất lạ kỳ! Phải tin là số mạng có thật, luật nhân quả là có thật!

Tôi sẽ gửi bài vào đầu tháng 7 là chậm nhất, vì từ giữa tháng 7 tới cuối tháng 8 (August) tôi làm một vòng tới chơi với mấy con ở xa, cách dăm giờ xe trung bình.

14-7-96: Vui vẻ báo Anh và các bạn biết là tôi sẽ tới thăm vào độ cuối tuần cuối tháng September tới này (thứ Sáu 27 hoặc 28-29) vì là ngày nghỉ.

Tôi sẽ từ Santa Ana phone tới Anh sau. Sau đó, tôi sẽ lên San Francisco, ở đó chơi độ năm ngày trước khi trở về Ottawa.

Tôi đi một mình, nhà tôi sau khi đi chơi Vancouver-Seattle một tuần lẽ về, thì ngại đi xa thêm.

Vậy nói anh rõ, rất vui gặp lại các anh. Nhắc giùm Nguyễn Đăng Thịnh, tôi có một chuyện vui muốn nói cho anh ấy biết, để chúng ta cùng cười cho vui!

Tôi có gặp AH Lê Văn Thiên ở Vancouver. Tên anh là Thiên (trời), không có dấu nặng. Vậy anh xóa dấu đó đi trong danh sách.

Vội vã có ít dòng báo anh biết trước.

15-7-96: Nay thấy cao hứng, tôi đã quyết định cuộc Nam du, trước tiên là tới Orange County gặp AH Lê Khắc Thí & Cie, và dành cuối tuần của cuối tháng 9 cho Sacramento. AH Nguyễn Xuân Mông còn là một Trưởng Hướng Đạo với tôi trong danh sách các Trưởng xa gần tại hải ngoại.

Ngày tối, giờ tôi sẽ được báo Ái Hữu sau, tại Santa Ana. Hôm đó, nếu AH Nguyễn Manh Hoàn có mặt, hẳn là điều rất vui mừng đối với tôi. Cả Nguyễn Đăng Thịnh nữa, hôm đó sẽ có chuyện cũ khá vui, sẽ làm các Ái Hữu không nhịn cười được.

Và ước mong cuộc Nam du này sẽ chưa phải là lần chót trong cuộc đời tôi!

12-8-96: Tôi đã gửi lên quý Ban Phụ Trách Lá Thư số 68 bài viết số 2, qua anh Tôn Thất Ngọ.

Hắn là anh đã nhận được từ khá lâu rồi. Nay tôi gửi anh phần kết luận thay cho trang đã viết “Phần Bổ Túc” (hủy đi).

Tôi đã báo với các Anh Ngô Trọng Anh và Anh Tôn Thất Ngọ là tôi sẽ mong được gặp mấy anh vào cuối tháng 9 sang đầu tháng 10 tới đây. Sau đó là tôi mới về Ottawa.

Rất vui sẽ được gặp lại mấy anh.

14-8-96: Rõ là cái bệnh của người viết bài hay thay đổi bài đã viết. Mong quý anh cảm thông cho chuyện mỗi khi đọc lại bài đã viết thì thấy có điều cần đổi thay. Vậy

xin quý AH, hủy bỏ hoàn toàn mấy bài trước và thay thế bằng bài này. Cám ơn lăm lăm. Phải vội gửi bài này đi ngay, chứ để lại mà đọc thì thấy cần chữa lại nữa.

2-9-96: Có lẽ mỗi khi phải lo cho Lá Thư của chúng ta cho số mới, Ban Phụ Trách đều sợ số bài viết không đủ để làm vừa ý được cái Ái Hữu độc giả quen mong đợi: Lá Thư 68 tối đây đã không thoát được sự lo ngại này qua văn thư ngày 15 tháng 8, 1996 gửi tới các Ái Hữu. Nhưng kinh nghiệm đã cho ta thấy rằng sự lo ngại đó thường được đáp ứng một cách khá như ý, chứng tỏ rằng chúng ta đều muốn cho mỗi Lá Thư thân yêu của chúng ta được thêm khởi sắc.

Tuy nhiên, muốn tránh sự lo ngại sơ khởi này cho mỗi Ban Phụ Trách, tôi tâm thành đề nghị tại mỗi số Lá Thư nên đăng lại ít nhất một bài của ái hữu nào mà Ban Phụ Trách tự ý lựa chọn. Việc làm này rất tiện cho các Ái Hữu tối sau chúng ta được đọc cho vui, và đồng thời chúng ta có dịp đọc được lại các bài đó. Như vậy cũng sẽ tránh cho tôi tiếp tục hoài tất công tác đã nhận làm, mà đã được AH Lê Khắc Thí nhắc tới trong Lá Thư số 67 vừa qua, việc tôi đã hoàn tất 50% mà muốn buông xuôi trước sự lo ngại bởi sự lựa chọn do một mình tôi các bài đã viết, để có được một cuốn cẩm nang hầu các AH tối sau tra cứu.

Nếu được, bài đó nên được Ban Phụ Trách báo trước cho Ái Hữu tác giả biết hầu sửa chữa mọi sai lầm nếu có do đánh máy và bổ túc cho thêm hay nếu xét cần.

BPT: *Đa tạ tấm chân tình và lòng nhiệt thành của AH. Mỗi lần BPT kêu gọi viết bài, thì được AH đáp ứng ngay. Có khi AH viết đi viết lại, yêu cầu bỏ bài này thay bài khác, làm chúng tôi tiếc những bài mà AH muốn loại bỏ. Góp nhặt bài vở đăng được, bài vở có liên hệ đến tinh Công Chánh, là một trong những khó khăn nhất mà Ban Phụ Trách phải gánh. Những bài về kỷ niệm vui buồn trong ngành nghề khơi dậy tình bằng hữu, đều là những đề tài mà BPT tìm kiếm. Có những cây bút cứng như AJI thì Ban Phụ Trách đỡ lo di phần nào về việc thu thập bài viết. Chúng tôi dăng tất cả thư từ liên lạc giữa AH và Ban Phụ Trách LT AHCC để các AH khác thấy mối liên hệ mật thiết của nhóm Ah chúng ta. Đồng thời để anh em thấy mối quan tâm của AH đến Lá Thư. Xin gửi AH câu lảm Kiều "Của chung còn một chút này. Giữ gìn cho kỹ đừng dập nát tan..." Đề nghị của AH rất hữu lý. Chúng tôi sẽ thi hành khi cần thiết. Có lẽ một ngày nào đó, nếu anh em đồng ý thì sẽ làm một "tuyển tập" đăng lại những bài hay từ số 1 đến số sau cùng.*

□ AH PHẠM VĨNH CUỜNG, AUSTRALIA.

Cám ơn anh đã không quên gửi Lá thư AHCC.

BPT: Ban Phụ Trách có bốn phẩn gởi Lá Thư đến các AH có địa chỉ chắc chắn, có liên lạc với BPT. Miền AH ở tình hình công việc làm ăn trong ngành ra sao. Viết cho anh em năm châu biết. Dưới hình thức bài viết hay thơ tín đều tốt.

□ AH HUỲNH THANH QUÂN

Họ tên tôi đúng, nhưng nếu không ghi lại trên phiếu này thì làm sao quý anh biết của ai.

BPT: Cám ơn AH cẩn thận và nhắc nhở. Chúng tôi thiếu sót để 1 dòng ghi tên họ. Có phiếu gởi về không biết của ai mà điều chỉnh.

□ AH VŨ HOÀNG THU VÂN, CALIFORNIA.

Tôi đã gởi về địa chỉ mới. Vừa rồi em tôi là bà Hồ Đăng Lễ, Dạ Thảo, có cho một danh sách tên mới biết là Ban Phụ Trách vẫn gửi địa chỉ cũ của tôi. Mong Lá Thư tôi sẽ nhận được trong một ngày gần đây.

BPT: Chúng tôi đã cập nhật địa chỉ của thân hữu. Sẽ gởi Lá Thư sắp đến về địa chỉ mới của thân hữu. Lá Thư số 67 cũng đã gởi đến chị.

□ AH NGUYỄN THÀNH THIỆT, ST. LOUIS, MO.

Đóng góp thêm \$100 dollars.

BPT: Hoanh nghênh nuôi dưỡng Lá Thư dõi dào. BPT đang đợi chờ bài của AH. Tưởng số 67 có bài, hy vọng số tối sẽ có bài của AH, cho biết về một vài kỹ thuật trong "ảo thuật" để khi họp mặt gia đình, anh em có thể trổ tài cho vui.

□ AH NGUYỄN KHẮC CẦN, GAINESVILLE, FLORIDA.

Nhận được thư của anh hôm tháng 4/96, vậy mà mãi đến hôm nay mới biên thư trả lời được xin các Anh, Chị thông cảm cho.

Trước tin tôi xin có lòng thành thật cảm ơn các Anh, Chị đã cho tôi có dịp từ nay bắt lại được dây liên lạc với các Anh, Chị, các bạn đàn anh và các bạn hữu đã một thời gian gắn bó.

Tôi qua đây từ tháng 3/1994, như vậy đến nay đã được hai năm rưỡi, sống ở cái thành phố bé nhỏ gần như cực Nam của nước Mỹ, nhiều lúc cũng cố công tìm xem có Anh, Chị bạn hữu Công Chánh sống gần đây không? Hôm mới qua, tôi có liên lạc với các anh Nguyễn Văn Di ở PA, và các anh Nguyễn Ngọc Cương, Võ Thành Tòng ở Fl này. Các anh có hứa sẽ gởi cho tôi danh sách

các Anh, Chị Cựu Công Chánh nhưng có lẽ qua đây ai cũng bận sinh kế nên các anh ấy quên mất.

Trong Lá Thư các Anh có kêu gọi đóng góp tin tức và bài vở. Tôi hứa sẽ cố gắng chung góp cùng các Anh để khôi phục tinh thần các Anh đã vì tình thân hữu ngoài thời giờ phải đi làm còn lại phải lo lắng cho tình thân hữu chung. Tuy vậy còn mới mẻ quá và lại cũng chưa biết nội dung của tập san nên dành lối hẹn cho các số tới.

Kính mong các Anh Chị gửi cho tôi danh sách các thân hữu và nếu được cho tôi một tập san để tôi có thể biết đường lối của Hội ta mà viết.

Thành thật cảm ơn các Anh Chị trong Ban Biên Tập và các Anh Chị đã có dịp quen biết khi còn ở Việt Nam. Kính chúc gia đình các Anh được bình an.

BPT: Cái ông bưu điện thiệt tình bê bối. Chúng tôi đã gửi Lá Thư 67 kèm bản danh sách đến Anh hơn cả tháng rồi mà chưa nhận được. Chúng tôi dành gửi thêm một lần nữa. Chúng tôi tưởng Anh đã ra khỏi Việt Nam từ đầu 75 rồi, không ngờ 94 mới thoát khỏi xiềng xích của tụi Bác Đặng. Chắc anh cũng thấm dòn XHCN khá nặng. Thôi thì cũng đã thoát rồi. Còn may mắn hơn 70 triệu người tại quê nhà. Nếu chưa có việc làm vừa ý thì anh nên liên lạc với các bạn bè cũ khắp nơi, xem nơi nào có cần tuyển Kỹ Sư Công Chánh, cứ nạp đơn xin việc. Tôi nhớ ngày mới qua Mỹ, một AH khuyên tôi, khi đi phỏng vấn, họ có hỏi có làm được việc này, việc kia không, thì cứ nhận tươi đi là làm được cả. Đừng có khiêm nhường, e lệ. Khi nhận được việc rồi, thì vừa làm vừa học, mau lăm. Với trình độ như anh thì việc Công Chánh nào cũng làm được cả. Đừng ngại. May mắn đầu thì loạng quạng, nhưng học thì mau lăm, không có gì là khó.

□ AH TRẦN NHƯ DIỆU, ESPANA

Lá Thư số 67 được gửi theo đường thủy nên 62 ngày sau mới nhận được. Do đó, việc hoàn lại phiếu này cũng trễ lây.

BPT: Gởi đường thủy thì có lâu, nhưng vì Lá Thư không mất thời gian tính. Vả lại, anh em ưu tiên gởi đi ngoại quốc trước, vì nếu để chậm trễ 4 hay 6 tuần mới gởi đi, dù có gởi đường hàng không, thì cũng bằng chừng đó ngày mà thôi. Mong các AH ở ngoài nước Mỹ thông cảm cho, vì một người phụ trách phát hành mà phải bỏ bì thư, dán, đóng dấu, khiêng ra bưu điện cẩn, dán tem, đến hơn 700 Lá Thư, thì xin châm chước.

Trước đây, các Ban Phụ Trách đóng thùng gởi đi Âu Châu, rồi một vài AH bên đó phân phối sau, và cước phí được bồi hoàn. Nhưng những năm sau này, không

còn ai lo, mà muốn lo cũng không đủ sức khiêng một thùng nặng 50 kí lô từ phi trường về, rồi khiêng đi bỏ bưu điện. Thôi dành chấp nhận cái tương đối vậy. Chúng tôi đang bàn lại xem gởi bằng máy bay thì tổng số phí tổn thêm là bao nhiêu rồi tính lại.

□ AH TRẦN NHƯ DIỆU

Được thư các anh yêu cầu gửi bài, với hạn định trước ngày 10/10/1996, cho nên cũng cố gắng đóng góp với công sức của các anh một chút ít.

Tôi gửi bài này các anh xem được thì cho đăng vào số 68.

Vì sợ không kịp nên tôi không viết thảo trước, mà viết luôn, cho nên có rất nhiều sửa chữa, bôi bỏ, thiếu sót bổ sung thêm. Vì lớn tuổi, đôi lúc có lapses, nên có thể chính tả cũng bị lỗi nữa, mong các anh sửa giúp cho. Xin đa tạ.

Kính thăm các anh vui mạnh. Riêng cho thăm hỏi anh Ngọ, anh Thịnh, anh Giảng, anh Duật, mà tôi đã có quen nhiều.

TB: Nếu các anh còn tiếp tục phụ trách, tôi sẽ cố gắng viết bài giới thiệu xứ Tây Ban Nha cho kỳ tới. Xin bôi bỏ tính cách đại diện địa phương tại Y Pha Nho của tôi, vì tôi đại diện cho ai trong lúc chỉ có một mình tôi ở đây!

BPT: Cám ơn Anh đã gởi bài đến kịp lúc. Bài anh viết về Trường Công Chánh quá hay. Chúng tôi muốn đăng lên kỳ này, nhưng lại để dành cho "Kỷ Yếu Công Chánh" sẽ ra đời một ngày không xa. Chúng tôi sẽ chuyển bài này cho AH Nguyễn Xuân Mộng (). Nhờ anh viết thêm bài cho số Xuân 1997. Anh em mong lăm. Để tên Anh đại diện vùng Y Pha Nho, thì anh đại diện chính anh không được sao? Biết đâu bên đó, còn có vài ba AHCC lưu lạc mấy mươi năm mà không ai biết, và họ sẽ liên lạc với anh một cách bất ngờ.*

□ AH NGUYỄN AN ĐỒNG, ÚC CHÂU

Không biết có phải là Định Công Chánh Vĩnh Long trước đây hay không?

Nếu không phải: Xin cho thành thật xin lỗi.

Nếu phải: Có còn nhớ Đồng này không? Cùng "năm ấp" chung ở Khám Lớn Vĩnh Long và Trại Bưng Sầm đó!

Tôi và gia đình qua đến Úc cuối năm 1990. Muộn màng quá. Còn nhớ Oanh Kiến Thiết hay không? Oanh cũng qua Canada một thời điểm như tôi.

Thẩm thoát đã hơn 20 năm, bây giờ bắt ngờ mới được tin ông bạn. Mừng lăm. Thôi vài lời thăm hỏi, chúc khỏe. Biết viết quá, thú lỗi cho. Mong tin.

BPT: AH Nguyễn Văn Định đã trả lời thơ riêng cho AH rồi. Bay giờ hồi tưởng lại những ngày tù khổ nhọc, thật là những kỷ niệm đáng ghi nhớ trong đời. AH đã đến Úc, dù có muộn, nhưng cũng còn may mắn hơn 70 triệu dân mình đang đau khổ dưới ách Cộng Sản. Chúc AH và gia đình an vui hạnh phúc trên miền đất nhiều triển vọng tương lai Úc Châu.

□ AH ĐÀO HỮU DINH, ANAHEIM, CA.

Cảm Lá Thơ lên thấy buồn quá, buồn thật. Vì thấy toàn cả chuyện tuổi già và về hưu. Thấy mình cũng đã kề cận, sắp về hưu rồi, hết rồi. Buồn thật là buồn.

BPT: Lê tự nhiên của trời đất: Sinh ra, lớn lên, già lão và hủy diệt, thì có chi mà buồn. Nếu ai cũng sống mãi từ xưa đến giờ thì làm cho có dư job cho tựi mình vào làm. Tuổi trẻ thì có cái lo lắng và cái vui của tuổi trẻ: lo học, lo thi cũng phò người, vui chơi hưởng thụ cũng có lúc thôi. Tuổi lớn thì lo yêu, lo kinh tế gia đình, vui chơi hưởng thụ cũng có lúc thôi. Tuổi lớn thì lo yêu, lo kinh tế cho gia đình, lo xây đắp nghề nghiệp, lo dạy dỗ con cái, lo xây dựng cho nó nên người, vui chơi của mình cũng có giới hạn thôi. Chỉ còn khi về hưu là rãnh rỗi nhất, ít lo nhất, khỏe khoắn nhất thì sao lại buồn, sợ? Ah thử vẽ cho mình một tương lai về hưu thật an nhàn, sung sướng, di chơi dọc đây, ăn ngủ phê cánh, không cần lo lắng chi cả, thì không chừng lại nôn nóng mong ngày về hưu. Xin nhắc AH một chuyện xưa: "Vua Tàu (Tề Cảnh Công) đi thăm thú đó đây, thấy núi xanh biếc, trời đất mon mòn, đồng lúa xinh tươi, bồng ôm mặt khóc mà nói "Giang son hoa gấm như thế này mà ta phải già và mai mốt chết đi thì uống lầm thay". Quán thần nghe, thương vua mà khóc theo rất thảm thiết. Duy chỉ có ông Án Tử cười khằng khắc. Nhà vua giận hỏi "Mi không thương trẫm sao? Lại cười trong lúc quần thần đều khóc lóc". Án Tử bình tĩnh đáp: "Tâu bệ hạ, hạ thần cười bệ hạ và đám quần thần không biết lẽ của trời đất. Giá như các дâng tiên vương sống mãi, thì có chõ đau cho bệ hạ làm vua. Nếu họ còn sống, thì giờ đây bệ hạ đang mặc áo lá, đội nón mè, cực nhọc trên ruộng kiếm cơm mờ con mắt, có thì giờ đâu để thấy thiên nhiên đẹp đẽ, mà tiếc nuối khóc lóc". Nhà vua hiểu ý tên tờ, tự rót chung rượu phạt mình và phạt luôn cả đám quần thần xu nịnh".

□ AH KHÚC ĐẢN, PARIS.

Tôi nói về appartement vợ chồng tôi được cơ quan phân phối nhà ở, cho chúng tôi. Mới đến Pháp 1977 ở tạm nhà Khúc Duy rồi được gọi đi xem ba nơi, hai nơi là nhà cũ, một nơi là nhà mới xây cất xong. Nhà tôi thích

nha mới thế là nhận ngay, nhà theo số mới, appartement tôi chọn rộng là 32m2: một phòng chung, nơi làm việc, nơi ngủ chung 24m2, còn là nhà bếp, nhà tắm (toilette). Cao ốc có 70 appartements giống nhau cả, lại có 1 salle de réunion cho 70 gia đình đến ngồi chơi, đọc sách, hay những ngày ăn uống chung của tòa thị sảnh mồi. Tôi phải trả appartement của tôi là 1400 FF tiền thuê 1 tháng, nhưng lại có trợ giúp 800FF thành ra chỉ phải trả có 600FF. Ở phòng chung tôi bày được 1 bàn thờ tổ tiên. Người Pháp thấy bàn thờ tổ tiên, phục người Việt Nam lầm.

Nơi tôi ở lại ở giữa hai siêu thị, cách có 200m, nhà tôi ngày nào cũng đi super marché mua của tươi cá. Trước cửa nhà lại có đường buýt đi qua trung tâm Paris, đến Printemps, Lafayette, Bon Marché, đi các nơi này tiện quá. Chợ bán ở vỉa hè (trottoir) thì họp 4 ngày 1 tuần lễ.

BPT: AH được cấp phát nhà như thế thì còn sướng hơn những người mua nhà riêng nhiều. Mua nhà cõi trả góp 30 năm, chưa trả đến đâu thì đã về trời. AH cứ nghĩ kỹ, mình là con dân Việt Nam chạy trốn Cộng Sản, sống không nối với những người có chung tổ tiên, chung giòng máu, chung màu da, chung lịch sử. Chạy ra xứ người, được dài ngô như vậy thì nghĩ lại mà xấu hổ cho nhà nước Cộng Sản Việt Nam. Những người CS luôn luôn khùng bố, áp đặt thù hận, nghĩ kỹ, dày ải nhân dân. Người CS luôn luôn đổ lỗi cho kẻ khác, đất nước nghèo đói là vì thực dân, vì đế quốc tư bản, vì chiến tranh, vì dân chúng phản động. Đói là vì ông trời, vì thời tiết, vì bão lụt. Còn họ thì bách chiến bách thắng vô địch, yêu dân yêu nước. CS mà nó nghe AH có được "tiêu chuẩn" nhà ở cao như thế thì nó sẽ nghĩ cho AH là CIA ngay!

□ AH KHÚC ĐẢN, PARIS.

Bác có hỏi tôi sinh sống ở Paris ra sao. Tôi ở một appartement trong một résidence des personnes agées còn tự túc lấy được. Mọi việc tôi làm lấy cả, tôi được mỗi tuần lễ 3 giờ, thứ hai, thứ tư, thứ sáu mỗi ngày 1 giờ aide ménagère. Người này đi chợ di mọi việc ở ngoài cho tôi. Ở trong nhà thì phải quét dọn, giặt dũ quần áo.

Tôi nhờ trời còn minh mẫn làm đủ mọi việc, lúc nào cũng thấy thiếu thì giờ. Tôi còn theo dõi tình hình quốc tế xem có gì liên quan đến Việt Nam cho đồng bào ở quê hương được cơm no áo ấm.

BPT: AH đã trên 90 tuổi rồi mà vẫn còn minh mẫn và hăng say công việc thì thật quá quý hóa và hiếm hoi. Đọc đoạn AH viết "Lúc nào cũng thấy thiếu thì giờ" thì

anh em trẻ còn phục hơn nữa. Nhiều AH tuổi 65, 66 không dám về hưu vì sợ không có việc chi làm, sinh ra uez oái và mau xuống sức. Những người hăng hái hoạt động như AH thì chắc cũng phải trường thọ trên 100 tuổi. Nếu rảnh xin Ah viết cho vài bài, liên hệ đến kỷ niệm nghề nghiệp, giống bài "Nạn Hồng Thủy" của cố AH Hoàng Đạo Lượng. Rất nhiều người khen bài "Nạn Hồng Thủy", nói lên được tinh thần trách nhiệm và sinh hoạt cảng thẳng của ngành hộ đê. Giá có được nhiều bài như thế thì Lá Thư chúng ta tăng thêm giá trị nhiều lắm.

□ AH LÊ TRUNG ĐỊNH, ATASCADERO (CALIFORNIA)

Gởi các anh chuyện cười Việt Nam này đọc cho vui. Tác giả là HTP một người không xa lạ gì với chúng ta. Nếu còn chỗ trống trên LT AHCC, có thể dùng chuyên này để trám vào. Nếu các anh muốn, tôi còn có một lô chuyện "nửa khóc nửa cười này".

BPT :Cám ơn anh đã đóng góp bài vở. Bài viết của anh trong các số trước và số này đều được anh em đánh giá rất cao. Bài đọc lôi cuốn. Văn chương lưu loát, bóng bẩy, như bút pháp của nhà văn chính cống, lại chuyên chở nhiều suy tư chính chắn, đứng đắn. Anh nhớ viết đều cho Lá Thư, nếu mỗi Lá Thư có một bài của anh thì quá quý. Có văn tài không viết thì uổng lắm.

Chuyện "cười ra nước mắt" nhanh dễ "thiếu một chữ..." của tác giả tại Việt Nam đó, đọc xong tôi không cười, mà cũng không khóc, lại phát bệnh luôn hai ngày vì thấy chuyện con bắt bố mẹ uống thuốc độc, con đánh đập cha tàn nhẫn, con cầm phangs chém cha... Xuống tinh thần quá mà phát bệnh. Tác giả kết luận là vì nhà trường thiếu dạy dỗ về chữ "Hiếu". Trong xã hội CS đâu phải chỉ thiếu chữ "Hiếu" thôi đâu. Thiếu cả "Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín" và thiếu tất cả mọi đạo đức căn bản. Mỗi con người, phải mềm nhũn như cọng bún, phải tuân phục nhà nước tuyệt đối, phải từ bỏ ý thức riêng, nhận xét riêng, thì mới được xem là "giác ngộ cách mạng". Một thân nhân đi tập kết miền Bắc về Nam sau 1975 có tâm sự rằng: "Giác ngộ cách mạng nghĩa là biết sợ cách mạng, biết cách mạng sẽ trừng phạt tàn nhẫn lắm, nếu không nói rập khuôn, nghĩ rập khuôn của cách mạng. Mỗi cá nhân không có quyền nhân xét đúng hay sai, không được quyền suy nghĩ. Cứ hèn hạ như giun dế thì là giác ngộ cách mạng đó."

Nếu được xin AH gởi cho một ít chuyện cười để trám vào chỗ trống. Chuyện vui vui một chút cho tâm trí đỡ suy sụp. Cám ơn.

□ AH NGUYỄN HƯƠNG HỮU, NORWAY

Tôi có gởi phiếu xác nhận địa chỉ và đồng thời kèm theo số tiền 20USD ủng hộ LT AHCC.

Hôm nay tôi gởi "bài" ngắn này xin nhờ BPT cho đăng gửi lên LTCC kế tiếp.

Đây không phải là một bài viết vui vui mà thỉnh thoảng tôi có gởi "tiếp tay" anh em để đó mong góp vào LTCC, mà đây là một nỗi lòng thương nhớ bạn bè, một người bạn tài hoa nhưng bạc mệnh.

Điều đáng nói là tôi được tin trễ nên không thể chia buồn cùng chị Huy, nên sự đau buồn canh cánh bên lòng đã khiến tôi viết lên những dòng này, trước là để tưởng nhớ bạn sau là để cho nỗi buồn voi, khuây khỏa đi phần nào.

* * *

Tháng 7 vừa qua tôi có đến Bắc Cali sau khi ở Nam Cali 5 ngày họp mặt cùng một số bạn cùng khóa KSCC 62-66 và tại Bắc Cali tôi có gặp thêm hai bạn cùng Khóa là KT Giang và HM Lý (tù Pháp sang).

Đúng như các anh viết trong phần Thư Tín, tiếng là sang nghỉ hè nhưng nay lại phối hợp đi thăm bạn bè và thân nhân nên tôi đã chạy như bị ma đuổi nên đã mất dịp liên lạc với các anh để hàn huyên.

Tôi hy vọng rằng các bạn ở Nam Cali sẽ gởi bài, tin và hình ảnh cuộc họp mặt sau 30 năm của Khóa 5 đến LTCC.

Phần tôi thì thú thật là quá vui với cuộc họp mặt đáng ghi nhớ này, rồi lại quá buồn nhớ KTS Nguyễn Huy nên trót đã để cái buồn lấn át cái vui, nên ưu tiên viết bài "Khóc Bạn" trước. Thời thì còn để dành phần cho các bạn khác đóng góp với chứ.

Ít hàng thăm các anh và chúc các anh tiếp tục hăng hái "vác ngà voi" giúp toàn thể AHCC khắp năm châu.

BPT: Đi du lịch hay nghỉ phép thì rất khó định trước chương trình. Khó ai mà đi thăm hết bạn bè, bà con như dự định. Không ai trách người đi du lịch cả. Được dịp gặp các bạn cùng khóa là quý lắm rồi. Mong sao một ngày gần đây, sẽ có một Đại Hội AHCC mà anh em toàn thế giới về họp mặt vui vẻ. Chắc cũng phải chờ một ngày nào đó, khi đất nước hết Cộng Sản thống trị, chúng ta hẹn một ngày về gặp nhau trước sân trường Phú Thọ, làm một đại hội Công Chánh, đốt một lửa trại thật lớn, làm một đêm không ngủ để nhớ lại những năm lưu lạc nơi quê người.

□ AH BỬU HIỆP, SACRAMENTO, CALIFORNIA

Chúng tôi xin gửi đến Quý Anh Chị biên nhận của Ông Bà Nguyễn Văn Lực số tiền US \$770 mà Quý Anh

Chị đã có nhã ý đóng góp giúp đỡ trong lúc Ông Bà ấy đang gặp khốn đốn, bệnh tật, ngặt nghèo.

Một lần nữa, chúng tôi xin thay mặt Ông Bà Nguyễn Văn Lực cảm ơn tất cả Quý Anh Chị. Dưới đây là bút tự của ông Lực:

"Tôi có nhận được của ông Biểu Hiệp số tiền bảy trăm bảy mươi đồng (770 USD) do anh em kỹ sư gửi biếu vợ chồng chúng tôi. Chúng tôi xin đa tạ lòng hảo tâm của quý kỹ sư đã nhờ ông Biểu Hiệp chuyển lại dùm cho chúng tôi."

31/3/1996

Nguyễn Văn Lực
Võ Thị Thúy"

BPT: Cám ơn AH Biểu Hiệp đã đứng ra thu tiền, đem về tận Việt Nam, trao tận tay cho Ba Mẹ chị Phương.

□ AH BỦU HIỆP, SACRAMENTO, CALIFORNIA.

Tôi đã nhận được thư của Anh kêu gọi Anh Em viết bài gửi về cho Lá Thư sắp đến, và cũng được Anh điện thoại cho tôi nhắc nhớ việc này. Tôi đã tiếp xúc với Quý Anh Em trên này, mong rằng Anh sẽ nhận được bài như ý Anh mong muốn.

Hôm trước đi họp AHCC vừa rồi ở San Jose, gặp lại Anh và các Anh khác, trò chuyện vui vẻ, lại thêm Anh Diệp, Anh Thịnh phát cho mỗi người một Lá Thư Ái Hữu Công Chánh số 67 mới ra lò, tất cả Ái Hữu Công Chánh hôm ấy trông hoan hỉ ra mặt.

Lá Thư Ái Hữu Công Chánh 67 kỳ này thật là một cỗ gắng rất nhiều của Quý Anh, nhất là Bản Cập Nhật Danh Sách rầy chính xác, xin cảm ơn Quý Anh rất nhiều.

Mới đây tôi có nhận thêm một số tiền của Quý Anh Chị Bùi Nhứ Tiếp ở Bakerfield Cali \$50, của Anh Chị Lê Thanh Tòng ở Floriada \$50, của Anh Chị Trần Đình Thắng ở Canada \$30 gửi tặng Ông Bà Thân Sinh của Anh Chị Nguyễn Xuân Phương, tôi đã gửi số tiền này về Việt Nam và hai Ông Bà có nhờ tôi chuyển lời cảm ơn chân thành đến quý Anh Chị nói trên.

Tháng rồi, quý Anh Chị Tạ Huyền, Anh Nguyễn Mạnh Hoàn, Anh Chị Trần Bá Quyên, Nguyễn Đình Duật, Trần Hữu Tất, Hoàng Đình Phùng và một số đồng Anh Chị Em AHCC từ vùng Vinh có xuống Sacramento dự đám cưới của con trai Anh Chị Nguyễn Quang Bé. Đám cưới tổ chức vui vẻ, thân mật. Ngồi cùng bàn với Anh Chị Tạ Huyền, Anh Nguyễn Mạnh Hoàn, Anh Chị Duật, Anh Chị Quyên, hết chuyện này đem ra nói, đến chuyện khác đem ra bàn. Nhân hỏi đến Anh Hoàn một vấn đề liên quan đến giáo lý Nhà Phật, Anh Hoàn nêu ra hai điểm "Khẩu Nghiệp" và "Bố Thí" làm phương

châm cho cuộc sống ở đời. Cả bàn tiệc cùng châm chú nghe câu chuyện Phật Pháp này. Sẵn đây tôi làm một bài thơ lấy hai điểm trên làm đề tài:

*"Khẩu Nghiệp hai chữ nhiệm màu
Ai mà học được thì mau giải phiền.
Khẩu là miệng tiếng huyên thiên
Nghiệp là nghiệp chuồng gắn liền với thân
Lựa lời mà nói cho cân
Biết phán nặng nhẹ, biết phán thị phi.
Ở sao cho có nhân nghĩa
Thương người thương vật thương vì chúng sanh
Người ta gấp bước lênh đênh
Chút tiền dành dụm, đây tình đó duyên.
Đôi khi không phải tặng tiền
Vài lời nói ngọt, thuốc tiên không bằng."*

□ TRƯỜNG ĐÌNH HUÂN (TRABUCO CANYON)

Xin chuyển thư của AH Hoàng Đống, đề nghị thay đổi hình thức sinh hoạt định kỳ của anh em Công Chánh để thêm ý kiến.

Sự thay đổi hình thức này đòi hỏi cố gắng, nhưng sẽ đóng góp không nhỏ vào việc giải quyết vấn đề các con em thế hệ thứ 3 "mù chữ Việt".

Thơ của AH Hoàng Đống:

"... Giữ hình thức sinh hoạt picnic như hiện nay thì sang năm số người tham dự sẽ giảm.

Ta nên đổi hình thức sinh hoạt và nhắm vào đối tượng mấy đứa cháu của mình. Nếu cuộc vui dành cho chúng được tổ chức chắc chắn là cha mẹ ông bà chúng sẽ đồng ý tham dự.

Gần tới có Lễ Trung Thu chúng ta nên thuê hay mướn một công viên hay nơi nào đó để tổ chức rước đèn, phát quà, thi ca múa hát, v.v... cho các cháu.

Nếu quý Anh đồng ý chúng ta sẽ bàn chi tiết hơn. Tiếp theo Lễ Trung Thu chúng ta có thể tổ chức đêm văn nghệ, khiêu vũ, vào dịp Giáng Sinh, Tết Tây hay Tết Ta, có bán vé lấy tiền gây quỹ Công Chánh.

BPT: Con cháu AH di tản có thể chia làm ba hạng:

1. Hạng định cư xong mới khởi sự tiểu học.
2. Hạng định cư xong vào tháng Trung Học (không qua Tiểu Học).
3. Hạng định cư xong vào Đại Học.

Ba hạng này có những sở thích về ăn uống, chơi đùa, giải trí, ca hát, giao thiệp, v.v... hoàn toàn khác nhau và khác hẳn với ta, và với ngay cả những bạn đồng lứa mới đến, chưa du nhập vào xã hội bên này.

Tổ chức một buổi họp hấp dẫn cho ba hạng đó và cho cả chúng ta nữa chắc rất là khó.

Có lẽ cũng giống như tìm một đề tài viết cho LT AHCC làm sao "Nam Phụ Lão Ấu" đều thích đọc. Viết đến đây thì nghe trên đài TV Việt Nam quảng cáo loại "Dầu Gió" trị bá bệnh: nóng, lạnh, cảm mạo, thương hành, tim, gan, tì, phế, thận.... trong uống ngoài thoa, đau đâu xúc đáy.

Chắc rồi cũng có một formula... trị được bá bệnh. Thủ xem.

□ AH TRƯƠNG ĐÌNH HUÂN, CALIFORNIA

Ngày 11-7-1996

Xin đợi thư sau sẽ nhận được những lời khen tụng về Lá Thư số 67. Tuy biết rằng làm như vậy chẳng khác nào "mèo khen mèo dài đuôi", nhưng không thể nào không khen được khi nhận Bản Danh Sách Ái Hữu Công Chánh mới, rất rõ ràng, minh bạch (tuy là chỉ thiếu số II La Mã như tôi đã đề nghị trong một bài gửi Ban Phụ Trách, để phân tách rõ ràng hơn thế hệ thứ hai AHCC hải ngoại).

Tôi thấy là báo cáo về các buổi gặp gỡ bạn bè trong những dịp đi chơi xa (out of state, hoặc out of country) cũng là những hoạt động đáng ghi nhớ, thể hiện tình Ái Hữu đậm đà giữa chúng ta.

Do đó, trong chuyến đi Virgina thăm các cháu ngoại tháng 4/96, được gặp Anh Chị Bánh, và tuy là thời gian rất ngắn ngủi, anh Bánh (đồng khóa) đã cấp tốc tổ chức một buổi họp mặt bở túi tại nhà AH Trần Đình Trúc (con AH tiền bối Trần Công Thiện, Khu Cao Nguyên Trung Phần). Vì họp mặt buổi tối nên AH Chu Bá Tường đã xung phong đem xe đưa đón chúng tôi đi họp. AH Trúc là đồng nghiệp cuối cùng tôi gặp tại Phan Rang, Việt Nam (1975). Khi đó bạn Trúc làm Trưởng Ty Điện Địa, đã giúp đỡ Công Ty Muối Nisaco do tôi làm Giám đốc Kỹ Thuật trong vài công việc lập đồ bản mua thêm ít đất cho công ty muối.

Ái Hữu Bửu Đôn là vị chỉ huy cuối cùng thuộc hệ thống Chánh Phủ khi tôi làm ở VECCO để chờ đợi nghị định cho về hưu non (sau 23 năm công vụ) để phụ trách một công việc được chính phủ khuyến khích: sản xuất muối kỹ nghệ để xuất cảng, thâu hồi ngoại tệ, cũng như để sử dụng trong kỹ nghệ hóa chất nội địa.

Đến đây, xin giải thích bản liệt kê các nghề nghiệp (chức vụ) tôi đã trải qua trong 23 năm như ghi trong phiếu hồi âm:

- 1952-1958: Hỏa Xa (Q. Trưởng Khu)
- 1958-1963: Kiều Lộ (Q. Đốc Vụ)
- 1964-1972: Nông Cơ (Giám Đốc)

- 1972-1973: Phó Tổng Giám đốc Nông Nghiệp đặc trách Phát Triển hạ tầng cơ sở, cơ giới khảo cứu.

- 1973: Vecco

1974-1975: Phó Tổng Giám đốc công ty muối Nisaco (Ninh Thuận Salt Cie)

- April 27, 1995: Đi doong.

Đoạn trên này là viết riêng để giải thích các ngành/nghề:

HX/KL/NC/NC/VECO/TSTV

ghi trong phiếu hồi âm của tôi.

Tôi đang viết "vài chuyện tào lao" và đề nghị một mục "chuyển lùa" trong Lá Thư AH của mình.

Chúc Ban Phụ Trách tiến mau, tiến mạnh trên đường làm đẹp giai phẩm của chúng ta.

BPT: *Những thăm viếng, sinh hoạt của các AH đều thuộc về tin tức AHCC cả. Khi đọc tin Anh đi thăm Anh Bánh, có anh Tường đi đón thì anh em cũng biết thêm chút tin tức về các AH Bánh và Tường, Trúc. Nếu anh viết nhiều hơn về sức khỏe, sinh hoạt và gia đình của các AH Bánh và Tường, Trúc thì còn quý hơn nữa. Anh em bạn bè bạn rộn, ít khi thơ từ cho nhau, nên cũng biết rất ít tin tức nhau. Ban Phụ Trách chúng tôi đang khuyến khích mỗi AH viết một lá thư chung cho các AHCC khác qua Lá Thư chúng ta.*

□ AH TRƯƠNG ĐÌNH HUÂN, CALIFORNIA

Ngày 14-9-1996

... không phải là vì mất 15 buổi xem US Open 96, mà là đau. Bệnh cũ tái phát, làm luôn cả tháng 8, nằm liệt giường, sút 15lbs (!), nay nhờ gấp thầy mới, thuốc mới nên đang hồi phục.

Tôi xin gửi kèm theo đây hai bài thơ, tác giả là anh Tôn Thất Thiều và anh Nguyễn Văn Tiễn.

1. Bài thứ nhất với tựa đề "Chút Gì Cho Quê Hương" do anh Tôn Thất Thiều sáng tác và tặng tôi, bày tỏ một chút ưu tư của bậc phụ huynh Việt có gia đình sống trên đất Mỹ này. Tôi có viết thư cho anh Thiều về vấn đề dạy dỗ các cháu mình biết nói, đọc và viết tiếng Việt.

Tôi thấy bài thơ lời hay, ý đẹp nên gởi lên Anh để tùy nghi cho đăng trong Lá Thư Ái Hữu, và lại tôi nghĩ là tất cả anh em mình ai cũng mang mối ưu tư như tôi, nên tôi xin chia sẻ món quà tinh thần này cùng quý Ái Hữu khắp năm châu.

2. Bài thứ hai với tựa đề Hoa Quỳnh, do AH Nguyễn Văn Tiễn gởi tặng tôi.

Nguyên do như sau: Chị Tiên có cho nhà tôi một

gốc quỳnh. Nhà tôi chăm sóc, gầy nên một bụi lớn, có kỳ nở 18 bông một đêm.

Tôi chụp hình, gửi tặng anh Tiên, cũng như cảm ơn Anh đã cho chúng tôi gốc quỳnh đầu tiên.

Và anh Tiên đã sáng tác bài thơ này tặng tôi.

Lời thơ bình dị, nói lên hương sắc của loài hoa quý, của kẻ yêu hoa phải thâu đêm canh chừng khi hoa nở, than cho thân phận ngẩn ngơ của hoa quỳnh, sớm nở tối tàn.

Tôi nghĩ là đa số AH cao niên đều “yêu hoa” không ít thì nhiều. Nên gửi bài thơ này để anh tùy nghi cho tôi chia sẻ áng thơ hay của một anh bạn già, cùng với toàn thể AH bốn phương.

BPT: Chúc Anh sớm bình phục. Anh thường xuyên đóng góp ý kiến, bài vở cho Lá Thư AH làm chúng tôi cũng lên tinh thần và bớt lo lắng thiếu tin tức bài vở. Tất cả thơ từ của các AH khắp 4 phương gửi đến, BPT chúng tôi đều đăng lên Lá Thư, để anh em AH khắp năm châu chia sẻ. Mong sao mỗi năm, mỗi AH viết cho LT AHCC một Lá Thư dài dài, thì BPT khỏi lo thiếu tin tức.

□ AH VŨ QUÝ HÃO, HOUSTON, TX.

Tôi mới nhận thư anh tối hôm qua. Trong đó anh hô hào gửi bài. Sáng nay vừa tới sở vội photocopy gửi anh ngay.

Xin gửi anh bài Cảm Ơn Trời để góp cho Lá Thư AHCC. Bài Khóc Văn Cao thì riêng tặng Anh Chị. Thân.

BPT: Nếu AH nào cũng hăng hái đóng góp bài vở cho Lá Thư như anh thì Ban Biên Tập đỡ khổ lắm. Vừa mới gửi Lá Thư số 67 đến nhà tin, thì chúng tôi đã gửi thơ đi xin bài ngay, chắc các anh không khỏi thắc mắc hỏi sao mà gấp thế? Nhưng nếu không làm ngay thì không kịp cho số mùa Đông 1996. Tôi định đăng bài “Khóc Văn Cao” của anh lên Lá Thư AHCC cho bạn bè thưởng thức. Nhưng một AH khác bảo: “Nhạc tài của Văn Cao thì không ai phủ nhận được. Đóng góp của Văn Cao vào nền âm nhạc Việt Nam đáng được đề cao. Nhưng anh có biết Văn Cao từng là trưởng ban Ám Sát thành Hà Nội của Đảng Cộng Sản? Đã thanh toán rất nhiều người yêu nước thuộc Quốc Dân Đảng và các đảng phái quốc gia...” AH này đưa cho tôi xem một tuyển tập viết về Văn Cao. Đọc xong tôi tiếc, mối cảm tình trong lòng đối với Văn Cao suy giảm nhiều lắm. Văn biết văn nghệ vượt chính trị, và tấm lòng hăng say yêu nước của thời mới cởi được ách thực dân đô hộ có thể đưa đến một số hành động quá đáng. Nhưng máu của những chiến sĩ cùng yêu nước đã cháy, sinh mạng họ đã mất đi, đất nước sa vào tăm tối 50 năm nay. Tha

thú thì được, nhưng quên thì đừng.

□ AH NGUYỄN THÁI HAI, MINESOTA.

Thành thật cảm ơn anh về LT 66. Chúng tôi thật mừng khi nhận được nó vì trước đó tôi có nhờ vài người khác tìm hộ nhưng đều được trả lời không có. Đáng lẽ cảm ơn anh ngay nhưng định bụng sẽ viết bài gửi anh luôn.

Đã viết nhưng rồi gia đình chê quá nêu xé bỏ và thế vào đó chỉ phiếu vậy, mặc dù biết anh cũng muốn bài hơn. Thông cảm vậy.

Chúc các anh chị trong Ban Biên Tập mạnh khỏe để tiếp tục làm vui tập hợp Công Chánh.

BPT: Rất nhiều AH hỏi số 65, 66 nhưng Ban Phụ Trách Lá Thư vùng Vịnh không có để gửi, vì hai số đó thuộc Ban Phụ Trách miền Sacramento, AH Biểu Hiệp. Bài của anh viết rồi thì cứ gửi. Đâu cần ai khen chê hay dở. Tin nào cũng là tin cậy. Chúng ta đâu có cầm bút chuyên nghiệp mà đòi viết cho hay. Vậy thì BPT vùng Vịnh cứ xem như AH đã viết một bài cho số Xuân 1997. Chúng tôi chờ. Anh xem Lá Thư số 68, có nhiều phu nhân AHCC viết rất hay. Nếu anh vì lê gì không viết được, thì chỉ viết thay vậy.

□ AH NGUYỄN THANH HÙNG, TEXAS.

Rất kính phục quý AH đã nuôi dưỡng Lá Thư AHCC suốt 20 năm nay. Tôi nghĩ quý AH và chúng tôi đều đã già rồi. Thông tin ngoài đời sống cá nhân nên có phần viết về cái đúng và cái sai của chính chúng ta cho thế hệ mai sau. Trước 75 tôi cũng vừa hành nghề Công Chánh và “vác ngà voi”. Qua đau sau 75 thì cũng tiếp tục vừa làm vừa vác ngà voi. Bây giờ cũng đã hưu trí rồi mà vẫn còn đi vác ngà voi.

BPT: Vác ngà voi là cái sở trường của AH, và có thể nói là cái nghiệp. Bởi lẽ cái ngà nằm khơi khơi ra đó, không ai vác, thấy ngứa mắt thì phải kê vai vào mà vác. Cái nghề “vác ngà” mà không được nội tướng hỗ trợ thì tiếng bắc tiếng chì khổ lắm! Anh em ai cũng có chút kinh nghiệm này. AH nói đúng, tập thể chúng ta có 90% trên 50 tuổi đời, ai cũng già hết. Trẻ lăm thì cũng 33, 35. Những bước chân ta đi trong quá khứ có lẽ cả đúng lẫn sai. Đúng và sai chấp chừng chồng chất lên nhau. Bỏ nước chạy, chúng ta cũng có phần trách nhiệm. Để Cộng Sản tàn phá quê hương chúng ta cũng có phần trách nhiệm. Chống đỡ Cộng Sản trong 20 năm để thổi chút không khí tự do từ 54 đến 75, thì chúng ta cũng có góp tay vào, dù ít dù nhiều. Ráng gìn giữ Lá Thư AHCC, để chúng ta còn chút liên hệ, còn sợi giây nối nhau, dù

rất lỏng lẻo, nhưng rất ấm cúng trong đời sống tha hương. Mong được bài viết của AH trong số tới.

□ AH KHƯƠNG HÙNG CHÂN, TEXAS.

Tôi cám ơn bạn theo đây ngân phiếu đóng góp nuôi dưỡng Lá Thư AHCC. Địa chỉ tôi là Concho Street chứ không phải Road. Nếu không bất tiện gì, xin anh sửa lại cho.

BPT: Địa chỉ anh đã được điều chỉnh lại trong danh sách mới. Không biết vùng anh ở có đông dân Việt Nam không mà có tên đường bằng tiếng Việt Nam. Chắc ông Mỹ nào đã đến Việt Nam, trở về nước, đặt tên đường Con Chó, nghe cũng ngộ. Miền Nam California cũng có rất nhiều vùng có tên "Ranch Chó" (Rancho). Không biết anh có xem basket ball NBA không. Có một cầu thủ da trắng, chơi rất hay cho đội Atlanta Hawk có tên là "thằng Cu" theo tiếng Việt Nam, mà bố mẹ đặt là Conkak, tên Mỹ. È rằng thân sinh của cầu thủ này có đi chiến đấu ở Việt Nam, nên bắt chước tên "thằng Cu" của Việt Nam chăng?

□ AH PHẠM NGUYỄN HANH, CERRITOS, CALIFORNIA

Bài của các anh gửi cho tôi, cả anh Dinh và anh Duyên cũng đọc. Chúng tôi không dám viết theo hình thức đó.

Tôi xin đóng góp một bài ngắn hơn, có vẻ "tếu" một chút. Nhờ anh xem qua, thấy được thì đăng hoặc thấy có cần sửa, thay đổi gì thì cứ tự tiện. Còn nếu đủ bài rồi thì không đăng lại tốt hơn. Vậy để anh tùy tiện.

BPT: Cám ơn AH đã viết bài cho Lá Thư AHCC. Bài vở và tin tức thì khi nào BPT cũng thấy thiếu cả. Phải viết thơ, điện thoại nhắc nhở, đôi khi như đòi nợ. Bài "Lá Thư miền Bắc Cali", chúng tôi viết chung, đoạn nào có vẻ như đúng chạm, thì đưa cho các "đương sự" đọc, để cho ý kiến thêm bớt trước khi đánh máy, cho đăng. Những đoạn vô thường, vô phạt thì thôi. Giá như mỗi Lá Thư, đều có viết về sinh hoạt của anh em AH các miền khác như "thơ Pháp Quốc, thơ Úc Châu, thơ Canada, thơ miền Đông Bắc Hoa Kỳ, thơ Louisiana, thơ Florida, thơ Texas, thơ Bắc Cali, thơ Nam Cali và cả thơ Việt Nam nữa" thì chúng ta có thêm nhiều tin tức của bạn bè cũ. Nếu ai cũng e ngại không viết về mình, không viết về bạn bè, thì Lá Thư còn chi mà đọc.

Trong bài của AH, anh em tiếc AH không viết tiếp về đoạn đời cay đắng vượt biên của AH. Những chuyện đó, khi nào đọc cũng còn thấy hay.

□ AH PHẠM NGUYỄN HANH, CALIFORNIA.

Chúng tôi đã gửi check #709 trong tháng 4/96 để tên Nguyễn Văn Định và gửi qua địa chỉ AH Lê Mộng Hùng. Đây là check #592 của B.A. Nếu nhận được check #709 thì xin gửi trả lại.

BPT: Chúng tôi đã gửi trả lại check #709. Thơ từ, phiếu cập nhật địa chỉ nhiều quá, lẫn lộn vào nhau, nên đôi khi cũng không kịp cập nhật. Công việc tưởng là không có gì, mà cũng bận bịu lắm. Đêm nào cũng loay hoay với Lá Thư AHCC nếu không chịu khó sắp đặt thì lộn tung phèo.

□ LÊ VĂN PHƯƠNG, CALIFORNIA.

Để yểm trợ Lá Thư, tôi đã đóng góp \$10 cho kỳ này trong buổi họp mặt Bắc Cali ngày 2/6/1996. Sẽ đóng góp tiếp thêm vào các kỳ sau.

BPT: Cám ơn anh đã đóng góp. Cứ lai rai mỗi người một ít, đều đều thì Lá Thư sống mạnh sống hùng. Anh có nhiều chuyện rất vui và hay về đời sống AHCC và kinh nghiệm đã trải qua, không viết xuống mai mối quên đi uống lầm. Chúng tôi đang mong bài viết của anh. Nếu anh không viết thì hôm nào trà đàm với bạn bè, thu bǎng lại, chúng tôi sẽ nhờ người viết lại cho anh em đọc cho, cho Lá Thư thêm phần phong phú.

□ AH NGUYỄN QUÝ HỘI, TEXAS.

Thường thường tôi đóng góp nuôi dưỡng Lá Thư AHCC trong các kỳ họp mặt.

BPT: Thế đã là quá quý. Quý hơn nữa là mong anh viết bài cho Lá Thư. Không quen viết thì viết một lá thơ thăm hỏi đến những bạn bè quen biết, chỉ một thư mà gửi chung cho bạn bè thì quá tiện lợi.

□ LÊ THÀNH TRANG

Gởi thêm \$20. Khóa 58 làm được lầm.

BPT: Được anh chiếu cố thêm thì càng tốt. Để bù vào những AH khó khăn không đóng góp được. Trong một buổi họp Ban Phụ Trách Lá Thư, có anh đề nghị hoàn trả lại tiền cho các AH đóng hai lần trong năm. Nhưng anh em lại nói: "Các AH đó có lòng, thì sao mình dám phụ lòng các AH mà hoàn tiền lui. Vâng lại tiền xuất ra rồi, là không hoàn lại". Mong anh viết thêm bài cho số tới. Bài của anh viết kỳ rồi, anh em AHCC khen lầm.

□ AH ĐỖ HỮU HÚA, FRANCE.

Rất cảm phục thành tâm thiện chí của Ban Phụ Trách Lá Thư. Xin gởi các anh "bản tu chính" đính kèm

để tùy nghi trong việc lập bản danh sách AH kỳ tới. Có một số AH chưa nhận được Lá Thư số 67. Xin gửi cho một bản đến các AH sau: Vũ Thiện Đãn, Trần Văn Thu, Đô Hữu Tường, AH mới gia nhập Trần Phú Thọ.

BPT: Danh sách địa chỉ AHCC tại Pháp Quốc rất hữu ích. Cám ơn anh đã gửi cho Ban Phụ Trách. Nếu các vùng khác đều gửi danh sách cập nhật mỗi năm một lần thì quá quý. Lá Thư đã gửi đến các AH trên, vì gửi bằng đường thủy nên đi rất chậm. Nhờ anh xem bên Pháp Quốc có ai thuận tiện và có phương tiện, có thể nhận nguyên một thùng thơ, rồi phân phối lại bằng đường bưu điện Pháp Quốc. Chứ gửi máy bay đi mỗi cuốn cũng mươi mấy đồng, tốn kém quá. Do đó, chúng tôi ưu tiên gửi đi ngoại quốc, sau đó mới gửi trong nước Mỹ.

□ AH LÊ MINH CHÁNH, CALIFORNIA.

Bài tập thể dục để chữa bệnh “rất thích hợp cho cao niên” nhưng rất tiếc vì mất cả hai trang sau 93 và 94. Xin bồ túc nếu có thể. Tuổi già chắc ai cũng cần để giữ gìn sức khỏe.

BPT: Nhà sin sắp lộn một số trang, xin lỗi quý AH. Chúng tôi đã gửi đến quý AH các trang trên. Mong AH được sức khỏe.

□ AH VĨNH PHÚ, TEXAS

Cám ơn đã nhận được Bản Tin số 67.

BPT: Mong AH viết bài về miền Texas, cho Lá Thư được thêm phong phú hoặc viết một bài về công việc sau 75, để các AH khác hiểu cái khó khăn dưới thời CS.

□ VÔ HỮU HIỂN, FRANCE.

Bản danh sách trình bày đẹp, gọn và khoa học dễ bỏ vào túi du lịch, khi di chuyển khắp năm châu.

BPT: Cám ơn AH khen tặng. Bản danh sách có được cũng nhờ sự góp sức của các AH đại diện vùng, để có địa chỉ đúng, địa chỉ sau cùng. Bản danh sách đính kèm theo số 68 này được cập nhật kỹ hơn.

□ LÊ VĂN LẨM, PARIS.

Bản danh sách AHCC và TH soạn thảo và trình bày rất công phu, đẹp đẽ. Tôi rất hoan nghênh sự cố gắng của Ban Phụ Trách.

BPT: Anh em Ban Phụ Trách rất khích lệ với lời khen tặng của AH, cũng bù lại cho cái buồn nán khi gửi thơ đi yêu cầu các AH xác nhận địa chỉ, mà các AH đó

không chịu hồi âm. Bỏ quên đâu đó. Không biết các AH đó có nghĩ đến kẻ phụ trách cập nhật địa chỉ, phải gửi đi ba bốn trăm phiếu xác nhận địa chỉ. Buổi tối, dù mệt nhọc sau ngày lao động tại sở, ngồi viết địa chỉ, xếp từng phiếu, dán tem, gửi đi. Trong khi trả lời thì chỉ cần viết vài câu, dán một con tem thôi.

Dù sao đi nữa, được sự hưởng ứng của đa số thì cũng vui rồi.

AH THÁI SƠN HÀ, CALIFORNIA

Gia đình tôi sẽ thay đổi địa chỉ mới trong thời gian tới. Xin Ban Phụ Trách tạm ngưng gửi số tôi cho tôi. Chừng nào ổn định địa chỉ mới, tôi sẽ liên lạc với Ban Biên Tập sau...

BPT: Xin thông báo cùng toàn thể AHCC để biết. Hy vọng Ah báo chúng tôi địa chỉ mới sớm.

AH NGUYỄN VĂN THÁI, CALIFORNIA.

Xin cảm ơn Ban Phụ Trách đã gửi Lá Thư AHCC và xin được đóng góp cho kỳ này 20 đô.

BPT: Gởi Lá Thư cho AH là bốn phần của chúng tôi, vì AH là một thành phần của AHCC. Mong AH viết bài và liên lạc đều với Ban Phụ Trách để có những bài viết mang nhiều sắc thái, và nhiều tin tức cho anh em đọc.

AH ĐÌNH GIA BÁI, CALIFORNIA.

Đính theo đây là ngân phiếu 20 đô để ủng hộ Lá Thư AHCC năm 1966.

BPT: Cám ơn lão AH đã liên lạc đều với Ban Phụ Trách. Nếu không tiện viết, thì AH nói vào cuốn băng cassette, về kỷ niệm đã làm ngành Công Chánh ngày xưa, để sau này anh em đọc lại, đối chiếu, biết các bậc đàn anh đã trải qua những thuận lợi và khó khăn nào trong nghề.

□ AH NGUYỄN VĂN HINH, FLORIDA

Không biết vì lý do gì tôi đã không nhận được Lá Thư Công Chánh 66 và 67. Tháng 7 vừa qua gia đình có qua Cali thăm anh Định và anh Liễn, được anh Định cho Lá Thư Công Chánh số 67 mới biết dĩa điện toán đó không dùng được. Xin anh điều chỉnh danh sách để có thể nhận được các Lá Thư kế tiếp. Thành phố Lakeland dân số khoảng 100,000 và chỉ có trên dưới 10 gia đình Việt Nam, trong đó có hai gia đình AHCC là AH Nguyễn Ngọc Cương và gia đình tôi. Tui tôi con còn nhỏ (nhỏ nhất là 4 tuổi) nên ít đi thăm bạn bè, thỉnh thoảng sang Tampa ghé thăm gia đình Ah Nguyễn Tạ

Hùng. Tôi và vợ hiện đang làm việc cho County (trên 13 năm nay). Dĩa Việt Nm Quê Hương tôi viết tặng miễn phí cho các anh chị em hải ngoại, sử dụng trên máy điện toán IBM hoặc IBM tương đương (DOS version).

Để chạy chương trình đặt dĩa vào drive A:

DOS prompt C:\

type A: rồi press ENTER và

type QH và press ENTER

Có thể copy chương trình vào dĩa cứng để chạy nhanh hơn:

C:\ type MD VIETNAM; type CD VIETNAM;
type COPY A:.*., type QH;

Menu có thể chọn bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Chương trình điện toán gồm có bản đồ các nước Đông Dương năm 300 trước Tây Lịch, nước Việt Nam hiện nay, bản đồ đường xá các thành phố Sài Gòn, Hà Nội, Nha Trang, Đà Nẵng, Huế... Bản đồ thành phố Huế có nhiều chi tiết về Nội Thành và Tử Cấm Cung. Sài Gòn gồm có hai bản đồ đường xá thời kỳ Vua Gia Long và hiện nay. Thành phố Hà Nội, Huế, Sài Gòn còn có chi tiết về các danh lam thắng cảnh xưa và nay và có thể tìm bất kỳ tên một con đường nào trong các bản đồ đường xá. Trước khi chạy chương trình điện toán nên đọc file readme.1st chứa trong dĩa. AH nào muốn có dĩa thì xin liên lạc.

BPT: Lá Thư số 67 đã gửi đến AH theo bulk rate mà mất tiêu. Lạ quá. Biểu diễn Mỹ cũng bê bối quá. Cũng có nhiều anh em không nhận được Lá Thư số 67. Ban Phụ Trách Lá Thư rất trông mong vào phiếu cập nhật danh sách của AH khắp nơi gửi về, để biết các AH đã nhận được Lá Thư. Cứ xem như anh em nào không gửi phiếu cập nhật về, là chưa nhận được Lá Thư, thì số này đồng lăm. Kỳ này BPT sẽ gửi một phiếu, gọi là "phiếu báo đã nhận được Lá Thư". Rồi gom lại xem bao nhiêu Lá Thư thất lạc, sẽ đem đến khiếu nại bưu điện nơi gửi và nơi nhận.

Công trình "Việt Nam Quê Hương" thật đáng khen ngợi. Biết bao nhiêu thi giờ bỏ ra, và truy tầm những tài liệu này không phải dễ, phải có duyên may và kiên nhẫn mới thu được những tài liệu quý báu này. Trong Lá Thư này BPT đã giới thiệu dĩa này. Nếu có AH nào muốn có, nhờ AH giúp, vì BPT Lá Thư chỉ có mấy người, lo bài vở, lo tài chánh, lo in ấn, lo gửi thơ đi, lo trả lời... quá bận rộn, sợ chậm trễ các lời yêu cầu. BPT có ghi các AH đó, gửi \$3 tiền bưu phí và tiền mua vật dụng. Đây là một tài liệu văn hóa quý báu, AH thủ liên lạc với Hội Chuyên Gia, để họ lén Internet công trình của AH, phổ biến cho bà con Việt Nam mình.

□ AH ĐỒNG SĨ KHIÊM (TEXAS)

Nhân dịp xẹt qua Mỹ, nhớ tới việc thiếu nợ vay xin "trân trọng" thanh toán.

Tờ báo số 68 bìa coi xóm tụ dữ a. Các cậu chịu chơi đó.

Thâm các anh em.

BPT: Địa chỉ vẫn còn là Richardson, TX 75801 nhưng sao lại nói là "xẹt qua Mỹ". Cố tìm hiểu từng chữ một của lá thư, cố đọc những khoảng trống giữa các chữ và các hàng nhưng xin... chào thưa.

□ ANH LÊ VĂN KÝ, NORWAY

Tôi chân thành cảm ơn quý AHCC đã gửi Lá Thư số 67 đến tôi rất mừng. Tôi cứ ngờ rằng Lá Thư CC định bản vĩnh viễn rồi chứ?? Thực tế lại khác, tôi vội vàng mở Lá Thư ra đọc tin tức các AH Công Chánh năm châu. Rất xúc động mãnh liệt, nhất là đọc đến tin ghi lại anh Phương, Phổ, Thông đã ra đi vĩnh viễn. Tôi và các anh ấy có rất nhiều kỷ niệm đặc biệt, khó quên trong lúc làm ở Công Chánh Nha Trang và Đô Thành Sài Gòn.

Nhân tiện đây tôi xin gửi kèm vào thư này 20 dollars để nuôi dưỡng Lá Thư Công Chánh.

Tôi rất hoan nghênh quý AH đã hy sinh nhiều thì giờ quý báu gánh vác công việc chung, ngõ hâu thất chật mỗi dây liên lạc tình Công Chánh bao năm qua. Cầu mong các anh tiếp tục phục vụ việc hữu ích chung kết quả tốt đẹp.

Xin cầu chúc quý AH cùng thân quyến an lành và may mắn.

BPT: Xin nhắc lời của một bản nhạc cũ "Anh không chết đâu em...". Thật tình mà nói, LTCC đã sống được 20 năm rồi, thì chết cũng khó. Có lẽ không chết đâu. Quá lầm là đi đến tình trạng lịm dần (ngắc ngoài) mỗi năm xuất hiện 1 kỳ, rồi lâu hơn và lâu hơn nữa, cho đến khi không còn Ah nào cất tay lên viết nữa. Dịch lý có nói "Cùng tắc biến, biến tắc không". Lá Thư AHCC là điểm hò hẹn cuối cùng của tập thể CC chúng ta khắp năm châu. Chúng ta gắng mà gìn giữ như "giữ gìn con ngươi" vậy. Nghe nói đến "giữ gìn con ngươi" thì các AH đã sống với CS chắc không khỏi giật mình!

TB: Không biết trong thơ anh đề cập đến anh Phổ nào? Chứ anh Nguyễn Văn Phổ thì mỗi ngày vẫn lái xe phon phon đi làm, thỉnh thoảng đi chơi đó đây.

□ AH LÊ TƯỜNG KHÁNH, COLORADO

Xin cảm ơn quý Anh đã tích cực với đồng nghiệp Công Chánh.

BPT: Cám ơn suông thôi đâu có đủ. BPT Lá Thư

cần bài viết của AH nói về đời sống trên miền thượng du Colorado, cần biết sức khỏe của AH, sinh hoạt của AH và gia đình. Viết chừng một hai trang giấy cũng đã đủ.

□ AH HÀ VĂN TRUNG, CALIFORNIA

Không nhớ 50 đồng kỳ rồi là đóng cho năm 95 hay 96. Kỳ này cứ đóng thêm 50 nữa để nuôi dưỡng Lá Thư.

BPT: Lớn tuổi rồi thì ai cũng mang bệnh quen. Quen như kiểu AH thì Lá Thư có thêm tài chánh dồi dào. AH đóng gấp đôi trung bình của các AH khác. BPT mong sao có được 80% anh em đóng góp, mỗi người 20 đồng mỗi năm, thì đủ sức mà phát hành Lá Thư. Tiền bạc là yếu tố quan hệ thứ hai sau tin tức. Phải có tin tức của từng AH cho anh em đọc thì mới quý. BPT hy vọng sẽ được thơ của AH kể về sức khỏe, đời sống và gia đình.

□ AH NGUYỄN VĂN HIỂN, CALIFORNIA.

Rất đa tạ quý AH hy sinh công sức cho tạp chí AHCC.

BPT: Lâu rồi vắng tin AH, vắng bài viết của AH. Anh em mong chờ đọc bài của AH viết trong số Xuân 1997. Mấy năm nay thị trường chứng khoán vùn vụt, chắc AH cũng hốt bột tiền của thiên hạ. Cho anh em biết cùng chia vui.

□ CHỊ DƯƠNG THANH ĐÀM, CANADA.

Code postale của địa chỉ sai. Xin sửa lại.

BPT: Chúng tôi đã điều chỉnh trong bản danh sách mới. Chúc chị và các cháu được bình yên, khỏe mạnh và liên lạc đều với Lá Thư Công Chánh để biết tin tức bạn cũ. Đọc trong số này, chị thấy có nhiều bài viết của các nội tướng Công Chánh, nếu rảnh thì xin một bài.

□ AH NGUYỄN HỮU TUÂN, MARYLAND.

Tôi đề nghị để thêm một giòng phía trên, để các AH ghi tên.

BPT: Cám ơn AH nhắc nhở. Đó là một thiếu sót lớn. Đã có ba người dò và sửa phiếu cập nhật. Sửa nhiều quá thành thiếu sót (thật là lầm thay mới ma). Nhiều phiếu cập nhật gởi về làm BPT lúng túng không biết của ai. Thật khổ.

□ AH NGUYỄN VĂN KHOA, MONTREAL, CANADA

Hôm trước tôi có gởi đến AH Biểu Hiệp một lá thư. Nay nhận số 67 mới biết quý anh phụ trách. Xin quý

AH đăng lời phân ưu sau đây vào Lá Thư tối. Lá Thư 67 thật là tuyệt hảo. Vô cùng hân diện.

BPT: Chúng tôi đã đăng trong Lá Thư này. Xin chia buồn cùng anh chị. Mong anh chị viết cho Lá Thư một bài, hay một thơ nói về đời sống, sức khỏe và sinh hoạt của gia đình để anh em chia sẻ tin tức. Những tin tức cá nhân rất thích hợp với nội dung Lá Thư chúng ta.

□ TRANG THANH PHƯƠNG, MILPITAS, CALIFORNIA

Tôi xin gởi một ít tiền để đóng góp một phần nhỏ mà nuôi dưỡng Lá Thư AHCC. Địa chỉ của tôi vẫn như cũ.

BPT: Mong anh viết bài cho Lá Thư AH. Cám ơn anh đóng góp đều, Lá Thư còn sống đến hôm nay cũng nhờ sự góp sức nuôi dưỡng của mỗi anh em, kẻ ít người nhiều, không mệt mỏi trong 20 năm qua.

□ NGUYỄN DANH VẠNG

Xin cố gắng giữ liên lạc giữa các AH. Tôi bị mất liên lạc với LT AHCC mất hai năm, nay đã có AH Trần Bá Quyên liêc lạc lại. Nếu được xin gởi cho tôi số 65 và 66 cũ. Cám ơn nhiều.

BPT: Có lẽ anh đời nhà mà không thông báo cho BPT Lá Thư chăng? Nếu không biết báo cho ai, thì cứ gởi đến BPT Lá Thư cũ ở bất cứ vùng nào. Địa chỉ mới của anh sẽ được cập nhật hóa và Lá Thư sẽ gởi đến đều đặn. Khổ nỗi, ở Mỹ, khi di chuyển, thì phải thông báo cho nhiều nơi quá, nên quên mất. Có người còn quên thông báo cho sở làm, họ gởi mẫu thuế 194 về địa chỉ cũ bị phát hoàn. Rồi lên phòng nhân viên than vãn là làm ăn bê bối bị phòng nhân viên “quát” cho! Các số 65, 66 do vùng Sacramento phụ trách, chúng tôi không có một số dư nào. Xin BPT vùng Sacramento khi đọc thơ này thì gởi cho AH Vang, nếu còn. Nếu chờ không được thì xin AH kêu mẹ Biểu Hiệp ở số 916-682-9765. Chúc anh may mắn.

□ PHẠM NGỌC LÂM

Ghi công các anh đã bỏ thì giờ và tài lực để LT AH sống còn 21 năm nay. Gởi các anh danh sách khóa 13 KS Công Chánh và Địa Chánh để tùy nghi sử dụng.

BPT: Danh sách anh gởi rất quý hóa. Mong sao mỗi khóa đều có danh sách các AHCC tốt nghiệp trong năm đó, gởi đến BPT, và đăng dần vào những Lá Thư kế tiếp nhau. Sau cùng sẽ đăng vào kỷ yếu Công Chánh mà AH Nguyễn Xuân Mộng chủ trương. Chúng tôi sẽ chuyển danh sách này cho AH Nguyễn Xuân Mộng.

□ AH NGUYỄN XUÂN MỘNG

Trên đây là phiếu cập nhật Danh Sách AHCC... do các anh hỏi. Với phiếu cập nhật này, các anh sẽ có danh sách đầy đủ của các AHCC đang còn tha thiết với Lá Thư, và hy vọng kỳ tới việc in và gửi Lá Thư sẽ đỡ tốn kém nhiều, tôi rất tán thành việc làm của các anh. Lá Thư số 67 vừa rồi rất đẹp về cả nội dung lẫn cách trình bày, nhiều bài viết rất bổ ích và giá trị, nhiều tin tức của AH khắp năm châu.

Sau đây, tôi có ý kiến về Ban Phụ Trách Tập Kỷ Yếu Trường Công Chánh: Sau khi đọc được ý kiến của các anh trong Lá Thư số 67 (trang 12), tôi có tiếp xúc với một số AH vùng Sacramento, các AH đều ý kiến, nếu không có ai trong BPT Lá Thư năm 1996 (ở vùng Vinh) xung phong gánh vác Ban Phụ Trách Tập Kỷ Yếu Trường Công Chánh, tôi và một số AHCC vùng Sacramento xin gánh vác vây với sự yểm trợ của các anh trong BPT Lá Thư, như các anh đã hứa trong phần trả lời ở trang 12 của Lá Thư. Do đó xin quý anh cho chúng tôi trên này biết sớm ý kiến để công việc được sớm xúc tiến. Đọc mục Chia Buồn trong Lá Thư thấy một số Quý Cụ Ái Hữu Lão Thành mới còn đó mà nay đã ra đi, như cụ Hoàng Đạo Lượng, cụ Nguyễn Xuân Hồng, nên nhờ Ban Phụ Trách Lá Thư cố gắng kêu gọi thêm để có được bài viết cho tập kỷ yếu say này được đầy đủ kể từ ngày Trường Công Chánh được thành lập vào năm 1904, lúc đó tên trường là Trường Công Chánh (Ecole des Travaux Publics), năm 1917 mới nâng thành Trường Cao Đẳng Công Chánh (Ecole Supérieure des Travaux Publics). Số đĩ tôi biết được là nhờ cụ Khúc Đản, một AH lão thành năm nay đã 94 tuổi, ở Pháp vừa gửi qua cho tôi bài Cụ viết nói về "Trường Công Chánh" và "Hồi Ký Một Khóa Học" tôi sẽ copy gửi xuống các anh nay mai. Thân ái kính chào và mong sớm nhận được ý kiến của quý anh.

BPT: Được AH nhận phụ trách "Kỷ Yếu Trường Công Chánh" chúng tôi vô cùng hân hoan. Nếu AH đã phụ trách, thì chắc chắn tập kỷ yếu sẽ được hoàn hảo. Chúng tôi xin yểm trợ hết mình. Chúng tôi cũng đang vận động mỗi khóa, một người đại diện viết về khóa mình. Có lẽ viết về mỗi khóa, thì cũng nên có một cái sườn (dàn bài) để gợi ý người viết. Không nhất thiết phải theo cái dàn bài đó, cứ viết tự do, nhưng có dàn bài thì dễ cho người viết hơn.

Nhiều AH lão thành, tuổi 80, 90 hoặc xấp xỉ 100, viết thì mắt không rõ, cầm bút tay run. Tôi có đề nghị, nói vào băng cassette, sau đó chúng tôi lấy tài liệu viết thành bài. Mai đây các AH cõi hạc về trời, thì còn ai biết đến cái lịch sử xưa kia nữa. Chúng tôi định đăng

bài viết kỷ niệm trường Công Chánh của anh viết vào số này, để anh em khác dựa theo đó mà viết. Nhưng lại sợ các bài khác chưa thể đăng được vì cần để dành đăng luôn một lúc. Những bài viết trong các số cũ cũng sẽ in vào tập kỷ yếu nếu bài đó có liên hệ đến trường Công Chánh. Chúng tôi đang cố gắng cập nhật danh sách lại một lần cho "khá nhất" rồi qua năm chuyển cho Ban Phụ Trách mới.

□ AH NGUYỄN VĂN MINH

Kể từ số 66 tháng 9 năm 1995, tôi không nhận được số tiếp nào của LT AHCC. Mong AH gửi cho tôi số tiếp. Tôi không đổi địa chỉ. Xin đa tạ. Xin gửi kèm theo đây chuyện "Một chiếc cầu không bao giờ gãy" để các AH tùy nghi sử dụng (27-4-1996).

BPT: Lá Thư số 67 đã gửi đến AH rồi. Lá Thư này phát hành sau thư anh viết một tháng. Cám ơn anh gửi bài "Chuyện một chiếc cầu không bao giờ gãy" chúng tôi chuyển qua cho BPT chọn bài. Mong anh gửi cho 1 bài do anh viết, hoặc 1 lá thư chung cho toàn thể thân hữu CC, cho biết tình hình sức khỏe, công việc, gia đình và các sinh hoạt trong những năm qua, để anh em đọc mà biết tin tức.

□ AH NGÔ VIẾT NGOẠN, MONTANA

Tôi bị bệnh Parkinson đã 13 năm nay. Không làm gì được cả. Tôi sống cô độc một mình, ăn tiền bệnh của chính phủ.

BPT: Đọc lời của AH mà chúng tôi muốn rời nước mắt. Quê người, có gia đình cũng đã buồn thiu ruột ra rồi, huống chi là sống cô độc một mình, mà lại bịn hoạn nứa, lại ở cái xứ khỉ ho cò gáy đó, không biết có bao nhiêu trại đồng hương để cùng an ủi. Thời thì AH cũng còn đại gia đình Công Chánh chúng ta, để cùng an ủi nhau, để bớt cô đơn. Nhớ liên lạc đều với anh em. Nghe nói Ah hết thuốc thì nhức nhối đau đớn. Khi nào khỏe mạnh, viết bài cho Lá Thư, hoặc viết thư cho tập thể CC cùng đọc. Theo chúng tôi biết thì quanh vùng Orange County và San Jose có đông đảo đồng bào Việt Nam tị nạn, có chợ búa Việt Nam, có quán ăn lợ thiên, có cà phê ngoài trời, mà khí hậu lại ấm áp quanh năm, AH thử liên lạc xem có ai cho chia nhau, về đó, rồi đi xe buýt ra quán cà phê nhìn thiên hạ bát phô, cũng vui như cái thời ở Sài Gòn ngồi quán kem Mai Hương, Pole Nord trước 1975. Dù sao cũng đỡ buồn và cũng đỡ chán. Hãy vui lên. AH kiếm cuốn "Quảng gánh lo di và vui sống" của Dale Carnegie do Nguyễn Hiến Lê dịch mà đọc, tìm được rất nhiều an ủi trong khi cô đơn bệnh hoạn. Nếu

trên đó không có tiệm sách, thì nhờ anh em ở California mua giúp. Chúc AH được mạnh khỏe và tìm được nhiều người vui khác.

BPT sẽ gửi LT đều cho AH. AH khỏi đóng góp, tiền bạc để mà mua thuốc thang.

□ AH TRƯỜNG NHƯ NGUYỄN, CALIFORNIA

Trình bày “danh sách cập nhật” AHCC rất gọn gàng và tiện việc tra cứu mỗi khi cần. Rất lấy làm cảm ơn BPT.

BPT: *Bây giờ AH đã “nợ tang bồng trang trắng vỗ tay reo. Thành thoi tho túi rượu bầu” rồi, thi xin để chút thì giờ viết bài cho anh em đọc với. Chúng tôi hy vọng số Xuân 97 sẽ có bài của AH.*

□ AH VŨ QUÝ HÀO, TEXAS

1. Xin đề nghị thêm 1 giòng ghi tên họ người gửi phiếu cập nhật địa chỉ.

2. Đề nghị lập 1 bản danh sách ghi cho mỗi tiểu bang để khi đi du lịch chúng ta có thể gọi qua điện thoại cho các AHCC mà ta chưa hề quen biết.

3. Đã gửi bài cho BPT, không biết các anh đã nhận được chưa.

BPT: *Cám ơn ý kiến 1 của anh. Xin xem trả lời thơ AH Nguyễn Hữu Tuân. Ý kiến 2 thi rất hay. Chúng tôi có lọc theo Zip Code để làm nhãn gởi đi nhưng không in ra. Vì in ra thì tập danh sách quá dày, tốn kém ngân quỹ chung. Chúng tôi sẽ lập danh sách này khi hoàn chỉnh vì địa chỉ trong danh sách cũ có đến 40% anh em đã đổi thay. Bài của Ah đã nhận được và đăng trong số này. Chúng tôi tin số Xuân 1997 sẽ có một bài của AH về sinh hoạt, đời sống của anh em CC miền Cao Bồi. Năm tới, AH xem anh em miền Texas có nhận phụ trách Lá Thư CC được không? Bên đó cũng đồng anh em. Mỗi người góp một tay thì xong cả. Mong được biết ý kiến.*

□ AH MÃ MINH, TEXAS

Tôi gửi theo đây 20 đô để ủng hộ LT AH, đồng thời cũng để thông báo địa chỉ mới của tôi. Có lời thăm BPT.

BPT: *Nếu ai cũng nhớ thông báo thay đổi địa chỉ như anh thì rất dễ dàng cho chúng tôi trong việc cập nhật danh sách, và Lá Thư gởi đi khỏi thất lạc. Có nhiều AH bạn quá, nhận được phiếu xác nhận địa chỉ cũng lắn lóc, để đó, và quên mất gởi đi. Khi gởi phiếu cập nhật, chúng tôi đã bỏ nhiều ngày chủ nhật, để viết cả mấy trăm cái phiếu gởi đi, có khi làm đến 12 giờ đêm. Khi nhận được phiếu trả lời, thì phải điều chỉnh, và dò lại xem ai đã hồi báo ai chưa. Nhận được phiếu thông*

báo của anh chúng tôi mừng lắm.

□ THƠ PTN, SÀIGÒN, VIỆT NAM.

Anh em bên nhà đều bình thường cả, ai cũng lo toan cuộc sống riêng của gia đình mình, mỗi người “cày” ở một nơi nên lâu lâu mới có dịp gặp nhau dù cùng ở Sài Gòn cả. Cái may mắn là mọi người đều còn khỏe mạnh cả dù tất cả đã chuẩn bị bước qua tuổi 60. Cũng có cái may là điện thoại hiện nay chẳng còn là một thứ xa xỉ phẩm đối với người dân, nên tuy anh em ít gặp nhau nhưng lại thường hàn huyên qua điện thoại nhiều hơn.

Trong thư vừa rồi, anh em có chúc mình có một việc làm với thu nhập khá hơn. Thật ra thì mình vẫn làm ở một nơi từ vài năm nay, nhưng giờ thì lương đã khá hơn nhiều. Vậy mình cũng xin báo tin để anh em mừng.

Điều đối với mình, vì vợ chồng mình cũng chẳng có con nên có rất ít nhu cầu phải lo toan. Chẳng hạn lo cho con cái học hành, lo cho con cái có công ăn việc làm và nhất là lo xây dựng gia đình riêng cho các con, v.v... như các bạn khác. Vì vậy chi phí dành cho cuộc sống của gia đình mình rất ít so với anh em khác và về mọi mặt cũng đơn giản hơn rất nhiều. Mình còn có một tin vui khác (không hiểu trong thư hồi Tết mình đã báo tin cho biết chưa?), đó là mình đã bỏ được tật nghiện thuốc lá từ hơn nửa năm nay. Với hơn 30 năm hút thuốc lá liên tục và rất nhiều, mình cho rằng việc mình từ bỏ được thuốc lá là một việc rất lạ lùng, nhất là khi tự thân mình với thiếu ý chí mạnh mẽ.

Điều chủ yếu mình muốn viết trong thư này là: vì cuộc sống của gia đình mình đã được thoải mái hơn rất nhiều, cho nên mình xin rút tên khỏi danh sách mà anh em bên đó hàng năm vào dịp Tết vẫn ưu ái gửi quà cho mình. Nghĩa là món quà Tết vừa qua hàng năm cuối cùng mà mình xin đón nhận của anh em bên đó.

Vậy thông báo việc này với anh em và cũng nhờ chuyển lời cảm ơn của vợ chồng mình tới các bạn ở bên đó. Lâu lâu nhận được thư của anh em đã là niềm vui và an ủi rất nhiều rồi.

□ AH HVP, SÀIGÒN, VIỆT NAM

Nhận được thư lúc mình đang đi công tác Đà Lạt, mới về lại Sài Gòn hôm qua, hôm nay mới hồi âm được.

Trước hết, cũng như các anh em tại quốc nội, rất vui mừng được biết anh em bên hải ngoại được vui vẻ khỏe mạnh và đang tiếp tục với công việc, với nghề nghiệp mà lâu nay anh em đã thành thạo. Hồi trước Tòng có về Sài Gòn và đem theo một cháu trai của Tòng đã ra trường ngành Bác Sĩ, muốn đưa cháu về thăm các bệnh viện

tại Việt Nam để cháu hiểu thêm nỗi đau khổ của những con bệnh ở Việt Nam thiếu thay, thiếu thuốc, việc làm của Tòng đáng làm cho mình phải kính phục. Nếu mà anh có một cháu trai như vậy, chắc anhcũng cùng chung lập trường như Tòng, muốn con cái và cháu chắt của mình không bao giờ quên được cội nguồn, và thấu hiểu được nỗi khổ của đồng bào mình. Riêng mình ở Việt Nam trong hoàn cảnh không lấy gì đây đủ lầm nhưng mình vẫn cảm thấy luôn luôn thương yêu người Việt Nam của chúng mình.

Cuộc sống của mình và gia đình tạm thời được ổn định chẳng khác gì trước 1975. Mình dùng từ tạm thời là vì không biết được ngày mai sẽ như thế nào, thời cuộc thì có bao giờ ổn định lâu bền còn tại mình thì tuổi già đã đến rồi, sức khỏe càng ngày càng đáng lo âu, lại làm việc nhiều hơn 15 năm trước đây nhiều, lo nghĩ nhiều, ăn uống ít, làm sao mà bảo vệ sức khỏe được, chỉ cầu mong đừng có bệnh hoạn gì là tốt rồi, nói chung là mình sống nhờ phước đức mà thôi, vì vậy công việc làm ăn của mình luôn luôn lấy đạo đức làm kim chỉ Nam.

Đó này mình đang đại diện City, làm Project Manager phụ trách công việc renovation các villas tại đường Trần Hưng Đạo Đà Lạt mà chủ là Yankee, nhóm Yankee đầu tiên vào Việt Nam để xây cất, sửa chữa các hotel (Palace) và villas tại Đà Lạt để phục vụ cho du lịch. Vì vậy, suốt tuần lễ mình ở Đà Lạt 6 ngày, chỉ về Saigon 1 ngày chủ nhật, khí hậu Đà Lạt mát mẻ cho nên dù làm việc nhiều cũng không thấy mệt như ở Saigon. Cũng nhờ có vốn liếng hai sinh ngữ Pháp và Anh cho nên đủ dùng để kiếm cơm ngoài ngành nghề chuyên môn kỹ thuật mà lâu nay chưa bao giờ thấy sét rỉ của mình.

Mấy tháng trước, Lương cũng lâm vào tình trạng thất nghiệp, mình đã giới thiệu đến các công ty bạn, và bây giờ công việc đã tạm ổn định. Chỉ có Vượng là lúc nào cũng đứng vững vàng trên nghề xây dựng, Tuyên thì nhờ sự kinh doanh tài giỏi của bà xã, Diệp thì sức khỏe yếu nên công tác với Hội Kiến Trúc Thành Phố với tính cách an phận, Trực thì sinh nghề tử nghiệp với các đập Thủy Điện, hết Đa Nhim qua Trị An rồi bây giờ xây các đập thủy điện nước. Xây nhà thường xuyên như mình vậy, chỉ có mình là quậy nhứt đám, chưa bở được tham vọng điên cuồng của một kỹ sư xây dựng, xây hết cao ốc này là nhào qua project khác (hotel, villas, palace). Tất cả các anh em khác kể cả mình thì cuộc sống đã được ổn định rồi, cảm ơn rất nhiều các bạn đã nghĩ đến tụi mình còn việc tụi mình có cơ hội để được đi thăm các bạn ở USA thì quá khó khăn! Không bao giờ dám nghĩ tới đâu.

Hiện nay rất nhiều bạn bè, bà con ở ngoại quốc về Saigon, không chịu nổi với môi trường ô nhiễm của

thành phố, dân quá đông (gần 6 triệu), xe gắn máy quá nhiều, nữa là khói bụi đường rất dễ viêm mũi cho các Việt kiều từ xa về.

Nhân dịp Noel sắp tới, New Year sắp tới, thay mặt gia đình mình, kính gửi lời thăm và cầu chúc sang năm mới, một năm mới an lành gặp nhiều may mắn và sức khỏe đôi dào.

□ AH HUỲNH THANH QUÂN, SYDNEY

Nhớ cách đây khoảng 28 năm “Khóa 8/1968 Tiểu Đoàn Gia Long Quang Trung vào những buổi chiều tối, sau khi di tập về có những khóa sinh Lê Mộng Hùng, Trần Ngọc Xuất, Dương Bá Thế, Huỳnh Thanh Quân xách gà mèn lên câu lạc bộ ăn cơm”. Anh Xuất và anh Thế vẫn còn ở Việt Nam, hôm rồi có dịp về thăm nhà, tôi đã gặp các anh Xuất, Phùng Đức Bằng và một vài anh khác, không gặp được anh Thế.

BPT: Nhắc đến quân trường làm chúng tôi nhớ đến cái thời “Thao trường đổ mồ hôi” chạy thè lưỡi, mệt ngất. Đôi lúc giữa nắng cháy như lửa đốt, từ bãi tập về trại, bụng thì đói, cổ thì khát. Vừa ôm súng vừa chạy vừa hát thèu thào như lời cầu kinh. Vào đến phòng ăn, thì đại đội trưởng bắt phạt, nhảy xổm 50 cái. Thế là đắng miệng, không còn ăn được nữa. Đạo đó sao ghét quân trường là thế.

Khi Cộng Sản vào rồi, kẹt lại, thấy nhân dân đau khổ, thì ái hận sao ngày xưa mình không đi lính để chống đỡ quê hương, nhân dân không ý thức được nguy cơ cộng sản mà để cho mất nước. Tôi nghiệp cho những bạn bè còn ở lại bên quê nhà. Thương xót cho những người phải bỏ quê hương ra đi. Dù sao nữa, chúng ta vẫn tin còn có ngày về, còn có ngày CS tan hàng. Không ai cưỡng lại bánh xe của lịch sử. Ngay cả tại Nga Sô, cái nôi của CS mà còn sụp đổ, thì lý chí cái cắc kè CSVN.

□ AH NGUYỄN ĐỨC SÚY, CALIFORNIA

Xin BPT định nghĩa thế nào là đóng trọn năm.

BPT: Câu hỏi của AH thật khó trả lời. Vì mỗi năm đóng được 1 lần chừng \$20 tì là đủ. AH nào thấy kết toán ngân hàng có con số cao thì có thể đóng thêm. AH nào không có nhiều thì đóng tượng trưng bao nhiêu cũng được. Không nhất thiết là bao nhiêu, cái đó tùy tâm. Cám ơn AH đã viết hai bài cho số này. Mong AH viết thêm 1 bài cho số Xuân 97.

□ AH TRÌNH HỮU DỤC, CALIFORNIA.

1. Trong bản danh sách Phạm Bá Dương và Phạm

Bá Đương là một người.

2. Xin cho biết đóng trọn năm là bao nhiêu tiền (20, 30 hay 40 đô)?

3. Tờ báo in rất đẹp. Bài vở rất phong phú. Danh sách công phu. Xin cảm ơn các anh vùng Vịnh San Francisco.

BPT: 1. Xin cảm ơn AH. Chúng tôi điều chỉnh danh sách.

2. Mỗi năm chừng 20 dollars là xem như đủ. Thật không có số ấn định là bao nhiêu. Chúng tôi có đề nghị là một năm, nếu có họp mặt 2, 3 lần, thì không phải mỗi lần họp mặt là phải đóng thêm. Có lẽ chỉ cần đóng 1 lần \$20 là đủ cho trọn năm. Trước đây, có năm họp 4 lần. Xuân, Hạ, Thu, Đông, mỗi lần họp mặt đóng \$20 thì cả năm cũng \$80 rồi. Bởi vậy, có lẽ đóng 1 lần \$20 là đủ cho Lá Thư phát hành đều đặn.

3. Mong bài viết của Ah. Phải có bớt mối quay nên hồ được. Chúng tôi lo không có tin tức, bài vở như lo chuyện thất nghiệp đó.

□ TRẦN SĨ ĐỨA, CALIFORNIA.

Chúng tôi vừa di chuyển về Danville, xin anh cho cập nhật địa chỉ mới.

BPT: Hoan hô AH đã thông báo kịp thời dù bạn rộn don nhà dọn cửa. Mong các AH khác cũng thông báo đúng lúc, để Lá Thư khỏi thất lạc, và anh em còn biết anh đi về đâu mà liên lạc khi cần. Một AH trách tôi “các anh làm ăn bê bối quá. Hai năm nay tôi không nhận được Lá Thư nào cả”. Tôi hỏi lại “vậy thì trong hai năm qua, anh di chuyển đã hai lần, anh đã thông báo cho Lá Thư AHCC chưa”. – “Chưa! biết thông báo cho ai? Gởi về đâu”. AH trả lời thế. Tôi tiếp “Thế thì BPT có là tài thánh mới biết tất cả các AH di chuyển đi đâu để gởi Lá Thư”.

□ AH LÊ SÁU, CANADA

Cô Nguyễn Thị Cúc là ái nữ của AH quá cố Nguyễn Xuân Đản, thay thân phụ tiếp tục sinh hoạt AHCC Toronto. Xin điều chỉnh danh sách cập nhật hóa và gửi BT số 67 cho AH Nguyễn Thị Cúc.

BPT: Gia đình nối tiếp sinh hoạt AHCC khi các cố AH đã qua đời là điều quý báu và đáng khuyến khích. Để nối sợi dây liên lạc giữa những gia đình công chánh nơi hải ngoại. Các AH đã về tiên cảnh, nhưng tình thân vẫn còn đó, kỷ niệm còn đó. Nhất là các hiền thé của các AH quá cố, đọc Lá Thư tìm được rất nhiều kỷ niệm, an ủi, và thấy như một phần đời quý báu của các cụ ông còn sót lại. BPT vẫn gởi đều Lá Thư đến các cụ bà

của các cố AH. Phần con cháu của các cố AH, nếu gia đình nào cũng tiếp tục được như cô Cúc, thì mai kia, khi tất cả AHCC từ Việt Nam ra đi đã thành người thiêng cổ, thì không chừng Lá Thư vẫn còn lưu lingers trong vòng con cháu.

□ AH LÊ VĂN SÁU, OKLAHOMA (LESAM RESTAURANT)

Mừng AH lập được cơ sở làm ăn vững vàng.

*Lesam Restaurant
Chinese & Vietnamese
4900 N. May Avenue
Oklahoma City, OK 73122
948-8216*

LTAHCC nhận thấy giải pháp AH đề nghị về việc nhắc đóng góp hơi nặng tay. Xin miễn đăng. Có lẽ ta phải “keep MSG free và low in fat” tuy không ngon nhưng dễ tiêu hóa hơn.

□ AH NGUYỄN CAO SƠN, PHÁP QUỐC

Nếu không có gì trớ ngai sẽ tái ngộ với các AH ở Houston và Cali vào cuối năm nay.

BPT: Mong gặp AH. Nếu được AH mang Lá Thư số 68 này về Pháp phân phối cho các AHCC thì quý hóa quá.

□ AH BÙI DUY TÙ, BUENA PARK, CALIFORNIA.

Xin hoan nghênh thiện chí và quyết tâm của AHCC đã đóng góp bài vở và tài chánh để duy trì sự hiện hữu của Lá Thư AHCC cho đến ngày nước Việt Nam thân yêu của chúng ta được sống hòa bình, hạnh phúc với chế độ dân chủ pháp trị.

BPT: Đã đóng góp tài chánh rồi, mong AH đóng góp thêm tin tức. Chúng tôi tin ngày CS tan rã tại Việt Nam không xa nữa. Lá Thư của chúng ta vẫn tiếp tục sống, và biết đâu Lá Thư này bắt được nhịp cầu với các AH còn kẹt lại bên nhà. Và Lá Thư sẽ có hàng ngàn AH, tin tức, sinh hoạt sẽ phong phú hơn.

□ AH NGUYỄN NGỌC TIẾP, PHÁP QUỐC

Tôi nhận được bản danh sách cập nhật đến muộn vì thời kỳ ấy tôi đang lang thang lại vùng Mỹ Châu. Tôi đã gặp và liên lạc với nhiều AH vùng Sacramento, Los Angeles: các anh Lê Khắc Thí, T.T.Toại và Tôn Thất Tùng, về Sacramento nhiều lần gặp AH Bửu Hiệp và các bạn quanh vùng Sacramento trẻ trung vui vẻ. Dịp may nhỡ anh Hiệp cho địa chỉ anh chị Trần Sĩ Huân nên dịp may được gặp lại anh chị Huân sau trên 20 năm xa nhau.

Xin thành thực cảm ơn Ban Biên Tập đã tốn nhiều thì giờ lập Bản Danh Sách Cập Nhật và đã gửi cho toàn thể anh em CC khắp nơi. Xin đóng góp chút ít cho chi phí danh sách cập nhật này. Xin thành tâm cảm mến công việc chu đáo của Ban Biên Tập.

BPT: Chúng tôi có nhận được một số hình ảnh anh em đón tiếp AH, đã được in lên Lá Thư này. Anh em lâu ngày gặp lại, hàn huyên thật vô cùng thú vị.

□ AH LÊ THANH TỒNG, FLORIDA

Tôi đưa cháu trai Lê Thanh Christian vừa tốt nghiệp Bác Sĩ năm nay tại Miami, về Việt nam đến thăm các bệnh viện để cháu hiểu được những cơ cực nhọc nhằn của những người nghèo khổ. Ngoài việc đi thăm các nhà thờ và các trại cùi do các linh mục đảm trách, tôi cũng có đến thăm cô nhi viện Phật giáo. Tôi gửi đến anh bản sao của những đóng góp đối với các tổ chức Phật giáo để chia sẻ với bạn bè những nỗi niềm sâu kín của tôi đối với những đau khổ bao la của người ở lại. Tôi gửi đến hình cách bạn trong buổi họp mặt năm nay tại Việt Nam. Có dịp di Cali sẽ ghé thăm.

TB: Moi gửi kèm theo đây \$50 đóng góp Lá Thư vì không biết tên ai nên nhờ đưa hộ.

BPT: Đem cháu về thăm để thấy sự thực của quê hương là điều đáng hoan nghênh và để các AH khác làm theo. Có thấy tận mắt những khổ đau của đồng bào, các cháu mới có những suy nghĩ đúng hơn, chính xác hơn. Nghe nói thói cũ chưa đủ, thấy tận mắt, tiếp xúc trực tiếp, thì mới biết rõ. Cũng như chúng ta, ngày xưa nghe đến những xấu xa của Cộng Sản, thì chúng ta không tin, và tưởng đâu tuyên truyền rẻ tiền. Đến khi CS chiếm miền Nam, chúng ta mới biết CS còn xấu xa gấp 10 lần những điều ta đã nghe trước kia. Đem những xấu xa đó kể lại cho bà con đi trước 1975, thì họ cũng âm ỉ, có vẻ không tin và tưởng chúng ta nói xạo, ghét rồi gán ghép bày đặt thêm để biện minh cho lý do tại sao phải liều chết vượt biển ra đi. Kể cho người Mỹ nghe thì họ tưởng mielin đặt điều nói gạt họ.

Những giúp đỡ vật chất cho hội từ thiện để làm voi khổ đau cho những người tàn tật, mồ côi, bệnh hoạn, thì anh em CC tại miền Bắc California cũng có hưởng ứng rất nhiệt tình trong chương trình giúp đỡ thương phế binh VNCH bị bỏ rơi, khốn khổ. Những cứu giúp của chúng ta thì dù có như dùng muỗng canh mà tát bể khố, thì thà có còn hơn không, với được chút nào hay chút đó. Ngày nào còn CS thì dân còn khổ đau nhiều. Chắc rồi cũng có ngày gần đây, CS sẽ tan biến. "Sông còn cạn, núi còn mòn, thì bọn ngu xuẩn vớ vẩn đó có bao

giờ tồn tại mãi được?"

□ AH NGUYỄN TÙ THIỆN (PARIS)

Mến chúc các anh yên vui khỏe mạnh luôn để LT AHCC được tồn tại mãi đến ngày chúng ta được gặp gỡ nhau lại, tại mái nhà trường Trường Cao Đẳng Công Chánh nước nhà, để trao lại ngọn đuốc AHCC cho thế hệ sau.

BPT:

– Chúng ta sẽ gửi thơ mời họp một năm trước, địa điểm sẽ là Trường Cao Đẳng Công Chánh, Trung Tâm Kỹ Thuật Phú Thọ, Sài Gòn.

– Chúng ta sẽ giảng lá cờ của chúng ta, chúng ta sẽ hát quốc ca của chúng ta, chúng ta sẽ phát Lá Thư AH, tập địa chỉ AH, chúng ta sẽ dốt bó nhang tưởng niệm các thầy cũ, các bạn bè và các đồng bào chúng ta đã qua đời mà không may mắn được một phút nào không khí thực sự tự so của vòm trời ngoài không phận nước Việt Nam. Chúng ta sẽ cập nhật hóa địa chỉ AH, thêm phần AH còn lại trong nước.

– Bữa ăn sẽ gồm có bánh hỏi... thịt quay, nước ngọt, cháo lòng, v.v.. có cả các món chay cho các cụ và các món "diet" cho các chị muốn giữ... corps.

– Sẽ có lời thăm hỏi, sẽ có tâm tình, sẽ có nước mắt và tuyệt đối sẽ không có... huấn từ.

Nhớ lại 1975, khi mới qua, tôi vào làm việc một hằng... tạp chủng tại San Francisco.

Một đồng nghiệp người Đức nói:

– Đời tao chỉ mong Bức Tường Bá Linh sập là mãn nguyện rồi. Chết cũng được.

Tôi bảo: Anh mơ ước viễn vông quá. Đi gần bức tường là nó bắn hạ rồi thì ai mà phá cho nó sập nổi.

Hắn trả lời: "You never know, men!"

Một đồng nghiệp người Nga nói:

– Cộng hòa Sô Viết mà nổ tung ra, Nga Sô xứ tao sẽ teo lại và chỉ có lúc đó thì người mới biết thương yêu người. Tao sẽ về Siberia, xúi tuyet ăn bánh mì với tóp mỡ là mãn nguyện rồi!

Tôi bảo: Cộng hòa Sô Viết là một cường quốc quân sự mà Mỹ còn phải e dè. Dù có dội một ngàn trái bom nguyên tử cũng không làm nó nổ tung được. Mày lại mơ ước viễn vông!

Hắn trả lời: "You never know, men!"

Ông xếp tôi một ông già Ba Lan nói:

– Xúi tao mà đuổi được túi Nga, dân chúng nổi lên đep cha cái túi bù nhìn đi thì dù ở Mỹ có... ăn vàng tao cũng không ham!

Tôi bảo: Trang sử nói vào lúc Đệ Nhất Thế Chiến

khi tôi Đức đem xe tăng qua đánh Ba Lan, dân Ba Lan còn đánh lại bằng.... ngựa, rồi từ đó, giặc già liên miên hết Hitler giết lại tới Staline giết, hôm nay anh lại định dùng tay không để đuổi Nga thì thực quá ư là viễn vông!

Hắn trả lời: "You never know, men!"

Hôm nay 1996, 21 năm sau tôi mới thăm thía cái câu của họ: "You never know men!"

Khi đọc các đoạn không tưởng của AH Thiện chắc các AH cũng buột miệng nói: "You never know, men!"

□ THO AH HỒ VĂN TRỌNG, FRANCE.

Hôm nay tôi rất vui mừng khi nhận được Lá Thư AHCC số 67 (năm thứ 21) có kèm theo quyển danh sách cập nhật hóa của các AHCC. BPT thật là chu đáo quá!

Cuốn danh sách này tôi rất cần nó để đem theo khi đi Mỹ. Tôi rất cảm ơn các anh trong BPT. Tôi sẽ không còn lo sợ LT AHCC gởi trật địa chỉ nữa.

Về danh sách cập nhật của các AH tôi có vài tin như sau:

1. AH Trương Võ Tân nay đã về Việt Nam ở luôn tại địa chỉ: 23 đường Nguyễn Khắc Nhu, Q1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. AH Nguyễn Văn Đạt (ingénieur des mines) trước ở Paris nay đã ở địa chỉ mới để được gần người con gái: Nguyễn Văn Đạt, 33 rue Alphonse Daudet, 44000 Nantes, France. Tel: 40 37 58 64

AH Nguyễn Văn Đạt mới các đây vài tháng (Janvier 1996) có lên Paris thăm các con, thình lình anh bị "crise cardiaque", anh gọi "pompiers" cấp cứu, họ chở anh đến nhà thương hôpital Boucicaut, Paris 15e. Tại đây họ cho vào phòng mổ cấp tốc làm thuốc mê để thông tim vì anh bị có "caillot" (máu đặc) ở cái mạch máu (artères coronaire) của tim. Nay thì anh đã khỏe và đã về Nantes. Anh cho hay là trước đó anh thường bị đau nhói ở ngực mà không chịu đi bác sĩ lo chữa trị. Anh cho biết là nếu anh ở Nantes vào lúc đó thì đã chết rồi, năm nay anh đã 68 tuổi và đã về hưu. Anh nói là ở Paris họ lo cho anh rất tận tâm và chu đáo và anh không có tiền chi cả.

Sau khi ra bệnh viện họ đem anh đi nghỉ dưỡng bệnh ở một clinique chuyên về tim ở Chartres. Khi họ thấy anh thật khỏe lại được rồi họ mới cho anh về Nantes và phải đi thăm bác sĩ chuyên về tim và uống thuốc cùng cữ ăn. ở Pháp khi có bệnh về tim thì được Sécurité Sociale (Bảo hiểm xã hội) trả 100%, mình đi bác sĩ, năm bệnh viện hay mua thuốc không tốn tiền chi cả.

Hiện nay mới vài tháng nay tôi cũng bị đau nhói ở ngực và đã đi khám ở bệnh viện chuyên về tim thì họ phát hiện ra là tôi lớn tuổi cũng bị có vấn đề về tim và

tôi đang uống thuốc về tim.

3. Ở số 145 của danh sách cập nhật, Võ Quang Đảm và vợ là Phạm Thị Thanh Vân, xin anh sửa cho là 4372 (chữ không phải là 4373).

4. Ở số 741, Phạm Thị Vân, đó chính là Phạm Thị Thanh Vân vợ của Võ Quang Đảm, vậy nên bỏ hàng đó cho vì địa chỉ 3400 E 60 Street, Long Beach là địa chỉ cũ và như vậy thì ở số 742 nên sửa lại là Phạm Thị Thanh Vân 4372 Pearl Court, Cypress CA 90630, Tel: (714) 952-1676 hoặc để vắn tắt là Võ Quang Đảm.

5. Hôm Tết vừa qua tôi có nhận được thiệp chúc Tết của AH Châu Minh Ba cho tôi địa chỉ là 9835 Shticoy St, Winetta CA 91306 USA. Tôi có trả lời và thư tôi bị hoàn trả lại. Nay đọc trong danh sách thì vẫn để địa chỉ như vậy.

Vậy xin anh kiểm soát lại rồi cho tôi biết rõ địa chỉ mới của anh Châu Minh Ba là ở đâu hay là anh đã dọn đi nơi khác rồi mà mình không biết?

6. Và nếu được thì xin anh thêm địa chỉ của bà Trần Văn Bạch (cụ Trần Văn Bạch) đã qua đời bên Việt Nam từ lâu ở địa chỉ số 51 rue Stephenson, Paris 18e, Tel: 42 59 54 90

Tôi có đọc vài bài của AH nói về hoạt động của họ lúc về hưu và theo lời yêu cầu của anh lúc rảnh tôi cũng sẽ viết sơ lược về hoạt động của tôi từ ngày tôi định cư ở nước Pháp nhưng tôi chỉ sợ là "le moi est haissable".

Ngoài ra tôi có đọc bài "Tập Thể Công Chánh Việt Nam hải ngoại có thể làm gì cho quê hương" của Tôn Thất An Cựu, tôi rất đồng ý với quan điểm của tác giả. Và tôi có đọc bài nói về bệnh suy não Alzheimer làm tôi rất lo sợ cho bản thân tôi. Ở Pháp họ có cho biết là có loại thuốc tên gọi là "Tacrine" hiện nay họ đang dùng để trị bệnh Alzheimer nghe nói có chút ít kết quả.

Ở Paris nếu gởi người bệnh như vậy thì phải tốn cở 11000FF một tháng nghĩa là vào khoảng \$2000US một tháng đắt quá và Sécurité Sociale họ không chịu trả tiền này. Không hiểu ở Mỹ phải tốn kém bao nhiêu? Có được Medicare Medicaid chịu trả hay không?

Thôi hẹn thư sau.

TB: Tôi kèm theo đây \$20US để nuôi dưỡng LT AHCC, nhờ anh chuyển lại cho BPT.

BPT: BPT LT AHCC rất cảm ơn AH đã cung cấp rất đầy đủ tin tức anh em. Không có AH thông báo thì làm sao biết được AH Nguyễn Đạt hiện nay ở đâu, mà AH Đạt cũng không biết BPT ở đâu mà liên lạc. Chúng tôi có gởi phiếu xác nhận đến AH Đạt mà bị phát hoàn vì dời nhà. Nếu hàng năm mỗi AH Công Chánh viết cho BPT một lá thư, như thư của AH, thì anh em sẽ có vô số tin tức thân hữu mà đọc. Lá Thư của chúng ta, chú trọng

về tin tức, thơ từ, thì những lá thư như thế này là quý nhất. Những bài khác đăng thêm vào để giải trí và cho bớt phần khát khan mà thôi. LT AHCC cũng không chủ trương nghiên cứu kỹ thuật, phổ biến tư tưởng, phát triển văn nghệ. Mong kỳ tới AH cũng cho LT AHCC một bức thư tương tự, để có tin tức Pháp Quốc cho anh em đọc.

□ AH LÊ KHẮC THÍ, CALIFORNIA

Tôi có đến thăm Bác KD hồi qua Pháp, ở trên tầng 3, Bác đãi tôi và ông Trần Lê Quang ăn cơm Tây, một mình Bác lo mọi việc.

Anh rất chịu khó cập nhật danh sách. Nếu biết rõ số AH không liên lạc thì đừng nên gởi LT, tốn tiền vô ích. Tôi có đọc thơ anh kêu gọi viết bài, tôi đã nhắc nhở một số bạn, hứa sẽ gởi bài.

BPT: Chúng tôi cảm ơn anh nhắc nhở anh em viết bài. Kiếm cho ra bài vở cũng là một mối lo lớn của BPT. Lo nhất là không có tin tức anh em CC để thông báo. Không có tin tức chỉ cả thì cũng đã là tin vui. Nếu mỗi năm, mỗi AH viết cho anh em một lá thư chừng 1 trang, thì tha hồ mà phát hành hai ba số một năm.

□ AH TRẦN NGỌC TRÌNH, PHÁP

Tôi vừa nhận được thư anh một cách bất ngờ, có kèm theo LT AHCC số 67 tháng 5, 1996. Tôi rất vui vì lâu lắm không được tin anh, nay bỗng nhiên lại nhận được thư anh. Tôi vui quá chừng. Thì ra mấy năm nay anh cùng gia đình ở tại San Francisco mà tôi đâu có rõ. Tôi và anh Cảnh thỉnh thoảng gặp nhau tại San Jose và cùng nhau hàn huyên mọi nỗi, vui vẻ vô cùng.

Tôi rất cảm ơn anh đã lưu ý và nhớ gởi đến tôi, mặc dù ở xa ngàn dặm, LT AHCC số 67, 1996, làm tôi hồi tưởng những dịp mà tôi được tham dự các cuộc gặp gỡ tất niên của các AHCC tại Santa Ana trong mấy năm trước.

Nay anh và gia đình anh được đoàn tụ nơi quê người xứ lạ, nhưng đó cũng là điều may mắn lắm mới được như vậy. Tôi gởi lời chân thành mừng anh chị và các cháu, chúc tất cả được an vui và khỏe mạnh luôn tôi mừng.

Thưa quý vị trong Ban Biên Tập LT AHCC, tôi hân hạnh gởi quý ban biên tập 20 đồng để đóng góp vào Lá Thư AHCC. Chúc toàn ban biên tập khỏe mạnh.

BPT: Mừng AH cuối cùng tai quan nạn khỏi, thoát được gông cùm Cộng Sản. Nhớ đến cái thời sau 1975, AH cũng đã làm hết mình mà không tránh được tai họa. Sau ngày đánh tư sản mại bản, nhiều tin cho biết AH đã chết trong tù, anh em quen biết ngậm ngùi thương

tiếc. Chúng tôi biết AH còn mạnh khỏe đến hôm nay là mừng lắm. Nét chữ còn rắn rời, rõ ràng chứng tỏ sức khỏe còn dồi dào lắm. Tiếc thời cuộc xô đẩy đất nước vào mạt vận, để những người có tài kinh doanh như AH phút chốc trắng tay và mất đi môi trường hoạt động kinh doanh, uổng quá. Nghĩ cho cùng, biết đâu bây giờ không còn nhiều áu lo, nhiều toan tính nữa mà lại khỏe trí và hạnh phúc trong tuổi già.

□ AH PHAN ĐÌNH TĂNG, NEW ORLEANS

Nghe BPT LT AHCC kêu gọi gởi bài, tôi xin gởi đây một bài để “trám lỗ trống” nếu cần. Tôi cũng xin gửi số tiền nhỏ để mua thuốc bổ cho LT AHCC.

Ở xứ Ngọc Lan này cũng bình thường trầm lặng. Lâu lâu nghe nói hurricane (bão) rồi cũng yên. Chính trị đang gay cấn vì vừa bầu nghị sĩ, quan tòa vừa bầu tổng thống. Thành phố Ngọc Lan này đã đèn còn muôn tó đậm thêm, suốt ngày đòi tuyển đèn vào, mặc dầu điều kiện vẫn bằng không có. Các AH VN cũng đang mệt vì bị “đèn” nhòm ngó, không bao giờ, có lẽ không bao giờ hết chuyện Đèn Trắng Màu, v.v...

BPT: Cảm ơn AH khi nào cũng đáp ứng kịp thời và yểm trợ LT tận tình từ tinh thần đến vật chất. Vấn đề chính trị cũng đe dọa anh em Công Chánh California, bầu cử tháng 11 này nếu luật “tự hữu hóa” thông qua thì anh em CC cũng rụng như sung. Bên California này thì “đèn” không dòm ngó, mà lại tự nhân trắng quá mạnh, quá “đông bạc” đổ ra mua các dân cử ủng hộ họ. Sau LT số 68 này, anh em vùng Vịnh sẽ gắng làm thêm một số Xuân 97 nữa. Nhờ AH xem anh em vùng New Orleans có thể tiếp tục phụ trách LT được không. BPT vùng Vịnh sẽ yểm trợ bài vở, ít nhất mỗi số từ 4 đến 5 bài viết. Hy vọng nếu các vùng khác cũng có hứa hẹn như vậy, thì BPT sẽ đỡ lo lắng nhiều lắm.

□ AH NGUYỄN SĨ TUẤT, MASSACHUSETTS

Như đã hứa với anh tôi xin gởi kèm theo đây bản thảo của một bài viết về Tiểu Bang Massachusetts, để góp phần vào trong việc cung cấp bài vở cho LT AHCC của chúng ta.

Mùa hè này anh chị qua đây ở chơi với chúng tôi vài ngày thăm viếng miền Đông Bắc nước Mỹ cho vui. Hai anh chị “phê” quá trời, cứ như vợ chồng son, đi đâu chẳng được! Tôi vẫn liên lạc với các anh em của An Hòa Nông Sơn, như các anh Bang, Thuyết, Hiệu, ... Vợ chồng anh Hiệu có thăm chúng tôi cách nay hai năm nhân dịp con gái tốt nghiệp Master's degree của trường M.I.T. School of Management. Anh Thuyết vẫn ở một mình. Vợ chồng anh Bang vẫn thường gởi thơ đều cho chúng

tôi. Cách nay vài năm khi con của anh chị ấy vẫn còn học chung trường Harvard với con tôi, chúng tôi gặp nhau thường hơn.

Về họp AHCC, Massachusetts hay tổ chức picnic nhân dịp hè, để bạn bè có dịp gặp nhau hàn huyên.

Vài hàng chúc anh chị vui vẻ, mạnh khỏe, và nhiều hạnh phúc.

BPT: Một số anh em bên này gặp nhau cũng thường hay nhắc nhở đến anh. Nhất là cái thời đại nạn, cùng nhau mưu cuộc vượt thoát ra khỏi "Thiên Đường Cộng Sản". Nhớ lại những ngày đó mà vẫn chưa hết kinh hoàng. Nhưng dù sao đi nữa thì những khổ đau trong thời đó gom lại, làm thành cái vốn đáng kể cho chúng ta nhìn cuộc đời, nhìn tương lai chín chắn hơn. Anh đến Mỹ trễ hơn nhiều anh em khác mà lại thăng tiến nghề nghiệp mau. Các cháu đều học hành giỏi, tốt nghiệp các đại học tiếng tăm. Ấu cũng là một đèn bù xứng đáng cho cái vận xui phải sống với lũ ngu cuồng Cộng Sản gần 10 năm. Anh NDH thường tả lại cái "thân thế" ngày đó "Gầy gò hốc hác tưởng gió có thể thổi bay, còng lưng đạp chiếc xe cũ, xích kêu trèo treo như nghiến răng, quằn thì mòn mỏng như vải màn có thể soi nắng. Vai deo cái bị bèo nhèo. Bụng lúc nào cũng lưng lửng. Trí óc mơ hồ miên man không tha thiết chi đến công việc. Trong đầu thì chiếc thuyền ám ảnh suốt ngày đêm. Toan tính và âu lo???" Chắc chúng ta ít ai quên được những ngày đó.

□ AH NGUYỄN HÀN TÝ, SAN JOSE, CALIFORNIA

Tiếp theo cuộc điện đàm với anh hôm trước, tôi xin xác nhận là đã gửi một check số 5904 ngày 4/14/1996 tới anh, nhưng cho đến nay chưa thấy ai lãnh ra.

Hôm nay tôi lại gửi cái check khác nhưng kỳ này để tên anh Định.

Vậy nếu anh có thấy cái check trước của tôi thì xin anh hủy bỏ đi, và cũng xác nhận không có ai gửi thư cho tôi mà bảo là tôi không hồi âm.

Vậy hy vọng các anh không xóa tên tôi trong danh sách AH, và xin gửi cho tôi LT số 67 nếu được.

BPT: Ngân phiếu thất lạc là thường lắm. Đôi khi năm lần trong đám giấy tờ mà không tìm ra. Trường hợp này đã xảy ra cho vài ba AH khác. May thay anh em cũng dễ dàng mà xí xóa cho qua. Cám ơn Anh đã gửi ngân phiếu mới.

Chúng tôi đã điều chỉnh mà địa chỉ anh trong danh sách. Khi cập nhật bản danh sách chúng tôi có gởi đến các AH (mà địa chỉ không chắc chắn) một phiếu xin xác nhận địa chỉ. Có lẽ ông bưu điện bê bối làm mất cái

phiếu nên anh không nhận được. Được anh liên lạc, chúng tôi rất vui mừng. Kỳ này, thi tên của các AH mất liên lạc được để vào một trang riêng mà không ghi địa chỉ cũ, vì địa chỉ đã sai rồi. Khi nào biết chắc địa chỉ thì chúng tôi ghi lại vào danh sách mới.

□ AH LÊ CẢNH TÚC, SYDNEY, ÚC CHÂU

Lời kêu gọi viết bài của BPT đã được AHCC bút hiệu Hai Bàu Sydney đóng góp hai bài kèm gồm: Lá thơ Sydney 4/96 6 trang đánh máy có hình họp mặt dồn anh chị anh Bùi Hữu Tiên và "Tim hiểu nước Úc: Tasmania hải đảo hiền hòa" 7 trang máy kèm 2 hình. Đã viết hai bài này, AHCC Hai Bàu đã khổ công học đánh máy bằng computer lần đầu tiên vào lúc tuổi khá cao (nhưng còn mạnh) và tra cứu nhiều tài liệu nữa, thật đáng hoan nghênh.

Để bổ túc Lá Thơ Sydney của AHCC Hai Bàu nêu trên, tôi xin kèm hình họp mặt ở nhà AH Nguyễn Văn Ưu (16/3/1996), hơi bị mờ. Từ trái sang phải trong hình là:

– Hàng ngồi: quý chị V.H.Lộc, Đ.K.Quan, L.C.Túc, N.V.Ưu, Đ.Q.Dũng và L.N.Tùng.

– Hàng đứng: quý nh V.H.Lộc, Đ.K.Quan, N.V.Ưu, N.V.Khay, N.Đ.Tú, N.F.Đóm, L.C.Túc, L.Mẫu, Đ.Q.Dũng, Tuấn (ah mới từ Canada qua mà đã có việc làm, bạn của AH L.N.Tùng), AH L.N.Tùng & AH T.T.Tú.

Chi phiếu đóng góp sẽ do AHCC thủ quỹ Đỗ Quốc Dũng gửi sau.

Thân chúc tốt lành tất cả AHCC chúng ta.

BPT: Cám ơn anh đã hăng hái dở góp thơ từ và kêu gọi anh em bên Úc Châu tham gia tích cực LT AHCC. Mấy bài từ Úc viết hay lắm. Đã dăng vào số này như anh thấy.

Tấm hình anh gửi, chụp ra đèn trắng, thấy như hai võ sĩ da đen đánh võ đêm 30 và khán giả là ma mập mờ. Bởi vậy không dăng lên lá thư được.

□ AH LÊ CẢNH TÚC, SYDNEY, ÚC CHÂU

1. Mới nhận được LT 67 (5/96) mấy ngày trước (cuối tháng 8/96) được BPT khổ công gửi đến từng AH (tại Úc Châu lệ phí \$2.98 US tương đương 4.5 Úc Kim)

2. Tổng quát về hình thức thì BPT đã xếp đặt bài vở thành 5 mục (tin AHCC, sinh hoạt AHCC, đời sống AHCC khắp nơi, đời sống AHCC đã ưu trí và văn nghệ, đời sống) khá tiện lợi. Các đóng góp yểm trợ LTAHCC đã được xếp theo vần ABC của họ tên theo các gọi Việt Nam là một cải tiến đáng quý.

3. Nội dung thật phong phú, bổ ích, dí dỏm, đọc thấy

thoải mái, bao gồm nhiều đê tài như hưu trí, sức khỏe, đóng góp cộng đồng, thuyết Einstein-Tăng, thơ, họp mặt các nơi, tin tức người thọ tên 90, người mất, AH thêm dâu hiền rể thảo, đời sống Na Uy, Tây Úc, làm việc cho UNAP, bệnh tật, thể dục, cáo phó KS Nguyễn Minh Mẫn Lý Thara, tập thể Công Chánh hải ngoại làm gì, bảo tồn và phát huy tiếng Việt, v.v.... Ngoài ra, nhiều AH còn viết nhu liệu tự điển điện toán, ghi lại sự phát triển của Trường Công Chánh, tả cảnh thành phố Ngọc Lan Hoa Kỳ, nạn hồng thủy, làm lại cuộc đời (ở Pháp), v.v... Thật là muôn vàn muôn vẻ. Xin cảm ơn các AH đã cho nhiều bài tích cực cũng như đã phụ trách khó nhọc cho LT đến tay chúng tôi đọc.

4. Cám ơn AH Đào Trọng Cương và Lê Khắc Thí đang làm mục lục các bài đăng ở LT AHCC từ trước đến nay cùng danh sách các BPT như là tri ân các AH đã khổ công viết bài, in ấn, lo lắng cho LT/BT/AHCC từ mấy chục năm nay.

5. Việc vinh danh sự đóng góp của quý AH trên 90 tuổi thật là đúng đắn, kính chúc quý AH sống trên 100 tuổi qua thế kỷ 21 và truyền lại bài học về kiến thức xây dựng ngành Công Chánh từ đầu thế kỷ 20 thì quý lắm (kéo quý AH cao tuổi khuất bóng thì giòng lịch sử kinh nghiệm CC bị mai một đứt đoạn chăng?! Ít ai còn nhớ hoặc biết tổ tiên ông bà ta làm CC ra sao!)

6. Thơ kêu gọi góp bài của BPT (15/8/1996) đã chuyển quý AH ở các tiểu bang Úc Châu rồi, hy vọng sẽ có thêm bài cho số 68. Mong BPT chiếu cố các bài của AHCC Úc Châu đã gửi đến BPT mà chưa được xét đăng như bài của AH Nguyễn Quang Bá Tây Úc (gởi kèm thơ 8 Mar 96), hai bài của AH Hai Bầu Sydney, về Sydney họp mặt và đảo Tasmania (gởi kèm thơ 5/96), sinh hoạt Sydney (kèm thơ 6/96) cùng bài thơ tặng AH Hoàng Đạo Lượng của AH Trần Vy Bằng (gởi BPT trong thơ 16/6/1996) (Thơ 6/6/1996 có kèm đóng góp 1000 Úc Kim).

7. Các điện thoại Sydney-NSW nay đều thêm số 9 ở đầu thành 8 số:

– Area code 02.5589372 nay trở thành 02.95589372, xin đổi giùm.

– Mong BPT gửi LT AHCC số 67 đến các AH Tây Úc, NSW... đã đóng góp tài chính hậu hĩnh cho LT. Sau đây là địa chỉ:

a) AH Lê Bất (địa chỉ mới): 29 Crisp St, Cooma, NSW 2630 Australia. Tel 064.522.873 (số phone cũ)

b) AH Nguyễn An Đồng (địa chỉ mới): 3/4 Acacia St, Cabramatta, NSW 2166 Australia. Tel: 02.9727.9504 (số phone cũ).

c) AH Lê Duy Nhựt (địa chỉ mới): 29 Trumble St,

Ermington, NSW 2115 Australia. Tel: 02.98981046 (số phone mới).

d) AH Phạm Lại (mới liên lạc): 3 Mitchell St., Condell Park, NSW 2200 Australia. Tel: 97968802 (địa chỉ mới).

e) AH Nguyễn Ngọc Ánh: 8 Reddy Ct, Balga, WA 6061 Australia. Tel 09.344.5707 (bổ túc địa chỉ).

f) AH Nguyễn Quang Bá, 104 Torquata Drive, Mirrabooka, WA6061 Australia. Tel 09.343.5052 (điện thoại mới đổi).

g) AH Lê Trung Thu, 60 Oswald St, Innaloo, WA6018, Australia. Tel: 09.445.1262 (bổ túc địa chỉ).

h) AH Phan Văn Vĩ: 51 Hancock St, Nollamara, WA6061 Australia. Tel: 09.349.2441 (bổ túc địa chỉ).

i) AH Trần Anh Tuấn (có sinh hoạt Sydney): 23/53-57 Burdett St, Hornsby, NSW 2077 Australia. Tel: 02.94776365.

8. Cũng mong BPT/LT AHCC đăng lại cho đúng các AH đại diện LT/AHCC tại Úc Châu như sau:

– Melbourne/Victoria: AH Bùi Kim Bảng, AH Nguyễn Cư

– Sydney/NSW v.v...: AH Đỗ Quốc Dũng, AH Tôn Thất Phát, AH Lê Cảnh Túc.

Xin lưu ý: AH Tôn Thất Phát (không phải Tôn Thất Đản như LT 67).

9. Mừng và khâm phục sự đóng góp có uy tín của quý AH như AH Lý Đãi được bầu làm Hội Trường Hội Khoa Học Kỹ Thuật (nối tiếp AH T.N.Răng & N.H.Phùng), như AH Trần Văn Thu được bầu làm Tổng Thư Ký Hội Kỹ Sư Pháp giúp AH Thu có nhiều dịp “giao thiệp với các Hội khác thuộc Hội Đồng Quốc Gia Khoa Học và Kỹ Sư Pháp”. Chắc còn nhiều trường hợp nữa...

BPT: Cám ơn Anh cho nhiều tin tức. Đã gửi LT AHCC tới cách AH trên và điều chỉnh địa chỉ mới.

□ AH TRẦN VĂN THU, PARIS, FRANCE.

Các anh vui lòng xem lại địa chỉ của tôi trên danh sách các nhãn dán trên bao thư. Nhiều anh em ở vùng Paris cho tôi hay đã nhận được LT CC, mà thêm một lần nữa tôi không nhận được, tôi đã chờ 10 ngày.

Vì thế tôi e ngại trên nhãn dán bao thư tên tôi còn ở địa chỉ cũ Créteil 94000.

Tôi chúc các anh nhiều nghị lực xác ngà voi cho đến ngày những anh chị em nào giữa chúng ta mong mỏi, có thể về Việt Nam không chủ quyền Cộng Sản.

BPT: Chúng tôi đã gửi LT AHCC số 67 đến anh theo đúng địa chỉ của anh ở Antony như đã ghi phía trên. Sớ

dữ anh chưa nhận được ngay là vì LT giả đi theo giá “tàu thủy” nên có hơi chậm. Có lẽ khi thư này đến Paris thì anh cũng đã nhận được LT rồi. BPT Lá Thư rất phán khởi khi nhận được thơ nhắc nhớ của anh, sự nhắc nhớ và nồng lòng nhận LT cũng là một niềm an ủi chung cho chúng tôi.

Thân ái chào anh và thân chúc anh và gia đình gặp nhiều may mắn. Chắc chắn một ngày không xa nữa chúng ta sẽ về gặp nhau giữa Saigon, bùi ngùi nắm tay nhau mừng đất nước được cởi bỏ ách cộng sản ngu dốt tham tàn.

□ AH TRẦN VĂN THU, PARIS, PHÁP QUỐC

Tôi rất vui mừng nhận được LT số 67 mà tôi cho là đã lạc mất! Hết sức đẹp. Càng đẹp càng làm cho chúng ta nhớ đến quê hương. Mong sao thời thế chóng thay đổi để một số không nhỏ trở về phục vụ làm lại đất nước.

Sau đây, tôi nhờ các anh đính chính có một chữ thiếu trong bài của tôi, của số 67, trang 57, đó là chữ “Không”, gạch đỏ trong đoạn trích sau đây:

Tất cả đều làm cho tôi suy tư nhiều về giáo dục, tổ chức công quyền, chính trang lanh thổ... và nhất là một dự án xã hội sau cộng sản mà tôi không có khả năng đề ra. Dự án xã hội trong đó tư bản đỏ (cấp ưu tú do Ông Andropov, chủ tịch KGB Liên Xô, sáng chế năm 1980 để sau đó thay thế cộng sản trong nền dân chủ) chỉ có quyền hành không hơn các giới khác. Các bạn đồng hương cùng cơ quan chỉ làm việc để nuôi thân và không có cái suy tư của tôi (suy tư của một người đã ở trung ương Bộ Công Chánh và Giao Thông Vận Tải VNCH).

Tôi gởi các anh, tiếp theo kỳ 1 lần trước về giáo dục cao cấp ở Huê Kỳ, kỳ 2 về giáo dục kỹ thuật ở Đức, kèm theo đây.

Bài giáo dục này gồm ít nhất 3 kỳ. Tôi viết để đăng hai báo mà tôi không tin có hơn hai độc giả trùng hợp.

BPT: Cám ơn hai bài về “đào tạo chuyên viên” thế giới mà AH gởi cho LTAHCC. Hai bài quá dài, quá dày đú: 35 trang. Bài rất hay và rất bổ ích cho những ai muốn nghiên cứu về giáo dục thế giới. Bài dài 35 trang, nếu đăng lên thì cũng hết 1/3 hay 1/4 LT. Anh em đã nhờ một AH khác tóm tắt lại chừng 4 trang rồi sẽ gởi AH đọc trước, sửa chữa lại rồi đăng. Nhưng sau khi tóm tắt xong, vài anh đọc lại, thấy rối mù, không hiểu gì cả, nhất là bài nói về hệ thống đào tạo tại Đức Quốc. Chúng tôi tạm gác lại, để khi nào kiểm được người tóm tắt rõ ràng hơn, hoặc được AH tóm tắt lại thì quá quý. Chúng tôi đã cho đăng tin trên LT, để AH nào thích nghiên cứu giáo dục thì gởi thơ đến chúng tôi hoặc đến AH để xin bản copy. Những ưu tư của AH về quê hương, đất nước

nên viết ra và phổ biến rộng rãi cho những người sau đọc và suy ngẫm. Thế hệ chúng ta đã chịu đựng quá nhiều tai biến, khổ đau, mà ít dân tộc khác trên thế giới phải hứng chịu. CS đã phát động chiến tranh ủy nhiệm của CS thế giới để đưa dân tộc vào cuộc tương tàn thảm khốc, và sau chiến tranh đã đưa đất nước vào tăm tối. Đến giờ này, khi thế giới đã biết xấu hổ khi nói đến “Mác-Lê”, mà CSVN vẫn trân tráo trung thành tôn vinh.

□ AH BÙI NHŨ TIẾP

1. Rất hoan nghênh BPT LT AHCC vùng Vịnh đã nhiệt tình gánh vác LT 67 rất đẹp và rất có chất lượng.

2. Đề nghị các anh vui lòng bổ túc danh sách hai AHCC là quý anh Nguyễn Văn Bí (Hỏa Xa) và anh Võ Đình Bổng (ĐL) và gởi LT số 67 và phiếu cập nhật cho hai AH này.

3. Thân chúc LT AHCC tiếp tục phát huy tốt đẹp, thắt chặt tình bằng hữu CCGTVT, mến chúc các AH Bắc Cali được nhiều sức khỏe, gia đình, quý chi, các cháu được mọi sự an lành.

4. Chúng tôi rất xúc động khi biết (trễ) chi tiết lâm nạn của gia đình anh chị Nguyễn Xuân Phương và các cháu.

BPT: Cám ơn AH đã gởi lời thăm hỏi đến toàn BPT. Chúng tôi đã bổ túc và gởi LT 67 cho hai AH Bí và Bổng. Rất mong được bài của AH, viết về đời sống tại Bakersfield, để anh em biết thêm. Cùng là California, nhưng ít anh em có dịp ghé thăm Bakesfield. Anh em Công Chánh gấp nạn ngoài biển cũng khá nhiều. Anh Bửu Hiệp kỳ vừa rồi về VN có đem tiền cứu trợ đến cho gia đình ba mẹ chị Phương có đăng trong BT này.

□ AH NGUYỄN ĐỨC SÚY

Xin gởi một bài để đăng vào LT AHCC. Nhờ anh xem lại, nếu thấy được thì cho đăng vào số tới. Tôi sẽ gởi đến anh một bài ngắn hơn trong vài ngày nữa.

BPT: Sung sướng thay tháng ngày an nhàn đã đến với AH. Đi làm việc ai cũng mong được đến ngày về hưu, rũ hết âu lo, thong dong với trời đất trăng gió. Cám ơn AH đã viết bài. Giá như mỗi AH hưu trí viết cho một bài cho mỗi số, thì BPT Lá Thư khỏi phải lo đêm, lo ngày, sợ không có tin tức anh em mà in số tới.

Xin AH một bài nữa cho số Xuân 1997.

□ AH NGUYỄN TƯ TÙNG

Đã đóng 20 đô rồi. Nếu cần sẽ đóng thêm.

BPT: Hai mươi đô cho năm nay xem như đã đủ. AH không cần phải đóng thêm. Chờ đến 97 thì đóng góp cho

LT mới. Xin AH viết hoặc nói vào băng cassette về kinh nghiệm Công Chánh, kỷ niệm vui buồn của cái thời xa lắc khi ngành CC tại Việt Nam mới phôi thai. Cần nhất là ký yếu trường Công Chánh. Dao đó học hành ra sao, trong lớp có ai. Khi đi học thì đời sống ra sao. Ra trường ai làm đâu, ai đi đâu. Bay giờ ai còn ai mất. Nói vào cuộn băng rồi chúng tôi nhờ người chép lại.

□ AH HOÀNG THAO

Danh sách AH gọn, hay. Cách thức cập nhật hay.

BPT: Nếu anh em biết khi cập nhật danh sách, BPT đã gửi hàng trăm lá thư đến tận tùng cá nhân mà địa chỉ không chắc chắn, phải thức đêm, dò tìm, xếp, dán... thì anh em không nỡ "bỏ quên đâu đó, không hồi âm". Nhiều thơ được phát hoàn vì chủ nhân đã dọn nhà, nhiều thơ biến vào thịnh không (có nhiều lý do khác nhau). Cảm xúc thức đêm để cập nhật danh sách, không lo ngủ, để nội tướng lạnh chiếu lạnh giường, thì làm sao mà khỏi nghe lời trách móc, "giáo huấn", dạy khôn. Một AH phụ trách LT mấy năm trước, cho biết đêm nào cũng lục đục đọc, viết, sửa. Đã nghe lời than: "Anh không giữ gìn sức khỏe, làm thế rồi bệnh ai lo. Anh để em đêm đêm năm một mình buồn không ai nói chuyện. Vác ngà voi mà chẳng lợi ích gì mà đôi khi còn bị chê bai, trách móc, Anh chẳng thương em gì cả." AH phải xuống nước năn nỉ "Em cho anh thêm một kỳ nữa thôi, cho trọn tình trọn nghĩa với bạn bè, sau đó anh là muôn đời của em". Anh đã hưu trí từ lâu, thì giờ rảnh rang làm chi cho hết? Mời anh cộng tác với LT, giúp một tay cho LT thêm sắc thêm hương. Mong anh cho biết ý kiến.

□ AH NGUYỄN VĂN NGÂN

Đã đóng đủ \$40 đều đặn như mọi năm trước.

Rất hoan nghênh mọi ý kiến trong tâm thư, rất xúc tích cả về nội dung và hình thức mới của bản danh sách cập nhật ngày 5/14/96.

BPT: Cám ơn anh đã đóng góp dồi dào cho LT AH, để có thể in đẹp hơn, dày hơn và hình ảnh rõ ràng hơn. Bản danh sách cập nhật kèm theo số 68 đầy đủ hơn, để các AH tiện dụng. Mỗi lần gặp AH, chúng tôi thường thấy như thời gian ngưng đọng lại, vì thấy AH vẫn trẻ như xưa, da dẻ hồng hào, rất ít nếp nhăn trên khuôn mặt. Có bí quyết gì không xin AH máccch nước cho anh em với.

□ AH TRẦN SĨ ĐỨA

Đã gửi 15 đồng vào tháng 3/96. Nếu còn thiếu xin cho biết để ủng hộ thêm.

BPT: Bao nhiêu cũng là đủ hết, tùy hỉ mà. Với những AH thừa thãi nhiều thì đóng bao nhiêu cũng nhận, đối với AH ít thừa thì 1 đồng tượng trưng cũng là quý. Có liên lạc với nhau là vui rồi. Nhiều ít không thành vấn đề. Có ít thì làm ít. Có nhiều làm nhiều. BPT lựa cơm mà gấp mắm.

□ NGHIÊM XUÂN ĐỘC, CALIFORNIA.

Danh sách AHCC là một món quà quý.

BPT: Bản danh sách AHCC là mục tiêu chính của LT AHCC, để anh em có địa chỉ của nhau mà liên lạc. Bản danh sách là trái tim, LT là các phần phụ của cơ thể. Mai đây, năm mười năm nữa, nếu các AH hăng hái đã mỏi mệt, đã kiệt lực, thì ráng giữ cho bản danh sách cập nhật mỗi năm một lần cũng là đã quý. Cần nhất là các AH thay đổi địa chỉ, cho một trong những AH đã từng phụ trách LT cũ biết. AH đó sẽ chuyển về BPT mới địa chỉ thay đổi để cập nhật.

□ AH TÔN THẤT THIỀU

"Làm sao cho lôi cuốn được đông đảo AH trẻ tham gia vào sinh hoạt LT AHCC. Đề nghị đưa một số thành phần trẻ vào BPT LT và đại diện các vùng..."

BPT: Tham gia vào sinh hoạt AHCC thì có nhiều mức độ. Tùy hoàn cảnh và tùy sở thích. Nếu so tỷ số tham gia vào sinh hoạt AHCC theo các lứa tuổi, thì tỷ số (%) của các AH "trẻ" không thua sút tỷ số của các AH "lão" đâu. Cứ 50 AH "lão" thì có một AH viết bài cho LT. Thế mà 50 AH trẻ, có đến 2 hay ba người đóng góp bài vở cho LT. Thời thế thì cũng xem như tương đối bằng lòng. Tập thể AHCC chúng ta đồng dǎo đủ mọi lứa tuổi, khó mà thỏa mãn hoàn toàn mọi người. Vả lại, tham gia vào sinh hoạt CC là tự nguyện và tùy tình cảm của mỗi cá nhân. Mong sao còn một số nhỏ tích cực là đủ. BPT đã theo lời khuyến cáo của anh, tiếp xúc với AH "xòn xòn" đó. Nhưng có lẽ vì thiếu tài thuyết phục, nên AH kia chưa nhận lời cộng tác với BPT. Biết đâu sau này, AH đó đổi ý và tham gia tích cực hơn cho LT AHCC. Kể ra nhóm AHCC chúng ta còn sống sót được ngày nào, thì vui ngày đó. Đừng mong chi "Thiên Thu Vạn Đài". Có sinh thì có diệt, lẽ thường của Trời Đất. LT chúng ta còn đang được rất nhiều anh em chiếu cố, thì không thể chết trong thời gian gần đây được, miễn có người chịu tiếp tục gánh vác LT.

□ AH TÔN THẤT THIỀU, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA.

Tôi có nhận được một bài thơ nặc danh trách cứ nhau

bài thơ mời các anh em CC đi họp ngày 2-6-96. Vì bài thơ mời CC tôi làm cho anh Diệp nhân anh Diệp nhờ cậy, nhưng anh Diệp lại để tên TTTh nên có nhiều người tưởng nhầm tôi đích thân mời các anh CC. Anh Diệp gửi thư mời lại nhầm ngày tôi tổ chức họp cho Khóa 48/55 Khải Định.

Tôi cứ tưởng anh Diệp làm thơ trách tôi nên tôi có viết lại một bài thơ cho anh Diệp phản ưu lấy điển tích là “Tôn Phu Nhân Quy Thực” trong đó có câu “Thà mất lòng anh đặng bụng chồng”. Hôm nay vì anh có số fax nên tôi xin nhờ anh thông báo cho một số anh ở Caltrans để phân trần giùm tôi. Cám ơn anh nhiều.

BPT: Tôi đã chụp thơ này và phân phát cho các anh em mà tôi nghĩ là tác giả và cả những người không bị nghi là tác giả bài thơ nữa.

Chắc một AH nào đó trêu chọc cho vui thôi, không ác ý. Vì ai cũng có lúc bận rộn bất ngờ. Mong AH nào đã viết bài thơ, đến tay AH TTTh cuối một cái, giải tỏa tất cả.

□ AH TRƯỜNG QUĂNG VĂN, CANADA

Xin ghi thêm “Thomas” vào tên tôi. Toàn tên là “VAN QUAN TRUONG THOMAS”.

BPT: Đã thêm chữ Thomas vào tên anh trong danh sách. Trong bản danh sách chúng tôi để theo thứ tự VN: Họ, chữ lót, tên, chứ không “lật ngược” theo lối Mỹ. Khi nhận được phiếu xác nhận địa chỉ của anh, thì AH phụ trách cập nhật danh sách, đã cầm phiếu đi hỏi quanh, không biết đây là ai hữu nào. Ái hữu Trường, Ái hữu Văn hay Ái hữu Quang? (ghi nhớ là AH cập nhật danh sách có quen với anh rất nhiều).

Có AH dùa là Quan Văn Trường là Quan Công, mà cũng là AHCC sao? Tra hỏi mãi mới ra tên “Trương Quang Văn” đó. Trong lúc cập nhật danh sách, chúng tôi cũng gặp nhiều trường hợp khó khăn. Có AH ghi là “TRUONG NGUYEN”, chúng tôi không biết là AH Trương Như Nguyên, Trương Đức Nguyên, hay Nguyễn Trường. Một lá thư đề TUAN NGUYEN, chúng tôi không biết là của AH Nguyễn Đình Tuân, Nguyễn Hữu Tuân, Nguyễn Anh Tuấn hay Nguyễn Bá Tuấn, và nhiều trường hợp khác, một AH có hai hay ba địa chỉ, vì tưởng một AH là ĐH Dinh, một AH là ĐH Định. Do đó, chúng tôi quyết định ghi danh sách theo lối Việt Nam để đỡ lắn longoose.

□ LÂM VIÊN (CALIFORNIA)

Có nên lập một danh sách các AH đã qua đời chăng?

BPT: Sống là gởi, chết là về (sinh ký, tử quy). Các

AH đã về nước Thiên Đàng, rũ sach chuyên trần gian, hết âu lo, hết muộn phiền, hết thương nhớ quê hương, hết hận thù CS. Có được một danh sách các AH đã quy tiên thì cũng tốt, để chúng ta, những người còn sống nhắc nhớ mà nhớ tiếc. Đề nghị AH giúp BPT sưu tầm qua các LT AHCC cũ, qua AH Lê Khắc Thí, Đào Trọng Cường, Khúc Đản. Chi phí thơ tín thì BPT sẽ bồi hoàn lại. Được AH tham gia đóng góp thì BPT chúng tôi vô cùng hoan hỉ. Đề nghị các AH biết một phần danh sách các AHCC quá cố, xin gởi về AH Lâm Viên.

□ AH NGÔ NĂM, MARYLAND

Hoan nghênh nỗ lực của LT.

BPT: Lâu rồi không nghe tiếng AH. Bài cũng không có, thơ cũng không. Ah bận lắm sao? Hay hội Quốc Học Đồng Khánh đã thu hút hết giờ của AH. Bên California này, cũng nhiều AHCC là Quốc Học Đồng Khánh, đều háng hái tích cực cho cả hai bên. Cũng có AH năng bên này mà nhẹ bên kia. Ca dao còn có câu “Trồng trầu thì phải khai mương. Làm trại hai vợ phải thương cho đều”. Đó là ca dao Việt Nam, qua Mỹ thì e phải đổi lại, vì hai vợ thì “ú tờ” sớm. Mấy ông “Mợt Mông” vì đà thê, bị giết chóc mà phải “vạn lý trường chinh” đến Utah thì hết sức chạy, phải dừng chân lại đó.

□ AH HOA TRƯỜNG XUÂN, PARIS, FRANCE

Đã gởi cho anh bưu phiếu quốc tế số tiền 783 USD, ngày 2/7/1996 của AH vùng Pháp yểm trợ LT AHCC năm 1996. Gởi bưu phiếu quốc tế có thể quá một tháng mới đến (đính kèm danh sách AH vùng Pháp yểm trợ LT).

Về danh sách AHCC xin BPT điều chỉnh:

1. AH Nguyễn Văn Đạt, 33 rue Alphonse Daudet, 44000 Nantes, France (anh Đạt đã đổi chỗ ở, cho nên thơ bị trả lui).
2. Bà Vũ Thiên Đản, c/o Trần Tam Nguyên, 2 rue Alexandre Darracq, 94320 Thiais, France

Hè năm nay chắc ở California thời tiết cũng như thường. Ở Pháp năm nay tháng 7 rồi mà trời xấu và lạnh, ít có mặt trời, muốn tìm mặt trời và tắm biển thì phải xuống miền Nam châu Âu như Espana hay Italia. Tháng 8 có tôi nghỉ ở đảo Maltes.

BPT: Thời tiết ở California thì trái lại, tháng 9 rồi mà còn nóng bức lắm. Năm nay California nóng, cháy rừng tùng lum. Khi nào anh đi Mỹ, nhớ kêu điện thoại, gặp nhau hàn huyên. Anh viết cho LT một bài nói về vùng Maltes đọc cho vui.

□ AH HÚA XƯƠNG VĂN, VIỆT NAM

Nhân dịp bạn Lưu Thành Trung về nước tôi xin viết ít hàng trước hết thăm các anh chị, bạn bè CC được mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn.

Sau đây tôi xin báo tin buồn là vợ tôi Đoàn Thị Nhan đã từ trần cách nay đã 10 tháng, sau hai tháng trời bị cơn đau của cancer hành hạ. Trước khi chết vợ tôi có căn dặn là để thật lâu, có dịp nào mới báo tin cho các anh chị, đừng làm phiền các anh chị nữa, vì đâu có dịp nào, tôi là người ở lại, đèn đáp lại sự giúp đỡ của các bạn. Đã nhận được một lần rồi cách đây gần hai năm nhờ chị Thom mang về. Ngày vợ tôi mất chị Thom có ở Việt Nam và có gửi tiền cho. Thời thì cũng xong một đời người.

Trước đây tôi có đi làm cho một công ty có tiền vốn hoàn toàn ở Mỹ. Làm được 8 tháng, sau khi vợ tôi mất, tôi buồn nghỉ luôn, cũng vì một hai chuyện không thích hợp với người giám đốc. Nay giờ thì ở nhà theo dõi việc học hành, ăn ở của các con. Thanh Thủy có nhẫn tin kiểm việc làm cho tôi, nhưng đến nay bắt tin luôn kể cả không có tin của Phùng Đức Bằng, dành ở nhà cho con nuôi.

Đến ngày nay tôi chưa được tin của Khuu Tòng Giang. Và hỏi thì cũng chẳng ai biết. Ở Việt Nam bây giờ nhiều việc phải làm nhưng mình thì không ai cho làm, chỉ lo làm việc nhà quá tốn kém chẳng hạn như khi nhà mình bị giải tỏa hơn nửa căn mà phải làm lại, sửa chữa theo quy hoạch của người ta, đáng ra cũng tại mình không theo ý của người ta, những người khác trường khác lớp.

Lần trước nghe Trung Lưu cho biết Châu Thành Phuoc gặp bệnh, nay không biết khỏi chưa.

Ngoài buồn nhớ chuyện nợ kia của các bạn bè thấy cũng hay hay. Vui buồn có nhưng bên này xin chỉ nhận được tin tức của các bạn vậy thôi.

Thư đã dài không biết viết gì nữa, chỉ mong thỉnh thoảng có gặp lại anh em nói chuyện.

Tôi xin kính chúc các bạn mạnh khỏe và thắng lợi trong công việc.

BPT: Nhắn anh Khuu Tòng Giang liên lạc với anh Nguyễn Thái Hai để biết địa chỉ của anh Hứa Xương Văn.

□ AH PHẠM HỮU VĨNH, CANADA

Các anh nhận phụ trách LT AHCC thay cho anh Bùi Hiệp và trong BPT thấy những tên quen thuộc như: Lê Mộng Hùng, Nguyễn Đăng Thịnh, Nguyễn Văn Định, Hà Khúc Giảng, Nguyễn Đình Duật, Nguyễn Thiệp. Tôi rất mừng và cảm thấy một luồng gió mới đang thổi húi ấm thêm tình AH giữa anh em chúng ta.

Tôi rất hoan nghênh ý kiến của các anh đã đặt ra một số câu hỏi về đời sống hàng ngày của mỗi chúng ta tùy theo tuổi tác, nơi ở, việc làm.

Tuy mỗi người là một trường hợp riêng, nhưng nếu đem góp các đặc điểm của mỗi người lại thì đó là một tài liệu rất quý giá giúp làm tăng sự hiểu biết của chúng ta về đời sống ở trên châu Mỹ này.

Tôi sẽ cố gắng đóng góp phần nào, nhưng khi cầm bút lên lại thấy ngại quá. Vậy xin hẹn ít lâu nữa.

Hôm 14-4-1996 vừa qua, các AH ở Montréal có buổi họp mặt đầu năm 1996 và đã góp được \$380 CN để yểm trợ cho LT, tôi gởi kèm sang anh bảng kê tên các AH đã đóng góp và hai money order để tên AH Định. Sở dĩ có hai money order vì số tiền thâu được trong buổi họp tôi mua money order rồi mới nhận được tiền của AH Vương Chí Hồ hôm đó vì bệnh không tới được nên gởi tiền sau cho tôi.

Theo lời yêu cầu của anh em, tôi gởi money order Canadian. Nếu việc đổi ra \$US có gì trở ngại, hay tổn kém, xin cho tôi biết, để lần sau mua money order US cho tiện, chúc anh chị và toàn gia luôn mạnh vui. Nhờ anh gởi lời thăm của tôi tới tất cả anh em trong BPT.

BPT: Tiền Canada thì hơi khó lạnh một chút, nhưng cũng có lẽ không sao, vì anh em ở các địa phương khác cũng lai rai gởi tiền Canada qua cho LT. Có tiền là tốt rồi. Tiền nào cũng quý cả. Cám ơn AH đã lưu tâm nhiều đến LT AHCC chúng ta. Chúng tôi cũng đang mong bài viết của AH. Lá Thư chúng ta để chuyên chở tin tức, thông báo sinh hoạt của từng AH đến bạn bè. Nên viết về cá nhân mình càng nhiều càng tốt. Vì mình không viết về mình thì ai viết? Và ai mà biết tin tức và tâm tình mình bằng mình. Khi đọc LT, thì anh em muốn biết anh A hỏi này ở đâu, khỏe mạnh hay không, đời sống tinh thần đời sống vật chất ra sao, sinh hoạt mỗi ngày có gì. Các con các cháu ở xa hay gần, làm gì. Có gì vui không. Những điều rất tầm thường, nhưng bạn bè rất mong được biết. Nhiều người ngại, không muốn viết về mình, vì sợ câu "cái tôi là đáng ghét". Bởi vậy trong số này có bài "Cái tôi có đáng ghét hay không?"

Mong sao, anh em AHCC mỗi người viết cho LT AHCC một lá thư, nêu rõ đời sống, sinh hoạt từ tinh thần tới vật chất, và những nỗi niềm suy tư muôn cảm sự với bạn bè, để anh em cùng đọc chung và biết đến người bạn cũ hiện nay ra sao. Mong sao dùng AH nào ngại ngừng cả.

□ HOÀNG NGỌC ẨN, LOUISIANA

Đã đóng rồi nhưng nay vẫn đóng thêm để nuôi dưỡng cho “nó” còn sống được dài lâu.

□ NGÔ KỲ ĐỊNH, TEXAS

Cuối 1995 về Sài Gòn có ghé thăm AH Trương Võ Tân hiện ở Sài Gòn.

□ TĂNG QUỐC ÁI, TEXAS

Tôi là hiền thê. LT 67 rất hay. Tình thần quý anh rất quý giá, đời sống bạn rộn cách nào quý anh cũng vẫn đứng vững.

Anh Ái vẫn làm kiến trúc sư cho Federal Reserve Bank, tôi thì data analyst.

BPT: Ở San Jose, California, trung tâm điện tử của thế giới, có câu ca dao phổ biến trong Cộng đồng Việt Nam tỵ nạn:

Ví dầu chồng “tách” (technician) vợ “ly” (assembly)

Làm cùng một shift còn gì sướng hơn.

Nhớ một câu trong một bản nhạc của Phạm Duy:

“...biển Đông ta tát cạn...”

Xin ghi lại đây để tăng anh chị.

□ LÊ TRỌNG BỬU, CALIFORNIA

Mến! (Không biết là “mến” tiếng Việt hay “men” một slang của người Mỹ da màu.)

□ PETER LÊ, CALIFORNIA

Xin ghi thêm E-mail để dễ liên lạc.

Nhờ các con em AH làm homepage của LT để khỏi phải in và gửi cho một số AH.

BPT: “Tổng Thống Lá Thư” được chỉ định gần như một năm một lần. Do đó, Tòa Bạch Ốc LT, thành phần chính phủ LT và ngay cả thủ đô LT được thay đổi hàng năm. Từ Tổng Thống LT đến các viên chức thấp nhất của LT đều hoạt động trên căn bản tình nguyện và dưới sự giám sát khắt khe của các “bà (hiền) nội”. Có khi hoạt động công khai, có khi hoạt động lén lút như làm việc quốc cảm. Phải cọc cách cả trăm trang vào computer, huy động thêm con em vào việc tình nguyện e rất khó. Nhờ ủi đám cỏ trước nhà cho đỡ mất mặt với hàng xóm, mà cũng không phải dễ, huống chi làm cái việc mà chúng thấy không thực tế chút nào.

Ý kiến của AH rất hay và rất hợp với thời đại “cao kỹ” (high tech). Rồi một ngày nào đó, cũng sẽ đến chuyện LT AHCC trên Internet. Nhưng hiện nay thì đại đa số anh em AHCC đều đang ở trong tình trạng “thấp kỹ” (low tech). Một AH trong BPT làm cuộc thăm dò anh em, thì có 3 AH nhà có internet. Có AH báo: “Suốt ngày ngồi trong sọc cách với cái computer, mắt lèm nhèm. Có internet đó, mà có thì giờ đâu mà mở ra xem.

Về nhà thấy cái computer là đã ấm lạnh, đâu có mò vào làm chi. Năm khèn ra xem TV, nghe nhạc cho bớt đau mắt.

□ AH CHẾ QUANG ÁI, VIRGINIA

Bản danh sách rất là thực tế và hữu ích có thể nào bao gồm các thân hữu còn lại Việt Nam khôn?

BPT: Đề nghị này nói lên tình người quá lớn lao của anh. Tuy nhiên danh sách bao gồm các AH còn kẹt bên nhà có phiền gì cho họ không? Ở Sài Gòn không phiền thì ở tỉnh, ở quê có phiền không? Hôm nay không phiền, mai kia mót nợ thì sao? Có phiền gì cho vợ con họ không? Khi không phạm pháp thì không có phiền, rủi mai kia kẹt vào một tội trọng chính trị thì sao?

Danh sách AH chắc chắn sẽ lọc về VN.

Có tên trong danh sách “Ái Hữu ngụy” cái lợi đâu không thấy mà cái hại tiềm tàng nó ghê gớm quá, không bao giờ xóa bỏ được nếu nằm trong hồ sơ công an (số Social Security của Mỹ đã bị công an xem là số CIA).

Các nghệ sĩ theo đoàn văn công cộng sản di hát để cao công sản, mà lý người tị nạn thường bị tập đoàn tị nạn biếu tình phản đối.

Cũng chính các nghệ sĩ đó, nếu thình lình đào thoát được thì cũng chính các người tị nạn phản đối đã mở rộng tay đón tiếp ngay lập tức, không một giây phút ngập ngừng.

Tâm lý của chúng ta, những người tị nạn là những việc người “kẹt bên kia” làm đó chẳng qua là những chuyện “chẳng đáng đừng”, phải làm để sống thôi. Tình giữa người và người, không có một khí giới, một chủ thuyết nào làm phai lạt được. Tình AH giữa chúng ta và các AH bị kẹt bên nhà cũng không nằm ngoài định luật đó.

Có lẽ LT sẽ lập ra mục “tìm cố nhân” (không phải “Tìm Ban Bốn Phương” đâu), dai khái như sau: “Tôi Nguyễn Văn A tại... cần tìm AH Trần Văn B trước 75: Trưởng Ty... nay còn kẹt ở VN. AH nào biết địa chỉ của B xin báo tôi. Cám ơn!”

□ AH TRẦN ĐỨC HUY, OREGON

Lá thư số 67 là “number 1”.

AH nào có kiên nhẫn và thì giờ để cập nhật hóa danh sách với đủ cả chi tiết thiệt quả đáng phục... Chàng là ai?

BPT: Chàng là... lão niên TTN đó. AH TTN chỉ muốn làm mà không nói. Âm thầm làm lại bản danh sách. Tốn ít nhất cũng 400 giờ để đánh máy viết thơ cho ban đại diện các vùng, viết thơ cho từng cá nhân có địa

chỉ không rõ ràng. Còn phải dò lại xem đúng hay sai từng con số, từng địa chỉ. AH nào đã gửi thơ AH nào chưa. Làm đi làm lại 5 lần 7 lượt chứ không phải phang vô một lần là xong. Còn phải in theo tiểu bang, theo AH có sinh hoạt, AH không sinh hoạt và phải in cả nhãn (label) để gửi LT đi. Cũng là một cẩn bản để gửi lại cho BPT mới.

□ TRẦN VĂN PHÚC, VIRGINIA

Danh sách rất quý báu và hữu ích.

□ NGUYỄN TIẾP, CALIFORNIA

Đa tạ LT đã cố gắng bản danh sách. Nhiệt liệt hoan nghênh.

□ NGUYỄN HỮU THOẠI, BC CANADA

Cám ơn LT được gìn giữ đến bây giờ và mong được tiếp tục mãi mãi.

□ NGUYỄN NGỌC KHIÊM, ONTARIO, CANADA

Dân Canada không có tiền Mỹ, xin gửi tiền Nữ hoàng Vàng.

□ AH. TRẦN LÊ QUANG, PHÁP QUỐC

Thơ ngày 21-3-1996

Cách đây cũng khá lâu, hôm chúng mình gặp mặt với anh em AHCC tại Sacramento, tôi có hứa là khi nào rảnh-rang, tôi sẽ cố-gắng viết một bài vui về Việt-Nam, để đóng-góp vào Lá Thư Công-chánh.

Hôm nay, tôi xin thực-hiện sự hứa-hẹn đó và gửi tới Anh để xin Anh chuyển tiếp tới Ban Biên-tập của Lá Thư, bài nghiên-cứu sau đây, tựa: "Tìm lại dấu vết của dân-tộc VN tại đồng-bằng sông Cửu-Long, hồi đầu Công-nguyên".

Thơ ngày 20-4-1996

Tôi có nhận thơ Anh đê ngày 12-4-96.

Bản sao tài-liệu tôi đã gửi cho Anh, tựa đê: "Tìm lại dấu vết của dân-tộc Việt-Nam tại đồng-bằng Sông Cửu-Long, hồi đầu Công-Nguyên", nếu chưa kịp đăng trong số Lá-thư Công-chánh sắp tới, cũng không sao. Vấn-de khảo-cổ về sự-kiện xưa mấy ngàn năm rồi, nay nếu chậm lại vài tháng, thiết-tưởng cũng không mất thời gian tính của nó.

Nhưng thừa cơ-hội này, tôi xin Anh cho thay bản sao tôi đã gửi bằng bản sao mới đính kèm theo thơ này. Bản mới này chỉ khác bản cũ về một vài chi-tiết bổ-túc, như tên của vương-quốc "Óc-Eo" mà các sứ-giả Trung Hoa thời Nhà Hán gọi là nước "Phù-Nam". Trong số các

đồng tiền thâu lượm được tại Óc-Eo, tôi có ghi thêm mấy đồng có dấu tên Marc Aurèle, cũng một hoàng-dế La-Mã cùng thời với Antonin le Pieux. Ngoài ra, địa-danh Óc-Eo, theo tôi vừa tra-cứu lại mới đây, là một địa-danh (toponyme) mà người Khmer đã đặt cho sau này, cũng như nhiều địa-danh khác tại Hạ Lưu-vực sông Cửu-Long.

Để tiện cho các ái-hữu trong Ban Biên-tập phụ-trách việc ấn-loát Lá-Thư, tôi cũng xin gửi kèm theo thơ này cho Anh một Diskette 3.5", trong đó tôi có ghi bản mới tài-liệu của tôi về Óc-Eo. Mục-dịch là Anh em, nếu cần, tha hồ muốn sửa-đổi hình-thức nào (formating) cũng được, trước khi ấn-loát. Chỉ phiền là trong diskette không có cái sơ-đồ vùng Óc-Eo mà thôi.

Thơ ngày 28-9-1996

Tôi có nhận thơ Anh, đê ngày 17-9-96, nhưng vì vắng nhà mấy hôm nay, nên thơ trả lời này có hơi trễ.

Cái sơ-đồ, tôi không thấy có chi cần thay đổi. Anh có thể đưa cho in. Mong rằng LTAH in xong vào đầu tháng 11, để kịp ngày họp mặt mà các AH đã định.

Tôi mong có mặt tại Californie, vào đầu tháng 11. Nếu kịp trước ngày các AH họp mặt, tôi sẽ hân-hạnh xin tháp-tùng gặp mặt các anh em, cho vui.

Các anh cũng có nói tới việc sửa-soạn ra số LT-Xuân Đinh Sửu. Tôi xin gửi tới anh một bài tôi vừa viết xong, có lẽ cũng hợp với số LT mùa Xuân tựa: "Ngày Xuân, Nói Chuyện Lịch". Vậy xin anh tùy-nghi, nếu thấy tiện, có thể cho đăng vào LT, số Xuân sắp tới.

Cũng như kỳ trước, tôi xin gửi theo đây một cái Diskette trong đó có bài "Lịch", để các Anh em khỏi mất công đánh máy trả lại. Diskette cũng có một chương trình điện-tin "winvakey", để tiện xử-dụng.

Anh em trong BPT LT/AHCC Vùng Vịnh, xin cảm ơn AH đã tích-cực đóng-góp bài vở cho Lá-Thư. AH đã viết một bài hữu-ích để đăng trong Lá-thư số 68 này, nay lại viết thêm một bài khác tựa đê: "Ngày Xuân, nói chuyện Lịch", để đăng vào số Xuân sắp tới. AH còn gửi kèm theo Diskettes của những bài AH đã viết để Ban Biên-tập khôi-trao cho người đánh máy, phải mất thì giờ dò-lại, tốn công lai-tốn của, tiết-kiệm nhiều cho ngân-quỹ nuôi-duoing Lá-Thư. Ái-hữu là người đầu tiên viết bài về "Xuân cho Lá-Thư Xuân" sắp đến, Ban Biên-tập Vùng Vịnh mong rằng mỗi một AH khắp Năm Châu theo lối này, cũng sẽ vui-vẻ viết một bài về Xuân, đăng vào Lá-Thư Xuân Đinh Sửu để các AH khắp nơi đọc cho vui trong ba ngày Tết. Được như vậy thì Lá-Thư Xuân Đinh Sửu sẽ đượm tình Ái-hữu, thắm-thiết hơn bao giờ

(xem tiếp trang 40)

Chánh vào thập niên 1950, lại có người là bạn chơi từ thời tiểu học, trung học, có người là anh em rể, họ quen biết nhau trên dưới 45 năm, tất cả đều thuộc lứa tuổi lão niên, trên dưới 60. Đều có cháu nội cháu ngoại cả rồi. Đó là nhóm bao gồm các AH HĐ Lẽ, LM Hùng, TT Thiều, TH Tất, NV Định, TB Quyên, HT Giảng, NĐ Thịnh, NX Hoàn, LN Diệp. Họ có rất nhiều điểm chung mà các chữ “tất cả” sau đây gói ghém: Tất cả đều cự ngụ trong vùng Vịnh, nhà cách nhau không quá nửa giờ lái xe; tất cả đều may mắn trở về lại ngành Công Chánh cũ. Họ không có mặc cảm gì với nhau nên rất dễ thân tình hơn. Sinh hoạt của nhóm rất khắng khít, điều hòa. Tất cả tóc lưa thưa bạc tiêu muối, mà muối nhiều hơn tiêu, chưa ai hói lợi trọc đầu. Một trong những vị đó có lần phát biểu: “Mái nhà mùa đông tuyet lốm đốm như mái tóc chúng tôi, nhưng đừng quên là bên trong lò sưởi vẫn âm ỉ cháy, và không chừng có khi là cả hỏa diệm sơn nữa đó”. Có vị còn nói, “Đây là xứ tự do, ai muốn để kiểu tóc gì cũng được, tóc dài, ngắn, punk, búi tó, bù xù... chúng tôi thì để kiểu tóc thưa mà, có còn hơn không”. Tất cả đều chưa ai để râu, vì chưa cần thiết, chưa tới lúc bắt buộc, như một câu than phiền của một vị nữ lưu: “Nhà em nay xuống quá rồi, chẳng còn com cháo gì được nữa, may mà còn được... bộ râu”. Tất cả gọi nhau bằng “mày tao” hay “toa moa” hay “cha...”. Không bác bác tôi tôi như người Việt thuần túy ở tuổi họ. Họ chỉ xưng anh, bác, với người lạ mặt và kẻ bên đường. Tất cả đặc biệt đều nói giọng Nam, dù họ có đủ Trung Nam Bắc, và không bao giờ ni, mô, tê răng rứa với nhau. Tất cả đều ăn mặc giản dị như một chuyên viên bên nhà trước 1975, không chải chuốt, không “formal” lắm, mà cũng không phóng túng quần Jean áo thun

như các bạn trẻ. Tất cả đều thích nhạc Việt Nam, nhạc tiền chiến, nhạc tình, miệng thường nghêu ngao năm ba câu hát. Họ gọi các ca sĩ bằng tên rất là tình tứ như Thái Thanh, Lê Thu, Thanh Thúy, chứ không như các đám trẻ gọi là bà Thái Thanh, cụ Lê Thu, dì Thanh Thúy. Nghe họ nói mà như tiếng kêu “tình ơi là tình”. Biết đâu ngày xưa cũng đã... một thời. Tất cả đều không uống rượu, dù là bia, nếu buổi chiều còn làm việc sở. Từ đồ thường thì thấy không có hai thứ, còn hai thứ kia thì có chăng là bà xã họ rõ. Tất cả đều còn khỏe mạnh nếu trông ngoại hình. Chỉ biết có lần hai ông hỏi nhau: “Toa thuốc Mao Trạch Đông mày cho tao không hiệu nghiệm chi cả”. Ông bạn đáp: “Mỗi ngày một ly, mỗi ly giá 25 xu, thì hiệu nghiệm theo kiểu 25 xu, chớ đòi hỏi chi nhiều, ty nạn mà đòi hỏi quá thế?” Không thể nói họ luôn luôn tâm đầu, ý hợp, nhưng không ai khen ai, chê ai, kính phục ai, nhưng họ luôn luôn bình vực nhau, nếu không nói là về hùa với nhau. Phu nhân một vị bày tỏ quan niệm về việc này: “Mấy ổng giấu chuyện cho nhau như mèo giấu phân ấy mà. Bạn của ánh ra sao thì ánh cũng vậy, do đó, đối với mấy ổng, thì ông nào cũng tốt cả, cũng ngon lành cả”. Có người nói, gấp cả đám họ thì chán chết, vì ai cũng cùng một ý, cùng phản ứng, cùng bình vực, cùng lập trường”. Mỗi khi có tiệc tùng, đám cưới, thì các bà xã xê ra các bàn khác, cho các ông tụ họp nhau cùng chung bàn, để nói nói cười cười tự do, không ai kiểm soát, không ai néo chân nhắc khéo. Đừng có ai ngạc nhiên thấy đi tiệc mà ông bà ngồi riêng bàn. Phu nhân của một AH nói: “Có lần đi chơi miền núi, mướn hai nhà chòi (cabin), mà các ông lùa chúng tôi về một chòi, các ông ở riêng với nhau, làm chúng tôi cả đêm không ngủ được vì sợ gấu”

(làm như mấy ông ngon lành có thể vung một đá chết gấu không bằng). Một chị trong lúc tiểu담 với một thành viên của nhóm, nói về phu quân rằng: “Anh là chồng tôi, chung sống mấy chục năm tôi còn không hiểu nữa, thì anh làm sao hiểu nổi ánh”. Anh bạn đáp lại: “Chị làm rồi đó, tôi quen biết ánh trước chị cả mươi mấy năm kia mà, thì tôi phải hiểu nhiều hơn chị chứ”.

Nói chung, đa số anh em Công Chánh vùng Vịnh đều có cuộc sống tương đối vững vàng không thua kém ai, và tương đối có tình đoàn kết gắn bó.

Bài viết chung: “Ngọ, Hoàn, Quyên, Diệp, Thiệp”



Thư Tin AHCC Khắp Nơi

(tiếp theo trang 32)

hết.

Mong sao các AHCC toàn thế giới liên-lạc thường-xuyên với Ban Phụ-trách để có nhiều tin-tức AH, và Ban Phụ-trách hăng say khích-lệ hơn vì mối quan-tâm của bạn bè Năm Châu.