



Mài dao dạy vợ, luyện võ trị chồng

CHI T. MAI

Khoan, xin đừng thấy cái tựa đề dao to búa lớn mà tưởng tôi là bà chàng lửa, múa dao lia lịa, bắn súng ào ào như cao bồi Texas. Tựa đề cho hấp dẫn độc giả mà thôi. Chắc ít ai quen câu chuyện anh chàng nợ, có mẹ ở chung nhà. Mẹ và vợ thường không thuận nhau, gây bất hòa mất hạnh phúc gia đình. Một hôm mẹ thấy anh mài dao mãi, hỏi mài làm chi mà mài kỹ thế, anh trả lời là sẽ giết vợ, cho mẹ con sống với nhau yên ổn hơn. Khi vợ về cũng hỏi, anh nói là mài dao cho sắc, giết mẹ để vợ chồng sống không sợ gió. Mẹ và vợ đều sợ cả, và hết dám xích mích nhau. Đó là câu chuyện xưa. Sau đây là câu chuyện luyện võ trị chồng. Xin các ông đừng sôi gan lên khi nghe đến chữ “trị chồng”. Xin từ từ, đầu còn đó.

Mẹ tôi thường nói, tướng tôi cao bồi, sau này e ế chồng, không ai dám mó vào. Mẹ còn bảo chú tôi đừng dạy võ nghệ cho tôi. Không chừng sau này gia đình di họa, tai tiếng. Chú tôi thì thương, đem tôi đến võ

đường tập luyện đều đặn. Từ quyền cước, múa kiếm, đánh côn, đủ loại. Nhưng tôi ưa thích nhất là Nhu Đạo. Vì Nhu Đạo, theo chú tôi, thì lấy yếu chống mạnh, lấy sức người làm sức mình, và như cây trúc, mềm dẻo thì không gãy mà cứng như cây thông thì trốc gốc trước gió. Sau này vào đời, tôi quên hết tất cả quyền cước võ nghệ, chỉ còn nhớ một câu trên, để áp dụng cho tất cả mọi hoàn cảnh trong cuộc sống nhiều gay go phức tạp. Có lần tôi tâm sự điều đó với chú, thì chú bảo đùa một câu rất chiếm hiệp rằng: “Con đã đạt đến tuyệt đỉnh võ học rồi đó. Người võ học tột đỉnh, chỉ còn võ ý, chứ không còn võ thế, võ công nữa”.

Không chiến tự nhiên thành: Không như mẹ tôi sợ, tôi có sở đào hoa, trong võ đường có rất nhiều võ sinh ngắm ghé, không phải vì tôi là cháu cưng của võ sư, mà vì tôi biết sử dụng cái thế yếu của mình. Trong trường học, cũng có nhiều anh kín đáo dành cảm tình cho tôi, và muốn làm quen. Anh trai của các cô bạn,

cũng dịu dàng bày tỏ cảm tình. Tôi chưa muốn phiêu lưu tình cảm sớm, nhưng cũng không cự tuyệt ai. Cho đến khi tôi biết nhà tôi, một anh Công Chánh thì tôi mở mặt trận, kín đáo tán công. Nhà tôi, như các ông sinh viên chăm học khác khi mới ra trường, nhất gái, ít kinh nghiệm về tình, chỉ biết sách đèn. Tôi biết có ít nhất là hai cô cùng tán công anh một lúc, có cô nhan sắc hơn tôi nhiều phần, có cô vừa đẹp mà vừa giàu mà gia đình thì thân tình quen biết nhau. Còn tôi thì hơi thô, vai to vì học võ, nhào lộn nhiều, dáng đi thiếu uyển chuyển, phải nói là cứng. Cả ba đứa con gái kinh địch đều quen biết nhau, và biết tình cảm của anh chưa hẳn nghiêng về phía nào. Anh có quyền tìm hiểu nhiều người một lúc để chọn người bạn đường tương lai. Trong cuộc chạy đua, tôi như ở thế hạ phong. Vào thời đó, kiếm được một ông chồng có bằng cấp kỹ sư, bác sĩ, luật sư, không phải dễ dàng, mà là một vinh hạnh cho chính mình và cả gia đình nữa. Cái bằng kỹ sư của anh ấy không phải là lý do chính mà tôi nhắm vào, mà vì tôi thấy anh hiền lành, có lòng, và thuộc gia đình gia giáo. Ít nhất thì cũng có thể bảo đảm đời sống tinh thần, đời sống vật chất cho tôi sau này. Theo đúng tinh thần võ học, tôi tìm hiểu cái điểm mạnh và điểm yếu của đối tượng lần đối thủ. Đối tượng thì có cái lý luận và xét đoán chính xác, vì dân kỹ thuật. Các đối thủ thì có nhiều yếu điểm chung của đàn bà, tự ái, kiêu, hay giận hờn, ưa cái hào nhoáng bên ngoài. Hai cô nói xấu nhau, và nói xấu tôi, nói trực tiếp và nói gián tiếp với anh. Phần tôi thì chỉ nói tốt cho các cô, nói về những điểm tốt mà các cô có, tránh chê bai. Thực tình mà nói, khi khen các cô, thì trong lòng tôi cũng áy náy và thương cảm cho mình. Nhưng tinh thần nhà võ, không cho tôi làm khác. Và đó là

điểm tốt cho tôi, vì anh sẽ so sánh giữa ba người, và thấy ai tầm thường, ai có lòng cao thượng hơn. Đương nhiên sẽ đánh giá tôi cao hơn về phương diện tinh thần, đây là một yếu tố quan trọng. Cũng là thế bất chiến tự nhiên thành. Về phần đối thủ, thì cô có nhan sắc ưa chuộng bằng cấp, xem bằng cấp là trên hết, tôi giới thiệu cho một anh du học ngoại quốc về. Cô kia con nhà giàu, ưa vẻ hào nhoáng bên ngoài, tôi giới thiệu cho một anh, nguyên võ sinh đàn anh cũ, tướng người cao to oai vệ, học trường sĩ quan, ăn mặc lễ phục sang trọng, tua xanh tua vàng lóng quanh cầu vai. Như thế là tôi có thể tranh thắng dễ dàng không cần phải tốn công sức nhiều. Đúng theo võ ý, dùng một chút sức nhỏ đánh vào yếu điểm còn hiệu quả hơn dùng toàn lực đánh nhiều lần vào nơi khác. Kết quả rõ ràng, chiến thắng về tôi mà không phải cực nhọc, ra những chiêu thức thấp kém như nói xấu, mua chuộc, làm những điều thiên hạ chê cười.

Không đòi mà có: Trong thời gian quen biết tìm hiểu nhau, tôi chưa bao giờ tỏ ra giận lẫy, trách móc, đòi hỏi anh điều gì. Cũng có những lúc trong lòng tôi buồn giận lắm, nhưng tôi không tỏ lộ ra, vì lộ đâu có lợi gì cho người khác mà thiệt hại cho mình thôi. Vì người ta đến với mình để tìm an ủi, tìm ấm áp cho tâm hồn, chứ không phải đến để nhìn cái mặt nặng nề, nghe lời trách móc chói tai. Cứ giận lẫy và làm mất vui vài ba lần thì người ta cũng chán, lo cao chạy xa bay, vì mình để lộ cái xấu của mình ra quá sớm. Không có người đàn ông nào ưa nghe trách móc, chịu đựng những vô lý, những quá đáng của người bạn gái. Cũng trong tinh thần võ học, không ra đòn bừa bãi, tốn công tốn sức mà không hiệu quả gì, làm đối phương thấy cái sơ hở của mình. Điều quan trọng

nhất, tôi quan niệm rằng, không đòi hỏi ai phải có bốn phạm với mình cả, vì mình đã làm được chi cho ai chưa, mà đòi hỏi người ta phải có bốn phạm này nọ. Điều đó, làm cho người chung quanh thấy mình là kẻ biết điều, dễ gần gũi mà không khó chịu.

Chiêu thức bá đạo: Trước khi về nhà chồng, cô tôi đến ngủ lại hai đêm, dạy cho tôi làm cách nào để nắm cổ ông chồng, để điều khiển, sai khiến, chỉ huy chồng. Làm sao để phong tỏa kinh tế tài chánh chồng, làm sao để quản lý giờ giấc chồng, làm sao để tiết mằm vợ bé, lãng nhãng. Những điều cô nói, tôi cũng đã nghe nhiều bà lớn tuổi bàn tán nhiều lần, khoe nhau trong những khi ngồi lê đôi mách. Có thể hiểu đại khái là bắt nhốt chồng trong cái nhà tù vô hình, trói chồng trong cái ràng buộc chặt cứng của vợ con. Tôi không đồng ý quan điểm đó, nhưng không dám cãi. Những điều cô dạy, có vẻ ích kỷ, và theo tôi thì có thể làm cho người chồng thấy đời sống gia đình là tù ngục, không vui và hạnh phúc như cuộc sống độc thân. Tôi nghĩ, mình có bốn phạm làm sao cho chồng cảm thấy đời sống gia đình ít ra cũng hạnh phúc hơn cái thời độc thân chút xíu, dù ít cũng được. Ràng buộc quá, và làm mất tự do cá nhân cũng là cách làm suy mòn hạnh phúc lứa đôi.

Song kiếm tương đồng: Khi thành vợ chồng, tôi cố gắng tôn trọng tự do của chồng, tôn trọng những sở thích cá nhân, và cố gắng tìm hiểu những thứ anh yêu thích, và tôi tập thưởng thức những thứ đó. Có những môn triết lý, văn chương mà trước đây tôi không bao giờ ghé mắt đến, thấy chồng thích, tôi tìm hiểu, cuối cùng tôi cũng cảm thấy thích thú khi thưởng thức. Tôi đã tìm cách hòa đồng, để có những suy tư, những rung cảm đồng điệu, và do đó đời sống hạnh phúc hơn, phong phú hơn.

Không như nhiều bà khác, chồng thích gì thì mặc chồng, mình giữ lấy cái sở thích riêng, không cần lý đến những cái chung, gây mâu thuẫn gia đình, và người chồng phải đi tìm bạn bè khác để chia sẻ, sao mình không chia sẻ cùng nhau, có hơn không? Đạo đó, tôi thuộc tên tất cả những cầu thủ bóng tròn, anh nào chạy trung phong, anh nào hữu vệ, tả vệ. Chiến pháp 11/11 hay chiến pháp W, những danh cầu quốc tế. Trong những buổi họp bạn của chồng, khi nói chuyện về đá banh quốc tế, tôi cũng có thể hiểu, và bàn góp vào vài ý kiến ngộ nghĩnh, cho cuộc vui thêm đậm đà.

Thả chặt hơn bắt: Có những lúc, tôi để chồng đi chơi một mình, để anh tự nhiên, những khi anh về hơi khuya, tôi không tra hỏi, cầu nhau, mà còn tiếp đón vui vẻ, săn sóc và gắng tỏ ra tin tưởng chồng. Mẹ tôi biết được, la tôi, bảo đừng để cho chồng lờn mặt, không kiêng kỵ gì vợ con. Tôi thì hiểu chồng hơn, đàn ông họ không muốn bạn bè thấy họ yếu. Không lẽ trong lúc chưa xong cuộc họp, mình đã bỏ ra về vì sợ vợ chờ. Yếu quá. Một số bạn bè tôi, càng khó khăn khác nghiệt với chồng, thì bị các ông cố làm cho hoang tàng hơn, để phản kháng lại. Từ đó, chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh, làm mất hạnh phúc gia đình. Khi người chồng không tìm được êm ấm dịu dàng của gia đình, thì họ dễ sa ngã, ăn chơi để bù lại.

Ngồi thấp thủ thắng: Một điều quan trọng hơn, tôi không bao giờ tranh hơn thua với chồng. Nếu có tỏ ra hơn được chồng thì cũng chẳng ích lợi gì cho ai, với người ngoài, thì họ cười chê mình, với chồng, thì anh ta cảm thấy khó chịu. Không người đàn ông nào muốn lấy một người đàn bà hơn mình, mà có lỡ lấy rồi, thì họ cũng hơi bực mình vì quyết định sai lầm. Họ cũng không muốn nghe,

muốn thấy bà chứng tỏ cái hơn chồng của mấy bà. Điều đó, làm tổn thương đến cái nam tính của đàn ông. Ngoài trừ những hạng đàn ông mang quá bạc nhược, nhát cáy. Tôi biết chồng tôi hơn tôi nhiều thứ, mà cũng biết có nhiều thứ chồng không bằng mình, nhưng khi nào tôi cũng chịu nhận, chấp nhận tôi thua chồng tất cả, để cho tự ái anh được vượt ve, được thỏa mãn, và tôi biết mình sẽ chiến thắng. Chiến thắng là mưu cầu cho hạnh phúc gia đình được êm ấm hơn, được bền vững hơn. Khi mình đã chịu thua, thì không ai tranh hơn thua với mình, không cần cãi vã, ồn ào, mất lòng nhau. Vì dù tôi có chứng minh được chồng nói một câu không đúng, thì tôi cũng chẳng lợi được gì, cũng chẳng được chồng khen, không chừng người ngoài nghe được còn chê tôi thiếu tế nhị, thiếu khôn ngoan. Nhiều bà, không cần biết mình đúng hay sai, khi nào cũng tỏ ra hơn chồng, điều khiển chồng, sai khiến chồng, không sai khiến được thì khóc lóc, vật vã, làm hành làm tởm. Đó là những dấu hiệu khơi nguồn cho đổ vỡ, khơi dậy cái chán chường trong lòng người chồng. Để khi không còn chịu được nữa, thì như cái bong bóng nổ tung.

Bị động thành chủ động: Phải thành tâm mà nói, thì tôi cũng điều khiển chồng rất nhiều, nhưng điều khiển khéo léo mà chồng tôi không hề biết, mà lại tưởng chính anh ta tự làm, tự quyết định. Có gì khó đâu, tôi đặt vấn đề, đặt những thắc mắc, những câu hỏi, và hướng anh về cái kết luận mà mình muốn, anh tưởng chính anh đã nghĩ ra và lấy kết luận. Khi đó, thì tôi đề nghị theo cái kết luận để thi hành, thì có gì khó khăn, mà vui vợ, vui chồng. Cũng có khi, không hướng chồng về được những kết luận mà mình mong muốn, tôi không nóng lòng, cứ tạm thời chấp nhận cái khác, rồi chờ dịp thuận tiện,

nêu lại vấn đề, gợi ý, và sẵn sàng chấp nhận thất bại, thì không bức mình, không khổ sở. Đó cũng là một võ ý, lấy sức người làm sức mình.

Tương kính như sơ: Trong đời sống vợ chồng, quan trọng nhất là tương kính, đừng bao giờ chê bai xỉ vả nhau, khi bị vợ chê, bất cứ chê gì, người chồng sẽ bị tổn thương nặng nề. Đừng tưởng sau khi xỉ vả người khác rồi, và làm lành nhau rồi, thì họ quên đi những xúc phạm. Bên ngoài thì như đã quên, nhưng như một vết thương khó lành, họ sẵn sàng nhớ lại khi có điều kiện, và tổn thương đó khó lành hẳn. Kỵ nhất là chê bai về khả năng tình dục, khi đã bị chê, thì không sớm thì muộn, người đàn ông cũng tìm cách xa lánh, vì mặc cảm, vì tự ái, và nhất là câu hỏi khó trả lời rành mạch: “Làm sao biết hay hay dở mà chê, dựa vào đâu mà so sánh”. Chê chồng khi chỉ có hai người thôi, đã là sai lầm lớn, chê trước mặt người khác còn tệ hại hơn, gây thương tổn lớn hơn. Có những ông nóng tính, không kềm nổi, tát tai trước công chúng, và mặc cho kết quả tai hại vô lường sau đó. Đừng bao giờ xúc phạm đến người khác trước công chúng, chồng cũng như vợ. Tại sao mình biết lịch sự, không dám xúc phạm người khác mà lại không biết lịch sự với chồng. Các cụ xưa còn nói, xấu chàng hổ thiếp. Làm chồng xấu hổ, thì mình không xấu hổ theo chàng? Phần tôi, thì tôi khen chồng, khen trước mặt, và khen cả sau lưng. Khi chồng làm điều gì sai trái, thì tôi chờ dịp dịp dàng phân giải, và trong tinh thần tôn trọng vui vẻ. Đôi khi phải qui tội cho sự thiếu may mắn, hoàn cảnh bất lợi, chứ không phải vì chồng thiếu khôn ngoan, vụng về. Nhiều bà chê chồng lia lịa, việc gì cũng chê, sai cũng chê, mà đúng cũng chê. Hút bụi nhà cũng chê còn rác, rửa chén cũng chê không sạch, tĩa cây chê không đẹp,

đi chợ chê mua thịt không ngon, áo quần chê giặt không sạch, chề làm biếng, chề tham lam, chề thiếu trách nhiệm.... Đủ thứ tội vạ, trong lúc đó, bà thì tự cho mình hay lắm, giỏi lắm, thông thái lắm, không làm lỗi nào cả, hoàn toàn. Ai mà chê bai tí ti thôi thì cũng đã lăn đùng ra mà khóc lóc, vật vã, mất ăn, mất ngủ. Mình chê người ta thì dễ lắm, ai đụng đến mình thì như trời đất sập đến nơi. Tôi khen chồng với mọi người, khi khen, thì tôi thêm niềm tin tưởng, và thấy chồng mình tốt hơn, mình được sung sướng hơn. Cũng có thể chồng biết vợ khâm phục, nên cố gắng sửa mình cho tốt hơn, cho hoàn hảo hơn, không nỡ phụ lòng tin của vợ. Khen chồng không có hại, mà chỉ có lợi, chê chồng không có lợi, chỉ có hại, hại trực tiếp và gián tiếp, hại trong hiện tại và cả lâu dài về sau.

Quái chiêu: Nhiều bà chướng kỳ, chướng khủng khiếp, đòi hỏi những điều thậm vô lý, đòi cho được, không được thì dấy dựa như trời đất sập tận thế. Không có lợi gì cho ai cả, chỉ làm cho người chung quanh chán ngấy, ngán ngẩm. Đó là những trường hợp của những cô con cưng trong gia đình. Sau khi lấy chồng, thì phát huy tối đa cái chướng ách, cái độc tài, cái đòi hỏi mọi người phải theo cô. Không cần biết sai đúng, miễn sao thỏa mãn cái chướng ách của mình, đôi khi biết mình sai, nhưng vẫn khư khư giữ lấy cái sai trái đó. Các cô này là những người tự hủy hoại nội công, hủy hoại cái hạnh phúc gia đình, hủy hoại mối cảm tình tốt đẹp của người khác.

Phong tỏa kinh mạch: Nhiều bà cho rằng phong tỏa kinh tế là phương sách hữu hiệu nhất để cầm chân chồng trong gia đình. Không có tiền thì cứ cơm nhà quà vợ, không xoay sở đâu được cả. Ai nắm được kinh tế, thì thành kẻ mạnh. Nói thế là biết một mà không biết hai. Vô sản hóa

ông chồng không có lợi gì cả, vì kinh dịch có nói, cùng tắc biến, biến tắc thông. Các ông đầu có đại khờ chi để mình trở thành vô sản thứ thiệt. Có cả ngàn cách để các ông thủ một khoản tiền riêng, mà các bà không biết, và chi tiêu của các ông trở thành bí mật, không kiểm soát nổi. Và khi có mất tiền, thì các ông cũng không khai báo, không tỏ ra tiếc, vì sợ lộ tẩy. Phần tôi, thì thả nổi công quỹ, những việc lật vạt, anh cứ tiêu, như tôi tiêu mà không cần hỏi ý kiến nhau. Những chi tiêu lớn, thì cả hai bàn luận, cùng thỏa thuận rồi mới thì hành. Khi có một trong hai không đồng ý, thì tạm hoãn vấn đề trong một thời gian để cho cái thích chín muồi, suy nghĩ chín chắn hơn mới thảo luận lại. Tôi thường áp dụng chiến thuật hoãn binh, khi tôi không thích đề nghị, thì không từ chối ngay, mà tạm thời bằng lòng, nhưng yêu cầu hoãn thời gian thì hành cho đến một ngày nào đó, biết đâu tôi suy nghĩ chín chắn hơn và vui vẻ chấp nhận, hay chồng tôi nghĩ kỹ lại, rút lui đề nghị. Khởi phải cãi vã, tranh luận nhiều sinh to tiếng, mất lòng nhau, giận nhau, khi giận thì mất khôn, và làm liều, phạm sai lầm.

Tuyết phủ cành mai: Vui vẻ trong gia đình là căn bản của hạnh phúc. Gia đình thiếu vui, thì thành nhàm chán. Có nhiều bà khi nào cũng nhăn nhó, than vãn hết chuyện này qua chuyện khác. Than vãn đau yếu, than vãn thiếu thốn, than trời nắng, than trời mưa. Khi nào cũng triền miên bất mãn. Dù nghèo khó, dù trời nóng, dù trời mưa, thì những lời than vãn trên chẳng thay đổi gì được tình hình cả. Mà chỉ tạo thêm đám mây mù bao phủ cuộc sống gia đình thôi. Cứ vui vẻ mà chấp nhận cái mà mình không thay đổi được, không cải thiện được, rồi bực dọc tự nhiên tan biến, khó khăn như hóa giải, muộn phiền như tiêu tan. Biến

những cái bất hạnh, khó khăn thành tiểu lâm. Như cụ Nguyễn Công Trứ nói về cái nghèo của ông: “Com ba bữa vô bụng rau bình bịch, tấm chăn thì lạnh làm mền, nục làm gối, đi ra thì quần làm quần, bốn mùa vui quá thú”. Những lúc gia đình hoạn nạn, khó khăn nhất, là lúc cần có tinh thần hài hước, để tinh thần bớt căng thẳng, lo âu, làm cho câu chuyện khó khăn, đau buồn bớt quan trọng.

Qua cửa ngõ nón: Mình thương yêu gia đình cha mẹ mình thế nào, thì ông chồng mình thương yêu cha mẹ gia đình anh ấy như thế đó. Ngăn cản tình thương của chồng đối với gia đình họ là điều thiếu khôn ngoan hiểu biết, và ích kỷ khó tha thứ. Không nên ganh tị tình thương. Nếu chồng vì mình mà bỏ bê gia đình, cha mẹ, thì cũng là một kẻ bất nghĩa bất nghĩa, chẳng ra gì, chẳng đáng cho mình kính trọng. Cứ nghĩ con trai mình sau này, vì vợ nó mà lạnh nhạt với cha mẹ, thì cũng đau lòng. Tốt nhất là tranh thủ tình thương cả hai gia đình, xem cha mẹ chồng như cha mẹ mình, anh em chồng như anh em mình. Có được tình thương chân thật đem ra cho gia đình chồng, thì chính mình được chồng yêu thương hơn, kính trọng hơn. Tôi biết có bà đối xử tệ với gia đình chồng, bây giờ gặp con dâu ngoại quốc, chúng nó ở cách nhà chừng nửa giờ lái xe, mà có khi cả năm không thăm viếng, muốn thăm cháu nội, cũng xin phép năn nỉ lắm chúng mới cho thăm với thời gian giới hạn. Đứa con trai không lấy đó làm điều xấu hổ, vì thấy gương bố mẹ đối xử với ông bà nội ngày xưa, cũng lạt lẽo, bỏ bê.

Từ ngày lập gia đình, tôi không còn tập luyện võ nghệ, nhưng vẫn trau dồi võ ý, cái tinh túy của ngành võ thuật. Tạo cho con người một quan niệm sống tích cực để thủ thắng cuộc đời, tìm cho mỗi cá nhân lòng tự tin, công bằng, nhân ái. Thắng

cuộc đời chứ không phải thắng ai, và thắng thua là lẽ thường. Thắng không kiêu, bại không nản. Biết lấy chuyển cái yếu thành mạnh, chuyển sức người làm sức mình, biết lấy tám lạng thắng nghìn cân. Và quan trọng nhất là tinh thần thượng võ, như trước khi ra chiến thì phải lay tổ, với ý nghĩa: “Thấy bất bình không tha, giúp người hoạn nạn, cô quả cô đơn, lấy công bằng chỉ đạo cho hành động”.

Vui Cười

Thơ Tiên Chiến

Một phụ nữ lấy chồng Pháp tỏ nỗi lòng mình khi ông chồng Pháp về nước qua nhà văn thơ Vũ Trọng Phụng:

*Dè cờ rít (J'écris) tình thơ
vyn lét (une lettre)*

*Để cho mình con nét
(connaitre) mông cơ (mon
coeur)*

*Từ khi mình kít tề (quitter)
dơ (je)*

*Bon nơ (bonheur) cũng
lắm man lơ (malheur) cũng
nhiều.*

Chuyện Việt Nam Bên Hoa Kỳ

Một em Việt Nam tuổi độ đôi mươi, sang Hoa Kỳ tị nạn từ năm 75 vào tiệm bánh mì hỏi mua 5 ổ bánh mì thịt người (chứ không phải thịt người). Một bé khác xin phép mẹ ra nhìn con trắng vịt (a white duck).