



BẢN TIN

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Số 65 Năm Thứ 20 – Tháng 01-95

BẢN TIN ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

ĐẠI DIỆN CÁC ĐỊA PHƯƠNG

- Louisiana AH Phan Đình Tăng
- Hoa Thịnh Đốn AH Nguyễn Văn Bánh
- Nam Cali AH Lê Khắc Thí, AH Lý Đãi,
AH Lưu Văn Quế
- Bắc Cali AH Tạ Huyền, AH Trần Sĩ Huân,
AH Bửu Hiệp
- Texas AH Phú Ngọc Huyền
- Washington AH Hà Quốc Bảo
- New York AH Trương Minh Viễn
- Massachusetts AH Nguyễn Hữu Tuân
- Florida AH Lê Thanh Tùng
- Indiana AH Nguyễn Khoa Long
- Oklahoma AH Ngô Anh Tề,
AH Nguyễn Đình Viễn
- Colorado AH Nguyễn Tâm Trí,
AH Mai Văn Ký
- Missouri AH Nguyễn Thành Thiệt
- New Mexico AH Nguyễn Văn Tân
- Georgia AH Lâm Đốc Thượng
- Toronto (Can.) AH Lê Sáu
- Canada AH Phạm Hữu Vĩnh, AH Trần
Đình Thăng, AH Phạm Ngọc
Xuyên, AH Nguyễn Văn Khoa.
- Pháp AH Khúc Đản, AH Phan Văn
Lâm, AH Đỗ Hữu Hứa, AH Hoa
Tường Xuân
- Úc Đại Lợi AH Đỗ Quốc Dũng, AH Nguyễn
Hữu Đệ, AH Tôn Thất Phát, AH
Nguyễn Kiến Phùng, AH Lê
Nguyễn Thông, AH Lê Cảnh Túc
- Norway AH Nguyễn Hương Hữu, AH Lê
Văn Ký
- Spain AH Trần Như Diệu

BAN BIÊN TẬP

Bài vở do Ái Hữu khắp năm châu gửi về.

Ban Phụ Trách chọn lọc và sắp xếp,
để đăng cùng những mục:

Trả lời thư tín, cập nhật danh sách,
tin vui, tin buồn cùng những tin tức
sinh hoạt của AH khắp thế giới.

Thư từ, bài vở và chi phiếu ủng hộ, xin gửi về:

Bửu Hiệp

3350 Routier Road
Sacramento, CA 95827-2322

Chi phiếu xin đề:
Hồ Nhựt Tân

BAN PHỤ TRÁCH LÁ THƯ AHCC 1995

Bửu Hiệp, Hà Như Tường, Hồ Nhựt Tân, Hồ Văn Chương, Lê Chí Dư,
Lê Kim Thắng, Lê Văn Phương, Nguyễn Đình Duật, Nguyễn Quang Bê,
Nguyễn Văn Chi, Nguyễn Hữu Tài, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Văn Vinh,
Nguyễn Xuân Mộng, Nguyễn Thiệp, Trịnh Hữu Dục,
Từ Mỹ Chi và Vũ Đình Bon.

Lá Thư Ban Phụ Trách

Bản Tin Ái Hữu Công Chánh số 65 năm thứ 20, đến với AHCC vào dịp đầu Xuân.

Ban Phụ Trách BTAHCC xin cầu chúc AHCC xa gần khắp năm châu một mùa xuân vui tươi và ấm áp, sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc.

Mới đây mà đã 20 năm qua, chúng ta sống trên mảnh đất tạm trú này, hay là mảnh đất mà chúng ta chọn nơi này làm quê hương. Thời gian đi qua nhanh thật.

Nhìn lại sinh hoạt của AHCC năm vừa rồi, chúng ta cũng phải lấy làm hãnh diện về hoạt động của tập thể Công Chánh của chúng ta, một tập thể có trên 700 người ở rải rác khắp năm châu, gồm toàn giới trí thức, chuyên viên, hoạt động hai mươi năm qua ở hải ngoại, trên dưới một lòng, anh khuyến em nghe, chị rù em rí, đoàn kết nhất chí nhất tâm.

Tất cả AHCC các nơi đáng kể nhất là AHCC ở Úc, Pháp, Canada, Hoa Thịnh Đốn, Massachusetts, Texas, Nam Cali, Bắc Cali đều có các cuộc sinh hoạt định kỳ, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp và bảo tồn tinh thần tương thân tương ái của tập thể. Đặc biệt nhất là AHCC Úc Đại Lợi, ngoài sinh hoạt định kỳ còn đề cao tinh thần vừa làm vừa học. Có vài Ái hữu sắp sửa trình luận án lấy văn bằng Tiến sĩ Kỹ sư. Mới đây, trường hợp LT 62 gửi Úc đi lạc, một AH ở Úc đã tình nguyện đứng ra in LT 62 phát cho các AH quanh vùng đọc. Yểm trợ tinh thần cho LTAHCC như vậy thì không có được một sự yểm trợ tinh thần nào cao hơn sự yểm trợ này. Thành phần AH Úc lại gồm toàn những người trẻ, nhiều thiện chí, rất xứng đáng là một trong những mầm non của AHCC, trẻ già măng mọc sau này.

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

Cũng năm vừa qua, thường xuyên có những AH vùng này qua thăm vùng khác, kết chặt mối tình thân hữu, bạn bè gặp lại nhau có khi gần 20 năm qua mới nhìn tận mặt. Đặc biệt anh chị Hoàng Ngọc Ẩn, tuổi đời trên dưới 60, lái xe 5,300 miles từ New Orleans Louisiana qua thăm AH Lê Sáu và các AH khác ở Ontario, Canada. Ai cũng thán phục AH Hoàng Ngọc Ẩn còn phong độ quá nhiều để thực hiện một cuộc hành trình dài như vậy. Về yểm trợ tài chánh, AH các nơi đã yểm trợ đầy đủ. Cứ liếc mắt nhìn 3 bản báo cáo tài chánh của AH Hồ Nhựt Tân trong năm 1994 thì đủ rõ yểm trợ tài chánh cũng khá dồi dào. Bài vở viết cho Bản Tin thì cũng không thiếu. Thiếu tiền thì kêu gọi AHCC đóng góp, thiếu bài thì chỉ viết thư đến các AH thường hay viết bài là chỉ trong thời gian ngắn, có bài để đăng vào Bản Tin. Nói về vấn đề tài chánh, đây cũng là một điểm son của Tập thể AHCC. Lâu nay một AH có công ăn việc làm vững chắc, vật chất dư dả, đã đóng góp dùm cho 2, 3 AH mới qua, công việc còn lặn lội, tài chánh còn vất vả. Mới đây trong bản tin 64 AH Đào Hữu Đình, Orange, CA đã phát biểu ý kiến không nên gửi Bản Tin cho những AH đã từ lâu không liên lạc hay không đóng góp. Và cũng trong Bản Tin số 65 này, AH Quách Văn Đức, ở Worcester, MA đã viết mạnh mẽ hơn: "Vấn đề nan giải nhất hiện nay đối với BT là tài chánh đóng góp để in báo. Vậy đối với AH không thiết tha và đóng góp cho BT, xin quý AH phụ trách BT không nên làm phiền họ bằng cách cứ gửi báo đến quấy rầy họ. Xin để tờ báo đó gửi đến những AH hằng lưu tâm và đóng góp cho BT".

Nhìn rõ các khía cạnh của những lời nhận xét trên, thiết nghĩ Ban Phụ Trách BTAHCC 1995 nên cho áp dụng một đường lối mới là vừa.

Tiếp tục gửi Bản Tin cho các AH mới qua có liên lạc với Ban Phụ Trách song vì tài chánh eo hẹp chưa đóng góp được.

Bớt đi số người không liên lạc và không đóng góp có thể vì đã dời nhà đi nơi khác, hay là không muốn liên lạc gì cả thì phí tổn in BT cũng như tiền gửi BT sẽ giảm xuống nhiều và nhẹ nhàng cho vấn đề tài chánh.

Bây giờ nói qua về Bản Tin 65 để thay đổi không khí cho vui vẻ. Tất cả bài viết trong BT này đều do AHCC viết: "Ta về ta tắm ao ta, đầu trong đầu đục ao nhà vẫn hơn", bởi vậy bài vở đầu hay đầu dở cũng do AHCC đóng góp, trừ có bài "Quà Cuối" của Bà Máy Tím, bài viết ở Virginia mà ngoài bì thư gửi đến không có tên họ người gửi, bưu điện đóng dấu Pasadena, Cali; song nội dung không có điều gì đáng nói, nên cũng được đăng vào BT này.

Nói đầu dở là nói khiêm nhường, chứ chưa hẳn dở đâu, dở làm sao do ngòi bút của những Ái hữu, trước 75 đã dấn chân trên 4 vùng chiến thuật, sau 75 đã lặn lội 20 năm dầm sương giải nắng, kinh nghiệm ở nước ngoài.

Xin trích dẫn lời thư của chị Vũ Bá Đính gửi cho Ban Phụ Trách như sau: "Bản Tin 64 không kém gì một Lá Thư. Thật là một cố gắng vượt bực. Những Lá Thư hoặc Bản Tin của quý Anh bao giờ cũng có nhiều tài liệu hoặc hồi ký quý giá mà chúng tôi không thể tìm thấy ở bất cứ một tờ báo nào hiện đang lưu hành - không ngờ các anh Công Chánh lại là những cây bút lỗi lạc, những văn sĩ ẩn danh".

Bản Tin lại là một tập san "nội bộ" AHCC phổ biến rộng rãi khắp năm châu bốn bể, băng mình qua Đại Tây Dương hay Thái Bình Dương đến Kinh đô ánh sáng Ba Lê, vượt rặng thông già ở dãy núi Alpes để đến thăm Ái Hữu Trần Như Diệu, đơn thương độc mã trấn nhậm Y Pha Nho, lên miền băng tuyết Norway của Ái hữu

Lê Văn Ký, đi đâu có chó dẫn đường, qua vùng tuyết phủ ngọn cây Montreal, Ontario, Gia Nã Đại, nơi đây AH Đào Trọng Cương đang ôm ấp một mối tình chưa tiện thổ lộ cùng ai:

*"Dẫu ta đi trọn đường trần,
Chuyện riêng há dám một lần hé
môi"*

đến Úc Đại Lợi đất rộng mênh mông, dân ít người thưa, qua sa mạc Phi Châu đói rách, nghèo nàn, đến 50 tiểu bang Hoa Kỳ từ đất liền đến đất đảo.

Về hình thức của Bản Tin, AH Phan Đình Tăng đã viết cho chúng tôi như sau:

"Bản Tin của các anh ra đơn giản, gọn gàng mà đẹp, tôi đề nghị các anh cứ giữ cách trình bày như vậy, làm chỉ một mẫu standard".

Về nội dung Bản Tin, AH Lê Trọng Bửu, San Diego, CA khuyến khích chúng tôi:

"Nhờ có các anh mà LTAHCC còn tồn tại, khởi sắc từ hình thức cũng như nội dung".

Trong nội dung của Bản Tin, ngoài các bài vở của các AH các nơi gửi về, chúng tôi có trích đăng 1, 2 bài có tính cách kỹ thuật để AH nhìn thấy đôi chút những gì đang diễn tiến chung quanh và nhìn thấy vài khía cạnh của nghề nghiệp chúng mình.

Vậy để đồng nhất, chúng tôi vẫn cho ra Bản Tin 65 thay vì "Lá Thư".

Bản Tin dịch từ chữ Newsletter chỉ khác có Bản Tin khi dày khi mỏng mà thôi tùy tình hình tài chánh cho phép.

Chúng tôi cũng không quên cảm ơn AH Nguyễn Đăng Thịnh Hayward, Cali đã giới thiệu giùm cho chúng tôi một nhà in có tinh thần nghề nghiệp, đã trình bày 3 Bản Tin đẹp đẽ mà tính giá cả cũng văn nghệ nhẹ nhàng. Ông bà chủ nhà in là Trần Vũ, 687 E. Brokaw Road, San Jose, CA 95112, Tel.: (408) 437-8843 làm việc rất đúng đắn, có thể hoàn tất Bản Tin

trong vòng 2 tháng, kể cả việc sửa chữa bản thảo, và gửi về bằng UPS cho mình.

Trong Bản Tin 65 Bản Tin Xuân này, quý AH sẽ đọc các bài của AH Ngô Trọng Anh, Nguyễn Ngọc Nhâm, Nguyễn Phúc Bửu Tập, Nguyễn Phúc Bửu Hạp, Trịnh Hảo Tâm, Lê Thành Trinh, Tôn Thất Thiệu, Thi Nguyễn, Tôn Thất Tùng, Khúc Đản, Hà Thúc Giảng, Trần Văn Thu, Bùi Đức Hợp, Nguyễn Xuân Mộng, Trịnh Hữu Dục, Nữ sĩ Liên Hué, Nguyễn Sĩ Tín, Nguyễn văn Tiến, Nguyễn Phước Hương Bình và nhiều AH khác.

AH Ngô Trọng Anh San Francisco đã luận bàn về thuyết hư vô, có có không không:

"Có thì có tự mây may

Không thì cả thế gian này cũng không"

hay là:

*"Thử xem ánh nguyệt lòng sông,
Nào ai hay biết có không là gì".*

Bài này có về hợp tình, hợp cảnh, hợp thời vì trong lúc này, để ý thấy các AH trong tuổi chúng ta hướng về chủ thuyết Phật Giáo rất nhiều. Ở vùng Vịnh San Francisco có vài AH đột nhiên lên Tu viện Kim Sơn ở Santa Cruz tu niệm vài ngày, ăn chay năm đất. Ở Sacramento hôm Chủ nhật vừa rồi, tại sân quần vợt, một AH sau khi quần vợt xong, mệt như người, vào thử dốc trên ghế, và lấy quyển "Thiên Hành" của Nhất Hạnh ra cầm nơi tay chăm chú đọc.

AH Trịnh Hảo Tâm ở Fontana, Cali, trình bày một vấn đề có tánh cách xã hội, một vài phân cách của cuộc sống H.O. trên 2 nền văn hóa Việt Mỹ khác biệt.

AH Lê Thành Trinh ở Louisiana trong bài "Truyện tâm phào về Louisiana" thì tự cho mình viết văn "lục lộ", song văn của AH Trinh rất ước át, vui vẻ, và nhẹ nhàng thổ lộ tâm

tình.

AH Nguyễn Ngọc Nhâm ở Los Angeles trong bài "Viết Cho Huế" đã nói về:

*"Huế đẹp, Huế thơ
Huế mơ, Huế mộng
Huế tộng-bộng hai đầu"*

AH Nguyễn Ngọc Nhâm là một kiến trúc sư. Đọc bài "Viết Cho Huế", quý AH sẽ được AH Nhâm giải thích vì sao Huế tộng bộng hai đầu, và nhìn thấy việc thiết kế đô thị Huế qua cặp mắt của một kiến trúc sư.

Đọc Bản Tin 65, quý AH sẽ thấy tình thân tương thân, tương ái, tình thương đồng bào nhân loại đáng cao. Xin đọc vài vần thơ của Bà Thái Ngộ Khê ở Paris, bà con gần của AH Hồ Đắc Cáo, tình thương của Bà bao quát, mệnh mông:

*"Ai vui mình cũng vui theo,
Người buồn ta cũng hắt hiu vì người
Chia chung nhau một tràng cười
Dầu cho cười gượng với đời cũng khuấy".*

*

*"Quê hương có sợi tơ hồng
Thương nhau kết một giải đồng
chung vui"*

Bà Thái Ngộ Khuê nhìn đời bằng một đôi mắt yêu đời, vui đời vì đời rất đẹp:

*Cõi tiên là cảnh thiên đình
Cõi trần bể ái nguồn tình là nơi.
Mây bay cho đẹp vòm trời
Hoa tươi cỏ tốt cho đời điểm trang"*

AH Tôn Thất Thiệu ở San Francisco thì rất thiết tha với tình Ái-hữu Công Chánh, lời thơ tuyệt vời, nghẹn ngào, thương tiếc AH Nguyễn Lương Ngôn:

*"Ta còn để lại gì đây
Vẫn vừng trăng bạc, vẫn mây trời dài
Cuộc đời nay lại ngày mai*

*Sương pha mái tóc, hình hài
nhiều nhưong*

*

*Về đây bốn bể không bờ
Gặp nhau trần thế ta mơ xứ người
Tình Ái Hữu, bốn khung trời
Giấc mơ Trang Tử không ngoài
tâm tay"*

*

Thôi giới thiệu ngang đây cũng vừa, các bài còn lại rất đặc sắc, song đại khái còn chi tiết để quý AH tự thưởng thức.

Bản tin này đến với AH vừa tròn 3 Bản Tin, dù số lượng mà chúng tôi hứa cùng Quý AH trong năm 1994.

Trong Bản Tin 64 chúng tôi đã kêu gọi các vùng đứng ra nối tiếp chúng tôi đảm nhận Bản Tin cho niên khóa 1995. Đến nay cũng chưa có nơi nào hồi âm.

Chúng tôi cũng có điện thoại với AH Lê Khắc Thí và nói sơ qua việc phát hành Bản Tin giai đoạn kế tiếp.

Chúng tôi cũng có điện thoại với AH Trần Sĩ Huân, AH Nguyễn Đăng Thịnh, AH Hà Thúc Giảng, AH Nguyễn Đình Duật và AH Nguyễn Thiệp, song tất cả, vì lý do này hay lý do khác chưa thể đảm nhận Bản Tin năm 1995 và hy vọng, có thể đảm nhận vào năm kế tiếp.

Chúng tôi hy vọng rằng Bản Tin này vẫn còn tồn tại lâu dài và Bản Tin sẽ không chết và chưa chết. Có người nói rằng suy tưởng như vậy thì hơi lạc quan, song ở đời sống lạc quan, vui vẻ, cười hề há có phải sướng hơn là sống bi quan, mếu máo, bi lụy và không tin tưởng ở ngày mai.

Trong một phiên họp ở Sacramento, Cali có trên 50 AHCC tham dự năm vừa qua, một AH Kỹ sư Điện lực đã phát biểu ý kiến như sau, trong tiếng vỗ tay hoan nghênh của cả phòng họp:

"Đừng bao giờ nói Lá Thư sẽ chết, đang chết và chết thiệt. Lá thư vẫn sống. Có ai bảo Ban Phụ Trách

phải làm 4 Lá Thư, hay 2 Lá Thư một năm đầu. Ban Phụ Trách có toàn quyền cho ra bao nhiêu LT mỗi năm tùy khả năng của mình. Một năm cho ra một Lá Thư cũng được như bên Điện Lực Việt Nam, như Tập san Chu Văn An, Gia Long, như Tuyển tập Nhớ Huế, như Tiếng Sông Hương. Nếu AH nào ở nơi nào làm được hơn, thì xin lãnh giùm mà làm đi”.

Trong một bức thư chúng tôi nhận được của AH Hà Thúc Giảng thuộc khóa 58 cách đây vài ngày, AH Giảng cho hay đang bàn tính với AH Lê Mộng Hùng thuộc khóa 58 đảm nhận dùm cho năm 1995. Kết quả chờ xem.

Nếu AH Lê Mộng Hùng ở Fremont, AH Bửu Hiệp ở Sacramento, AH Lê Khắc Thí ở Laguna Hills, CA, AH Bửu Hạp ở Torrance, CA, AH Nguyễn Tấn Thọ ở San Diego, CA, AH Ngô Nắm ở Washington, DC thay phiên thì Bản Tin có thể dễ dàng vượt mình tiến bước qua đầu thế kỷ 2000.

Cũng cần nói rõ để AHCC khắp nơi rõ ràng khóa 58 gồm nhiều AH phần đông đang làm việc tại vùng Vịnh San Francisco, có một lực lượng rất hùng hậu, kể ra vài người như AH Hà Thúc Giảng, Tôn Thất Thiệu, Lê Ngọc Diệp, Trần Bá Quyên, Nguyễn Đăng Thịnh, Lê Mộng Hùng, Trần Hữu Tấn và Nguyễn Văn Định. Nhóm này đã từng đảm nhận phụ trách Lá Thư 3, 4 lần rồi, vậy AHCC rất trông mong ở sự đáp ứng của khóa 58 như AH Hà Thúc Giảng đã viết như trên, nếu không phải phụ trách LT vào năm 1995 thì xin lãnh dùm cho vài năm kế tiếp, 1996, 1997.

Trong lúc chờ đợi, chúng tôi có nhận được thư của AH Lê Khắc Thí, Bửu Hạp, Nguyễn Sĩ Tín và nhiều cú điện thoại của các AH khác yêu cầu chúng tôi đảm nhận phụ trách Bản Tin AHCC thêm một năm nữa, năm 1995. Riêng AH Lê Khắc Thí có cho hay, sẽ cố gắng tiếp tay chúng tôi nếu

chưa tìm ra nơi cho Bản Tin nương tựa.

Chúng tôi có đem vấn đề này ra bàn tính với các anh em trong Ban Phụ Trách 94 và các anh em, mặc dầu công việc đa đoan, cũng vui lòng hưởng ứng và thanh toán lời yêu cầu của các AH để Bản Tin được liên tục.

Chúng tôi xin ghi nhận các cố gắng và thiện chí của AH Trình Hữu Dục, Lê Văn Phương và Nguyễn Quang Bê cùng các AH khác, đã để nhiều thì giờ để phát hành Bản Tin rất sớm. Chúng tôi cũng xin cảm ơn AH Hồ Nhựt Tân đã đảm nhận phần tài chánh mệt nhọc và nặng nề, không biết bao nhiêu lần phải đi đến ngân hàng để gọi tiền.

Và đặc biệt nhất là AH Nguyễn Quang Bê từ ngày đảm nhận chức vụ quan trọng hơn tại Bộ Công Chánh Cali, giải quyết tất cả các công tác đấu thầu trong vụ động đất Northridge ở Nam Cali trị giá trên tỉ bạc, bay đi bay về Los Angeles mỗi tháng mấy lần, và vẫn để một số thời giờ đánh máy bài vở của AHCC gửi về và giúp đỡ AH Trình Hữu Dục trong việc phát hành.

Vậy là vấn đề phụ trách Bản Tin AHCC cho năm 1995 đã được giải quyết ổn thỏa. Bài vở, thư tín, chi phiếu xin gửi về cho AH Bửu Hiệp, 3350 Routier Road, Sacramento, CA 95827. Chi phiếu xin đề tên AH Hồ Nhựt Tân, phụ trách phần tài chánh của Bản Tin. Các bài để đăng vào Bản Tin 66 xin gửi về trước ngày 30/4/95 là hạn chót.

Phương cách làm việc của Ban Phụ Trách Bản Tin năm 1995 cũng theo đường lối xưa nay đã hoạch định, đó là “liệu cơm gắp mắm”. Bài vở thì không thiếu, thư tín cũng có dư. Đã có thêm nhiều cây bút xuất sắc mới gia nhập như Nguyễn Bửu Phúc Tập, Nguyễn Ngọc Nhâm; các cây bút cũ mà bài vở cũng được nhiều người ưa chuộng như Phan Đình Tăng, Trịnh

Hào Tăm, Nguyễn Phúc Bửu Hạp, v.v... cũng sẵn sàng viết lách gia tăng. Vấn đề cốt cán là tài chánh. Mỗi Bản Tin phát hành đều có báo cáo tài chánh ở trang cuối, báo cáo tồn quỹ sau khi ra số đã phát hành kỳ trước. Chi phí một Lá Thư như Lá Thư 62 dày 96 trang phát hành ở Nam Cali tốn khoảng \$3,500. Chi phí một Bản Tin 64 phát hành ở Bắc Cali dày 56 trang tốn khoảng \$1,750. Tóm lại tùy theo Bản Tin dày mỏng mà phí tồn nằm trong \$1,750 đến \$3,500. Vậy các AH cứ xem tình hình tài chánh trang cuối mà yểm trợ, và không nên tiện hỏi sao Bản Tin kỳ này chưa ra, hay là Bản Tin kỳ này dày mỏng. Có tiền thì ra Bản Tin, tiền ít thì nghỉ một kỳ. Tiền nhiều thì Bản Tin dày, tiền ít thì Bản Tin mỏng. Riêng Bản Tin số 65, Bản Tin Xuân, để các AH năm châu thường thức một mùa Xuân vui vẻ, thoải mái và để bài vở các AH gửi đến trước đây đều được đăng cả cho vui vẻ cả làng, khỏi có AH nào thắc mắc sao bài gửi đến mà chưa thấy đăng, chúng tôi cho phát hành Bản Tin kỳ này dày khoảng 140 trang, trội hẳn với các Lá Thư hay Bản Tin kỳ trước.

Vậy đến đâu hay đến đó, xin cùng nhau vui chung trong tinh thần Ái Hữu đoàn kết của mùa Xuân này, xin tận hưởng các giờ phút quý báu cùng nhau san sẻ tâm tư qua các bài của AH viết, trong cuộc sống tha hương xa nhà, xin ngậm nga cho khoái:

*Thà một chút huy hoàng rời
chợt tối,
Còn hơn buồn le lói suốt canh
thâu.*

Chúng tôi xin chấm dứt Lá Thư Ban Phụ Trách ở đây và một lần nữa, xin cầu chúc AHCC năm châu một mùa Xuân tươi vui, hạnh phúc và thân tâm thường an lạc.

BỬU HIỆP
15/12/94