

Thư Tín

□ A.H. LÊ SĨ NGẠC, MC LEAN VIRGINIA

Đầu năm 1990 trong lúc đang đánh bài “bridge” tại nhà một người bạn ở vùng McLean, thì tôi bị “heart attack” thình lình. May xe cứu thương tới chở vào bệnh viện kịp nên chỉ sau một tuần lễ là được về nhà. Qua tháng Bảy tôi phải vào bệnh viện một lần thứ hai cũng vì lý do tim yếu (chất cholesterol trong mạch máu khá cao làm cho vài coronary arteries bị kẹt). Tới lần thứ ba, cuối tháng 9, 1990, vì hai lần đầu cách chữa angioplasty (nâng to các mạch máu bị kẹt) không có kết quả tốt, nên các bác sĩ phải dùng phương pháp mổ ngực làm by-pass để cứu tôi (họ lấy một cái vein ở noi ống chân của mình, cắt ra làm 3 và chắp thêm vào 3 arteries bị kẹt cholesterol đó). Cái operation của tôi gọi là triple by-pass. Từ đó máu được dẫn vào tim đều đặn nên sức khỏe đã trở lại bình thường. Tuy nhiên tôi cũng phải kiên cử về việc ăn uống và phải ráng tập thể dục và đi bộ hàng ngày mới được. Tôi nghĩ lại nếu còn ở Việt Nam thì tôi đã chầu trời hồi nào rồi!

Tôi gửi theo đây một tấm hình chụp với A.H. Lê Thanh Tòng tại Key West, FL ngày 12 tháng 11, 1993. Tòng (CC Khóa 64) có rất nhiều cảm tình tốt đặc biệt đối với tôi, nên đã có nhã ý mời chúng tôi xuống Florida nghỉ một thời gian để tránh mùa đông ở vùng kinh đô. Cả hai vợ chồng tiếp đãi chúng tôi rất nồng hậu cả gần 2 tuần lễ tại nhà ở Coral Springs gần Miami. Tình thầy trò cũ mà qua Mỹ vẫn còn đậm đà như vậy làm cho tôi rất cảm động.

* * *

Mặc khác trong lá thư vừa rồi cũng như trong nhiều lá thư trước, có rất nhiều bài nhắc tới cố đô Huế và in hình cột cờ trước Thành Nội. Tôi gửi tấm hình đặc biệt này, chụp hồi cuối năm 1947 (hoặc là đầu 1948), trong khi tôi còn làm Phó hội Trưởng của Hội Đồng Chấp Chánh Lâm Thời Trung Việt. Hội đồng này do phong trào Quốc Gia Liên Hiệp chống Cộng Sản ủng hộ ra đời ngày 14/4/1947 để thay thế chính quyền Việt Minh đã tản cư về quê và dời lần hồi ra Bắc Việt. Mục đích chính của phe Quốc Gia hồi đó là lo giải quyết gấp các vấn đề tiếp tế và an ninh cho đồng bào ta, tránh cho dân gian khỏi bị đặt dưới quyền cai trị trực tiếp của bọn quân đội thực dân viễn chinh Pháp.

(Tại sao hồi năm 1945 tôi còn làm Khu Trưởng CC miền Hậu Giang ở Cần Thơ mà đầu năm 1947 có mặt ở Huế là một chuyện khá dài giòng dính líu nhiều với vụ kháng chiến chống Pháp hồi đó, không thể nói cho hết trong bức thư này).

Lúc Hội Đồng Chấp Chánh (HĐCC) ra đời thì cột cờ trước Thành Nội đã bị CS phá tan cảng như các cung điện lịch sử khác trong Thành Nội, nên tôi liền lo việc xây dựng lại một cột cờ mới cao 30m, trong một thời gian ngắn, để treo lên lá cờ vàng 3 sọc đỏ của Quốc Gia. Tôi không nhớ rõ ngày khánh thành, chỉ nhớ mại mai là vào cuối năm 1947? Trong hình này từ trái qua mặt là những người thuộc HĐCC.

Trần Ngọc Liễn, Đinh Hữu Uyên, Lê Sĩ Ngạc, Trần văn Lý (Hội trưởng, quá cố), Bửu Hiệp, bác sĩ (quá cố), Nguyễn Đình Hàm. Người chót là cố Kỹ sư Trương văn Huế, không có thuộc HĐCC. Ông Huế đã lo lập đồ án và kiểm soát vụ xây dựng cột cờ lại.

Bởi vậy một lần tôi đọc bài gì nói về Cố Kinh đô Huế và in hình cột cờ, là tôi nhớ tới công chuyện đã xảy ra cả gần nửa thế kỷ rồi.

BPT – Xin cảm ơn A.H. đã cho biết về việc sửa chữa cột cờ và một vài chi tiết về cholesterol và bypass.

□ A.H. TRỊNH HẢO TÂM, FONTANA, CALI

Nghe nói A.H. dự định chỉ ra Bản Tin (ngắn) mà không ra Lá Thư (dài hơn) vì sợ không đủ tài chánh và nhân lực. Nhưng theo tôi thấy BT hay LT thì công việc vẫn tồn thì giờ gần như nhau (dán nhãn phân phối, gửi bưu điện) nhưng BT ngắn thì đọc không “đã” bằng Lá Thư. Mong A.H. đã hy sinh thì hy sinh cho trót luôn. Giá đình Công Chánh sẽ hoan nghênh hết mình.

BPT – Ra Lá Thư nhiều trang hơn, đọc “đã”, chúng tôi làm được. Song tài chánh chưa “đã”; lá thư 62 tờ phí \$3,500; quỹ AHCC hiện nay còn lại \$2,000.

□ A.H. LÊ THÀNH TRINH, BATON ROUGE, LA

Tôi rất mừng được biết anh và các anh ở Bắc Cali nhận phụ trách LTAHCC năm nay. Tôi nghĩ rằng danh từ AHCC nên được hiểu là những người đã có liên hệ với ngành CC ở miền Nam Việt Nam trước đây, chứ khó có thể áp dụng cho các người Việt Nam làm việc cho ngành CC hiện nay, ở VN cũng như ở nước ngoài. LTAHCC là mối liên lạc giữa các AHCC, hiểu theo nghĩa hẹp ở trên, nên đời sống của nó cũng sẽ chỉ như đời sống của chúng ta, là những người đã bước vào giai đoạn cuối của cuộc đời. Tôi hơi bi quan nhưng có phải đây là sự thực không, anh Hiệp?

Tôi hiện ở Baton Rouge, thủ phủ của tiểu bang Louisiana, không hiểu vì lý do gì các ông Pháp trước đây đã đặt cho thành phố này cái tên rất kỳ cục và tượng hình là “cây gậy đỏ” này. Khi có thì giờ, tôi sẽ tìm hiểu về cái tên này. Thành phố Baton Rouge này có độ 200,000 dân và người Việt có độ 1%. AHCC mình thì vốn vẹn có 3 ngoe: Anh Ông Ngọc Ngoạn (khóa 67), anh Ái văn và tôi. Anh Văn thật ra không phải là dân của Baton Rouge vì sở làm của anh ở Houston, Texas. Anh chỉ được biệt phái làm việc ở đây thôi.

Hầu hết các AHCC ở Louisiana sống ở New Orleans, cách Baton Rouge chừng 80 miles. Có thể kể tên các anh Phan Đình Tăng, Hoàng Ngọc Ân, Bùi Đức Hợp, Bùi Văn Can, Huỳnh Văn Ân, Nguyễn Thanh Lâm (ra trường sau 75). Thỉnh thoảng tôi cũng có đi New Orleans vì ở đó có cái chợ chồm hổm của người Việt họp vào mỗi sáng thứ Bảy.

Tôi qua Mỹ từ cuối năm 1989, ở Cali 2 năm, Texas 1 năm và nay ở Louisiana cũng gần 1 năm. Số tôi khá vất vả nên không biết nay đã ổn định được chưa?

Có dịp nào mời anh qua Louisiana chơi.

BPT – Xin đăng LT của anh để anh em ở xa biết đôi chút về Louisiana. Khi nào anh tìm xong ý nghĩa của danh từ “Baton Rouge”, xin anh cho biết.

□ A.H. BẠCH VĂN HẠ, MADISON, WI

Xin gửi đến Ban Phụ Trách Lá Thư AHCC năm 1994 chi phiếu 20 đô để ủng hộ Lá Thư AHCC. Rất hoan nghênh các Ái hữu đã hăng hái và vui vẻ nhận lãnh phụ trách Lá Thư AHCC năm 1994.

BPT – Xin Cám ơn. Khi nào rảnh, xin viết cho một bài nói về tiểu bang mà A.H. đang ở.

□ A.H. NGUYỄN XUÂN MỘNG, SACRAMENTO, CALI

Xin giới thiệu với anh tờ “Nội San Trưởng” để nếu được, xin cho phổ biến trên bản tin.

BPT - “Nội san Trưởng” có tòa soạn ở 3326 Monarch Lane, Annandale, VA 22003, USA. Giá báo \$10 một năm 4 số. Ngoài Huê Kỳ \$15. Xin giới thiệu đến AH để tùy nghi yểm trợ.

□ A.H. PHẠM N. HANH, ARCADIA, CALI

Tôi nhận được LTAHCC “Mừng Xuân Giáp Tuất”, và rất mừng được anh và các anh em miền Bắc Cali phụ trách. Số 62 vừa qua vẫn đặc sắc như ngày nào. Hy vọng rằng các số kế tiếp còn khởi sắc hơn.

Hôm nay cũng là ngày mồng một Tết, tôi xin kính

chúc anh và bửu quyến cũng như các anh trên đó một năm mới an lành, hạnh phúc.

Năm nay tôi cũng xin anh gửi cho bản danh sách AHCC cập nhật. Có một chi tiết nhỏ, là tôi đã chuyển về Arcadia, California từ 3 năm nay, địa chỉ đã được cập nhật, nhưng số điện thoại thì vẫn là số cũ ở Kansas. Xin anh làm ơn cập nhật số điện thoại: (818) 574-9532.

Sau cùng tôi xin ủng hộ Lá Thư \$20.00

BPT – Xin cảm ơn anh đã yểm trợ tinh thần lão vật chất cho LT.

□ A.H. ỦNG SƠ, SAN JOSE, CALI

Tôi đến Huê Kỳ hôm 24/2/94. Hiện nay tôi ở với em tôi là: Ủng Chiêu - 2082 Danderhall Way, San Jose, CA 95121 Tel. (408) 238-4326. Tôi qua đây theo chương trình đoàn tụ gia đình (ODP).

BPT – Xin mừng anh đoàn tụ với gia đình và chuẩn bị cho cuộc sống mới.

□ A.H. LÊ ĐỨC THÁI, SAN JOSE, CALI

Thật là một món ăn tinh thần bổ dưỡng khi nhận được Lá Thư AHCC mừng Xuân Giáp Tuất.

Bài vở phong phú, trang trí tuyệt vời. Xin anh cho tôi đóng góp một số tiền nhỏ để cung cấp cho LTAHCC.

Nhân tiện xin anh cho tôi địa chỉ của anh Nguyễn Thành Đóm ở Sydney, Úc Đại Lợi và anh Đỗ Hữu Hữu ở Pháp. Thành thật cảm ơn anh.

BPT – Xin hoan nghênh việc yểm trợ tinh thần và vật chất của anh. Nếu Anh em nào cũng nghĩ như anh, thì LT này còn tồn tại lâu dài.

Xin gửi anh địa chỉ của 2 anh bạn anh yêu cầu.

□ A.H. TÔN THẤT THIỀU, SAN FRANCISCO, CALI

Nghe tin anh phụ trách lá thư Công Chánh mà phục quá. Kính chúc anh có nhiều bài vở đặc sắc.

Hôm nay Thiên có bài thơ, gửi anh xem và nếu anh thấy được để cho lên báo AHCC cho vui.

BPT – Xin cảm ơn lời khen tặng của anh. Bài thơ của anh đã được đăng vào bản tin này. Thơ anh nhẹ nhàng, ngọt ngào và tình tứ, đọc lên đã thấy mê rồi.

□ A.H. LÊ KHẮC TRÍ, NAM CALI

Bản danh sách đã được anh Đài cập nhật, kỳ này anh tự ý đảo ngược tên theo lối Mỹ, theo anh Đài để dễ tìm, nhưng theo tôi xưa nay mình đã để họ trước tên sau, đổi làm gì. Nếu anh không thấy gì trả ngại thì cứ để như

anh Lý Đái đã làm.

BPT – Xin cảm ơn. Đã nhận được bản danh sách cá nhân hóa do anh Đái làm.

□ A.H. HÀ THÚC GIĂNG, HAYWARD, CALI

Tôi gửi bài này để anh xem, nếu thấy có vui thì đăng vào LT Công Chánh. Bài này có được cũng là một sự tình cờ. Nhưng viết cho ra được thì thấy khó quá. Nhưng mình viết bài theo ái hữu thì không hay mới là ái hữu Công Chánh.

BPT – Bài “Sử Lộc và Kinh Đào Kỳ Diệu” của anh viết rất công phu dài 11 trang nói về sự tích một người Việt Nam điều khiển đào một con kinh dài 32 cây số ở Quảng Đông, Trung Quốc sẽ được đăng vào Lá Thư. Riêng bài thơ “Vịnh Sử Lộc” của anh xin cho đăng vào bản tin này để anh em thưởng thức trước.

□ A.H. LÊ SÁU, TORONTO, CANADA

Nghe anh tuổi gần thất thập cổ lai hy mà còn làm việc và còn chơi tennis được là vũng vàng lắm, mừng cho anh nhiều. Gia đình anh chị có duyên được định cư nơi xứ ấm áp không khác gì ở quê nhà. Còn như ở bên này, lạnh 6 tháng và mát 6 tháng, mỗi lần mùa đông đến, tuổi già hay bị bệnh cúm, bác sĩ gọi là cúm Bắc Kinh của CS lây sang qua ngã Hong Kong. Tuy nhiên mặc dầu xú lạnh, lại được dãi ngộ hơn ở quê nhà, có chánh phủ lo mọi mặt, khỏi phiền đến con cháu. Không biết đến lúc nào nước ta mới được giống người như thế này!

Khi nào có dịp gặp anh Hoàn (Hoàn già) và Đoàn (trung niên trước ở Nha Trang) và gặp anh Mộng, nhờ nói tôi có gởi lời thăm.

BPT – Xin cảm ơn anh. Đã nhận được chi phiếu \$301.54 do A.H. Toronto lì xì cho LTAHCC trong dịp đầu năm.

□ LÃO HẠC NGUYỄN MẠNH TIẾP, WESTMINSTER, CALI

Tôi xin gởi tới anh chi phiếu #408 ngày 7 tháng 2, 1994 \$30 US để đóng: Tiền Niêm liêm Lá Thư CC \$20.00; Tiền PhânƯ \$10.00. Tôi rất tiếc đã lỡ hẹn không đến dự buổi tiệc tất niên của Hội AHCC Miền Nam Cali tổ chức vì sức khỏe yếu kém đi lại khó khăn.

BPT – Xin cảm ơn Lão Hạc. Đã nhận được chi phiếu \$30 yểm trợ LT và cứu trợ. Khi nào rảnh rang và có nguồn cảm hứng, xin Lão Hạc cho một vài vần thơ đăng vào LT cho anh em thưởng thức cho vui.

□ A.H. ĐINH GIA BÁI, TORONTO, CALI

Tôi gởi theo đây ngân phiếu \$30 để ủng hộ LTAHCC năm 1994. Sau đây nhờ anh đăng vào tờ LTAHCC sắp xuất bản: “Tôi xin chân thành cảm ơn các ái hữu đã đến thăm tôi và gởi thư thăm tôi trong thời gian tôi nằm dưỡng bệnh ở bệnh viện”.

BPT – Xin cảm ơn sự yểm trợ của anh và xin cầu chúc anh chóng bình phục.

□ A.H. LÊ TIỀM, DOWNEY, CALI

Lá thư của AHCC số 1 Xuân Giáp Tuất đem đến cho tôi một tin mừng vô hạn: Chính anh và huy động thêm một số anh em Bắc Cali đứng ra phụ trách LT trong năm 1994 này để làm sợi giây liên lạc và con nhạn đưa tin trong anh em chúng ta lưu lạc, tản mác khắp năm châu! Riêng tôi, ý kiến khô khan nghèo nàn nên không đóng góp được bài vở gì với anh em! Rất tiếc là không được ở gần các anh, Bắc Cali, để góp công sức với các anh, theo khả năng của mình, để lo chung với các anh trong “Lá Thư” của chúng ta.

Tôi rất hoan nghênh anh có lòng vị tha, đem hết cả tâm trí lo nghĩ đến đoàn thể của chúng ta.

BPT – Xin cảm ơn anh đã yểm trợ tinh thần và vật chất cho LT.

□ A.H. MAI HIỆP THÀNH, MORENO VALLEY, CALI

Xin kèm theo đây tấm chi phiếu \$20.00 để ủng hộ Lá Thư Công Chánh.

Nhân dịp đầu Xuân, thân chúc anh và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý. Và nhờ anh chuyển lời thăm hỏi của tôi đến các anh em trong gia đình CC.

BPT – Đã nhận được chi phiếu. Xin cảm ơn.

□ A.H. NGUYỄN THIỆP, SF, CALI

Kèm theo đây là tấm ảnh và bản tin ngắn của anh Lê Thanh Tòng tại Florida. Kính gởi anh để tùy nghi. Bao giờ thì bản tin số 1 của miền Bắc Cali ra đời anh nhỉ! Tôi đang chờ ý của anh để thi hành.

BPT – Ánh của anh Tòng đã đăng vào bản tin này. Bản tin miền Bắc Cali cứ 3 tháng ra 1 lần. Bản tin thứ 1 ra vào đầu tháng 4 năm 1994. Rất cảm ơn sự sốt sắng của anh. Anh em mình sẽ phân chia công việc với nhau để cùng phụ trách Lá Thư. Sẽ gặp anh lại và nói chuyện nhiều hơn.