

# phiếm luận

(thư của một thân hữu ở Pháp)

...Vô cùng cảm tạ thịnh tình  
quí hóa như anh đã viết: "Qui se  
ressemblent s'assemblent" -  
đồng nghĩa với quan niệm đồng  
phương "đồng thanh tương ứng,  
đồng khí tương cầu."

Đời này rất khó kiểm bạn  
"thanh khí" chân chính! Thế  
giới hiện tại không chú trọng  
đạo đức nhân nghĩa mà chạy  
theo vật chất lợi lộc, cho nên có  
vô số "đồng chí" bịa bợm, lừa  
đảo, bóc lột,...

Nói đến giao du quen biết,  
thì chúng ta đã gặp vô số nhân  
vật, tựu trung tri kỷ tri tâm thử  
hỏi đã được mấy ai?! Kiểm  
được người thấu hiểu lòng nhau  
để hàn huyên tâm sự, san sẻ vui  
buồn, chia sót cho nhau thao  
thức bǎn khoǎn trước tình nhà  
nợ nước thật hiếm có!

Trong bước đường lưu vong  
hải ngoại, anh kết hợp được  
một số khá đồng bằng hữu,  
cùng trong đoàn thể đồng  
nghiệp, chẳng đề cập vấn đề  
chính trị, đó cũng là một công  
cuộc đáng mừng!

Tôi, khác đôi chút, tiếc thay  
tay đã nhúng chàm... Chìm nổi  
từ thuở thiếu thời cho Đất  
Nước, kém khả năng, thiếu kinh  
nghiệm! Lên voi xuống chó, vào

tù ra tội, trước sau trải năm, sáu  
lần, dưới tất cả mắng chửi, từ  
thực dân đến cộng sản, cho tới  
độc lập quốc gia (1940-1963),  
rồi chung qui là một xác thân vô  
dụng đối với giang san chủng  
tộc!

Nay, lão lai tài tận, suy gẫm  
cuộc đời thăng trầm dĩ vãng mà  
lấy làm thiện thường xấu hổ cho  
mình! Lòng nhiệt huyết của  
mình do truyền thống Ông Cha  
không đem lại chút nào bổ ích  
cho đại sự, vì được đào tạo  
trong khuôn khổ "vương đạo"  
mà rủi phải sinh sống chung  
dụng với cảnh huống "bá  
đạo"!... Đã có lần tu duy đến  
triết lý "trung đạo" của Phật  
pháp, "trung dung" của Khổng  
tử, "hoàn trung chí thiện" của  
Lão giáo để chấp trung, nhận  
xét chỗ sai chỗ đúng của vương  
đạo, nơi phải nơi trái của bá  
đạo, tránh cực đoan mà dung  
hòa cho đường lối của mình.  
Nhưng ngao ngán thay, trong  
giai đoạn khá dài hoạt động,  
chẳng có ai áp dụng một cách  
khôn ngoan triết lý ấy! Ước chi  
triết lý kia được kẻ làm chính trị  
tôn trọng phần nào, thì nhân  
dân đâu đến nỗi nghèo nàn đói  
khổ, lầm than chết chóc! Suốt  
đời lặn lội của tôi, luôn quản

chung qnhanh vấn đề ấy mà lầm  
lúc thắc mắc, hóa ra ngắn ngo  
khờ dai!

Đến nay, bóng chiều đã xế,  
tự nhận mình lầm lối quá nhiều!  
Quốc tế là gì? Liên Hiệp Quốc,  
Hội Đồng Bảo An là gì? Siêu  
cường, đại cường, tư bản là gì?  
Cộng sản là gì? Hiểu cho rõ lẽ  
thì đều là bi hài kịch phô diễn  
trên sân khấu năm châu bốn  
biển! Cá lớn nuốt cá bé, lý luận  
kẻ mạnh hiếp đáp kẻ yếu. Xưa  
nay đã có quốc gia nào đổ máu  
giùm cho nước khác độc lập tự  
do?! Siêu, đại cường hùa bè  
cùng nhau chia xé lợi quyền  
trên xương máu tiểu nhược!  
Nhân quyền, tự do, dân chủ,  
nhân đạo, vv... khẩu hiệu dầu  
môi trót luỗi của nước lớn để  
che giấu sự bịa bợm, xâm lấn,  
bóc lột nước nhỏ! Mấy năm sau  
nạn "trò hè" đảo chính tại Nga  
Xô, chinh phạt Irak, viện trợ  
Somalie, cấp cứu Nam Tư, xen  
vào nội bộ Cam Bốt, bóc lột  
nhân công VN, vv... chưa đủ  
làm sáng mắt những ai còn óc  
vọng tưởng hão huyền! Những  
sự kiện đó, thật hay giả, đúng  
hay sai? Giả mà mạnh là thật,  
sai mà có người theo là đúng.  
Đúng mà yếu là sai, có gì chứng  
minh tuyệt đối đâu? Phản quốc  
ngày trước, yêu nước hôm nay,  
thay đèn đổi tráng vẫn có kẻ  
chẳng cho đó là thương tai gai  
mắt, đàng khác còn ca tụng  
hoan hô nữa! Do thành tâm  
tiện chí mà tôi bị thúc đẩy dồn  
ép vào đường lầm lạc đấu tranh  
chính trị! Ngoài ra còn đóng  
góp vào hành chánh, dù bất  
bình thời sự mà cáo thoái ngang  
nhiên mấy lần, nhưng xét cho kỹ

cũng chẳng bở ích cho ai cả! Chẳng phải ếch nầm đáy giếng, nhung tránh sao khỏi cái tội không thấy rộng nghe xa, không tự lượng sức lực yếu đuối, khả năng kém cỏi của mình; chỉ nên rốt cuộc lại hoàn "đã tràng xe cát".

Tù xưa, tôi vẫn tin tưởng "nhân vật trí thức", vì đồng bào VN ta thầm nhuần lâu đời giáo dục đồng phương, tôn trọng kẻ sĩ trí thức (trí thức khoa bảng và trí thức không khoa bảng). Nhưng dụng chạm với họ trong những năm qua, tôi không được may mắn gặp số nhiều trí thức thật sự! Đa phần là trí thức không khai khái, không tiết tháo - chẳng dám vơ dưa cả nắm. Hạng trí thức này là con dao lợt hại, nếu để cho bọn "chính trị đồ tể" lợi dụng, thì tha hồ chặt chém sướng tay! Trái lại trí thức chân chính, khí phách tiết tháo đàng hoàng thì có bao giờ cống hiến trí tuệ và tài năng của mình cho phuờng nước đục thả câu, buôn dân bán nước! Còn một hạng "trí ngù" lâu nay ta thấy chúng nó xun xoe khoác lác, không cần đếm xia nữa!

Tuổi hoảng hôn gần tắt lịm rồi, dĩ vãng đã cho tôi một bài học chân chính, nhưng thời gian đâu còn chờ đợi, để đem sở học kinh nghiệm ấy mà thực hành? Có biết ăn năn thì cũng quá muộn màng.

Ngao ngán trước biến chuyển chung của thế cuộc và nhân tình đảo điên hiện tại đang gây nhiều bất lợi cho những ai thực sự yêu nước thương nòi và đang trở ngại vô

cùng cho quyết tâm tranh đấu tại Quê Nhà. Đã gần một năm nay tôi định chỉ làm văn, viết báo, khô cạn nguồn cảm hứng thi tho, không giống như những năm về trước lấy bút mục để mua đôi chút thư thái tăm hồn.

Thiết nghĩ rằng nói nhiều lại sai nhiều, viết nhiều lại trật nhiều trong giai đoạn đạo đức suy thoái tận cùng, độc ác tăng trưởng nhanh chóng, thời kỳ hiện tại ngược dòng với bốn chữ Nhân, Nghĩa, Trí, Tín. Như trên tôi đã thở lộ, đúng là sai, sai là đúng, khó bề nhận định chính xác! Gặp được bạn hiểu biết, đem chút tâm sự ẩn uất giải bày, khuây khoa trong giờ phút cũng nhẹ nhõm cõi lòng nặng trĩu, gan ruột tơ vò, từ mấy năm dài dằng dặc...

Thơ viết khá dài, nội dung thơ thiển, quấy rầy thời giờ người đọc, mong được lượng chuộc cho sự "vòng vo tam quốc". Nhất là đại xá cho cái "thằng tôi" khả ô (Le moi est haissable)...

V.N.N.

**BPT:** Xin phép cụ V.N.N. được phổ biến thư trên đây vào mục "Phiếm Luận".

Cùng với thư này, Cụ V.N.N gửi cho chúng tôi một bài bằng Pháp văn: "La Pratique du Confucianisme dans le Vietnam Ancien". Có dịp xin dăng vào LT những kỳ khác.

Xin cảm ơn cụ.

Cụ V.N.N. cũng là một giáo sư Hán học ngày xưa ở Việt Nam.

## CẢM TẠ

Xin cảm ơn toàn thể AHCC  
đã đến phúng điếu, phân ưu ở nhà quàn hoặc qua điện thoại/tho/fax và tiễn đưa linh cữu của cha chúng tôi là:

**AH Đồng Sĩ Nga**  
đến nơi an nghỉ cuối cùng  
tại nghĩa trang Rose Hills, California, USA.  
Trong lúc tang gia bối rối có điều chi sơ sót,  
xin các AH niệm tình bỏ qua.

Kính  
Thay mặt tang quyến  
Đồng Sĩ Khiêm và gia đình

# dường Bạc Liêu - Cà Mau

Lê thành Trinh

Tôi xin kể lại với các bạn chuyện tôi làm đường Bạc Liêu-Cà Mâu với Công Bình.

CBVNCH đã đóng góp một phần rất quan trọng vào chương trình canh tân kiều lộ tại miền Nam VN trước đây, nên sự cộng tác giữa dân kiều lộ chúng tôi với CB là việc dĩ nhiên, không có chi lạ cả. Chuyện lạ là việc này đã xảy ra sau biến cố 30-4-75, nghĩa là khi mà chính quyền miền Nam đã hoàn toàn tan rã.

Kể từ hiệp định Geneva 1954, theo chiến lược toàn cầu của họ, Mỹ đã đổ vào VN khoảng hai tỷ đô la để thực hiện việc canh tân đường bộ. Trong giai đoạn cực thịnh của chương trình này, các cơ quan Việt và Mỹ, dân cũng như quân, thi đua với nhau mà làm đường.

Để cho chương trình thêm xóm tụ, Mỹ còn ép các bạn đồng minh Nam Hàn, Thái Lan, Phi Luật Tân, Úc và Tân Tây Lan tham gia vào chương trình này nữa.

Từ Quảng Trị đến Cà Mau, đâu đâu cũng thấy những đơn vị quân dân thực hiện việc canh tân kiều lộ.

Để phối hợp chương trình hành động của các cơ quan liên hệ, chính phủ VNCH đã lập ra Ủy Ban phối hợp vận tải thủy bộ, tiếng Anh là Coordinating Committee for Water and Land Transportation, gọi tắt là CORCOM, mà hai vị đồng chủ toạ là kỹ sư Tăng, tổng cuộc trưởng kiều lộ và tướng Chúc, cục trưởng cục công binh. Trong ủy ban này, tôi có nhiệm vụ "chạy cờ", nghĩa là liên lạc với các hội viên để tổ chức các buổi họp định kỳ hay bất thường và theo dõi sự thi hành các quyết định của ủy ban. Công việc chạy cờ này chẳng ăn giải gì, nhưng đã cho tôi cơ hội làm quen với nhiều người ở nhiều cơ quan. Tôi đã có được những liên lạc tốt đẹp với các anh em Công Bình và sự quen biết này đã giúp tôi rất nhiều sau này, trong một giai đoạn hết sức khó khăn của đời tôi. Tổng Cuộc Kiều Lộ là một cơ quan có liên hệ mật thiết với Mỹ, cả về dân sự lẫn quân sự. Thế mà sau ngày 30-4-75, thì gần như toàn bộ nhân viên Tổng Cục còn ở lại trong nước. Có người nói rằng đây là kết quả của một sự giàn xếp giữa Mỹ và Hà Nội.

Tôi không có điều kiện để kiểm chứng giả thuyết này, chỉ biết rằng sau ngày miền Nam thất thủ, thì chúng tôi phải trình diện Ủy Ban Quân Quản, rồi bị đưa đi học tập cải tạo tại trại cải tạo 15-NV, đóng tại làng Cô Nhì Long Thành, Biên Hòa. Trại cải tạo 15-NV là trại số 15 của Bộ Nội Vụ dành cho "ngụy quyền". Còn các anh em bên quân đội, được gọi là "ngụy quân", thì học tại các trại thuộc Bộ Quốc Phòng.

AH Nguyễn Văn Mơ, trong LT số 57, đã viết một bài, đọc rất thâm thía, mô tả tình trạng của chúng tôi trong trại này. Lúc rảnh rỗi, các tù thường dồn với nhau rằng 15-NV là "15 năm về" và không ngờ điều nói dồn này đã đúng với một số tù cải tạo!

Sáng hôm đó, chúng tôi đã sẵn sàng để di lao động, thì được lệnh tập họp để nghe cán bộ đọc tên những người được tạm tha. Trong đợt này, Kiều Lộ chúng tôi có ba người: anh Đồng Sí Tụng, anh Huỳnh Tấn Khiêm, và tôi.

Sau khi vội vã giã từ các bạn bè còn ở lại, chúng tôi lên hội trường để nghe thuyết trình về