



phỏng vấn AH Khúc Đản

Đỗ Hữu Húa

Tôi thường đến học hỏi bác Khúc Đản. Bác thật là người hiếm có, xứng đáng về mọi phương diện, vì thấy đời công chúa Công Chánh của bác có nhiều điểm đặc biệt, tôi có gọi ý bác là viết đăng lên LTAHCC, nhưng bác không chịu. Cuối cùng, tôi đề nghị phỏng vấn, Bác nhận lời nói về mình theo những câu hỏi tôi nêu ra, và bác còn bày tỏ thêm tình gia đình của bác: Cố xin lỗi về làm việc nơi nguyên quán, cốt ý là để phụng dưỡng bà thân mẫu đã già. Bác cho biết là đã theo lời chỉ huấn của song thân mà bác đã tạo được tập quán căn cơ suốt đời. Xin gửi các AH bài phỏng vấn AH Khúc Đản sau đây. Làm bài phỏng vấn này, tôi muốn bày tỏ trên LTAHCC tình hình một AH suốt đời tha thiết với bằng hữu, trọng vọng tình đồng nghiệp, tô điểm cho LT được trưởng tồn

Đỗ Hữu Húa

Sau đây, AH Đỗ Hữu Húa, ở Paris, phỏng vấn AH Khúc Đản để rõ thêm về cuộc đời của AH đàn anh kính mến này.

Hỏi: Được biết khi đi học ngành Công Chánh, bác là một sinh viên giỏi. Bác học hỏi ra sao để được ưu hạng?

Đáp: Tôi thích nghề thiết lập đồ án, thực hiện đường sá cầu cống, xây dựng nhà cửa và thích học tính, nên tôi vào học Đại Học Công Chánh và tham dự Khoa Khoa Học Thực Hành, phù hợp với khả năng của tôi. Trong mấy năm ở trường, anh Chiến và tôi hợp tính nhau, ở lưu trú (thời đó các sinh viên đại học đều được ở lưu trú, còn được 8\$/tháng; ở trung học ra đi làm được lương 25\$/tháng), hàng ngày chuyện trò về toán pháp, hai chúng tôi luôn luôn giữ nhất nhì trong lớp sis số 28 người. Tôi thường đến thư viện quốc gia gần trường để đọc những bài báo cáo về công tác kiều lộ như: hệ thống đường hỏa xa ở Âu châu, dẫn thủy nhập diền ở Indonésie của Hoà Lan, năng lực thác Chợ Bờ, thác Ba Bể, thác Đa Nhim, cách chống nước mặn đồng bằng sông Cửu Long...

Hỏi: Nhờ học hỏi ở đâu, sau khi được bổ dụng vào ngạch Agent voyer, mà bác có một căn bản vững vàng về chuyên môn, và xin bác cho biết các bí quyết thành công của bác.

Đáp: Tôi yêu nghề nên làm việc không thấy chán. Nhiều khi tôi lại gặp may, mang lại cho tôi phấn khởi trong lòng.

Thực sự thì phải học cho

thẩm nhuần cách thức lập đồ án, cách thức thực hành công tác. Tổng Nha Giám Đốc Kiểm Soát CC Đông Dương (Inspection Générale des TP de l'Indochine Francaise) hiểu rõ là các sinh viên đỡ ra agent technique des TP thời kỳ đệ tam thập niên 1920-30 đều muốn ra làm việc ngay, nên đã lập ra ngạch agent voyer, có triển vọng xa, cho năm sinh viên đỡ đầu hiểu học tiếp tục học. Có ngạch công chúa nào mà phải làm tập sự 4 năm rồi mới lên thực thụ (titularisation), phải qua một kỳ thi, toàn là lập đồ án công tác kiều lộ gia cư, như nghiên cứu 100km đường xe hơi hay hỏa xa trên họa đồ cao độ, hệ thống nước hay điện cho một thị xã 100,000 dân, một hải cảng cho tàu 600,000 tấn, xây cất một trạm cứu thương hay một nhà bưu điện cho một thị xã như trên? Các agent voyer tập sự 4 năm không đậu kỳ thi vào thực thụ phải trở về ngạch agent technique. Năm tôi thi có 4 người đỡ và 1 người hỏng.

Một người làm công chúa phải theo điều lệ công chúa. Ông Favier, đốc học khoa Sciences Appliquées, là Phó giám đốc Tổng Nha Inspection Générale des TP de l'Indochine Francaise, khuyên chúng tôi phải học thêm theo lối hàm thụ (par correspondance) tại hai trường ở Paris là Ecole Universelle và Ecole des TP mới hy vọng đậu được kỳ thi lên thực thụ. Chúng tôi phải mua sách về học, xin giáo sư cho đầu bài để làm, rồi gửi lại Paris để

giáo sư chẩn và sửa chữa.

Trong bốn năm tập sự, chúng tôi được đi các nơi có công tác đặc biệt, vừa làm vừa áp dụng cách thực hành; bốn năm đã mang lại cho chúng tôi một căn bản vững chắc về chuyên môn.

Hỏi: Như bác nói, bác còn gặp may. Xin bác cho biết, việc may bác đã gặp như thế nào?

Đáp: Số khở, tôi đã được may mắn theo một kỹ sư Pháp lão luyện làm đường xe hỏa Tân Áp Takhet quãng 48km. Đường xe hỏa đi song song với đường ô tô vào Takhet. Năm đầu làm được một nửa. Năm thứ hai một mình tôi làm xong nốt và nghiên cứu thêm một dự án khác đi qua đèo Mụ Già. Năm thứ ba tôi về làm việc ở Nha Công Chánh. Ông Ingénieur en Chef rất bằng lòng các đồ án của tôi, nói sẽ xin cấp trên cho tôi hai huy chương, một về chuyên môn, một về hạnh kiểm. Tôi xin đổi hai huy chương ra một ân huệ là được thuyên chuyển về làm ở Hà Nội, nơi sinh quán tôi. Ông Ingénieur en Chef thuận để làm vui lòng tôi, cho tôi thuyên chuyển về Hà Nội, vì ông còn ba tháng nữa cũng đổi đi làm Ingénieur en Chef ở Vientiane. Sau đó, tôi được giao cho công tác làm 100km đường xe hơi từ Hòa Bình đi Nho Quan. Trong ba năm đó, gia đình tôi thuê nhà ở Hà Nội, trước cửa chợ Đồng Xuân để buôn bán và rước bà thân mẫu tôi ở cùng để phung duồng. Đến năm thứ sáu, tôi lại về làm việc tại Nha CC ở

Hà Nội.

Sau sáu năm tôi làm công chức, được ngồi yên vị một chỗ là may mắn vô cùng. Gia đình tôi về Nam Định ở, mới được bà thân sinh đã 70 tuổi xúông ở cùng để phụng dưỡng. Mơ ước của tôi lúc thiếu thời mong được nuôi mẹ lúc mẹ già đã thực hiện được là nhờ tôi gặp liên tiếp điều may mắn. Nếu tôi cũng như các bạn CC quê miền Bắc (Nguyễn Xuân Đán, Phạm Huy Giang, Hoàng Đạo Lượng) nay đây mai đó ở Lào, Cao Mèn, Trung, Nam, phải hơn 10 năm mới có dịp về Bắc, thì tôi nào thực hiện được mơ ước của tôi.

Lần đầu, năm 1940, thế chiến thứ hai, quân đội Nhật định đổ bộ lên Đông Dương ở bờ biển Quảng Yên, quân đội Pháp phải đến giữ bờ biển này. Tôi làm Trưởng ty CC Quảng Yên, tu sửa quốc lộ số 9.

Lần thứ hai, năm 1944, người Pháp biết trước là quân Nhật sẽ đuổi họ ra khỏi Đông Dương. Tôi làm trưởng ty CC Sơn La để tu sửa đường liên tỉnh số 101 từ Hòa Bình qua Sơn La, Lai Châu đến biên giới Trung Hoa. Vua Bảo Đại lập chính phủ Trần Trọng Kim. Kỹ sư Đào Trọng Kim đến tiếp thu Tổng Nha Kiểm Soát CC Đông Dương ở Hà Nội, lập Bộ Giao Thông CC, tôi được lệnh phụ tá Bộ trưởng, giữ chức Trưởng ban chuyên môn Bộ. Được ít lâu Việt Minh cướp chính quyền và vua Bảo Đại thoái vị.

Năm 1947, tôi đi làm kỹ sư cố vấn. Năm 1954, tôi vào miền

Nam làm kỹ sư cố vấn cho Bộ Kiến Thiết.

Hỏi: Nay đã 90 tuổi mà bác vẫn tự túc sống một mình, không cần sự giúp đỡ của ai... Xin bác cho biết phương pháp dưỡng sinh của bác để anh em hậu sinh noi theo.

Đáp: Phương pháp dưỡng sinh của tôi thật là giản dị, không có một chút gì là nghệ thuật. Lúc bé, tôi thỉnh thoảng được nghe mẹ tôi nói: "Cơm ba bát, áo ba manh"; hàng ngày cả gia đình ngồi ăn cơm, ai cũng sởi lấy ba bát cơm, bé sởi ít, lớn sởi nhiều, những người làm việc nặng nhọc thì tùy nhu cầu, sởi nhiều hay ít bát cơm. Tôi không hiểu "ba manh áo" là gì. Mẹ tôi bảo: "Các con không thấy bố mẹ may cho mỗi con áo mặc ở nhà ba bộ, gồm một áo cánh và một quần, mặc một bộ, giặt một bộ và bộ thứ ba để phòng hờ nhỡ làm gì bẩn quần áo thì đã có bộ thứ ba để thay". Ăn mặc có ngũ. Cơm có ba bát và áo có ba manh là một tập quán cho tôi, nên mọi việc trong đời tôi đều có căn cơ mầu mực. Đến Pháp, ở một xứ tiêu thụ (pays de consommation) mà vợ chồng tôi vẫn giữ chừng mực điều độ như xưa, không bị những xa hoa cám dỗ. Chỗ ở cũng chỉ một phòng nhỏ có tiện nghi tối thiểu. Ăn uống vẫn như khi ở VN, cơm trắng ba bát, canh ngọt một lung. Tôi có thử dùng sâm Cao Ly, sâm chỉ giúp bộ tiêu hoá điều hòa, đỡ mệt khi làm việc nhiều.

Tôi tìm đọc những sách về lão học (gérontologie) Âu Mỹ.

Những lời chỉ dẫn để trưởng thọ cũng giống như các tập quán của tôi nói trên. Đến tuổi già, việc gì cũng nên bớt đi, không nên như lúc trung niên: ăn ít sống lâu, thân gầy cân xuống thấp, tuổi thọ lên cao, có khác gì với "cơm ba bát, áo ba manh".

Cách đây vài năm, một đại hội nghị thế giới về lão học ở New York, các chuyên gia đã lạc quan kết luận: "Từ nay không những là ngăn cho khối óc không già đi mà còn làm cho trẻ lại. Tôi không nghĩ "lão lai tài tật" mà theo thuyết ông Franklin Williams, giám đốc viện nghiên cứu tuổi già Hoa Kỳ, phải hăng say hoạt động, phải tránh buồn (stress).

Tù bảy măm nay, người bạn đời của tôi qua đời, tôi buồn phiền, phải tránh cái stress này, cố tin linh hồn bất tuyệt tự, đem hình ảnh vợ tôi để cạnh bàn thờ tổ tiên để hàng ngày hầu tổ tiên. Tôi yên trí tự túc, không phiền nhiều ai, làm việc trí thức, đọc sách, theo tin thế giới, suy luận tương lai quê hương, đăng tin AH cho LTAHCC...

Có thể vì các tập quán học hỏi của tôi mà tôi sống đến 90 tuổi

AH Húa nói: Xin cảm ơn bác Đản nhiều...



Về lại mái nhà xưa

*Về thăm vườn cũ bến sông xưa,
Nỗi nhớ niềm thương, nói chẳng vừa!
Rêu xám quanh sân chiều quạnh que,
Tre vàng trước ngõ bóng lưa thưa.
Ngắm đồi dâu bể càng ngao ngán,
Thấy cảnh diệu tàn luống ngắn ngo.
Giữa tiết thanh minh xuân ngát đượm,
Sụt sùi trời榜 đồ con mưa.
Chèo khuaya khuấy nước đò đưa
Điệu hô mái đầy năm xưa chợt về
Giữa mênh mông ánh trăng thê
Nghe trong im lặng tình quê đạt dào
Nhìn chốn cũ, dạ nao nao
Vật vờ ký niệm ra vào đâu đây
Nhớ lời cha dạy những ngày
Ấu thơ thuở ấy ấp đầy mến thương!
Biển thiêng lâ lê vô thường
Cuộc đời như giấc mộng trường đó thôi!
Quên buồn đổi lấy niềm vui
Cho non sông ấm nụ cười tao nhàn.*

Vĩ Dạ - Huế - Cuối xuân Quý Dậu 1993
Tôn Nữ Hỷ Khuong