

phận lớn hơn bốn phận yêu thương. Hoặc đó là một sự trùm mền, nhưng thật khác biệt với các trùm mền thường. Một câu chyện đến với anh: "Nên làm cho họ trở thành vĩnh cửu..." Anh đã đọc điều đó ở đâu nhỉ? "Cái mà anh theo đuổi trong anh đang chết" Anh thấy lại một đèn dài thờ thần Mặt Trời của người Incas xưa ở xứ Pérou. Những phiến đá đứng thẳng trên triền núi. Không có chúng, còn gì đâu của một nền văn minh hùng mạnh, với sức nặng của các tảng đá, đã dè lên con người của ngày nay, như một ăn năn hối tiếc? "Nhân danh sự khắc nghiệt cứng rắn nào, hoặc tình yêu thương lạ lùng nào, người dẫn dắt các dân tộc xa xưa, khi bắt ép thần dân dựng ngôi đền này trên núi, đã buộc dân dựng nên sự vĩnh cửu của họ?" Rivière thấy lại trong mơ màng những đám đông của các tinh nhò, đang vui chơi buổi tối quanh quầy ngựa gỗ xoay tròn trong tiếng nhạc: "Cái loại hạnh phúc này, cái yên cương này..." anh nghĩ vậy. Người dẫn dắt dân chúng xa xưa, nếu có thể là ông không thương xót sự đau khổ của con người, thì đã vô cùng thương tiếc cái chết của con người. Không phải cái chết cá nhân, mà là cả chủng loại sẽ bị biến cát xóa mất. Và ông dẫn dắt dân tộc ông ít ra cũng dựng lên những phiến đá, mà sa mạc sẽ không lấp vùi.

(Dịch theo một sách giáo khoa trung học Pháp)

Quê Hương, những tháng năm ly loạn trong lòng người

Trực Tâm Bùi Nhu Tiệp

## Ngày giỗ Bố

Đốt nén nhang thơm con xin khen bố  
Bố linh thiêng về phù hộ cho con  
Con đã già nhưng vẫn tấm lòng son  
Như thuở nào con là con của bố  
Mất quê hương con mất cả bàn thờ  
con giữ được tấm hình xưa của bố  
Và nhớ lại mấy món ăn bố thích  
Con bày lên với cả một tấm tình  
Trong khói hương con thấy như phảng phất  
Bóng người xưa đang quanh quất đâu đây  
Và tai con như vẳng nghe tiếng gọi  
Tiếng xa xăm và trùm mền "Con ơi!"  
Trong mờ ảo con đứng im suy nghĩ  
Một thời xưa nay còn lại cái gì?  
Năm đất xa, bố đang nằm yên nghỉ  
Nơi quê người con lạc lõng ra đi  
Vừa thuở nào con lon ton bên bố  
Nay nhìn gương con thấy tóc bạc phơ  
Vừa năm nào còn quê hương con đó  
Mà ngày nay nơi ấy đã xa mờ  
Hon ba chục năm rồi con xa bố  
Khi con rời miền Bắc để di cư  
Rồi bố mất và giang sơn sụp đổ  
Kiếp lưu vong con mang nặng ưu tư  
Hương đã tàn mâm cỗ vẫn không voi  
Con đẹp đẽ và hăng khêuang thương nhớ  
Ăn gì đâu, bố đã vội đi rồi  
Thế là xong, thêm một lần giỗ Bố...

Thanh Hải