

chuyển qua, sau khi trường khánh thành). Vị hiệu trưởng đầu tiên của trường là bà Yvonne LeBris, và bà hiệu trưởng Pháp cuối cùng là bà Martin. Năm 1945, trường được giao lại cho chính quyền VN, và các vị hiệu trưởng kế tiếp nhau điều hành: bà Võ Thị Thể, bà Hồ Thị Thanh, bà Nguyễn Đình Chi, bà Nguyễn Thị Quít, bà Nguyễn Thị Tiết, bà Đặng Tông Tịnh Nhơn, Bà Tôn Nữ Thanh Cầm, bà Thân Thị Giáng Châu, bà Lê Thị Bích Đào.

Sau ngày Việt Cộng chiếm Huế (1975), cô Lê Thị Vui được cử làm trưởng ban điều hành, trường đổi tên là Trường Trung Trắc. Năm 1976, bà Ngô Thị Chính làm hiệu trưởng và tiếp theo là bà Phạm Thị Thái Hà, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích. Năm 1978, trường lại đổi tên thành Trường Hai Bà Trưng và đương kim hiệu trưởng (không còn là bà mà) là ông Hà Thúc Định.

Năm 1991, một số đồng đảo cựu nữ sinh Đồng Khánh khắp ba miền và cả ở hải ngoại trở về tề tựu ở ngôi trường cũ, để tổ chức kỷ niệm 75 năm thành lập nhà trường, và trong dịp ấy, có xuất bản một đặc san "ĐỒNG KHÁNH, MÁI TRƯỜNG XUA", sưu tầm rất nhiều tài liệu, hầu cống hiến cho các anh chị em đã từng sống ở Huế, từng yêu Đồng Khánh và đã từng là nữ sinh Đồng Khánh.

Đồng Khánh xứng đáng là một âm vang êm đềm nhất, một nỗi nhớ dịu dàng nhất trong lòng Huế. □

## **Ý NGHĨA TẾT VÀ CÁC BIẾN CỔ LỊCH SỬ CÁC NĂM TUẤT**

### Lê quang Tiêm

Tết VN được gọi là tết Âm lịch cũ hành từ ngày đầu năm âm lịch. Mồng một tết Nguyên đán năm Giáp Tuất này bắt đầu từ ngày 10 tháng hai năm 1994. Ngày âm lịch do người Trung hoa tìm ra từ năm 2397 trước Thiên chúa giáng sinh. Dựa trên sự vận chuyển của mặt trăng, âm lịch gồm 12 tháng, mỗi tháng có 29 hay 30 ngày và cứ đến ngày rằm là trăng tròn. Theo tục lệ cổ truyền, Tết là dịp để tế lễ trời đất, nhớ đến công ơn tổ tiên, ông bà, gia đình sum họp và cầu nguyện cho năm mới tốt đẹp sáng sủa hơn. Tết cũng là dịp để tặng quà. Các con cháu đã ra ở riêng, đến ngày Tết tụ động biếu quà tết cho cha mẹ ông bà. Các tục lệ Tết cổ truyền của ta xưa gồm có:

**Dụng cây nêu:** là một cây tre thẳng đốn sát gốc chừa ngọn và một ít lá trên ngọn.

Xuất hành lúc giao thừa, đi lễ chùa hoặc nhà thờ. Lúc lê xong, ai cũng cõi hái cho được một cành cây có hoa non tức là hái lộc. Khắp mọi nơi, lúc giao thừa, tiếng pháo thi nhau vang nổ để tăng thêm sự tưng bừng nhộn nhịp và phấn khởi cho chúng ta lúc xuân sang.

Cách đây trên nửa thế kỷ, tại VN việc ăn Tết còn kéo dài cả mùa xuân nên có câu thơ bắt hù: "Tháng giêng ăn Tết ở nhà tháng hai cờ bạc, tháng ba hội hè."

Chúng ta hân hoan đón nhận tục lệ ăn Tết và mừng xuân để thửa hưởng gia tài thiêng liêng của tổ tiên để lại...

Những biến cố lịch sử đáng ghi nhớ trong các năm Tuất như sau: - Năm Nhâm Tuất (722) Mai thúc Loan chiêu mộ quân nghĩa dũng và nổi dậy chống quân nhà Đường và chiếm một phần đất thuộc tỉnh Nghệ An rồi xây thành đắp lũy, xung hoảng để gọi là Mai hắc Đế. Nhưng Hắc Đế vì thế yếu chống không nổi quân Tàu, phải thua chạy, được ít lâu thì mất.

- Năm Bính Tuất (1406) cuộc xâm lăng của nhà Minh. Năm 1406 vua nhà Minh xua quân qua đánh Hồ quí Ly, lấy có là để bảo vệ nhà Trần. Quân của nhà Hồ thua chạy đến huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh thì cả hai cha con Hồ quí Ly và Hồ hán Thương bị giặc bắt. Họ Hồ chỉ làm vua được 7 năm thì mất ngôi.

- Năm Mậu Tuất (1418) Lê