

Chặng và mà rồi



t h o

TẶNG HỘI ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Lá thư Công chánh đã thành công
Muối tám năm tròn với núi sông
Nợ nước cao dày còn tạc dạ
Tình nhà sâu đậm vẫn ghi lòng
Quê hương canh cánh bao chờ đợi
Đất khách bâng khuâng những ước mong
Thâu góp bốn phương về một hướng
Mỗi tình đồng nghiệp đẹp vô song.

TÔN NỮ LIÊN HUỆ

LTS: Năm 1981, khi còn ở bên nhà, trong khu phố có chị phụ nữ chồng đã cải tạo đã 6 năm chưa về, lại phải nuôi 8 con nhỏ. Chị đã cố gắng tảo tần, nhưng chân yếu tay mềm, kiêm khổ không đủ sống. Có người tài xế thường ngày về ngang rìeng Xuân lộc mua cùi rẻ về cho chị bán. Vì vậy, chị mang bầu. Tổ phụ nữ và tổ dân phố đòi đuổi chị ra khỏi nhà.

Thấy vậy, nữ sĩ Liên Huệ làm hộ mấy vần lục bát sau đây. Chị đã đọc lên trong buổi họp công khai đòi trực xuất chị ra khỏi nhà, và nhờ vậy mà vấn đề được thông qua.

Một liều ba bảy cũng liều
Chồng đi cải tạo bấy nhiêu năm rồi
Bán buôn nay đã lỗi thời.
Nhìn đàn con đói, đứng ngồi sao yên?
No thì thành phật thà tiên
Đói ra ma quỉ đảo điện trăm đường.
Đang khi hoạn nạn tai ương,
Chị em trong tổ gắng thương nhau cùng.
Chặng cần giúp của giúp công,
Giúp cho tiếng nói Ơn lòng biết bao.
Gần xa cũng nghĩa đồng bào,
Kẻ thương người ghét nói sao cũng là...
Cùng nhau chung phận đàn bà,
Muỗi hai bến nước đâu là đực trong?
Cảnh nghèo gấp bước long dong,
Đào thơ liều yếu gánh gồng hai vai.
Đường đời bao nèo chông gai,
Không nơi nương tựa, cây ai đó giờ?
Nghĩ gần rồi lại nghĩ xa,
Vì thương con dại, xá gì tiếng tăm.
Nào ai thấu hiểu ruột tăm.
Rồi ren trăm đoạn, chỉ cần đàn con.
Chữ trình vàng thép bạc son,
Nhưng tăm đâu thác vẫn còn vuông to,
Trót thân liều yếu đào to,
Đoạ dày một kiếp bao giờ mới thôi.
Biết thân tránh chặng khói trời,
Cũng liều má phấn cho rồi mày xanh.

TÔN NỮ LIÊN HUỆ , tháng 5 năm 1981