



Thư Tín

■ Lê Khắc Thí phụ trách

AH Phùng Duy Miễn: Tiếp theo bài “Kinh Thánh” đăng trong LT54, tôi có sẵn bài “Nghiên cứu Kinh Thánh”, khi cần thì biên thư cho tôi, tôi gửi bài về. Nhưng lưu ý nội dung bài này nói lên sự phản khoa học của Kinh Thánh. Cần cân nhắc có nên đăng hay không.

LT cần bài vở. Tuy nhiên những bài có tính cách tôn giáo, thiết tưởng đăng vào LT có thể có phản ứng không hay đối với AH không đồng quan điểm như trường hợp bài Kinh Thánh vừa nêu trên. Xin cảm ơn AH.

AH Đinh Ký Ngộ: AH Trần Văn Quỳnh, cựu Trưởng Khu Nam Cần Thơ, có lời thăm hỏi tất cả các AH quen thân. AH Quỳnh ăn chay trường và đã lui về vui thú điền viên tại Cần Thơ để phụng dưỡng thân mẫu. AH Cao Tấn Thuật, trước làm sở kiểm soát xe Nha Lộ Vận đã mẫn phàn hối cuối năm 1991, hưởng thọ 80 tuổi.

Nếu có dịp viết thư cho AH Trần Văn Quỳnh, xin AH vui lòng nhấn lại anh em xin gửi lời thăm anh Quỳnh.

AH Trần Như Diệu (Spain):... mình vừa viết thư cho anh B. Đôn. Cám ơn đã có nhã ý cho mình hay về Engineer Team. Mong đó là cơ hội để mình làm việc thêm được một thời gian nữa. Tuy nhiên mình cũng thấy có nhiều khó khăn... Định viết một số bài cho LT mà lười quá. Chờ LT trở về Cali mình sẽ viết...

Việc anh chờ đã đến. Anh viết càng nhiều càng tốt. Nhấn đây, cảm ơn Diệu đã gửi hai bài đúng vào lúc LT55 đang cần loại bài ấy. Có nhờ một anh em tìm sách vở về nghề nghiệp để gửi cho anh.

AH Lê Tiêm

Đã nhận chi phiếu và điều chỉnh địa chỉ của AH. Đã nhận bài "Cá Voi" của AH.

AH Trương Như Bích (Paris)

Đã nhận thư anh. Địa chỉ AH nay lên đến gần 700, là một vấn đề nhức đầu cho AH Lý Đãi, cứ phải điều chỉnh hàng tuần vào computer. Rắc rối thêm là mỗi quốc gia viết địa chỉ mỗi cách như anh nói. Mặc dù vậy cũng rán mà gửi cho danh sách AH được cập nhật. Vừa qua tôi có gửi thư cho bác Khúc Đản, xin tiếp tay phân phối LT vùng Âu Châu mà chúng tôi gửi chung vào một thùng, không gửi riêng từng AH để đỡ tốn bưu phí nhiều. Anh và anh em còn trẻ trung rán đến giúp bác KĐ và nhận làm đại diện địa phương tiếp tay cho ban phụ trách. Xin cảm ơn.

AH Đồng Sí Khiêm (Jakarta): Xin gửi một bài rất ướt át về chuyến đi Jakarta và đang viết bài so sánh Saigon với Jakarta...

Bài anh gửi không kịp đăng vào LT kỳ này. Anh nói bài rất ướt át, ướt cỡ nào, tôi chưa đọc, đợi AH A. Văn vè, tôi đưa đọc để có ý kiến. Còn bài so sánh Saigon với Jakarta rất thực dụng và thẩm thía, "thấy người mà gầm đến ta". Anh cứ rán viết cho nhiều, có bà xã ở bên cạnh góp thêm ý kiến càng phong phú. Phần TB anh nói là không nhớ đã ủng hộ LT chưa, tôi không phải "lục sổ" làm gì, cứ bảo là chưa. Tiền làm cố vấn xài đâu có hết, cứ gửi về cho LT.

AH Bửu Đôn: Tôi đã dùng lá thư chung đính kèm để trả lời cho từng AH đã liên lạc với tôi. Nhưng tôi nghĩ một số khác cũng muốn biết thêm nên nhờ anh đăng thư chung này lên LT để tùy nghi...

Thư chung của anh về Engineer Team, LT đăng kỳ này. Anh đã nghĩ đến anh em chưa có việc làm (như việc hướng dẫn cho anh TND) như vậy thật quá hóa. Có dịp qua Cali, anh gọi cho biết để anh em gặp thăm anh.

AH Trương Tấn Tường: Tôi đã nhận bản danh sách AHCC hải ngoại. Xin thành thật cảm ơn anh Lý Đãi nhiều. Nhờ vậy nay tôi tìm lại được rất nhiều bạn cùng khóa và các bậc thầy kính mến, tôi sung sướng lắm. Trong tương lai, nếu có cơ hội để đại gia đình Công Chánh mình gặp nhau, xin anh vui lòng cho tôi tham gia.

Anh đến Houston TX cũng là nơi có một số đồng AH đang cư ngụ. Anh liên lạc với anh em bên đó để được hướng dẫn. Anh sẽ nhận LT55 vào tháng 4 này. Xin chúc anh sớm ổn định.

AH Phan Đình Tăng:

Thư AH đều nhận được. AH rất chu đáo trong nhiệm vụ "đại diện" địa phương. Những năm qua, AH đã viết cho LT nhiều bài mà nội dung cũng như lối hành văn đã làm cho nhiều bà con ưa thích đọc. Thư vừa qua, AH có nói là "đã viết một bài, nhưng suy nghĩ rồi lại thôi không gửi cho LT". AH suy nghĩ chuyện gì vậy? Chuyện "chân tu mà tay... không tu" mà anh em hồi còn sinh viên ở Pháp đặt cho AH (vì AH viết lách nhiều). Nay AH muốn "chân tu" mà tay cũng tu luôn nữa sao? Thiết nghĩ đối với lớp tuổi ngoại lực tuần, đã trải qua bao nhiêu chuyện vui buồn trong cuộc đời, nên ghi lại những mẩu chuyện ấy, thêm vào những "triết lý" của cuộc sống, cho bà con già đình Công Chánh đọc cho vui. Vậy xin AH khi nhớ lại câu chuyện gì (như hổ nhớ rừng), nghĩ đến chuyện gì về AHCC, xin viết ra cho vui. Mong nhận được bài của AH đã viết (mà thôi không gửi) và những bài sắp viết.

Một AH (KL)

Mới qua ba tháng, AH Nguyễn Văn Mơ, còn lạ nước lạ cái mà đã gửi cho LT một bài khá dài "Nỗi buồn của người AHCC" (đang trong số này) huống chi anh em AH đã đến trước, đã biết rõ đường đi lối về mà dành im hơi lặng tiếng với LT sao đành.

Quí AH đã gửi bài:

LT đã nhận được một số bài do quí AH gửi về nhưng LT đã lên khuôn và xin hẹn là sẽ đăng trên những số kế tiếp.

Một số AH hỏi về việc “Định thành lập một Engineer Team” để về VN tái thiết đường sá khi có viện trợ quốc tế. LT đã được AH Trần Sĩ Huân yêu cầu trích đăng phần liên quan như sau:

... Sau đây, tôi xin được góp ý với anh về điểm 1 ghi trong phần tái bút của LT AHCC số 54, trang 121. Anh viết:

Hàng ngoại quốc dự định thành lập một Engineer Team để về VN tái thiết đường sá khi có viện trợ quốc tế... AH nào muốn tham dự vào team này, xin gửi resume để anh chuyển đi.

Tôi rất thông cảm với anh về lòng tốt mà anh đã dành cho AHCC, nhưng rất tiếc là anh không nói rõ vào thời điểm nào, vì vậy tôi đã tìm mượn đọc bức thư của cựu cố vấn Leroy Purifoy gửi cho một số AH, trong đó có câu: “I (Mr. Purifoy) have asked one of my Vietnamese friends at the Asia Development Bank to see if the Vietnamese government would be interested in top level highway people of the old government returning to help on these projects.”

Qua nội dung toàn bức thư, tôi thấy ông Purifoy hiện đang làm cho USAID tại Phi Luật Tân đã được một hãng thầu thuê cầm đầu một toán kỹ sư Mỹ Việt về VN trong năm 1992 để thực thi hai chương trình tái thiết kiều lộ, một ở Nam và một ở Bắc, do World Bank cho vay vào khoảng 400 triệu đô la. Như vậy là hãng thầu này đang chuẩn bị hợp tác với chính phủ CSVN hiện tại, một khi Hoa Kỳ bắc bỏ lệnh cấm vận.

Theo tôi, vấn đề bang giao Mỹ Việt nằm ngoài tầm tay của chúng ta, những người Việt quốc gia di tản. Người Mỹ giải quyết vấn đề VN theo quyền lợi của họ, còn người VN quốc gia chúng ta phải giải quyết vấn đề VN theo lương tri và trách nhiệm của mình, chứ không thể mới hôm nào bỏ nước ra đi vì chống cộng hoặc trốn cộng, mà nay lại trở về hợp tác, gián tiếp qua một hãng thầu ngoại quốc, để giúp củng cố chế độ độc tài đảng trị được. Cho nên tôi thấy AHCC, nhất là quí vị cựu chỉ huy cao cấp (top level), chỉ nên trả về xây dựng đất nước khi đất nước thực sự có tự do dân chủ chính trị.

Từ năm 1945, cũng như sau 1975, biết bao người làm tướng cũ hợp tác với Việt Cộng rồi có ngày sẽ hoán đổi Việt Cộng bỏ độc tài qua dân chủ, nhưng thực tế cho thấy tất cả những người đó đã bị các cơ

chế CS nghiền nát hết, trong đó có một số AHCC đàn anh của chúng ta.

Lời thật hay mất lòng, nhưng tôi tin rằng những ý kiến trình bày trên đây sẽ được anh thông cảm trong ý hướng xây dựng một nước VN tự do trong tương lai.

Kính chào anh.

Và sau đây là phần thư trả lời:

Ngày 20/03/1992

Thân gửi quí AHCC,

Nhận được một số câu hỏi về thư của một ông bạn Mỹ nhờ tìm dùm kỹ sư cho một hãng thầu có thể sẽ tham dự tái thiết những đường sá ở VN, tôi xin phép trả lời vấn tắt như sau:

- Mặc dù ông bạn đã gửi thư này đến một số AH khác, tôi xin mạn phép xem thư đó như là một thư riêng mà tôi chỉ có quyền trích đoạn nhờ tìm người, như sau:

If you are interested, please submit to me as soon as possible an up-to-date resume including all your education, experience, present and past positions, required salary (US salary rate), and US registration as an engineer if you have one. This type contract would provide free housing, transportation to and from VN, education allowance through high school children, vehicle for incountry job use, and duty free importation of private car. The positions on the team would be Deputy Team Leader, Highway Design Engineer, Bridge Design Engineer, Materials Engineer, Office Engineer, and several Construction Engineers. I would like also your assistance in providing the above information to any of the other Vietnamese engineers in the US or other countries who you would recommend as part of such a team.”

- Một thắc mắc chung là chính phủ VN có thể khó dẽ gì với chuyên viên hàng này không? Tôi đã hỏi ông bạn Mỹ nhưng chưa được trả lời. Một số VN đã có dịp về VN cho các cơ quan quốc tế hoặc những hãng thăm dò dầu khí, và họ không gặp vấn đề gì, nhưng mình không thể hoàn toàn dùng kinh nghiệm trước để suy diễn chuyện về sau, nhất là việc này lại còn tùy thuộc yếu tố cá nhân. Mỗi bạn nên tự mình cân nhắc lợi hại.

- Trả lời một số câu hỏi khác, riêng tôi thì chưa có ý định về VN; tôi cũng không biết lúc nào hàng này bắt đầu tuyển người, nhưng tôi nghĩ rằng không phải là năm nay và có lẽ là cả năm tới.

Thành thật cảm ơn quí AHCC.

Bửu Đôn