



# ĐÔNG TÂY gặp nhau trong khoa học huyền bí

AH LÊ QUANG TIỀM \*

**H**ôm nay chúng tôi xin bàn đến khoa Tử Vi Đông Phương.

Khoa Tử vi Đông Phương đã xuất hiện từ đời vua Phục Hy bên Tàu, 2800 B.C. (trước Thiên Chúa giáng sinh). Theo sử sách của Trung Quốc một con rùa lớn đã xuất hiện trên sông Lô, trên lưng con rùa có một hình vẽ mà các nhà chiêm tinh gia Trung Hoa gọi là Long Mã Hà đồ. Vua Phục Hy xem hình tượng trên Long Mã rồi chế ra Tiên Thiên Bát Quái (xin xem bản đồ).

Vua Phục Y cùng một số chiêm tinh gia nổi tiếng thời đó đi du ngoạn lên núi cao quan sát mặt trời, mặt trăng các tinh tú, các phương hướng và sự biến hóa của vạn vật và căn cứ theo Bát Quái (8 cung) như hình của quả địa cầu tức là trái đất rồi lập thành một bản đồ là 8x8 bằng 64 cung: theo sách Dịch gọi là 64 quẻ.

Hình Bát Quái chia ra 8 cung tương trưng hình thể của quả đất:

Tám hình thể đó là:

- Cung Càn gọi là Trời thuộc hướng Tây Bắc
- Cung Khanh gọi là Nước thuộc hướng chánh Bắc
- Cung Cấn gọi là Núi

thuộc hướng Đông Bắc

— Cung Chấn gọi là Điện và Sấm Sét thuộc hướng Đông

— Cung Tấn là Gió thuộc hướng Đông Nam

— Cung Ly là Lửa thuộc hướng Nam

— Cung Khôn là Đất thuộc hướng Tây Nam

— Cung Đoài là Đầm (depression) thuộc hướng chánh Tây

Hình Bát Quái tức quả địa cầu lại chia thêm 12 địa chi: địa là đất; chi là nhánh, địa chi là nhánh mọc trên quả đất; 12 địa chi gọi là 12 tuổi (xin xem sơ đồ Bát Quái)

— Tuổi Tý (con chuột) thuộc cung Khảm

— Tuổi Sửu (con trâu) thuộc cung Cấn

— Tuổi Dần (con cọp) thuộc cung Cán

— Tuổi Mão (con mèo) thuộc cung Chấn

— Tuổi Thìn (con rồng) thuộc cung Tốn

— Tuổi Tị (con rắn) thuộc cung Tốn

— Tuổi Ngọ (con ngựa) thuộc cung Ly

— Tuổi Mùi (con dê) thuộc cung Khôn

— Tuổi Thân (con khỉ) thuộc cung Khôn

— Tuổi Dậu (con gà) thuộc cung Đoài

— Tuổi Tuất (con chó) thuộc cung Càn

— Tuổi Hợi (con heo) thuộc cung Càn

Ngoài 12 địa chi, các chiêm tinh gia đời vua Phục Hy căn cứ theo khoa Thiên Văn, đặc biệt là mặt trăng và sao Bắc Đầu (Great Bear) lập thêm 10 thiên can để phối hợp với 12 địa chi Can tức là gốc, Thiên là Trời; Thiên Can tức là gốc (Trời).

10 Thiên Can là:

— Giáp: thuộc phương Đông

— Ất: thuộc phương Đông

— Bính: thuộc phương Nam

— Đinh: thuộc phương Nam

— Mậu: thuộc luồng giữa trong sách Tàu gọi là Trung Ương

— Kỷ: thuộc luồng giữa trong sách Tàu gọi là Trung Ương

— Canh: thuộc phương Tây

— Tân: thuộc phương Tây

— Quý: thuộc phương Bắc

Ngoài ra theo luật sinh hóa của Âm Dương tức là mặt Trời và mặt Trăng cũng như khí

âm (negative) và khí dương (positive) thì trong cơ thể con người chúng ta cũng như vạn vật cũng phải có khí âm và khí dương mới tồn tại được cũng như giây điện cần có giây nóng và giây nguội mới phát sinh ra điện. Vì vậy các chiêm tinh gia mới tìm ra thêm ngũ hành tức là 5 thể kết cấu với nhau để sinh sống là Kim (sắt, vàng), Mộc (gỗ), Thủy (nước), Hỏa (lửa), Thổ (đất).

Các chiêm tinh gia và lý thuyết gia Á Đông khi đã có sẵn các yếu tố và chi tiết của vòng bát quái tức quả địa cầu và căn cứ theo Ngũ Hành, Thiên Can, Địa Chi cũng như sự nghiên cứu tỉ mỉ về vận chuyển của mặt trăng, về không gian và thời gian; những hiện tượng trong Trời Đất và cảnh vật trên mặt địa cầu đã vận chuyển theo 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông cũng như sự luân chuyển của 12 vòng trăng tròn và hiện tượng thiên văn đã lập ra được Âm lịch, các lý số để tính năm sinh, tháng sinh, ngày sinh và giờ sinh cũng như Mệnh thuộc trong Ngũ Hành và Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

Sau đây là lời giải đoán về 12 địa chi tức 12 tuổi.

### TUỔI TÝ (là tuổi con chuột).



Sinh năm 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996.

Người Tuổi Tý là người duyên dáng, mỹ miều, quyến rũ, trầm tĩnh, khôn ngoan. Họ rất kiên trì và có nhiều may mắn để tiến bước trên đường danh lợi. Một số nhân vật tuổi Tý đã trở thành các nhà văn nổi tiếng như Shakespeare, Boileau, Racine, Saint Beuve, Tolstoi, George Sand, Jules Verne, Alphonse Daudet.

Một số tuổi Tý khác đã trở thành lãnh đạo quốc gia như cựu TT Hoa Kỳ George Washington (1732-1799) - TT thứ nhất và Franklin Pierce (1804-1869) - TT thứ 14 của Hoa Kỳ.

Và tại Việt Nam thì TT Nguyễn văn Thiệu.

### TUỔI SỬU (con Trâu)



Sinh những năm 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997.

Người tuổi Sửu thường là người yên lặng, kiên trì, ưa trầm tư mặc tưởng (contemplative).

Những người tuổi này rất khoan ngoan lanh lợi, tiên đoán giỏi, đa mưu túc trí. Họ có nhiều phương châm để khuyến khích kẻ khác tiến

đến mục đích cho thành đạt sở nguyện. Họ có đủ lý luận để thuyết phục bạn bè theo ý kiến và mục tiêu của mình. Nhờ sự thông minh và bản tính cố gắng những người tuổi Sửu thường đạt được sở nguyện của họ một cách dễ dàng. Khi gặp thời những người tuổi Sửu rất dễ trở nên độc tài.

Một số lãnh tụ quốc gia sau đây đã sinh vào năm Sửu.

Henri IV sinh năm 1553, vua nước Pháp. Marquis de la Fayette sinh 1757, một chính trị gia và lãnh đạo quân sự nổi danh đã chỉ huy các lực lượng quân sự dành Độc lập cho Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. George Clemenceau 1841, cựu Thủ tướng nước Pháp. Adolf Hitler 1889, nhà độc tài của Đức Quốc Xã. Nehru Jawaharlal 1889, cựu Thủ tướng Ấn Độ. Bảo Đại sinh 1913, cựu Hoàng đế Việt Nam (1925-1955). Richard Nixon cựu TT Hoa Kỳ thứ 37. Quốc trưởng Phan Khắc Sửu.

### TUỔI DÀN (con Cọp)



Sinh những năm 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998.

Phản động tuổi Dần rất can đảm và nhất quyết, họ rất tự

phụ và có óc chống đối với thượng cấp. Tuy nhiên họ lại thích kẻ khác phục tòng họ. Họ rất cực đoan. Họ có nhiều tinh cảm nhưng cũng lại là một đối thủ có nhiều thế lực mạnh và nguy hiểm. Trong công việc hàng ngày họ là những người có tư tưởng sâu xa, thiết lập kế hoạch kỹ lưỡng và thường đạt được kết quả vẻ vang.

Một số nhân vật nổi tiếng sau đây thuộc tuổi Dần:

Thánh Saint Francis Xavier một nhà truyền giáo nổi danh người Tây Ban Nha.

Ông Molotov nguyên Tổng trưởng Ngoại giao Sô Viết.

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ James Monroe, sinh năm 1758, TT thứ Năm Hoa Kỳ.

Đại tướng Charles de Gaulle TT Pháp.

Đại tướng Le Clerc một tướng lãnh trong chiến tranh giữa Pháp và Việt Nam.

Các cựu TT Hoa Kỳ Martin Van Buren (1837-1841); Chester A. Arthur (1881-1885) và Dwight D. Eisenhower (1890-1969) đều thuộc tuổi Cọp.

Tướng Nguyễn Khánh cũng tuổi này.

## TUỔI MÃO (con Mèo)



Sinh những năm 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1975, 1987, 1999.

Người thuộc tuổi Mão thường vui tính, đạo đức, thông thái, có khoa ngôn ngữ, họ ít khi giận hờn. Họ là người bảo thủ, làm việc gì cũng thận trọng và đắn đo.. Về phương diện tài chánh họ là người gặp được nhiều may mắn. Họ có nhiều cơ hội để tiến bộ về mặt chính trị, ngoại giao và khoa học.

Một số nhân vật nổi tiếng sau đây thuộc tuổi Mão:

Fidel Castro (1927) nhà độc tài và thủ tướng xứ Cuba.

Joseph Stalin (1879) cựu Tổng bí thư đảng Cộng Sản và Thủ tướng Sô Viết từ 1922-1953.

Habib Bourguiba, TT nước Tunisia.

Albert Einstein (1879-1995) sinh ở Đức, quốc tịch Mỹ, là một nhà vật lý học nổi tiếng trên thế giới, ông đã tìm ra thuyết tương đối (theory of relativity) và lý thuyết nguyên tử (theory of atomic spectra).

Và gần đây cựu phó TT Water Mondale cũng tuổi Mão.

Hồ Chí Minh cũng tuổi này, nhưng đã đem chủ nghĩa vong nô phản dân hại nước và ngày nay nhân dân làm than.

## TUỔI THÌN (con Rồng).

Sinh những năm 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988.

Người thuộc tuổi Thìn có nghị lực, sức khỏe dồi dào, có lý tưởng, can đảm, thông minh, kiên nhẫn, khoan dung, có khi rất cứng đầu.



Trong đời sống hằng ngày người tuổi Thìn rất hoạt động và mầm mống. Tuổi Thìn có cơ hội tiến bộ trên mọi mặt về chính trị, tôn giáo, quân sự và lãnh đạo.

Một số nhân vật nổi tiếng sau đây thuộc tuổi Thìn:

Jean Jacques Rousseau sinh 1712-1778, một thi sĩ nổi danh Pháp đã sáng tác nhiều tác phẩm về triết lý, luân lý và giáo dục.

Thống chế Tito thủ tướng xứ Yugoslavia.

Napoleon II (1808-1954) vua nước Pháp.

Thống chế Pétain (1856-1951) cựu Thủ tướng (bù nhìn) Pháp (1940-1944)

Cựu TT Hoa Kỳ William H. Harrison (1773-1841) TT thứ 9 của Hoa Kỳ.

Cựu TT Zachary Taylor (1784-1850) TT thứ 12 của Hoa Kỳ.

Cựu TT Woodrow Wilson (1856-1924) TT thứ 28 của Hoa Kỳ. Các vị trên đều thuộc tuổi con Rồng.

## TUỔI TỴ (là tuổi con Rắn - the Snake).

Sinh năm 1905, 1917, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989.

Người tuổi Tỵ là người có



thiện ý, minh mẫn khôn ngoan, lanh lợi (sagacious) ăn mặc bảnh bao, phong lưu (dandy); ít nói, suy nghĩ sâu xa, thảng thắn, hào phong của thanh sắc, đôn hậu. Về vấn đề tài chánh vẫn được súng túc; về tuổi già hơi chật hẹp. Một số người tuổi Tỵ như Quý Tỵ, Kỷ Tỵ giàu sang không bao giờ thiếu hụt về tiền bạc. Còn các tuổi như Tân Tỵ, Đinh Tỵ, Ất Tỵ phần nhiều là người đa mưu túc trí, ưa hoạt động, can đảm, liều lĩnh, họ ít nói chuyện tầm phào, ngồi lê đói mách (idelgossip).

Một số nhân vật sau đây đã sinh vào năm Tỵ:

Wilhelm Rontgen (1845) vật lý gia nổi tiếng người Đức đã phát minh ra Quang tuyến X-Rays.

Calvin (1509) nhà thần học nổi danh người Pháp đã canh tân tôn giáo (Religious reformer).

Johann Wolfgang Goethe (1749) một kịch sĩ và thi sĩ nổi danh người Đức.

Mahatma Gandhi (1869) một lãnh tụ quốc gia Ấn Độ, nổi danh về thuyết tâm linh (Nationalist & Spiritual leader) đã bị ám sát.

Alfred Nobel (1833) một khoa học gia tầm tiếng Thụy

Điển đã phát minh chất dynamite và nhà sáng lập ra giải thưởng Nobel (Nobel price foundation).

Pablo Picasso (1881) một họa sĩ và điêu khắc gia trú danh gốc Tây Ban Nha, sinh sống tại Pháp.

Mao Tse Tung (1893) nhà lãnh đạo Cách mạng vô sản và chủ tịch cộng sản Trung Hoa.

Montesquieu (1689) một đại văn hào của Pháp nổi danh về chính trị, văn học và luật pháp (political philosopher, writer and jurist).

Abraham Lincoln (1809) Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ.

William Harrison (1773) TT thứ 9 của Hoa Kỳ.

Benjamin Harrison (1833) TT thứ 23 của Hoa Kỳ.

William H. Taft (1957) TT thứ 27 của Hoa Kỳ.

và John F. Kennedy 1917, TT thứ 35 của Hoa Kỳ.

## TUỔI NGỌ (tuổi con Ngựa - The Horse).



Người tuổi Ngọ có tính tình hiền hào vui vẻ, có tính khởi xướng, khéo léo, ngoại giao giỏi, lanh lợi, thiên kiến tâm tánh lúc nào cũng muốn tiến bộ để thành sự nghiệp to. Họ

có thiên tài về trí óc và nghề nghiệp bằng tay chân. Họ rời khỏi gia đình và lập nghiệp sớm. Thời thiếu niên và trung niên hơi gian nan, lúc về già được sung sướng.

Một số nhân vật sau đây đã sinh vào năm Ngọ:

Pierre Corneille (1606) một văn sĩ Pháp đã soạn nhiều tác phẩm kịch nổi danh (dramatist).

Nikita Khruschev (1894) Tổng bí thư đảng CS Nga (1953-1964) và Thủ tướng Nga Sô Viết (1958-1964).

Louis Pasteur (1822) nhà bác học Pháp đã tìm ra vi trùng học và phương thức trách nhiệm truyền nhiễm (microbiology and immunology).

Dela Croix một họa sĩ nổi danh gốc Pháp.

Lenin (1870) nhà lãnh đạo cách mạng Liên Xô và thủ tướng đầu tiên của Nga Sô (1918-24).

Newton (1642) bác học nổi danh của Anh Quốc đã phát minh ra định luật của trọng lực và tính vi tích (theories of universal gravitation and differential calculus).

Ulysses S. Grant (1822) Tổng thống thứ 18 của Hoa Kỳ.

Rutherford B. Hayes (1822) TT thứ 19 của Hoa Kỳ.

Theodore Roosevelt (1858) Tổng thống thứ 26 của Hoa Kỳ.

## Tuổi Mùi (con Dê, the Goat).

Sinh các năm 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979,



1991.

Người tuổi Mùi có lòng khoan dung, độ lượng, có nhiều tài sắc nên người ta thường gọi tuổi Mùi là tuổi của giới phụ nữ (Feminine Sign). Phần đông giới ca sĩ, nghệ sĩ đều là tuổi Mùi. Họ cũng có khi trở nên bẩn khoăn, lo lắng và bi quan (anxious, pessimist). Nhờ sự thông minh và cố gắng hiển nhiên nên họ đặc kỳ sở nguyện dễ dàng và dễ thành công trong nghề nghệ sĩ và khá giá về vật chất.

Một số nhân vật sau đây thuộc tuổi Mùi:

Pierre Mendes France (1907) nhà lãnh đạo đảng Xã Hội nước Pháp trở thành Thủ tướng Pháp (1954-55).

Benito Mussolini (1883) nhà độc tài Phát-xít Ý Đại Lợi (1922-43) đã bị hành quyết.

Theophile Gautier (1811) một nhà phê bình văn chương nghệ thuật và thi sĩ có tiếng của Pháp.

Thomas Edison (1847) quốc tịch Mỹ đã phát minh kỹ thuật về điện tín, điện ảnh, điện ánh sáng, tốc ký nên ông được cấp 1,100 patents (bằng sáng chế) về telegraphy, phonography, electric lighting và photography.

Và vị tổng thống sau đây cũng thuộc tuổi Mùi là:

James Madison (1751) Tổng thống thứ 4 của Hoa Kỳ. Gorbech.

### TUỔI THÂN (con Khỉ, the Monkey)



Sinh các năm 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992.

Trong 12 tuổi của địa chi, thì người tuổi Thân hơi khác thường, có người thì phi thường (extraordinary nature), có người thì bất thường và tinh ranh (mischievous). Họ hay ưa dạy dở, tự tôn tự đại (egotistical) và tự xem họ là hơn cả người xung quanh. Tuổi Thân cũng rất thông minh có nhiều khả năng về vấn đề khuếch trương tài chánh trong ngành thương mại, rất giỏi xã giao, họ giải quyết công việc một cách dễ dàng và kỳ diệu. Nếu họ biết sửa đổi tư cách tính nết thì họ sẽ thành công lớn như lãnh đạo quốc gia, hoặc chiếm địa vị cao sang trong xã hội. Họ thành công trong nhiều ngành chuyên môn như Kỹ sư, Luật sư, Bác sĩ. Về tình cảm một số ít hay phụ bạc người cũ và si tình người mới. Một số người tuổi Thân lúc thanh xuân rất may mắn; đến tuổi trung niên

gặp nhiều việc bối rối, kế hoạch gặp thất bại (Miscarry); về hậu vận được sống một đời sống bình tĩnh êm dịu nhưng cô đơn (solitary old age) và khi thác không gặp người thân, xa gia đình.

Một số nhân vật sau đây đã sinh vào năm Thân:

Owen Chamberlain (1920) nhà vật lý Hoa Kỳ đã tìm ra chất Antiproton (chất nguyên tử subatomic particle).

Vincent Auriot (1884) cựu Tổng thống và đệ tứ Cộng hòa Pháp.

Edouard Daladier (1884) cựu Thủ tướng Pháp 1938-40.

Millard Fillmore (1800) Tổng thống thứ 13 của Hoa Kỳ.

Calvin Coolidge (1872) Tổng thống thứ 30 của Hoa Kỳ.

Harry Truman (1884) Tổng thống thứ 33 của Hoa Kỳ.

Lyndon B. Johnson (1908) Tổng thống thứ 36 của Hoa Kỳ.

### TUỔI DẬU (con Gà, the Rooster).



Sinh các năm 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993.

Người tuổi Dậu phần đông là hoạt bát, đa mưu, túc trí cứ

chỉ khoan hòa, có đủ phương chước khuyến khích kẻ khác, có đủ lý luận quyến rũ bè bạn theo ý kiến của mình tuy nhiên họ cũng rất bảo thủ (profoundly conservative) và đôi khi cũng có những ảo ảnh khác thường (escentric illusion). Họ là người độ lượng. Một số người tuổi Dậu thích trầm tư mặc tưởng, đôi khi họ có những hy vọng hảo huyền, xây nhà lầu trên không (build castles in the air), có khi họ sẽ nghĩ sẽ trở thành vị anh hùng hào kiệt. Thường thường họ là một chiến sĩ can trường (brave soldier). Họ ưa thích tròng trọt và thú điền viên, được hưởng lộc về già và hạnh phúc. Nhưng lao đao trong tình trường.

Một số nhân vật sau đây đã sinh vào năm Dậu:

Sir Anthony Eden (1897) cựu Thủ tướng Anh quốc 1955-57.

S. Colette (1873) tiểu thuyết gia người Pháp viết về tình yêu rất phong phú.

David Livingstone (1813) Giáo sĩ truyền giáo Ái Nhĩ Lan trú danh, đã thám hiểm vùng Trung Phi Châu.

André Maurois (1885) Đại văn hào kiêm sử gia Pháp.

Duc de Richelieu (1585) Thủ tướng độc tài đời vua Louis 13 của nước Pháp.

La Fontaine (1621) Thi sĩ trú danh về thơ ngụ ngôn (Fabulist) người Pháp.

Réne Descartes (1596) nhà toán học kiêm triết lý gia danh tiếng của người Pháp.

Richard Wagner (1813) Thi sĩ và sáng tác trú danh về nhạc người Đức.

Rudyard Kipling (1865) Đại văn hào Anh quốc và cựu Tổng thống Grover Cleveland (1837) Tổng thống thứ 22 và 24 của Hoa Kỳ cũng sinh năm Dậu.

### TUỔI TUẤT (con Chó, the Dog).



Sinh các năm 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994.

Người ta thường nói người tuổi Tuất là quán quân bênh vực cho sự công bình (champion of justice) như Brigitte Bardot sinh năm Mậu Tuất (1934) đã đơn phương độc mã mở chiến dịch yêu cầu giảm bớt sự giết chết các súc vật trong lò sát sinh. Người tuổi Tuất rất độ lượng, khoan hồng, rất thông minh, chân thực, lương thiện, trung thành. Tuy nhiên họ hay lo âu và đau đớn về những chuyện không chỉ trong gia đình mà ngoài đời nữa như họ bị quan về thiên tai, về đói rét trên hoàn cầu, về chiến tranh. Họ cũng là người rất cứng đầu và gay gắt (stubborn & cynical) vì họ có nhiều đức tính tốt nên được nhiều người yêu chuộng và kính nể. Về vấn đề tài chính họ được no đủ cho đến mãn đời. Tuổi Tuất sinh ban

ngày ít băn khoăn, lo lắng, mặc tưởng (introvert) hơn người sinh ban đêm.

Sau đây một số nhân vật tên tuổi sinh vào năm Tuất:

Voltaire (1694) Sử gia và thi sĩ nổi tiếng về Kịch gốc Pháp.

Yuri Gagarin (1934) Phi hành gia Nga Sô đầu tiên bay trên quỹ đạo địa cầu vào năm 1961.

Benjamin Franklin (1706) chánh khách vừa là khoa học gia Hoa Kỳ.

Cựu Tổng thống John Tyler (1790) Tổng thống thứ 10 của Hoa Kỳ.

Cựu Tổng thống Herbert Hoover (1874) Tổng thống thứ 31 của Hoa Kỳ.

### TUỔI HỢI (con Heo, the Pig)



Sinh các năm 1911, 1923, 1935, 1945, 1959, 1971, 1983, 1995.

Người tuổi Hợi thường là phong nhã, rộng lượng khoan hồng, hào hiệp (chivalrous), ân cần và tính tình chu đáo, tỉ mỉ (scrupulous).

Phần đông đàn bà tuổi Hợi rất hiền từ nhưng tự tin và quả quyết (confident), họ luôn luôn cố gắng trau dồi cho con

người được đoan trang và tinh khiết (correctitude & purity). Họ là những bà mẹ hiền hòa. Phần đông người tuổi Hợi có chức phận đất điền, nhà cửa và tiền bạc dồi dào. Họ ăn nói đứng đắn, chững chạc. Học rất thông minh và luôn luôn cố gắng học hỏi để tiến bước trên đường danh vọng.

Một châm ngôn của Nhật Bản viết: Người tuổi Hợi rộng ở mặt trước nhưng hẹp ở mặt sau “Wide of face but narrow in the back” và họ cũng cho rằng người tuổi Hợi là “materialist va often a sensualist”, câu bình phẩm này xin dành để bạn nào tuổi Hợi suy ngẫm vì theo thiển ý của chúng tôi thì không được đúng lắm.

Sau đây là một số nhân vật tuổi Hợi:

First Rockefeller (1839) Kỹ nghệ gia nổi tiếng giàu lòng bác ái của nước Mỹ.

First Ford (1863) Kỹ nghệ gia Mỹ đã phát họa kiểu mẫu và lập ra xưởng chế tạo xe hiệu Ford.

Blaise Pascal (1623) Nhà toán học và triết học nổi danh của người Pháp.

Marshal Foch (1851) Thống chế Pháp đã giữ chức Tổng tư lệnh quân đội đồng minh trong trận chiến tranh thế giới lần thứ nhất.

Bismarck (1815) gọi là Iron Chancellor, Thủ tướng đầu tiên của Đế quốc Đức.

Fiel Marshal Montgomery (1887) Đại tướng trong Quân lực Anh quốc, nguyên tư lệnh mặt trận Bắc Phi Châu trong chiến tranh thế giới lần thứ hai.

President Thomas Jefferson



## BÁT QUÁI ĐỒ (HEXAGRAM)





(1743) Tổng thống thứ 3 của Hoa Kỳ.

President John Quincy Adams (1767) Tổng thống thứ 6 Hoa Kỳ.

President James Buchanan

(1791) Tổng thống thứ 15 của Hoa Kỳ.

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan (1911) cũng là tuổi Hợi.

Xin xem sơ đồ The Signs

and Their Years để quý vị biết rõ thêm chi tiết về 12 tuổi.

#### \* VÀI LỜI GIỚI THIỆU TÁC GIẢ (L.K.THÍ)

Gia đình Công Chánh Nam Cali có hai AH Cao niên cùng danh, cùng tánh và có lẽ cũng cùng niên tuế (khoảng 75) và đặc biệt là đều có nhiệt tâm xây dựng AH.

Đó là: AH Lê Tiềm (KL) và AH Lê Quang Tiềm (Công Bình, tác giả bài trên đây).

-- AH Lê Tiềm ở vùng Reseda cách "Saigon nhỏ" 40/50 miles, ấy thế mà không buổi họp mặt AH nào là không có mặt. AH Tiềm thường dùng xe công cộng có khi mất cả buổi để đến gấp và thăm anh em. AH ủng hộ tài chánh rất tích cực cho LT.

-- AH Lê Quang Tiềm ngày trước phục vụ ngành Công Bình (đồng đội với các AH Vương Chí Hỗ, Đoàn Văn Kiệu ...) Trong những năm hưu trí, AH LQT sưu tầm về nhiều lĩnh vực, nhiều tập san và nhụt báo (bằng Việt ngữ và Anh ngữ), tham gia nhiều công tác xã hội, tôn giáo ....

Hai AH Tiềm rất đáng được đề cao tình thần đồng nghiệp, đồng hương. •



## PHÂN UƯ

Được tin Thân Mẫu AH Trần Ngọc Dũng

### Cụ Bà TRẦN CÚ

Nhũ danh Ngô Thị Túy

vừa tạ thế tại Sài Gòn ngày 19-10-1991

Ái Hữu Công Chánh xin thành thật chia buồn  
cùng anh chị Dũng và gia đình

Kính cầu chúc hương hồn Cụ Bà  
sớm tiêu diêu cõi Phật