



Cụ Nguyễn Lương Ngôn 87 tuổi
đáp từ AHCC chúc
thượng thọ. Bên
cạnh là Cụ Nguyễn
Mạnh Hoàn 82 tuổi
và Cụ Vũ Bá Đính 81
tuổi



Hội mặt Bắc Cali
3/2/91 tại San Jose.
Bản đồ do anh Ngọ
thiết lập (3 tháng)
với chi tiết đường sá
cầu cống. Hai câu
đối do T.S. Huân
thực hiện nói lên ưu
tư của người chuyên
viên hải ngoại.

đều có buổi họp mặt, tổ chức luân chuyển từng
địa phương. Năm nay, chúng tôi được biết
ĐLVN sẽ tổ chức Đại Hội tại Nam Cali vào dịp
lễ July 4th 1991.

TẤT NIÊN AH VÙNG PHÁP

(BAN TỔ CHỨC TƯỞNG THUẬT)

Một năm đã lại trôi qua, ngày xuân đã tới,
AH vùng Pháp năm nay họp mặt tại nhà hàng
Mai, khu các quán ăn Việt kiều và Hoa kiều ở
giữa quận Paris 13, 103-105, rue Tolbiac.

**Ái Hữu Vùng
Pháp họp mặt đầu
Xuân Tân Mùi
(1991) tại khu nhà
hàng Kiều Bào và
Ba Tầu ở Paris 13.**

Từ trái sang
phải: AH Lăm, Lâm,
Khoan, Chị Bích,
Lâm, AH Trương,
Đản, Chị Tài, Thạch,
Công, Dương Đen,
Hứa và thế hệ thứ 2.



**Ái Hữu Vùng
Pháp họp mặt đầu
Xuân Tân Mùi
(1991).**

Từ trái sang
phải: AH Lâm, Lăm,
Khoan, Thu, Khán,
Hứa, Đản, Bích

11 giờ 30 các AH cùng phu nhân và thế hệ thứ hai đã tề tựu đông đủ, không khí ngày Tết Nguyên Đán còn tung bừng, anh chị em chúc mừng nhau: Năm mới vạn phúc, sức khoẻ dồi dào, mọi điều vui vẻ...

12 giờ đã điểm mà tiếng cười, tiếng chúc

mừng chưa dứt, anh Đản cất lời: "Anh chị em đã chúc mừng nhau đầy đủ rồi, bây giờ chúng ta đồng thanh chúc:

— Lá Thư AHCC trường thọ, tin tức đầy đủ, văn hay ý đẹp,

— Quê hương Việt Nam thanh bình thực sự



**Ái Hữu Vùng
Pháp họp mặt đầu
Xuân Tân Mùi
(1991).**

AH Hồ Văn
Trưởng nhận chậu
hoa Thủy Tiên lô độc
đắc, AH Khúc Đản
trao.

**Ái Hữu Vùng
Pháp họp mặt đầu
Xuân Tân Mùi
(1991).**

Từ trái sang
phải: AH Tiếp, Đản,
Khán, Lắm, Khoan.
Trên bàn có 4 lô sổ
số, chai sâm banh,
chậu Thủy Tiên, hai
chai rượu vang, hộp
mứt thập cẩm.



sẽ đi tới Tự Do Dân Chủ, đồng bào sẽ sớm ra
khỏi nạn nghèo nàn gieo rắc bởi một thiểu số
mù quáng theo một thuyết xảo trá ngoại lai."

Sau câu chúc mừng năm mới, anh Đản nói
ngay đến thời sự nóng bỏng: NGHĨA VỤ kiều
bào kỹ thuật gia đối với đất nước đương bừng

nổi lên mà ít thấy trên Lá Thư Ái Hữu. AH Trần Sĩ Huân, một AH dễ tâm nhiều đến những bài về đất nước, đã nhắc trong Lá Thư số 46, tới năm chữ QUÊ HƯƠNG VÀ TỔ QUỐC trên Lá Thư số 44 ra tại Pháp, đã gióng lên tiếng chuông bây giờ là lúc phải nghĩ đến tương lai tổ