

THÔ NGUYỄN CHÍ THIỀN

Lời giới thiệu :

Trong số 49, chúng tôi có hứa sẽ đăng thơ của Nguyễn Chí Thiện để quý AH đọc và biết thêm về nhà thơ "tiên tri" này.
Nhưng bài thơ sau đây đều được trích ra ở "Bản chúc thù của một người Việt Nam".
Tựa tập thơ thật là khiêm tốn, cho một tập thơ dài đến 192 bài. Quý AH sẽ
thay sức mạnh của "tú tuồng" của tác giả toả ra từ những bài thơ thật hung
tráng, thật mạnh liệt và cung thát bi đát. Xin mời quý AH đọc.....

VỚI TÔI, NGÀY SÔNG LÀ

Với tôi, ngày sông là sông già
Lao động nhục nhàn, đòi ăn rủ là
Chuyện phiếm bông đưa, nhù quên tac ca
Và nhù từ mai chẳng cần ra.
Nhưng đêm về tôi mới sông xót xa
Ca qua khứ túng lai cung hiện thực.
Tim với óc căng lên vì động lực
Đây vẫn thở từ đau khổ trôi ra,
Nhưng vẫn thở có hình dạng là hoa
Song súc phá vạn lần hồn trái phá!

(1971)

THE LỤC ĐỒ

The lục đồ phai đồng tâm đập nát
Đe nó hoanh hành, họa lòn se lan nhanh
Nhưng không thể dùng bom A bom H
Phá nát địa cầu vi một lú gian manh
Nên phai viết, phai muôn ngàn kẽ viết
Nhưng tôi tay đinh được bùng bit tinh vi.
Nếu nhân loại mọi người đều biết
Cong san là gì, tự nó sẽ tan đi
Thủ sinh thành tử áu tri ngu si
Sự hiểu biết sẽ là mờ huy diệt.

(1973)

DÙ ĐỜI TÀ

Dù đời ta sa đây vực khô oan
Cung được, miễn là thoát ra khỏi đó.
Đời ta sẽ tự do như gió
Mang lời ca tha thiết tâm can
Bay khắp địa cầu kêu cứu nhân gian
Trù Công Sản !!!

..... (1972)

HÔM NAY 19-5

Hôm nay 19-5

Tối năm

Toan lầm thở chui Bác
Vẫn thở mỏi hỏi phang phác
Thi tối thoi
Tôi nghĩ Bác
Chính trị gia sot rác
Không đáng để tội
Đó mồ hôi
Lâm thở
Dù là thở chui Bác
Đến thẳng Mac
Tôi su Bác !
Cung chưa được tôi nguech ngoac vai cầu!
Thôi hỏi đâu
Mặc thay bọn van si co đầu
Vuốt râu xoa đau, mòn tròn Bác
Thê rôi tôi đi làm việc khác
Kê cha Bác !

(1964)

THƠ NGUYỄN CHÍ THIỆN (tiếp theo)

ĐÔNG LÂY (Bài thơ này dài 16 trang,
Chi xin trích ra vài đoạn)

Bài sú, bờ lau, rưng rú
Thay người vun bón nuôi cây.
Đao lý tôi cao ở xứ đồng lầy
Là lứa thay phan bạn.

Bên ngoài kia cuộc sống vang âm
Sao đây mai âm thầm trong nâm mộ?
Phan nộ oán lên bao khóc!
Không gian hời, hay tan tành sụp đổ
Cho thời gian đứng làm khổ con người
cho đói ười khi đót hết reo chòi
Trong tôi đến đây đoa.

Tôi muốn kêu to trong căm lăng đền dày
Cho nhân loại trăm miền nghe thấy
Ô át đồ về đây
Lắp hộ đồng lầy
Diệt bầy muỗi độc
Ngay đêm phả huỷ hồng cầu

Rồi đây
Khi đất trời gió nô
Tán hung ời, bão lửa, trốn vào đâu?
Bám vào đâu?
Lũ chúng bay dù cho có Tiên đầu
Lo âu, phong bì
Bần bạc cung nhau
Chinh đám sây lau
Sẽ thiêu hết lũ bay tro xám!

LTS . Con không biết bao lần thơ hay, ý đẹp của một nhà thơ bất khuất, Nguyễn Chí Thiện. Càng đọc, càng mê và càng phục tác giả, và càng đang cay cho cuộc sống tú đày mà tác giả đã trải qua trên hơn 20 năm. Hiện giờ nhiều chính phủ Âu châu đã vận động cho thi sĩ N. C. Thiện được xuất ngoại ti nạn. N. P. BÙU HẠP.

Muôn âm thầm chân đồng trời thịnh
Báo hiệu bình minh sét nổ.
Ôi, ghê sợ cả một trời phản nô
Cá một trời đau khổ khôn luồng
Đã bao ngày nén xuống tham thường
Dưới tần đáy đồng lầy tui hổ.
Sẽ trao dang như sóng gầm thác dò
Bon quy yêu sẽ tối ngày tận số
Xác lũ bay sẽ ngập đường ngập phố
Máu lũ bay oen ô ca nén trời,
Kèn tù do đặc thang nói nói
Khai mạc bình minh khôi phục cuộc đời.
Ôi tôi sông vã tôi chờ đợi
Ngay triều triều trái tim bùng nổ tung trời!

(1972)

NEU AI HOI

Nếu ai hỏi tôi mong gì trong cuộc sống
Biết tôi ơi, anh sẽ nói : TỰ DO !
Tôi đói lâu rồi, anh sẽ nói : ÂM NO !
Không, không phải, anh làm, trên đất CỘNG
Nhưng thủ đô đã trở thành huyền mộng.....

(1976)

LANH TU

Lanh tu béo nục
Đàn đèn gây rực !
Lao động hùng hục
Hợp hành liên tục
Đói ăn khắc phục
Kêu ca tống ngục !
Công san đánh gục
Đói mỏi hết nhục !

(1962)