

Cách đây mươi ngày, dân Cali nao núng vì trận động đất tại miền Bắc Cali, làm cho ba thành phố bị thiệt hại khá nhiều : Đó là San Francisco, Oakland và Santa Cruz. Nói nhiều, nói ít, nhưng tổng số tổn thất cũng lên tới 10 tỷ MK, có đến 57 người chết và trên 100 người bị thương. Thiệt hại cho nền kinh tế quanh vùng có thể lên tới ngoại 30 tỷ MK. Ngoài ta tính về thất thu vì du lịch, sút kém sản xuất kỹ nghệ và vì đi lại khó khăn trong 3,4 tháng sau đó.

Chính phủ Liên bang sẽ đài thọ số 10 tỷ thiệt hại, còn dân Cali thì sẽ phải gánh chịu số 30 tỷ thất thu trên đây.

Sau trận động đất, báo chí khắp thế giới đổ dồn về San Francisco, và chuyện đầu tiên họ phong vân dân chúng là hỏi xem dân Cali có số động đất không ? Có tính đòi hỏi Tiểu bang nào khác không ?

Dân Bắc Cali phản động trả lời rằng, động đất thì ai mà chẳng số, nhưng bồ Cali mà đi nói khác thì phải suy nghĩ kỹ cái đà.

Còn dân Nam Cali, thì đã số đều trả lời rằng, chẳng bao giờ chúng tôi chịu bồ cai xứ vang son (golden state) này mà đi đâu nữa cả. Và lý do không bồ đi thì có nhiều lắm.

x
x x

Cali có đến trên 6,250,000 đồn vi gia cư (household). Kể từ trận động đất lớn nhất tại đây, năm 1906, cho đến trận động đất lớn thứ nhì, năm 1989, đã ngoại 83 năm. Giữa hai trận động đất này cũng có biệt bao nhiêu trận động đất nhỏ khác, trong đó cũng có 3 trận khá lớn, làm thiệt hại nhà cửa và nhân mạng. Đó là trận động đất năm 1933 tại Long Beach, năm 1983 tại Bakersfield, và năm 1986 tại Whittier. Tổng số thiệt hại của cả 3 trận động đất này, là 2650 đồn vi gia cư và một số cò sò thường mai, và gây chết chóc cho gần 100 người.

Như vậy nếu tính số thiệt hại về nhân mạng và nhà cửa trong 83 năm, chúng ta có con số sau đây : (dân số Cali là 25 triệu người).

- Tỷ lệ nhà cửa có thể bị sập đổ : 1/83,000.

- Tỷ lệ có thể bị chết chóc : 1/12,000,000.

Trong khi đó thì hàng năm dân Cali bị sét đánh chết đến 8 người, nghĩa là 4 lần nhiều hơn chết vì động đất.

Nhưng nhà địa chấn học cho biết rằng, mỗi ngày có đến hàng trăm lần động đất, thường nhỏ quá, con người ta không hay biết gì cả, và họ thi cho rằng động đất cũng như là bão tố, cũng chỉ là những động

tác tú nhiên của Trái Đất, luôn luôn biến thể, luôn luôn biến chuyển, mà trên đó con người chỉ được sống "gửi" trong một khoảng khắc là 100 năm mà thôi, so với tuổi già của Trái Đất, đã ngoại 200 triệu năm rồi. Và mặc dù đã già như vậy, trong bụng Trái Đất vẫn còn ở thế long, chưa đóng kín, và sức nóng tại đây cao đến trên 1 triệu độ C. Chất long này nằm sâu trên 5,000 cs (trong khi đó thi kỹ thuật đào sâu của chúng ta chỉ mới đi đến 15,000 m mà thôi.)

Và đã bàn đến đóng đất thi cũng nên bàn đến bảo hiểm, xem sao.

Hiện nay giá bảo hiểm như thế này :

- Bảo hiểm hoả hoạn và lụt lội, cho nhà giá \$100,000 ra \$100 đến \$150/năm
- Bảo hiểm về động đất là : từ \$250 đến \$300/năm, cũng cho nhà \$100,000.
Nếu ta tự hỏi, nếu mức nguy hiểm chỉ là 1/83,000, mà tiền bảo hiểm lại lên đến 3/1000, thì dĩ nhiên bạn bảo hiểm chẳng bao giờ chịu trả lời cho ta cả.

Thứ xem bạn bảo hiểm đã lời bao nhiêu trên vụ bảo hiểm động đất này.(Lẽ dĩ nhiên không phải là ai cũng mua bảo hiểm này, nhưng để thấy được một khía cạnh nào đó).

Nếu kể từ năm 1906 đến nay dân Cali đều đóng bảo hiểm động đất:

$$83 \text{ năm} \times 6,250,000 \text{ nhà} \times \$200/\text{năm} = \$ 103,750,000,000.$$

Trong khi đó, nếu bạn bảo hiểm đã đóng 100% bồi thường cho chúng ta :

$$2,500 \text{ nhà} \times \$100,000 = \$250,000,000.$$

Như vậy chúng đã thu 400 lần nhiều hơn chúng chi ra.

Quý Ái Hữu cũng nên xét lại có nên tiếp tục đóng bảo hiểm động đất này nữa không ?

Trên đây là lý, còn tình thi sao ?

x
x x

Ca li có mấy trăm thành phố, mà rất nhiều là rất đẹp. Nhưng thế giới đã chọn 3 thành phố và cho là tiêu biểu nhất cho Ca li. Đó là San Francisco, Los Angeles và Palm Spring.

San Francisco : San Francisco là cửa ngõ vào Hoa Kỳ của Thái Bình Dương. Du khách nào, mời tới Mỹ lần đầu, đều muốn ghé San Francisco. Cảnh trí thô mông, khí hậu ôn hòa, ám áp, dân tình lịch thiệp niềm nở, thức ăn đây đủ và ngon lành, và tiện nghi cho du khách thì không đâu bằng. San Francisco đã nhận nhiều du khách nhất, vào nước Mỹ, chỉ sau New York mà thôi. Nhưng người ta dự đoán rằng, nếu bạn "cọp mồi" (new Tigers), ám chỉ các nước trong vùng Thái Bình Dương, mồi trở nên mạnh, (Đài Loan, Đại Hàn, Hongkong, Singapore, Malai, Thái

Lan và Úc Châu, Tân tây Lan), cù tiệp tục mạnh thêm thì San Francisco sẽ lấn New York trong thập niên 90 tới đây. Hàng năm vùng Bay area đã thu về trên 30 tỷ MK, trong ngành du lịch.

Đối với người Á Đông, từ lâu sông dưới nhúng chẽ độ độc tài, hả khắc, San Francisco là tượng trưng cho tự do và giàu mạnh, cái chất liệu mà người Á Đông thường thiếu, cho nên sau khi đến được San Francisco, nhìn thấy San Francisco, người Á Đông chẳng bao giờ có thể quên được những cảm tưởng lúc ban đầu ấy. Đứng trên đỉnh đồi, hay trên những cao ốc chọc trời, và nhìn ra đại dương thăm thẳm, mà bên kia là xứ mẹ quê mình, tâm than và đen tối, San Francisco đã gợi cho chúng ta nhiều cảm giác thật thảm thía, thật mê hồn và thật sông đồng. Cái đẹp của San Francisco, không chỉ ở những kiến trúc danh tiếng mà người Á Đông đã dù phản tinh thám, nó còn ở nòi cái qua trình ưu ái, đón nhận chúng ta, dân ti nạn, với tâc cá sụ triu mến, rộng lượng và bao dung.

Los Angeles là thành phố náo nhiệt, rộn ràng và phồn thịnh nhất thế giới. New York cũng rất rộn ràng ngay trung tâm Manhattan, nhưng Los Angeles thì dài đến ngoại trăm dặm, và đều rộn ràng như nhau cả. Không chỉ người Á Đông thích ở LA, dù thủ người ở đây, vì LA thật là đặc biệt, thật là hấp dẫn, thật là hiếm có. Đó có trên 100 sắc tộc sinh sống tại LA, và đến cuối thế kỷ này thì người da trắng đã trở thành thiểu số, cũng như tất cả mọi sắc tộc khác.

LA là thành phố rộng nhất thế giới, giàu nhất thế giới, và có một thị trường Tây Đức riêng thăm LA, đã bảo rằng LA là thành phố được Thương Đế ưu ái nhiều nhất. LA là thành phố mà lại có núi, có bể, có ruộng, có ca sa mạc nữa.

Trong tập san LA, do Tòa thi chính LA ấn hành (1985), có đoạn nói rằng : Nếu ta lấy giao điểm của đường Doheny và Sunset ở Beverly Hills làm tâm điểm và gạch một hình tròn, với đường bán kính là 5 km, thì trong đó đã quy tụ hầu hết những người giàu sang nhất vũ trụ này. Rất ít người đã gọi rằng giàu mà lại không tậu nhà ở nội đây để góp mặt với đám dân tỵ phủ kia.

Đã đặc biệt như vậy thì LA cũng phải có những đặc biệt khác của những xã hội tự do, đó là những băng đảng khét tiếng, trong đó có cả bọn du đảng người Việt ti nạn, có rất nhiều xí ke v.v.....

Hiện nay mai lục kinh tế của LA, chiếm 70% của Tiểu bang Cali,

mà Cali thi được xếp vào hàng thứ 5, sau Hoa Kỳ, Nhật, Đức và Nga. Về lối túc thi dân Cali đang đứng hàng đầu thế giới với trên \$19,500 cho mỗi đầu ngõi, mỗi năm, nếu không tính hai xứ Brunei và Kuwait.

Hệ thống xa lộ của LA, thực hiện sau thế chiến thứ II, thì nay lại được cải thiện cho là lý tưởng cho mọi mầm mống thành phố cho thế kỷ thứ 21 sắp tới này. LA có đến ngoài 120 thành phố, mà downtown nào cũng cho mình hành diện cao. Vì thế, mặc dù nan ket xe, nạn không khí bị ô nhiễm nhất nước, nạn du lang, nạn xi ke, dân LA càng ngày càng đông thêm ra, và trong đó có "little Saigon" sầm uất và vui nhộn, và là thành phố VietNam to lớn nhất ngoài Việt Nam.

Còn thành phố thứ ba thì thật là khó chọn. Nếu là người Cali, thì có lẽ đã phải chọn San Diego phồn thịnh, một Santa Barbara cổ kính, hay một Lake Tahoe thơ mộng, nhưng du khách thì lại chọn Palm Spring.

Họ bảo rằng Palm Spring là một hòn ngọc của Cali, mà đã là ngọc thì thà nhỏ mà tốt cơn hòn là lớn mà không ra gì.

Palm Spring rất đặc biệt cho du khách, vì ở đó du khách tận hưởng 365 ngày mỗi năm, ở đó không mưa, không bão, không tuyết, không lạnh bao giờ. Ở đó sân golf trong mỗi hotel, cũng như là hồ bơi trong những hotel ở những nơi khác, ở đó người nghèo sống cạnh người giàu mà không thấy mặc cảm, và du khách là vua, không cần phải nhiều tiền cho lẩm, nhưng cái gì cũng có thể có được. Vào mùa đông, phần lớn du khách từ Gia natal xuông, ở miệt 3,4 tháng mới về. Có tiền hay không có tiền, cũng nên đến Palm Spring một lần cho biết, thân tiền là cái gì?

x

Nhưng nhà xã hội học lại còn bàn xa tán rộng ra hơn nữa. Họ bảo rằng, bắt đầu từ thập niên này, thế giới sẽ tranh đua nhau về kinh tế, và hiện nay trong vài lãnh vực người Nhật đã có thế thắng (thế thường phong). Hoa Kỳ phải chuẩn bị ngay cho kịp, và việc tái giám binh sẽ giúp cho Hoa Kỳ đổi phò kịp thời. Nhưng trên toàn khắp nước Mỹ chỉ có LA là nơi mà hy vọng được đặt tối nhiều nhất. Tại sao vậy?

Tại vì tại đây, sau thế chiến thứ II, Cali đã thu hút rất nhiều thiên tài lôi lạc trên mọi lãnh vực, khoa học, kinh tế, tài chánh, kỹ nghệ vv.... vì những đặc điểm sau đây mà ít nơi nào đã có:

- Đều mọi sắc dân có thể chung sống ôn hòa.
- Mảnh lục của dân và tiền của Á đông sẽ đem thêm phồn thịnh cho vùng LA này dài dài.
- LA sẽ không còn là da sô' lă da trắng, và vĩ thế', lối tư tưởng, lối lâm ăn cũng sẽ rất là quốc tế, hòn bất kỳ nồi nào trên thế giới.
- Và vì vậy LA, mà người ta thường gọi là melting pot của Hoa Kỳ, sẽ là melting pot của cả thế giới nữa. Và cũng nhờ vậy, dân khoa ban, dân có tài, sẽ tiếp tục di cư đến LA, giúp cho vùng này cạnh tranh với thế giới về kinh tế, sẽ rất chất vật, rất khó khăn, sau khi chế độ công sản đã tan tạ đi rồi.

Nhưng ai nhìn xa thấy rộng, đều thấy răng, thế giới sẽ phải đi tới chỗ cõi mồ, con người sẽ được đi đúng tự do, sinh sống tự do ở bất cứ nơi nào. Sẽ không thể còn những đầu óc nhỏ hẹp và nồng cạn, như những bọn dân lạc hậu, người Irak, người Turk giết hại người Kurd, dân Azerbaijan giết dân Armenia, dân Tatars công giết dân Tây Tang, nữa, và cái thí dụ điển hình nhất cho bọn lạc hậu này là cho chúng viếng LA thì chúng thay đổi tinh tế ngay. Ở đây quý Ái hữu đã thấy đây rây nhưng chỗ bày bán hàng Pakistan-Indian foods rất là thân thiện, có chỗ bán Irak-Iran-Syrian foods, và ngày ngày khách hàng đù các sắc dân nói trên gặp nhau, mà chẳng có bao giờ có sự dung ham cá. Và cái thế giới đại đồng, thế giới cõi mồ này đã thấy xuất hiện tại LA, một xã hội đa dân, đa dạng, giàu có, tiến bộ mà cả thế giới nên nhìn tới và nên bắt chước.

Người Nhật, một khi họ được cơ dịp ra lâm ăn ở xứ ngoài, thì họ đều muốn chọn ở lại, không trở về nữa. Lý do không phải là họ không thường nước, mà phần lớn đều cho rằng sống ở Nhật rất chán (boring), mà chán là vì cái bệnh "fatigue", mệt mỏi và chỉ thấy một thứ mồi ngày. Xã hội nhật gần như 100% là người Nhật, và cứ mỗi ngày, ăn Nhật, nói Nhật, thấy Nhật, đâm chán ngày ra. Cho nên một xã hội "diversified" như ở LA, là lý tưởng cho thế giới ở thế kỷ thứ 21 này.

Cũng vì những lẽ trên, người ta tiên đoán rằng, vào khoảng 2020, LA sẽ có khoảng 30 triệu dân (Cali, 40 triệu), và sẽ phồn thịnh, đứng vào hàng 4 trên thế giới, sau Hoa Kỳ, Nhật và Đức mà thôi. (Vi-Nga sẽ bị chia xẻ ra nhiều nước và phải cần nhiều năm nữa mới bắt kịp những nước tiên tiến khác). (*)

Người ta cũng tiên đoán rằng, vào lúc bảy giờ, New York cũng

còn là thủ đô tài chính của cả thế giới, nhưng chủ nhân ông của những trường mục ngân hàng to lớn đều ở LA, và vì thế thị trường chứng khoán New York sẽ phụ thuộc thi trường chứng khoán Thái Bình Dương (Pacific stock Exchange), ở LA.

Xem đó, nếu có phải đầu tư thêm để cho hệ thống xa lộ kiên cố và hữu hiệu hơn, cho nạn ô nhiễm không khí bớt ô nhiễm hơn, cho thực ăn tinh khiết hơn, cho bớt nạn xỉ ke, ma túy, nạn du đang cướp bóc, dân LA sẽ băng long làm tác cá, nhưng dân LA sẽ ở mãi đây, và chẳng bao giờ nghĩ rằng nạn động đất sẽ xui họ dời đi nơi khác à.

Các Ái hữu đang sinh sống tại vùng Nam Cali suy nghĩ làm sao đây?

Nam Cát

Tháng 11, 1989.

(*) Tài liệu, báo US News, số ngày 10/30/89, trang 36.

HUẾ YÊU DẤU

HUẾ CỦA MÌNH, NAY HUẾ CỦA AI?

Huế' của mình, nay Huế' của ai?
Đất đồng quên, iỏi thuộc khác xưa rồi.
Ta về xóm nhỏ ngày thu ấy,
Má tướng đi trong đất nước người!

Huế' của mình, nay Huế' của ai?
Thầy xưa, ban cũ mất đâu rồi?
Đồi hoang phảng vi hoa còn thầm
Như chút u hoài nắm tháng trời.

Huế' của mình, nay Huế' của ai?
Trường xưa, lớp cũ, nhô vối đây.
Tường rêu, mái nhạt mầu sơn mèn,
Mây trắng bên trời nhuộm nắng cây.

Huế' của mình, nay Huế' của ai?
Lòng ta giờ cũng khác xưa rồi!
Vườn hoang, lá cũ cồn xanh mát,
Non nước sao nhú non nước người!

Huế' 30 tháng 4, 1989

(Xin được dấu tên tác giả vì tác
giả đang cõi bên quê nhà).



Thiên Mụ- Huế-