

LỜI GIỚI THIỆU

Chúng ta, ai cũng đều biết và có khi quen với BS Phan Quang Dán. Sau 1975, BS Dán sống ẩn dật 15 năm tại Virgin Islands, làm nghề y sĩ. Nay hưu trí, BS Dán trở về lục địa và hiện dưỡng già tại thành phố Miami, FL. BS Dán rất thân với Cựu Hoàng Sihanouk, và cũng là một người hết tâm hết lực vận động cho ông Sihanouk chống trả về cầm quyền xã Chùa Tháp.

Bài viết để chỉ trích tên phản quốc Hồ Chí Minh có nhiều đoạn rất xác đáng và phe quốc gia chúng ta nên đọc.
LTAHCC

ĐỂ GÓP SỨC LẤP ĐỒ BẠO QUYỀN VIỆT CỘNG HÃY ĐẬP TAN LUẬN ĐIỆU NGOAN CỔ CỦA CHÚNG VÀ HUYỀN THOẠI HỒ CHÍ MINH

Gió tự do đã quét sập các bạo quyền cộng sản ở Đông Âu và làm tan nát Liên-Sô. Không cần phải là liên tri cung biết chắc rằng Việt cộng, con đẻ của Liên-Sô, cũng sẽ sụp đổ.

Kháng chiến Campuchia do Hoàng thân Sihanouk lãnh đạo, để lại đồ bù nhìn Hun Sen và loại trừ Việt cộng, nỗ lực bành trướng khu vực giải phóng. Kháng chiến Lào do tướng Vang Pao lãnh đạo đang chiến đấu chống Việt cộng và Lào cộng, sâu trong nội địa Lào quốc. Dân chúng Việt Nam, ở quốc nội cũng như hải ngoại, càng ngày càng căm ghét và khinh bỉ Việt cộng. Đồng bào bị nạn ở Hương Cảng, đa số quê quán ở Bắc, thì chết trong các trại lồi lõi ở Hương Cảng, chớ nhất định không chịu trở về sống dưới chế độ man rợ của Việt cộng. Trong ba tuần lễ vừa qua, đã có 5 đồng bào tự mở bụng quyền sinh để chứng tỏ cho thế giới biết rằng họ bỏ nước ra đi không phải vì mệt mỏi man rợ mà vì tự do. Trong vụ đói khunde khủng khiếp ở Bắc Việt nam Ất Dậu 1945, nào ai bỏ nước ra đi? Nhưng để chứng tỏ thêm tinh thần tự do, đồng bào ở các trại bị nạn cần quyết liệt biểu tình đá đảo Hồ Chí Minh và Việt cộng.

Năm 1990 là năm kỷ niệm đặc biệt của Việt cộng với hai ngày kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng Cộng Sản Đảng và 100 năm sinh nhật Hồ Chí Minh. Uy tín của Việt cộng, được Điện Cẩm Linh thổi phồng lên từ khi Hồ Chí Minh được huấn luyện làm cán bộ xách động tuyên truyền ở

Mạc Tư Khoa đầu thập niên 1920, ngày nay đã xep lép, đứng vào lúc tinh hình kinh tế Việt Nam suy sụp trầm trọng. Việt cộng ra sức tổ chức hai ngày kỷ niệm nói trên một cách thật rầm rộ, xem đó là cái bè, đầu mục nát, để bám vào cho khỏi chả chìm ngay.

Nguyễn Văn Linh chỉ đối được cái pháo xì để kỷ niệm 60 năm thành lập Đông Dương Cộng Sản Đảng. Ngày 6-1-1930 bảy tên Việt cộng, đứng đầu là Hồ Chí Minh, theo lệnh Liên-Sô, lên họp ở sân banh Hương Cảng để thành lập Đông Dương Cộng Sản Đảng. Cuộc họp này tiếp diễn ba tuần, mỗi ngày mỗi đổi địa điểm để khỏi bị cảnh sát Hương Cảng thôp bắt. Ngày 3-2-1930 thì cuộc họp bế mạc. Đông Dương Cộng Sản Đảng thành hình và được Liên-Sô chấp nhận. Từ đó về sau, ngày 3-2 được Việt cộng xem là một ngày kỷ niệm đặc biệt quan trọng. Năm nay Việt cộng muốn tổ chức lễ kỷ niệm này một cách thật hoành tráng, nhưng không thể nào vận động được dân chúng tham gia.

Ngày 29-9-1989, khi Võ Nguyên Giáp đeo mè-day đầy ngực vào Salgon với Nguyễn Hữu Thọ, đứng trước dinh Độc Lập để tiếp đón bộ đội Việt

cộng từ Cam Bốt về, thì dân chúng không ai thèm tham gia đón nước. Biết không thể làm gì hơn được, Nguyễn Văn Linh, người theo lệnh Liên-Sô tuyên bố chính sách cởi mở, chỉ đối một cái pháo xì để kỷ niệm ngày 3 tháng 2. Y tuyên bố cũng là "trong quá khứ, cũng như trong hiện tại và tương lai, Đảng Cộng Sản Việt Nam tuyệt đối giữ độc quyền lãnh đạo dân tộc Việt Nam".

Đáp lại luận điệu ngoan cố của Việt cộng. Việt cộng vẫn trường cỗ khoe khoang đã đánh lại độc lập tự do cho Việt Nam. Nếu những nước khác & Đông-Nam-Á-Châu, trừ Lào và Cam Bốt bị Việt cộng xâm chiếm, vẫn còn sống dưới chế độ thực dân, thì lời khoe khoang này cũng còn hữu lý. Nhưng tất cả đều đã độc lập tự do thật sự trước Việt Nam rât lâu mà không phải hy sinh xương máu, bị diều tàn khốc khiếp như Việt Nam. Họ đã hưởng thanh bình và phát triển kinh tế vượt bậc. Trái lại Việt cộng xô đẩy dân chúng vào cảnh đói chà tái nô và chiến tranh liên miên, có độc lập hòa bình gì đâu? Còn tự do thì chỉ có tự do chết đói. Trong khi đó những tên độc tài Việt cộng nắm mọi quyền hành, kẻ cả quyền sinh sát, và hưởng tất cả mọi lện nghi, còn hơn những tên Đức gian Honecker và Lã gian Ceausescu.

Chủ thuyết Mác-Lê đã thảm bại khép nút, ở Việt Nam lại phá sản sítẹt hơn cả. Nhưng Việt cộng vẫn lớn tiếng rằng Mác-Lê là chủ thuyết tốt nhất, duy nhất cho Việt Nam, và bạo quyền Việt cộng lưu manh, tàn ác, bát lực và tham nhũng từ trên xuống dưới, là chính quyền tốt nhất, duy nhất cho Việt Nam! Việt cộng muốn dân chúng hcan hò nô lệ, man rợ, bát lực, tham nhũng, thối nát, ngu độn, hoan hô ngực tò và chết đói! Nhưng chỉ có mỗi một việc dân chúng chờ đợi để hoan hô. Đó là sự sụp đổ của bạo quyền Việt cộng!

Việt cộng chuẩn bị tôn vinh Hồ Chí Minh ngày 19-5, 100 năm sinh nhật của y. Chúng ta cần đẩy mạnh chiến dịch lên án y. Sau những biểu cờ ở Đông-Âu và Liên-Sô, UNESCO sẽ không



Ảnh Hồ Chí Minh
chụp ở Hà Nội năm
1956 trong khi
số ra vụ đầu-tó
Quỳnh Lưu

Tổ chức tôn vinh họ Hồ, nhưng đã thông tư cho các quốc gia hội viên rằng chính phủ nào muốn tổ chức thi cử tuy nghĩ. UNESCO phủ tay không muốn định líu đến vụ này nữa, nhưng vì không đủ can đảm nhận nhận lời làm của mình nên không hủy bỏ quyết nghị cũ. Chúng ta cần mạnh mẽ tiếp tục vận động hủy bỏ để giáng thêm một đòn lâm lý vào đầu Việt cộng.

UNESCO hay không UNESCO chúng ta cũng cần đẩy mạnh chiến dịch lên án Hồ cán bộ.

Giá trị văn chương của Hồ Chí Minh. Không còn có thể ngụy biện họ Hồ là một anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Việt cộng đang nỗ lực để cao y như một ván nhân thi sĩ trác tuyệt có công to diệu cho văn hóa Việt Nam vốn sẵn mấy ngàn năm rực rỡ.

Tôi đã từng đọc những tác phẩm của họ Hồ: vở kịch Con Rồng Tre (Le dragon de bambou), Lèn Án Thực Dân Pháp (Le procès de la colonisation française), tập thơ Ngọc Trung Nhật Ký sáng tác khi y bị tướng Trương Phát Khuê bắt giam ở Liêu Châu từ 28-8-1942 đến 16-9-1943 vì tội phỉ báng cộng và làm mật thám cho Pháp. Đến khi y tình nguyện làm mật thám cho Trung Hoa thì y được phóng thích. Tôi cũng đọc những thơ y làm về sau.

Con Rồng Tre, xuất bản năm 1923 ở Ba Lê, trình độ văn hóa bằng một cậu học sinh đang chuẩn bị thi bằng thành chung, chẳng được ai để ý đến. Quyển Lèn Án Chinh Sách Thực Dân Pháp, xuất bản ở Ba Lê năm 1926, chỉ góp nhặt những tin vặt đang ở các báo Pháp về những hành động bối rối của lính Pháp đối với dân từ các thuộc địa đến Pháp tá túc.

Thi sĩ họ Hồ có thể xếp ngang hàng với Trịnh Hảm, Bùi Khiêm trong Lục Văn Tiên. Nhưng Việt Cộng đưa nhau khen "thơ Bác hay quá là hay". Tôi xin trích ra hai bài để đọc giả nhận lầm

Bị Hạn Chẽ

*Đau khổ chí bằng mài tự do,
Đến buồn đì sa cũng không chờ;
Cửa tù khé mở không đau bụng,
Đau bụng thì không mở cửa tù.*

Thịt Chó ở Bảo Hương

*Qua Quá Đức thi chén cá tươi,
Qua Bảo Hương lật xát thịt chó,
Cho hay bọn già từ nhân đó,
Ăn uống đời khỉ cũng thèo dots!*

Tôi còn nhớ vào trung tuần tháng 10, 1945 khi gặp Võ Nguyên Giáp thì y bảo: "Tất cả chỉ là vấn đề cán bộ. Cứ huấn luyện cho thật nhều cán bộ, nhồi sọ một thời gian, thì khi đánh rầm chúng nó cũng dạ rân và khen thơm quá là thơm. Lúc bấy giờ thiểu gì trí thức bồi bút sẽ hô theo!" Bọn bồi bút Việt cộng đã quen dạ rân khi Bác đánh rầm, đang chuẩn bị ca ngợi "thơ Bác hay quá là hay!". Thi sĩ Nguyễn Chí Thien đã phê phán rất đúng: "Các loại bồi đều vô cớ bối o danh, Bối o danh bạn cùng ngành có học có hành hồn hot là bồi bút!".

Tuy vậy lịch sử sẽ không bao giờ quên những vần thơ mới sau đây của họ Hồ:

Trí, phú, Đĩa, hào, Đào tận gốc, Bốc tận rễ!

Tôi vốn tinh ôn hòa, nhưng khi đọc bài Vlenga Đèn Ven Klep của Hồ Chí Minh, tôi đã lộn gan lên đầu, buột miệng mắng "mồ cha mày!" và tháo máy vần Hồi Tội Hồ Tặc.

Tiếng Dân Kép Hợp

Vốn tay hào khí, vốn anh hùng,
Tôi, Bác cùng chung nợ kiêm cung.
Bác thảng quẩn Nguyễn thanh kiêm bắc,
Tôi từ giặc Pháp ngợp cờ hồng.
Bác đưa một nước qua nô lệ,
Tôi đất nam chau đến đại đồng.
Bác có linh thiêng cuối một tiêng,
Mừng tôi cách mạng sắp thành công.

Hội Tội Hồ Tặc

Bố tên Hồ tặc, Võm gian hung.
Dawn sinh Đức Trần nghiệp kiêm cung !
Mỗi đứa tay sai Sở-Vict Đồ,
Ngài vì sao sáng giỗng nòi Hồng.
Binh Nguyễn Ngài cứu non sông Việt,
Tổ Quốc mĩ quên nghĩa công đồng.
Nô lệ toàn dân nay đói rách,
Như mì bẩn nước tội hay công ?

Đức Trần Hưng Đạo thuộc thế hệ ông làng ông tổ của tổ tiên HCM Minh mà tên này xác láo xung bắc với tôi ! Lời Hịch Tướng Sĩ mạnh như vũ bão, cứng như đánh thép, lại nồng nàn tình yêu quê già dân tộc. Mông-Cổ thôn tính Trung Hoa, Án Độ, Trung Đông, một phần lớn Áu Châu, do họ nước Nga non ba thế kỷ, ấy vậy mà bị Đức Trần Hưng Đạo đánh đuổi ra khỏi Việt Nam nhờ đoàn kết toàn dân. Ngài lại cho đổi lò sơ liệu hét đèn những người đã lót lùm theo giặc. Độ lượng bao dung quảng đại này giúp toàn dân chung vất vả thiệt xứ sở, đem lại tự do, thanh bình, thịnh vượng cho Việt Nam trong ngót hai trăm năm. Còn tên HCM Minh vẫn bất thành cú, làm tay sai cho ngoại bang, lưu manh, tàn ác, gieo rác cám thù oán hận, phá hoại đoàn kết dân tộc, hy sinh xương máu hàng triệu người, làm mất nước, dân thành nô lệ, đói rách kêu không thấu trời. Đức Trần Hưng Đạo và tên HCM Minh khác nhau một trời một vực, một bên là thiên thần, một bên là quỷ sứ vây !

Văn chương HCM Minh chỉ gắng vút vào xot tác. Ngoài ra, y đã ra lệnh thủ tiêu nhiều văn sĩ tài ba có tinh thần quốc gia dân tộc cao độ. Chỉ nhắc đến danh tánh vài vị mà dân Việt Nam đều mênh mông thì đủ thấy tên dã thú của y: Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ, Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo vừa là tác giả nhiều văn thơ bình dị và thanh cao được sưu lập trong Sấm Giảng Thi Văn Toàn Bộ; Huỳnh Thúc Kháng cựu chủ nhiệm báo Tiếng Dân, một ngòi bút can trường già dặn, đã làm tin HCM Minh, làm Bộ trưởng Nội Vụ để bị y đánh lừa đưa về Quang Ngãi ám hại; Khát Hưng, nhà báo và tinh thuyết già cự phách của Tự Lực Văn Đoàn; Phạm Quỳnh cựu chủ nhiệm báo Nam Phong.

HCM Minh lại đã nuốt một bầy văn nô bồi bắt điên hinh là Tổ Hữu mà những thơ "lèm gót giày Liên-Sô" biểu lộ tinh thần tay sai vô liêm sỉ của HCM Minh và đồng bọn.

Thương biei máy khi con hặc nói, Tiếng đâu lòng con gởi Xit-ta-lin! Ông Ông Xit-ta-lin, Ông hót Ông Xit-ta-lin! Ông chém đt thủ hót dài trời còn không ? Thương cha, thương mẹ, thương chồng, Thương mình có một, thương ông bằng mười ! Hoan hô Xit-ta-lin! Đót đót cây đai thép, Rop bóng mát hoà bình! Chúng ta có Bác Hồ, Thế giới Xit-ta-lin! Dâng ta phái mạnh to, Thế giới phái đđ mìnhi !

Hãy đọc Hoa Địa Ngọc, Những địa ngục mà HCM Minh cùng đồng lõa đào sâu để đẩy dân tộc xuống tận đáy bùn đơ, đã giúp thi sĩ Nguyễn Chí Thiện dệt những văn thơ bất hủ với những ngày tháng đau khổ, uất hận tràn mòn. Đó là công trình văn hóa duy nhất của tên HCM Minh vay! Đóng bao nào chưa đọc xem thơ Hoa Địa Ngọc của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện hãy nên tìm đọc. Tôi chỉ dẫn trích theo đây vài đoạn.

*Thơ của tôi không có gì là đẹp,
Như cướp vồ, cùm kẹp, máu ho lao.
Thơ của tôi không có gì cao,
Như chè chóc, mồ hôi, báng súng.*

*Thơ của tôi là những gì kinh khủng,
Như Đẳng, Đoàn, như Lãnh Tụ, như Trung Ương.
Thơ của tôi chỉ để đám dân thường
Nhìn thấu suối tim đến phường quỷ đở !*

*Ngõ cù sao rực rỡ, Tô thảm màu xanh sô yêu thương. Có ngòi đầu giáo giò đã lên đường,
Hung bạo phá bờ kim cổ.... Lá cờ lật lồng, Nhân buồn dương tàn âm thịnh cao bay ! Hang Pác-
Bó hóa thành hang ác thú, Bác Hồ già hóa dạng bác Hồ-Lý.... Từ buổi quý vương hồn hở mặt
mày, Dũng trước Đẳng kỳ trinh... Đọc lời khai mạc thuở hoang sơ, Tự lập đảng viên đại hội
duổi cờ, Nguyễn đem cuộc đời, hơi thở, Đẹp bằng, phá vỡ Ngàn nam van hiến ông cha....
Lũ mặt người dạ thú xông ra, Khiến đồng xa, Nơi mấp mò mò mả, Các hồn ma cũng hả vong
linh, Vì thấy đà ngục của mình Còn ít nhục hình hơn dương thế !*

*Thời hùm bao rắn rết công khai, Ngàn vạn đấu trường mộc dậy giữa ban mai. Dũng lúc
mặt trời nhợt nhạt, Bọn giết người giáo hoạt Nâng cốc mừng thắng lợi liên hoan !*

*"Được nghe bà kể khổ, Con thấy đời con thật là đáng chết ! Con đã đì bóc lột để nuôi bà,
Con bây giờ không dám nhận là cha, Dù bà do con đẻ ra. Con, thành phần đà chủ thớt tha, Trước
Nhân dân, trước Đẳng, trước bà, Xin thành khẩn cát đầu chịu tội !" Đó là lời một cụ già ở ngoại
thành Hanoi, Trước đầu trường giang giòi với con.*

*Bé là bao ô uổ lộc lùn, Người dân đã có thừa kinh nghiệm. Biết phép yêu mà không còn
linh nghiệm. Bạo lực đen ngòm trắng nhón nhẹ nanh, Trại lính, trại tù xây lùy thép vây quanh.
Song bạo lực cũng đánh bát lực Trước sự chán chường tội bực của nhân tâm ! Con rắn hòng dù
lột xác cũng không Thoát khỏi lưỡi Tròi lồng lọng mènh mông !*

*Dũng sợ cái kỷ man rợ, Dù nó đang thịnh thời rồng rỡ nở nở. Phải vững tin vào bước
tiến con người, Vì khi nó bị dìm ngang súc vật, Cũng là lúc nó lùm ra súc vật.*

Đề Nghị Một Chương Trình

*Đã đến lúc tất cả chúng ta đứng đều lên mở một chiến dịch sâu rộng bao gồm những người
Việt quất già hải ngoại đã định cư, đóng bào tị nạn ở các trại Đông-Nam-Á và Hương Cảng, và cả
những "Việt kiều ái quốc". Hơn 3000 kiều bào ở Đông Đức đã đổi thẻ Việt cộng để sang Tây Đức
tìm tự do. Hồi các "hội Việt kiều ái quốc", các nhân viên ngoại giao Việt cộng ở hải ngoại hãy tự
động doạn tuyệt với Mác-Lê và Việt cộng để trả lại với tự do và Tổ Quốc ! Chiến dịch này cũng sẽ
bành trướng về tận quất nội. Mặt trận chống Việt cộng là một mặt trận đa dạng và không có
chiến tuyến nhưng khắp nơi đều là chiến tuyến. Đồng bào hải ngoại, trong hoàn cảnh hiện nay,
đóng một vai trò lớn phong hết sức quan hệ, khi glo tự do lên khol, thổi mạnh khắp nơi, không
nhưng ở Đông Âu, Liên-Sô, mà cả ở Nam-Phi và Trung-Mỹ. Tên Mác-Lê cương tín và bướng
bỉnh Daniel Ortega, được Liên-Sô tìn tinh che chở và giúp hàng núi võ khí, vừa bị dân Nicaragua
hết cảng, và nữ anh hùng Violetta Chamorro đã đắc thắng !*

*Đồng bào hải ngoại càng hoạt động mạnh mẽ bao nhiêu thì công cuộc tranh đấu ở quất nội
càng thêm thuận lợi bấy nhiêu.*

Các tôn giáo, báo chí, các đoàn thể cao niên, tráng niên, phụ nữ, sinh viên, thanh thiếu niên, các chính đảng và các hội ái hữu nghệ nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong chiến dịch này cần được đẩy mạnh từ nay cho đến ngày 19 tháng 5, và sau đó kiên trì tiếp tục tranh đấu cho đến khi bạo quyền Việt cộng sụp đổ.

Cũng đã đến lúc Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại mạnh mẽ hoạt động chống tôn vinh Hồ Minh, lên án y và lên án Việt cộng như đã tuyên bố khi ban đầu được bầu cử. Ủy Ban Tố Cáo Tội Ác Hồ Chí Minh & Pháp cũng cần hoạt động trở lại.

Vai trò cực kỳ quan trọng của tôn giáo. Việt cộng vẫn tiếp tục đàn áp các tôn giáo và xem chủ nghĩa Mác-Lê là quốc giáo, và các vị lãnh đạo tôn giáo và tu sĩ là những cán bộ có phận sự phục vụ Việt cộng để phổ biến chủ thuyết man rợ Mác-Lê. Các tôn giáo cần tiếp tục tranh đấu cho tự do tín ngưỡng, đòi Việt cộng trả lại tự do cho tất cả các vị lãnh đạo và tín đồ còn bị giam giữ, trả lại cho các tôn giáo những cơ sở. Việt cộng đã ngang nhiên chiếm đoạt như nhà thờ, chùa chiền, thánh thất Cao Đài, Hòa Hảo, chủng viện, tu viện, trường học, nhà thương, cô nhi viện, cùng đất đai tài sản của các tôn giáo. Việt cộng phải giải tán tất cả những tổ chức trái hình dưới danh nghĩa tôn giáo như Công Giáo Yêu Nước, Phật Giáo Yêu Nước, Cao Đài Yêu Nước, Hòa Hảo Yêu Nước là những trù lúu man rợ không còn lửa bùng được ai nữa. Các tôn giáo phải được tự do mở trường đào tạo tu sĩ, bổ nhiệm, phong chức và hoán chuyển các hàng chức sắc tùy theo nhu cầu và quyết định của mỗi tôn giáo. Các tôn giáo phải được tự do ăn mặc và phổ biến sách báo, kinh kệ và tất cả những tài liệu cần thiết để phổ thông giáo lý. Dân chúng có quyền tự do theo đạo và hành đạo, cùng gởi con em theo học các trường do tôn giáo tổ chức, tùy theo tín ngưỡng của mỗi người.

Cầu nguyện có tác dụng tâm lý rất lớn lao. Cầu nguyện cho tất cả mọi người bị giam giữ vì thù phượng Trời Phật, vì quý trọng tự do, vì không theo cộng sản, được sớm trả lại tự do. Cầu sẽ cho tất cả những vị lãnh đạo linh thiêng và tín đồ đã bị cộng sản thủ tiêu, cũng như cho 100 000 dân bị sát hại trong các vụ đầu tó dã man, cho 6000 dân Huế bị giết và chôn tập thể, cho 40 000 dân Quảng Trị bị tàn sát trên Đại Lộ Kinh Hoàng, cho 200 000 dân Cao Nguyên bị bộ đội Văn Tiến Dũng tàn sát trên Đường Số 7B, cho hàng trăm đồng bào khác bị vùi thây trong các "trại cải tạo", cho nửa triệu đồng bào bị chém sáu đáy biển Thái Bình Dương... Phật Giáo, Công Giáo, Cao Đài, Hòa Hảo hãy đồng nhíp cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam sớm thoát khỏi địa ngục trần gian của Việt cộng. Những lời cầu nguyện này sẽ vang dội như hòn trôi ầm, khắp thế giới sẽ đều nghe rõ, và sẽ đem lại cho dân tộc Việt Nam một sức mạnh vô song để lại đồ bạo quyền Việt cộng.

Vai trò của báo chí và các đoàn thể. Báo chí đã tranh đấu rất nhiều và rất có hiệu quả. Với kinh nghiệm đã thâu thát, báo chí sẽ tiếp tục tranh đấu song hành với các đoàn thể và sẽ thu hoạch được thêm nhiều kết quả. Cần tổ chức biểu tình thật đông đảo, đặc biệt nhằm vào hai ngày 30 tháng 4 và 19 tháng 5. Mỗi người một lá quốc kỳ màu vàng ba sọc đỏ biểu tình khắp nơi, trước trụ sở các chính quyền, quỹ hội, các sứ quán, báo chí, trước Liên Hiệp Quốc, UNESCO, các trụ sở Việt cộng, các nơi chung hội họp để tôn vinh Hồ Chí Minh. Cần chuẩn bị biểu ngữ bằng tiếng Việt và tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, ở nước nào dùng tiếng nước ấy, để đảo tên Xô-ta-li-ni Hồ Chí Minh và bọn độc tài ngoan cố Việt cộng.

Ở các trại tù nạn Đông-Nam-Á-Châu và Hương Cảng có thể tổ chức biểu tình liên miên để đòi HC Minh và Việt Cộng. Đó là phương pháp hiệu nghiệm nhất để chúng tổ đồng bào là tù nạn chính trị quyết tâm thoát ly Việt cộng để đi tìm tự do.

Và Lễ hội tự do đặc biệt. Báo chí đã mở những cuộc thi đua họa bài thơ mới đây và láo xược *Viếng Đèn Kép Bạc* của HC Minh. Cuộc thi đua này cần được mở thêm thật sâu rộng. Tôi đề nghị Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại theo dõi, chọn những bài thơ thích đáng, tin hành thành lập để kịp phổ biến vào đầu tháng 5 sắp tới.

Tôi cũng xin đề nghị báo chí mở cuộc trung cầu dân ý sâu rộng ở khắp các nơi có đồng bào, ở Âu, Mỹ, Úc và các nơi khác và ở các trại tù nạn Đông-Nam-Á-Châu và Hương Cảng, và lần lượt công bố kết quả. Cuộc trung cầu dân ý sẽ tổ chức về những vấn đề sau đây:

- | | |
|---|---|
| 1.- A) Tôn vinh HC Minh | B) Lên án HC Minh |
| 2.- A) Ủng hộ Việt Cộng | B) Đả đảo Việt cộng |
| 3.- A) Ủng hộ Liên Bang Cộng Sản Đông Dương | B) Đả đảo LBSCDD |
| 4.- A) Giữ tên thành phố Hồ Chí Minh | B) Bỏ ngay tên thành phố HC Minh
để lại gọi Saigon là Saigon |

Trong những thập niên từ 1940 đến ngày 30-4-1975, nhân lực tinh binh quốc gia nhà nhem tranh lối tranh sáng, Việt cộng đột lốt quốc gia lừa bợp nhân dân, tác oai tác quái, lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân, xô đẩy nhân dân vào một cuộc chiến tranh ngu xuẩn trên miền, đồng thời đấu tố dã man, gây cảnh súng máu nát xương chưa từng thấy, tất cả chỉ để phượng thử Mác-Lê, phục vụ Liên-Sô và để thỏa mãn lòng tham tàn không đáy và vồ bờ bến của đám lãnh tụ Việt cộng. Sau ngày 30-4-1975, khi chúng vứt bỏ mặt nạ quốc gia để hiện nguyên hình là quân cướp Việt cộng thì đồng bào mới nhìn thấy sự thật. Và từ đó Việt cộng lần xuang dốc thâp bại. Sự thật đã chói sáng khắp năm châu. Gió tự do lèn khơi và bạo quyền cộng sản lan luyt sụp đổ khắp nơi.

Việt cộng là một lũ yêu ma, khi lộn mặt trót thì lóm ngóm bò ra phá dân hại nước. Nhưng chúng nó "nghe già già gáy lùm đùm lùm trốn". Đồng bào hải ngoại chúng ta sống trong tự do hãy đồng thanh lên tiếng nói lên sự thật, tố cáo tội ác thù trời của HC Minh và Việt cộng. Đồng bào qu國 nội sẽ hưởng ứng, và ngày đất nước tự do sẽ không còn xa nữa vậy.

Phan Quang Dân
Phan Quang Dân

