

# GALANG: 6000 Người Sẽ Bị Thanh Lọc

Bùi Văn Phú

Trích Báo Diễn Đàn Thanh Niên

số 162, ngày 24.02.90

Số người tỵ nạn đến trại Galang, Indonesia trong năm 89 đã tăng nhiều so với năm 1988. Dân số tỵ nạn tại trại này đã tăng từ hơn hai ngàn lên đến trên bảy ngàn người tính đến năm 89. Trong năm 88 chỉ có khoảng 1000 người vượt biển đến Galang. Số người mới đến Galang vào năm 89 là khoảng 6 ngàn người. Nhìn chung vào tình hình vượt biển trong năm 89 thì ngoài Thái Lan là nơi con số người vượt biển cập bến giảm đi, các nước khác trong vùng đều có số người vượt biển gia tăng so với năm 88.

Tính đến tháng 12-89 còn tất cả 7168 người tại trại Galang I và II. Trong số này 997 người đến trại trước ngày 17-3-89 là ngày Nam Dương bắt đầu chính sách thanh lọc. Số còn lại 6171 người đến kể từ ngày 17-3-89 trở về sau sẽ phải qua thủ tục thanh lọc để xác định quy chế tỵ nạn.

Chương trình thanh lọc tại trại Galang do chính Đại Tá Said đảm trách. Ông là chỉ huy trưởng cơ quan P3V, một cơ quan đặc nhiệm về người tỵ nạn Đông Dương của chính phủ Nam Dương. Công việc thanh lọc đã bắt đầu kể từ ngày 20-07 năm vừa qua. Qua một số cuộc phỏng vấn người tỵ nạn, vì bản phỏng vấn có nhiều sơ hở và thiếu sót nên Cao Ủy Tỵ Nạn đã phản đối cơ quan P3V và chính quyền Nam Dương và yêu cầu họ điều chỉnh lại câu hỏi. Vì lý do này nên các cuộc thanh lọc người tỵ nạn đã phải gián đoạn trong tháng tám và tháng chín. Nay bản câu hỏi đã được điều chỉnh và việc thanh lọc lại được tiếp tục. Không như ở Hồng Kông, các cuộc thanh lọc người tỵ nạn diễn ra

một cách vội vã, thiếu sót và số mệnh của người tỵ nạn được quyết định ngay, tại Galang mặc dù nhiều người mới đến đã được phỏng vấn nhưng chưa một ai biết được số mệnh của mình ra sao vì chưa có một quyết định nào về quy chế tỵ nạn của những người được phỏng vấn. Những dữ kiện về cá nhân và gia đình chỉ được thu thập và tạm thời để đó. Có lẽ chính quyền Nam Dương tỏ ra thận trọng hơn trong khi chờ đợi các phản ứng của thế giới về vấn đề trao trả người tỵ nạn về Việt Nam từ Hồng Kông. Những cơ quan lo về tỵ nạn, đặc biệt là Cao Ủy Tỵ Nạn đặt nhiều tin tưởng vào công việc của P3V vì ngoài vị Đại Tá trông coi chương trình này đã từng là tùy viên quân sự của tòa Đại sứ Nam Dương tại Hà Nội mà nhiều nhân viên P3V khác đã từng tham gia Ủy Ban Kiểm Soát Đình Chiểu tại Việt Nam, họ có một cái nhìn hiểu biết hơn về CSVN. Chính vì thế mà từ nhiều năm nay, trong khi các nước khác trong vùng đã tạo muôn vàn khó khăn cho người vượt biển thì Nam Dương vẫn âm thầm tiếp đón những ai đến được các vùng quần đảo như Terempa, Kuku hay đến thẳng Galang.

Trong năm qua, số người vượt biển đến được Galang đông nhất vào các tháng sáu và mười. Trong tháng sáu có 1392 người đến đảo và tháng mười có 1077 người. Trong khi đó số người được định cư từ Galang tính trung bình là 150 người mỗi tháng. Trong tháng 11 năm 89 có tất cả 179 người được định cư tại các nước Úc, Canada, Pháp, Na Uy và Hoa Kỳ, những người di Hoa Kỳ và Na Uy sẽ được chuyển qua Bataan, Phi Luật Tân để tham dự chương trình học ngôn ngữ và văn hóa kéo dài từ 4 đến 6 tháng.

Số người ở Galang lâu, gọi là "long stayer", là còn 96 người đã ở trại 3 năm hay lâu hơn. Tại trại hiện cũng có 57 trẻ em không thân nhân "unaccompanied minors". Ngoài ra cũng có 8 người tỵ nạn được cơ quan ICM liệt vào loại có tình trạng sức khỏe ngặt nghèo.

Bùi Văn Phú