

Số tạo quân

Ai Hữu Công Chánh MIỀN BẮC CALIFORNIA



Muôn tâu Thánh Thượng
Thần vốn Táo Quân
Cali Miền Bắc
Quỳ trước bệ rồng
Hăm hai tháng Chạp
Sớm hơn một ngày
Thần đáng tội chết
Nhưng nghĩ đường xa
Nương thân xú người
Ngại về không kịp
Thứ hai đi làm!
Nhợ lượng hải hà
Đèn trời soi xét
Muôn tâu Hoàng Thượng
Sau đây thần Táo
Trình lên chín bệ
Những chuyện trần gian
Công Chánh làm chuẩn
Mậu Thìn năm qua
Trước là sinh hoạt
Báo chí các miền
Ái Hữu Paris
Kính đô ánh sáng
Hân hoan đơn nhận
Phụ trách bài vở
Lá Thư Ái Hữu
Bốn số không sai
Lại đúng hạn kỳ
Thật là đáng khen
Khúc Đản là anh
Tuổi đời chéch bóng
Cung ban biên tập
Không phụ truyền thống
Công Chánh hải ngoại
Lại con Ngô Năm
Thủ Đô Mỹ Quốc
Phụ trách ấn loát
Phối trí nhíp nhang
Để kịp bốn phương
Ái hữu thường thức
Bước sang năm mới
Kỷ Ty tân niên
Niềm vui chưa trọn
Lo âu đã thấy
Không biết rồi đây
Lá Thư Ái Hữu
Như tấm lụa đào

Phất phơ trước gió
Biết vào tay ai
Mọi người đang lo
Bồng đầu tiếng vọng
Bên bờ đại dương
San Diego miền ấy
Lắm kẻ hào kiệt
Tấn Thọ hiền ngang
Vươn vai đứng dậy
La Tó xin chịu
Ái hữu bốn phương
Một phen thử tài
Đón nhận người "em"
Giả biệt kinh kỳ
Con ket vấn đề
Số Xuân Kỷ Tỵ
Paris thì nơi
Nghe chừng kiệt sức
San Diego đánh tiếng
E lệ ban đầu
Ngày mừng sáu tết
Ra mắt Số Xuân
Nói chuyện lam báo
Cũng lắm vui buồn
Nội dung Lá Thư
Nhu chuyện bàn tay
Ngón ngắn ngón dài
Kẻ đòi cho thêm
Chút mũi chống cộng
Quang phục quê hương
Người bảo thôi đừng
Niềm Tây đã có
Ai sầu hơi ai!
Có bạn lo xa
Bấm đốt ngón tay
Đến năm hai ngàn
Hăm lăm có lẽ
Thì số Lá Thư
Ra chiều mệnh yếu
Nhược bằng quang phục
Quê hương trước đó
Biển tử thành sinh!
Ái Hữu SAC To
Đọc số bốn hai
Thấy bài hay quá
Ben xin trích đăng
Bản Tin Hướng Đạo
Thần xin Thánh chỉ!

Nay sang sinh hoạt
Hợp mặt bốn phương
Trình trước long nhan
Trước là Miền Bắc
Cali hợp mặt
Định kỳ ba tháng
San Franc, Hayword
Union, José
Bốn miền có đủ
Công viên Hayword
Gần đây hợp mặt
Ái hữu Lê Quan
Từ Pháp đến hợp
Liên được tặng giải
"Tư viễn phương lai"
Nữ Sĩ Thu Nga
Bấy giờ lại muốn
Thay chồng đến hợp
Mà hiểm đường xa
Thân gái dặm trường
Ben mượn đôi vắn
Tứ tuyết mến gửi
Hà Giản ghi lại
Thần xin trích ngâm
Thành Hoàng thương lắm
"Con đường đây đo quá xa xôi,
Gây trúc hài tiên khó tới nơi
Cảm tạ đôi vắn xin gửi đến
Chúc mừng quý hữu chèn đầy vơi"
Mừng Xuân hôm nay

Tại San José
Giữa mùa hội Tết
Đủ mặt bô lão
Bác Huyền, bác Hoang
Bác Phu, bác Anh
Trước bàn hương án
Khăn áo chỉnh tề
Là các Trưởng lão
Niệm hương tưởng nhớ
Ái Hữu bỏ mình
Lý tưởng tự do
Sacto không thiếu
Hiệp, Mộng, Dục, Thăng
Kể sao cho hết
Long, Phương, Quế Sang
Nhuộng, Diễm, Tuân, Lý

Trong ban tổ chức
Đàn ca hát xướng
Muôn vẻ muôn màu
Thật là hiếm có
Kỷ Tỵ xuân này
Lượn vòng Bắc Mỹ
Mậu Thìn năm qua
Ái hữu Đông Bắc
Từ ngày lưu lạc
Lần đầu hợp mặt
Công viên Hop Kinton
Mát-sa-chu-zét
Trưởng lão hữu Toàn
Được bầu đại diện
Ái hữu Đông Bắc
Xuân thu nhị kỳ
Sẽ họp hàng năm
Lại có đề nghị
Montréal - Bắc Mỹ
Hợp mặt hữu nghị
Mùa Thu sang năm
Trở lại Cali
Miền Nam ôn hòa
LITTLE SAIGON
Quận Cam nổi tiếng
Hợp mặt hàng năm
Cũng tại nơi đây
Ái hữu San Diego
Hứa nhận Lá Thư
Bay qua Paris
Thường niên hợp mặt
Tại quán phở Thủy
Ái hữu Khúc Đản
Tổng kết gia thành
Băm lăm đô la
Giá to tiền một số!
Nói Qua tìm Job
Năm qua Mậu Thìn
Công Chánh phát lộc
Thiên Mã Cư Quan
Châu về hợp phố
Diệp, Định, Thiệu, Duyên
Gia nhập khu tư
Caltran cố thủ
Ái hữu Duật, Vinh
Quy tử nối nghiệp

Giờ thần xin kể
Chuyện dài vượt tuyến
Tin vui đoàn tụ
Áy Mai Hiệp Thành
Cùng với gia đình
Tạm trú Bataan
Đảo Phi Luật Tân
Chờ ngày qua Mỹ
Bên kia trời Âu
Ái hữu Như Diệu
Đoan tụ gia đình
Tại Tây Ban Nha
Muôn tâu Thượng Đế
Thế gian Vô Thường
Hữu sinh hữu diệt
Có tụ có tán
Có khóc có cười

Năm qua còn nhớ
Gia đình Công Chánh
Khóc Hoàng Đình Căn
Khóc Dương Thanh Đàm
Nghìn thu vĩnh biệt
Đến đây thần đã
Trình lên điện ngọc
Sinh hoạt Công Chánh
Bốn phương hải ngoại
Trong năm Mậu Thìn
Như còn thiếu sót
Thần tâu khẩn xin
Ăn phúc thiên đình
Miễn xá một phen
Muôn tâu Ngọc Hoàng
Trước thềm năm mới
Tiết xuân êm đềm

Hoa xuân đua nở
Tình xuân nồng thắm
Thần tâu xin được
Thay mặt nhân gian
Chúc lệnh muôn năm
Sống lâu muôn tuổi
Vững trị ngôi trời
Ban phúc thần dân
Công Chánh trong ngoài
Lam ăn phát đạt
Đoàn tụ lại rai
Nay Thần xin cáo
Ra bến Greyhound
Trở về Cali
Cho kịp vào tiệc.
Nay cần sơ

Cây Nêu

Cây nêu có từ thời nào? Thật khó mà trả lời cho đích xác. Tuy nhiên, theo các cụ kể lại, thì xuất xứ của cây nêu là do tín ngưỡng. Các cụ cho rằng âm dương tuy cách biệt, trên dương thế con người đang sống thì ở cõi âm cũng có các linh hồn, oan hồn và ma quỷ tồn tại. Các oan hồn và ma quỷ thì ưa hoành hành, phá phách cuộc sống của người trên cõi dương. Muốn tránh các sự phá phách thì con người cũng phải “biết điều” với ma quỷ. Do vậy mà trong những ngày Tết, khi con cháu cúng giỗ Tổ Tiên ở trong nhà thì ở ngoài sân cũng phải có chút gì để cống hiến cho các oan hồn, ma quỷ. Theo dị đoan thì như thế ma quỷ mới không quấy rầy. Người ta bỏ giấy tiền “vàng mã”, gạo muối, trầu cau, vôi vào trong giỏ là với mục đích đó.

Tuy nhiên, cũng có nơi cho rằng, trồng cây nêu là để xua đuổi ma quỷ cho nên người ta dán bùa bát quái vào thân cây nêu, cho vôi vào một bình riêng rồi bỏ chung với trầu cau, vàng mã. Có khi còn treo thêm cung tên trên ngọc cây nêu.

Hàng năm cứ đến ngày Hăm Ba tháng Chạp âm lịch, khi cúng đưa ông Táo xong, cả nhà tụ họp ngoài sân để làm lễ Thượng nêu. Già trẻ giúp nhau, người dựng gốc, kẻ kéo dây để dựng nêu cho thật thẳng, rồi đốt pháo chào mừng. Đến ngày mùng Bảy tháng Giêng, coi như là ngày hết Tết, khi làm lễ khai hạ xong thì cả nhà lại ra sân làm lễ hạ nêu. Khi cây nêu đã được hạ xuống thì cũng là lúc người ta đốt giấy tiền vàng mã; có nơi còn làm thêm mâm cơm để cúng.

Về sau này cây nêu không có còn mang nặng ý nghĩa về tín ngưỡng và dị đoan như trên nữa, mà cây nêu đã trở thành vật tượng trưng cho ngày Tết, cho sự *dễ thấy*, và *làm gương*. Do vậy, hễ có ai làm một việc gì tốt xấu để cho người khác bắt chước, các cụ thường nói là người ấy làm đầu nêu.

Kể từ ngày làm lễ thượng nêu đến ngày làm lễ Hạ Nêu là mười bốn ngày, hoặc mười ba ngày tùy theo tháng Chạp đủ thiếu. Người ta cố gắng giữ hòa khí trong gia đình; họ hàng, làng nước có chuyện gì cũng bỏ qua: bố mẹ không rầy la con cái, vợ chồng giữ niềm hòa thuận, chủ không trách mắng người làm công, chủ nợ tạm ngưng kêu réo con nợ, bạn hữu bỏ qua các hiềm khích và chào hỏi vui vẻ. Mọi người vui vẻ ăn Tết, nếu có chuyện gì không vừa lòng, thấy cây nêu còn đó thì cũng thông qua.

Như vậy, cây nêu còn tượng trưng cho hòa thuận và thân thiện, và đó mới chính là ý nghĩa thâm thúy nhất của cây nêu.

Ngày nay dù đang sống nơi đất khách quê người, chúng ta không còn có dịp nhìn thấy cây nêu nữa, nhưng những tập quán cao đẹp của ngày Tết Nguyên Đán vẫn được luôn luôn tôn trọng và gìn giữ, thì dù không có cây nêu, chúng ta cũng vẫn duy trì được các ý nghĩa truyền thống của cây nêu.

ĐOÀN HỮU KHAI