

# Vịnh Hạ Long

## Thắng Cảnh Kỳ Quan Thủ Tám

(tiếp theo bài Thành Thang Long trong Lí số 43 trang 13)  
 Vịnh Hạ-Long là một vịnh ngang dọc gần 30 km sát bờ bắc phía Nam Hongay, ăn thông ra vịnh Bắc-Kỳ ( Golfe du Tonkin ) ở phía Đông-nam , Phía Tây và Tây-nam là hòn đảo Cát-Bà, phía Đông là vịnh Bái-Tú-Long, (Fei-shi-Long). Trong vịnh có hơn 1000 hòn đảo lớn nhỏ, bằng đá vôi. Huyền thoại cho biết, khi xưa vùng này bị giặc già đền phá phách dồn luân luân nên thương-dề cho mợ đàn rồng xuống đây để an dân, nhưng không nói về thời đại nào; chắc cũng phải từ thời đại Lạc-Long-Quân.

Con Rồng đầu đàn bay hạ xuống nơi bờ này, người xưa thấy thề đặt tên bờ này là " HA-LONG "; còn lù Rồng tung bay xuống nơi bờ phia Tây, người xưa đặt tên là " Bái-Tú-Long " ( bái:lậy hay vái và tǔ : con ). Ruồi những con rồng thi vùng vây, nước tung trắng sóa ở vùng bờ

phía nam trước bờ biểnQui Nhơn và Túy-Hòa, tạo nên những gò cát trắng, người xưa đặt tên là " Bạch Long Vỹ " ( bạch : trắng và vỹ:đuôi )

Tiền nhân ngày xưa không lập họa đồ, đi ra biển cả bằng thuyền gỗ có dám đâu đi ra khơi xa mà biết những nơi này, đặt tên rất đúng vị trí, thật là giỏi đáng kính phục!;

Trong đời công chúa tôi 2Inăm, tôi được may mắn làm trưởng ty công chánh hai tỉnh có phong cảnh thiên nhiên hợp với tính tình tôi : 1- tỉnh Quảng-Yên có vịnh Hạ-Long tôi cương nô tả, 2- tỉnh Sơn-La có sơn lâm hữu tình, qua Mộc-Châu trên đường Liên tỉnh 101 có hơn 10 km quang đãng, cây cỏ xanh tươi cứ mùa xuân thì trăm hoa đua nở đủ màu sắc xanh đỏ...đẹp hơn vườn thượng uyển các vua chúa xưa kia vì vẻ thiên nhiên mê hồn của Tạo hóa. Hai nơi này tôi cho là hai điều cayenn rũ trong nghề công chánh.

Tại Quảng Yên 1940-42 tôi được các kỹ sư làm việc ở mỏ than Hongay cho biết năm 1897 ô. thuyền trưởng pháo hạm Avalanche đã nhìn thấy ở trong vịnh Halong xa chừng 600 Km một đôi cuái vật khẽo lõi như hai con rắn lớn dài độ 20m, tròn to độ 21, đương bơi lenzhen trên mặt nước, uốn khúc lên xuống, mình màu ghi, đầu như đầu con giải cá. Ô.thuyền trưởng cho



Phong Cảnh Vịnh Hạ Long



Bến Thuỷt Hongay

bắn một phát đại bác nhưng không chung đích, hai con quái vật lặn mất. Năm sau 1898 cũng pháo hạm Avalanche gặp trong vịnh Bai-tu-Long nhiều con vật như trên đường đua đón trên mặt nước. C. thuyền trưởng ra lệnh



**Giữa Vịnh Hạ Long**

một pháo hạm nào gặp những con vật này nữa. Chắc chúng thảy ở hai vùng này không yên ổn nên đi chỗ khác. Các sỹ quan đã chứng kiến những con vật này đã đăng phóng sự gặp con vật quái lạ, trên báo "The Hong-Kong télégraphe" năm 1898.

Dân ở Hongay kể chuyện, vào khoảng thế kỷ thứ 19 thỉnh thoảng thấy một đồi rồng dài hơn 10 trượng (1 trượng = 2 m) và tròn to hơn 1 trượng, nằm phơi trên bãi bờ Hongay, hiện lên vài ngày rồi lại biến mất vài ngày. Dân làng cho là một điều hay, nên lập miếu thờ hai vật linh thiêng. Các thuyền đi buôn, đi đánh cá đều lên miếu cúng lễ vật cầu yên trên biển cả.

Người Pháp đi du lịch qua đây đã cho vịnh Hạ-Long là kỳ quan thứ tám của trái đất. Hòn đảo nào cũng vách tường thẳng đứng diêm vèi cây cối chen chúc trong các khe đá như những núi mọc ở dưới nước lên, mỗi núi có một hình thù kỳ ảo, không núi nào giống núi nào. Người xưa thấy

**Hòn Yên Ngựa**



núi nào giống hình gì thì đặt tên hình đó cho núi ấy, như: Hòn con Cóc (hình 1), Hòn Gà Choi (hình 2), Hòn Yen-Ngựa (hình 3), Hòn Cái-ÂM (hình 4), Hòn Lưỡi Gươm (hình 5), Hòn Quả Chuông (hình 6), Hòn Cái Mũ (hình 7), Hòn Con Voi (hình 8), Hòn Chim Phượng Hoàng (hình 9), Hòn con Rồng (hình 10), Hòn Con thỏ (hình 11)... Giữa nhiều quả núi có hang; Cố hang xuất qua quả núi, thuyền nhỏ lách qua được.



**Hòn Gà Choi**

vài hang đặc sắc như hang Kỳ-Quan ( Grotte des Merveilles ) vào trong, trên vách tường tia sáng óng ánh xanh đỏ ... đủ màu các mảnh đá chiêu ra rất ngoạn mục(hI) Phong cảnh thay đổi thiên hình vạn trạng; du khách chỉ muôn đi qua hết núi nọ đến núi kia vì mỗi núi có một vẻ. Thời giờ có hạn, mỗi ngày chỉ xem được ba bốn nơi là nhiêu, hai tháng cũng không sao xem hết được.

Thời xưa Việt Nam bị Pháp đô hộ rồi đến bốn năm bị quân lính Nhật chiếm đóng nên không nghĩ tới đi du lịch, ít người biết đến vịnh Hạ-Long. Ai đã được đi qua vài quả núi lúc ra về còn luyến tiếc.

Trong hai tháng đầu tôi đến nhận ty CC Quảng-Yen tháng I, 2-1940, tôi đi quan sát hết các đường trên bộ rồi đến các đường thủy, trên sông trên bè'. Tôi mới đi lướt qua trong hai ngày vịnh Hạ-Long và

vịnh Bá-Tú-Long, ngồi thuyền máy trượt trên mặt nước tú bê bao vây núi non; tôi cảm thấy mệt hồn, quên hết cả mệt nhọc về công việc bè bọn trong lúc đất nước đương bị chiến tranh đe dọa, trên bàn giày những chông hổ sơ phải đọc, tại công trường đà giáo ngón ngang, chèo lên bước xuồng.

Cảnh vật thiên nhiên đã quyền rũ tôi, giữ tôi khoác áo công chúa đến 20 năm

Tôi nhận phụ trách LT AHCC một nhiệm kỳ lai trúng năm con Rồng, tôi không ngờ lại được mô tả hai nơi quý địa của non sông gấm vóc mà người xưa đã có tài to diễm đặt tên : Rồng bay lên trời cho THÀNH THANG LONG và Rồng hạ xuống bè' cho Vịnh HA- LONG.

Tôi cũng được may mắn là trong thiều thời hàng ngày vác sách đi học, từ vở lòng đến tốt nghiệp, luôn luôn ở Đất Thăng Long ngàn năm văn vật, ra hành nghề lại có lúc được trọng nhậm một tinh co Vịnh Hạ-Long kỳ quan thứ tám trên Trái đất.

Tôi còn nhớ xuất đời một kỷ niệm êm ảm : một ngày mùa xuân (1940) trong lúc vợ chồng tôi con đang tuổi mơ mộng, được ngoạn cảnh Hạ-Long từ buổi bình minh ánh sáng mặt trời mọc le lói đèn đèn trăng tròn, bè' lặng tịch mịch. Cảnh vật thiên nhiên đã mang lại cho chúng tôi, di dưỡng tinh tinh với lạc thú thanh cao : cảnh Hạ Long có một giá trị cao tham. Tôi không dám dài giọng, xin hẹn đến LT khác.

Trang 34



**Hòn Cái Âm**



**Hòn Con Cốc**



**Nhìn Sang Bá Tú Long**