

TIN VIỆT NAM

Nạn Đói Trầm Trọng

Từ đầu năm đến nay miền Bắc V.N. đang bị nạn đói kém, vụ lúa mùa năm ngoái bị hạn hán không đủ cho 40 triệu dân. Số thực phẩm thiếu hụt tới hơn 1 triệu tấn so với những năm trước. Đến 7 triệu người thiếu ăn. Vụ lúa tháng 5 đầu năm nay lại bị chậm, nhưng cũng thiếu tới 100 ngàn tấn. Trên đường phố Hanoi hàng trăm người đi hành khất.

Gạo ở miền Nam không mang ra Bắc kịp vì không đủ phương tiện để chuyên chở hữu hiệu. Chính quyền đã phải kêu gọi quốc tế trợ giúp. Đã thế lại bị Ông Hoàng Sihanouk gửi thư ngày 17-05-88 cho các nước bạn yêu cầu đừng viện trợ Hanoi cho đến khi quân đội V.N. chiếm đóng, rút khỏi nước ông.

Lạm Phát Tiền Tê

Trong lúc này nền kinh tế V.N. sụt xuống đến tận vực thẳm. Nước V.N. được xếp vào cuối hàng các nước nghèo nhất Thế giới. Miền Nam có ruộng đất phì nhiêu nhưng dân không chịu sản xuất; có lẽ vì không thích hợp với chính sách hợp tác xã mà chống đối bằng cách ngồi thụ động (résistance passive). Chính quyền chỉ còn có cách lạm phát tiền tệ đồng tiền mất giá đến mức khủng khiếp :

Đầu năm	1988	:	1 franc pháp được	130đ VN
Từ ngày	26-02-1988	:	1 franc pháp được	156đ VN
Từ -	06-04-1988	:	1 franc - -	210đ VN
Từ -	02-05-1988	:	1 franc - -	270đ VN
Từ -	01-06-1988	:	1 franc - -	320đ VN
Từ -	27-06-1988	:	1 franc - -	380đ VN

Đồng giấy bạc lưu hành thường xuyên trong các cửa hàng và ngoài chợ bây giờ là giấy 1000đ, 2000đ và 5000đ.

Thay Đổi Mới

Các báo hàng ngày trong nước hình như được lệnh ra mục Diễn-Đàn NÓI THẬT và NÓI THẬT để nói lên các tội tặc của cán bộ, các lầm lỗi của chính sách địa phương và cả trung ương nữa, cùng tình hình tệ nạn Xã hội ngày nay. Một báo đã nói rằng: Ông Tổng bí thư Đảng đã phải nói lên " Tôi xin nói thực, bây giờ có những chiến sĩ cầm súng trước kia là anh hùng nhưng sau này hư hỏng vì kinh tế. Phải làm sao đây mạnh nền kinh tế, ai này có công việc làm chính đáng. Có những việc làm không chính đáng như chạy đi buôn, thậm chí buôn lậu, không chỉ ngoài xã hội mà ngay trong Đảng, trong bộ máy nhà nước, một số người ăn cắp của công... Đây là một vấn đề rất lớn, vì muốn đẩy mạnh nền kinh tế mà còn có những phần tử đó thì không thể thay đổi được tư duy, thay đổi được phong cách, thay đổi được cơ chế làm ăn hạch toán một cách hiệu quả".

Hội Nghị Bàn Tròn

CÁC NHÀ BÁO CHÂU Á, THÁI BÌNH DƯƠNG

Tại T.P. Hồ Chí Minh từ ngày 19 đến 21-1-88.

Có gần 60 nhà báo của hơn 20 nước đến dự, vài nhà báo Mỹ, Liên Xô, Nhật cũng tới dự. Việt Nam thì có 6 nhà báo tại Hội nghị. Sau đây chỉ tóm tắt vai câu trả lời của Tổng bí thư Đảng Nguyễn Văn Linh cho vài nhà báo :

- Chúng tôi sẽ lần lượt có nhiều thay đổi chẳng những trong chính phủ mà ngay trong Đảng cũng có thay đổi.

- Sau Đại hội VI chúng tôi đã thay đổi một số người : một số phó thủ tướng, bộ trưởng có quan điểm lạc hậu đã làm hại cho nền kinh tế đất nước. Sắp tới đây những người nào không thay đổi, cho cách làm ăn mới,

mà gây trở ngại cũng sẽ bị thay thế hết. Nhưng chúng tôi cũng kiên trì mong những người đó sớm tỉnh ngộ thay đổi đừng làm hại cho đất nước nữa.

- Chúng tôi không thể thay đổi từ tình hình xấu sang tình hình tốt trong một năm được, vì xã hội chúng tôi hiện nay như người ốm quá nặng, không thể có vị thuốc thần nào uống vào là đứng dậy đi được. Chúng tôi dự tính 3 năm nữa, tới 1990 tình hình sẽ ổn định, để từ đó tiến tới.

- Ông Linh trả lời báo Washington Post : Mặc dầu năm nay tôi đã trên 70 tuổi, sống không còn bao lâu nữa, nhưng tôi mong những thế hệ trên toàn thế giới không còn phải chịu đựng cái cảnh chết hụt như tôi nữa, không còn khổ sở vì chiến tranh nữa. Phải nói tôi chỉ sống cùng với gia đình bốn năm năm dù đã lập gia đình từ 40 năm nay. Khi vợ con tôi ở Bắc thì tôi ở Nam. Bây giờ thì tôi ra Hanoi, gia đình tôi lại sống trong Nam. Chẳng qua là vì nghèo thôi.

HỘI THẢO ỦY BAN QUỐC TẾ YẾM TRỢ VIỆT NAM TỰ DO

Ngày 12-06-1988 Ủy Ban Quốc Tế yếm trợ Việt Nam tự do (Comité international pour un Việt Nam libre) đã tổ chức một hội thảo từ 10 giờ tới 17 giờ tại Paris ở nhà hàng Đại Đông á qui tụ hơn 300 người dự.

Nói sơ qua về Ủy ban này : là một Ủy ban do ông Paul Vankerhoven khởi sướng từ năm 1987 để kêu gọi các nhà trí thức thế giới tụt độ nhận định rằng :

- Tương lai do chính con người tạo dựng,

- Không chế độ độc tài nào, đâu là chế độ độc tài do chủ nghĩa Mác Xít, có thể duy trì mãi mãi trong định luật biên chính lịch sử, để mà hệ lại lên tiếng đòi tự do cho các con người bị độc tài kèm kẹp.

Cho nước Việt nam được tự do, ông cho là tùy thuộc ở hưởng ứng của chính cộng đồng V.N. trên toàn thế giới.

Lần đầu tiên ông lên tiếng ở nước Pháp là ngày 07-06-1987 trước "Congrès de l'Alliance pour la Démocratie au Việt Nam".

Ngày 12-06-88 hội thảo tại Paris dành cho một thành viên của Ủy ban này là G.S. Stephen B. Young thuộc gia đình thế lực có ảnh hưởng đến hoạch định chính sách Hoa Kỳ. Ông là :

Nguyên phó khoa trưởng luật khoa đại học Havard,

Nguyên khoa trưởng luật khoa đại học Minnesota,

đã hơn 10 năm hòa mình vào nếp sống V.N., thâm nhuần triết lý Á Đông. Ông đã nói bằng ngôn ngữ V.N. rành mạch về triển vọng giải phóng đất nước V.N. Theo biên chuyển quốc tế ta có thời cơ, có thuận lợi thắng được cộng sản. Thời cơ của cộng sản đã lên đến cực điểm năm 1975, và cũng từ đó xuống dần để đi đến tiêu diệt. Giờ đây thời cơ đã đi đến với chúng ta và chúng ta phải nắm lấy nó.

AH K.Đản đi dự hội thảo có mang về bản thuyết trình của G.S. Sổ trang LT có hạn định không thể đăng toàn bản này được, AH nào muốn đọc xin cho biết, BPT sẽ gửi đến AH một bản.

(1) Ủy ban này đã qui tụ ngay được hơn 100 thành viên toàn là nhi sĩ bộ trưởng, trí thức, chủ tịch các hiệp hội năm châu, trong đó có 24 nhân vật V.N. : O. Nguyễn Ngọc Huệ, Nguyễn Tôn Hoàn, Nguyễn Văn Canh, Thích Giác Đức, Trần Văn AN, Trần Văn ĐỒ, Trần Văn Lan