

Lá Thư Ban Thủ Trách

Sau hơn mươi năm đại đa số AH đã an cư lạc nghiệp. Anh em ở rải rác trên năm châu đã biết rõ nhau : ai ở đâu, ai sinh sống ra sao. Các đại diện vùng không còn gì phải nhắc lại trên LTAH nữa. Thỉnh thoảng chỉ còn vài tin hiếu hý với vài tin vặt về một AH đã đổi nghề hay đã có học hỏi giật được văn bằng cao hơn trước. Các hồi ký những câu chuyện vui buồn ở dưới mài trường cũ hay những công việc nặng nhẹ trong đồng nghiệp cũng đã cạn.

về đầu năm còn được những tin vui họp mặt mừng xuân , đến ngày hè có một vài nơi nói đèn đi picnic hay đi hà về lại có họp mặt lần thứ hai trong năm : " xuân thu nhị kỳ ". Những ngày mừng rỡ đó mệnh danh là hoạt động AH. Còn những hoạt động công việc về khoa học, kỹ thuật thì không có . Công việc tương trợ đã vẫn, còn lác đác một vài AH chậm chạp, mới ra khỏi được Việt Nam,cần chút ít trợ giúp và các AH còn kẹt ở V.N. đã quen nếp sống yêu thương không nghĩ tới trợ giúp.

AH Lê Ngọc Diệp từ năm 1984 đã viết bài " Đã đèn lúc cài tiền LTAHCC" vì "...tin tức bài vở đang đi đèn chỗ cạn,nham chán" (xin xem trang 5 LT số 30). BPT pháp chưa dám đề nghị cài tiền, thì năm con Rồng 88 trên thế giới có nhiều biến chuyển ảnh hưởng đèn Việt Nam, các AH đã chuyển tư tưởng viết nhiều đèn thời thế: như bệnh **mất gốc**, phải nghĩ ~~nhiều~~ **đến tương lai Việt Nam**.

Mục đích của các AH sáng lập LT đã đi đèn kêt quả mong muôn rỗi, trên LT đương khô khan không còn gì để nói. Không những thế, thế hệ hiện tại đã đèn lúc " tre già " mệt mỏi rỗi ; AH Lê-khắc-Thí được vai chí hiên thê AH miền Nam Cali để ~~nên~~ tiếp nối LT cho trường tồn bằng cách dân cho thế hệ con cháu gìn giữ lại với nhau để duy trì LT. AH Thí có hoài bão là công cuộc này được nắm chung hướng ứng.

Xét cho kỹ thì việc này rất khó thành tựu vì thế hệ thứ hai rất **phúc tạp** : chúng không ở cùng một mái trường ra , không cùng một nghề, người thi học y-tê, người thi canh-nông... làm sao thành được đồng môn **thừa kế** sao được LTAH hiện nay. Do đó phải tìm cho trẻ một **mục đích cao cả** hắp dân, cho họ qui tụ lại ngồi với nhau theo đuổi một chí hướng. Tuổi trẻ khác hẳn tuổi ve già chúng ta đã mang hận phải bỏ quê hương, lại mệt mỏi phải lập cuộc đời mới, cần phải có cuộc vui nhộn để **giải sầu** , để **an ủi**.

Tuổi trẻ có những thiên tính thích **vĩnh quang** muôn tiền, không sợ ta nên làm nghĩa vụ AH, dân đây con em AH, những mầm non đó có một **triển vọng cao xa** thì trẻ mới hăng say sát cánh mà tiền bước. Đã có khá đông ái nữ và con trai AH giật được những văn bằng cao cấp các sú tân tiến; nhưng đi thời lại có một số trẻ bị cạm bẫy đời xa hoa sú văn minh đã trở thành mất gốc, như một vài AH phơi bầy trên LT 42 và LT 43.

Nếu chúng ta qui tụ được một số trẻ noi theo công việc của ông cha, ta con phải thêm nghĩa vụ thứ hai nữa là mang những liều thuốc hữu hiệu chữa bệnh mất gốc cho một vài trẻ hư hỏng trở lại họp cùng bọn trẻ trên. Một AH đã gửi về BPT một bài về hiếu thảo, thật đúng lúc. BPT sẽ mở trong LT số 44 mục "LUẬN LÝ", mong

các bạn có lòng thương giỗng nòi, viết lên những lời giáo huấn, các gia đình kiên nhẫn giỗng dậy con cháu khả quan.

Con Rồng Mậu Thìn đã thúc sữ để thổi một luồng gió thúc đẩy hai phe lớn đổi nghịch, đồng tình thảo luận đi tới hòa bình thế giới và cho cộng đồng AH chúng ta một hơi thở cùng nhau theo **nghiệp vụ thông thường** hướng về quê hương. Nên BPT nhận được bài "Tâm mực quan trọng của đại gia đình AHCC..." của nhóm thanh niên KCH ở Úc. Tác giả đặt nhiều câu hỏi chúng ta là con dân một nước đương hữu sỹ, phải nghĩ tới non sông đang điêu tàn (xin xem LT số 42) Đến LT số 43 nay thì bài "Sau 13 năm" tác giả phụ họa thêm : mong LT là nơi qui tụ **mọi ý kiến, mọi tư tưởng** chính đáng về tương lai đất nước.

BPT đặt tên chỉ từ khi nhận phụ trách LT **ý tưởng** của đại đa số AH. Trong hai tam cá nguyệt này, đa số đã hướng về bốn phân trong gia đình, trong AH và trong quốc gia, nên BPT lập đề tài: **Nghiệp vụ và Quyền Lợi**.

Tín ngưỡng mong có điều hay đên với năm con Rồng thì nay có thể nói điều đó gần là sự thật. Nếu cả kiều bào hải ngoại, trong đó có cộng đồng AHCC, cùng vì **nghiệp vụ** với tổ quốc mà năm lately thời cơ thuận tiện lúc này; mọi người tùy khả năng phục vụ đất nước thì ngay quang phục non sông sẽ tới và ngày trở về quê hương sẽ không xa ; đó là **quyền lợi** hiển nhiên.

LT số 43 đợi suốt 3 tháng các tin tức các vùng về mới đủ kín được 4 trang; nhưng đã có vài cây bút xét về thời cuộc thế giới đương biến đổi có ảnh hưởng đến V.N. cho nên bài có thừa. Theo tài chánh yêm trợ LT, BPT "liệu cơm gấp măm", nên định cho hai LT số 43 và 44 mỗi số tối đa 60 trang. Mục "góp ý" bỏ đi vì có góp ý mà không ai hưởng ứng ; thay vào đó mục "Luận Lý" cho thê hệ thứ hai đọc .

LT với 60 trang ra 4 số
một năm đúng kỳ hạn thì các AH
mới mong đợi LT và không nhãng
quên .

Thay mặt BPT

KHÚC ĐÀN

HỒN SÔNG NÚI

.....
Hồn gọi về bầy con trời đặt
Sau những ngày đât lở trời nghiêng
Để rồi rèn ý chí, mai lưỡi gươm thiêng
Cờ ngày mai quật khởi,
Khôi phục lại ngôi nhà hương hỏa
Đã truyền nhau từ Quốc tổ HÙNG VƯƠNG
Ngày mai trang sử lật sang
Việt Nam hai chữ vinh quang chói nhòa.

HOÀNG DỤC



LĂNG HÙNG VƯƠNG