

Sau 13 Năm

Tháng 7-1975, tôi mua một chiếc ghe nhỏ xíu để rời bỏ quê hương yêu dấu. Ra đi trong đêm tối vào mùa mưa thật là buồn tủi. Đi từ Việt Nam qua Phi Luật Tân nhưng lại được tàu lớn vớt lên sau 10 ngày lênh đênh trên đại dương và họ đã cho xuống đất Nhật. Thật là chuyện bất ngờ và hên cho mọi người trên ghe.

Sau biết bao nguy hiểm, khó khăn và đau khổ, một trường công trường xây cất Nhà ga Tân Sơn Nhứt từ tảng sống lại trên đất Pháp. Nay tôi mang tên mới, đó là "VN tỵ nạn", như một triệu người tỵ nạn khác trên khắp thế giới. Chuyến vượt biển kinh hoàng vừa qua đã cạo râu và nâu chín rực tinh thần và tư tưởng của tôi.

Được Trái Phật cho sống thêm một cuộc sống mới, một đổi mới, tôi nghĩ rằng mình cũng nên có một cách sống mới, cao thượng hơn cuộc sống vật chất hàng ngày. Khi tôi ra đi chỉ có một mình, nay tôi đã tìm được vợ con và đoàn tụ gia đình tại Paris thì cảm giác sung sướng hơn. Thật vậy, tôi làm việc không cõn biết giở giắc. Ngày nghỉ, tôi lại gánh thêm mọi công tác xã hội, nhất là yểm trợ thuyền nhân, vì mình là một thuyền nhân kia mà.

Hàng năm đến ngày 30-4 tại Paris, cuộc triển lãm lớn nhất nước Pháp được khai mạc. Từ 1975 đến nay, không có năm nào tôi vắng mặt, và năm nào gian hàng của tôi cũng được một huy chương vàng, bạc hay tệ lấm cung đồng. Tại nơi quốc tế này, **gian hàng tỵ nạn** này luôn luôn được trang trí bằng **12 Cờ Vàng ba sọc đỏ** kích thước 2,50 m x 1 m và 20 cờ nhỏ khắc treo trên cao. Tôi rất hân diện với lối trang trí đó vì **Việt Nam tự do** là quê hương yêu dấu của tôi.

Nói sơ cuộc sống mới của tôi không phải để khoe khoang với bà con bạn bè, nhưng để đi tới một ý kiến mà tôi xin phép được nêu lên trên LTAHCC.

Lá thư CC như tên của nó chỉ là một lá thư gửi đến bưu điện. Bưu điện đó là toàn khối Công chánh VN khắp thế giới kể cả trên lãnh thổ VN hiện tại. LTAHCC có điều lạ là chỉ nói HIỆN TẠI mà không bàn gì đến **tương lai**. Dù các lá thư trước, các bạn biên tập đã lập đi lập lại đường lối "chỉ là thùng thó" nhưng tôi vẫn thấy khó chịu vì thấy thiếu một cái gì đó.

Trước 1975, trong mọi chính phủ đều có kỹ sư tham gia. Người về có VNCH cũng là một kỹ sư (Đ.S.Nga). Người Việt đã xếp hạng : sĩ, nông, công, thương, như vậy lớp kỹ sư cũng phải hành dien chủ! Kỹ sư, bác sĩ là thành phần ưu tú của VNCH. Người ta xếp hạng như/vì "ông kỹ sư" tượng trưng cho lớp người thông minh của dân Việt. Trước biến cố 1975 thì vậy, tự nhiên sau 1975 cũng lớp người đó tập hợp lại trong LTAHCC thi trở thành một lớp người khác. Có lẽ họ đã uống coca và ăn toàn "hamburger" cho nên họ đã quên quê hương đất tổ. Họ hết bàn đến văn để VN mà họ lại kể chuyện du lịch, các cuộc hội họp với những nụ cười thật vui nhộn. Nào là "bonjour, hello", nào là "au revoir và good bye". Họ nói đủ thứ chuyện, đủ thứ ngôn ngữ, nhưng không đả động đến văn để **Việt Nam hiện tại hoặc tương lai**. Nếu toàn khối Công chánh hải ngoại có tinh thần như vậy thì lịch sử sẽ phê phán như thế nào. Một khi mình chạy thoát cơn hỏa hoạn mà chính mình tạo ra, mình không dập tắt lửa mà lại ngoảnh mặt lờ đi thật xấu hổ với hậu thế. Xưa kia, lịch sử đã ghi lại cử chỉ cao đẹp của Lê Lai liều mình cứu chúa, Mai Bà Trưng cung oai hùng tự vận xuống sông, 1975 cũng có tướng pháo binh Phan Đinh Soạn tự vận ...

Còn mình thi sao đây? Tạm đi tỵ nạn chính trị hay là vĩnh viễn lưu vong tỵ nạn kinh tế? Tôi không trả lời sốc đúng chạm nhiều người, nhưng tôi cũng không muốn cho người khác cho rằng khỏi Công chánh đã qua cầu và rút cầu. Nghẽ của chàng là xây cầu thì phải có 2 chiều, có lúc chạy tới, có lúc chạy về chứ! Các ông Mít Xoài đã trở thành "Mít Tơ; còn con Mầm Ruốc thi biến thành "Cô Ca Cô La". Chớ la

/vậy

^{khi}
hết chợ lăm /đi tắm cúng ở truồng ! Thật vậy, dù có thay đổi chỗ ở, thay đổi ngôn ngữ hay thực phẩm, mình vẫn là Mít Xoài và Mắm Ruốc. Lịch sử VN chưa bao giờ có cuộc di tản vĩ đại như năm 1975, tôi mong rằng vĩ lần đầu tiên cho nên có thể nhiều điều thiếu sót và sai lầm trong lúc tang gia bối rối có thể sửa đổi.

Sau 13 năm, các AHCC có lẽ cũng đã an cư lập nghiệp, xây cát gác dựng lại cơ đồ, xin ngoảnh mặt nhín về quê hương điêu tàn sau cơn hỏa hoạn kinh hoàng. Hiện nay cũng còn chê độ cộng sản độc tài kia, dân ta cũng còn bị kềm kẹp. Nước ta được xếp vào hàng chót trên thế giới. Dù thời gian trôi qua, nhưng vẫn để di tản, vượt biển vượt biển vẫn còn thời sự. Xin các bạn nhớ quên điều này. Minh đã vượt biển từ lâu nhưng có kẻ đang thực hành và có kẻ đang chuẩn bị để ra đi. Làm sao thoát quên họ được ... Dĩ vãng và hiện tại vẫn còn đó, thật chuyện khó tin nhưng có thực.

Minh đã đi tìm tự do, khi tìm được tự do rồi thi chở đi ngược lại điều đó. LTAHCC không thể chỉ có một ý kiến mà thôi, nếu thật sự như vậy thi rơi vào lối độc tài rồi. Tôi mong rằng LTAHCC là nơi quy tụ **mọi ý kiến, mọi tư tưởng chính đáng** để rồi đưa ra một đường lối hay hơn và tiến bộ hơn nữa. Chuyện ra đi khi đó mới có lý do.

HOÀNG ĐÌNH TUYỀN
"Sơn mài Thành Lê"

P.S. 13 năm trước, tôi có viết 1 đơn xin tư chúc trình cho Ông Nguyễn Thái Hai trước khi vượt biển, hôm nay tôi xin thân chào tại ngộ AH qua bài này.

Địa chỉ tôi : số 16 rue Corot

94400 Vitry-sur-Seine - France

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

(Tiếp theo " Các trường Công Chánh..." trang 26)

chuyên môn ,

3) sau khi thành công giai đoạn 2 trên, thí sinh soạn trong 6 tháng luận trình qua khú kỹ sư của mình và trở lại trình bày trước Ban Giám Khảo.

Tuy Nhà Nước không bắt buộc bằng cấp nào hết trước khi dự thi, song "Annuaire de la Société des Ingénieurs Diplômés par l'Etat" cho thấy gần 5% đã có trước bằng tiến sĩ, 40% có trước bằng kỹ sư, 40% maîtrise khoa học, 10% brevet de technicien supérieur hay DUT. Đến năm 1987, đã có 6 người có tên Việt Nam đỗ bằng cấp này. Đầu tiên, năm 1953 là "lão đại ca" Nguyễn Xuân Khuông cựu Tổng Giám đốc Điện Địa. Sau đó có một anh về ngành construction civile. Cuối cùng, năm 1982 có một anh cử nhân và kỹ sư không vận ENAC, và ... Trần Văn Thu. Năm 1936 : 18 thí sinh mọi ngành thi đỗ; 1976 : 25; 1982 : 52.

Các trường khác - Sau các trường kỹ sư thí có, trong dân chính công chánh :

- nhiều Instituts Universitaires de Technologie, cấp DUT sau 2 năm học sau tú tài ,
- nhiều Lycées d'Enseignement Technique, cấp Brevet de Technicien Supérieur sau 2 năm học sau tú tài ,
- nhiều Lycées d'Enseignement Professionnel, cấp Brevet d'Enseignement Professionnel sau 3 năm sau Trung Học Đệ Nhất Cấp ,
- nhiều Collèges d'Enseignement Technique,cấp Certificat d'Aptitude Professionnelle sau 2 năm sau năm thứ nhì của Trung Học (lớp cinquième).

Bài tuy không đầy đủ nhưng quá dài và chắc chắn có só sót, các AHCC cho phép tôi ngừng bút.

TRẦN VĂN THU