

ĐI CÔ VÂN Ở AI CẬP

Đ.S.K.

Kể từ ngày đi "liêm gót giày đế quốc" (nói theo giọng mày tên CS ở Việt Nam) vào năm 1975 thi cung "đi" của tôi phát triển mạnh một cách bất ngờ. Tôi đi Nam Mỹ, Á Châu, Trung Phi, Bắc Phi, Âu Châu lung tung. Đi liền tủ ti trong gần 8 năm trời và lần nào cũng vỗ vỗ một mình. Đến năm 1986, tôi tự nhủ thôi nên dừng bước giang hồ, đại bằng rú cánh kiềm một chỗ dung thân. Tôi vô làm Thủy Cục Anaheim một chỗ với AH V.X.Đ. Tương là cuộc đổi cơm hàng cháo chợ châm dứt, nào ai học được câu Trời không chiếu long ngưỡi. Máu giang hồ cộng với máu quân tử Tàu của tôi lại nỗi lên ào ào, nên tôi lại khăn gói tú giả bạn bé ở Anaheim lên đường đi Le Caire, Ai Cập.

Lúc đó là tháng 12, 1986, tôi đang làm việc ở Anaheim thi điện thoại reng. Sếp nói :

"Khiêm, "qua" ghi tên "em" vào proposal công tác ở Cairo, Egypt nghe". Tôi nói : "Ơ, Ông ghi cho vui chờ chắc tui không đi đâu". Đến tháng 9 thi điện thoại lại réo. Xếp cũ của tôi năn nỉ nói : "Khiêm, nhớ chủ em, tụi tau bắt được job rồi! Chủ mày là trụ cột, nếu Chủ không đi là kẽ như tụi tau mất mặt, chịu khó đi giùm tau một năm rồi về ngồi ở trung ương trong 5 năm". Máu anh hùng và máu giang hồ của tôi bén nỗi lên đứng đứng, rửa là tôi nhận lỗi. Kể ra tôi tự nhiên mà có duyên với Ai Cập; năm 1976 tôi cô vẫn cho Thủy Cục Alexandria, thành phố đông dân hàng thứ nhì ở Ai Cập, bây giờ 1987 thi tôi trở lui làm cô vân cho Thủy Cục thủ đô Ai Cập Le Caire, một thành phố với dân số từ 12 tới 14 triệu.

Ai Cập là một xứ đông dân nhất ở Trung Đông và văn minh nhất so với các xứ khác ở vùng vũng. Tất cả các đạo giáo lớn ở Âu Châu hình như đều xuất phát ở Ai Cập. Thủ đô Le Caire nằm bao bọc chung quanh sông Nile ngay ở chỗ trước khi sông này chẻ ra làm nhiều nhánh đổ ra Địa Trung Hải. Sông Nile trước khi bị đập Assouan chặn và điều lưu thí hàng năm "Trời lầm cồn lụt" gây nên nhiều tai ương, nhưng cũng nhỏ nó mà phủ sa đem mầu mỡ cho cây cối ruộng vườn. Sông Nile bây giờ hiền hoà phảng lặng trôi lờ lững qua Thủ đô. Vì phủ sa không còn nữa nên phân bón phải nhập cảng, cả một kỹ nghệ đánh cá sardine ở cửa biển bị tiêu diệt trọn, cửa biển bị sóng đánh phá lở vì không còn phủ sa để lắp kín, và kỹ nghệ làm gạch cũng ngắt ngư vì hết phủ sa là hết đất sét. Kể từ năm 1977, sau khi Mỹ và Âu Châu chuyển hướng viễn trợ qua Trung Đông thi thủ đô Ai Cập bùng bùng sông với tiếng máy đào móng, máy động cát, xe đồ bê tông ... Cầu băng qua sông Nile cả chục cái, cầu băng qua các ngã tư quan trọng cũng được xây cất cắp tốc để giải quyết nạn kẹt xe hứa như kinh niên ở Le Caire, và cầu băng qua đường cho bộ hành cũng được xây cất cho bà con cô bác coi chừng như cầu Eiffel ở bùng binh chợ Sài Gòn dạo nǎo! Viện Bảo Tàng ở Le Caire không đủ chỗ chứa hết dấu tích của 5000 năm văn hiến nên coi giống như một kho hàng. Mumies năm dọc cả mây chục trụ, bộ áo giáp băng vàng nguyên chất nặng cổ 130 kg năm chinh inh thấy mắt hết giá trị. Kim Tự Tháp Cheops nằm ở súng súng ngoài biê thủ đô, thuộc vùng Giza. Bên cạnh Kim Tự Tháp là tượng người sư tử Sphinx. Tượng này đang bình vĩ (người ta nghĩ như vậy) nước ngâm dưới đất đang từ từ thâm lên làm rã đá mà người xưa đã dùng để xây tượng (Du khách không còn được phép tới gần sát tượng như lúc xưa nữa). Chung quanh Kim Tự Tháp, ôi thôi đủ thứ lạc đà, ngựa, lừa, để cho du khách leo lên chụp hình kỷ niệm, ví rú mà chung quanh Kim Tự Tháp luôn luôn có mùi!! Cảnh Kim Tự Tháp lớn nhất là nhà chứa một cổ thuyền mới tìm thấy. Chiếc thuyền này đóng cách đây mấy ngàn năm và được chôn theo Vua Ai Cập, chắc có lẽ để ngự bên kia thế giới (tự tưởng cũng không khác chi tự tưởng của dân Á Đông chúng ta). Ngoại ô Le Caire có cả ngàn cổ mộ hiện nay có cả triệu người sinh sống trên đó; du khách có thể viếng nhà thờ mà tục truyền là gia đình thánh Joseph đã tránh dưới hầm khi bị tróc nã (nhà thờ này nằm trong khu như Khu Bàn Cờ, đó ai mà tìm được lối ra vào nếu không phải là dân cư ngũ lâu năm ở đó). Sát nách nhà thờ này là nhà



thờ Greek Orthodox hùng dũng hiên ngang. Trên một ngọn đồi khác, ngó xuống cả thủ đô là nhà thờ Hồi giáo Mohamed P. Ali. Ngôi nhà thờ này kiến trúc đồ sộ, nóc nhà gồm có những coupole chồng chất lên nhau tân kỳ mà chắc không có AHCC nào mà không lé mắt phục sát đất sự tính toán của các KTS/KS Ai Cập cách đây cả mấy trăm năm. Giao thông xe cộ ở thủ đô Le Caire chắc là sẽ làm rung mình những tay lái xe ngổ nhất ở Sài Gòn, xe chạy như điên, cảnh sát coi như nô-pa. Dân ở đây có lẽ ở nhà chật chội "bóp cõi" không được nén ra đường, leo lên xe hối hả bóp cõi như điên. Ngày cũng như đêm, cõi bóp liên tu bất tận, ai nghe điếc tai ráng chịu. Mình ở đây có cái kẹt, là biết chủ cũng như mủ chủ, ví chủ viết ở đây ngông ngoéo như rắn bò. Chào thua ! Thôi dành giao tay lái cho tài xế để cõi vân ngồi hưởng khói xe của thành phô bụi. Bụi ơi là bụi, rồ tới đâu là tay đỡ bẩn ví bụi tới đó. Có ở đây mới biết tại sao người Trung Đông lúc xưa ưa bịt mặt, đó là tại ví bụi quá nên che mặt cho bớt bụi đi. Chỗ tôi ở là hòn đảo Zamalek. Nhưng AH nào ở Hué đều biết Cồn Hến trên sông Hương. Đảo Zamalek cũng như rúa, đường xá trông toàn bông phượng vĩ, chỉ khác là đảo này đã đầy dãy buildings, và phần lớn các sứ quán đều ở đảo này. Tôi nghiệp cho tôi, cao ốc nơi tôi trú ngụ gần phái bộ Nga và cách đó một block ngắn là cái mà tôi thấy súng nhất : Đại Sứ Quán của các bạn ngồi xe hơi rút cảng lên sọ nước lụt và uống cà phê cái nồi ngồi trên cái cốc !!

Mãi giờ ta cái thủ đô quên luôn cái tôi. Nhà máy chở tôi phục vụ được xây cất với Viện trợ Mỹ (hai bàn tay bắt nhau!) ví rúa mà tôi là Mỹ da vàng mới được hân hạnh điều khiển. Ngôn ngữ bắt đồng là một trò ngại lớn, ông nói gà bà nói vịt, nhiều khi bức mình mà cũng ráng cười đi miêng cho qua chuyện. Nhân viên thí đồng, nhưng lương bổng cũng như ở bên nhà hồi nào, cho nên phần lớn chịu ngồi uống nước trà hòn là làm việc. Ban ngày tôi tới nhà máy hô hét ào ào, được một cái là phần lớn họ đều sợ mình giận nên cũng đỡ khố. Ra khỏi nhà là lên xe có tài xế, đi về nhà là có tài xế đưa, không thua thi thuỷ vàng son lúc ở nhà. Khố nhất là sau giờ làm việc, đi về apartment mở cửa bước vào là cái cõi đơn nó xâm nhập. Đứng là cái cảnh :

Đợi cõi vân hô hét cho người mau khôn,

Khi hoàng hôn tới một mình cô đơn. (Thơ CC)

nhại theo bài hát mà ca sĩ Ánh Tuyết đã hát và khóc khi vừa hát vừa nhớ tôi thân phận cô đơn của mình.

Vì cõi vân nên được nhập cảng đồ ăn tú Mỹ qua. Các món ăn cõi truyền như phở, cá kho tộ, gà xào sả ớt ... không thiếu, đồ ăn tương đối rẻ so với lương cõi vân Mỹ nên ăn uống đầy đủ, chỉ khổ cực là phải tự nấu nướng lấy, ví đồ ăn Ai Cập ăn hai lần là nuốt không vô. Để bớt cô đơn, tôi nuôi một con hoàng yến và 2 con chim perruche. Hoàng yến cũng cô đơn nên tôi ngày hot um xùm để gọi mai, giọng hót