

# Tinh Công-Chánh

HỘP MẶT TÂN XUÂN MẬU-THÌN  
AHCC VŨNG HOA-THỊNH-ĐÔN

Nguyễn Đức Chí

Được tin ái hữu Bùi Hữu Tuấn từ Phi Châu Mỹ công tác và ái hữu Nguyễn Văn Bảnh cũng phu nhân lên Hoa Thịnh Đồn làm lễ vu qui cho thủ nữ ái hữu Ngô Nâm đại diện vũng đá điện thoại đồng thời gửi giấy mời anh em đến họp mặt thường xuân và hân huyền tại nhà ái hữu Bùi Đôn tối thứ ba 19 tháng 4, 1988. Hôm đó là ngày trong tuần những ái hữu vũng Hoa Thịnh Đôn đến dự khá đông đủ. Nói là ái hữu vũng Hoa Thịnh Đôn, nhưng thực ra có những ái hữu ở khá xa như ái hữu Kiều lái xe từ Reading, Pennsylvania xuống họp mặt cùng ông anh vợ là bác sĩ Tintu Paris qua thăm anh chị Kiều. Ngoài ra còn có ái hữu Giang đã trên tám mươi tuổi lận nao, cũng chịu khó đến họp mặt với gia đình Công Chánh. Điểm đặc sắc của buổi họp mặt là ngày trong tuần những các vị nội tuồng, xin hiểu theo nghĩa bong vi các vị đó cũng phải đi làm như các đảng phu quán, đã cố gắng với tài nấu nướng sửa soạn những món ăn đặc biệt quê hương để ái hữu có dịp thưởng thức.

Sau phần âm thục ái hữu Bảnh lên micro nói về cách thờ công phu luyện cho khỏi đau, lùng nhúc mỗi lần không tiêu. Tiếp đó ái hữu Tuấn nói tinh đài, thay biến đổi đâu, nhưng chúng ta cần một cái gì bền vững lâu dài, một cái gì quan trọng cho chúng ta : đó là duy trì Lá Thủ Công Chánh. Lá Thủ Công Chánh có gì đặc biệt nhỉ? Tờ báo không phải là một tờ san nghệ thuật, không phải là một diễn đàn chính trị và cũng không phải là tờ báo của một privileged club. Thế mà nó đã hiện hữu được mười hai năm nay đều đặn mỗi năm bốn số.

Tôi đã có dịp được giao một chục tập san của các hội ái hữu Việt Nam nhưng chỉ xuất bản được một vài số rồi sau đó gián đoạn. Ái hữu Tuấn nói là có những nhóm, tập thể khác thấy Ai Hữu Công Chánh làm được tờ báo lâu dài và cho đó là một điều hay nên cũng muốn làm như chúng ta, tôi cầu mong và chúc họ thành công.

Tinh Công Chánh là một cái gì khó mà hiểu nổi. Ở Việt Nam trước 75 nếu có bố nào ra một tờ báo và kêu gọi nhân viên đóng góp thì mọi người rầm rắp hưởng ứng hay tuân theo, và điều đó không có gì là lạ. Nhưng hiện nay chúng ta đang sống ở những nước quá tự do và ai cũng bận rộn với cuộc sống, nhất là ở xứ sở hoa nở thi đồng tiến là trên hết, thế mà ái hữu Công Chánh vẫn sút sắng đóng góp công sức và tài chánh để duy trì Lá Thủ thi chặng là một điều khó hiểu sao. Dân tộc Việt Nam với bản chất truyền thống là đó kỳ chia rẽ không muốn ai (người cùng giống) hờn miinh, ngay trong đất sụ cũng có truyện Lạc Long Quân và nàng Âu Cơ sinh được một trăm người con, không dân nǎm mươi con trai lên núi, và đứa năm mươi con gái xuống biển; vậy mà Tinh Công Chánh vẫn bền, thế là sao nhỉ?

Tinh Công Chánh rất bao la gồm những ái hữu thuộc Công Chánh và không thuộc Công Chánh, cõi nganh nghệ hiện nay của các ái hữu thi rất đa diện, nhiều nghệ hoán toàn không liên quan gì đến công chánh. Tinh đó được thể hiện bằng Lá Thủ Công Chánh và những cuộc họp mặt thân hữu.

Khi còn ở quê nhà có nhiều ái hữu tôi chỉ nghe tên những chùa bao giờ có dịp gặp mặt nói chuyện. Tôi còn nhớ năm 78 vưa tới Mỹ thi được dự buổi họp mặt tại nhà ái hữu Đoàn Trịnh Giác tại Hoa Thịnh Đồn. Hôm đó ngoài các ái hữu Hoa Thịnh Đồn còn có ái hữu Thi và Bảnh ở xa đến. Đó là lần đầu tiên tôi có dịp nói chuyện với ái hữu Bảnh, rồi lần họp mặt này chúng tôi có dịp gặp nhau là lần thứ nhì. Ái hữu Bảnh nói về phép thờ

công phu và năm ngay trên sàn gạch biểu diễn cho các ái hữu khác xem. Sau đó nói chuyện thêm tôi được biết là ái hữu Bánh khi ở Saigon đã từng va chạm thất thoát cùng một thày với tôi nhưng chúng tôi không có duyên gặp nhau khi đó. Ngày giờ ngồi nói chuyện lại có cảm tưởng như biết nhau từ lâu lắm rồi.

Là Thủ Công Chánh không phô biến ra ngoài, nhưng khá nhiều người đến nó và một số không nhớ đã đọc nó. Là Thủ Công Chánh đã nói lên được cái tinh thần hồn, huynh đệ, sự gắn bó và đoàn kết bền bỉ của gia đình công chánh.

Nhiều ái hữu đã hoàn thành những chương trình lợi ích, những công trình vĩ đại nhưng sự thực hiện cam go và quan trọng nhất của chúng ta như lời ái hữu Bùi Hữu Tuân là phải duy trì Lã Thủ Công Chánh. Nếu Lã Thủ tiếp tục được mười mươi lăm năm nữa, thì sự hiện hữu của nó cũng dành được chỗ đứng trong lịch sử periodicals rồi.

Để kết thúc bài này tôi xin phép được gửi lời ca ngợi đến ái hữu Thi một trong những người đã khai xưởng và gây dựng lên Lã Thủ Công Chánh trong hoàn cảnh khó khăn của lúc ban đầu./.

Từ trái sang phải:  
AH Bùi Hữu Tuân, Bùi Đôn, Ngô Nam



Từ trái sang phải:  
AH Đỗ Sĩ Tung, Bùi Hữu Tuân  
Bùi Đôn, Nguyễn V. Bánh, Ngô Nam