

TIẾNG NÓI

AH. CÙNG BPT.

AH. LÊ-CẨNH-TÚC viết : (Đại-diện Úc)

Trước hết xin cảm phục AH đàn anh tận tụy hy sinh cho tập thể CC suốt đời, đèn tuổi này mà còn hăng hái đảm nhận phần bài vở cho LTAH-CC và tìm ra cách thức tiết kiệm phí tổn cho anh em nữa (in và phân phôi ở Mỹ, bài vở tập trung xếp đặt ở Âu-Châu v.v...).

Tuy tôi chưa có xe hơi (chỉ biết bao giờ mới có) nhưng cũng có liên lạc vài bạn để giúp BPT năm 1988. Điều ưu tư lớn nhất của tôi là đã lớn tuổi hoặc nhỏ tuổi hoặc sốn sốn mà "mũ ni che tai" thì e tương lai mình và nhất là tương lai con cháu mình bị mất tự do, mất hạnh phúc mất tài sản, mất cội nguồn.

AH. KHÚC ĐẦN phúc đáp :

Tuổi tôi đã ngoài 80, đã bao nhiêu năm, tháng tháng ngồi đợi LT AHCC đèn để đọc suối âm lòng lúc ly hương, lúc xa các đồng sự cũ xưa; thỉnh thoảng tôi mới góp được một vài bài hồi ký về đời công chúa CC liên quan đến lịch sử đất nước và về nhận xét đèn đời mới cộng đồng CC ở hải ngoại. Tôi thấy cứ thu hương mà chưa đủ bùn phận đèn bụi lại, nên nay tôi còn suy luận được chưa đèn nỗi già lão lộn, hết sức cố gắng với vài bạn nhận phụ trách LT một thời kỵ.

Trong tháng này BPT bàn liên miên về các đề tài cho mấy số LT trong năm 1988 để làm phương-châm sắp xếp các bài ở năm chau gửi tới. Tôi đã bàn đèn đề tài "minh phải làm gì cho đất nước cho giồng nòi sau khi quê hương được tự do dân chủ, độc lập hoàn toàn; không ngờ lo âu của tôi lại cung giồng với ưu tư của AH đại diện Úc đã nói lên ý chí của các AH ở Úc đa số còn trong tuổi "thanh niên là tương lai của đất nước". LTAH là một cánh nhạn để các bạn có dịp trao đổi tư tưởng: tư tưởng về lập đời mới, tư tưởng về tình bạn phải giữ sau như trước, tư tưởng về các ưu tư cho thế hệ sau.

Bản tính tôi rất tiết kiệm, lẽ dĩ nhiên phải tìm phương cách tiết kiệm cho túi tiền các AH và cho quỹ LT. Tôi viết các bài thảo về LT, cũng dùng các tờ giấy quảng cáo hay truyền đơn họ chỉ mới dùng có một mặt. (Một bạn trong BPT cười dí dỏm tôi). Tôi xin nói lên là tính tiết kiệm này tôi đã học được của Ông đốc-học người pháp trường công chánh khi tôi theo học năm 1923-26.

AH. HOÀNG-DINH-CANG viết :

Tôi đỡ & chờ đặc tình cảm vào LT nhiều hơn là kiến-thức hoặc hơn nữa là thường thức ví dụ như recette một món ăn nào đó.

BPT phúc đáp :

AH tuổi già mà đặt nhiều tình cảm vào LT là hay lắm. Trong các LT từ số 41 sẽ có những recettes món ăn mà chính các hiến thê AH pháp

đã làm trong những ngày anh em họp mặt, có đủ món Trung, Nam, Bắc, ai cũng khen. Chắc AH cũng vừa ý, ăn ngon ngủ yên, nhất là trước khi đi ngủ AH ngâm những bài thơ mừng AH đăng trong LTAH và nhớ là cả trong BT ngắn phát hành ở Sacramento cũng có vài bài.

AH. Ngô-Nâm và AH. Bửu-Dôn viết :

Tôi và anh Bửu-Dôn phân khởi vì thầy bác tuổi quá 80 nhưng vẫn hăng hái với AHCC. Tôi đã thảo luận với anh Đôn và các AH vùng Washington Dc. Bác già mà gân, vậy thì chúng tôi phải chạy theo tiếp sức với bác!!

Mục đích AH Wash Dc tiếp tay với AH ở Pháp là để làm nhẹ tiền bưu phí trong việc phân phôi hơn 300 LT ở Mỹ và Canada, giúp LT phát hành sớm.

Việc phôi hợp có hai phương thức sau :

I/ Ở Pháp sắp xếp bài vở, đánh máy, trang trí, đóng thành một tập sẵn sàng để in. Ở Wash Dc nhận đem in, đóng thành tập, mang về nhà ghi địa chỉ AH, dán tem gửi bưu-điện.

2/

AH. Khúc Đản phúc đáp :

Tôi nhận là tôi già nhưng vẫn hăng hái, hăng hái với các AH-CC; hai AH đã nói lên thề, tôi thầy nhẹ nhõm người và trẻ ra vài tuổi. Còn hình-dung-tù "già mà gân" thì một AH đã tặng các AH lão-tướng về quán vợt (xin xem bài vịnh đầu quán vợt trong lá thư số 4I này).

Anh Ngô-Nâm, anh Bửu-Dôn và các AH Wash DC cùng tôi, chúng ta chung sức vun sổi cho LT mỗi ngày thêm phong phú, và bài đẹp ý hay tiết kiệm cho túi tiền của tất cả các AH, và LT phát hành đúng kỳ hạn. BPT pháp đã ăn định phương pháp I kể trên.

AH. Đào Trọng Cường viết :

Trong những số LTAHCC do các anh ở Pháp phụ trách, tôi cũng sẽ cố gắng đóng góp bài và tài chánh. Trong LT số 40 sắp ra nay mai tôi có viết một bài độ 5-6 trang với đầu đề "Tình bạn và duy vị về già" rất đúng với mục đích của lá thư. Tôi célébrer tình bạn giữa kỹ-sư và kiền-trúc-sư trong Bộ CC, ai cũng hiểu mà chưa ai viết nó ra.

Nói tới thời kỳ Trần-văn-Nam, trong đó có bạn quá cố Đào-huy Tài có các anh K.Đản, Phạm-gia-Hiền, Phạm-minh-Cảnh..... Về duyên và nợ giữa tôi với T-V-N mà các anh hẳn còn nhớ ?? Như vậy tránh nói tới "cái tôi" được cũng khó quá.

BPT. phúc đáp :

Anh em ở Pháp rất mừng được AH sẵn sàng giúp bài vở và tài chánh. AH viết hồi ký về tình bạn lẽ dĩ nhiên là có AH người trong cuộc, việc gì phải tránh nói "cái tôi".

AH. Hồ Đắc Cáo viết :

Anh sẽ đảm trách LTAH, tôi cũng mừng, chắc nó sẽ đúng đắn. Về nội dung tôi thiết tưởng theo cái đường lối xưa nay là vừa phải, trước cho biết tin tức anh em trong làng CC. Sau mỗi người tùy bút muốn viết gì cũng được, đọc cũng vui hết. Về ý kiền riêng mỗi người mỗi quan niệm, bá nhẫn bá tánh, phần tôi thì thích đọc cái gì có nhắc

đèn quá khứ, nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa khi mình còn đi học đi làm, nhìn lại tình trạng đất nước, xã hội ngày nay. Có phải không anh?

AH. K. Đản phúc đáp

Anh hãy còn hình dung được "gã công chức Khúc-Đản" khi đi làm theo khê ước ở Bộ Kiên-thiết nênanh đoán là LT AHCC do chúng tôi phụ trách sẽ đúng đắn. Tất nhiên phải đúng đắn, nhưng số ra hôm Tết phải mua vui cho các AH, lẽ dĩ nhiên có câu hài hước..."Bá nhán bá tánh" BPT phải làm tròn bở phận sắp xếp bài vở cho đại số AH được vừa lòng.

AH. Nguyễn-phan-Anh điện đàm về :

Báo Figaro ngày 30/10/1987 nói đèn ngày 4/II/87 hối II giờ 30 Radio-France sẽ tổ chức đón một chiếc Thuyền-Nhân (boat people) kéo từ vịnh Thai-Lan sang đây đi ngược giòng sông Seine đèn tận Paris thuyền nhân sẽ đỡ bộ lên bờ lên bờ chỗ tượng thần Tự-Do (Liberté). Tôi phải đi làm không đèn dự được. Anh có đi dự rồi về kể chuyện cho chúng tôi nghe.

AH. Khúc-Đản phúc đáp

Tôi thày tin ày ở báo Figaro; vài Hội-đoàn Việt kiều cũng gửi giày cho tôi biết. Có người lại cho tôi một tờ giày của ba hiệp hội: Hiệp hội khoa học kỹ thuật, Hội khoa học xã hội và Hội Y học việt-nam tại Pháp, tổ chức và kính mời những đồng bào vượt biên nghe một thăm cảnh với những lý do....tại Nhà Việt Nam trụ sở các hiệp hội, ngày thứ bảy 31/10/87 lúc 20g30. Tôi đã định thế nào cũng đi đèn cả 2 nơi, rồi về thuật truyện lại cho các anh em biết vì các anh phần đông đi làm.

AH. Lê-Khắc-Thí viết :

Bài vở cũng như tài chánh phải nhờ các đại diện địa phương lo giùm. Người làm thương mại thì phải quảng cáo, mình làm cho AH thi phái kêu gọi, không nhắc nhớ anh em hay quên đóng góp cho LT. Anh Tạ-Huyền có nói chuyện với tôi về phần tài chánh có thể gặp khó khăn, phần chi cao hơn phần ủng hộ, rồi lây đâu mà nuôi dưỡng LT. Tôi cũng thày rõ điều này và có ban với anh Hiệp và Ông Viñh, làm sao "tăng thu giảm chi". Tăng thu thì chỉ có việc kêu gọi. Các AH phụ trách trực tiếp hay gián tiếp LT không ngăn ngại gì việc kêu gọi, nhắc nhớ ủng hộ LT trong những khi có hội họp, gặp gỡ nhau. Mình xin tiên cho LT là việc chung AH có gì mà ngại. Giảm chi thì có thể hạn chế LT ở một số trang nào đó vừa tầm vóc (từ 60 đèn 80 trang chẳng hạn). Số LT gửi đi cũng nên xét lại số AH đã mệt lặc từ nhiều năm. Việc này cần sự kiểm điểm của các AH phụ trách địa phương.

Tôi thày duy trì được LT là việc không dễ dàng rất nén, rất cẩn, phải có sự cố gắng của các AH. Bác nhán phụ trách LT là việc quý nêu gương cho AH khác sau này.

AH. Khúc-Đản phúc đáp :

Tôi đồng ý với anh là Đại-diện địa phương có ba trọng trách chính: 1/ Cố vỗ cho AH địa phương minh cho tin tức hay viết bài để BPT sắp xếp LT kịp thời;
2/ Nhắc nhớ các AH tài chánh cho LT;
3/ Cập nhật hóa địa chỉ AH để khi phân phối LT không thất lạc tránh thiệt hại tài chánh công đồng AH.

(I) Ba hiệp hội này ở trong đảng Cộng-sản việt nam.

Tôi nhận thấy là các AH chưa kịp ủng hộ LT là vì nhãng quên, không có ai lại cú nhận và đọc LT hoài mà không ủng hộ, sở tiễn ít ỏi có nhiều đâu.

Giữ mục độ sờ trang theo ý anh từ 60 đến 80 trang là vừa phải. Ta nên biết là LTAHCC không có đóng nguyệt liêm hay niêm liêm chỉ sờng về ủng hộ tùy tâm mà mỗi ngày phong phú thêm, đã được mười hai năm rồi là quý lâm.

AH. Nguyễn-hữu-Công điện thoại về :

Tôi đã sửa song cái hàng hiên sát phòng khách nhà tôi, tại ba mặt đều lắp kính dày hai lớp cả các cửa ra vào toàn bằng kính. Hôm anh em họp mặt đầu năm nay chỉ họp được hơn 30 người tại phòng khách này thêm $32m^2$ có thể họp được 100 người. Gia đình tôi đe' hai phòng này làm nơi hội họp các anh em. Các AH tại Pháp cũng nên có một nơi làm trú-sở vùng; tôi sẵn sàng dành một phần nhà. Sang năm 88 BPT có thể dùng nơi này làm việc.

BPT trả lời :

Chúng tôi cảm ơn anh đã có lòng tốt^{để} hội họp tại nhà anh, từ lần họp sau sẽ đến nhà anh. Còn việc đe' làm trụ sở vùng thì bắt tiên vì địa điểm xa Paris hơn 20km và công việc đại diện vùng không lầm lẩn. Chỉ cần một cái bàn với bồn ở kéo la dủ, đe' tông nhà đại diện là đủ rồi, tiện cho đại diện vì ít việc. Công việc của BPT không bế bộn, không cần tới nơi làm việc rộng. Việc nhiều nhất là trang trí và đánh máy thì chỉ có hai AH phụ trách: anh Biết nhận đánh máy có máy riêng nên mang về nhà làm; anh Đán cũng có máy riêng nên đánh máy đỡ anh Biết một phần; trang trí vẽ hình và cả hình bìa anh Đán làm. Anh ấy bây giờ là liệt trong nhà anh ấy, lúc nào hứng thú thì anh ấy cầm bút vẽ không kể giờ -giặc; anh ấy khỏi phải đi đèn tận Lognes. Thờ từ đèn, anh Đán soạn rồi trả lời, bưu-điện gần nhà không đèn 80m. Các bài vở ở năm châu gửi đèn thì mỗi AH mang về nhà một ít, tôi đọc rồi một ngày nào đó họp lại chỉ một hay hai giờ cùng sắp xếp thứ tự trước sau hay bỏ lại sờ kè tiếp. Một lần nữa tát cả AH cảm ơn anh.

AH. Phạm-hữu-Vĩnh viết :

Được thợ anh rồi. Cám ơn anh khen những LT do Ban AH Canada phụ trách. Chắc LT mỗi ngày mỗi tiến hơn. Hiện các bài lựa đăng trong LT 40 đang đánh máy và tôi sẽ gửi qua anh những bài còn lại.

Không sợ thiêu bài, chỉ sợ thiêu tài chánh, hiện nay tôi chỉ còn đủ để đánh máy lên khuôn, con tiến in thì thiêu chút diňh. Có một AH xung phong sẵn sàng ứng tiến trước.

Việc in LT cho BPT bên Pháp thì tôi ĐƯỢC biết là AH Ngô-Nam đang khảo giá rồi. Vạy anh cứ vững tâm lo liệu.

BPT. phúc đáp :

Được AH cho biết việc khảo giá in LT đang tiến hành chúng tôi yên tâm và đợi AH gửi các bài còn lại để sắp xếp dần. Ah định đèn đầu tháng 12 sang chơi Pháp, chúng tôi cùng các AH tại Pháp sẽ tiếp đón Ah một ngày.

Máy hôm nay AH Khúc-Đán đi Tây-Dức vắng.

AH Tôn-thật-Ngọ (San francisco) viết :

Thầy anh và các AH bên đó nhận lãnh đảm trách một năm LTAH, Ngọ thầy thương các AH bên đó đã hy sinh nhiều. Rõng ngoại mà nhìn thi ai cũng tưởng dể nhưng khi bắt tay vào việc thì lo trầm thú. Rồi vở thì không khó, AH khắp nơi sẽ đóng góp đôi đao, chỉ mất công ngồi đọc; rồi cũng có những "tiềng bắc tiềng chì" không tránh được, nhưng mình cũng cù bình tĩnh "dĩ hòa vi quý" để lo cho việc chung.

Thường theo kinh nghiệm trước, trước khi bắt tay vào việc đảm nhiệm LT, anh em có họp bàn và phân công các việc như: ai phải lo về việc tài chính, ai sẽ lo và sắp xếp bài vở, đọc qua rồi trao cho người phụ trách đánh máy, trình bày..., ai sẽ lo phụ trách về đóng tệp và gửi đi. Về việc này anh đã nhờ bên Washington DC lo dùm anh đỡ lo. Thường công việc làm mất nhiều thời giờ, nhiều nhất là đánh máy và trình bày; nếu đủ tiền để thuê được người đánh máy, thì mình nhẹ đi phần lớn công việc.

Lúc trước Ngọ và Bảo hai anh em lo lắng phần lớn cho LT 22 và 23/24, Ngọ thì đọc bài vở, tự đánh máy lầy rồi Bảo vẽ, trình bày. Hồi đó nhờ quen một người làm tại phòng ăn lóat cho một hãng ở Richland, nên mình chỉ mua giấy rồi nhờ máy in của Hãng. Ngọ cùng Bảo và vài anh em đèn in trong những ngày thứ bảy và chủ nhật, cho lúc đó giá thành một lá thu rất rẻ và cũng gói ghém được trong số đóng góp tài chính của anh em AH khắp nơi. Ngọ không đồng ý cách làm việc không biết "liệu cơm gắp mắm".

AH Khúc-Đản phúc đáp :

Những lời chỉ bảo của anh về công việc BPT LT đã làm cho tôi vững dạ để tiến hành công việc, nhất là anh nhắn nhủ kỹ tôi câu "liệu cơm mà gấp mắm ra" rất là đúng lúc này. BPT thầy tiên ứng họ LT từ sau LT số 36 hơi chậm trễ không đủ cung ứng cho những LT nối tiếp. BPT ở Canada phải ứng tiền để cho ra số 40. Nên AH Bích và tôi đã bàn ngay là hết sức phải tiết kiệm về chi và hạn chế số trang đèn mục tối đa là 80 trang như ý kiến anh Thí và số đông AH đã cho ý kiến này cách đây 3 năm. Chúng tôi áp dụng chính sách "cây nhà lá vườn" ra công làm những việc mà một sinh viên tốt nghiệp CC ra, có thể làm được. Hai anh em chia việc từ đánh máy và trình bày cho hoàn toàn bản mẫu để in. Chính sách này anh và anh Bảo đã áp dụng cho 2 số LT 22 và 23/24. Máy của chúng tôi đã tầu tầu không được sắc nét và chữ cũng lại không giồng cỡ, và cũng theo ý anh Thí bài vở nào tác giả đã đánh máy khả quan thì không đánh máy lại.

Vậy xin các AH có thầy lợn sộn về chữ không được một kiểu thì cù vở đọc với ý nghĩ là "cây nhà lá vườn" thì tự nhiên AH thầy là vui mắt và đẹp. Hạn chè số trang tối mục 80 trang sẽ có bài để lại số sau, BPT sẽ được nghe "tiềng chì tiềng bắc"; hai chúng tôi cũng theo triết lý anh Ngọ, cù bình tĩnh "dĩ hòa vi quý".

AH Lê-vân-Ký (Norvēge) viết :

Tôi thành thật rất hoan nghênh tinh thần anh cả đã đảm trách LTAHCC từ số 41. Đã biết được anh cả có tin buồn năm ngoái và sự việc còn kéo dài; nhưng nay có gắng và hăng say lo sự việc đoạn kết các anh em trong ngành và gửi cho AH năm chia kinh nghiệm về nghề và sự tiên khởi những kỹ niệm ngành kiều lợ xứ ta rất quý.

AH Khúc-Đản phúc đáp :

Tôi và vài AH ở Pháp phụ trách LT một năm chỉ là làm đỡ chút việc cho cộng đồng AHCC, có thể gọi là làm nghĩa vụ vì biết bao năm chỉ ngồi đọc LT, mới viết được vài bài hồi ký.

AH Lê-Tiêm (California) viết :

Tôn huynh Khúc-Đản kính mến ,

Trong LT số 40, AH không mâu thuẫn được gọi bằng "Cụ" nên tôi xin gọi là "Tôn Huynh", một bậc đàn anh đáng kính.....

AH thay mặt các AH ở Pháp, đứng làm Trưởng ban phụ trách LTAH chúng tôi rất thán phục và hoan nghênh, mặc dầu AH tài tac đã cao, và cầu chúc những LT từ số 41 trở đi sẽ xuất sắc hơn nữa , cả hình thức lẫn nội dung.

Sau đây tôi có mày bài "thơ họa" mặc dầu không phải nhà thơ.

TAM BIỆT LTAHCC DI CỦ SANG PHÁP NĂM 1988

Chào đời khôn lớn xú àm CA ,
Sang Nam lèn Bắc đáng hao hoa ,
TA EM gắn bó tình tri kỷ ,
Những ước EM cùng mái với TA ,
Phương trời Ái Hữu tình mờ rộng
Ánh sáng Kinh thành sớm nở hoa
Tâm tiễn EM vui cùng Bạn Lớn
Hẹn ngày hội ngộ cũng không xa .

(1) California, (2) Louisiana. (3) Bắc Cali. (4) BPT LT 1987, Canada
(5) Tượng trưng LT. (6) Paris, kinh thành ánh sáng. (7) Những LTAHC
(8) AH Khúc-Đản và BBT LT 1988. (9) Trong năm, mươi năm nữa LT lại
trở về Hoa-Kỳ.

.....AH Khúc-Đản phúc đáp :

AH dùng chữ "Huynh" là Đúng lầm ; tôi thiêt nghĩ : đã xuất
thân & một mái trường, một nghề ra thì đều là anh em AH cả ; ai ra
trước là anh, ai ra sau là em , thè mới thân tình Được .

AH Trương-định-Huân(El Toro. Ca) viết :

Mới nhận LT số 40 và được biết là anh sẽ phụ trách LT tới,
em với viết ít hàng trước làsau đe' nói lên sự tin tưởng LT
41 chắc chắn sẽ duyên dáng, đậm đà tình ái hữu như anh vậy. Số dĩ
em tin tưởng như trên là vì năm 85, khi được gặp anh ở nhà anh Lâm,
LT số 7 thì phải, khi anh Nguyễn-mạnh-Hoàn và em lãnh trách nhiệm
biên tập LT. Việc đó chúng tôi anh thính LT, và từ cái thích đó anh
sẽ làm cho LT tới tăng phản hập dân, với những chuyện trong làng CC
Xa xưa mà anh kể' trong những buổi họp mặt cùng các đồng nghiệp thu
hưởng.

AH Khúc-Đản phúc đáp :

Tôi phục anh nhớ lâu thật , LT số 7 và số 8 ra đã 10 năm,
năm 85 anh và các anh em ở Paris lại mang chủ "Mông" ra bàn: đèo E-
sô 8 ký tên "Võ Danh" làm cho O."Chú tịt" BBT Nguyễn-mạnh-Hoàn "ra
nghe vào ngõ" không biết tài mà lại biết O. Chú tịt làm ở Thương-
ra gã võ danh lúc đó là một anh kỹ sư tư vụ thiêt lập đồ án sán lầu
ở Thương-nghi-vien.

BPT xin cảm ơn anh trước, anh có ý định gửi tiền franc đèn
Paris ủng hộ LT, nhưng anh Bích và tôi thấy quý LT thiêu, hiện phải
đi vay, nên tự làm lây cả thành bản mâu dem in, chỉ mất độ 50f tiền
giầy.Mong rằng các AH đọc số 41 thấy không bằng các số do nhà nghề
làm, nếu nghĩ là "cây nhà lá vườn" thì tự nhiên cảm thấy ngon ngon.
Vậy xin AH gửi tiền ủng hộ về AH Ngo-Nam phụ trách in LT.

LTAHCC

AH. Lê-vân-Lâm viết :

Việc anh sẽ thực hiện bản mẫu LTAH anh đã nghiên cứu chu đáo và đã có ý kiến đầy đủ ... như vậy kể' như anh đã nắm vững "tình hình" rồi. Nơi trang bìa anh có ý trình bày tour Eiffel và hình rồng cháu v.v... còn trang trong anh đã sưu tầm một số hình ảnh để trang trí các bài. Tôi rất hoan nghênh sự an cần, chu đáo của anh trong tinh thần trách nhiệm, để' chu toàn việc thực hiện một công tác khó khăn, mà các AHCC hải ngoại đã đặt tin cậy giao cho anh và các bạn.

Tôi đã đọc và xem kỹ các trình bày các tờ LTCC của AH ở bên Mỹ thực hiện. Về giá trị bài viết cũng như cách trình bày, rất đáng khen, nên tôi rất mong bản mẫu do AHCC Paris thực hiện sau này được như thế. Về phần trình bày trang bìa rất quan trọng, các trang bên trong cũng phải sắp xếp cho khéo léo, mỹ quan với một số hình ảnh vẽ vời của các "tay" nhà nghệ trong lãnh vực Hội-Họa. Nếu được anh tán đồng, tôi đề nghị anh liên lạc với các Họa-sĩ như : anh Lê tài Diep, Thái Tuân

AH. Khúc-Đán phúc đáp :

Anh đã biết rõ khi tôi đã nhận trọng trách thực hiện LTAHCC là tôi phải để' tâm vào công việc. Lúc mới được các bạn ở Pháp tán thành phải nhận phụ trách một thời gian, tôi chỉ mới hy vọng làm được hai số nhưng sau tôi thấy các AH có thuyết cho tôi phải nhận đi, tự nhiên tôi thấy phần khởi mà nghĩ có thể phát hành hơn hai số LT.

Theo ý anh thì muôn phần trung bày trang bìa và các trang bên trong giao cho nhà nghệ Hội-Họa; nhưng cả BPT và các AH pháp đều nghĩ là anh em cc không được thiện nghệ hẳn về hội-họa nhưng cũng có ít khả năng trình bày cho LT vui mắt đôi chút. Các AH đồng thanh là "cây nhà lá vườn" ta có khả năng gì thì đem ra thực hiện, trước là khỏi biến LT thành một tạp san cẩn cầu khách, sau là đỡ tồn tài chánh.

Nhận thấy ý chí anh em rất đúng tôi cố gắng theo khả năng còn ít ỏi của tôi, thực hiện LT, trình bày và tự tay họa lây hình bìa cùng những hình & trong, dù có khuyết điểm thì anh em cũng rõng luồng "chín bồ lam mươi" không che bài mà con chỉ bảo sứa chửa đèn tam đèn tam đèn.

xem tiếp trang 28-

TIỀN NHÓM CÓ CẦU

Muốn nhập môn đạo **Khổng Mạnh** trước hết phải biết phân biệt:

diều **NGHĨA** diều **LỢI**

TIỀN nhô gọi diều **NGHĨA** tức là **NGHĨA VỤ**

TIỀN nhô gọi diều **LỢI** tức là **QUYỀN LỢI**

Hai cái quan niệm về nghĩa vụ và quyền lợi thực là cái chốt của luận lý. Nghĩa vụ với quyền lợi quan hệ với nhau thế nào, đó là một vấn đề quan trọng. Người ta dù ở đời nào hay nước nào, cũng phải từng xét đến.

Giải vần để ày tức là giải nghĩa **ĐỐI NGƯỜI**

Các xã hội ngày xưa lầy **NGHĨA** trọng hơn **LỢI**