

KẾT-LUẬN : Kiều Nương với đức tính, đức hành, hiếu nghĩa tiết trung, đã làm gương cho tất cả người Việt-Nam noi chung nài mãi. Tiếng Việt-Nam còn, chữ Quốc Ngữ còn, thì truyện Kiều còn có người đọc. Một phần The-Hè Hiền - Đại dâ khinh tiếng Việt bo Quốc-Ngữ và cho đức do của nàng Kiều là hú bài là loi thời, cốt để phu on cha, nghĩa ue, để quen Quê-Hương bo giọng nói, theo ngoại bang thù hương.

Tác giả : Cu NGUYỄN DU đã phai bảy thế thái nhiều hang người tan ác, quan lai, mưu lây xanh, kẽ ghen tuôngma Cu, yom the. Có thể truyện nàng Kiều là điển hình truyện Tác-Gia ; Việt nên truyện Kiều là Tác-Gia tư giải bảy tam sự của mình và là của cả người đồng cảnh ngộ o dõi.

Cho nên đọc truyện Kiều ta thấy cảm động nhiều. Có người thích truyện Kiều mà thuộc lòng ca luôn 3.254, giọng lục bat, có người không thuộc nhiều ; nhưng cũng thuộc vai giọng để ngâm nga khi gặp cảnh ngộ tương tự ./.

KHUÊ-TRANG
là Hiền Thủ một AHCC.o' Pháp.

THƠ TƯƠI XANH

GỬI CHO NGƯỜI

Ta gửi cho người một giấc mơ.
Có hoa có bướm, có vườn thơ,
Có đàn chim nhỏ vui ca mùa,
Có cả mây trời dệt ý thơ.
Có dòng sông nhỏ trôi lung lờ,
Có căn nhà lá thật đơn sơ,
Và con đường nhỏ đưa người đèn,
Khung trời yêu dấu của hôm qua.

Ta gửi cho người một giấc mơ,
Có anh, có em, có bạn bè,
Có cha, có mẹ, có ông bà,
Có cả người yêu túi trăng tròn.
Có đàn em nhỏ bên bếp nồng,
Có hang dừa xanh dưới ánh nắng chiều,
Và cô thôn nữ môi đỏ thắm,
Cho người sòng lại túi xuân xanh.

Ta gửi cho người một giấc mơ,
Có vui, có buồn, có thù hận,
Có túi, có thương, có đau khổ;
Có mưa, có nắng, có bão táp.
Có cả lạnh buốt ngày đông giá.
Có niềm hy vọng bùi xuân sang,
Và quê hương dưới nắng hòa bình
Cho người được hưởng tròn giấc mơ.

