

PHONG TỤC ĂN TẾT

Hơn mươi hai năm ở hải ngoại, cứ đến ngày đầu năm Âm lịch, ta đã theo phong tục cổ truyền ăn Tết mừng xuân đến. Cái Tết thứ mươi ba lại sắp đến, ta thử tìm hiểu xem tập tục ăn Tết ra sao mà đã in sâu vào tập quán ta không bao giờ quên.

Ta quen gọi nôm là Tết nhưng chính là Tết Nguyên Đán. Tết là tiết, Nguyên là đầu và Đán là buổi sớm, có nghĩa là đầu năm mới.

Mỗi dân tộc mỗi xứ theo một lối tính năm tháng khác nhau, gọi là : âm lịch, dương lịch, ... Tết của ta theo âm lịch. Âm lịch của ta có nhiều điểm tương đồng với âm lịch Tàu. Có một điều đáng chú ý là tám tiết của âm lịch ta (lập xuân, lập hạ, lập thu, lập đông, xuân phân, hạ chí, thu phân, đông chí) ăn nhập đúng sát với bốn mùa của dương lịch. Ngày đông chí năm nào cũng nhầm ngày 20 hay 21 tháng 12 dương lịch.



Chùa Thiên Mụ (Huế)

Muốn biết ta có tục ăn Tết từ bao giờ thì khó tìm ra được, có lẽ có từ đời Hồng Bàng nước Việt ta bắt đầu trước Dương lịch là 2879 năm, hay là do Tích Quang và Nhâm Diên ở nước Tàu sang rồi truyền sang từ thế kỷ 1 d.l.

Súp soạn Tết - Ta ăn Tết 3 ngày, phải sắm sửa từ 15 tháng chạp, nhưng các chợ thi nhau nhịn nhiều hơn từ hôm 23 tháng chạp, ngày Ông Táo lên chầu Trời, rồi mỗi ngày thêm tấp nập, thứ nhất là 3, 4 ngày cuối năm càng thêm tưng bừng, "đông như chợ Tết". Ở Sài Gòn, Huế, Hà Nội và các thị trấn to thi 3, 4 hôm đó, các hàng bán Tết trên các đại lộ giữa thị xã, riêng ở Sài Gòn thì buôn bán suốt cả ngày lẫn đêm 24/24 tiếng.

Trước Tết, nhà nào cũng lau rửa bẩn thỉu, đồ thỉu, đồ đồng thi chui đánh sáng choang. Những ngày 28, 29, 30 cuối năm bận rộn nhất : mổ heo, không giàu thí chung đựng nhiều người một con heo, gói giò chả, làm bánh chưng, tối thức suốt đêm nấu bánh. Không cái gì thú bằng mấy chi em 16, 20 tuổi thức



Chùa Vĩnh Nghiêm (Sài gòn)

suốt đêm 29 cúng n้ำ nôi
bánh, kể truyện xa gần, ở
trường học, ở nhà trọ, nay
được xum họp trong gia đình
cùng mẹ cha, ông bà.

Có người lúc này vi
công danh, tài lợi,...phải
bôn ba xa nhà mới cảm thấy
nỗi sầu hiu quạnh xa gia
đình. Cho nên người di lâm
xa, người buôn bán tứ xứ,
không ai là không nghỉ tới
đến Tết tiễn về với cha mẹ,
họ hằng lâng xóm, Tết không
về được coi như vất vả khô
cực lâm.

Bon trẻ mới lớn lên, ham chơi ban bẽ, coi phong tục này như
hủ bại. Chúng có biết đâu, những gia đình các nước tiên tiến, ngày Noel hay
ngày đầu năm họ cũng xum họp ăn uống ân cần thâu một đêm (réveillon). Những
người phải đi lâm xa được nghỉ 1 tháng một năm thì cũng dành ít nhất lâ một
tuần lễ để về với bố mẹ, thăm hỏi. Một số gia đình di nghỉ cũng một chô tất
cả đại gia đình gồm ông bà, cha mẹ và anh em.

Biểu Tết - Con cháu đã di ra ở riêng phải lo liệu biểu Tết
ông bà, cha mẹ, nhiều ít tuy hoãn cảnh. Cố khi
ông bà cha mẹ nghèo thí con cháu lo sắm đủ
thú để ông bà cha mẹ không tủi phận
không có tết như người khác. Nếu
giàu sang, con cháu chỉ tiễn
biểu quà để ông bà cha mẹ
chơi tết, như chậu hoa hay
một ít của ngon vật lạ.

Học trò
biểu thầy học, người bệnh
biểu ông lang. Có ân tình
thí ngày tết là dịp biểu
quà để tỏ ân tình, lồng
chung thủy.

Một số
người coi những tục lệ
này là hủ bại. Đó chỉ là
ý nghĩ của bọn vị kỵ mã
thôi.

Bà con ban
hủ biểu tết lẫn nhau để tỏ
tình thân, "có đi có lại
mới toại lồng nhau".

Lễ giao thừa, lễ tổ tiên, lễ đình, lễ chùa - Lễ giao thừa
vào 12 giờ đêm hôm 30, tức là giờ giao tiếp năm cũ sang năm mới. Ta tín ngưỡng
cứ có mỗi năm một vị thần coi mọi việc trên trần gian, cứ đến giờ đó thì bàn
giao công việc. Ta lấy giờ đó để cúng cả 2 Ông, "tống cựu nghênh Tân". Người
ở trần gian không biết thần này ở đâu, nên lập báu thổ giữa sân khấn vái thập
phương.

Sáng mồng một lâm cỗ sớm cúng gia tiên; cỗ đã có giò chả, bánh



Đền Quan Thánh (Hà nội)

làm sẵn rồi, chỉ nấu vài bát nǎu. Bắt đầu làm lễ, người ta đốt một bánh pháo. Ở tinh thành thì các nhà đốt pháo liền tiếp ren hàng giờ không ngớt tiếng pháo. Pháo là biểu hiệu ngày Tết, là diễn tú hùng hồn, không có lối lễ nào đẹp hơn, vui hơn để chúc tụng. Tiếng pháo ran mang đến niềm vui, khói pháo làm tiêu tan tất cả những gì còn lẩn vón ưu tư. Ở đất Việt ta, pháo là Tết, Tết là đốt pháo.

Tiếng pháo nổ ran, khói hương nghi ngút, mọi người làm lễ trước bàn thờ theo thứ bậc: cha trước con sau, anh trên em dưới,...



Bàn thờ gia tiên một gia đình di cư, đơn giản mà vẫn giữ được vẻ thuần túy trang nghiêm

Trong những nhà nền nếp, sau lễ gia tiên, con cháu qui tụ đồng đủ chúc thọ ông bà cha mẹ, làm lễ hai lạy một vai. Ông bà cha mẹ răn bảo con cháu vái lối, ăn & cho phai đạo làm người, khuyên trẻ nhỏ chăm học ngoan ngoãn, rồi mừng tuổi tiên cho chúng. Tất cả những lễ nghi nghiêm chỉnh này hứn đúc tình thân gia tộc. Chủ hiếu là đứng đầu trên trăm nết. Xét cho kỹ, kể bất hiếu thi chắc hẳn không thể tốt với người khác. Nhờ ơn ông bà cha mẹ nuôi từ lúc lọt lòng ra, nên khi cõi nhỏ thi một niềm kính cẩn, khôn lớn lên ra đời làm ăn được thi lo phung dương ngọt bùi ấm lạnh.

Cúng gia tiên, chúc thọ ông bà cha mẹ rồi đến nhà thờ đại tôn lâm lê tổ họ. Các bậc hảo trưởng, văn thần ra dinh lâm lê tế thần. Các bá, đứng tuổi ra chùa lễ Phật. Ở các thành phố có đền hay chùa tôn nghiêm thi cả đàn ông lẫn đàn bà cũng đến vâng cảnh và hái lộc. Cả ngày, cõi đi chúc Tết những chỗ ân tình, bạn thân. Mùng hai Tết đi lễ tết họ ngoại.

Mùng một thi ở nhà cha,
Mùng hai nhà vợ, mùng ba nhà thầy.

Ngay xưa ít cửa hàng lâm nhũng bánh kẹo bán, các nhà đông con cháu trước Tết lâm đủ các thứ bánh mứt để đón khách ngày Tết, các thiếu nữ ra công trồ' tái.

Đi lễ Tết, vào nhà phải nhanh nhẩu, vui vẻ, thấy có bàn thờ phải xin lê' tổ trước, chúc thọ các bậc phụ lão rồi mời ngồi nói truyện, uống nước, ăn trầu, ăn bánh. Có nhà hiếu khách giữ khách ăn cổ, ném bánh chung. Khách cũng phải giữ lê' nhấm nháp chút rượu, ăn một chút bánh. Trẻ con đi lễ Tết được mừng tuổi bằng tiền, đó là tục lê' mở hàng.

Đầu năm phải hết sức kiêng kỵ nhũng ngôn ngữ, nhũng hành động làm giông cho người khác, kiêng cả đến đánh vỡ chén dĩa, kiêng nói "con khỉ, con tuổu".

Những người thường nhật không được vui vẻ hay khó tính không dam đi lê' tết sớm, vì sợ sống nhà người ta lâm giông người ta cả năm, lâm ăn lủng cung khó khăn. Cho nên nhiều nhà cần thận đã nhở trước một người thân có đủ tư cách như vợ chồng tốt đối, con cái đê' huê, có địa vị trong xã hội, đến sống nhà sớm để cả năm minh gặp điều tốt lành. Nhưng lối nói sáo : tăng

phúc tăng tho, tốt tài sai lộc, buôn may bán đắt, thăng quan tiến chức, thêm dầu thêm rẽ? Bảy giờ đã ít dừng chờ "đồng con nhiều cháu".

Ở tỉnh thành thi chính chủ nhã đi sớm lê đến chùa, hái lộc về sông nhã láy, cầm cành lộc vào lọ hoa và lại mang pháo của mình ra đốt, rồi lại lấy thuốc lá ra hút, mở hộp mứt nhâm nháp vãi miếng hào hạng lâm như người khách sông nhã.

Đi lê Tết ra khỏi nhà là xuất hành rồi mà có người kỳ quá côn chọn ngày, giờ, hướng để xuất hành, tức là đi xa như đi chở, đi một công tác gì hời xa.

Có xóm nhiều người không biết chủ đều đi hỏi một ông thầy. Ông này tắc trách không hỏi tuối tác, đều chỉ cho mọi người đều cùng một ngày, một giờ, một hướng tốt, thế là giờ đó cả xóm đều ra đường đi cùng một đường, gặp nhau như đi xem hội.

Đại chúng đều ăn tết ba ngày, sáng mùng ba làm cỗ cúng hóa vâng.

Ông vái về năm bô
Con cháu đi lâm ăn

Năm bô là bô ruộng, ngôi mộ các cụ.

Có nơi ăn Tết đến khai hạ, tức là ngày mùng bảy, mới đi ra đồng ruộng làm việc. Trong bảy hôm, có lăng tẩm tổ chức nhưng trống chơi cho cả lăng chơi xuân: đánh vật, chơi gã, thi đấu cờ, đánh đu, kéo giây, bồi trại, đánh cờ người hay cờ bói, hát quan họ. Thanh niên thanh nữ súng sinh trong bộ y phục mới.

Ở các thành thị lớn thì ngày mùng bảy và ngày rằm tháng giêng, các đèn chùa đồng nghịch những khách thập phương đến lễ bái xin thăm cầu tài. Thanh niên thanh nữ đua nhau ăn mặc, ngựa xe như nước, áo quần như nệm.

Ở Hà Nội, đông khách lễ bái nhất là đến Nga sơn, đến Quan thánh, chùa Một cột. Ở Huế thi chùa Thiên muông và ở Sài Gòn thi đến Ông, mới đây nữa là chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Xá Lợi.

Ngày Tết là ngày nghỉ ăn chơi cho cả một năm lâm lung vất vả, xum họp gia đình ở nơi ông bà cha mẹ sinh sống thường cả năm; tôn chỉ là tôn kính nhỏ bé ông bà cha mẹ tổ tiên. Nhã nào ít nhất cũng có một banchỗ để ở nơi tôn kính nhất là giữa nhà. Tôn trọng nữa là phải đi sửa sang mồ mả người trong họ đã khuất. Trước Tết mấy ngày phải đi cắt cỏ, dắp mồ nhưng nơi lở, hay lau chùi các bia, mộ chí. Sau ngày Tết, vào khoảng trong thường tuần tháng giêng, chọn ngày cả họ mang hương hoa đi tảo mộ, tức là đi chính thức thăm các mộ, đốt hương cắm hoa, chiều về nhã thi đại tôn lâm lê tổ tiên và tất cả những người trong họ đã quá cố. Có họ lớn, con cháu đông, lâm lê như tết ở đình, cúng chiêng trống, mồ lớn mồ bô, cúng xong cả họ ăn cơm, còn thừa chia phần mang về nhà.

Nói tóm lại là đời xưa đặt tục lễ ăn Tết là để nghỉ sau cả năm làm việc vất vả, và về gia đình thăm ông bà cha mẹ, anh em gặp nhau, có dịp quen xóm làng, lấy cúng tế để tổ lồng nhỏ ở tổ tiên đã lập thành họ đồng con nhiều cháu.

Thật là một phong tục rất hay, ở phương đông từ bao nhiêu đời nay, ai cũng mong đến ngày Tết mà người xưa đã chọn vào đầu mùa xuân là mùa vui tươi, cây đâm lộc ra lá ra hoa muôn màu vui tươi. Cho nên dân Việt di cư, khắp năm châu, đến những nơi phong tục khác hẳn với phong tục ta mà đồng bào vẫn giữ được phong tục ăn Tết, nhưng hơi biến dạng ví dia thế, vì công việc bô buộc. Nếu ngày Tết không trùng vào ngày lễ đầu năm của dân bản xứ, chúng ta cũng cố tìm ngày chủ nhật gần nhất để ta tổ chức ngày Tết giữa ông bà cha mẹ con cháu, giữa bạn bè. Ở những thị trấn đồng Việt kiều thì các hội Việt kiều đã thay thế lăng

Xóm mà tớ⁷ chức những ngày họp mặt có văn nghệ múa vui hay chợ teo, tiệc tất niên hay tiệc đầu xuân vào ngày chủ nhật trước hay sau ngày mùng một Tết âm lịch. Những nơi có ít Việt kiều thì 2, 3 nhà họp lại ăn uống vui xuân. Có một điều đáng tiếc là chỉ chăm chú về cuộc họp mặt mua vui mà quên mất điều nhớ ơn tớ⁷ tiên nên rất hiếm nhà lập bàn thờ cúng gia tiên.

Có những gia đình kiều bào lập nghiệp ở hải ngoại từ trước ngày có phong trào di cư vì nạn nước, hay là những sinh viên đã du học lúc thành tài ở lại nơi cư ngụ, quên hẳn ngày Tết là hôm nào; không còn nhớ đến tập tục ngày tết. Họ đã theo dân bản xứ, dù không đi đạo Thiên chúa cúng ăn réveillon ngay Noel.

Xét cho kỹ, phong tục ăn Tết cột đê⁷ gây cho tinh thần gia tộc bền chặt; mỗi năm, mỗi tuổi gia đình xum họp vài ngày, lúc đầu mùa xuân vui tươi đê⁷ tỏ tình thương yêu nhau, nhớ ơn tớ⁷ tiên đã lập nên được giờ họ. Một họ là đơn vị đầu tiên đê⁷ lập tới xã hội. Gia đình là một nơi đê⁷ dậy bão trẻ thơ, là nơi ấm áp đủ tình thương. Một số gia đình ở hải ngoại đã theo bon hẹ cấp vô học thúc ngoại bang biến dần thành nơi bó buộc, không ai làm cho trẻ mới lớn lên đã tìm đường thoát ly gia đình, theo thuyết chủ nghĩa cá nhân, hết sức thu hưởng đời mới của xã hội gây nên, đòi quyền làm người mà quên nghĩa vụ, trước là với gia đình, sau là với xã hội.

Mong rằng tập tục ăn Tết còn được kiều bào giữ mãi và tớ⁷ chức ngày Tết cho thuận túy ngay Tết Việt-Nam và nhắc nhớ con cháu còn non trẻ những cái hay của quê hương.

Khuê-Môn (Pháp)



Chùa Một cột (Hanoi)