

chung vui với nhiều món ăn đặc đáo như: Chả giò, gỏi cuốn, thịt bò kho bánh mì... v.v..

Trong lúc các anh chị đang lo bàn rộn nấu nướng, sắp xếp, dọn dẹp thức ăn lên bàn, các anh được anh chủ hướng dẫn đi thăm ngôi dinh thự của anh từ trong ra ngoài. Vì đã lâu lắm, hôm nay anh em mới gặp lại друг nhau, nào là câu chuyện bên nhau, bạn cũ thày xưa, nào là Job riết bận rộn bên này, nào là những hồi ký học tập cải tạo, hồi ký vượt biên vượt biển v.v...

Đến 9 giờ tối bữa cỗ thân mật bắt đầu, có tất cả trên 30 thực khách tham dự, chia làm 2 nhóm.

Sau khi bữa cỗ thân mật vừa chấm dứt, anh chủ Nguyễn Thành Toàn đem ra trình 2 họ một chiếc bánh lớn (tác phẩm của chi Võ Quốc Thông). Tôi thấy vừa cắt bánh anh vừa cười mỉm 2 họ mà tôi cứ tưởng như gia chủ là chú rể mới hôm nay.

Sau đó anh trưởng lão Phạm Văn Ba để nghị một cuộc lạc quyên chớp nhoáng để ủng hộ quỹ đặc san AHCC tông số tiền thu được tại chỗ là 136 dollars và xin gởi lại cho anh Nguyễn Thành Toàn để nhờ anh trao lại cho "Lá Thủ Công Chánh" hiện do anh em bên Québec Canada quản lý.

Tiếp đến, gia chủ mời anh em di chuyển đến phòng họp lớn. Tại đây anh Nguyễn Văn Liêm phóng sự truyền hình sinh hoạt AHCC Texas cho chiếu lại toàn bộ film sinh hoạt vui nhộn hôm nay. Trong cuốn phim này vai chính là ban Vũ Quý Hảo rất xuất sắc trong vai "đố tè" anh múa dao rất điêu luyện không thua kém gì các tay "anh chị" nhà nghệ chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề heo quay.

Sau phần chiếu phim là màn văn nghệ tạp lục do các AHCC "Xấu số" bị anh em chỉ định. Người đầu tiên bị yêu cầu là Ái hữu Phạm Tất Đạt. Anh Đạt bị chỉ định thật không oan tiếc nào: Anh đã đem cây mandoline từ Houston lên Austin như vậy là chàng phải có chút "vốn liềng

phòng thân". AHCC không những chỉ giỏi về câu, đù Ông, địa cờ, thủy lợi, địa hình v.v.. mà còn giỏi cả cách nhìn người, anh Phạm Tất Đạt đã làm anh chị em ngạc nhiên một cách thích thú: Một mình anh Đạt với chiếc mandoline mà có nhiều anh chị cứ quay qua quay lại, mắt đảo khắp phòng để tìm xem ba người nữa đang cung đàn với anh Đạt. Thực ra chỉ có một mình anh Đạt. Anh đã đàn 8 dây một lượt, nên tưởng như có 4 người cũng đàn. Nghe bản "sóng nhật lê" do anh Đạt đàn, người ta có cảm tưởng như đang bị sóng năng chiếc thuyền ty nạn lên cao rồi phủ phảng hát xuống đáy vực nước. Tiếng đàn có khi "Trong nhú tiếng hạc bay qua", có khi "Đục nhú nước suối mỗi sa nứa với"

"Lúc khoan nhú gió thoảng ngoài
Khi mau sâm sấp nhú trời đổ mưa" ..

Bản nhạc đã dùt mà khán giả còn băng hoang, phải vài giây sau pháo tay mới nổ rén như bát tân. Nhiều tiếng "Bis" "Bis" vang lên. Anh Đạt lại nâng đàn với bài "chiến sỹ thủy quân". Chao ôi! bao kỷ niệm đẹp và thô của thời niên thiếu, theo tiếng đàn dồn dập hiện về với "toán chiến sỹ thủy quân hôm nay ra khơi bờ nước non...". Tám sợi dây đàn của anh Đạt đã hâm nóng bầu không khí văn nghệ nên mọi người đều hăng hái hát thật to và thật đều bài "Việt Nam Việt Nam". Đồng góp vào chương trình văn nghệ, anh Nguyễn Văn Lộc đã kể lại tâm sự mình qua bài "Sài Gòn vĩnh biệt". Anh Lộc đã để hết hồn mình vào bài hát. Giọng ca truyền cảm đến nỗi ngay cả các Ái hữu có đủ đời đủ cặp cũng "khi tụa gỏi, khi cúi đầu" "khi vỗ chín khúc, khi chau đôi mày" mà bùi ngùi cảm thông cho cảnh "yêu nhau mà cách nhau nửa quả địa cầu". Sở dĩ anh Lộc chỉ hát một bài và chỉ bài "Sài Gòn vĩnh biệt" là vì chị Lộc còn kẹt lại Sài Gòn...

Thấy phe "mày râu" quá "nổi" sau tiếng đàn điêu luyện của anh Đạt và bài ca làm thôn thức, lòng người của anh Lộc, các nàng dâu công chánh liền tự nguyện nhảy lên sân khấu: Chị Vũ Quý Hảo đã dẫn khán giả trở lại đù Ông lên cao nguyên với "lá vàng rơi dây miên mang" với "báy nai ngọt ngào" qua nhạc bản

"Hoài thu.. Chị Nguyễn Kim Khoát đã làm nhiều Ái Hữu bằng khuông thả hồn về với sông Huống núi Ngự vào lúc đêm tàn qua nhạc bản "Đêm tàn bên ngủ". Thôi thi:

"Khi cao, vút tận mây mờ
Khi trầm vắt veo ngay bờ cây xanh
Em nhủ lộc tiếng tơ tình
Đẹp như ngọc nụ uốn minh trong sương"

Kết thúc chương trình văn nghệ, có cặp song ca (máy họ chưa từng tập dợt với nhau lần nào: Chị Võ Quốc Thông và chị Vũ Quý Hảo. Hai chị đã làm cho các Ái Hữu thích thú lần cảm thưởng cho mỗi tinh dầu trong trăng của một sơn nữ ngày thỏ đã vô tình đặt vào một chỗ không vững chắc: Một cặp cánh chim trời phiêu bạt ngàn phuông... Nếu cứ nhắm mắt lai mà nghe, người ta sẽ tưởng rằng các AHCC xứng cao bối năm nay chơi "ngông" đã mời cặp Lê Thu & Khánh Ly về Texas.

Để thay đổi không khí và hồn nồng với mục đích giúp cho các Ái Hữu có một ý niệm về Thiên, anh Nguyễn Văn Liêm (hiện là chủ tịch cộng đồng VN tại Austin) đã say sưa thuyết trình để tái "Lợi ích của thiên". Anh Phan Điện và Vũ Quý Hảo đã góp ý bổ túc về kết quả của Thiên Hành. Anh Phan Điện cho biết anh đã thực tập Thiên Hành trong trại học tập cải tạo ở Tà Don và Hầm Trí. Anh nói ở đâu đầu chúng ta cũng lo lắng phiền muộn suốt đời, chúng ta muốn rũ bỏ. Rũ bỏ như thế nào? Bước đi nhưng bước vuông thanh thản và hào hùng. Phải có sự tinh túc và phải có ý chí. Tinh túc để thấy rằng ta đang mang nặng hành trang lo lắng và phiền muộn. Y chí để cường quyết rũ bỏ nhưng lo lắng và phiền muộn đó. Chúng ta tự hỏi: mang nặng nhưng lo lắng và phiền muộn đó để làm chi?

Người thực tập Thiên Hành bước nhưng bước khoan thai, chậm rãi, ung dung, môi nở một nụ cười hóm hỉnh và lòng cảm thấy an lạc. Người tập thiên bước nhưng bước chân thật thanh thản, như người thanh nhàn vô sự nhất trên đời. Bao nhiêu lo lắng và phiền muộn đều rũ bỏ trong khi bước nhưng bước chân như thế.

Buổi sinh hoạt và tham luận còn vô cùng hào hùng và sôi nổi, nhưng vì đã

gần nửa đêm, cuộc họp mặt AHCC Texas tam châm dùt, trà tự do lại cho mọi người để về nhà an nghỉ. Tất cả anh em đều đồng ý sẽ tái ngộ vào ngày mai đúng 11 giờ trưa tại Austin Lake.

Đúng 11 giờ trưa, cuộc họp mặt lần thứ 2 bắt đầu. Anh Võ Quốc Thông cờ tấu nhâa nên đã có nhã ý mời anh em lên du thuyền dạo quanh hồ Austin. Hồ tuyệt đẹp, anh chở dạo quanh hồ gần 1 tiếng đồng hồ. Nước hồ phảng lặng trong vắt, mặt hồ có sóng bạc lấp tấp. Dọc theo hai bên bờ hồ các ngôi biệt thự mọc lác đác từ phía đồi xuống tận bờ hồ. Có đi dạo dọc theo hồ Austin mới biết được cuộc sống vùng già của dân nhà giàu Texas, một cuộc sống thanh bình thân thiện mò mòng. Các ngôi biệt thự chênh chênh trên sườn đồi núp dưới những hàng thông san sát bên nhau, những con đường nhựa chạy vòng quanh như những con rắn lượn và châm dùt tại bờ hồ với một ngôi nhà hóng mát hoặc một nhà sân nón để canô đậu. Đặt chân tới đây tôi chạnh nhớ đến các ngôi biệt thự lợp ngói với các hòn non bộ núp dưới các hàng cây nhãn, xoài, cau, quýt.v.v.. của các vị chúa sắc quan lại triều đình Huế xây cất bên bờ sông Vi. Dạ để các cụ dường già lúc về hưu, vui thú cảnh thiên viễn với bầu rượu túi thơ, gat bờ chuyện thê gian, mặc cho vạn nỗi nổi trôi.

Anh thuyền trưởng và thuyền chủ Võ Quốc Thông đưa tất cả anh chị em dạo vòng quanh Austin Lake hòn một tiếng đồng hồ. Sau đó lại lên bờ nghỉ ngồi chuyền trò thân mật. Ké đến mảnh biển diễn thể thao bờ thuyền băng chèo đò thiên sứ Nguyễn Văn Liêm cung cấp phuông tiện. Đã lâu lắm hôm nay tôi mới cảm lại mái chèo, khiên tôi không khỏi bùi ngùi nhớ lại lúc còn ở quê nhà, các cuộc đua thuyền vào những ngày hội lồn hoặc Tết đón xuân. Trong lúc cao hứng ca ngợi cảnh tri' đẹp đẽ, thở mộng của hồ Austin, tôi dưa với các anh chị là nếu có duyên trời phật phù hộ tôi có đầy đủ khả năng tài chánh, tôi sẽ noi gưởng anh Toàn thiết kế một ngôi nhà bên cạnh bờ hồ này. Và tôi sẽ đóng một chiếc thuyền tam bản giống như con đò sông Huống với toàn bộ đặc thù của Huế, tôi sẽ đưa anh em AHCC Texas đi du ngoạn trên Austin Lake.

bằng nhịp chèo hoà với giọng hò mái đây:

Thuyền ai làp ló bên sông?
Nghe câu mái đây, chạnh lòng nỗi non.

Vâ:

Dãy dọc, tòa ngang, giàu sang có số
Kim luông, Nam Phố, nỗi đờ về sinh..
Đôi đứa minh: nặng nở ba sinh
Cùng chèo một thuyền tình cho vui.

Vào lúc 2 giờ chiều, anh em coi bộ thẩm mệt, gia đình AHCC tập họp lại quanh bàn ăn với đầy đủ thức ăn thịnh soạn do bàn tay các chị đã "lao động vinh quang". Nào là bánh chưng, rau sống dưa chua với thịt heo quay, nào là bún, bánh mì giò chả, dưa hấu, mứt bánh.v.v.. Anh em vừa ăn vừa kể lại những kỷ niệm xa xưa lúc còn là "bạch diện thủ sinh" dưới mái trường Cao Đẳng Công Chánh. Anh em nhắc đến thầy Phan Định Tăng dạy môn sức chịu vật liệu, thầy Bùi Hữu Lân dạy môn cấp thủy, thầy Tạ Huyễn dạy về phi trường hải cảng, thầy Nguyễn Khắc Nhẫn dạy môn thủy điện, thầy Dương Kích Nhường dạy nhiệt động học, thầy Lê Sĩ Ngạc dạy hóa xa và cơ giới ứng dụng. Anh em bồi ngùi nhớ tiếc thầy Nguyễn Chánh dạy môn cơ học và hình học giải tích đã qua đời, một vị giáo sư thông minh, tài năng và tận tụy, thầy ra đi để lại bao nhiêu mến tiếc và nhớ nhung.

Vui nhộn nhất là khi anh em nhắc đến tên thầy Vaudiau dạy môn kiêu lộ và thô cỏ. Anh em đã cười vỡ bụng về các màn "hoạt náo viên" của vị thầy này trong các buổi thầy dạy. Mặc dầu anh em đã xắp xí ngũ tuân và lục tuân, xa mái trường, mẹ Công Chánh trên dưới một phần tư thế kỷ, thế mà hôm nay khi anh em AHCC Texas ngồi lại bên nhau hân huyên nhắc nhớ lại chuyện ở lớp học cũ, trường xưa mà cứ ngỡ rääng minh và mới rời khỏi trường này hôm qua. Giữa những câu chuyện vui nhộn thỉnh thoảng xen kẽ một vài tâm sự buồn khi đề cập đến vài bạn bè cũ rủi ro đang còn bị cầm tù hoặc giam lỏng đợi khở tại quê nhà:

Ban bê năm bảy đứa
Nỗi trôi với tháng ngày

.....

Xa quê nỗi nỗi dõi
Dự vị cô hương ỏi
Còn trông mong gì nỗi
Mây trắng bay ngang trời.

Trước lúc chia tay ra về anh Nguyễn Văn Bộ có nhã ý mời gia đình AHCC Texas quay quần chụp chung nhiều tấm hình kỷ niệm. Cuộc họp mặt mùa hè 1987 AHCC Texas chấm dứt vào lúc 3 giờ chiều chủ nhật 27/9/87 giữa sự luyến tiếc của mọi người, tuy nhiên dành phải trả lui nhường con chim của Houston về lại tổ âm, vì đoán chim này còn bay thêm một đoạn đường gần 200 dặm. Tình bằng hữu tam chia tay nói đây với bao nhiêu luyến tiếc nhớ nhung, tất cả xin hẹn lại một buổi tái ngộ vào năm tới, hy vọng sẽ được đông đủ hơn, nồng nàn hơn và thân thiết hơn nhiều.

PHAN ĐIỀN
Cựu sinh viên khóa I Kỹ Sư Công Chánh
Trung Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật Phú Thọ
Saigon.

XIN CHÚ Ý:

. Quý Ái Hữu ở Pháp sẽ phụ trách Lá Thủ trong năm 1988.

* Trưởng Ban Phụ Trách là AH Khúc Đản ở:
63 Rue Jeanne D'Arc
75013 PARIS, FRANCE
ĐT. 4584-50-11

* Ban P.T. bên Pháp sẽ lo việc đánh máy trình bày LT.

* Việc in và gửi sẽ được quý AH vung Washington D.C., do AH Ngô Năm thay mặt thực hiện. Địa chỉ AH Ngô Năm như sau:

14012 Broomall Ln
Silver Spring MD 20906, USA.
ĐT. (301) 871-7428

* Vậy các bài vở để đăng xin gửi tôi AH Khúc Đản.

* Vâ yêm trợ tài chánh xin gửi tôi AH Ngô Năm.