

Thủ đề nghị một thánh tổ cho NGÀNH CÔNG CHÁNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

Lê Cảnh Túc (Australia)



Cây có cội, nước có nguồn, dân tộc Việt Nam ta có Quốc Tổ Hùng Vương với truyền thống cao đẹp và bát khuất từ ngàn xưa cho đến bây giờ và mai sau.

Nhiều ngành nghề đã có thánh tổ từ lâu như là các nghề dệt, nghề làm đồng v.v.. (xin các Ái Hữu cho biết các vị thánh tổ các nghề này là ai?). Gần đây, nhiều ngành trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa (cố vãng ba sọc đỏ) đã có thánh tổ từ thời Việt Nam Cộng Hòa như Hải Quân xứng tung Đức Thánh Trần (Hùng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn) làm thánh tổ, ngành pháo binh/thiết giáp xứng tung Thánh Gióng (Phù Đổng Thiên Vương) làm thánh tổ, ngành công binh xứng tung An Dương Vương làm thánh tổ.v.v.. (có gì sai sót thi xin các Ái Hữu nhất là các Ái Hữu đã từng phục vụ trong ngành công binh v.v.. vui lòng tha lỗi và xin vui lòng bỏ khuyết dùm để tất cả Ái Hữu chúng ta đều biết. Xin đa tạ).

Riêng ngành Công Chánh Giao Thông Vận Tải của chúng ta thì hình như chưa

có thánh tổ do đó xin mạo muội nêu vài ý kiến đề nhở Ái Hữu xa gần bắn luân và cứu xét để chúng ta có một thánh tổ hứa làm rạng danh nghề minh trong việc phục vụ cộng đồng và dân tộc.

Chúng tôi thủ tam đề nghị ngành CCGTVT chúng ta xứng tung Thần Kim Quy làm Thánh Tổ ngành Công Chánh Giao Thông Vận Tải.. sau đây là một số lý do:

1. Thần Kim Quy là một vị thần Việt Nam, không phải là ngoại lai.

2. Thần Kim Quy đã có từ truyền thống diên tích ngay sau đời Hùng Vương thủ mười tám năm là mấy ngàn năm nay.

3. Thần Kim Quy là một vị thần yêu nước vì ngài đã cho An Dương Vương một chiếc móng lâm nò thần để giữ nước ta thời đó (Khoảng năm 255 trước Dương lịch). Gần 1800 năm sau, Thần Kim Quy lại xuất hiện để trao gùm thần cho Bình Định Vương Lê Lợi khang chiến quét sạch quân xâm lược nhà Minh ra khỏi bờ cõi nước ta (vào khoảng 1418-1427 là thời

gian muối năm kháng chiến của vua Lê Thái Tổ). Lúc đất nước đã sạch bóng quân thù ngoại bang và tay sai thì Thành Kim Quy lại giữ lấy gươm thân để dung về sau cho đổi chúng ta đây.

4. Thành Kim Quy lấy móng đẻ lâm nổ thân giữ Loa Thành (làng Cố Loa, huyện Đồng Anh, tỉnh Phúc An) tượng trưng cho việc sẵn sàng hy sinh thân thể cho việc bảo vệ bờ cõi cho quốc gia.

Nên móng đây có thể hiểu là lòng dân là nên tảng của tổ quốc. Khi An Dương Vương thu phục được lòng dân rồi thì Loa Thành mới xây được nhờ có dân làm gốc.

5. Thành Kim Quy đã bay phép để giúp An Dương Vương xây xong Cố Loa thành (trước đó vì bị "yêu quái" quấy nhiễu nên thành vừa xây lên được khá cao là sụp đổ). Hiểu theo thời nay thì có thể là Thành Kim Quy đã khuyên là nên móng phải được đồ án và kiến tạo (=bay phép) vững chắc thì thành sẽ được bền, vậy Thành Kim Quy là thủy tổ của ngành lâm hạ tảng cở sở cho tất cả các loại công trình sự công chánh (như thành trì, nhà cửa.v.v...)

6. Thành Kim Quy ở trên can vâng dưới nước (sông, biển) nên hội đủ đặc điểm thủy bộ của lãnh vực Giao Thông Vân Tài...

7. Thành Kim Quy Tượng trưng cho sự kiên cố (với chiếc mai vững chắc) và sự đạo mạo (với sự di chuyển từ tồn khoan thai như phuông ngôn "Đục tóc bắt dat" đã nêu rõ).

8. Thành Kim Quy rất thọ vì hiện diện từ mấy ngàn năm nay do đó tượng trưng cho sự trường tồn của các công trình sự công chánh giao thông vận tải nằm trong sự vinh cừu của quốc gia dân tộc.

9. Công Chánh Công Bình như anh em một nhà nên nếu Thành Tổ Công Chánh là Thành Kim Quy và Thành Tổ Công Bình là An Dương Vương thì thật là thể hiện tình huynh đệ chí binh và huynh đệ như thủ túc.

10. Sự Tích Thành Kim Quy cũng cho ta bài học về sự cần luôn đề cao cảnh giác nếu không thi bị thất bại đau thương mất tất cả (như An Dương Vương ý lai vào nỏ thần) vậy phải "cứ An Tu Ngụy".

11. Việc chọn ngày Khánh Đản để kỷ niệm thánh tổ thi phải nhớ các Ai Hữu đán anh chí dân sao cho đúng truyền thuyết, lịch sử, thuần phong mỹ tục của dân tộc mình, trong khi chờ đợi, xin chọn ngày Bình Định Vương Lê Lợi hoàn tất cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Minh (vì dinh dáng đến truyền thuyết gươm thân và rùa thân ở Hồ Gươm Thắng Long thành). Đó là các ngày tân quân Tâu (Vương Thông..) được tha về Tâu, là ngày công bố bản văn lịch sử "Bình Ngô Đại Cáo", là ngày Đức Lê Lợi chính thức lên ngôi trở thành Lê Thái Tổ. Chúng tôi mạo muội đề nghị chọn ngày "Bình Ngô Đại Cáo" để ôn tập và thực hành luôn.

12. Chọn Thánh Tổ để nhớ cội nguồn, làm rang danh tổ tiên, cùng nhau góp công góp sức tuy theo khả năng để Thánh Tổ và dân tộc không bị lăng nhục dọa dày bởi chủ nghĩa vô thần ngoại lai man rợ tàn bạo nhất từ xưa đến nay.

13. Theo sử thi 20 tháng chín ta năm Đinh Ty 1427, quân dân Hoang Việt của vị anh hùng dân tộc Lê Lợi đã hạ đảo quân Tâu và tướng Liếu Thắng tại trận chiến quyết định Chi Lăng. Hình như cũng vào hạ tuần tháng chín ta (năm 1420) khai quốc công thần Nguyễn Trai (và Trần Nguyên Hãn...) Đến tím minh chúa Lê Lợi để trình bày "Bình Ngô Sách" và được Đức Lê Lợi dùng làm quân sứ. Kể từ khi khởi nghĩa ở Lam Sơn vào mùa xuân năm Mậu Tuất 1418, có thể nói đây là khúc rẽ vào con đường tất thằng của cuộc kháng chiến cứu nước vì có sách lược đúng đắn Binh Ngô Đại Cao cũng có đề cập đến ngày 20 tháng chín ta ở Chi Lăng..

Do đó, xin đề nghị chọn ngày 20 tháng chín lâm ngày Khánh Đản của Thánh Tổ ngành của chúng ta với ý nghĩa thán kỵ là ngày Thành Kim Quy trao gươm thân (tại Hồ Gươm) để Đức Lê Lợi dựng lên cùng nhân dân ta đuổi quân xâm lược ra khỏi nước, đánh lại độc lập, tự do, hạnh

phúc cho dân tộc. Ngày 20/9 ta này cũng cẩn hiếu lâng ngày sách lược đúng dân Bình Ngô Sách được áp dụng (đưa đến chiến thắng quyết định tại Chi Lăng ngày 20/9 ta năm 1427), lâng ngày cùng bồ "Bình Ngô Đại Cáo" ?. Cẩn hiếu 20/9 ta là ngay trao gươm để nhớ là cẩn gian khổ bên tám vũng chí với sách lược (Bình Ngô Sách) đúng dân thi tất sẽ có chiến thắng. Ấu cũng lâng gươm để chứng ta noi theo trong tình trạng hiện nay.

Một lần nữa xin nhắc lại rằng đây chỉ là một đề nghị để gợi ý mà thôi, mong các Ái Hữu bồ khuyết dùm.

Ghi chú:

Chuyện Thần Rùa có thể phân làm hai đoạn lâng thời giã sù trước Tây lịch và thời cận kim nhâ Hâu Lê.

Thời giã sù có thể hiếu hai cách, một là xem An Đường Vương là người Việt, giành quyền của Quốc Tổ Hùng Vương thủ mudi tám. (Sù Trần Trọng Kim kể năm 111 trước Tây lịch là khởi đầu Bắc thuộc lân thứ nhút, sau khi triều đại của Nam Việt Hoàng Đế Triệu Đã bị nhà Hán châm dứt và chia nước ta ra thành quản huyện để cai tri như một phần của nước Tàu). Một cách nhin khác thi cần tìm hiếu thêm là An Đường Vương có nên được coi như người Việt tiếp tục giữ nước ta độc lập với nước Tàu hay không? Việc này không phải để vi thời giã sù của nước nào cũng không có tài liệu chính xác được, vây có lẽ nên dựa vào thời cận kim hòn.

Thời Hậu Lê (đầu thế kỷ thứ mudi lăm) có chuyện Hồ Gươm và Rùa Thần. Tuy lâng cận kim nhưng cũng cách đây trên năm trăm năm rồi, có hồn lịch sử của khá nhiều nước.

Thiến nghĩ chúng ta nên giữ lại ý nghĩa của truyền Hồ Gươm và Thần Rùa để hiếu là Thần Kim Quy trao gươm cho anh hùng dân tộc Lê Lợi để cũng toàn dân duối cõi quân xâm lược ra khỏi bờ cõi đem lại thái bình thịnh vượng cho tổ quốc và đồng bào. Việc vua Lê trao gươm thi có thể hiếu là nhiệm vụ cứu nước và dung nước đã hoàn tất. Do đó Thần Kim Quy là Việt Nam chính thống, yêu tổ quốc và đồng bào, chọn đúng người hiên để trao

trong trách danh lai độc lập tu do hạnh phúc thật sự cho dân cho nước. Các yếu tố khác như tượng trưng sự vững chắc, vĩnh cửu, thùy, bộ, tu tôn.v.v.. đã được nêu ở trên.

Việc chọn ngày Khánh Đản của Thánh tổ thi đã nêu ở trên. (Ngày tìm ra sách lược cứu nước Bình Ngô Sách, ngày gấp Nguyễn Trãi, ngày hạ Liêu Thăng hai mudi tháng chín ta năm 1427, ngày hoàn tất ba quyền Lam Sơn Thực Lực trong đó có áng văn bất hủ Bình Ngô Đại Cáo...)

Đây chỉ là đề nghị thò thiển để gợi ý, vây xin các Ái Hữu vui lòng bồ khuyết sửa chữa phê bình, đưa ra Thánh Tổ khác. v.v..

Tóm lại, xin tạm đề nghị Thần Kim Quy làm Thánh Tổ ngành CCGVT vì thân là Việt Nam thuân túy, yêu nước, xã thân giữ nước, dung nước và cứu nước, tượng trưng cho sự đạo mạo và vĩnh cửu .v.v.. Còn đề nghị chọn ngày 20 tháng chín ta lâm ngày Khánh Đản của Thánh Tổ để tượng trưng cho ngày tìm ra đường lối đúng dân để cứu nước (Bình Ngô Sách, Lê Lợi gấp Nguyễn Trãi.v.v...), dung nước (Lam Sơn Thực Lực mà tập ba có áng văn bất hủ Bình Ngô Đại Cáo), đúng lén đuổi quân xâm lược (Thần Kim Quy trao gươm), chiến thắng quyết định (hạ Liêu Thăng ngày 20 tháng chín ta năm Đinh Ty 1427) v.v.... Các điểm trên có thể không đúng lâm xin các Ái Hữu vui lòng hoàn chỉnh dùm.

Việc nêu một đề nghị chọn Thánh Tổ cho ngành chúng ta chỉ là gợi ý để các Ái Hữu chò ý kiến hay hòn và nhút là để tất cả chúng ta và đặc biệt là kể cả các em, các con, các cháu, các chất của chúng ta cần sống và hoạt động lâm sao cho rạng danh Thánh Tổ và nhút là sống và hoạt động lâm sao cho vè vang người Việt quốc gia ty nạn công sản để quốc tổ cùng tổ quốc và đồng bào ta sớm có tu do độc lập thật sự.

Bài góp ý này viết làm nhiều bản nên không được mạch lạc vây mong các Ái Hữu vui lòng cho ý kiến hay hòn để chúng ta lâm liền.

Kính cẩn kỵ:
KCH (Tức là Kông Chánh)