

# Quê Nhà - Quê Người



T.G: SÔNG ĐÔNG NAI

Kể ở lại: sau khi Cộng Sản chiếm đứt miền Nam, tâm tình người ở lại thật lâng tòi tả. Lòng phiền muộn tiếc thường thổi son vang quá khu. Đồi sông bất ổn, bị đe dọa thường trực. Cán bộ miền Bắc ưa vào chiếm hết các tiện nghi "phồn vinh giả tạo", miệng họ không ngọt chê bai miền Nam, mà tay thi không ngọt vỏ vao. Có sông nhúng ngãy thê thảm đó mới thấy thấu hiểu tâm tình đau thương của miền thua trận.

Đói, đói thê thảm, cả nước đói vắng măt. Từ Bắc chí Nam. Đói đến băng hoang, không hiêu sao ruộng đồng ménh mông phi nhiêu đền thé, mà dân tình đói khát, không có đủ khoai sắn đồ lửng bụng mỗi ngày. Dành cả thức ăn của thú vật. Trong sở thú, đến thăm vào buổi trưa, sẽ thấy các chú gấu, sư tử, cọp, khỉ... rã rời "đô trại" bằng một thứ thực phẩm duy nhất: cháo bo bo. Xã hội chủ nghĩa thật đáng khen ó chố công bằng: người và thú đều được chia phần thực phẩm như nhau, các loại thú đều công bằng, ăn đều một thứ. Tại sao có loài được sung sướng ăn thịt trong lúc các loài khác phải cực khổ ngôn rau? Các anh sư tử, cọp, xua nay chưa quen chay tịnh, thân lép như giấy bồi, thiến tinh đến cao độ, ruồi đậu không thêm vây đuôi đuôi. Thật đúng "tang thương đến cả hoa kia cỏ nấy".

Chỉ có mấy năm thôi, mà mặt mày dân miền Nam hốc hác, áo quần xốc xách gần bằng dân miền Bắc. Khoẻ mạnh, tài giỏi đến lèch trời, mà tâm lóng lưỡng thiện, thì cũng không kiềm đủ ăn cho gia đình, ngoại trừ có chút của cải còn lại. Bán mãi cũng hết. Kết cứng trong cái tổ chức xã hội ngũ xuân của đám cán bộ cộng sản đốt nát già nua. Tưởng lai là cả một khoảng đen mù phía trước, hiện tại thì miệng đắng bụng cồn cào, quá khu thi đây cả tiếc thường.

Đau khổ tinh thần, đau khổ vật chất. Người dân vượt biên trốn đi. Chết bỏ.

## Tâm tình trong trại tị nạn

Năm dài trong trại tị nạn từ tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Lòng nóng như lửa đốt. Mỗi người ra đi đều tú gánh trên vai những trách nhiệm nặng nề. Lời hứa khi ra đi: "Anh qua bên đó", ráo súc làm việc ngay, gởi tiền về cho em nuôi con."—"Con sẽ làm việc gởi tiền về cho mẹ và các em"—"Tôi phải đi để cứu gia đình...:"—"Tôi sẽ hết sức để liên lạc các tổ chức, tìm đường về cứu dân cứu nước..." vẫn vẫn và vẫn vẫn, dù các lời hứa hẹn, kỳ vọng và dù

các lời thề thốt. Thế mà cứ mãi năm dài nỗi đây. Thân nhân bên Việt Nam chết đói hết cả rồi. Sự đói đói cớ dế đáng như trong mồ lường?

Năm chở trong trại tị nạn, có người được thợ thân nhân ở Mỹ báo tin cho biết vừa mua nhà xong, qua Mỹ có thể ở chung, họ đi một đường than van: "Thằng em nó keo thật, mua cái nhà cả trăm ngàn, mà không gởi cho anh nó năm bảy ngàn tiễn chở cho đỡ khổ..." Đội chở, chở đội, rồi cũng đến ngày sung sướng được bước lên máy bay phản lực đi định cư, tái lập cuộc đời.

### Đất lạ quê người, tha phuông cầu thực.

Đến nỗi rồi mỗi thấy kiêm ra được năm, muối đồng không để đáng như mình tưởng. Tất cả đều là lung, học ăn, học nói, học đi, học đứng. Tất cả đều học lại như đứa trẻ sơ sinh. Bố ngô, băng hoang. Nghe chùa được, nói chùa được thì làm sao mà kiêm việc và làm được. Dù nghe và nói được như gió, cũng còn thất nghiệp dài dài, thất nghiệp dày đống. Có nghề nghiệp lâu năm, có nhiều kinh nghiệm, người ta còn thất nghiệp nữa hoang chi mình là tị nạn, còn lạ nước là cái. Tên của vật dụng còn chưa biết, buôn tiều buôn tiều cũng chưa biết tìm đâu ra, làm sao đi kiêm việc được? Trong lúc đó, thợ vợ con, thợ gia đình, thợ chị em, thợ bạn bè, thúc dục gởi tiền gởi bạc. Thế mới biết khi ra đi đã hứa hẹn liều mạng quá. Tiền đâu mà gởi, trong lúc lo cöm ăn hăng ngay, một chở nhỏ trú ngụ qua mùa nắng còn quá khó khăn. Ra đường thi âm âm ố ố, về năm thi buôn tênh. Chung quanh xa lạ, lạnh lung têng như đòi bị bắt hùi, bỏ rồi. Chán lắm. Một anh nhận được thợ vợ viết: "Anh bên đó ăn chở cho nhiều đi. Vui thú thỏa thuê đi. Ăn như hổ như báo, như sư tử, nhảy nhót cho đều tung đêm, hưởng thụ như đê vương, đứng nghỉ đến những đứa con thợ đang khoai cháo lưng bụng ngày, đứng nghỉ đến tối đầu tắt mặt tối khốn khổ chạy cöm tung giò. Anh hãy yên bình vui thú..." Đọc thợ, lặng người. Một năm rười ở Mỹ, xin đi làm thiện, nguyện không ăn luồng côn chúa được. Ở chung phòng với hai ba người khác, nở

tiên phòng mây tháng chưa trả được, vào ra cần cái ngưởng nghiêng. May mắn lắm được kêu cắt cỏ, trả công vài giờ, mưng húm, thế cũng tạm có chút tiền mua bánh mì, hột gà. Hột gà muôn năm, ăn hột gà mãi muôn bại lá thận. Không sợ đói, không sợ rét, mà chỉ sợ mây lá thử nhá.

Một anh khác, theo đám dân Nam Mỹ đi hái ớt, hái dâu. Công lung suốt ngày dưới nắng đổ lửa, mồ hôi đậm đe, hai mắt cay xè, không phái khóc tủi thân, mồ hôi nóng của ớt xông lên. Đầu bắn tay tim ngắt nhữa cây, rửa hai ba tuần chưa hết. Phải chở thay da mới lấy lại bình thường. Muốn hái trái cây, phải dậy từ ba giờ sáng, tim người có xe đặc biệt chở đi, chạy quanh quanh về các miền quê xa, thấy nồi náo tụ tập đông đòng đến gãy hỏi. Tiền xăng nhớt phải chia. Có ngày chỉ tốn tiền xăng, tôn thi giờ, mà không tim có việc. Khó nói, việc làm được trả bằng khói lường hái được. Tui Mẽ nó khỏe mạnh, làm quen việc, quen tay, một ngày nó thu hoạch gấp đôi gấp ba mình. Nó kiêm được 15, 20 đồng một ngày, mình được 1/2 nó là đã quá may mắn. Riết rồi tiếng Anh tiếng u đều quên cả. Có nói đâu mà không quên. Làm khổ thê, khi về đến nhà thi đã tám chín giờ đêm, tắm rửa xong cũng muối giờ. À, có thở nhả, mồ ra đọc: "Anh gởi cho em xe Honda Cup C 70, có lối hồn, các thứ quá anh gởi lần trước, vừa nặng vừa bán không được giá. Anh dở quá, người ta ai ai cũng biết các thứ tốt đế gởi, mà anh thi gởi các thứ gi đê áy, lần sau em sẽ gởi hoàn trả lại nếu còn thấy các thứ đó...". Thế là đặng cà miêng, chưa ăn tối mà đã thấy đê cà bụng. Vào đắp mền đi ngủ. Sáng hôm sau người bạn thức dậy lúc 3 giờ hồi suýt soạn để đi tìm việc. Anh chậm rãi: "Hôm nay tôi bình, anh đi một mình đi.". Người bạn thoáng nhìn với lòng dộn một chút xót thương: Hình như hôm qua nó nhận được thủ nhá.



Một anh khác, làm assembly, làm việc tối đa 1 ngày 10 đến 12 tiếng, thử bảy chủ nhật cũng làm luôn. Nghỉ ngơi làm chí, uống tiên, thí giờ đi chơi nếu được tinh ra tiên thì cũng nhiều lắm. Làm việc không thấy ánh sáng mặt trời. Luồng 3.75 đồng một giờ chừng ít ỏi gì. Bao nhiêu tiền dù hàng tháng đều gửi về cho vợ, cho mẹ ở nơi quê nhà. Anh chỉ ăn bánh mì sandwich kẹp Salami quanh năm cũng mì gói. Gói căng nhiều thí thỏ bên nhà càng thúc hối nhiều hơn. Gia đình bố mẹ và vợ anh giận nhau vì những món quà chung, quà riêng, bên nhiều bên ít, anh trở thành cái đầu mối cho hai bên tranh chấp trách móc nhau, chỉ có anh là nghe đủ, lãnh đủ. Bên nhau họ không có thí giờ nói nồng ghen ghen nhau, chỉ có mình anh được đọc thư với những lời giận hờn của đôi bên. Rồi công việc cũng đến hồi hết, mất việc, năm nhà, không có tiền dụ trữ nên lo lắng hơn, giữa lúc đó nhận được thư nhau: "Anh đừng gửi lặt nhặt mỗi lần vay ba trăm không đáng giá. Gởi cho em 3000 dollars, sau đây là địa chỉ để anh liên lạc. Cứ giao tiền cho người ta, giá cả bên nầy em đã thỏa thuận rồi..."

Một lá thư của anh khác do vợ hiện viết nhẹ nhàng: "...Thôi, anh đừng gửi qua cho em và các con nǚ, chúng em nhìn

dối dã quen rồi, tình dối cũng như mưa nắng, hay đổi thay, xa hoa dã cuồn mắt bồ của dân con tội nghiệp rồi chẳng..." Ông bỏ chạy "theo xa hoa" của dân con tội nghiệp đó (còn tội nghiệp hơn cả đám con cón ở Việt Nam) mắt chảy dài như cái bì rách, mắt thần thỏ, môi thăm ngâm điếu thuốc trẻ xuống, cái quần sòn đầu gối mua ở chợ trời. Xa hoa của anh là quay cuồng xông xáo trong góc bếp của một tiệm ăn. Cầm đại dao múa lia lia chém cá, chém thịt, cắt rau, gọt khoai, cạo nồi, rửa chén, sắp đĩa, đồ rác, khiêng rau. Suốt ngày nhảy nhót không ngừng nghỉ một phút giây, như một cao thủ võ lâm đang khò luyện bí kíp chờ ngày xuống núi tranh hùng. Ngoài anh thòm phúc mũi tôm, cá chết, thòm từ đâu đến chân, Thòm nhất là hai bàn tay, mũi của thòt cao, đêm năm thỉnh thoảng đưa lên mũi người, không thể có một loại xà bông nào rửa sạch được. Khi ra đi, ôm chí lớn cứu dân, cứu nước, cứu vợ con, cứu gia đình..." Than ôi, chí lớn trong thiên hạ không đựng đầy trong cái sing của restaurant". Vợ con cồn giận lấy túi hờn.

Hai vợ chồng khác, thát nghiệp xém hai niên tròn, đắp đổi trước sau, xuôi ngược kiêm sông tưng ngày một, hai đứa con cũng phụ bò mẹ đi bộ báo kiếm tiền mua gạo. Sắp bị đuổi ra khỏi apartement đang thuê vì thường chậm trễ tiền nhà. Trong khi đó, thỏ Việt Nam tới tấp, đòi hỏi "TV màu, radio cassette, xe Honda..." Trong khi đó, 2 vợ chồng và 2 đứa con ở Mỹ xem TV đèn trăng, không có cassette.

Cũng vì tinh trạng đó, một số ít dã...lặn luôn, vì không thỏa mãn nổi những đòi hỏi của thân nhân gia đình. Vợ con nhẫn tin ai tim được tông tích xin cho biết. Tưởng đâu số bui đời đã xóa tên kể giang hồ. Cái khổ là bên Việt Nam, cứ tưởng lỡ tay không đến Mỹ, không cần học hành, không cần ăn nói, không cần nghe hiểu, mới đến là tiên vô như nước lũ mà chẳng lao động vật chất, lao động tâm trí chi cá. Cứ đẽ Mỹ ra mà moi tiền vô tội vạ, nó ngu xuẩn dâng tiên cho mình tiêu chòi, trong lúc nó mạnh khỏe, thông minh, hiểu biết dù thư, nói như bão, nghe như gió cuốn mà vẫn phải



nghèo khó. Còn mình thì ôm o, ngõ ngắn, câm, điếc, vụng về, thi lại làm cha thiên hạ, ăn trên ngôi truồng. Nhiều bã đã giàn 50, 60 tuổi, tuồng đâu qua Mỹ, là dần ông Mỹ chạy theo ào ào, xin dâng hết tài sản cho mình phung phí, và chỉ chọn dần ông Mỹ tì phú giàu nhất mà lấy. Đàn bà Việt Nam lâ quỷ lâm. Không quý sao thằng Mỹ nó dám vượt Thái Bình Dương, một mình dỗ bộ vào Đà Nẵng đi tìm một con bán ba hạng bét, để còng sán nó nhốt tù cho? Có bã kè ràng, khi mồi vượt biển, hy vọng tâu ngoại quốc vớt, khi vớt lên, chúa tâu đến nghiêng minh xin năm bàn tay và mồi lâm bã chúa thuyền. Rồi cũng gặp may được vớt thật, nhưng thằng thủy thủ hạng bét cũng không thêm dòm đến cái tâm thần tiêu tụy, áo quần dở ráy. Mở mộng không tôn một xu, cù tha hổ mồ cho thật thân tiên.

#### Mười năm mùng tết đoàn viên.

Việc đến phải đến. Đoan tụ gia đình sau mười năm xa cách. Gặp nhau, người đi đón mùng nhiều không tủi, người mới đến tủi nhiều hơn mùng. Một chí tâm sự với chồng: Trong tri tuồng tượng của em và các con, anh giàu có, sang trọng, nhà cửa cao rộng, bóng loáng, có người hầu, kẻ hạ, sung sướng, nhàn hạ. Không ngờ nỗi anh ố, nhò khống bằng cái chái nhả ố Việt Nam. Đôi giây của anh cũng sô, béo nhẹo như con chuột chêt, cái TV nhỏ xiú, cái cassette rẽ rẽ nhò bằng cuốn sách. Trông anh tội nghiệp quá. Thê mả lâu nay, đã 10 năm nay ở bên nhả, em ăn rồi chỉ biết đi chơi, chẳng làm gì cả: Sáng dây xách xe gắn máy chờ các con ra tiệm phở, uống cà phê, cho chúng đến trường. Em đến hô tăm bời lôi, tăm năn. Chiều chờ con về chạy quanh hóng, mát, mua các thức ăn ngon, đắt, ăn uống phu phê. Lâu lâu đêm đi nghe nhạc phông trà với bạn bè. Mười năm phong lưu nhàn hạ, không làm chi cả, chỉ hưởng thụ nhò vào tiền của anh gởi về. Trong lúc anh ở đây, đâu tắt mặt tối quanh năm. Em và các con thật có tội lớn với anh. Đó là lỗi của một người vợ biết suy nghĩ. Một chí khác, sau vài ngày, thằng thắn cảnh cáo chồng: "Anh thật bất tài vô tuồng, người ta qua đây mồi năm ba năm đã có nhả của bê thê, xe cộ sang trọng, tiền của để đây, anh thi rách muối tả tối,

chẳng có chi cà, ó nhả thuê, đi xe cũ. Mười năm nay anh làm gì? Nói tôi nghe? Thời, để tôi đi kiêm ông khác..." Anh chồng nói với một người bạn rắng, mười năm nay bị đổi vật đã nhiều nên cũng đã mềm như bún. Nếu không thi cũng hạ cho con người bắt nghĩa đó một đá cho hộc máu mõm. Mười năm hy sinh cho nó để được đến đáp lại nhũng lời như vậy.

Một cô em gái, 30 tuổi ngoài, nói: "Em tuồng bên này lâ ăn chơi nhảy nhót suốt ngày, không lâm lung chi cà, mà đòi sống vẫn sung sướng..." Bảo đi học Anh vẫn cũng không chịu, vì tuổi đã ngoài 30 học không vô. Đi học nghề thi chê hôi, không chịu được. Bảo đi lâm thi sở đúng mồi lung. Mười năm ăn không ngồi rồi đã quen, mười năm không lâm lung chi cà, có trò cắp đều đều, ăn ngon, mặc đẹp, chơi sang. Mười năm nhẫn cù đã dốt hết tất cả ý chí và cố gắng trong con người. Thời chiu. May ông anh bức quá, ra tối hậu thư: "Ô xú này không ai phải có bồn phận nuôi kẻ khác ăn không ngồi rồi cả. Ai cũng phải lâm việc để nuôi lây thân. Nay ra hạn cho 6 tháng, phải đi ra khỏi nhà này. Nếu muốn ở lại, thi phải chia tiền phông, góp tiền cẩm, góp sức dọn dẹp nhà cửa..." Thê lâ có mán khóc lóc, vật vã, oán trách trời đất, và nói..." Biết thế thi tôi không theo bố mẹ qua đây đâu..." Một số không ít, đoàn tụ gia đình xong là than thở, lâ khóc lóc, thất vọng, kể khổ. Mười năm đâu có dụng tay lâm việc gì, nay phải vật và xuôi ngược kiêm cẩm. Khô quá. Khô như chưa bao giờ khô thê. Cứng cồn một số bã, lấy cỏ chưa quen xu người, thâ nói cho ông chồng tiếp tục cuộc cày kiêm cẩm. Ta đã ngồi không mười năm, nay, thi ngồi thêm vài năm nữa đã chết ai? Hai cụ già đoàn tụ gia đình, ôm các con cháu vào lòng mùng tui. Trong bữa ăn đoàn tụ, cụ bà dụi mắt: "Các con ở đây sung sướng đã lâu, lâm ra, lường bạc ngắn, từ nay nhìn bớt chút đinh, mỗi tháng góp lại cho mẹ 1000 dollars, mẹ gởi chia cho ba con ở Việt Nam, một ngàn đồng mỗi tháng chia ra cũng chẳng thâm vào đâu..." Các anh chí lè phép thua rắng lâm con cái phải có bồn phận phụng dưỡng cha mẹ, còn họ hàng bá con, thi ai muốn cho, phải đi làm lấy tiền mả cho. Bá mẹ: "Nhưng tao đã hứa lợ với bá con bên nhả rồi." - "Thứa mẹ, nếu mẹ đã lợ

hứa, thì xin chờ vài năm nữa, mẹ nói  
được, nghe được, học được nghề, kiêm  
được việc, làm ra tiền, rồi gửi cho họ  
cứng được. Chúng con còn phải nuôi con,  
trả nợ, dù thử..." Bà mẹ già khóc, "Tao  
đã bảy mươi tuổi rồi, thi học tiếng Mỹ  
đến bao giờ mới nói được để đi làm..."

Một ông ngày xưa có chức tước, được  
công sản chiêu cõ bắt đi cải tạo hồi ký.  
Vợ con vượt biển đi trước. Nay được lên  
máy bay đi đoàn tụ gia đình. Đoàn tụ  
được 4 tháng thì ly tan. Ông bỏ nhà ra  
đi, theo lời ông, thi vì vợ đòi xú không  
tù tê. Theo lời bà, thi ông đòi hỏi quá  
nhiều, bà không đủ khả năng cung ứng.

Mọi chuyện đều do hiếu lâm. Người  
bên nhau không hiểu được cái khó khăn của  
xã hội bên ngoài. Không hiểu được nỗi  
nhọc nhằn, nỗi áu lo trong công việc  
lâm ăn của thân nhân tại ngoại quốc. Làm  
saو mà hiếu được. dù có giải thích đến  
mấy cũng khó lòng vò được lè. Càng giải  
thích thì bên nhau càng cho rằng, chúng  
nó ích kỷ, than vắn để khỏi phải chi  
viên nhiều. Không hiểu làm sao được, khi  
thấy người mỗi tối Mỹ vãi ba tháng, đã  
gởi về thùng quā ba bón trăm dollars, mà  
ở Việt Nam làm cả đời chưa để đánh được.  
Lại nghe người này người kia lường đèn  
một hai ngàn đồng mỗi tháng. Lường như  
vậy thi để tiền đâu cho hết, mà lại than  
vắn? Cứ cho là sang trong xái phí đi, ăn  
xài gấp 5 lần một người có cửa ở Việt  
Nam, thi mỗi tháng cũng chỉ 200 đồng là  
cũng. Lại nghe có người mua nhà bảy tám  
chục ngàn đô la, một trăm ngàn đô la, một  
trăm năm mươi ngàn đô... Dù họ mỗi tối  
Mỹ có ba bón năm. Mua nhà một trăm ngàn  
đô, thi ít nhất cũng có ba bốn trăm ngàn  
khác dồn túi. Lái xe hơi sang trọng,  
chiếc nǎo cũng năm bảy ngàn. Không chung  
nuôi luôn cả tài xế, chỉ 2, bốn bếp  
trong nhà.. Tiền đâu mà để dâng thế? Hốt  
vô nhù hốt lá. Cái xú gi mà lạ thật. Đói  
sông sung sướng như vậy, mà mỗi lần gia  
đình yêu cầu gửi cho năm ba ngàn dollars  
thì viết thør than trời than đất, giả vờ  
kêu khó khăn. Nhưng kẻ xa nhà lâu ngày  
hoá thành ích kỷ.

Nhưng thực sự, cũng có rất nhiều  
người có tinh lâm ngõ trước nỗi đau khổ  
của cha mẹ, anh em đang vô cùng đói khát

khô đau bên quê nhà. Cha mẹ thi bùa  
khoai bùa săn, rét lạnh, chạy ăn túng  
bẩn. Trong lúc họ đi xe sang, ở nhà đắt  
tiền, trong ngân hàng tiền để đánh cảng  
ngày cảng nhiều. Có lẽ những hàng người  
này không hǎn ích kỷ hoan toàn, một phần  
vì thiếu hiểu biết tình trạng kinh tế,  
xã hội bên nhau. Họ tưởng đâu đời sống  
khó khăn hơn ngày xưa một chút mà thôi.

Cũng có một số không ít những người  
đi đoàn tụ gia đình, qua những bờ ngô  
ban đầu, hiểu rất mau tinh hình, với vǎ  
và làm vǎ học, tự túc ngay, không phải  
nhờ vǎ bā con, gia đình. Có người mới  
qua hòn ba tuần, kiêm được việc làm ngay  
tại tiệm giặt ủi. Lam việc rất hăng say,  
vui vẻ. Đêm về chong đèn học ôn bài vò  
để thi các bằng chuyên môn. Đồng thời,  
thứ bảy chủ nhật đi dạy Việt ngữ cho trẻ  
em trong cộng đồng. Chưa đầy một năm sau  
đã kiêm được một chân kỹ sư trong thành  
phố. Nhiều trường hợp khác, người ta đi  
làm với đồng luồng tối thiểu, nhưng cảm  
được vō cùng sung sướng, vì có được đời  
sống tự do, được đi làm. Dù nghè nghiệp  
xưa đánh tạm gác bỏ, chờ dịp may để đem  
thi thô. Bởi không tưởng tượng quá đáng,  
không mờ mông hảo huyền, biết nhìn thẳng  
vào thực tế, nên tìm được niềm vui, tìm  
được nguồn an ủi trong đổi sống hiện  
tại.

Đã mười hai năm kể từ khi miền Nam  
mất vào tay cộng sản. Biết bao người đã  
gục chết trong những trại cải tạo dày ải  
giữa nước đồi rừng sâu. Biết bao nhiêu  
người vui thây giữa vũng kinh tế mới khô  
cằn bệnh tật. Biết bao nhiêu người bỏ  
nước ra đi tìm tự do, kẻ chết giữa biển  
đông, kẻ gục trên đường mòn biên giới,  
kẻ sông sót thi trôi nổi bờ vò giữa quê  
người, lồng khôn nguôi ngậm ngùi thường  
tiếc. Và còn năm mươi triệu người Việt,  
từ Bắc chí Nam, đang khắc khoải trong  
gông cùm vô hình của tập đoàn cộng sản,  
nhìn tới tương lai mịt mù, nhìn lui hiện  
tai cả trăm ngàn khó khăn. Nhưng tất cả  
đều tin tưởng có một ngày tươi sáng  
chung. Vì "Sông cõn cạn, núi cõn mòn,  
thì tập đoàn ngu đốt cộng sản có bao giờ  
tồn tại mãi được".

SÔNG ĐỒNG NAI