

Ngẫu cảm

Tình bạn, và dư vị về già

Dào Trọng Cường KTS

Ngưỡng mộ tình bằng hữu, Lá Thư của chúng ta ra đời thẩm thoát được hơn mươi năm rồi, và đẹp tốt thêm theo thời gian.

Mùa Thu xú lạnh cho ta trạng thái đổi cảnh sinh tình. Không là Nhà Thờ, tôi xin triết lý vụn với các bạn một chút về tình bằng hữu nói chung, giữa các bạn Công Chánh với Kiến Thiết nói riêng, và một số kỷ niệm đẹp của tôi qua mươi năm ngắn ngủi cộng tác với ban Công Chánh mà một số lớn đang cùng sống tại phía Tự Do này.

Sau một thời gian đúng ngoài Bộ Công Chánh, có quan Kiến Thiết đã được trở về tổ chức cũ từ năm 1958, tình bằng hữu giữa chúng ta được tăng trưởng thêm lên do sự cộng tác trong công vụ. Qua mươi sáu năm tại quê nhà. Lại càng được dăm thăm hỏi tại phía tự do này khi chúng ta không còn bị ám ảnh bởi trách nhiệm của công vụ xưa kia, tình bạn hiện được nguyên hình trong lòng vui mừng chung thoát được ách Cộng sản. Cùng như một lò được đúc ra, là anh em họ về chuyên môn kỹ thuật, tình đó tôi nhau

rất tự nhiên.

Riêng với các Ái Hữu cao niên đã cùng nhau trong ba năm, có khi bốn năm đồng cung một lớp, cũng thay dạy một số khoa học chung, kể cả phép đo đặc đất Topographie nưa, kỷ niệm chung hẳn là khá nhiều và thích thú. Chỉ cần nhắc tới thầy Baillon khi thấy máy ngầm được chục xiên xiên xuống chán để trước cột đồng hồ beo tai ta ra sao tôi Tùy phái Vá là nhớ tới bát phở bự 5 xu ngon lành, những giò nhạt nhéo và e sợ của các thầy Fred và Hub, lý thú của thầy Ponchet de Langlade dạy văn chuồng Pháp, Pousse giám thi, cô Bút bán bánh kẹo con Sư bếp Chủ sinh seo tròn trĩnh... là các lão Hữu quên ngay cái hiện tai tóc bạc da môi. Và nhắc lại những cuộc "lắng ba vị bộ" từ dắc trong thời "vui vẻ trẻ trung" "phi Cao Đăng bắt thành phu phụ", cặp bạn nào "ăn gió" (ăn jeu = hộp ý nhau) với nhau thì hay cũng la cà một phia. Khu Gô Đa xát bên Nhà Sinh Viên Nội Trú, nơi dập diu giai nhân tài tú nhất của đất nghìn năm văn vật chỉ là nơi tôi để ta ngắm, còn muôn "tìm bạn dối" thì phải là Hàng Đuống, Hàng Ngang, Hàng Gai,



nhất là Hàng Đào, nhưng nang cho sự buôn bán, trong coi gia đình là quan trọng hơn sự phủ phiếm ăn chơi, và nang nào được một sinh viên "chiêu cõi" (xin lỗi chỉ vào trường hợp này.) thì coi các chi vào trường hợp này.) thì coi "đòi lén hường" kể từ đây. Riêng về mục này, bạn Hoàng Đinh Tè với tôi một thời gian như cấp bái trung tại phố Hàng Đào, nhưng số mạng đều đưa đẩy tới con đường khác, tốt số gấp may hơn!

Nay vào tuổi cồn cầm/cây viết, trí nhớ chua đến nỗi bị lu mờ, nhắc cho nhau nhớ lại thời vàng son qua biết bao thử thách chua ngọt của cuộc đời, cuộc hành trình đang trong đoạn ga chót của chuyến tàu định mang, chúng ta có thể biết rằng tình bằng hữu dẽ có, mà cũng dẽ mất! Và còn được, càng tốt. Lỗi mất, cũng không sao. Mất có thể vì kém săn sóc nó, và cũng có thể cuộc sống cả trong một giáp với Việt cộng đã có vài ý nghĩ lèch lạch về tình bạn. Cũng thấy khó giải thích, vì không là một tâm lý gia.

Trái với tình gia đình, nó mất đi là cả một bầu trời xụp xuống trên đầu, tôi chết cũng không người được. Trong khoa học Tử Vi, băng hưu thuộc "cung Nô Bộc", một cung thú yêu, nhưng nếu nó có nhiều sao tốt chiếu vào, thì người đó có được ban tốt giúp đỡ mình rất đặc lúc trong cuộc đời.

Tình (nghĩa) gia đình thường được ví như một cây to lá xanh xum xuê kết hoa là tình bằng hữu tô điểm thêm cho "cây gia đình", và sau đó có kêt trái, đó là "phúc trach dõi dào" và tình bạn tôi được mức tuyệt mỹ.

Tình bằng hữu thường e là như một mỹ nhân mà cái sắc thường gặp gian truân. Để được chiêm ngưỡng như một cảnh đẹp thiên nhiên, và cũng biến thế như cảnh vật với bốn mùa, và cũng như bông hoa trong bình pha lê, không nên quá tố mò cõi tim dưới cánh hoa đẹp đó có gì. Nó thế nào, ta nhận thế, nhưng không phải vì vậy mà ta quên chăm sóc nó. Theo chò tôi được biết, tôi chưa được nghe nói về một tình bạn nào đáng quý như trường hợp của A.H. Nguyễn Bách, hiện ở Montreal (Canada). Xin danh để A.H. Bách kể lại cho các bạn biết. Tôi chỉ xin có ý nghĩ

là ban Bách đã phái là "con người thép" để Thủ tướng Đỗ ban cho một ân huệ lớn lao như vậy trong khi bạn đã bị sạch láng sau bảy tám lần mua chở thuyền nhân, tiền mệt tát mang, đánh khoanh tay trước số phận đã bị cho là hẩm hiu rồi.

Tình bạn đối với con người chiếm một phần khá quan trọng trong tâm tú, cho nên riêng tôi tự thấy được may mắn về phần này khi ra nhận công vụ, kết ban được một số Ký Sứ Công Chánh tại nhiều địa phương, như vũng 4 Kiên Thiết gần một năm, vũng 2 chín năm, và vũng 1 vài ba tháng (thời kỳ Tết Mậu Thân) tạm quyền thay AH Lê Minh Chánh đang cõi tu nghiệp tại Hoa Lan.

Cũng như Lão Húu KTS Hồ Đắc Cáo đã viết tại Lá Thủ số 36, tôi cũng ra "lãm việc cho vui". Không cần phải lo dài hạn cho sinh kế gia đình nữa, "cái vui" chính là sẽ có dịp di đó đi đây hiểu biết thêm địa dư đất nước, việc tôi vẫn tiếc hùi hụi khi phải di cư vào Nam, mà chính đất Bắc đã bị chém mảng tối thăm, cá những nơi cần phải biết như vịnh Hạ Long, hồ Ba Bể, vũng đất xứ Thái hiền hòa và vui vẻ. Như là một dịp "trả thù", tôi đã cố gắng viếng thăm có thể nói là tất cả thi xã của ba quận Khu này dùa vào trách nhiệm "di công tác", mặc dầu công tác đó tại mỗi nơi cũng chẳng có là bao.

Cũng nên giải nghĩa só qua về câu đầu của đoạn trên, vì hắn có ban cũng thắc mắc. Nói rõ ra thì cũng thấy không tiện, e bị hiểu nhầm rằng thế này, thế nọ. Tôi chỉ xin nói ngắn ngủi rằng đó là sự thật 100%. Có thể hiểu rõ, nếu A.H. Lê Phú Quyền, mà với tôi vẫn là "văn kỹ thanh, bất kiến kỹ hinh" nhờ được suốt thời gian từ cuối 1954-1955-1956 và đầu 1957, có công tác xây cát các Cù Xá Sỹ Quan Chí Hòa (mỗi Cù Xá giá trên dưới 3.200.000 đồng), người thường xuyên có mặt tại công trường, tự nhận là chí ruột ô Trần Lưu Dị, đúng tên chủ thầu, thi chính là "Xã tui" đó. Ma nếu thiêu úy Thế, đại diện A.H. tại công trường đã nhắc A.H. về câu chuyện này, thì A.H. hắn cũng nhớ ra. Ngoài bốn Cù Xá nói trên, chúng tôi còn nhận nhiều triệu đồng công tác xây cát cho Tòa Đô Chánh,

và sau công tác xây cát tại khu Hội Chợ Thị Nghè (1957) để nghỉ có thể trở về nghề chính của mình được rồi. Trong thời gian nhận thầu xây cát, tôi chủ trưởng không lô mốt ra vì lý do riêng tư, và chỉ nhận là K.T.S Cô Văn cho hảng thầu T.I.. Dỵ mà thôi.

Cho nên chủ trưởng "lãm việc cho vui" là vì ở chỗ đó. Trong việc "lãm cho vui" này cũng có may mắn kết bạn thêm được với một số Kỹ Sư C.C Trưởng Ty và Trưởng Khu C.C tại Nha Trang, mà tôi nay xin nhắc tới sơ qua, âu cũng là để cùng nhau nhớ lại được phần nào những thời gian ngắn ngủi và vui vẻ đã qua tại quê nhà.

Trước hết phải nhớ tới A.H. Trưởng Thanh Khán tại Cần Thơ (1959), một Ái Hữu thích đàm luận rãnh rót về văn chương, triết lý, đạo giáo... một bạn mới và rất đáng quý mến. Sau đi một vòng qua Long Xuyên, Châu Đốc, Hà Tiên, trở về Cần Thơ lại chọn theo địa đồ con đường gần nhất, một tỉnh lộ theo lên phía Đông Bắc, tới Ty, bạn Khán la lên "nếu tôi biết Bác chọn con đường đó, thì tôi đã can roi! Nay vê, cõi dù tay chân là đại phúc. Một ly rượu mừng Hai Bác!" Thật vậy, rõ là "diếc không sờ súng" tôi vẫn nghĩ trong thời cõi an ninh, đi đâu mà chẳng được. Đoc đường vê, chúng tôi đã hỏi chót dạ, đường dài tối ngót trăm cây số, đường đá, vắng hoe, kể cả xe đò. Tôi gần Hóa Lưu vào hồi hơn năm giờ chiều, một chú Miền chú ý nhìn và chóng sáo cho phà qua bến. Xe 2 CV, lại có đèn bắc đứng tuổi, hẳn là một chuyến đi chở hiền lành, ngoan cảnh.



Lập xong Ty K.T Cần Thơ do A.H. Phạm Tất Cung điều khiển, sau đó lập Ty K.T Kiên Giang do A.H. Lý Thời Thủy làm trưởng Ty, tôi được ô. TGD Trần Văn Nam đổi lên vũng 2 K.T. Vì ở đó qua 9 năm, nhiều kỷ niệm vui còn được nhớ lại, tuy vậy chỉ xin nói sơ qua thôi.

Một cảnh xì ngắn đời giở ra sân bay với A.H. Lê Thành Trang ở Pleiku (1960) cho tôi nhận thấy bạn Trang rất đặc biệt, nhanh nhẹn, cho nên nay là một Độc Túa (Ph.D) về công chánh cũng là tự nhiên! Có lẽ muốn "dãi khách mới" mà tôi đã "võ trọn cả lăng", lãm cho khi ra sân bay, bạn phải nói "có lẽ ch襌 nǔa máy bay không bốc lên nổi, vì...quá súc nang." Sau đó không lâu, bạn Trang được đổi lên Đà-Lạt, nói mă môi khi tôi lên, nhiều bạn mặt chung xung công tôi luôn, ngày nọ qua ngày kia, lãm cho không sao cõi thi giở dẽ gặp lại Bạn, một "cây xanh lè" đang làm đảo điên giới xì phê tại đó.

Tới Ty C.C. Kontum, đi từ Ban Mê Thuột, sáng đi chiều về, được quen A.H. Nguyễn Đăng Thịnh, một Trưởng ty cõi thanh niên, nhưng rất bén nhọn về các công tác quan quản trực tiếp, mặc dù đầu óc hối đó đang rất bận rộn về phía Nha Trang.

Ban Mê Thuột thì có A.H. Trưởng Ty Hoàng Thảo, một bạn rất vui, trực tính, "xoa" rất cao, nhưng lại "hay chi". Tôi rất mến Ban Thảo vì tính hay bông đưa ý nhị, kể cả cái tính hay gắt bức đọc khi canh xoa nó den! Mă khi đó, thi cuồi khoái đèn vồ nhá. Tôi vốn không ưa bạn chói bài mà lâm li, ít nói. Ban Thảo cõi nhớ Ban Cao Xuân Đăng chứ! Tôi nghiệp ban đó đã qua đời ngay tại quê nhà... cái cách cuồi "ròn tan" đó sao lại cho con người đó mém yêu được nỗi?

Tới Lâm Đồng thi được quen A.H. Nguyễn Xuân Mộng, một bạn ăn trưởng trai, tôi bữa cõi là mang nhau ra tiệm ở khu bên xe đò, câu Chuyện về Đạo giáo, luân hồi vì chẳng có gì về công vụ đáng để cặp tôi. Tỉnh Trưởng, một người mê mat chuộc, thấy tôi tới là nhủ bắt được vắng, cũng với một sý quan tuy viên và ô. Trưởng Ty Thuê Vụ xoa "tấu xuôt"



nghĩa là pass-night, nếu là vào chiều thứ bảy. Nghe nói sau đó, A.H. lồng cung học xoá, nếu đúng, xin hẹn một cảnh tại Sacramento!

Nói hay ở lại lâu hơn là Nha Trang, cho nên đã có nhiều dịp gặp được A.H. Trần Sỹ Huân, Trưởng Khu CC, có dịp tôi nhà thường thức món ăn Huế đặc biệt. Phố khu là A.H. Hoàng Ngọc Khôi, kiểu người "chân chỉ hat bột", thường với tôi ăn nhậu lai rai tại quán số 3 và số 4 quen thuộc, hiểu gu (goût) ăn uống của tôi để làm món ăn hợp khẩu. Cũng đã có một dịp được A.H. Huân đưa sang xoa với A.H. Vĩnh Đào, Trưởng Ty CC, với một người mới nghe biết danh chức, một con cop xám (có lẽ cop tuy trưởng hợp?) là đại diện Ban Giám Sát tại vùng Nam Trung. Trong lúc chờ đợi vì nay tối, tôi có nói dưa với hai bạn Huân và Đào, "muốn vượt râu hùm chẳng?" thì bạn Huân trả lời: "còn đang nhỏ chúng tôi đại tu bờ đê cho Trụ Sở mà. Sứ này thỉnh thoảng có thăng, thi cũng khoái lắm." Quả thật, hôm đó Sứ này vét khá kỹ, hai bạn hết cave, trù cỏ mìnх tôi, được chút đỉnh thôi.

Tối Phan Thiết (1960) Có A.H. Nguyễn Quang Di, mâu Ban rất 'ngang bỗng số' ngay", rất đáng mến. Phu tá là Bach Văn Hā, có vẻ hiền lành kín đáo, công

việc của chúng tôi cũng chẳng có chi quan trọng, đem nhau ra tiệm ăn khách trú có vài món đặc đáo cùng nhau lai rai cho qua thi giờ. Bạn Di có khuyên tôi trên đường đi Phan Rang nên ghé lại ngâm mình nước suối âm tai Vĩnh Hảo, một dịp may mà tôi chỉ hưởng được có một lần đó mà thôi. Về sau, quốc lộ trên vẫn dưới Phan Thiết mất an ninh, cho nên cũng không có dịp gặp lại nhau.

Ở Tuy Hòa, thí có A.H. Nguyễn Hữu Thân (hiện còn quê nhà), mà các A.H. đã cho cá hồn danh Thân Hỉ? Một bạn hiền hậu, ít nói, phải chăng vì đã quen không muôn lâm rộn bà xã thô Phat tại gia, tụng kinh mỗi ngày? Tối vào ngày rằm mừng một, là có xôi vỏ chè đêđêng tráng miệng. Và nếu vào ngày cuối tuần, cơ dịp gặp lại AH Huân lên đó công tác, thí lại một cảnh mat chược vãi tẩy cho vui. Sau khi nghỉ công vụ (1970) Bạn Thân đã giúp trông coi dãm công trường xây cát rạp hát ciné hòn một ngăn chồ ngồi tại đại lô Trần Hưng Đạo Tuy Hòa, mà việc tính bê tông cốt sắt đá nhờ A.H. Tôn Thất Ngọ phụ trách. Thăm hẹn với A.H. Ngọ về những công tác sau này, nhưng cái biến của đất nước miền Nam đã làm gián đoạn...

Còn mấy Ái Hữu nữa, như A.H Nguyễn Văn Tiên, A.H. Đoàn Kỹ Tuồng (Quảng Đức) A.H. Nguyễn Xuân Hoàn (Phan Rang) v.v. ít có dịp gặp nhau, cho nên kỷ niệm riêng từ chăng có gì, và nay tôi vẫn nhớ là vì mấy bạn này đã để lại nhiều cảm tình tốt đẹp với tôi, và mong ba bạn này thông cảm cho. Cũng như tôi mong có dịp gặp lại tại phía tay này.

*
* *

Ra nhận công vụ "cho vui", biết rõ thêm địa dữ phía Trung và Nam của đất nước, tạo thêm dữ một số bạn trong giới Công Chánh, tôi tầm thành nhắc lại một số kỷ niệm thích thú của nhau hâu cung nhau sống lại trong những khoảnh khắc đã qua tại quê nhà trong tình thân hữu mộc mạc mà chân thành ./.

Đào Trọng Cường KTS
Thu Ottawa, 20-10-1987