

Bài thơ cho Huế

của Minh Châu Thái Hạc Oánh



Vài lời giới thiệu:

Bài thơ này được đọc trong một buổi họp gọi là "NGÀY NHỒ HUẾ" trong dịp Tết Đinh Mão. Tác giả, một "tả áo tím" ở trường Đồng Khánh thời xa xưa, đã dùng những lời văn giản dị nhưng đầy tinh tú và khéo lồng vào bao nhiêu địa danh chua bao nhiêu kỷ niệm của thời ấu thơ, gói gém tất cả nỗi nhớ nhung, yêu thương qua những con đường, qua mỗi thôn xóm. Nỗi nhớ ngày đi học qua cầu Tràng Tiên "người đi ngược kè đi xuôi" nam nữ học sinh chỉ nhìn nhau thầm lặng, chẳng một lời nào... rồi mỗi người mỗi cảnh. Cuộc đời nhẹ nhàng, trong trăng ấy bấy giờ đâu còn nữa.

Tôi xin chép bài thơ, dâng vào LÀ THỦ, mời quý Ái Hữu, nhất là các Anh Chị, các Ông Chú có liên hệ với Huế, đọc để nhớ, để thường...

Đây, MINH CHÂU "hàn huyên dối chuyện trước sau":

H.D.C.



Tiệc vui mừng buổi hôm nay,
Bạn bè đồng đội, một ngày cỏ nhau.
Hàn huyên dối chuyện trước sau,
Cảng nhác nhớ đến cảng đau tâm long.
Quê hương áp ủ hoài mong,
Sao nay cách trở ngàn trùng nhớ thường.



Đâu Huế' đẹp, đâu sông Hương,
Nhin lên Núi Ngũ trăng long bóng mây.
Vi-Dạ đó, Linh-Mụ đây,
Bên đó Thuá-Phủ có cây phượng vàng.
Thuyền đưa bao kè sang ngang,
Lèn đèn mặt nước với dòng sông xanh.
Nhưng cô con gái hiền lành,
Tóc thê, áo trắng trông xinh tuyệt vời.
Thuốt tha thân liêu, nụ cười,
Nghiêng nghiêng vành nón, khiến người ngân ngô.
Nhin chung là cả bối thờ,
Nhưng ngày êm à, mong mò qua rồi.

Phu-Văn-Lâu, Bên-Ngự ơi!
Đâu con đường cũ đưa tôi mỗi ngày
Đến trường gặp bạn, gặp thầy,
Ngày thơ trong trăng như bảy chim non.
Khi qua Thủ-Ông-Tử Cầu-Lôn,
Khi về Gia-Hội, khi lên Tú-Đám,

Lò-Rén rời đèn Phú-Cam,
 Đồng-Ba, Thành-Nội lại càng khó quên.
 Tú-Mang-Cá trở ngược lên,
 Thuyền ghe tập-nập hai bên Hàng-Bé.
 Tiếng ve rộn rả trưa hè,
 Hàng-Đuông đổi diện lối về băng qua.

Vui chân ghé chợ Đồng-Ba,
 Dập-diệu kẻ đến người ra không ngùng.
 Kim-Luông riêng ở một vũng,
 Nhìn sang Long-Thụ lưng chừng mây trời.
 Nguyệt-Biêu vang tiếng một thời
 Với thanh-trá ngọt đón mỗi nhuňg ai.

Trăng-Tiên mây nhịp nỗi dài,
 Mỗi lần tan học qua vài gắp nhau.
 Người đi ngược, kẻ đi xuôi,
 Mến trong giây phút cho người nỗi lòng.
 Dù cho qua lại nghìn lần,
 Yêu thương vẫn giữ âm-thâm mà thôi.
 Ván-vường hình ảnh xa xôi,
 Chuông chùa ngân tiếng, chim dội lung trời.
 Bạn bè ở rải khắp nỗi,
 Cung chung Đồng-Khánh vui chơi độ náo.

Sông An-Cửu nước rì rào,
 Nắng lên thi đục, mưa vào thi trong.
 Thuyền ai lờ lung giã đồng,
 Cảnh tình thở mộng cho lòng nao nao!
 Đi về phía trái Nam-Giao,
 Cơ chùa Qui-Thiện, duồng vào Thiên-Thai.
 Núi xanh thông mọc quanh đây,
 Nhuňg đêm trăng sáng, nghe thầy giảng kinh.
 Tiếng gáy lúc bình minh
 Sương mai nhỏ giọt trên cảnh liêu dương.
 Nhớ hờ Tình sen đây hường,
 Nhuňg ngày nghỉ học vẫn thường dong chơi.
 Tâm tình thanh thoát chơi với,
 Ngày mai có biết đổi đổi sao đây...

Bóng dùng khói lửa giảng đây,
 Quê-hường chính chiên, đọa dây nước non.
 Cuộc đời đâu bể long đong,
 Thẳng trâm mây bận vẫn còn thường đau.
 Mây mười năm lè qua mau,
 Mỗi người mỗi cảnh, muôn mau đổi thay.
 Cầm tay rồi lại cầm tay,
 Bình-an đôi chử mùng nay một nhá.
 Cầu cho tình bạn đậm đà,
 Mong ngày trò lại cho ta thỏa lòng.

