

Xin hỏi thăm toàn bộ ban P.T.L.T.C.C. tôi xin gửi theo đây bài đóng góp vào lá thư. Thực ra tôi gân như chép nguyên văn một lá thư do một người bạn viết từ Việt Nam gửi qua.

VĨ KHA

Chuyến tàu xuyên Việt



T.D.

Anh K.

Tôi trở về Saigon 5 giờ chiều ngày chủ nhật sau 1 tháng đi thăm quê hương bá con Hà-Nội.

Ảnh hưởng lắc lư của ba ngày xe lửa vẫn còn chưa hết, cảm số mũi chưa dứt và sút mất 2.5 kilô, tôi bày giờ chỉ còn 43 ký. Hôm nay, người đã tinh táo nên vội viết thư cho anh, kẽ lại chuyện chuyến đi.

Vé tàu đi, lúc đầu tưởng là ngày 7, rốt cuộc hoãn đi hoãn lại do những chậm trễ ngoài ý muốn của tôi, mãi đến ngày 18 mới có vé và đi chuyến tàu Thông Nhất khởi hành đúng 8 giờ ngày thứ 5. Vì ga

chỉ mở cửa trước giờ khởi hành có 1 giờ nên tối 6:30 chiều, tôi và Thu, 2 vợ chồng tôi mới cùng đi xích lô ra ga dưới ánh đèn đường Saigon, có 2 cháu H. và D. đi xe đạp theo hộ tống.

Toa "năm thường hạng", giá chính thức 691\$ nhưng tôi đưa tất cả 1000\$ cho một người quen mua giùm vì giá chợ đen tối 1500\$ 1 vé "năm thường".

Toa thường hạng trông rất choáng như tàu nước ngoài, 1 khoang 4 người, vách véc-ni màu gỗ ván, có đèn khoang, quạt trần quay, đèn đèn dầu giường, bàn nhỏ bên cửa sổ, dưới bàn là lavabo, khi dùng thi dò nắp bàn lên. Dưới giường có hộc để hành lý.

Tàu rúc còi, trưởng ga huýt còi, con tàu bắt đầu chuyển bánh. Một niềm cảm động nhẹ dâng lên, sau 35 năm xa cách, giờ đây tôi đang ngồi, trên chuyến xe lửa xuyên Việt ngảm cảnh quê hương yêu dấu trên đường về quê Bắc.

Tàu chạy từ ga Hoà Hưng, qua những hẻm nhỏ dọc theo đường sắt, qua cổng số 6, số 5 v.v... rồi ra khỏi thành phố. Ba con chuồn bị di ngủ và lúc đó bắt đầu vỗ mòng về cái choáng của toa "thường hạng". Bật quạt trong khoang không chạy, lavabo và phòng vệ sinh không có nước. Đèn trong toa lúc đầu thi chạy nhưng lát sau có nhân viên tối tắt đi và giải thích là tàu không dù điện để chạy máy gì đó.. Miếng sắt lâm nắc leo lên giường trên bị gãy nên treo lên rất khó, nên tôi dành nằm ở tưng dưới xoay ngược chiều với Thu, mặc dầu trời khá oi bức. Nhưng bức nhất là bọn con buôn đi "vé chui" bắt đầu nầm la liệt ở hành lang, tôi phải len chán, nhón qua cánh tay, cạnh háng mọi người tối đầu toa thi của W.C. đóng chặt, leo lên 2 toa trên và dưới cung vây. Bọn đi chui nầm ngồi ngay cả trước W.C. còn nói: "Nó cột hàng và núp trong đó đó.". May mà trời nóng đỡ mồ hôi và nhu cầu không cấp bách lắm. Tôi hỏi nhân viên đường sắt, họ bảo chắc có người đang sử dụng, chờ sẽ có. Hơn một giờ sau tôi mới thấy mở cửa. Thu thi đánh chiu phải nhìn cả đêm vì khó bước qua đám người ngủ, có đứa chui đồng: "đ.m.. cứ i.d.. soanh soạch vậy.."

Nhưng sáng hôm sau tôi rời Nha Trang, bỗn buôn chui xuống hét, tàu chạy nhanh và đều hồn. chúng tôi bắt đầu thường thức cái thú ngắm cảnh biển và núi sông, biển Nha Trang, Đai Lãnh, Đèo Cả, Hải Vân. v.v... thở hít gió đồng quê, nhìn ngắm những cảnh đồng xanh với các đồng bao cát cát, vui vẻ mà đạt dão lồng yêu phong cảnh quê hương đa dạng, hùng vĩ và nên thơ.

Tới mỗi ga là gọi ngay một tô hoặc bún riêu, bún bò hoặc cháo, phở, cơm gà, sáng thì cà phê giá cũng vừa phải. Tàu chạy 3 ngày đêm, đậu chính thức 10 ga: Mường Mán, Nha Trang, Diêu Trì, Đà Nẵng, Huế, Vinh, Thanh Hóa, Nam Định, Hà Nội. Tới ga còn 2 công việc nữa là: mua nước tốt để trù úng (10\$) và hoặc mua một chậu rửa mặt, rửa chân (5\$) hoặc vào nhà tắm, mua 1 thùng nước (20\$) tắm và thay quần áo. Cái phiền nhất là không bao giờ được thông báo tàu đâu bao nhiêu lâu nên một lần tôi đang tắm nghe tiếng còi rúc, chẳng biết tàu nào lại nghe ai đó la: "tàu chạy, tàu chạy", tôi hoảng hốt xối nước và mặc vội quần áo chạy lên tàu thi cả nửa giờ đồng hồ sau tàu mới chạy, thật bức mình.

Tiếng là tàu suốt, tàu nhanh mỗi ga chỉ đậu 30, 40 phút nhưng tắt cả 1730 km chạy mất 70 giờ, tính ra trung bình chỉ được non 25 km/giờ vì đường xá có lúc chỉ độ 5 km/giờ, nhưng lúc qua đèo Hải Vân phải chờ lắp thêm đầu máy, leo đèo cũng rất chậm, chưa kể những lúc phải đậu lâu chờ tránh nhau. Quảng Ngãi Vinh cho tới Thanh Hóa là đêm khuya, tàu chạy giữa núi rừng đèn sương, không thấy đèn nhà cửa nào, chỉ có éch nhái, ênh ênh kêu thê lùng và dom dom lập loè, tàu vừa chạy vừa kéo cõi liên hồi cứ như là sô tă ma phải khua động để đồ sộ. Quãng này nghe nói đã từng xảy ra những vụ chận tàu, bóc lột hành khách nhưng hỏi ra thì chỉ xảy ra cách đây 3,4 năm do 1 toán bộ đội làm và 1, 2 năm sau đó đã bị bắt hết nên đi tàu không còn lo ngại nữa. Chỉ còn đe phòng kẻ cắp móc túi, giựt đồ mà thôi. Mỗi khi tới ga, loa trên tàu lại dặn phải hết sức cảnh giác bọn gian, nên cứ đến tôi là tôi phải lây giày cột năm cửa vào thành tàu, và đe túi xách quần áo xa hành lang, sô kè gian thò tay qua

song sắt móc đồ hay đồng hồ, kiêng mắt.

Qua Nam Định, Phủ Lý, Thủ Đức Tín tôi bồi hồi cảm động nhớ dân dân nhưng kỷ niệm xưa. Nhiều trẻ con liệng đá vào tàu, may không trúng cửa sổ. Đến 5:30 chiều chủ nhật, tàu tôi ngừng ở ga Hà Nội.

Chiếc xích lô Hà Nội rộng và thấp chạy qua các phố Hàng Long, Cửa Nam, Đường Thành, Cửa Bắc rồi đến Nguyễn Trường Tộ đèn nhà ông chú, em rể mẹ tôi. Đường phố vẫn như xưa, cúng nhộn nhịp nhưng không bằng Saigon, đa số là xe đạp chỉ có ít xe gắn máy còn ô-tô thì khá hiếm nên đi đường an toàn hơn. Vẫn có tầu điện chạy leng keng trên đường sắt chìm và cái cản dài cầu điện từ trên xuống, lâu lâu lại nghe tiếng reng reng. liên hồi không biết tiếng từ đâu phát thi ra tiếng chuông của xe xích lô mình đang đi, khi bấm chuông thi cái que sắt thô ra gấp nan bánh xe quét vào lật bát gỗ vào nắp chuông nghe cưng vui và le lẩm.

Nhà ông chú tôi gồm 7 hộ, nhưng được cái toàn trong bà con bà. Phải mất 3,4 ngày tôi mới tạm thuộc được tên và thứ bậc trong nhà, vì tất cả hòn 20 người chung diện nước vệ sinh. Điện đã hép bị cúp nhưng nước không vào được vì trong, phải đục lây thẳng từ ngoài ông cái (ngoài công tơ) gần vòi cao su hổng ở ngoài hàng rào rồi xách đồ vào hổng sân trong. Có 2 W.C. may do ông em của chú tôi năm xưa ở Pháp về chở cho tiền xây, bây giờ tuy không giặt nước được phải xối nhưng còn hồn cầu tiêu thùng nhiều lắm.

Ngày hôm sau, tôi có dịp đi thăm một số bà con nội ngoại và nhìn lại Hà Nội 36 phố phường và những phố "tây" cũ.

Tôi muốn tiếp tục kể tiếp cho anh nghe những quãng đường, góc phố mà năm xưa chúng ta có nhiều kỷ niệm chung, nhưng Thu nhác tôi chiều nay phải ăn còng sớm để ra phuòng nghe giảng về chánh sách mới của nhà nước liên quan đến vụ gởi quà từ ngoại quốc về. Xin hẹn anh lần sau.