

# MỘT KỶ NIỆM CỦA THI HÀO NGUYỄN DU Ở TÂY HỒ, HÀN CHÂU



Trong lần ghé thăm Tây Hồ ở Hàn Châu Trung Hoa năm ngoái, tôi tình cờ được nghe câu chuyện liên quan đến cố đại thi hào Nguyễn Du. Nay xin kể ra đây để công hiến chư vị ái hữu.

Nhắc đến thi hào Nguyễn Du thi người Việt Nam không ai mà không biết, vì cụ là tác giả cuốn Đoạn Trường Tân Thanh, một kiệt tác được sáng tác trong lồng đèn tộc. Nguyễn Du của Việt Nam cũng như Lý Bạch của Trung Hoa. Nhưng đối với dân tộc Việt Nam, thi hào Nguyễn Du lại được đặt lên một địa vị tốt đinh. Bởi lẽ, không một tác phẩm nào được phổ biến rộng rãi như cuốn ĐTTT của tiên sinh. Từ vua quan cho tới binh dân lê thư, ai ai cũng biết truyện Kiều. Nhưng vị vua yêu mèn truyện Kiều là vua Minh Mạng và vua Thiệu Trị. Vua Thiệu Trị có làm một bài thơ ca tung truyện Kiều mà vi đọc lâu ngày tôi không nhớ.

Trong dân gian, nhiều người thuộc lầu truyện Kiều đã vi von lúc trò chuyện. Các nhà đạo diễn cải lương, hát bội, v.v... Phía nữ giới thi dũng truyện Kiều để bói quẻ đầu năm. Vì họ tin rằng Kiều rất linh thiêng, thường ứng nghiệm những lời cầu xin của họ.

Nhiều người lại biết rằng cuốn ĐTTT được phóng tác theo cuốn Thanh Tâm Tài Nhã của Thành Thần trong lán cự Nguyễn Du di cư ở Trung Hoa (cụ ở Trung hoa một năm). Tuy nhiên, có lẽ ít người biết câu chuyện cụ Nguyễn Du ghé thăm Tây Hồ cách nay đúng 173 năm và đã lưu lại đó một kỷ niệm được biết qua lời kể chuyện của người Tàu già.

Sô là trong một bữa ăn tối tại tiệm cao lầu trước mặt Tây Hồ, bàn của chúng tôi ngồi gần bàn của một người Tàu đã già nhưng trông quắc thước. Khi biết chúng tôi là người Việt từ Mỹ qua du lịch, ông ta bèn lân la lâm quen nói chuyện bằng tiếng Việt, tự giới thiệu tên là Quách Hán, người Tàu lai Việt Nam. Trước năm 1946 Quách Hán ở Hà Nội. Khi tướng Lữ Hán đem quân qua Hà Nội giải giáp quân Nhật thì Quách Hán móc nối lâm ăn với các quân Tàu, nhờ đó trở nên giàu có. Đến khi quân Tàu rút về nước thì Quách Hán cũng đem gia đình về quê cha ở Hàn Châu.

Sau một hồi chuyện vãn, Quách Hán ngỏ ý mời chúng tôi về nhà dùng trà và đàm đạo. Như "tha huồng ngộ cõi tri", chúng tôi theo người Tàu già lên taxi

dến nhà ông ta ở cách đó chừng 5 phút xe.

Trong nhà ông Quách Hán, tôi thấy treo nhiều tranh thủy mặc và hoành phi, câu đối. Đặc biệt tôi để ý một bức tranh chủ Hán được lồng kính khá đẹp treo ở giữa hai bức tranh sơn thủy. Thấy tôi chăm chú nhìn bức tranh chủ Hán, chủ nhà bèn cho biết đó là bài thơ "Độc Tiêu Thanh Ký Cảm Tác" của cụ Nguyễn Du làm năm 1813 khi ghé thăm Tây Hồ.

Theo ông Quách Hán, thi mạc đầu bài thơ này không hay bằng những bài thơ của Lý Thái Bạch nhưng ông rất quý. Vì từ ngày còn ở tại hàng Buôn Hà Nội, ông có đọc truyện Kiều và rất ngưỡng mộ văn tài của cụ. Khi hồi hương ông có đem theo một cuốn và hiện còn lưu giữ.

Thấy câu chuyện có vẻ hấp dẫn, tôi vội vàng cắt tiếng hỏi về nguồn gốc bài thơ thi được ông Quách Hán kể lại như sau:

"Năm 1813, cụ Nguyễn Du được vua Gia Long cử đi sứ ở Trung Hoa. Khi tối Hán Châu, cụ ở tại nhà quan dịch. Một loại nhà khách dành cho quan khách tạm trú. Một chiều nọ, cụ gióng thuyền hóng mát ở Tây Hồ. Nhận lúc nhàn rỗi, cụ đọc cuốn "Tiêu Thanh Ký", kể chuyện nàng Tiêu Thanh, một nữ si nổi tiếng đời vua Hiển Tông nhà Minh. Nàng là người tài sắc vẹn toàn, nhưng tính duyên lận đận, lấy phải người chồng đã có gia đình. Bị vợ lớn ghen tuông đánh đập, chồng lại phụ r้าย tinh xưa. Tiêu Thanh phải ra ở trong gian nhà có gân Tây Hồ rồi buôn phiền nhuộm bệnh. Một đêm kia, tự nhiên lửa bốc cháy từ gian nhà cổ của Tiêu Thanh. Khi dân làng tới cứu, đập tắt ngọn lửa thi nang đã ra người thiêng cõi."

Trong đồng tro tàn, người ta tìm thấy một số văn thò của nàng mới sáng tác, chưa kịp cháy. Sau đó có một văn nhân vì xót thương người tài hoa mệnh bạc, bèn thu thập tài liệu, viết một cuốn sách nhan đề "Tiêu Thanh Ký", trong đó ghi chép tiểu sử và văn chương của nàng.

Sau khi đọc chuyện nang Tiêu Thanh, cụ Nguyễn Du bỗng thấy lòng chạnh nhớ u hoài, liền làm bài thơ khóc người văn sô. Bài thơ được truyền tung trong giới thi văn ở Hán Châu từ hơn một trăm năm nay".

Nghe xong câu chuyện, chúng tôi ai ai cũng thấy thích thú trong lòng. Vì vốn đã khâm phục một thiên tài của đất nước, nay lại được nghe câu chuyện liên quan đến cụ, lại có vẻ liêu trai nên chúng tôi đồng thanh yêu cầu chủ nhà ngâm và giải nghĩa bài thơ, và đã được ông Quách Hán ngâm và dịch thoát ý như sau:

"Cành mai ở Tây Hồ đã biến thành nấm mồ hoang, trong giờ Thu nhỏ lẻ khóc người phận mỏng, trời xanh có thấu mồi sâu này không, vì nghiệp văn chưởng mà nang mang lụy, tôi và nàng cũng chung một nỗi niềm. Không biết ba trăm năm sau nữa trên trân gian có ai khóc Tôi Như không".

Có lẽ trong lúc làm thơ Tiêu Thanh, người mà cụ chỉ mới nghe tên lần đầu tiên, làm tôi nhớ tới đoạn Thúy Kiều di tào mờ trong tiết thanh minh. Chỉ trong thấy mà Đạm Tiên "sé sê nám đất bên đường" và sau khi nghe cậu em Vuòng Quan kể lê sự tình thi nang Kiều đã sụt sùi rời lè!



Phải chăng đó là "đông thanh tường ưng"? Thúy Kiều với Nguyễn Du tuy hai mà một. Nguyễn Du với Thúy Kiều tuy một mà hai. Điều đó, theo thiên ý, e có phần đúng. Vì cù Nguyễn Du vốn người nhạy cảm nên đã xúc động khi đọc chuyện Tiêu Thanh. Cũng như trái tim đê thương cảm của Thúy Kiều, khi trông thấy mà Đạm Tiên thi:

Lòng đau sầu mồi thường tâm  
Thoát nghe Kiều đá đậm đậm châu sa  
Đòn đau thân phận đắn bã  
Lời rằng bạc mệnh cúng lâ lòi chung

.....  
-Đêm ký niệm buổi gặp gỡ bất ngờ, ông Quách Hán lấy bút mực chép tặng tôi bài thơ khóc Tiêu Thanh của cụ Nguyễn Du như dưới đây. Chúng tôi cảm ơn và tự tạ ra về, mong ngày tái ngộ cung chúc nhân.



Vì tôi không biết đọc chữ Hán nên không thể phiên âm bài thơ trên đây. Chỉ nhớ hằng dầu kể từ trái lá câu "Độc Tiêu Thanh Ký cảm tác". Ba hàng cuối là: Cung tặng Tôn Thất Tùng tiên sinh. Quách Hán tự ký.

Tôi viết xong chuyện này vào tối 30-10-86. Đúng 374 ngày sau khi ghé thăm Tây Hồ, Ngôi đài mà nhớ lại căn phòng xinh xắn trên lầu khách sạn Hoàng Hạc. Từ đó tôi nhìn ra mặt hồ qua lán sưởi mồng, ngắm những đoá hồng sen lung linh trong gió sớm. Ven hồ, một doi thiên nga đang âu yếm ria lông cho nhau. Một cây liễu cò thụ nhoai minh trên mặt hồ. Những cành liễu sum sê, xanh muốt rủ xuống mặt hồ, nhẹ nhàng动荡 đưa như mái tóc gai nhán.

Mặt tôi nhìn không muôn rõi cái, khung cảnh thần tiên thở mộng đó. Chỉ tiếc là sự hiếu biết vẻ đẹp thiên nhiên của tôi không có được bao nhiêu nên tôi không thể mô tả hết vẻ đẹp kỳ ảo của Tây Hồ trong buổi sáng mùa Thu, sương mờ lắng đắng...

Sự tĩnh cõi đã khiến tôi kết thúc bài này vào tháng Mười. Vì tháng Mười là tháng húy nhật có thi hào Nguyễn Du. Hình như vào năm 1971, tôi có tham dự buổi lễ kỷ niệm cụ do viên Đại Học Vạn Hạnh tổ chức tại trường Quốc Gia Âm Nhạc trên con đường mang tên của cụ.

Quan khách tham dự đa số là nhà văn nhà báo. Tôi tuy không ở trong hai nghề trên nhưng vì lòng ngưỡng mộ cố thi hào