

di thăm TRUNG QUỐC

Tháng 10 vừa qua, tôi cũng đi thăm Trung Quốc, một kỳ vọng từ lâu. Tuy chỉ mới đi thăm được có một phần của Trung Hoa tôi cũng thấy tạm đủ về tinh thần để viết ra một số cảm tưởng sau cuộc viễn du này.

Thật vậy, giữa hai dân tộc Hoa-Việt, án oán với nhau đã rất nhiều. Khoi đầu từ đời nhà Chu cách đây cũng ngót bốn nghìn năm, rồi hòn ngần năm bị lê thuộc, kế tiếp những tham vọng đất đai trong các đời nhà Tống, Nhà Nguyên, Nhà Minh, Nhà Thanh dâng dâng trong bảy trăm năm, cho nên khi tôi những nơi nào liên quan hoặc xa, hoặc gần tôi Sứ của ta cũng đã làm tôi bối rối không ít. Thêm nữa, Văn học của ta do Văn học Trung Hoa ảnh hưởng rất lớn lao, thơ phú của ta cũng tự đó mà ra, khi tôi những danh lam thắng cảnh nào đã làm thức dậy Nàng Thủ trong tâm hồn nhiều thi sĩ Đường, Tống, thi bài giác như thấy sống trong chốc lát với Thi sĩ, với các lối thơ đã được truyền lại từ hơn một ngàn năm nay, ngâm lại cũng thấy nhẹ nhõm trong tâm thán... Vẫn mặc dù khi ló đầu óc còn do lịch sử, văn thơ chi phối, nếu tôi đã không quên thường thức đúng mức những kiến trúc tuyệt mỹ nằm trong khung cảnh hùng vĩ mà nên thơ, thì cũng là "nghệp di" vậy.

Có người, sau cuộc du lịch này, đã nói là "như trở về nguồn" thi cũng không ngoa. Phía nam sông Dương Tử là nguồn gốc của dân tộc Lạc Việt chúng ta, Nho Giáo đã ảnh hưởng rất lớn lao tới tâm hồn chúng ta, Phật Giáo cũng từ Trung Hoa đem xuống, văn học cũng do từ đời Đường, chữ viết xưa kia của ta cũng do từ nhà Hán, thi khi tôi Trung Hoa chẳng phải là một cuộc trở về nguồn sao?

Vậy xin mời quý độc giả cùng tôi đi thăm Trung Quốc trong tinh thần của một người yêu cổ sử và văn học Trung Hoa.



Cảnh cũ Công Trường Thiên An Môn

Thị-xã Quang-Châu (Canton) là chặng đầu, từ Hongkong tới bằng xe-lửa. Đây là Kinh-dô trước kia của Lưỡng-Quảng (Quảng Đông và Quảng Tây), và gần đó cũng là Phiên-Ngung của Triệu-Đà, thủ-phủ của nước Nam-Việt trong đó Âu-Lạc ta đã bị sáp-nhập để khởi đầu cho hòn ngần nam ta bị lê-thuộc người Hoa. Làm Vua nước Việt, mến cảnh, mến người, Triệu-Đà muốn trở thành dân Việt, một mình một giang - són gâm vóc, muốn "chẳng biết trên đâu có ai" Mơ-màng tới Cố-Sử, bất-giác thấy vọng lên từ không-trung lời khuyên-cáo vừa diu-dằng, vừa đe-doa của Sứ-Thần Lục-Gia do Vua Hán-Văn-Đế xai đến cảnh-cao Triệu-Đà, tiếp theo những lời ăn năn chịu thân-phục lại Nhã Hân. Nhớ tới Triệu-Đà, thì cũng nhớ tới Vua An-Đường-Vương của ta. My-Châu và Trọng-Thủy nước mắt chấn-hoa trước mối tinh-tan vỡ. Rồi cũng nhớ tới Tông-đốc Lý-Hồng-Chương, do lời yêu cầu của Vua ta, đã sai Tướng Lưu-Viñh - Phúc mang quân Cờ-Đen sang diệt Pháp giúp ta, hai tay dầu-xó Pháp là Francis Garnier, rồi Henri Rivière đều bị thảm-sát trong hai trận phục kích tại ngoại - ô thành Hanoi.

Thăm mộ-dài liệt-sĩ Phạm- Hồng-Thái tại Hoàng-Hoa-Cường, thi dương như tiếng bom nổ giết hụt Toàn-quyền Đông-Dưỡng Merlin lại vọng lên, và sau đó hình dung ngay ra được cái chết oai-hùng bất khuất của liệt-sĩ trong lòng con sông Châu-Giang gần đó.

Tới Bei-jing (Bắc-Kinh - Pékin) thi lòng bồi-hồi không ít. Đây là Kinh-dô của Trung-Quốc do Nhã Minh lập nên cách đây ngàn bảy trăm năm, qua ngàn ba trăm năm tri-vi nổi tiếp Nhã Nguyên. Vua sáng lập ra nhã Minh là hậu-duê Nhã Hân, tại sao lại lập Kinh-dô tại phía Bắc xa-xôi này thay vì ở phía dưới như các Vua Chúa trước kia? Chính là tại nơi này đã lập lên Kinh-dô của Nhã Nguyên tên là Yên-Kinh, hâu Cung Vua được gần với quê-huống là nước Mông-Cổ, và đồng-thời từ đó ra lệnh dồn đốc quân mã hùng dũng di chinh-phục các nước ở phía Tây ngoài lãnh thổ Trung-Hoa tới hàng vạn dặm được thuận tiện hơn. Nơi này cũng chưa có điện-dài được xây cất, vua Nguyên dông-dỗi du-mục Khiết-dơn hẩn là đã quen dùng những nhà lều làm cung-diện, và khi Nhã Minh lật



đó dược nhà Nguyên thi dĩ-nhiên đặt Kinh-dô mới lên vi-trí của Kinh-dô trước kia. Tường-tuong phong caanh cung lều bắt ngắt thi hâu như thấy Vua Nguyên oai phong lâm-lâm trên lưng con Tú-Mã, áo cầm-bão vàng lõe mắt, ra lệnh oang-oang cho Sái Thung sang trách mắng Vua Nhân-Tông của ta, cảnh Thoát-Hoan, Ô-Mã-Nhi qùy trước voi ngựa nhận tội sau khi bị hùng binh ta đánh bại, Nhã Vua nước mắt đầm-diễm trước tin Toa-Đô bị tử trận thảm khốc với một binh-dội bách chiến bách thắng tại nhiều chiến-trường khác.

Thăm Hoàng-Thanh (trước kia có tên là Cấm-Thanh - Cité interdite) do nhà Minh xây cất thi mới thấy cách sống xa-hoa của các Vua Chúa thủa xưa, mà nay chẳng một Quốc-Trưởng nào bằng được. Kiến trúc tuyệt-mỹ nỗi lên lòng tôn-sùng của từ Vua Nhã Minh trở về sau đổi với Kiến-Trúc-Sư, do đó biết bao nhiêu đèn-dài, Cung-diện dược lập nên mà nay đều là những cái đích để khách du-lịch quốc-te

tới thăm. Trước kia, khi còn đang học vào nghề, các hính chụp những tác phẩm ghi trên đá làm tôi say-sưa khi xem xét cố gắng tìm ra được những điểm nào khả - dĩ lợi-ích thêm cho kiến-trúc của ta. Nay nhìn thấy được tân mэт với các mầu sắc dán di và dung-hoa, mỗi kiến-trúc tuyệt-mỹ trong khung cảnh lớn lao tuyệt-my, thi lồng cảm-phục trong thời gian năm mươi năm về trước tự nhiên được tăng lên gấp bội phần. Cho nên vì "nghệp dĩ", cảm tưởng ghi trên đá được phát hiện ra tức thì, át hẳn những mối tương-quan ân oán của lịch-sử. Nhìn lên ngai vàng trong Điện Thái-Hoa, Vua Nhã Minh được hiện ra, ra lệnh cho các tướng Mã-Kỳ, rồi Vương-Thông, Trần-Chi... cất binh sang đánh nước ta trong ý-dồ xâm-lăng truyền-kiếp, mà sau mươi năm gian-khổ cũng chẳng nén cõm chao gi.

Khi thăm Hạ-Cung (Lâu đài mùa Ha) cảm tưởng về mỹ-thuật kiến-trúc cũng từ-nhiên lấn át moi cảm tưởng liên quan tới lịch-sử, nhất là Tứ Hy Thái Hậu đã không gầy ân oán gì với ta, Lồng hoàng đâm vô-dô của Tứ-Hy đã thúc đẩy Thái-Hậu xây cất Cung điện này để làm nơi thỏa mãn dục-vọng, Khu Vong-Nguyệt lớn lao và rất nêu tho', khu đèn-dài đồ-xô rất mỹ-thuật để Thái-Hậu tối cầu tăng-tuổi Tho hâu cho lồng dục được trường-tồn cũng đều là những nơi để "che mắt thiên hạ" trước ý đồ đen tối của mình. Trong cung -điện, những chữ THO to bằng cái bần-ăn cũng đã không mang được sự bất tử cho mình.



Trang 58

Trèo lên Van-Lý trường - thành, ngắm nghĩa "con rồng" khổng lồ băng đát-tang lớn uốn-lượn trên các ngọn núi đối cao có chòm mây che lấp, mới thấy công của Tần-Thủy-Hoàng rất lớn lao, của một vị Hoàng-Đế đã thông-nhất được cả nước Trung Hoa, mà hậu-thế, ví vẫn còn qua năng đầu óc Nho-giao, cho là một Bao-Chúa thay vì đế-cao công-trạng có một không hài của mình. Say sưa ngắm cảnh vi-dai thì duong như tiếng kêu của hằng vạn oán hồn vọng lên từ hai bên đáy vực trong gió sớm mây chiều, qua hơn hai ngàn năm mà vẫn chưa được siêu-thoát. Ấy cũng chỉ là việc Tần-Thủy-Hoàng cho xây cất tiếp-nối một số trường-thành đã có trước đó do một số triều-quốc chư-hầu Nhã Chu dựng lên tai vùng biên-phòng phía Bắc hâu chổng với Hung-Nô, và nối dài ra thêm mấy chục lầu, chứ nếu việc xây-cất này đã được liên-tiếp từ đoạn đầu tới đoạn cuối, thì tiếng kêu ai-oán này phải còn vang lên khùng-khiếp hơn nhiều. Và biết đâu nếu đã phải làm như vậy, Tần-Thủy-Hoàng phải cần thêm nhiều nhân công trong số phạm-nhân, thảo khâu, Triệu-Đà đã làm sao còn có được đủ binh-mã để đem sang xâm chiếm nước ta, việc khởi đầu cho hơn ngàn năm đô-hô ?

Thượng-Hải, với chúng ta là "một mặt sát đèn xi", tới thăm thi lồng cảm-dẫn vô-biên. Chính tại nơi này, Hồ -Chi-Minh đã "bán đứng" nhã ái-quốc Phan-Bội -Châu cho Pháp hâu lấy tiền bồi dưỡng đảng Cộng-sản Đông-Dương, và trong ý -đô thâm-độc là nếu Pháp xứ-tử cu Phan, lồng dân sẽ uất hận thêm 1 tên, có lợi cho đảng Cộng-Sản sau này.

Đây cũng là cái nôi của đảng Cộng - sản Tâu cũng như Việt-tù Tô-giới Nga-Sô phát xuất, do đó, sau bốn chục năm điêu-dũng, Trung-Hoa mới bắt đầu "mở mắt" để người dân tam-tim được "nu cười" trên môi xâm", còn dân ta ở quê nhà thi chưa biết đến bao giờ ??

Tù già nói này

không tiếc-nuôi, Hàng-Châu đã đón chào
 một cách khá ưu-ái. Vùng này có Tô-Châu,
 có Cô-Thành, không quá xa Ngũ-Hồ, quê -
 hương của Việt Câu-Tiến. Đây là một kinh-
 đô của Trung-Hoa lập nên từ niên-dai-114
 trước công-nguyễn, vào thời kỳ Tiền Hán
 bước sang Hậu-Hán, cho tới niên-lich+123
 sau Công-nguyễn, kinh-đô này mới biến
 đi nơi khác. Cũng là vào thời-kỳ khai
 đầu của hơn ngàn năm nước ta bị đô-hỗ
 Dĩ-nhiên nhưng kiến-trúc của thời đó đã
 không cõn, và biết bao nhiêu kiến-trúc
 kế tiếp cũng để do thời gian tiêu-hủy, bị
 thay thế bằng những đèn-dài, cung-diện
 được xây-cất sau này, có lẽ từ
 đời Đường trở-later, cho nên nay
 mới còn gì video di-tich, - mèo
 ngao sinh-tu-thi, - Tý mà tết-kết-kết
 Martin Poldca cho là một Thiên-
 sêng của họ-giới, với quảng-như
 thấy lồng-jồng hiền-nhà, mẫn-
 hẫu của Nhâm-Diệp, Sý-lhicti Tảng
 vâng như muốn tìm lại phong cảnh
 đèn-dài, miếu-mạo thưa-xa - xưa
 mà không thấy ; Rồi về hung-ắc
 của Tô-Bình cũng lại hiện ra làm
 hoen-đố tăm hồn lồng-lộng của du
 khách lục-dō. Hàng-Châu, trong
 tỉnh Chiết-Giang, cũng là nơi
 phát xuất ra nhiều mỹ-nữ, có tài
 về dàn-dịch, ca-hát. Có một ngôi
 chùa lớn cho du-khách tới thăm,
 cũng thấy có một tòa-dinh lục-
 lăng với vãi bà mỹ-nữ xiêm-áo
 cổ-xưa, vãi ba cây đàn-sáo, múa
 hát lầm-vui cho du-khách và đồng
 thời cũng muôn nhắc du khách cái
 thủ cầm-ca có một không hai xưa
 kia tại nơi đây. Có lẽ từ Đời
 Đường, Hàng-Châu đã trở thành
 một nơi ăn-chơi tố-hảo cho các
 bậc giai-nhân tài-tử dở xô-tới
 mua-vui. Biết bao nhiêu thi-si
 thời dō dã tới thăm để tìm Nàng
 Thủ, bầu-rượu, túi-thờ lung-lắng
 bên sườn. Cho nên khi dạo-chơi
 Tây-Hồ, trên du-thuyền, mấy bài
 thơ của Lý-Bach, Đỗ-Phủ, Bạch-
 Cư-Di bất giác thấy vọng lên từ
 mặt-hồ, và trong lác say-sưa
 ngắm-cảnh, tôi chỉ hát nhảm
 được cõi bốn cầu-thơ của Trưởng-
 Kế trong bài Phong-Kiều dạ-bạc:

Nguyệt lạc ô dẽ sướng mǎn thiên,
 Giang phong ngũ hỏa đổi sâu miên.
 Cô-Tô thành ngoại Hán-San tự,

Và bần trung thanh đáo khach thuyền.

Thấy tôi lâm-nhảm hắt, một lao-hưu ngồi bên
 bến nồng ly rượu, hắt theo mấy vần thơ của
 Lý-Bach :

Khi đặc ý, cù chơi cho phết,
 Dưới vầng trăng đứng dẽ chén không.

Rồi lại tiếp :



Quý giò soạn ngọc, cõi chung,
Muốn say say mãi, tình không thu gì.
Bao hiền thành xưa kia lặng lẽ,
Chỉ anh say có tiếng đẽ dời . . .

Bên rót chai bia thứ năm, làm một hơi cạn
cốc! Tôi cũng không quên ghi lại hai câu
thơ cuối cùng của Bạch-Cử-Di mà Cụ Nguyễn
-Ngã đã viết bài dịch dăng trong tạp-chí
Bản-Giả mới đây, khi thi-sĩ du chơi cảnh
Tây-Hồ này,

Hàng Châu chưa bùn dành,
Nửa vù còn vương mối tình nơi đây.

dám mang thần-dân rời bỏ nơi này để theo
Lạc-Việt ta di-cư lập-quốc tại miền Nam
với bao nhiêu cam go bất trắc? Cõi Lê Câu
-Tiễn đã qua tiếc cảnh tiếc người, lý luận
hợp với ý một câu thơ của ta mới đây:

"Thà một phút huy-hoàng rồi chợt tắt
Nhưng còn hơn le-lối xuất cảnh thâu"

để cho bị "tắt ngumb" đời đời, để cho hơn
một ngàn năm sau một thi-sĩ Đời Đường tới
thăm nơi đẽ-dở xa xưa này trong cảnh hoang
vu tịch-mịch cảm-hoài viết ra bốn câu thơ
sau đây do T.T.Kim dịch bài "Việt trung
hoài cổ"

LỜI HOÀI CỔ Ở ĐẤT VIỆT

讀耕樵漁圖



Nửa vĩ cảnh đẹp, nửa vĩ mối tình cõi Lê
với một mỹ-nữ Tô-Châu? Hay là mối tình
thương tiếc cho một nữ danh-ca về già,
cùng chung cảnh ngộ bất-ứng mà Thi-sĩ đã
viết ra được bài Trường-Hận-Ca bất hủ?
Chính nơi đây là quê quán của Tây-Thi,
Đường-Qúy-Phi, Điêu-Thuyền . . . thi cũng
là nơi phát-sinh ra được nhiều mỹ-nữ sau
đó do khí-thiêng sông núi tao nenh. Mặc
dầu Mao đã làm nhẫn nhум phẩn nào vẻ đẹp
tự-nhiên của mỹ-nữ vùng này, tôi vẫn còn
nhận ra được bấy giờ vẻ đẹp duyên dáng
trời cho của cô gái Hàng-Châu. Vì vậy,
làm sao mà Việt Câu-Tiễn đã dám cõi can-

Việt Câu-Tiễn đánh Ngô về,
Quan quân khắp mặt cẩm-y lại nhà.
Đến xuân cung nử như hoa,
Đến nay chỉ thấy da-da bay cùng.

Tới Hàng-Châu, mới thấy Tao - Hòa-là một
nghệ-sĩ hoàn-toàn. Tao được thiên - nhiên
cẩm-tú, thi-người trong thiên-nhiên cũng
cần phải đẹp. Cho nên ở đây có nhiều mỹ-
nữ cũng là lẽ tự nhiên. Lồng tôi thật lâng
lâng trong mây ngày du-ngoạn, tựa hồ như
đã được sống gần với nhiều thi-sĩ thưở xa
xưa. Và khi sắp rời đi nơi khác, tuy không



Sông Lý-Giang ở Quế-Lâm

cô cở may như Bạch-Cư-Di, nhưng cũng phải tuổng-tượng để nghĩ rằng nếu đã cô may mắn thăm nơi này khoảng năm mươi năm về trước, biết đâu mình đã trở thành trai Hàng-Châu, để khi về già chọn cuộc đời hưu-trí trong cảnh Ngũ-Hồ, tựa như Phạm-Lãi vậy !

Dời khỏi Hàng-Châu, phân vân chưa biết Quế-Lâm sẽ dồn tiếp minh ra sao, thì tới nơi, lòng rung động cũng không kém. Thị-xã này trong tỉnh Quảng-Tây, với phong cảnh rất nên thơ, hòn là đã thu hút được khá nhiều thi-sĩ dời Đường tới đây tìm thi-tử. Núi-non trùng trùng diệp-diệp, một con sông nhỏ uốn khúc o'giữa, l่าน nước trong veo. Núi không qua đỗ-sô làm ta chóng mặt, sông không qua rồng làm ta lo ngại, dù-thuyền từ-từ len lỏi giữa các bờ cửa dân chài sông ở hai bên bờ, một cảnh tuyêt mỹ với con người có vẻ thuần - hâu vô lo-lư. Sông này lại có giống cá chép tuyêt-hảo, gọi là lý-ngư (cá của Sông Lý) mà tôi đã được thưởng-thức trên du thuyền cùng với món ba-ba-hâm đặc biệt của địa-phương. Như vậy, làm sao mà xưa kia chẳng

có nhiêu thi-nhân tìm tới thả cần để tìm thi-hứng, đồng-thời có cái nhắm về chiếu bầu rượu lung лảng trên vai, túi thơ đã tam dãy ? Nói về món cá này, các cu ta trước kia rất chuông, gọi là lý-ngư, mà cứ về tháng tám là ngon nhất, có danh là "lý-ngư bắt nguyệt", dũng vào món gói, thi bao nhiêu rượu cũng hết !

Cảnh động ở đây cũng có một không hai, và đã được tả cảnh đã đăng trên báo chí. Thạch-nhũ lớn nhỏ, đèn mầu chiếu vào thêm vẻ thần-tiên, trên đủ xuống, dưới dâng lên, tựa hồ như cũng bị âm-dương chi phối ! Ra ngoài cửa động, mỗi chân dừng bước, nhìn xuống cảnh hồ trước mắt, tiếng chim hót bên tai, nước chảy róc-rách, bên cạnh lại có nắng hướng-dãnh-viên hản là gái Tô-Châu, tôi tưởng như mình đang ở động Thiên-Thai của Lưu-Thần, Nguyễn-Triệu . . . cho tới lúc thấy có người vỡ vào vai, nhỏ nhẹ « Go, please », tôi bị vỡ mông trả về thực-tế nhạt nhẽo, tiếc nuối mấy phút thả hồn theo mộng-tưởng đã qua. Vâ một l่าน nuă, tôi cái tuổi trên "thất thập cô-lai-hi" này cũng phải chịu mấy cù

trước kia đã nói rất đúng "ở đời, mè được phút nào, là Trời cho phút đó".



Cho rằng một số cảm-nghĩ ghi trên cũng tạm đủ
để gây thêm hứng-thú cho quý độc-giả, nhất là quý-vi
não cũng hằng lưu-tâm tới cõ-sứ của ta, thích-thú về
văn-học Trung-Hoa thời trước, tôi xin hạ bút tại đây
với hy-vọng quý độc-giả cũng sẽ quyết định đi thăm
Trung-Hoa một phen là ít ! Và khi trở về nhà, chắc
chắn cũng sẽ không tiếc công, tiếc của, mặc dầu có
phải năm dài mười ngày để lấy lại sức.

Ottawa Dec.1986. ĐÀO-TRỌNG-CƯỜNG



Đền Kinh Thiên (Temple du Ciel) ở
Bắc Kinh