



MỘT CHUYẾN VƯỢT BIỂN

Tôi vừa hồi tỉnh, đã nghe tiếng anh em la lên:

- Lé lên, lại phụ kéo người ta lên, còn nhiều người lầm.

Đầu óc cồn choáng váng, nước biển trong mũi trong miệng tuôn ra ào ào, tôi cũng ráng đứng dậy, lại phụ anh em bạn kéo người ta lên.

15 phút sau, tất cả những người còn lại ngoài trên mặt biển đều được cứu thoát, mặt biển tự nhiên êm hẳn lại, trời vẫn trong, nắng vẫn gắt, tôi ngồi vật xuống một góc ghe Thái, bàng hoàng nhớ lại...

Ngày 8/12/79 sau 8 tháng lưu vong, lang thang ở Long An, Mỹ Tho, tôi được ba má kéo về Sài Gòn, chuẩn bị một chuyến đi mới.

5h sáng ngày 9/12, tôi và người đi theo tổ chức di xe đò xuống Rạch Giá. Từ Ngã Sáu Sài Gòn cho tới Phú Lâm, chúng tôi đổi xe ít nhất 4 lần rồi mới leo lên được xe đò. Có ở với Việt Cộng mới biết được cái khổ sở của người ở lại, xe chật nghẹt cáng người, toàn là dân buôn bán người xuôi, nét mặt ai cũng đăm chiêu, vì phải lo vật lộn với cuộc sống. Xe qua bắc Mỹ Thuận, bắc Vầm Cống, hai bên phà lúc trước thật sung túc và đầy sức sống, nay vẫn như chùa bà Đanh, ai cũng lắc đầu ngao ngán.

2h chiều tôi Rạch Giá, vừa xuống xe đã có người của tổ chức đón sẵn, dân ông con trai theo một người, mấy bà mấy cô theo một người khác, xách tay của mọi người đều được đem đi cất, chúng tôi chỉ đi tay không theo người ta về chờ đợi. Tôi đảo mắt một vòng quanh bến xe, thấy ít nhất là 5 thằng B2 (tụi chó săn, chuyên môn đứng ở bến xe để rình bắt dân vượt biển, ai ở Rạch Giá đều biết tụi này), hình như tổ chức đã có ăn chia trước với công an "kiên vặng" nên tụi tôi được dân di dê dàng, không ai bị chặn hỏi lôi thôi gì cả. Xin nói thêm là ở xứ cộng sản, đi ra khỏi thành phố là phải có giấy đi đường, thẻ cử tri, căn cước...đủ cả, nếu thiếu một thứ là rất phiền phức, đi ra miền biển quan trọng nhất là giấy đi đường, vì công an chặn hỏi mà không có lá có nước bị chặn lại. Trong túi tôi cũng có dù thủ giây, tất cả đều do tổ chức cung cấp. Tôi đi với một anh bạn già, vì là dân ông con trai, lại là dân Sài-gòn nên được đưa về nhà của chính người tổ chức cho an toàn.

9h tối, chúng tôi được anh nọ dẫn đi vòng vo tam quốc, luôn theo máy con hém thật tối rồi ra tới bờ sông. Vừa ra tới bờ sông chui vào một cái xôong mui lá bốn bể kín mít, người của tổ chức đã cheo thật gấp rồi bén, còn anh dân đường thoát cái đã mất dạng trên bờ.

Kinh rạch ở Rạch Giá chật chít như bàn cờ, tôi chỉ biết xuống quèo phải,

quẹo trái 2,3 lần rồi được chuyển sang một xuồng khác, trên xuồng đã có sẵn vải người ngồi chờ. Trời tối đèn nhù mực, trong xuồng không ai thấy mặt nhau được, lác đác vài ánh đèn vàng vọt phía bên kia con kính. Tôi và anh bạn già đều im lặng, còn mấy người kia là dân địa phương Rạch Giá, theo tổ chức này đi chui, quen biết nhau nên nói chuyện ào ào như ong vòi tổ, tựi tôi lo sốt vó, trong bụng cứ chửi thầm đám kia quá ôn ào.

11h khuya, bỗng nhiên có súng nổ lần với tiếng người hét lên: "đứng lại, đứng lại, không tao bắn", người của tổ chức hoảng quá, vội vàng đưa 2 đứa tựi tôi qua xuồng khác nữa rồi chèo tới núp sau một đám sậy. Yên ổn đâu đó rồi, 2 anh em chia phiên nhau ngủ. Công an, bộ đội ở sát bên nách, bắt tựi tôi lúc nào cũng được, thế mà tôi vẫn ngủ ngon như thường, anh bạn già phải lôi đâu dây, rồi 2 anh em hút thuốc vật chờ sáng, (sau này mới biết đêm đó bộ đội chặn bắt một ghe buôn gạo chư chưa có dụng gi đến tựi tôi nhưng vì sự an toàn, tổ chức vẫn tách tựi tôi ra).

4h sáng, người của tổ chức tụ tập mấy người vượt biên lại đưa lên một ghe nhỏ, che mui lá lên, lâm ra vẻ một ghe đánh cá nhỏ sắp ra khơi. Ghe đi quanh đi quẩn trong kinh rạch thành phố Rạch Giá, đường phố cồn vàng tanh, lúc chui qua cầu sắt, tôi còn thấy máy tên "kiến vàng" đi qua đi lại trên cầu, trên xuồng có khoảng 20 người, con nít được cho uống thuốc ngủ nên không kêu khóc gì cả, chỉ có tiếng máy F 10 nổ đều.

5h sáng, xuồng mới ra tối cửa sông Rạch Giá, đến lúc thành phố dân dần khuất hẳn tầm mắt, tựi tôi mới thở phào. Độ chúng đã khá xa rồi, ông lái xuồng người Miền mới bắt đầu nói bằng tiếng Việt trẻ trung: "Bà con sắp đi vượt biên rồi, còn tiễn Việt nam cho tựi tôi xin. Ai có muốn viết gi để lại cho gia đình thi cursive đưa cho tựi tôi". Ai này đều móc túi cho ông ta, người 50, kẻ 20 rồi lấy giấy tiễn vàng bạc đem theo cúng, ngoay máy chử dế lại (sau này gia đình tôi nhận dù mấy tờ giấy đó, trong có dày đú

các mảnh giấy đã định nếu tôi lén được ghe lớn an toàn".

6h sáng, ra tối hòn Tre, gặp một thuyền đánh cá mang số VNKG 0814 có treo cổ áo sao vàng "đinh huỳnh", "cá lớn" đây rồi, bà con lục đục leo lên. Có tất cả 6 chiếc xuồng đưa người ra mỗi chiếc từ 20 đến 25 người, lúc người và đồ đặc vừa chuyển qua ghe lớn xong, xuồng nhỏ tách ra tức khắc; quay mũi đi thẳng. Tôi lo kiêm bã di nhưng không thấy đâu cả, mấy bà di chung một nhóm lúc xuồng xe đò cũng biệt tăm. Sau này tôi mới biết còn chiếc thứ 7 nữa, nhưng vì "cá lớn" đã quá đông rồi nên tổ chức rút lại, để tôi kẹt trong chiếc xuồng này, rủi mà lại may, bà ta sẽ thoát nạn.

Đúng 7h sáng ngày 10/12/1979, dù số người án định, tài công cho nổ máy, khởi hành. Ghe nhỏ, op ép, dài 12m, ngang 3m, người ngồi chật nich trên boong, dưới khoang, ca trong cabine nấu. Tôi bị đưa xuồng hầm máy, dưới đó thật khủng khiếp, tiếng máy dinh tai nhức óc lại thêm tiếng dội do gỗ phát ra, khuêch đại lên, người yêu chịu không nổi, gục ngay. Từ sáng đến chiều, tôi chịu đựng tiếng máy cho đến lúc tai ù đặc, không còn nghe gì được nữa cả tôi mới bò ra khoang. Sáng hôm đó, thời tiết thật tốt, trời trong xanh, không một ngọn gió, mặt trời thật rực rỡ, mặt biển không một gợn sóng, ghe cứ lướt đi trên mặt nước, lắc qua lắc lại thật nhẹ nhàng. Tuy vậy, nhiều người vừa lên ghe, chỉ mới thấy nghiêng qua lắc lại vài cái mặt mũi đã xanh le, lơ lửng Nautamine nốc vô ào ào. Tôi không say sóng nên vẫn tinh táo còn mấy người khác chỉ chung 15 phút thôi đã nôn oẹ tùm lum, thuốc men uống vào cũng cho ra luôn, còn nguyên viên, thật tội nghiệp. Cái tật đi biển đã say sóng rồi lâng tanh bùn rún, nôn thốc nôn tháo, chỉ có nước ngồi một chỗ, không lâm gi được.

Lúc bò ra khoang thuyền ngồi, tôi dối rã ruột vì gần một ngày một đêm rồi chưa có gì trong bụng, có một bà kia di chung với mấy người con gái, mấy đứa con say sóng cà, ném một chỗ, bà thấy tôi dối bung nên lấy đứa cho cái bánh ú, một cử chỉ thật cảm động, suốt đời không bao

giờ tôi quên được. Thấy cái bánh mì thảm nước biển ướt đẫm, nhão như cháo, chủ nhân chắc say sóng tối bối nén bỏ đó, tôi chộp luôn, trong hầm máy có thang bé cỡ 12 tuổi, say sóng tối bối giờ mới tỉnh, bỏ ra khoang kêu đói, tôi kêu lai chia cho ô bánh mì, rồi 2 tèn ăn ngập nghẹn, nước biển mặn chát mà vẫn thấy ngọt như thường.

Lúc đó cỗ 3h chiều, mọi người đều yên lặng dưới cái nắng gay gắt miên nhiệt đới, tài công ngồi trên mui bẻ lái, đường đi nước bước thuộc năm lồng nên ông ta rất ung dung. Cái "sac" của tôi mít biển, có thể nó còn ket lại trên bờ, thuộc men này nọ tôi đều cắt trong sac cá, trong người chỉ có mấy cái giấy tờ thôi, ví số may rủi đi đường công an chặn hỏi, giấy xét người mà có Nautamine là "khôn lạn", thấy thằng bé say sóng tôi muốn giúp lầm nhung đánh bó tay. Ghe tui tôi còn dù đỡ nghề đánh cá, lưỡi chỉ dù cá, giang hai cánh tay dồn ở 2 bên hông như ghe "uôi xếp" (tiếng nhả nghề của dân đánh cá Rạch Giá) thấy lá cờ đỏ sao vàng của Việt Cộng còn bay lật phát tôi ngửa mắt lầm nhung ví côn nằm trong hải phận Việt Nam nên côn để đó.

6h chiều, sau khi đánh một vòng về phía Nam để tránh mây ghe đánh cá quốc doanh, ghe tui tôi đi ngang hông đảo Phú Quốc, tuy khá xa nhưng tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng loa phát thanh theo gió đưa lại: "dây lâ chưởng trình phát thanh dành cho chiến sĩ biên phòng và hải đảo..."; cũng có vài người nghe thấy, lập tức bảo nhau im lặng lầm nhung công an ở bên nách (?).



7h chiều, tui tôi bị một ghe quốc doanh đánh cá rượt, tiếng người la om sõm: "Đúng lại, đúng lại" rồi 2 tiếng M79 "cách, đúng, cách, đúng" rõ mồn một, tui tôi còn thấy rõ 2 vết lửa vang từ tàu quốc doanh xẹt lên thật nhanh rồi 2 tiếng lõm bõm cách ghe tui tôi không tới 10 m! Nếu 1 trái M79 rót trúng là cháy ghe như chòi! Tài công cho mở thêm máy phụ, chạy hết tốc lực "về" qua "về" lại, may thay mòn đêm xuống thật nhanh, chúa đây 5 phút trời đã tối đen như mực, nhờ thế tui tôi mới thoát được chiếc ghe quốc doanh đó. Tôi và thằng bạn mới quen ngồi bên hông ghe, vừa châm điếu thuốc thì bị ghe quốc doanh rượt, có ông nào đó sau lưng quát âm lên "giờ này còn hút thuốc hả?" hai đứa hoảng hồn, quăng luôn xuống biển.

10h khuya, tài công cho biết đã ra tới hải phận quốc tế lập tức có người lột lá cờ "vi xi" xuống xe tan tành rồi vứt xuống biển. Mọi người trên tàu đều thầm mệt sau một ngày thân kinh căng thẳng, ngủ gà ngủ gật, chỉ có mấy anh thanh niên còn thức đau lão, chửi còng sản. Tôi kiêm sợi dây thừng cột vỏ cỗ tay và cửa cabin để phòng có ngủ gật khỏi lăn xuống biển. Ban đêm trên biển thật lạnh (chả bù ban ngày nóng như thiêu), lạnh té tái, tôi còn thù được cái áo len vội trong vỏ, ngồi co ro một góc chờ sáng trong lúc tiếng máy nổ "phanh, phanh" thật đều.

Sáng hôm sau trời vẫn còn em lầm, mặt biển thật lặng sóng, cá chuồn nhảy tành tách trên mặt nước, có con bay ào ngang qua ghe thỉnh thoảng lại gấp rãnh biển bởi loi ngoi, gấp ghe tui tôi thì lăn xuống thật nhanh. 2 cánh dù đã được xếp lại dọc theo 2 bên hông cabin, chỗ này thật rộng rãi, nhưng vì có hai khúc cây ngồi đau mông nên ít ai ưa. Tôi, ông bạn già gấp hòm qua cùng 2 ông tướng trẻ nữa hợp thành "tứ quý", đau lão luôn miệng. Trời nóng, anh em bảo nhau lột hết quần dài ra, chỉ bận quần cụt thôi cho mát, ai ngờ nói chuyện chưa được 5 phút có cơn sóng tạt tui tôi ướt cả quần ai này đều cười rãnh rãnh. Ông bạn già tên Bạch, 30 tuổi rồi mà chưa vợ, trước là trung sĩ bộ binh "úynh" việt cộng như

điên, có lần bị cõi "vi xi" còn dấu theo 15 phân, trên bụng nên thù cộng sản dữ lăm, chui tối bối, tuy thế anh ta rất têu, cứ pha trò lầm anh em cuối đèn đau bụng, anh ta cứ tuyên bố: " Tui bay có biết không? Tao là dê tu' Carter đây " anh em đặt ngay cho biệt hiệu " Tony Bạch ". Còn tôi vì ôm nhom nên được đặt biệt hiệu "Tây ròm"; một ông tuồng là thợ máy sửa xe camion, xe nhả binh, nên được đặt là " thợ máy mecanicien "; còn ông thư' tư nghe nói có bà con bên Mỹ, anh em kêu là "đại úy Hoa kỳ". Tony Bạch với " thợ máy " còn giữ được mây gói Vâm cỏ, Lao động, anh em cứ đốt hết diêu này sang diêu khác, tiếp vui cho câu chuyện tiểu lâm, chửi cộng sản.

Khoảng 10 giờ sáng, chúng tôi gặp một chiếc tàu khá lớn, hình thù hơi lả so với những tàu sắt tôi thường gặp, anh em hời nhau xem tàu nước nào, thi thấy tài công bẻ lái sang hướng khác thay vì sáp lại gần, rồi cho mổ máy phụ để chạy cho lẹ, chiếc tàu nó cũng bỏ mặc, không doái hoài tới tụi này, một hồi sau tàu kia khuất bóng rồi, tài công cho biết đó là tàu Nga, tụi nó bắt được là có màn về thành phố Hồ chiêu Manh học tập " mứt chỉ ", anh em mồi hú hồn.

Chiều ngày 11, ghe chúng tôi bắt đầu tiến vào vịnh Thái, lúc đặc có vài bóng tàu đánh cá Thái. Chúng tôi còn gặp một máy bay cánh quạt quân 2,3 vòng trên trời sau đó bay trở về đất liền. 8h tôi đèn tàu đánh cá Thái sáng rực một góc trời, có một hai chiếc rượt theo tụi tôi nhưng nứa chúng bỏ dở, đám còn lại đều bỏ neo, yên một chỗ, tôi cũng lầy làm la vì gặp ghe vượt biên là tụi nó rượt chết bỏ và côn nhiều mản rùng rộn nứa.... Nguyên nhân cũng dễ hiểu thôi: chúng 9h tôi sóng gió nổi lên âm âm, gió chùng cấp 3 cấp 4 là cùng những ghe này nhỏ nên bị vùi dập dữ dội, nước tạt chúng tôi ướt như chuột lột, ai nấy đều lạnh run, từ quái chúng tôi ngồi bên hông chỗ sóng đánh tôi nên bị sóng đánh thê thảm nhất, trên ghe ai nấy cũng ngồi ôm đầu tránh nước tạt vô mặt, con nít cũng sờ không dúa nào dám khóc cả. Chịu đựng sóng gió suốt đêm, sáng hôm sau ai cũng

phở phạc cá, một diêu la là trời vẫn trong xanh, mặt trời vẫn sáng, gió đã ngọt nhưng sóng thật dữ dội, hình như đó là chu kỳ biến động. Có người phát giác ra mũi ghe bị hở, nên nước vò ào ào, cái bom đã hoạt động nhiều giờ liên tiếp, chịu không nổi, cục cao su đã cháy mát, anh em liền kiểm một cái nồi to để tắt nước mặt khác có người cột cờ trăng kêu cấp cứu. Gặp 2,3 chiếc ghe Thái đang bỏ neo, tụi nó gặp ghe ty nạn liên mò máy, nhỏ neo, bỏ chạy cà lăm ai này đều thất vọng. Tôi lo phụ tát nước với anh em, tôi nghiệp ai này đều lo âu vì người nào cũng có gia đình bà con đi chung cả người này mệt cho người khác vô thay thế. Thay phiên nhau được 3 lần tôi mệt quá giao cho người sau, bỏ ra ngồi nghỉ, nước vẫn cứ dâng lên từ từ mặc dù anh em tát rất tích cực, lên mấp mé cái bánh tròn cái áo len ướt đẫm nước biển, hời lạnh thâm vào người làm tôi đánh bô cạp, tôi bén lột áo ra vắt vào một góc rồi nằm thẳng cẳng. Tự nhiên linh tính thúc dục bắt tôi phải rán bô lên cabine ngồi, tuy mệt là rồi, tôi cũng gắng hết sức leo lên cabine cho băng được lúc leo lên tôi sợ lọt chân vô bánh tròn hết sức vi lọt chân vò lè bánh tròn chém gãy ngay. 2 cửa cabine đã được đóng kín để nước khỏi tạt vô trong, chỉ có mây khung kính cửa sổ đã được tháo ra để mọi người khỏi ngập, trong cabine toàn là dàn bã và con nit, có người thấy tôi lạnh run nên đưa cho chai dầu, vì dùng không quen nên tôi chỉ ngồi vài cái rồi trả lại, có ông bạn jacket nhả binh thấy tôi run nên trùm áo lên người tôi cho ấm. Tự nhiên chột bụng tôi ụa ra miếng nước chua, rồi tay chân bài hoài, người cũ muộn gục xuống, không có ông bên cạnh đó là tôi lọt vô hầm máy rồi. Ghe cứ bị sóng nhồi, trên đầu ngon sóng thi chỉ thấy trời, lúc ghe chui mũi thấy toàn là nước, không biết ghe sẽ lật lúc nào, ai cũng tuyệt vọng. Gặp chiếc tàu Thái thứ nhất, chúng tôi cặp vào xin vớt, tụi nó vội vang, nhỏ neo đông thằng, một lúc sau gặp chiếc thứ hai, chiếc này chịu cứu, ai nấy đều mừng. Vừa cặp vào một số người vội nhảy qua trước để cột dây, sóng mạnh quá kéo ghe chúng tôi ra, có mây người nhảy qua bị hụt chân rơi lوم bom xuống nước, rồi sóng lại dập ghe chúng tôi vào ghe Thái một cái rầm, thân

ghe kêu răng rắc nghe ròn tóc gáy, tôi vội kêu lên đem bánh xe lại chém cho khỏi hủ ghe, anh kia vừa đem bánh xe tôi thì ghe tựi tôi lại dập vô ghe Thái lan thứ hai, lần này nghe rệu quá rồi tôi có cảm tưởng như ghe chúng tôi đang long tung miêng ván ra. Mọi người trên ghe đều nhốn nháo chuẩn bị nhảy sang ghe Thái, do dồn cả sang một bên, tôi và ông bạn jacket đều hé lèn: Đứng nhảy, đứng nhảy, nghiêng ghe lật chìm bầy giờ. Từ từ rồi dần bà con nít qua trước, dần ông con trai lên sau", lúc đó chiếc ghe Thái đã mở máy, côn người trên ghe chúng tôi sau một đêm sóng gió kinh hoàng ai nấy đều muôn thoát thân trước cả. Lúc đó nước đã dâng lên mấp mé bánh tròn, nước bắt đầu lọt vô máy vì tôi đã bắt đầu thấy khói đèn bốc lên; sóng dập ghe chúng tôi vô ghe Thái thêm lần nữa, tôi chỉ nghe một tiếng "rắc" thật lớn rồi thấy ghe nghiêng hẳn sang một bên rồi lật nháo cũng với tiếng người kêu: "A...", không dây một giây đồng hồ sau, cabine đã đầy ngập nước rồi, tôi như con cá bị nhốt trong cái hộp vuông vức bốn bể đầy nước và cái hộp đó ngày càng chìm sâu trong lòng biển. Tiềm lực con người thật mãnh liệt, tôi sấp ngất rồi vì hai con mắt đã hoa lên không thấy gì nữa hộp một hồi không khí thí nước đã vô dây mũi dây miêng, đầu óc tôi tụ nhiên tinh táo hẳn, tôi bình tĩnh tìm lối thoát thân, một mắt lo gạt những người đang nháo lai chụp lấy tôi ra, họ đang chối với, ngô thô, vở được cái gì là ôm cùng lây, bị họ chụp trúng là có đường chết cứng, quay tới quay lui, nhìn quanh nhìn quần tôi chỉ thấy một màu sơn xám tối tăm của cabine, chỉ có một ô vuông nói đó nước trong xanh và sáng hơn, tôi vội nháo tôi và chui ra. Sau khi thoát khỏi cái hộp nước đó rồi tôi mới biết là tôi đã lặn ra bằng ngã cửa sổ cabine (may cho tôi là cửa sổ đã được tháo kính từ lúc khởi hành, nhớ thế tôi mới thoát thân được) còn thân ghe thi dùng dùng như cây cột, chân vịt côn quay cuộn nước trắng xóa, tôi nhìn lại chiếc ghe lặn chót thí thấy có một người vừa chui đầu ra khỏi khung cửa được nửa người thí kiệt sức không chui được nữa, tôi không dám nhìn cảnh đó, nhắm mắt lại, 2 chân đạp một mạch vừa rắn lên tôi mặt nước vừa tránh cho

xa chiếc ghe. Trên mặt biển cạnh tường cũng ghê rợn không kém, sóng vẫn to, đâu người lô nhô den đặc cà mặt biển, côn chiếc ghe Thái thầy ghe chúng tôi lật, sợ kéo chiếc tựi nó chìm theo nên cặt dây, nhô neo dòng thăng, để lại một vũng đỏ lòm, sau khi mới biết lúc ghe lật, có một cõ té xuống biển lọt vô chân vịt ghe Thái... Ghe chúng tôi chỉ còn lại cái mũi nhô lên khỏi mặt biển độ 1m, người bám vào dám dây nhở động nghẹt, cứ mỗi lần sóng đánh lại có vài người buông ra... Có 2 phuy dầu cồn lắp ló trên mặt biển, mỗi thùng có khoảng 20 người bám lây, ai cũng muôn nhảy lên ngồi cho đỡ mệt, phuy đã rỗng nên rất nhẹ, mỗi lần có người muôn nhảy lên là nó quay vòng vòng 3,4 cái là có vài người hụt tay. Tôi nghiệp nhất là dám trè con, mặt tái mét, mắt thất thần, mũi cự lắp ló mặt nước, 2 chân cù dập loi ngoi cầu may, lúc trôi đầu lên khỏi mặt nước, tôi lọt vô dám con nít, gân kiệt sức rồi, tôi không làm gì hơn được vì mạng sống của chính mình cũng chưa an toàn nên đánh lặn xuống, bò ra xa, lúc quay đầu lại thấy sau một cồn sóng, không còn đứa nào nữa! Sóng vẫn to, số người bám quanh mũi ghe vẫn máy phuy dầu thưa dần; tôi vờ được mạnh ván mỏng dinh nhưng mặc kệ vẫn cù bám lây, 2 chân vẫn đạp đều để giữ thăng bằng, cố thăng bế bởi tôi gân, tôi bén đưa cho một đầu ván để niú lây, cù cậu mệt quá rồi nên quăng cả thân mình lên miêng ván làm cả hai chìm lìm và ngoi đầu lên khỏi mặt nước, tôi giận quá quát tháo om som vì bị uống thêm máy ngum nước, lúc đó cậu có kinh nghiệm rồi nên nắm hờ thỏi để cả hai khỏi uống nước lần nữa. Thấy chiếc ghe Thái ngày càng xa dần, tôi chán nản hết sức vì chung quanh chỉ là trời, nước mênh mông, bởi vò bờ sao nỗi? Bỗng nhiên thấy chiếc ghe đó quay mũi lại, tiến gần đến dám người bị nạn, ai nấy đều mừng như được sống lại, dám người phủ Thái cũng số người nhảy qua được lúc ghe chìm với vầng quang dây xuồng kéo người ta lên, một anh người phủ Thái cũng nhảy xuồng để cứu người. Tôi nhanh chóng cho máy người lên trước sau chịu không nổi nữa tôi mới bám dây du lên. Leo lên gân con lườn nước rồi có người nắm lấy tay tôi, kiệt sức hoàn toàn, chỉ cần nhắc chân

tựa lên con lườn nước là leo lên được thê mà tôi cũng làm không nổi, tôi nói với ông ta: " Nếu bác buông tay là cháu chìm luôn ", một anh thanh niên khác lai phu kéo một cái áo, bắp chân tôi cạ vào thành ghe làm bay mất mảnh da to băng lồng bàn tay. Tôi ngồi gục xuống, nước biển trong mũi tuôn ra như mưa ...



Công việc cứu người đã xong, lúc đầu mũi ghe tui tôi còn lắp ló trên mặt biển, giờ này đã chìm hẳn, đỡ đạc người di vượt biển còn trôi đây đó, có chiếc ghe Thái khác tập lại, không lo cứu người mà chỉ lo thả lưới vớt máy cái sặc, đã thế dám ngủ phủ trên chiếc ghe "vớt đồ" còn ngoáy dám tui tôi cùi có vẻ chê nhạo nữa lâm tôi ứa gan. Hầu như gia đình nào cũng có sút mè, có gia đình mất tích hoàn toàn, không có người nào sống sót, số người kẹt trong cabine chỉ có mình tôi thoát ra được, đâu cũng có tiếng khóc, tiếng anh tìm em, tiếng cha gọi con... Người ta còn vớt được 2 xác trẻ con, một em bé khoảng 8 tháng và một em cỡ 12 tuổi, mấy người dân ông lo cấp cứu nhưng trên ghe Thái không săn đỗ nghê nên đánh chịu, ai cũng bỏ tay. Người dân bã cho tôi miếng bánh ú cũng mấy người con gái đều mất tích lúc ghe sắp lật, tôi còn thấy họ nằm dài trên khoang, chắc lúc nước biển ào vào, họ như bị nhận vô 1 cái hộp nước, lại thêm say sóng húia khó mà xoay sở được... Ông bân jacket nhà bình cũng không thấy đâu ca, sau này nghe hai người cháu kể lại: lúc ghe lật, ông ta mới nhào ra khỏi cabine, vừa nhảy qua ghe Thái thì sóng dập hai ghe vào nhau ông ta bị kẹp dẹp lép như chiếc bánh da... Thắng bé say sóng đ' dưới hầm máy đã cùng chúng tôi chia nhau ổ bánh mì, lúc còn loi ngoi trên mặt biển, tôi còn thấy nó bám theo mũi ghe, nay tôi kiêm cùng hết mà không gặp.

Thắng bé đồng hành trên miếng ván còn sống, cho biết ông dudu và 2 đứa con đi chung mất tích cả. "Tú quái" còn dù mắt, sư huynh Tony Bạch vừa thấy tôi là mặt đã tái xanh, thốt lên " Mày còn sống sao? lúc ghe chìm tao thấy mày còn kẹt trong cabine mà ? ".

" Em là thắng sau chót rồi khỏi cabine mà "

" Mày hay quá! Nếu nhào theo người ta ra cửa là mày đẹp ruột rồi!"

Lúc ghe lật, sư huynh Tony Bạch và 2 ông tướng kia còn ở ngoài nên nhảy ra khỏi ghe được, bơi ra xa, lúc ghe Thái quay lại cứu người còn bơi đi cứu người ta nữa.

Toi di chỉ một mình, không nặng gánh bã con thân thích nhớ thê tôi không phải bận tâm, còn dù tinh táo để thoát thân.

Ghe chúng tôi chìm lúc 10h30 sáng ngày 12/12/1979 ra đi trên ghe có hòn 140 người, nay kiểm điểm lại chỉ còn 83, trong đó chỉ có mười người dân bã, chung áy con nít, số còn lại là dân ông con trai.

5h chiều, dám ngủ phủ Thái đưa chúng tôi vào bờ, trên bờ đã có cảnh sát Thái dồn sẵn.. Vừa về đến trạm cảnh sát, điểm danh xong, tôi năm lần ra nén xi măng ngủ thẳng cẳng không biết trời trăng gì nữa. Sáng hôm sau có phái đoàn Liên Hiệp Quốc đến hỏi thăm, chiếc ghe Thái đã cứu chúng tôi bị cầm đánh cá 3 ngày (?). Trong mấy ngày sau đó, cảnh sát kêu người đại diện nhóm chúng tôi lên điều tra lung tung; o' trên bờ mà đâu tôi vẫn còn cảm giác lắc qua lắc lại như còn lênh đênh trên mặt biển.

9 ngày sau chúng tôi được đưa vào trại Leamsing, tỉnh Chantaburry. Vừa đến cổng trại đã gặp ngay hai bạn quen ở Sài Gòn, chúng nó ôm tôi mừng rỡ: " Mấy hôm trước đại diện trại cho biết có chiếc ghe mới chìm, chết mấy chục người, ai cũng xôn xao cả. Thấy trên danh sách có tên mày, tui tao cũng mừng quá chừng "