

TRẢ LỜI THƯ TÍN



AH. Khúc Đán, Paris:

Tôi đã phổ biến sâu rộng cho toàn thể AH. trong Chi-nhánh vùng chúng tôi, những yêu cầu của DPT Lá Thư.

Năm nay cuộc họp vui xuân của các AH. vùng này, ấn định vào ngày 01/03/1986 tại Paris.

Chúc Ái-Hữu vui mạnh luôn luôn để phục vụ LTAHCC được phong phú.

PTLT: *Xin hoan nghênh hoạt-động của Ban Đại-diện Paris*

AH. Nguyễn Tâm Trí, Denver:

Xin cảm ơn quý Anh Chị đã gửi cho chúng tôi đầy đủ các tờ LTAHCC số 33, 34, 35.

Chúng tôi cũng xin gửi kèm đây ngân phiếu \$20 để ủng hộ LTAHCC. và ước mong tờ LTAHCC. ngày một thêm phong phú.

PTLT: *Xin cảm ơn Anh Chị đã yểm trợ LT.*

AH. Nguyễn Thanh Thiết, St. Lonja:

Kính gửi đến Anh \$50 cho LTAHCC.

Thành thật cảm ơn quý Anh đã nuôi dưỡng Lá Thư bấy lâu nay và mong rằng Lá Thư sẽ mãi mãi tồn tại để giữ sự liên lạc cho gia đình Công Chánh.

PTLT: *Cảm ơn Anh Chị đã yểm-trợ LT.*

AH. Diệp Nguyễn, Long Beach, NY:

Moa đã nhận được LTAHCC số 34/35 gửi cho moa ở sở (PanAm) Moa gửi Toa cái check \$20.

PTLT: *Cảm ơn AH. yểm-trợ LT.*

AH. Hoàng Ngọc Ẩn, N.O.

Tôi vừa nhận được 3 Lá Thư AHCC cùng một lúc (33, 34 và 35) nhiều bài quá... đọc hoài chưa hết!

Nhiều bạn ở New Orleans, khen anh: đã xuất-bản mau lẹ lá thư xuân và nhiều người đã nhận được trước Tết hơn 1 tuần, sau khi nhận số 33, 34 chừng 10 ngày mà thôi; nhiều bài rất hay, nhưng ước gì tác giả để tên thật thì có lẽ thấy hay hơn nhiều.

Anh Hồ Khắc Kính ở Pháp có nhờ tôi gửi ủng hộ Lá Thư \$10.

PTLT: *Xin cảm ơn AH. đã gửi thư cho LT và gửi check yểm-trợ LT cho AH Kính.*

AH. Lê-Cảnh-Túc, Australia:

Cám ơn các thư 1/86 của Anh (và thư của Anh Sĩ-Mạnh-Hoàn 7/85). Mình đã chia buồn với anh chị Bửu Đôn về việc thân mẫu anh Đôn qua đời rồi.

Mình kèm đây thư 31/1/86 mình gửi cho các AHCC Úc Châu về việc đại diện tạm thời cho Lá Thư AHCC vùng Úc Châu.

Mình cũng kèm biên Bản họp 2/2/86 của AHCC tiểu bang Victoria (Úc Châu) và AHCC Trần Văn Anh làm Đại diện Lá Thư AHCC tiểu bang Victoria (Úc Châu) 2 năm 1986-1987. (tối thiểu).

Vậy là Lá Thư AHCC sẽ có bài hoặc tin tức đóng góp của AHCC Trần Văn Anh v.v... (biên bản 2/2/86) và của tôi và của AHCC Lê. V. Vui cũng nhờ các AHCC khác nữa. Tuy nhiên cả Úc Châu tụi này quá ít (chỉ cỡ chục đồ đầu) nên chắc không đáng việc gì thêm được mong quý Anh thông cảm cho.

Hoan hô toàn ban Phụ trách Lá Thư AHCC (AH Lê Mộng Hùng số 33/34, AH Tôn Thất Thiệu về danh sách, AH Bửu-Hiệp về Lá Thư 35, 36 v.v...v.v...).

PTLT: *Xin cảm ơn Quý AH ở Australia có bản phân-công đầy-đủ.*

AH. Trần Mộng Châu:

Xin gửi anh 1 tấm tranh nữa. Bức số 2, chữ Nho: Tân-Xuân Việt-Nam Thủy-Tiên.

PTLT: *Hình số 2 sẽ đăng vào LT số 36. Xin cảm ơn Anh đã yểm trợ LT.*

AH Lê Ngọc Diệp, Newark:

Vào cuối tháng 11 năm 1985 bên SAUDI tôi hoạt động ráo riết để xin ở lại nhưng không được. Về thì Bechtel cho biết là San Francisco không có việc cho tôi. Khi về đến nơi Bechtel cho biết có việc cho tôi "few weeks" do đó tôi phải chạy lung tung kiếm việc. Resume gửi đi khắp nơi từ Sierro Nevada đến El Cathow (biên giới Mexico). Đến nay vẫn còn làm tạm với Bechtel và chạy tìm việc city, state hoặc Navy Army cho nó chắc ăn. Làm lương tư, lớn tuổi mệt quá. Job security đè nặng lên đầu.

PTLT: *Cầu chúc AH nhiều may mắn khi kiếm việc khác. Mong bài của AH.*

AH Nguyễn Xuân Mộng, Sacramento, CA:

Tôi gửi đến Anh bài đính chính bài “TUỞNG NIỆM” đăng trong Lá Thư AHCC số 35, để anh cho in và gửi tiếp các lá thư đã gửi đi để người đọc hiểu được bài viết. Sau khi đọc lại kỹ bài này đăng trong Lá Thư, tôi còn không hiểu vì nhà in đã cho đánh máy lại quá sai, đem phần đầu bỏ vào phần giữa, đang nói về ông Phó Đức Chính, lại nói ông Phan Văn Hùng. Đang nói ông Phan Văn Hùng lại chen ông Phó Đức Chính vào, cho nên nếu người đọc có cố gắng tìm hiểu cũng không hiểu nổi. Theo như anh nói hôm qua, chờ đến số 36 mới đính chính thì quá trễ vì đến tháng 6/86 mới có tờ báo số 36, nên đề nghị anh cho gửi bản đính chính đi ngay bây giờ tiếp theo Lá Thư số 35, để các ái hữu đọc giả khỏi thắc mắc. Ngoài ra cũng xin anh có thái độ đối với nhà in này.

PTLT: Đã đính chính ở LT số này. Rất tiếc không thể làm vừa lòng AH gửi đi ngay bây giờ được.

AH. Lê Khắc Thí, Costa Mesa, CA:

Tối hôm qua gọi điện thoại để tin anh biết là thùng “Lá Thư Xuân” tôi đã nhận để anh yên tâm không thất lạc - và chỉ mới có nhận xét sơ lược về hình thức là “một trong số Lá Thư xuất sắc nhất trong 10 năm nay”. Hồi hôm có đọc được mấy bài và thấy nội dung cũng thật là phong phú không kém hình thức.

PTLT: Xin chúc Anh và Các AH MNCL vui vẻ trong dịp tết niên.

AH Phạm Huy Dục, Garden Grove, CA:

Tôi là Phạm Huy Dục, gia nhập LTAHCC từ năm 1980. Mấy lâu nay tôi vẫn đóng góp thường xuyên cho LT, và nhận được LTAHCC đều đều mỗi kỳ. Kính nhờ Anh xem lại dùm và cho điền tên tôi lại vào trong danh sách như cũ.

PTLT: Đã cho điều chỉnh lại.

AH Trương Minh Viễn, Poughkeepsie:

Tôi có nhận được thư của Anh cho biết về việc gửi ảnh của nhiều Ái Hữu để đăng vào LT số 36 sắp đến, rất tiếc nơi vùng tôi ở, không có Ái Hữu nào khác ngoài tôi.

PTLT: Tôi mới nhận được thư và check \$10 của Anh Chị, xin cảm ơn.

AH Nguyễn Đình Viễn, OK

Xin gửi anh \$10.00 để gây quỹ cho Lá Thư Công Chánh

PTLT: Tôi đã nhận chi phiếu \$10 của Anh Chị yểm trợ LT. Xin cảm ơn.

AH Nguyễn Sĩ Tín, Arlington

Đọc Lá Thư AHCC số 33 & 34 tháng 12/1985, tôi rất hoan nghênh AH đã bỏ công sức phụ trách in số báo tới. Trong số báo vừa qua, các AH miền Sông Hương Núi Ngự đã đóng góp rất nhiều và làm cho tôi sống lại những ngày xa xưa có dịp ghé Huế. Xin gửi \$10 in LTAHCC.

PTLT: Xin cảm ơn Anh đã viết thư và gửi check.

AH Hà Thúc Giảng, Hayward, CA:

Tiền đây tôi xin gửi ngân phiếu \$20.00 để yểm trợ LTAHCC.

PTLT: Xin cảm ơn Anh Chị đã nghĩ đến tình Ái-Hữu Công-Chánh mà ủng hộ LT.

AH Tô Đăng Quế, Union City, CA:

Trong thư anh có nói sẽ cho trình diện Lá Thư số 35. Cho đến nay tôi mới nhận được tới số 30. Chắc là các số từ 31 tôi đã bị thất lạc, vậy nếu không thấy trở ngại xin Anh vui lòng cho xin thêm mấy số đó để cho đủ bộ.

PTLT: Lá Thư số 35 sẽ gửi xuống Anh.

AH Huỳnh Tấn Tâm, Montreal, Canada:

Tôi là Huỳnh Tấn Tâm. cựu trưởng Phần vụ Phòng Thanh Toán Sở Kế Toán TCKLVN, Bộ GIVT, vừa đến Montreal ngày 20-6-1985 theo chương trình Đoàn tụ gia đình. Tôi có 4 con (3 trai & 1 gái) ở Canada từ 61975 bảo lãnh gia đình chúng tôi qua Canada gồm 9 người: vợ chồng tôi, vợ chồng con trai cả & 1 cháu nội trai, vợ chồng con gái thứ & 2 cháu ngoại trai. Qua sự giới thiệu của Ô. Tăng, tôi xin anh vui lòng ghi tên tôi vào danh sách Lá Thư Ái Hữu Công Chánh để liên lạc với tất cả anh em Công Chánh ở Hải ngoại trên thế giới tự do.

PTLT: Mừng Anh và Gia Đình mới đến vùng đất Tự Do. Tên họ Anh sẽ được ghi vào LT số 36.

AH. Đào-Trọng-Cương, Ohawa:

Tiền đây, tôi gửi anh bài thơ họa bài của chị Nguyễn Hữu Tuấn (ở Boston) do một bạn già tới nhà tôi chơi, cao hứng với ly Cognac VSOP đã họa được.

Họa nguyên vận:

Xa xôi muôn dặm nặng tình thương,
Lữ thứ chờ vơ lạc quăng đờng.
Tưởng nhớ người thân nơi đất khách,
Chờ mong tin nhận chốn quê hương.
Tiếng chuông Thiên Mục với sầu muộn,
Nhịp mõ Già-lam điệu vắn vương.
Bền trí đắp xây đời lẫn đạo,
Mai nắng rạng rỡ tả thành chương.

PTLT: Đã gửi tiếp cho Anh LT Xuân Bính Dần.

AH. Trịnh-Ngọc-Sanh, Nice:

Tôi nhận được LTAHCC 33/34 và đọc nhiều bài hay cũng nhờ được tin vui AH Nguyễn Văn Cờ đã thoát khỏi CS. còn AH Trần Minh Ngọc đã mất.

PTLT: Đã có thơ riêng trả lời với AH.

AH. Lưu Thành Trung, Ontario:

Tôi gửi kèm theo đây check 20\$ cho quỹ thực hiện tờ báo AHCC. Xin anh ghi lại địa chỉ của tôi.

PTLT: Xin cảm ơn Anh đã yểm-trợ LT. Sẽ điều-chỉnh địa-chỉ của Anh.

AH. Bửu Hạp, Torrance:

Tôi vừa nhận được luôn 2 số LTCC cách nhau 3 ngày. Lá thư kỳ này tuy ngắn, nhưng sắp xếp gọn gàng chu đáo. Bài của anh Hà Huy Bảo viết để tưởng nhớ anh Oánh thật là hay, ngoài sự bổ ích cho những ai muốn tìm hiểu thêm cộng sản Việt Nam. Những bài như trên thật hiếm và thật quý, và xin có lời cảm ơn và lời khen anh Bảo. Về ấn loát thì nhà in cần có người cho dấu tử tế hơn chút nữa thì người đọc mới thích thú và tác giả bỏ thì giờ viết mới hả dạ hơn. Các ái hữu CC và nhiều bạn không phải ái hữu được đọc đã điện thoại lấy làm khoái lắm, nhưng cũng đều tiếc là kẻ đánh dấu không giỏi tiếng Việt cho lắm.

PTLT: *Sẽ xem lại vấn đề dấu trong LT số 36.*

AH Trần Sĩ Huân, El Cerrito, CA:

Ông nhạc phụ tôi khen anh tổ chức họp mặt vui vẻ quá. Ông cụ nhắc nếu anh đã sang hình xong thì xem có cái nào có hình ông cụ thì gửi cho một tấm để làm kỷ niệm trước khi ông trở về Los Angeles.

PTLT: *Xin cảm ơn Anh. Đã gửi hình lên cho Ông Cụ ngày hôm nay.*

Một Nữ AHCC tạm xin dấu tên, Hoa Kỳ:

Một Nữ AHCC, xin được dấu tên theo lời yêu cầu, đã gửi đến cho LT một đoạn thơ ngắn, mà Nữ AH đã làm trong lúc nhớ Bà Ngoại còn lận-đận ở quê nhà. Vì mẹ của Nữ AH mất sớm nên Bà Ngoại đã săn-sóc Nữ AH lúc còn tuổi thơ.

Xin AHCC đọc các lời thơ cảm động của Nữ AHCC này khi nhớ đến Bà Ngoại.

*“Thương nhớ Ngoại đây vơi
 Từ đây muôn trùng cách trở,
 Ruột thắt, gan bào, nhớ lắm Ngoại ơi!
 Cảnh đẹp, người vui, nhưng lòng con bơ vơ, lạc-lỡng.
 Hỡi Đất Trời bày chi cảnh ly-tan.
 Con khóc nhớ Ngoại đêm-đĩa lệ giọt.
 Hằng đêm con mơ nhớ Ngoại
 Ấm bằng con khi tuổi còn thơ.
 Giấc mơ làm lòng con đau xót
 Ngoại hỡi, con mơ ngày về gặp Ngoại.
 Trùng-phùng Ngoại cháu quá mừng vui.*

PTLT: *Xin cảm ơn Nữ AHCC đã có bài thơ gửi tặng ở LT này.*

AH Nguyễn Thiệp, San Francisco, CA:

Tôi đã nhận được Lá Thư AHCC Xuân 86. Hình thức rất sáng sủa, đẹp đẽ, ấn loát rõ ràng. Bài vở nhiều súc tích. Đọc bài thơ gửi “Mạ” của anh tôi rất cảm động vì chứa chan tình cảm và lòng hiếu thảo. Nhiều anh em khen Anh đã tích cực, hăng hái để đạt kỷ lục, đem lại cho gia đình Công Chánh niềm vui Xuân qua Lá Thư.

PTLT: *Xin cảm ơn Anh. Tất cả lời khen LT, PTLT xin nhường lại cho tất cả AH đóng góp bài vở và yểm trợ tài chánh.*

AH Nguyễn Văn Vinh, Oakland:

Tôi xin gửi kèm đây chi phiếu 20 dollars đóng góp cho lá thư Công Chánh. vừa rồi lá thư số 33-34 bài vở tình tiết hay quá, gọi cho người đọc bao kỷ niệm xưa - nhớ Huệ, nhớ bạn, nhớ Thầy... Bài Quần Vợt của Anh cũng rất là hứng thú, linh động, không thua cây bút nhà nghề. Lần này lá thư được ấn loát rất mỹ thuật. Cách sắp đặt, sắp chữ, các bức họa thật vượt mức tôi tưởng, không thua gì một tạp chí của Mỹ.

PTLT: *Cảm ơn các lời khen tặng của AH và cảm ơn sự yểm trợ LT.*

AH Nguyễn Văn Tuân, Needham:

Nhận được thư anh chị từ lâu xong không phải là văn sĩ nên nặn mãi không ra bài, tuy rằng cứ khoảng một tuần lễ, mười ngày lại có tuyết rơi. Nhưng có lẽ vì năm nay tuyết rơi luôn mà không có lần nào rơi nhiều nên chưa đủ “yếu sỉ phi lí thuận”. Bí quá đành chêm trộm mấy bài thơ con cóc của bà xã mới vớ về tập làm, nếu anh chị thấy tạm được thì lúc nào bí bài hãy đăng, còn nếu có mùi mắm tôm thì bỏ qua cho. Sau đây bà xã tôi xin đóng góp ít món vào mục gia chánh, nếu các ái hữu phu nhân hưởng ứng thì sẽ tiếp tục gửi thêm.

PTLT: *Vì tất cả bài vở cho LT Xuân Bình Dần đã gửi đi cho nhà in, nên tôi sẽ cho đăng Thơ của Chị vào số kế tiếp. Các bài dạy nấu ăn cũng bổ-ích lắm, tôi sẽ lần lượt đăng vào LT sắp đến.*

AH Tạ Huyền, Milpitas, CA:

Về Lá Thư tôi rất mừng là “của đã trao đúng người”, là cờ đã trao đúng vị tướng thao lược tài ba. Tôi tin là Lá Thư được khởi sắc nhờ tay anh vun xới, săn sóc. Tôi rất tiếc và cũng buồn là không đóng góp được gì vì tâm thần không được sáng khoái, sức khoẻ không được dồi dào, và bận bịu về việc nhà. Mấy hàng này để anh rõ là dù vậy tôi vẫn tha thiết với tình Ái Hữu, với Lá Thư. Xin rất thành thực cảm ơn anh, và tỏ lòng cảm phục về sự tận tụy của anh với Ái Hữu và Lá Thư.

PTLT: *Xin thành thật cảm ơn Anh nhiều. Thật ra, Lá Thư có được tốt đẹp, bài vở súc-tích, ủng-hộ tài-chánh dồi-dào, là do công lao của tất cả Ái-Hữu Công-Chánh khắp nơi trên thế giới. Riêng với thâm tình Anh dành cho AHCC 10 năm nay, cũng đã góp công nhiều cho việc Lá Thư tồn tại đến ngày nay.*

AH. Lê Khắc Thí, CA:

Việc check lại AH có liên-lạc đóng tiền rất cần, chịu khó làm để đỡ tốn kém.

Tôi thiết nghĩ muôn phần ủng hộ tài chánh có kết quả để có mà tiếp tục ra Lá Thư, nên làm một bản tổng kết tài chánh năm 1985. Phần thu nên ghi những AH đã đóng góp bao nhiêu, tương trợ bao nhiêu, để thấy ai đã ủng hộ và những người chưa ủng hộ, gián tiếp nhắc họ ủng hộ, bản kê này kèm 1 bài anh kêu gọi nuôi dưỡng Lá Thư: bài vở, tiền bạc... là 2 điều thiết yếu.

PTLT: *Sẽ lập lại danh sách và sẽ cho ra bản tin như anh nói.*

AH. Khúc-Dần, Paris:

Tôi đã tiếp được tất cả các thơ anh gửi cho trong tháng Janvier 86 nói về: lá thư Xuân năm nay sẽ ra trước Tết Bình-Dần, theo thủ tục sẽ có Li-Xi ủng hộ hào hứng, sẽ trình lên LT số 36 hình ảnh các A.H. và quý Phu-Nhân, Kỷ-niệm 10 năm ngày LT. ra mắt sẽ có lễ tuyên dương công trạng những A.H. đã giúp công vào sự vững mạnh của tập thể CC. và 2 bài thơ của chị Tuấn.

PTCT: *Xin cảm ơn AH. đã lưu tâm đến LT.*

AH. Trần Văn Anh, Australia:

Còn Anh Chị độ rày ra sao? Mười mấy năm không gặp nhau, có lẽ Anh Chị cũng già đi phần nào. Tụi em thì già lắm, em năm nay tóc bạc độ phân nửa rồi. Anh Anh có mập mạp hơn ngày xưa nhưng tóc cũng đã bạc quá nửa rồi. Bao thay đổi, bao đau thương chông chất, bao oán-hơn dày-vò nhân tình, nhân nghĩa cũng không còn khi con người bận rộn chạy theo ảo-ảnh vinh-quang, nói chi đến hình hài con người.

Bên này cuộc sống của tụi em lặng lẽ, vì chỗ em ở, tuy người Việt-Nam khá nhiều, nhưng hơi xa thủ đô của Victoria. Các cháu của chúng em vẫn còn đi học tất cả.

Anh Anh em cũng vẫn còn làm cho Công Ty ASCOM như ngày mới qua.

Đôi khi nằm suy-nghĩ, nhớ lại ngày xưa, ngày xưa Hoàng Thị, mà nước mắt chảy dài, còn đâu tiếng sáo-diều vi-vu trên đồng lúa vàng khi hoàng-hôn tắt nắng, còn đâu vườn dứa quê ngoại xanh-xanh xao-xạc lá..... Mùa Hè đang hiên-ngang, rạng-rỡ trở về trên Châu Đại-dương này, chị Hiệp ơi,

*Chẳng tiếng ve kêu cũng nhớ nhà,
Chân trời trải bụi những đường xa,
Hỏi con chim nhỏ về phương ấy,
Cho gửi lòng ta đến mẹ già.*

Mẹ già và Mẹ Việt-Nam không bao giờ nhạt-phai trong tâm-tư người Việt-Nam tha-hương này. Nó hiện về trong mỗi giấc-mơ của chúng ta. Đôi khi em tự hỏi, giết người trong mộng hay để người mà mơ? Chỉ có người ly-hương như chúng ta mới thông cảm nhau trong hoàn-cảnh này. Xuân lại về làm sao gửi được tâm-tư sầu lữ-thứ về cho quê hương điều tàn này:

*Chân bước gian-nan giữa bụi đời.
Bao lần nắng trải, mấy sương phơi,
Lòng con chiều muốn về quê mẹ,
Đón cánh cò bay gửi mấy lời.*

Thôi thì chỉ còn biết đón cánh chim bạt gió, gửi thương nhớ về cho Đất mẹ ngàn dặm xa xăm.

Tuần tới đây 3-2, em sẽ trở lại làm việc, mùa Hè của tuổi học trò chấm-dứt, lại từ sáng đến chiều vát-vả, nhọc-nhàn, có khi rồi cũng quên thương nhớ, có vậy con người mới sống còn, phải không chị?

PTLT: *Tôi rất mừng là nay ở Úc đã bắt đầu có tổ-chức Đại Điện AHCC và hoạt động vui-vẻ.*

AH. Lê Trọng Bửu, New-Orleans:

Hoan nghênh LTAHCC Xuân, vừa đúng lúc. Tuy bận nhiều việc mà mấy anh lo được như thế là nhất.

Vợ con tôi kẹt VN, vừa mới được ra khỏi VN theo chương trình ODP ngày 6-2-1986. Hy vọng đến Mỹ ngày 16-1986.

PTLT: *Xin cảm ơn Anh yểm-trợ LT. Xin mừng Gia Đình Anh Chị và con cái đoàn-tụ.*

AH. Trương Như Nguyên, WA:

Phải đợi sang ảnh cho xong đã. Nay ảnh đã sang xong mới có thơ này cho anh đây.

PTLT: *Đã nhận ảnh.*

AH. Cao Minh Lý, Boston:

Nhận được Lá Thư Xuân AH. do Anh Lê Khắc Thi chuyển, xin cảm ơn Anh và Anh Lê Khắc Thi nhiều.

PTLT: *Xin cảm ơn AH đã gửi thư thăm và yểm-trợ LTAHCC.*

AH. Trần Minh Đức, Montreal:

Tôi tên là Trần Minh Đức, học trường Công-Chánh khóa 1962-1966, làm việc tại Tổng Cuộc Kiều Lộ. Tôi và gia đình vượt biên thoát hồi 1981 và cuối năm 1981 được định cư ở Canada, Montreal. Từ ngày sang đây tôi đi học cho tới nay vẫn vui với cuộc sống học trò.

Tôi xin thành thực ca ngợi thiện chí của các Ái Hữu đã giúp cho tập thể anh em Công Chánh có sợi dây liên lạc khắp năm châu, được ấm lòng trong cuộc sống tha hương nơi đất khách quê người mỗi khi nhận được tin tức anh em, bạn bè ngày xưa.

PTLT: *Xin cảm ơn AH đã gửi thư và gửi tiền yểm-trợ LT.*

AH TVT VIỆT NAM:

Tôi và anh Mã Minh vẫn còn gặp nhau đều đều trên sân tennis. Anh Nguyễn Ngọc Ẩn, Lê Thành Trinh, Lê Minh Trí tiếp tục học Anh văn với Nguyễn Xuân Phong. Anh Hoàng Đình Khôi ở không, tà tà chúa nhật hay đi nghe thuyết pháp ở Chùa Xá Lợi. Các anh Hớn, Quyên Đồng, Phùng Đức Bằng vẫn còn làm. Anh Nguyễn Tân Liễu đi làm với kiến trúc sư Nghĩa (có văn phòng thiết kế ở trụ sở Air Vietnam) Tôi cũng ít có dịp gặp anh em. Anh Diệm hình như vẫn còn ở đây.

PTLT: *Để AH hiểu thêm tình-trạng của AH bên nhà.*

