

VƯỢT TUYẾN TÌM TỰ-DO

Đồng một cảnh-ngộ, đoàn người Việt Nam chen-chúc, chật-hẹp, đồng-đảo, trên con thuyền nhỏ bé, mặt mày, hốc-hác, mệt nhọc vì thiếu ăn, thiếu uống nhiều ngày, bèn gan phán-đấu với bảo-táp mưa sa, nay đã đến bến bờ Tự-Do.

Nụ cười mừng rỡ hiện ra trong khoảnh-khắc, song khó-khăn nguy-hiểm còn nhiều. Không biết nơi đây có cho thuyền mình được tạm-trú không, lực-lượng đĩa-phương có kéo thuyền mình ra khơi làm mồi cho cá mập không, lo âu ẩn-hiện trong nụ cười méo miệng sớm tắt.

Một số đồng AHCC đã ở vào trong tình-trạng này.

Bao năm rồi, nhắc lại chuyện xưa, mình vẫn thấy rụng mình, rỏn tóc, vui buồn lẩn lộn.

Đêm đêm, giấc mộng kinh-hoàng ám-ảnh tâm-hồn hiện về, bàng hoàng, khắc-khoải.

Vậy thì, bao nhiêu ký-ức của một cuộc vượt-tuyến ngày xưa, ta hãy để vào Lá Thư 37 sắp tới, chuyện ngắn, chuyện dài.

Rồi một lần chót, ta hãy quên đi, cho đi sâu vào dĩ-vãng, để ta lập lại cuộc đời cho ta và cho con cháu ta.

AH. Trần-Sĩ-Huân đã gửi hình-ảnh “Chiếc thuyền vượt-tuyến” này và đề-nghị để vào hình bìa Lá Thư số 37, phát hành vào ngày 15-10-1986, và là một trong các đề-tài của Lá Thư 37.

Phụ-Trách Lá Thư xin cảm ơn ý-kiến của AH. Trần-Sĩ-Huân và xin mời AHCC viết bài.



Trông em như răng tre già
Mặt mày mốc thêch ruột rà cong queo
Bao năm lặn suối leo đèo
 Tay vồ cõm độn chân khoèo cù khoai
 Củ khoai cù mãi cù khoai
 Bác Hồ cười cợt chẳng hoài đến em
 Dù bên giòng suối êm đềm
 Em nghe tiếng Bác rập rền trăm năm
 Bảo bắn, bảo giết, bảo bầm
 Em đâu có biết, hầm hầm thi đua
 Tới ngày ông Thiệu ống thua
 Em liền hờ hởi đua đòi vào Nam.

Vào Nam em mới thấy
Đồng lúa rộng thênh thang
Tinh người cao chất ngắt
Em cứ hoài miên man
Rồi một ngày nắng đẹp
Em Gặp người gái Nam
Bỗng dung buồn chi lạ
Em cứ hoài thăm nghĩ
Bác Hồ dứt đời hoa

Nỗi Buồn
Người
Gái Bắc

— NGUYỄN PHẠM Rosa (New Orleans)

