

BỐN MƯƠI LĂM NĂM SAU

Cụ PHAN BỘI CHÂU

Nguyễn Kỳ Đức

Cụ Phan mất cách đây đã tròn bốn mươi lăm năm.

Cụ mất ngày 29 tháng 10 năm 1940, trong lúc còn bị thực dân Pháp giam lỏng tại Bến Ngự. Lấy khởi điểm từ năm 1885, vào tuổi 19, khi Cụ đáp lời kêu gọi Cân Vương của vua Hàm Nghi mà lập đội Sĩ Tự Cân Vương, cho đến năm Cụ mất, cuộc đời 74 năm của Cụ đã có 15 năm bị giam lỏng, 20 năm đấu tranh trong nước, 20 năm bôn ba hải ngoại. Cuộc đời Cụ đã gắn liền với cuộc kháng chiến chống Pháp của dân mình.

Cái chí cùu nước của Cụ là cái chí ghê người. Nó đã tỏ lộ từ năm Cụ lên chiến khi theo đàn anh Nghệ Tĩnh lập đảng Bình Tây ở trong xóm, rủ bạn học làm súng tre bắn hột vải để đánh Tây. Lúc đó, thực dân Pháp đang nuốt sáu tỉnh miền Nam của nước ta. Nghe đâu, cậu bé can trường hiếu cổ này đã bị thầy dạy học đánh cho một trận nện thát. Không hiểu sau này, trong hàng ngũ những người ra làm quan cho thực dân, ông thầy dạy học có được một chỗ ngồi khá giả không. Bấy giờ, con đường của thanh niên vẫn phải là con đường khoa hoạn. Đi học và ra làm quan, đây là lý tưởng. Học gì, làm quan cho ai thì có lẽ vẫn chưa được sáng tỏ, chưa đáng thành đế thi nên nhiều người còn ứ ứ. Hãy nghe chính Phan Bội Châu than thở về cái lầm lẩn khoa hoạn đó:

"*I tì lúc bấy giờ, lối học khoa cử của nhà Thanh đang sôi nổi như gió cuốn mây bay, người nước minh hắt bóng theo chân, chỉ sợ không gióng y người Tàu. Bà con ta muôn cuối mây hót gió, không thể nào không muôn con đường khoa cử. Dẫu không muôn theo thi cũn chặng có đường học nào khác mà đi...*"

"Vết nhở trong đời", như Cụ đã viết trong Ngục Trung Thư (Thư trong tù, năm 1913), là "*chỗi cùn trong nhà lại xem là của quý*" khi Cụ cũng bị thời trang bỏ buộc đến nỗi tiêu hao ngày tháng về nghiệp khoa cử gần hết nửa đời người. Phan Bội Châu hiểu thâm thấu cái vết nhở đó ngay từ mươi năm trước, khi Cụ đại dột nghĩ đến việc vận động các quan công tác với mình để đánh giặc Pháp. Nào có phải là Cụ hô đồ lý tưởng đâu. Cụ cũng đã cảm nhận kỹ lưỡng lắm vì biết là "*bọn làm quan là bọn trí não tầm thường, e khó mưu toan với họ, mà rủi việc không thành thì mình gặp họ ngay*".

Nếu cả bối mấy điều hành bẩn xú không tuân phục và ra sức phá hoại hệ thống cai trị của thực dân, hẳn là thực dân cũng phải gặp khó khăn. Nghĩ như vậy, Cụ đã ra sức vận động các quan. Cụ vất óc viết ra một cuốn sách mây muôn lời để gửi tới các quan. "*Lưu Cầu Huyết Lê Tân Thư*" được Cụ soạn ra và lèm mén ôm tới đưa các quan. Nào Công bộ, Lễ bộ, Lại bộ, rồi Đô đốc Các, v.v... đã được Cụ tới tiếp xúc và giải thích về nhu cầu tranh đấu, về cái nỗi nhớ nhức đổi chúa làm rõ; may ra có gây được xúc động chăng.

Các cụ được tiếp xúc đều khen lời nói cứng, văn viết hay và... ngâm cho ý kiến tác giả là đúng. "Nhưng, thủy chung các cụ chẳng dám nói ý mình ra sao". Chắc là Cụ Phan đã phải tốp nhiêu lời gặn hỏi, kêu gọi, và vận động các quan. Việc di chuyển khi đó cũng chẳng phải dễ và rẻ. Chẳng vậy mà trong Ngục Trung Thư, Cụ đã phải thở than:

"*Lanh quanh hết mây tháng trường nhu thế, rồi sau tôi mới biết rõ BQN cu lán kia: Minh không nhờ cây gì được mà trông. Ruột gan họ chỉ biết có sự phú quý của thân họ, của nhà họ. Trước việc thi họ chỉ ngồi ngó thành bại, sau việc thi họ lựa sống theo chiều... Tôi luồng them mình thân tri' kém sáng suốt, chẳng có tài làm tượng đá gặt đầu. Càng nghĩ càng ăn năn trước kia mình ta tưởng lợi dụng quan trường. Thiệt là bá láp*".

Đời trước làm quan cũng thế a? Cùng thời với Lưu Cầu Huyết Lê Tân Thư, Nguyễn Khuyến cũng đã phải bật bút cho chúng ta câu hỏi ai oán này.

Nói cho cùng, trong bùn đất không thiếu người nghĩa khí. Đỗ Đinh Nguyên, làm quan từ triều Tự Đức, đến chúc Ngự Sử, có Phan Đinh Phùng đã đáp lời Cần Vương mà quăng bài ngã vào rùng kháng chiến.

Người anh hùng đó đã sống và chiến đấu trong rừng đến hơi thở cuối cùng. Cụ bị kiệt sức mắc bệnh mà chết trong chiến khu. Tông Đốc Bình Định khi đó là Nguyễn Thành đã cho người vào rừng đào mộ Cụ lén, đốt thây ra tro trộn thuốc súng mà bẩn xuồng sông. Nguyễn Thành chắc không phải người sáng: Tro than đó đem về làm thuốc uống, may ra hẵn sẽ thừa hưởng được một chút đòn lược của Cụ! Không sáng nhưng để bảo, Nguyễn Thành được thực dân cát nhắc lên làm Phu Chính thay vua nhỏ tuỗi điệu động các quan. Dưới quyền quan Phu Chính đại thần này, làm sao ta không thấy rất những *tương đá rồng nột*?

Thực dân Pháp kia mà không phen gặp họan nạn sao? Sau Đệ Nhất Thế Chiến, trong khi vươn dài ra các thuộc địa, mău quốc Phú Lang Sa đã trở thành rồng ruột dưới thời Đệ Tam Cộng Hòa. Quan lại khi đó chăm chỉ vào chiến lũy Maginot, tưởng như sẽ ngăn ngừa được quân Đức Quốc Xã. Đăng sau chiến lũy, chính giới Paris chẳng ai chịu nhất trí với ai. Hiệp ước liên phòng đã ký với Ba Lan, khi Ba Lan bị Đức Quốc Xã chiếm, Pháp vẫn không nhúc nhích. Trong cái thời gọi là *hoàng kim, la Belle Epoque* đó, chẳng ai muốn chết vì Dantzig của Ba Lan hết! Quân Đức vượt qua Maginot như qua một giấc mơ, nước Pháp mới bằng hoàng thiên đê, chính phủ lui về Bordeaux và mời cha già dân tộc Pétain ra cứu nước. Pétain rá lệnh đầu hàng, bằng một thoả ước đình chiến ký với Đức!

Đầu tháng 6 năm 40, de Gaulle vừa lên Thiếu tướng, hai sao, và giữ chức Thủ trưởng Quốc Phong. 16 tháng 6 từ Luân Đôn công tác trở về Bordeaux, de Gaulle đã lập tức rời Pháp lén về Luân Đôn ngay hôm sau. Tới nơi, ông không được nghe thấy lời kêu gọi của Pétain đọc từ Bordeaux ra cho toàn thể đế quốc Pháp: "Ngày hôm nay, tôi đau buồn nói với đồng bào hãy ngừng chiến đấu..." De Gaulle không nghe được lời cao phó chính trị của Pétain, nhưng hắn đã có chủ trương. Ngày hôm sau, trên làn sóng điện của đài BBC Luân Đôn, ông kêu gọi toàn thể nước Pháp cung tiếp tục đấu tranh và chối bỏ sự đầu hàng của Pétain:

"Những người lãnh đạo quân đội Pháp từ nhiều năm nay đã thành lập một chính phủ. Chính phủ đó, viễn cờ quân đội Pháp thất trận, đã liên lạc với kẻ thù để ngừng chiến... Tôi, tướng de Gaulle, hiện đang ở Luân Đôn, tôi kêu gọi các sĩ quan và binh sĩ Pháp hiện có mặt hay sẽ tới lãnh thổ Anh, hiện có hay không có vũ khí, tôi kêu gọi các kỹ sư và công nhân chuyên môn về kỹ nghệ chiến cù hiện có mặt hay sẽ tới lãnh thổ Anh, tất cả hãy liên lạc với tôi. Dù có gì xảy ra, ngon lửa kháng chiến Pháp không thể tắt và sẽ không bao giờ tắt. Ngày mai, y như ngày hôm nay, tôi sẽ nói trên đài phát thanh Luân Đôn".

Ngày hôm sau, 19 tháng 6, de Gaulle đã nói rõ hơn một chút, nói cho hết le:

"Vào giờ phút này, moi người Pháp đều hiểu là những hình thức chính quyền bình thường đã tiêu vong.

"Trước sự hoang mang tâm thần của người Pháp, trước sự tan rã của chính quyền, bị rơi vào ách thống trị của kẻ thù, trước sự kiện không còn vận dụng được các cơ chế quốc gia, tôi, tướng de Gaulle, chiến sĩ và lãnh tụ Pháp, tôi ý thức được lâm minh lèn tiếng cho nước Pháp. Nhân danh nước Pháp, tôi long trọng tuyên bố: công dân Pháp nào còn có vũ khí đều có nhiệm vụ phải tiếp tục chiến đấu... Không thể nào để tình trạng hỗn loạn ở Bordeaux lại vượt biên được. Binh sĩ Pháp, dù ở bất cứ nơi đâu, hãy đứng dậy!"

Mẫu quốc khi đó đã bị chiếm đóng một nửa, bị kiểm soát nốt nửa kia bởi chính quyền Pétain cộng tác với giặc. Nhưng, còn các thuộc địa, còn binh lính Pháp trên các vùng Bắc Phi, Châu Phi, Châu Á? De Gaulle nghĩ đến Toàn Quyền Pháp tại Maroc, kiêm Tư Lệnh Quân Đội Pháp tại Bắc Phi, tướng Noguès... Ông tướng này điên về hời... Pétain. Chính quyền Pétain thi kêt an từ hình khiêm tốn thiêu tướng de Gaulle vô kỷ luật này.

Đọc lại diễn văn de Gaulle gói tướng Noguès, dân ta ai mà không thấy giận mình. Cứ như nghe chuyên nước ta, sau 75: "Tôi xin tự đặt dưới sự điều động của ông, hoặc để chiến đấu dưới sự chỉ huy của ông, hoặc để làm bất cứ việc gì ông thấy là cần thiết." Quan Toàn Quyền Noguès trả lời bằng một sự im lặng miệt thị. Một thiêu tướng mà cũng dòi! Tướng đà của Tây không nhúng lắc đâu mà còn biết ngó nghiêng khinh bi?

Không riêng gì Noguès, rất nhiều chánh khách, lãnh tu và tướng tá Pháp khi đó đã không đáp lời kêu gọi kháng chiến của de Gaulle. Họ còn có được một cái lý chính thống rất tiên: theo de Gaulle là người lai chí thi thương cấp là Pétain. Tám mươi năm sau những vụ đột biến tại Hué, khi Vua ta thành bù nhìn, quan ta thành tay sai và viên cờ trung với vua để làm việc phản quốc thì người Pháp cũng gấp tình trạng tương tự.

Hoàng Cao Khải cũng viện cớ phai trung với vua mà về với Pháp, Tôn Tho Tường cũng vậy. Những Noguès, Decoux, Mittelhausen hay Darlan cũng vậy. Lấy cớ tuân lệnh một chính quyền đã đầu hàng, đã rã nát, họ đã thành kè chông lại kháng chiến của dân Pháp.

Đây là vào buổi đầu; qua hồi kháng chiến, de Gaulle cũng nhiều phen dở khóc dở cười. Roosevelt của Mỹ khi đó chẳng hay biết gì nhiều về ông tướng hai sao này. Chung quanh Tổng Thống Mỹ khi đó, bộ tham mưu hầu hết đều là những người có ác cảm với tính chất quốc gia cực đoan của de Gaulle, hoặc chỉ nhìn thấy những ngôi sao sáng ở tầng lớp cũ. Lá bài của họ là những thành phần tương tá già nua lão thori, những Darlan phản trác, Giraud bất định... Và đặc biệt, Mỹ muốn giải quyết vấn đề chiến tranh theo quan điểm của Mỹ, nước Pháp khi đó coi như không còn. Và cũng chẳng có thẩm quyền gì để lên tiếng. Từ việc chiến tranh đến việc xây dựng, mọi việc đều được tính toán ở đâu đó, ngoài sự tham dự của de Gaulle. De Gaulle, đối với hầu hết lãnh đạo Hoa Kỳ thời đó, chỉ là người làm rộn rã hoạch lớn của họ.

Nhưng, de Gaulle còn có khả năng chiến, và lực lượng nội địa của ông ngày một lớn mạnh. Ông cũng còn có những người sĩ quan trẻ dám theo ông làm việc lịch sử. Đại úy Hautecloque, sau này thành thống chế Leclerc, đã thắng nhiều trận oanh liệt, tạo thế mạnh cho ông. Ngày giải phóng nước Pháp, ông trở thành anh hùng dân tộc.

Ông may mắn hon Cu Phan của chúng ta rất nhiều. Dù mất chính quyền, ông cũng vẫn bị đảo chính, ngay trong giai đoạn lưu vong! Dù chỉ được sự công tác của một số người trẻ, rất hiềm nhũng nhân vật tên tuổi của Đề Tam Cộng Hòa, ông cũng vẫn bị chính những lãnh tụ chính trị Pháp khác tấn công sau lưng hay gian manh tìm cách thỏa hiệp riêng với ngoại bang để tìm thế tiêu diệt ông. Dù được Winston Churchill hết lòng giúp đỡ, ông cũng gặp rất nhiều khốn đốn với Roosevelt, một Tổng Thống thiếu minh mẫn vào lúc phải thực sự sáng suốt nhất. Dù vậy, ông không bị đồng minh bỏ tù và cũng không bị một thứ Hồ Chí Minh bán đứng như Cu Phan đã bị. Ông khởi sự trễ hơn Cụ, năm 49 tuổi, và thành công sớm hơn để trở thành người xây dựng nền móng cho Đệ Ngũ Cộng Hòa Pháp ngày hôm nay.



Trong khi đó, Cụ Phan năm xuống đã 45 năm rồi, chúng ta vẫn lao đao về cảnh nước nhà không chủ quyền, dân tình không tự do vì lũ con em của Hồ.

Nhà Cụ Phan, theo như chính Cụ viết từ Bên Ngữ cho hai con trai để nói về Cụ Bà sấp mặt: “chỉ có bốn tám
phên tre suông, chẳng bao giờ chưa gạo tối hai ngày”. Ấy vậy mà
lại là nơi lai vãng của khách hảo kiệt sơn lâm. Vốn là nhà dạy
hoc, học trò chỉ đến học nhà ngoài. Bên trong, toàn là
khách lạ đến mưu việc khác hơn là việc học. “Các ông đồ
nhо trong xóm gấp lúc đi ngang chợt ngó thấy như thế đều lắc đầu le
lưỡi. Đến dỗi lão sau các ông không dám day mà ngó vào nhà ta
nữa”. Thời đó, sĩ khí của các ông đồ đã suy đổi đến như vậy
sao? Cụ Phan biết vậy mà vẫn cố. Trong đám ban bè mưu
đỗ đại cuộc, có người đã thực tế khuyên Cụ:

“Phải hiểu dân trí và tập quán của dân nước nhà, không thể
bắt chước làm theo châu Âu được. Bon ta muốn có cách kêu gọi
nhân tâm cho dễ, nếu không muốn tiếng phò vua giúp chúa thì
những nhà sang họ ló kia, ai chịu phụ họa theo mình”.

Để chỉ có sự phụ họa của bọn nhà sang họ lớn, Cụ Phan
đã phải bầm bung nghe theo mà đi tìm dòng dõi của
Hoàng Tử Cảnh là Kỳ Ngoại Hầu Cường Đế và lập lên
làm hối chủ.

“Than ôi tri dân chưa mờ, thời cũ chưa chưa...” Đây là lời
than của Cụ về giải pháp danh chính ngôn thuận này.

Thời đó, dân trí chưa mờ, tượng đá chưa biết gật đầu, nhưng còn dân khí nên ta mới còn đến ngày nay. Thời nay,
tri dân đã mờ chua, và dân khí thì sao? Điều này, có lẽ nên
về hỏi thằng nhũng người đang kháng chiến ở trong nước
thì hon. 45 năm sau Cụ Phan, bài học kiên trì của Cụ vẫn
phải có người noi theo. Thêm vào đó, dù biết được lòn đường
khuya phải cõi soi nhu Cụ đã dạy, ta nên soi tõ những chông
gai mà đi tới hơn là soi vào những hốc tối của hòn người.
Nếu không, làm sao ta biết mở miệng cuối tan cuộc oán thù như
Cụ?



(Chuyện Phiếm Na-Uy... Tiếp trang 58)

Thành-thứ ra tao thấy, nhìn chung về cách hóa minh vào
xã-hội mà minh đang sống, điều quan-trọng nhứt là cái cách
minh nhìn hoan-cảnh của minh, cái quan-niệm sống của minh.
Vui hay không vui, tốt hay không tốt, thỏa-mản hay bất-mản
gì gì trước hết cũng tự ở minh cái đã. Tao lấy thí-dụ ở câu
máu người na-uy hay nói vào tháng chạp, lúc sắp đến ngày
đông-chí (đêm dài nhất, ngày ngắn nhất): "Trời còn tối trong
nhiều tháng nữa". Minh cũng có thể nói thế này: "Chỉ vài tháng
nữa là trời sáng ra nhiều hơn rồi". Ý thi cũng vậy thôi,
nhưng mày có đồng-ý là câu sau có vẻ "vui" hơn câu trước không?

Để kết-thúc thơ này, tao kê mày nghe chuyện vợ chồng
thắng T. mấy tháng trước có điện-thoại qua thăm vợ chồng tao.
Tui tao rật cảm động khi vợ chồng nó lo cho tụi tao, bảo tụi
tao qua Mỹ sống đi, vì lá thơ của anh bạn cũng ở Na-uy này
gởi cho LTCC, kể khổ. Tao có giải-thích cho vợ-chồng thắng
T. là anh bạn của chúng ta không may gặp hoan-cảnh gia-đinh
éo-le nên sinh ra yếm-thể. Thật ra thi đồi sống ở đây cũng
đâu có đèn đài nào! Có chắc gì tao qua bên đó với tụi mày
rồi tao sẽ khá hơn bây giờ hay là ngược lại? Tao sợ nhất là
cảnh đứng núi này trông núi nọ. Cứ cho là cuộc sống ở Na-uy
này cũng tốt đi. Có sao đâu? Cứ tin như vậy đi! Cho nó vui.

Thân mến,

NGUYỄN HƯƠNG-HỮU

