

báo Văn-Nghệ nói trên.

Bởi vậy làm sao khuyễn khích các nữ AHCC viết bài. Nếu đã có Nữ AHCC viết bài, thì bạn của Nữ AHCC thích đọc bài, tự nhiên LTAHCC được đặt vào vị-trí xứng-đáng trong tủ-sách Gia-đình, và tất nhiên LT sẽ được yểm-trợ tinh-thần cũng như vật chất.

13.- Hình ảnh AH để vào Lá Thư

Lá thư thỉnh-thoảng cách nhau vài trang nên có hình-ảnh của Nam Nữ AH, con cái của Nam Nữ AH, ông bà thân sinh của Nam Nữ AH. Hình-ảnh làm cho Lá Thư sống-động, và thêm hấp-dẫn.

14.- Kết-Luận:

Hiện nay, tôi để từ 3 đến 4 giờ để lo cho LT mỗi ngày. Có khi công việc giao-dịch với nhà in, tôi phải làm luôn cả thú bảy và chủ-nhật, đôi khi phải xin nghỉ 1 ngày thường để lo cho LT, khi gấp công-việc khẩn-cấp. Có lẽ vì cần chỉnh-đốn lại lề-lối làm việc cho hữu-hiệu, nên tôi có thể dùng nhiều thời giờ hơn thuở ban đầu.

Sau này, LT chạy quen dần, có lẽ công-việc sẽ dễ-dàng và ít tốn công hơn.

Ngày nào Phụ-trách LT “mệt-mè” vì LT, tôi sẽ bắt chước Khổng Minh trong truyện Tàu Tam Quốc. Khổng Minh đi cùng khắp thiên hạ tìm cho ra Hàn Tín phong làm Đại-Tướng Nguyên-Soái đôn-đốc Ba Quân. Tôi khỏi phải tốn thì giờ nhiều trong công-việc tìm người Phụ-Trách Lá Thư.

Người này tài ba thao lược chẳng thua kém gì Hàn Tín, tôi chỉ cần đi trong một đường bán kính 100 dặm là tìm được ngay.

Đó bạn là ai ?



Hoa Thơ: “Đời Đạo Song Tu”

của Chị Nguyễn Hữu Tuân, đăng ở Lá Thư 35



Nhớ Cố Hương

Nữ AH. Lương Sĩ Phu
Biệt-danh Thu-Nga

Xa cách quê nhà luống nhớ thương
Canh thâu trằn trọc nghĩ trăm đường
Thương non thương nước thương lảng miêu
Nhớ cảnh nhớ người nhớ khói hương
Hồng linh sảng sờ lòng huyền tiếc
Lam Giang lơ lửng dạ còn vương
Ai về cho nhấn người bên ấy!
Thơ gửi tình ta viết mấy chương.



Hoa Thơ:

(Thân tặng các bạn đồng môn khóa 1942,
Công Chánh Hà Nội)

- “Đời đạo sống tu” đậm nét thương,
- Khen ai gương mẫu biết bao đường !
- Khuê Nhữ tan tác trong mây khói,
- Anh Chị thương tình nhớ niệm hương.
- Hào khí anh em còn sống mạnh
- Hồn thiêng sông núi vẫn tư vương !
- Mỗi năm đều nhớ ngày sum họp,
- Nhắc mãi đồng môn, đọc cả chương. (l)

Hương Quang
(Ái-Hữu Nguyễn Văn Thủ Ông)

(l). Từ 1975 đến 1984 (tôi bay qua Bangkok tháng 4-85), trong tháng 6 mỗi năm đều có tổ chức bữa tiệc Kỷ niệm ngày ra trường 1942. Năm 1982, cố bạn Nhữ đọc cả “chương” dài, nhắc lại lý-lịch các bạn đồng môn, người còn kẽm, không thiếu một ai. Thật vui mà cũng thật cảm động.