

Thư Tín Ái Hữu

- AH. Nguyễn thành Lâm (Louisana) Xin gửi kèm đây một bài văn và một bài thơ. Nếu thay tiên, thì xin anh cho đăng vào LTCC. Xin dê bút hiệu.
- BBT. Đã đăng ở LTCC kỳ này.
- AH. Trần sĩ Huân (CA) Tôi đọc báo thịnh thoảng có bài nào hay tôi thường chuyên cho các ban khác xem. Nay có bài "Đầu thai kiếp nào" rất có ý nghĩa, có thể giúp cho độc giả có dịp hiểu về công cuộc kháng chiến qua lịch sử VN để mà uộc định nhưng khó khăn trong hiện tại.
Tôi đã cắt bài đó in thành khổ LTAHCC để tùy anh xét cho in thẳng ra hoặc sắp chủ lai tùy anh.
- BBT. Bài ấy đã được đăng vào LT này. Xin cảm ơn AH.
- AH. Lê Minh Trí (Việtnam) Thủ anh gửi từ tháng 5, thế mà tôi nhận được vào đầu tháng 10 này. Lúc này thủ tú tu ngoại quốc về bắt thường làm, thủ của anh Banh gửi tôi để ngày tháng 5/85 thì đến vào cuối tháng 9, còn thủ của con tôi cái đẻ tháng 6 thì tôi vẫn đầu tháng 9 trong lúc thủ tháng 5 thì mình lại nhận được vào tháng 10. Nhưng thủ nào nhanh nhất cũng phải mất hai tháng rưỡi. Nhưng nghe nói thủ tú VN qua Mỹ thì lại nhanh (khoảng 20 ngày).
Gia đình tôi rất cảm ơn anh chí rất sô sắng trong việc liên lạc và phối hợp với anh Banh để lập hồ sơ bộ túc cho hồ sơ của gia đình tôi, hầu xin Bangkok sớm cấp



Lời cho hồ sơ xin đoàn tụ của gia đình tôi.
Hiện nay việc xin ra di cư trật tự (ODP) để đoàn tụ gia đình cũng bấp bênh lắm. May mắn qua nhà nuoc VN đã tạm ngừng cấp xuất cảnh viên lý là phía VN đã cấp rất nhiều xuất cảnh mà phía Mỹ thi không giải quyết kịp và có ý trì trệ. Có lẽ vì 2 bên không đồng ý nhau về đổi tuong duoc ra di thê thôi.
Chúng tôi cũng mong hai bên sẽ sớm thoả thuận và Nhà nuoc VN sẽ xét lại và cấp lại xuất cảnh. Nhưng có điều chắc là việc ra di sau này sẽ bị giới hạn nhiều. Vì vậy mà mình phải cố gắng có đầy đủ giấy tờ cả phía VN lẫn phía Mỹ để khi đem hồ sơ mình xét lại thì hồ sơ mình được ưu tiên nhiều hơn.
Có lẽ từ đây về sau chắc gia đình tôi còn phải phiên anh nua, vì sự liên lạc xa xôi, nên tôi có bao con tôi có gì cần đến bác Hiệp, bác Banh thì xin phép hỏi ý kiến các bác để nhờ các bác giúp đỡ.
Hiện nay gia đình của tôi chỉ trồng cây vào con tôi, nhưng vì nó còn nhỏ; vậy gia đình tôi xin anh chí thường gia đình mà chỉ bao dùm cháu. Gia đình tôi rất mang ơn anh chí.
Ít hàng thăm anh chí, và cầu chúc anh chí và các cháu mạnh giỏi và may mắn.

T.B. Anh Banh có gửi cho tôi một ban hồ sơ mà nhờ sự phối hợp của anh; mà anh đã lập và gửi qua Bangkok.

BBT. Được thu AH muôn nhở anh Banh và tôi lo liệu giấy tờ để xin đoàn tụ cho AH, chúng tôi đã sô sắng làm ngay và như AH rõ, ban sao đã có gởi đến tay AH.
Mong AH sớm toàn nguyên. Đã có thư riêng cho AH.



H. Truong Thành Khan (Pháp) Được thợ anh vua
rồi, mừng lắm. Xin cảm ơn anh nhiều. Trong thơ anh
cố nhắc đến người bạn trăm năm của tôi mà anh còn
nhỏ, nhưng rất tiếc đã mẫn phân năm ngoài. Chúng
tôi bên này có chuyên cáo phó tin cho anh em, bà con
bên Mỹ biết qua LTAHCC.

Anh có đề nghị tôi đóng góp với LTAHCC chính
dó là điều rất hay và tôi cũng lấy làm thích thú, nhất
là có dịp trao đổi tin tức cùng anh em đã bao năm xa
cách. Lúc mới sang Pháp, còn rảnh, tôi có công tác
với vài tạp chí Công Giáo Huê Kỳ. Nhưng nay thú
thật cùng anh, khó quá vì hoàn cảnh của tôi bây giờ
không giống như ba năm về trước. Trọng tâm công
tác của tôi nay là hoạt động Công Giáo trên bình diện
quốc tế đòi hỏi tôi phải di rất nhiều. Như năm 1983
tôi qua Mỹ, hoạt động tại Orange, San Diego trong
tiểu bang California trong thời gian hơn một tháng,
sau đó thêm một tháng nữa sang Houston (Texas),
Fort Walton Beach và Orlando (Florida). Lúc trở về
Pháp không bao lâu lại đi nhiều nước Âu châu
(Belgique, Italie, Espagne, Portugal v.v....). Vừa rồi
tôi sang Đan Mạch công tác một tháng rồi rồi ở Đức
nửa tháng nữa. Lê ra cuối tháng này phải sang Anh
nhưng tại Pháp cần hơn, dành phải ở nhà. Kể ra đi
nhiều cũng lầm chuyên hay có thể chia xe với bà con
nhưng phải có thời giờ ngồi lại rồi mới có thể viết
cho ra hồn. Mong anh thông cảm.

Theo chương trình năm tôi tôi sẽ đi Canada rồi xuống
Mỹ, chưa biết trước là trong thời gian bao lâu.
Bây lối xin chúc anh chị và hết thảy quý anh ở vùng
Bắc Cali (Sacramento, San Jose, San Francisco)
được bình yên sức khỏe và gặp nhiều điều may mắn.

Thân mến kính chào anh chị.

BT. Rất cảm ơn AH đã viết thư cho LTCC. Càng có tuổi,
mà hoạt động còn hăng say, sức khỏe của AH chắc
sẽ còn được dài dìu. Tôi nhớ cách đây 30 năm về



trước, khi AH còn làm Trưởng Ty Công Chánh Nha
Trang, với một chiếc xe jeep màu đỏ đậm, AH đã
suốt ngày di công trường hết Bắc đến Nam, hết Văn
Gia đến Ba Ngòi, chưa kể hội họp suốt ngày thâu đêm
trong thời kỳ ông Trần văn Nam làm Trưởng khu
Công Chánh Nha trang và AH Nguyên mạnh Hoàn
làm Trưởng Ty Dụng Cụ Nha trang.

Xin đề cao hoạt động của AH và xin AH thịnh thoảng
viết cho LT vài dòng để nhớ lại người cũ năm xưa.

Chi Chi Thành Đức (Virginia) Chúng tôi có nhân được
check do anh Hoàng chuyên qua. Chúng tôi vô cùng
cảm xúc, và chân thành cảm ơn Anh cùng các Anh ô
Sacramento mặc dù xa xôi vẫn không quên người
bạn AH vẫn số.

BBT. Một lần nữa xin chia buồn với chị và gia đình chị.
Cầu chúc chị can đảm để vượt qua các khó khăn, trồ
ngại trong lúc này.

AH. Nguyên Thiệp (CA) Đáp lời kêu gọi của anh trên lá
thờ để ngày 10/19/85 tôi xin “số khói” gọi anh một
bài luóm lát. Tôi hứa sẽ gửi thêm 2 bài nữa, một bài
về San Francisco, và một bài thơ về AHCC họp mặt.

BBT. Xin cảm ơn AH nhiều lắm. Nhưng bài của AH từ
ngắn một trang đến 5, 6 trang hay nhiều đến 7, 8
trang; nói lên cảm nghĩ của mình về cuộc sống ở quốc
ng외, các suy tư ở quá khứ hay các định hình về tương
lai, đề tài dàn di, đa số AH đề đọc, đề cam, thì rất
được AH gán hoan nghênh.

Trong LT kỳ này, có một số AH cao niên đã đóng góp
bài vở.

Vì được biết AH rất sô sắng với LT, nên BBT xin
AH biên thủ kêu gọi đến các AH trẻ tuổi đóng góp bài
vở, như vậy LT chan hoà được các luâ tuổi, ngoài
chín chắn của tuổi già, còn thêm vui nhộn của tuổi trẻ.

AH. Bùi Hap (CA) Cám ơn anh về lời chúc con dâu chúng
tôi trong dịp cuối sắp tới. Lá thư số 33 chưa thấy ra
đời. Trước đó theo lời yêu cầu của anh Hùng, tôi có
gửi lên 5 bài tết ca, vừa tùy bút, vừa phiếm luân, vừa
hồi ký. Xin anh liên lạc với anh Hùng để xem có dùng



được nhưng bài nào còn lại chưa đăng trên số báo 33, Sau đó, nếu anh còn cần nữa, tôi sẽ xin gửi thêm. Số báo tôi vào dịp Tết, có lẽ cũng nên có một vài bài về Tết cho nó thêm chút đặc sắc của dân tộc tính về Tết. LA mây ngày qua đã thay đổi mát và trở lạnh. Rất dễ chịu. Trên Sacramento chắc phải lạnh hơn nhiều. Xin có lời thăm tất cả các anh em trên đó.

BBT. Xin cảm ơn AH đã đóng góp cho LT. Một bài phiêm luân do AH viết đã đăng ở LT số này.
Mong AH gửi tiếp bài vở cho số tới.

AH. Khúc Đan (Pháp) Tôi xin gửi kèm theo đây bài viết về một công tác kỳ di ở Paris để anh xem có thể đăng trên LTAHCC ra mắt vào dịp Tết sắp tới.
Nếu đề tài không đáng đăng thì xin anh bỏ đi.
Tôi cố sức tìm các tài liệu ở trời Âu kha dĩ mua vui
cho các AH ở phương xa không có dịp qua Âu Châu
mà biết được đời sống của các đồng nghiệp cũ lưu lạc
ở nơi xa xăm này.

Cầu mong LTAHCC trao đổi tôn và chúc anh cùng
baob quyền vui mạnh.

TB. Tôi có gửi thêm một hình cột cầu Pont neuf có
các giò chỉ rõ ràng để anh xem và cả làn vải đường
bao phủ các cuốn câu để biết họ bao phủ ra sao.
Cuối tháng Octobre vừa rồi tôi được tiếp AH Ái Văn
đi qua Pháp. Vì thời giờ rất eo hẹp của Ái Văn, nên
tôi chỉ mới được ba AH Phan v. Lâm, Trưởng Nhu
Bích và Lê Ngọc Thạch ở gần nhà tôi ăn cơm thường,
trò chuyện xa gần một buổi trưa. Anh em đã xa cách
nhau hơn 10 năm nên ai nấy đều vui vẻ, ân cần và
thắm thiết.

BBT. Xin cảm ơn AH. nhiều. Bài của AH đã đăng trong LT
kỳ này.
Mong rằng trong số tới xin AH nhắc dùm các AH
Phan Ngọc Xuyên, Phan Văn Lâm, Lê Ngọc Thạch,

Cao Tân Tài viết dùm vài bài, ngắn ngắt cũng được,
để góp vào LT cho AH xa gần đọc cho biết cuộc sống
ở Pháp.

Mỗi dây, báo chí có đề cập một khía cạnh của Thủ
Đô Ba Lê, và đề cao những câu tiêu di chuyên được,
đặt ra tại các lễ đường. Các câu tiêu này rất sạch sẽ,
tiền nghi, có nước nóng, nước lạnh, điều khiển bằng
hệ thống điện tử. Một bà nghị viên Đô Thành Sacra-
mento cùng với một số chuyên viên Công Chánh, đã
qua Ba lê nghiên cứu để đặt câu tiêu ở các lễ đường
Sacramento. Xem chúng như không được dân chúng
ở Sacramento hoan nghênh lắm. vì ở Sacramento,
cũng như ở Huê Kỳ, tiêm xăng nào, công ôc nào cũng
có Rest room rất tiện nghi.

AH. Trần hồn Minh (Canada) Kính gửi AH Bùu Hiệp và
Lê khắc Thi.

Đọc thử hai anh cho hay LTAHCC số 34 sắp ra mắt
vào khoảng Tết Âm Lịch này nếu không có gì trò
ngai và 2 anh có nhã ý xin tôi viết vài giòng để tài nào
cũng được. Thuở già tôi chưa viết bài đăng báo song
vì muôn gop chút ý kiến về sự sinh hoạt và mong
tương của anh chị em chúng ta nói hai ngoại nên tôi
xin man phép viết vài hàng nói lên sự cố gắng của
đồng bào tí nan trong công việc làm hằng ngày hâu
tạo sự sống hằng ngày để chờ ngày thanh bình trở về
quê hương ta. Nơi một xứ lạnh lẽo như Canada, thời
tiết thay đổi bất thường nên phân đồng đồng bào VN
thường hay sang Mỹ để tránh mùa đông Canada.
Chính tôi cũng không ngờ tuổi này (75) mà còn
đủ sức khỏe để hàn huyên cùng các anh.

Năm nay mùa đông bắt đầu ngày 9-11-85 sớm hơn
năm rồi 4 ngày (13-11-84). Đêm 9-11 tuyệt bắt đầu
rời, trong nhà nhỏ có lò sưởi nên âm cúng, ngoài thì
tuyệt rời càng lúc càng nhiều. Gió rít lên như



người cầm còi lệnh giám thị trận đấu bóng tròn bên nhà lúc xưa. Cây cối đều trơ trọi lá xanh, lá vàng, lá đỏ rụng đầy sân bên trên phủ lớp tuyết trắng. Cảnh vật ráo buôn tham và nhất là đối với chúng ta là những kẽ ly hương. Ngôi dò mà trí óc vẫn mê man toàn là những chuyên chǎng vui gì, nghĩ đến những người thân yêu trong gia đình mình còn kẹt lại trong địa ngục đó. Vì thiêú phuông tiên chạy chot lo giây xuất canh, mong chờ chúng ta gởi giây bao đam vê dăng khän gói lên đường.

Phản lõn gia đình bên nhà đều thiêu trúoc, hut sau. Nhưng bạn bè đã di cai tạo chùa được thả tù do, còn phải chạy vay muón bè ban dăng xin phép di nuôi cha chồng, con mồi khi được tin cho phép di thăm. Khi bọn chúng vào Nam thì đã vó vết sach ráo nhà cửa, xe cô dô đặc tịch thâu tất ca, đuổi người trong gia đình phải di sinh sống vùng kinh tế mới, hoặc tù đầy. Ai bắt tuân linh chúng, thì bị thí cho một viên keo đong kết liêu cuộc đời khói lo chạy ăn mỗi ngày. Thiếu ăn, thiếu mặc, đau ôm thiêu thuốc men. Tre em, con cháu chúng ta bị lén án là dân Nguy không được thâu vào các trướng của đang còn phải di lao động hằng ngày. Vì không chịu nội sự đàn áp vô nhân đạo của bọn vô học thuc nên ca triệu người đã liêu chêt ra đi. Gần 600.000 người đã làm mồi cho biển và bọn cướp bóc Thái Lan ác độc hâm hiếp phu nữ và quăng thây gia đình xuống biển nhân chìm ghe đê phi tang. Chúng ta may lăm được sống sót và đưa vào nhung nước tu do. Thật là một sụp đổ rất nhanh chóng, quá tàn khốc, hâu qua quá đau đớn cho moi người Việt. Chúng ta hy vọng tro vê quê nhà trong ngày gần đây



mà cũng có thể phai cho đến nhiều năm nữa tuỳ theo sự biến chuyển tình hình thế giới nhưng nhất định mình sẽ có ngày về. Không là không tội tình gì mà cả triệu người Việt phải sống lang thang, sống như tù biệt xứ cho đến đời tàn. Từ xưa đến nay không bao giờ cho rằng "Tư sản" là cái tội, thế mà bọn sâu bọ làm người cho rằng cái khôn lanh của chúng ta hồn bọn họ nên gán cho ta là Tư Sản đầy chúng ta đã từ cài tạo và vùng kinh tế mới, chẳng khác nào là tù khổ sai chung thân.

Nhưng tạo hoá sanh ra con người phải tuân lệnh thăng trầm như lịch sử đã cho ta thấy cái gì có len thì phải có xuông và trái lại đó là luật đào thải không có gì mà tồn tại mãi trên đời này. Trong đời sống riêng mình làm ăn cũng có lúc thanh, lúc suy. Nhưng để quốc đã thông trị thế giới từ ngàn năm xưa cũng đã lăn lượt sụp đổ như lịch sử đã cho ta thấy nước Anh, nước Pháp đã một thời gian thống trị các thuộc địa rồi một sđm một chiêu cũng phải trả tự do lại hết, khăn gói lên đường về xứ.

Hiện đê quốc Nga và Mỹ đang lên và đang tranh dành nhau đô hộ thế giới. Chắc chắn một ngày nào đó, họ cũng phải sụp đổ cả đên đan em, dựa thê lực của họ, múa hát, dày dọa chúng ta chắc cũng phải cùng chung số phận.

Ngày hội hưởng dân Việt minh là phải có nhưng hiện không biết trước là ngày nào, còn lâu hay mau. Cũng có thể trong một ngày gần đây nếu thành công trong sự nỗi dậy chống cộng và lật đổ chế độ.

Chúng ta nên đặt hy vọng vào sựutherford thuyết giữa Nga và Mỹ để hy vọng sắp lại bàn cờ thế giới và hết CS ở VN vì đối với một đồi phuông vô lưỡng tâm như



ho thì thường thuyết chí để phia phinh. Nhưng hiệp định ký kết đâu có được họ nghiêm chỉnh thi hành. Nói một dằng làm một ngả đó là phong tục của họ xưa nay ai lại chẳng biết. Câu xin ơn trên che chở cho VN ta được som thanh bình đãng trờ về gấp lai nhưng người thân yêu chúng ta.

Thân ái chào các anh chị em
H.M.

Tin giờ chót: Tôi vua duoc gặp anh Huỳnh Tân Tâm (Trưởng sở Kế toán TNKL hôm ngày 27-6-85 tại Montréal) đoàn tụ gia đình. Anh Tâm nhớ hai bạn thông báo cho ông Nguyên xuân Mông, Tôn thất Toai, Lê văn Xây, Bùu Cỏ nêu có tiên xin ghi tên anh và địa chỉ trong tờ AHCC kỳ này.

Địa chỉ anh Huỳnh Tân Tâm
3450 Place Decelles 20 Montréal
C.P.H3 S1 X4 - Tel (514) 731-6051

BBT. Xin cảm ơn AH rất nhiều. Đãほn 10 năm, nay mới thấy được thư viết của AH. Anh em làm việc ở Bộ Công Chánh, Tổng nhà Kiều Lộ người nào cũng đều có nhiều cam tình với AH. Mỗi lần thăng trát thăng ngạch, đều được AH gọi điện thoại cho biết trước khi gọi ban quay roneo đến văn phòng. Đọc thư của AH, nhìn thấy cảnh tuyệt vời và lá vàng rơi, nổi cảm nghĩ của một người lớn tuổi sống xa quê hương, chạnh nhớ nỗi co cục của đồng bào ruột thịt mình, nhưng cảnh tim từ do trên biển cả mênh mông, tất cả AH bốn phương đều cam thông với ý nghĩ của AH.
Xuân Bính Dần này, AH Trần văn Anh o Australia, Nguyên long Tiết ở VA., Lê ngoc Thach ở Pháp, Nguyên văn Banh ở Louisiana và nhiều AH khác sẽ nhắc đến AH. Có lẽ AH sẽ "nhạy mũi" nhiều lần vì có người nhắc đến tên mình.

AH. Hoàng minh Mân (Canada) Nhận được thông điệp anh gửi cho các AH nói về LTAHCC số 33 và 34 do

AH Lê Mông Hùng phụ trách sắp sửa phát hành; anh có hỏi thăm riêng tôi và yêu cầu viết một bài nói chuyện về Canada. Tôi cảm ơn anh đã nghĩ tôi tôi. Về phần tôi thì làm sao quên được anh luôn luôn hoạt động giúp lá thu và thường có tên trên đó. Nói về Canada thì cũng không có gì đặc sắc, vì cùng ở Bắc Mỹ ca, nên cái gì phong cảnh, tập tục, và dân tộc các sắc đều gần nhau. Nói ra chỉ để mở rộng sự hiểu biết hay mua vui mà thôi. Các nước tôi muôn quý bạn đề cập tới trên lá thu là nét sống, nhất là đời sống về tinh thần của chúng ta, cũng như của quý vị đồng hương đang chân ướt, chân ráo lưu lạc ở xứ người. Kể từ ngày quốc nạn, chúng ta đã rời bỏ quê hương bắt chấp hiềm nguy ra đi để tìm tự do, kể trước người sau tiếp tục được thành công, kê sô có hàng trên triều người chúng ta đã tìm được tự do và đổi sống vật chất cùng tam ổn định được phân nào. Nhưng về định hướng cho mai sau chúng ta còn hoang mang chưa đề cập tới. Chúng ta có thể quên hồn quê hương hiện đang đau khổ để gắng sức làm việc vui đời sống mới. Để cứu quốc, phong trào kháng chiến đã nỗi lên mạnh mẽ và được hưởng ứng nhiều nhưng phải có trí sát đá, lòng qua cam mồi theo được. Chúng ta không làm chính trị vì hiên nay không hợp thời. Không lẽ chúng ta cứ tiếp tục sống vật vờ, không định hướng cho tương lai, nâng cao tinh thần không để cho đổi sống theo ngày tháng trời qua đi vào chỗ truy lạc. Tuy chúng ta có nghĩ tới đổi sống thiêu thôn của đồng bào ở quê hương mà thôi thường gọi tiên, vật dụng về giúp đỡ cho thân nhân hay ban hữu. Việc đó rất hay nhưng cũng chỉ là tạm thời, không đi tới đâu cả. Chúng ta cần nghĩ tới tương lai ngay của chúng ta để đồng tâm định hướng, xây dựng nền sống tinh thần theo nền đạo đức cổ truyền của chúng ta. Theo nhận xét của tôi, ở Canada chỉ có các ban thanh niên ở lứa tuổi tu 20 đến 50 mặc dù có biết ít nhiều tiếng Anh hay Pháp cũng đều dễ dàng thành công trong việc lập nghiệp. Còn từ trên 50 thì



lân lân dâ thấy khó khăn vì sức khỏe, cho tới 65, 70 thì dành sống yết vò trong phố con cháu nuôi dưỡng hay chánh phu tro cắp. Trở lại lợp tuổi dưới 20 là thời kỳ quan trọng để chuẩn bị vào đối thi lai hoàn toàn lạc lõng, du học theo cách sống buông thả ở chung quanh. Vì cha mẹ còn bận rộn về công việc làm ăn, không dây dưa chăm nom chu đáo cho các cháu, để mặc các cháu tự trưởng thành học hỏi theo tiếng ban xứ cho kịp chúng bạn. Như vậy tiếng Việt và quốc ngữ dành bỏ quên, đồng thời mặt luon cả nện luân lý cổ truyền tinh hoa của đất nước. Để bồi dưỡng giáo dục cho các cháu, có thể nhờ các ban cao niên mở các lớp học Việt Ngữ và văn hóa, lịch sử, luân lý triết lý v.v... lân lân từ lớp mồ lóng cho hết nền tiêu học. Lớp sẽ bành trướng từ một vài gia đình ban đầu ra khu phô, thôn xã, quận huyện và tỉnh. Tôi tin chắc các vị cao niên không nỡ từ chối cái nhiệm vụ chót giáo hoá các cháu.

Tôi xin trình bày với anh và các bạn phu trách LTAHCC vài ý kiến thô thiển trên đây mà các ban chắc đã biết rõ từ lâu, nhưng chưa có dịp để thực hành. Đến nay có lẽ là lúc thuận tiện mà chúng ta có lẽ nên nêu lên trong phạm vi AHCC. Nếu có thể được thì tôi nghĩ sẽ hay cho tương lai con cháu của chúng ta và hiện nay các đồng bào quốc nội không còn nghĩ là chúng ta đã chạy theo văn minh vật chất mà quên hồn Tô Quốc.

Chúc anh và quý ban cùng bao quyền vui mạnh và thành công.

BBT. Rất cảm ơn các ý kiến của AH đề ra trong thư này. Các AH Nguyễn mạnh Hoàn, Luồng sĩ Phu v.v... cũng xấp xỉ với tuổi của AH, khoảng 75, có lẽ sẽ vui vẻ khi đọc được thư của AH. Tai Huê Kỳ, hoạt động chính trị vẫn hăng say đê mê, từ Hội Cứu Quân Nhân đến hội Giáo Sư, từ nhóm kháng chiến này đến

nhóm kháng chiến khác, từ công đồng Việt, Miền, Lào đến nhóm đồng hương Long Xuyên v.v... chùa kể hoạt động tôn giáo ở các chùa chiên và nhà thờ. Riêng ở California, có thể nói là ở mỗi thành phố có người Việt Nam ở khoảng 5, 3 nghìn người trở lên là đã có mọc ra một ngôi chùa, ở đây ngoài việc phát huy tôn giáo, tiếng Việt được dạy cho các em từ 6 tuổi đến 12 tuổi. Riêng mấy em bé VN, từ 6 tuổi đến 12 tuổi, cuối tuần được cha mẹ đem đến chùa hay nhà thờ học được đôi ba tiếng Việt, đến khi về đến nhà, thì anh chị em nói chuyện với nhau toàn bằng tiếng Anh, nói như gió, không phải ngong như người lớn. Nếu các vị cao niên ở Canada mà làm được những việc như AH nói trong thư là một diêm rất hoan nghênh. Riêng ở California, khi đến tuổi cao niên, thì cuộc sống thêm khó khăn hơn nhiều.

À, AH còn nhớ ông Nghị cõi ô tô khi AH làm chánh sở kiểm soát xe từ đông ó Tong Nha không? Ông Nghị này nay ở Florida.

Trần sĩ Huân (CA) Hôm nay chủ nhật ngồi viết bài, cho LTAHCC, ngoài trời mùa âm đam, tôi thấy nhớ các ban đồng khóa ghê!

Trong bài này tôi có quên tên một vài bạn vây nêu anh còn nhớ, xin anh bô túc dùm cho dù 18 người.

BBT. Xin cảm ơn AH đã có nhiều cam nghị tốt đẹp về tình đồng khoá.

Rất mong được AH đóng góp cho vài bài nữa trong số LT tôi.

Và từ số tôi vừa nêu, đề nghị AH đảm nhận LTCC cho vài số để cho LT đã xuất sắc càng thêm xuất sắc hơn.

AH. Nguyễn Manh Hoàn (CA) Các AH cũng như tôi rất hoan hỉ được thấy anh sôt sắng phu trách lá thư. Kể từ số 34. Mỗi tình đồng nghiệp của anh dành cho Ai Hữu Công Chánh làm cho buổi họp mặt hôm 13-10-85 ở Sacramento được phân khởi trong lúc mọi người lo âu về sự sống còn của lá thư. Thế là lá thư vẫn trường cửu



Tôi cũng theo gương sốt sắng của anh mà huỷ với anh
tôi sẽ viết bài để góp phần cho nội dung lá thư, tuy óc
đã mòn, tay lai run nhung cũng cố viết để khôi phục
lòng Hiệp (Hào Hiệp)

BBT . Xin cảm ơn AH đã quá nhiều khen tặng. Ông anh
cũng rõ, là trong phiên họp ngày 10-13-85 ở Sacramento,
vì chưa có ai nhận phụ trách LT, nên tôi
cũng ráng phụ giúp một vài số để khôi phục lòng anh
em để nghỉ.

Trong LT kỳ này, ông anh đã sốt sắng, mặc dầu lớn
tuổi, 76, cũng nạp một lần hai bài. LT kỳ này, có lẽ
“thịnh” cho AH cao niên, nên ngoài ông anh ra, còn
có các AH Trưởng Thành Khán, Hoàng Đình Cang,
Trần hồn Minh, Hoàng Minh Mẫn, Khúc Dân, Các
AH này đều xấp xỉ 75 çá. và đều có góp bài hay góp
ý kiến cho LT kỳ này.

Riêng bài “Đón Xuân Bính Dần” đăng ở số này, AH
xa gần, từ Huế Kỳ đến Gia nã Dai, từ Pháp đến Úc
Đại Lợi, từ Hoà Lan đến Tây Đức, sẽ có dịp đọc
những lời cầu chúc nồng nàn, thắm thiết và đầm
tình tượng thân, tượng ái của AH.

Mong rằng ra Xuân, trong số tôi, các AH trẻ tuổi,
hứng say, sẽ đóng góp thêm bài vở, hay góp ý kiến.
để già trẻ được hoà đồng.

AH. Mai văn Ký (Utah) Tôi vừa được tin anh Lâm đốc
Thường cho biết lá thư AHCC này lai vê với tay anh.
Tôi mừng lắm.

Tôi và anh Thường có bàn với nhau viết một vài bài
về Utah. Tôi xin gửi đến anh bài của tôi viết về Utah.
Nếu anh thấy có thể cho vào LTAHCC thì anh cho,
còn không thì anh xếp nó một bên cũng được.
Tôi xin lỗi vì không thể đánh máy bài viết được, và
chữ viết có hồi thấu. Nếu có chữ nào không rõ, anh
có thể điện thoại cho tôi vào buổi tối.

Chúc anh và quý quyền dược vạn an.

BBT . Đã nhận được bài của AH nói về Utah, và đã được
đăng ở LTCC số này. Đọc bài của AH, AHCC sẽ
được biết thêm về Tiểu Bang Utah, với các thắng

canh và voi đạo Mormon. Cách đây mấy năm, có một
AH đã đường bộ từ Utah đến Sacramento, tro nhà tôi
một đêm và chờ hay rắng đạo Mormon rất tốt với
người VN tị nạn. Vài ngày, bốn giờ đi tung nhà, đèn
sửa và gác đông lạnh để vào tu lạnh tung già dinh, và
săn sóc rất chu đáo. Sau này, người Việt tị nạn khi có
việc làm rồi, có luồng bông, sẽ đóng góp lại cho đạo
Mormon. AH ấy cũng cho tôi hay rắng nhà khôi dọn
của ban ngày cũng như ban đêm. Bây giờ còn có nhu
vý không? Xin cho gửi lời thăm các AH Hoành và
Thuồng.

AH. Hoàng đình Cang (CA) Xin gửi đến Mê hai bài: Bài
ca Huế hay lâm, tôi đang ghiền. Cảm ơn Mê lâm

BBT . Xin cảm ơn Bác đã góp bài cho LTCC.

AH. Vũ Bá Dính (CA) Xin báo tin anh hay là anh chỉ Vũ
Bá Bang tôi đã sang được Canada hồi đầu tháng trước
Hiên đang ở tam nhà người con rể là :

Dr. Nguyễn quang Thanh
1450 Cambell, Hunting Ville Lennox
Ville, Qué J1M-2A3 Canada
Tel (819) 563-7937

Xin anh vui lòng bắc câu liên lạc.

BBT . Xin mừng AH Vũ Bá Bang và xin thông báo đến các
AH khắp nơi.

AH. Nguyễn văn Hiên (CA) Xin gửi bài “Kỹ thuật và
tưởng lai VN” để xin đăng vào LTAH xuân.
Lâu nay tôi bận nhiều công chuyên nên ít viết thư.
Xin có lời thăm Đại ca Bé.

BBT . Xin cảm ơn AH đã góp bài cho LT Xuân. Bùa nào
AH ranh xin di một vòng xe lên thăm dai ca Bé thì vu
hồn, mình sẽ có dịp nhậu nhẹt nói chuyện dồi cho
vui.

AH. Phan đình Tăng (New Orleans) Ô đất Mỹ nay sao
sinh ra lúoi bieng quá! Vua mồi dược nhập dân Mỹ
nên lai càng lúoi bieng hơn! Được thử anh rồi mà hen
rày hen mai nay mồi tra lòi được. Đã dùng cái ông nói
của hàng Bell kêu gọi các anh em New Orleans viết
bài và góp tài chánh. Có lẽ anh cũng sẽ nhận được vài
bài của New Orleans; anh Hợp (Bùi Đức) anh Tho
(Nguyễn Tân)... Vì có động mệt quá nên khi dắt viết,
xuống viết chẳng ra chữ nào. Vậy lần này lai khát vời



anh nữa. Đến việc góp tài chánh ủng hộ cũng quên
nữa nên với vàng láy quyên check ra ký ngay không
lại quên nữa. Anh cố gắng ra sổ xuân cho anh em đọc
cho vui. Tôi đã phụ trách 2 sổ xuân cũng đã rá rời nên
thông cảm với anh em lắm.

Tôi chỉ nói lại với các anh em còn tùy họ trực tiếp gửi
bài vở tiền bạc đến cho anh, làm trung gian có nhiều
bất tiện nhất là mang bệnh lười.

Chúng tôi xin kính chúc anh chị và các cháu một mùa
Giáng Sinh vui vẻ và một năm 86 vui tươi.

Üng hộ LT : \$20.00

BBT . Xin cảm ơn AH đã nhắc dùm các AH New Orleans
viết bài, và cũng xin cảm ơn AH đã ủng hộ tài chánh.
Rất mong AH Bùi Đức Hợp, AH Nguyễn Văn Thảo gửi
bài sớm. Riêng AH, nếu số LT Xuân này không làm
kịp bài, xin đổi bài của AH ở LT số 36.

AH. Đào trọng Cường (Canada), Được thư của anh cho
biết muốn có một bài của tôi để đăng vào báo Xuân
Bính Dân, tôi xin gửi anh bài này để tùy nghi. Nếu
kịp được, thì tốt.
Tôi cũng có thể gửi anh thêm một bài nữa, thơ theo
kiểu Hồ Xuân Hương, bà Huyện Thanh Quan.
Thơ tục của thah (thanh hồn bài đánh cờ của H.X.H.
là “cái chắc”!).

Viết xong kịp, sẽ gửi anh sau.

BBT . Xin cảm ơn AH đã gửi bài cho LT Xuân. Xin AH
muốn viết gì cũng được, không hạn chế, kỷ niệm vui
buồn của cuộc đời mình v.v... như đã nói trong LT.
số 30 ra tháng 12 năm 1984.

AH. Nguyễn trung Trực (Texas) Tôi đổi về Austin làm
trong Engineering Development, Automation Division.
Hiện công việc của tôi là sửa và viết programs
cho Bridge Division dùng. Số điện thoại nhà tôi
(512) 335-1932.

BBT . Mừng AH vừa mới xuất hiện. Mấy LT trước gửi cho
AH đều có lẽ bị hồi lại, nên BBT trước không để tên
AH vào danh sách nữa. Nay xin để tên AH lại, để để
bề liên lạc.

AH. Đào trọng Cường (Canada) Như đã hứa với anh,
hôm nay xin gửi anh bài cuối cùng này (tất cả là 3 bài)
để anh đăng vào số Xuân LTCC.

Đã nợ LT khá nhiều rồi, nay xin nhà to để các AH đọc
cho vui!

Tôi có dùng bài dịch của Nguyễn Hiến Lê, một dân
Công Chánh cách đây chung 50 năm sớm bỏ nghề để
theo nghiệp Văn, và đã trở nên một nhà Văn có danh
trong nước!

“Động cơ” của bài này, là tôi nhớ đến Nguyễn hiến
Lê đã khuất bóng cách đây dăm bảy năm ở Saigon,
và từ đó lấy bài thơ Tỳ bà Hàng làm đầu đề. Nhớ tôi
một “Bạn Công Chánh hữu danh” của chúng ta
Nếu tiện, xin anh ghi thêm về Nguyễn hiến Lê, người
đã đem vinh dự cho hàng ngũ Công Chánh chúng ta
trong Văn Đàn.

Chắc anh Nguyễn mạnh Hoàn cũng có nhớ Nguyễn
Hiến Lê.

BBT . Xin cảm ơn AH nhiều để các bài thơ của AH sẽ là một
bài để các lão AH ngâm nga, tuồng nhớ, và hân hoan.
Cũng xin báo cáo với AH là theo lời yêu cầu của tôi,
phu nhân AH Lương sĩ Phu, năm nay trên 70 tuổi,
cũng đã có nhiều bài thơ đăng ở số Xuân Bính Dân
này.

Mong các AH xa gần, nếu có bài thơ nào họa lại, xin
gửi tôi để đăng vào LT kế tiếp.

AH. Trần sĩ Huân (CA) Tôi vừa nhận được thư anh Thí
đề nghị với tôi thảo luận cùng anh Hiệp tăng cường
LTAHCC Xuân Bính Dân 1986 làm thành LTAHCC
Kỷ niệm 10 năm phát hành. Anh Thí nhớ tôi tìm lại
LTAHCC số tháng 4/1976, kỷ niệm một năm di tản
và tôi đã may mắn tìm ra trong đống báo cũ để ở
garage cả 10 năm nay.

Vậy tôi tin lại anh Hiệp biết, và tùy nghi. Nếu anh
Hiệp đồng ý là tôi đồng ý cả hai tay. Theo tôi, anh
nên yêu cầu anh Thí viết một bài cho đầy đủ tǔ; khi
thành lập LTAHCC cho đến nay trải qua bao giai
đoạn thăng trầm, nêu lên những khía cạnh tâm lý của
AHCC đối với LT, để kêu gọi anh em ráng giữ sợi
dây liên lạc này càng lâu càng tốt. Tôi sẽ gặp anh Thí
cuối tháng này ở LA và sẽ nói thêm về chuyện này.
Nhân tiện đây tôi gửi anh 2 bài nói về Huế để tùy anh
xét đăng tải vào LT nếu anh đồng ý. Còn về cái bìa
thì tôi xin để anh hội ý với các anh Kiên trúc Sư, chắc
có nhiều tài liệu hơn.

BBT . Xin cảm ơn ý kiến của anh, như đã nói chuyện với
anh ở điện thoại ngày 19-12-85, tôi đã liên lạc với anh
Thí, và anh Thí sẽ có một bài nói về kỷ niệm 10
năm ngày phát hành LTAHCC.



- AH. Lương sĩ Phu (CA) Tháng trước tôi có hứa với AH sẽ cố gắng viết một bài để cho đăng vào "Lá Thư" sắp tới. Nhưng rủi thay, tôi bị bệnh liên miên suốt mấy tháng qua chưa khỏi. Hiện nay tháng nào tôi cũng phải tới Medical Center vài ba lần để bác sĩ khám bệnh và cho thuốc, vừa rồi các con tôi đã phải cho vào khu Emergency cấp cứu và nằm dưỡng bệnh một thời gian như AH đã biết.
- Nay theo lời yêu cầu tha thiết của AH muốn có một vài bài thơ của nhà tôi đem góp vào "Lá Thư", nhất là bài Huế buồn đã được cho đăng vào "Lá Thư Bô Lão" ở Canada và báo "Người Việt" ở Los Angeles, do anh Phạm Quang Bảo tác giả tập hồi ký "Cùm đở" xuất bản tại Los Angeles viết lời giới thiệu mới đây. Bài thơ này nhà tôi ngẫu hứng làm ra sau khi đọc cuốn sách sưu tầm của nhà văn Hoàng trọng Thuộc xuất bản tại Los Angeles. Bài thơ ấy đã được nhiều bạn yêu thơ ở các tiểu bang Hoa Kỳ và ở bên Pháp đáp ứng hoà lại. Tôi xin gửi theo đây AH xem một số bài họa ấy để AH lựa chọn nên lấy bài nào đem đăng vào "Lá Thư", hoặc đừng đăng bài nào cả. Sau đây tôi có một vài ý kiến đem trình bầy với Ban Biên Tập "Lá Thư" và các AH khác thảo luận xem có nên đem ra thi hành hay không. Tôi nhận thấy rằng tổng số AH hiện nay đã có gần 400 người và có thể càng ngày càng thêm đông nữa. Trong số này có lớp già trong ngoài 80 tuổi, và lớp mới ra trường trong ngoài 30 tuổi, phần đông đều chưa quen biết nhau, hoặc chưa bao giờ gặp mặt nhau một lần nào, có người là con cháu các AH đã qua đời, như trưởng họ AH Lê mộng Hùng, con của AH khá thân với tôi là Lê huy Bính, mới qua đời, mà tôi mới được biết trong cuộc họp mặt AH gần đây.
- Muốn cho các AH, nếu không có thể gặp mặt nhau thì cũng có thể nhìn hình ảnh nhau, tôi đề nghị trong danh sách các AH thường được đăng vào "Lá thư" nên có thêm bên cạnh tên mỗi người một phông ảnh cổ cắn cước; tưống việc đặt làm bản kẽm cũng không tốn thêm bao nhiêu. Nếu căn cứ vào thời gian gởi ảnh tới Ban biên Tập, người nào gởi trước thì đăng trước người nào gởi sau thì lần lượt đăng vào những số kế tiếp. Về những AH đã quá cố, nên viết thư yêu cầu các bà quả phụ hoặc con cháu gởi cho một tấm di ảnh tôi thiết nghĩ đó là một cách hay nhất để chúng ta tưống niệm tới anh linh các AH đã qua đời. Ngoài hình ảnh tôi cũng đề nghị nên chia thêm năm AH ra truồng (khoá 19..., tại Hà Nội, Saigon hay nơi khác). Theo tôi biết, trong số các AH lão thành, hiện nay trên 80 tuổi, có các bạn : Khúc Đản (Pháp), Nguyễn xuân Đản (Canada), Nguyễn trạc Anh, Hoàng Luông (Pháp), Phạm huy Giang, Lưu thế Ái, Nguyễn Ngôn (hoa Kỳ)
- Mong các AH lưu ý về những đề nghị đã ghi trên.
- BBT. Xin cảm ơn ý kiến của AH. Về đăng hình. Ban Biên Tập xin các AH khắp nơi cho thêm ý kiến về việc này.
- Riêng bài thơ của Phu nhân của AH, "Huế buồn", biệt hiệu Thu Nga, đã có đăng trong số Xuân Bính Dần này. Xin cảm ơn nữ sĩ Thu Nga.
- Một AH ở Việt Nam (thư không ngày)
- "Tôi chúc Kiều lộ đã thay đổi hoàn toàn. Khu du lịch bộ 6 đã giải thể và sát nhập vào nhiều cơ quan khác. Các anh em cũ cũng đã xin nghỉ gần hết và phần lớn cũng đã đăng ký xuất cảnh.
- Dầu tháng 9 năm nay, có tổ chức đổi tiền, 1 đồng = 10 đồng cũ. Tiếp theo là một loạt các cải cách kinh tế. Giá cả tăng vùn vụt. Lương công nhân viên cũng tăng theo nhưng không sao theo kịp được vật giá. Đây là đối với những người lãnh lương nhà nước, còn những người không lãnh lương nhà nước, như chồng tôi chẳng hạn, thì đổi sống kinh tế quá bị xát trộn rất nhiều.
- Đạo này anh em bên này nhiều người bị bệnh tim mạch quá. Anh Châu thành Phuốc mới bị xuất huyết não, vừa qua khỏi (tuy chưa lành hẳn) thì lại đến ai Lê Chí Thắng, cũng bị xuất huyết não, vừa vào bệnh viện Chợ Rẫy. Tôi cũng chưa kịp đi thăm. Anh còn nhớ Ô. Vi, giám đốc và Ô. Mão, Phó giám đốc kh Đường Bộ 6 không? Hai ông này đã bị bắt hơn 2 năm và mới đem xử tại tòa án nhân dân thành phố. Ông Vi bị 15 năm còn Ô. Mão thì 14 năm. Thật đúng là cảnh "bãi biển nướng dâu"!
- Đạo này ít nhận được thư các anh em bên Mỹ quá, chúng tôi rất mừng đã nhận được thư của anh chị. dịp gặp anh em bạn cũ, xin anh cho tôi gởi lời hỏi thăm.
- BBT. Thư này được gởi đến AH Nguyễn xuân Mộng. Ai Nguyễn xuân Mộng có bàn với tôi và đồng ý đăng để AHCC rõ.





SACTO có gì là không anh



TIẾP THEO

Và đây là câu chuyện một người VN thành công nhất tại Sactô. Anh bạn này qua Mỹ du học khá lâu và đã có bằng Tiên sĩ về biology. Sau khi tốt nghiệp anh lên Washington tìm việc làm. Trong lúc chờ đợi, một ngày kia anh đi lang thang trên đường phố, ghé vào một tiệm bánh Croissant do một cặp vợ chồng già VN làm chủ. Một sự xích mích xảy ra giữa khách hàng Mỹ và chủ tiệm, vì thấy ông chủ tiệm ngôn ngữ bất đồng với khách hàng nên anh đứng ra dàn xếp. Kết quả là người khách hàng Mỹ đã làm hài lòng ông chủ tiệm.

Cảm phục nghĩa cử đó, ông chủ tiệm đã mời anh làm việc cho tiệm bánh của ông và tận tâm truyền bí kíp làm bánh croissant cho anh; Sau Khi đạt được bí kíp, anh xuống núi về SACTO hành hiệp giang hồ. Nhờ thông đạt bí kíp cộng thêm vốn liêng học vấn, anh đã sản xuất được đủ loại bánh croissant, mà hiện nay chưa có loại bánh croissant nào khác so kịp về phẩm chất. Khách hàng Mỹ đã đúng sắp hàng, hàng trăm người đã được thưởng thức loại bánh do anh sản xuất. Báo chí và truyền hình địa phương đã đến phỏng vấn và dành một thiên phóng sự dài nói về anh. Nhờ sự thành công vượt bậc đó, anh hiện nay mở ra 10 tiệm bánh lớn tại những địa điểm đông khách. Anh có một văn phòng riêng, điều khiển sản xuất và tiêu thụ bằng hệ thống computer tối tân. Anh hiện nay đã trở nên triệu phú và vẫn còn trẻ.

Ngoài tiệm bánh croissant đó, ở SACTO hiện có 5 tiệm ăn Việt Nam. Các tiệm ăn trông không lớn như các tiệm ở San Jose hay Los Angeles, nhưng được cái ấm cúng và giá cả vừa với túi tiền; cũng phở, hủ tiếu tôm cua, bánh mì Saigon, bò 7 món .v...v.. Bạn có thể dẫn cả gia đình đi ăn cuối tuần không quá ba chục bạc.

Buổi sáng cuối tuần vào tiệm VN gặp lại đồng hương, ngồi đâu lão với mấy người xung quanh bên ly cà phê nóng để sảng lại hương vị quê hương mình.

Hoạt động của AH o Sacramento cũng có phân tích cục. AH Mông dã tổ chức những hoạt động xã hội và huống dao. Trong những năm trước lúc đồng bào VN còn dèn dinh cu o SACTO nhiều, với tu cách Truong ban Xã Hồi cua Công đồng VN, dã liên lac với các co quan thiên nguyên dia phuong dê xin nhũng trang bi cần thiết cho nhũng gia đình mới dên. Tôi còn nhớ có nhũng đêm lạnh lẽo, hay nhũng dịp cuối tuần, tôi và anh dã di khieeng tùng cái bàn, tâm nêm, quân áo cho các đồng huong vuà mới dên.



Ngoài ra anh cũng đã thành lập tổ chức Hướng Đạo VN tại SACTO, hoạt động song song với Hướng Đạo Mỹ. Anh đã tổ chức huấn luyện cho các Hướng Đạo Sinh, làm chủ bút báo Hướng đạo tại đây. Trong các dịp họp của Cộng đồng VN, Hướng Đạo Sinh đã góp phần không nhỏ trong việc tổ chức, trật tự và lưu thông.



Ngoài ra chị Mông cũng góp phần không ít trong sinh hoạt cộng đồng tại SACTO. Chị đã tiếp tay với anh trong các công tác kê trên, thêm vào đó chị cũng đã giúp chùa trong việc tổ chức gia đình Phật tử. Tại SACTO có 2 chùa do thầy và ni cô trụ trì và nhà thờ do cha Vi dám trách. Chị Bửu Hiệp, Chị Mộng là những Phật tử thuần thành của chùa. Trong những dịp lễ lớn, chùa và nhà thờ đã tổ chức những buổi sinh hoạt, văn nghệ... đã làm nổi bật sắc thái của người Việt tại đây.

Vào những tháng hè nóng bức cũng là lúc các cháu bơi trườn, chúng tôi thường họp mặt một vài gia đình lên hồ Folsom để tắm. Đôi khi chúng tôi cũng cắm trại nghỉ đêm trong rừng thông nằm trên những ngọn đồi bao bọc quanh hồ. Vào những đêm sáng trăng, ngồi bên tách cà phê nóng nhác lại những ký niệm ngày xưa nỗi quê hương thân yêu, nhìn những ánh sao trời mà ngay cả những người thân yêu của chúng ta bên kia bờ Thái Bình Dương cũng dang hướng vọng, nhìn ánh trăng băng bạc rải trên mặt hồ mà tưởng niệm quê hương không bao giờ gặp lại.



Về phía chân dối, bên dưới cây cầu xá vát ngang giòng sông SACTO chảy xiết mạnh qua chân cầu, mà nước dọc như màu phù sa sông Cửu Long nói dật M Việt Nam.

*Bằng khuông dùng lại bên cầu,
Sông người chảy xiết dòng sàu quê hương.
Nghe trong sóng dội muôn trùng,
Còn đâu những lúc vầy vùng ngày xưa.*

Trên đây là những đặc điểm của thành phố SACTO mà tôi được biết. Dĩ nhiên còn rất nhiều vấn đề khác mà trong giới hạn bài báo tôi không thể viết hết ra.

Các AHCC thân mến,

Vòng tay Ái Hữu SACTO lúc nào cũng rộng mở trong kiếp tha huống, với tình đồng huống, tình đồng nghiệp, chúng tôi sẵn sàng chào đón và ủng hộ các bạn khi các bạn đến đây.

NGUYỄN QUANG BÊ

Trung bày ý kiến :

1 Ban có thể gửi thư về cho LTAHCC số 36 cho biết ý kiến về bài nào bạn thích ở LTAHCC số 35

Ví dụ sau đây là ý kiến cá nhân của một bạn ở Sacramento:

- Xuất sắc về phiem luân
- Xuất sắc về phiem luân
- Xuất sắc về bài ký
- Xuất sắc về thơ

Ké dat dão
Nghiệp chưởng
Tôi đi thăm viễn Triều Sơn
Số Táo Quân New Orleans

LTAHCC số 36 sẽ ghi theo thứ tự 10 bài xuất sắc trong số 40 bài từ các bài gửi về đăng trong LTAHCC số 35.