

# CÁI ĐIỀU BÁT

Cùng với phong trào di tản ô-at tôi đất Tu do, tôi đã mang theo được cái điếu bát, gia-tài độc-nhất còn lại tại nơi đây. Điếu này là của Thầy Mẹ tôi xưa kia, và cũng đã theo tôi vào Nam vào ngày sau thường chia đôi đất nước.

Tôi coi nó như là một vật-dụng có linh-hồn! Vì thầy nó là biết bao nhiêu kỷ-niệm xa xưa từ nó hiện ra. Mỗi buổi sáng sớm, khi tôi còn thu hình trong chăn ấm, những "tiếng cười ròn rã" của nó với thầy me tôi nhiều lần dâ làm tôi tỉnh giấc, rồi tôi phải kéo chăn phủ kín đầu vì khói thuốc đã làm tôi cay mắt và khó thở.

Vào trong Nam, tôi cũng tập hút thuốc Lào, để có thể nhớ lại được những phút say-sưa trong mỗi buổi sáng tinh-mùi của Thầy Me tôi dã Khuất bóng từ lâu. Năm sáu Kilô thuộc Lào Vĩnh-Bảo cũng được mang theo để bảo đảm ý muộn này. Và lại, cái điếu rất đẹp, để nó nặm chêt một chỗ thì cũng chẳng khác gì bac béo với người bạn thân thiết của tiên nhân mà mồi sáng vui ve cười ròn rã với người.

Chắc hẳn xưa kia, Thầy me tôi cũng đã phải nhiều công phu lăm mói có được cái điếu đó. Điếu có hình nêm, men gao nếp, vẽ Trúc - Lâm - Thủ - Hiên - Nõ. Điếu gỗ Trắc bọc bạc, Khuyên điếu cũng bọc bạc, trên cái nêm tròn bạc trạm hoa lá ly-ty. Guốc điếu bằng đồng tạo thêm "Tiếng cười ròn rã" mỗi khi Thầy Me tôi rít dài hơi thuốc. Vòng đai, cũng như quai xách băng đồng-thau cân chỉ bạc rất hoa mỹ. Bát điếu cũng băng gỗ Trắc cân Kham Xà Cù, hình vẽ Bát-tiên-quá-hai, Thành của bát điếu cũng kham chim, hình vẽ bốn mùa Mai-Lan-Cúc-Trúc. Nhiều ông ban tôi chòi, và rành đồ cổ, đều nhận sứ quý giá của cái điếu này, và dẫn tôi với giá mây cung chổ có bán đi. Nhưng mấy ông bạn nào có hay, là với tôi, nó là hiền-thân của Thầy Me tôi rồi.

Yêu nó, quý nó, tôi hoá ra nghiên thuoc Lào rất dễ dàng. Mỗi buổi sáng sớm, nó cũng trở thành bạn quý với tôi. Và mỗi khi nghe nó cười ròn-rã, bất giác tôi nhớ tới Thầy Me tôi và lúc tôi đã kéo chăn phủ kín đầu.

Vài chục năm "tri âm" với nó, tình yêu nó mỗi ngày một đậm thêm. Gia dĩ tôi ngày khẩn gói lên máy bay theo chuồng-trình Đoàn-tu Gia-dinh, tôi cũng không thể dỗi nó được bằng cách dứt-lót cho cán-bộ phu-trách khám xét hành-lý ở Phi-truong Tân Sơn Nhất một "cây" độc nhất còn lại trong túi mà tôi đã định lén mang theo..

Sang tối đây, sống với con được du học từ trước, gia-dinh nên nèp yên vui. Với mây bánh thuoc Lào Cai-Sản, tôi tiếp tục vui cười với nó mỗi ngày dầm bầy lán trong suốt mùa hè đầu tiên ở nơi xứ lạ.

Mùa đông tối, để thêm ám bụng, tôi lai gân nó nhiều hơn, cho tới một buổi sáng Chu-Nhật, khi đang nhả khói mặt lim dim, tâm hồn đang dǎm chẽm trong những kỷ-niệm thân yêu xa xưa, thì cung thoảng thấy thăng chau nôi lết chín tuổi nhẹ nhàng ra mồ hέ của sô trong khi ngoài trời gió Đông vi-vút, tuyet trắng dày sân. Thật tình lúc đó tôi cung phật ý, những vân yên lặng, và vẫn tiếp tục hút. Vì môi lân hút cung thấy nó ra yên lặng mồ hέ của sô như lâ trước.



Rồi từ đó bắt tôi suy nghĩ. Bô me nó bo hút thuốc lá từ khi có phong trào bo hút lan tràn khắp Đông Tây, thì tất nhiên khói thuốc, nhất là thuốc lá, phai làm chúng so. Chau nôi tôi có lẽ còn so hon ca tôi khi còn xập xi tuổi nó lúc tôi phải kéo chăn phủ kín đầu vào môi buổi sáng sớm thua xua. Rồi tôi quyết định bo hút!

Thật là một cô găng phi thường dối với tôi, dứt bo đi một cái khoái dộc nhất còn lại trong khi "dã nǎm kê miêng lô". Một "chiên thăng cuội cùng" của dời tôi vây, một chiên thăng có lẽ khó khăn nhất!

Ngay hôm ấy, tôi dô nuóc diêu di, lau chùi sạch sẽ. Men gao nếp lai trong sáng hon bao gio, những nét vẽ thêm linh động, kham xà cù dua nhau toa ánh ngũ sắc, nen bac long lanh phan chiêu ánh đèn, tất ca tua hô nhu hoan hô su cô găng phi thường của tôi vây!

Kính cân dắt nó vào tu kính bây dô cô, tôi không khói không nhớ tới câu thơ của các cu khi xưa:

Nhó ai nhu nhó thuốc lá,  
Khi chôn điếu xuống, lai dào điếu lên.

Và tu nhu với nó:

Nhó ai, ta dê bên mình,  
Về sinh là trong, gia đình yên vui.

Tù bây dên nay, cái diếu thân yêu dã trai qua hai dời bè ban, mà nay không duoc cười vui voi tôi nữa. Nhưng bao nhiêu kỷ niêm xa xưa thường duoc nó âm thâm nhắc lại cho tôi nghe. Tôi cũng cam thây buôn buôn nhu nó, và nhân thây, nó cũng nhu tôi, mỗi ngày môt già thêm.

D.T.C.

Ottawa - Xuân 1986 -

